

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,,

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Παντρέψου με, εξακολούθησε, θωπεύοντας τον πάγονά του με το λεπιδόσαρκο χέρι της... Τά νύχια του εινε μαύρα; Μή τους δίνεις προσοχή. Εινε από χρώμα, χρώμα του νεκροταφείου... Είμαστε λοιπόν σύμφωνοι, ε! αλήθεια; με παντρεύεσαι; ο γυιός μου, ο Ματθαίος, εινε κακό παιδί, τον αφήνω... και σου δίνα προίκα... προίκα μεγάλη, να είσαι ήσυχος... “Ε, δεν άπαντας; ;

— Θα σκεφτώ..., έτραυλσε ο Στραβοχέρης.

— Ναι, να σκέψου, μικρό μου σύζυγε! σκέψου γρήγορα, και έπειτα φύγε... κάποιον περιμένα...

— Ποιόν ;

— “Α! τον περιεργο... Βλέπω πως είσαι περιεργος...

Και με την άκρη των δακτύλων του έσπειλε ένα φίλημα.

— Μά την αλήθεια, ψιθύρισε παίρνοντας τη σοβαρότητα των μεθυσμένων, ξανάνιωσα. “Ελα να κάνουμε έρωτα... “Ελα, μικρούλη μου, έλα...

Σηκώθηκε κι άρχισε να χορεύει ένα ‘Ισπανικό χορό.

— “Όταν ήμουν νέα, εγούλλισα, ήμουν η ωραιότερη ‘Ατσιγάνα της ‘Ανταλούζιας. Τζονομά μου ειναν Φρέα ή Γιτάνα...

Σώλασε άξανα κι άρχισε με μία φωνή βραχνή και στριγγή να τραγουδάει. Μά σταματώντας το τραγούδι της, ειπε :

— Τι διάβολο κάνω; Θα ξυπνήσω τους ξένους μου.

Και γελώντας άσυγκράτητα, έθεσε σε μία καρέκλα.

— Πώς; φώναξε τότε ο Στραβοχέρης. Δεν είμαστε μόνοι ;

— Μπά... μπά... του άπάντησε εκείνη, άστεινύομαι! Έλα νό με φίλησής τώρα.

Και έγειρε προς αυτόν το σκελετωμένο πρόσωπό της. ‘Ο Στραβοχέρης, γεμάτος φρίκη, έκανε πίσω.

— Στάσου, στάσου! ειπε η μάγισσα, φαίνεται οτι δεν ξανάνιωσα ακόμη άρκετά... Μά εδώ έχουμε το νερό της νεότητος.

Έπληρε τότε τη μοπιλία με το ρακι κ’ έφερε το στόμό της στα χείλη της. Σε μία στιγμή την άπόθεσε και πάλι στο τραπέζι άδεια. Μά η μεγάλη αυτή δόση τρυ οινόπνεύματος την έχτύπησε άμέσως κι’ έπεσε σαν πεθαμένη από τη μέθη με το πρόσωπό της άπάνω στο τραπέζι και τα χέρια της τεταωμένα.

“Ισα-ισα αυτό περιέμενε και ο Στραβοχέρης.

Σηκώθηκε, αλλά τότε μόνο κατάλαβε οτι κι’ αυτός ο ίδιος ειναν μεθυσμένος κι’ οτι τα μέλη του δε μπορούσαν να τον έξυπηρετήσουν.

Έπληγε να προχωρήσει, αλλά μόλις έκανε τρία βήματα, τα πόδια του λύγισαν. ‘Ο Στραβοχέρης ειλε τους τοίχους και το ταβάνι ν’ άναποδογυρίζουν και στρώθηκε κάτω φαρδύς πλατύς.

“Εμεινε εκεί, έτσι, δυο δλόκληρες ώρες.

“Όταν επιτέλους ξύπνησε, με κόπο κατάρθωσε να στηλωθί στα πόδια του και με το στήθος του γεμάτο φλόγες, το κεφάλι του βαρύ, το μάτια του κατακόκκινα, στράφηκε προς το μέρος της Φρέας.

“Η γρηά δεν ειχε αλλάξει θέση.

Τότε ο Στραβοχέρης έβγαλε τα παπούτσια του, για να μη κάνει θόρυβο, πήρε το λύχνω και μπήκε στο διπλανό δωμάτιο.

VI

Οι ξένοι της Φρέας

‘Ο Στέφανος δε στάθηκε και πολύ σ’αυτό το δωμάτιο. Μιά έδρα κ’ ένα κρεβάτι ειναν τα μόνα του επίπλα. Δεν ύπηρχε εκεί ούτε κιβώτιο, ούτε κανένα άλλο άντικειμενο οπου θα μπορούσε να χεί κρύψει το θησαυρό του ο Βρινδινοός. Μιά σάπια σκάλα τον έφερε από κει στο τρίτο και τελευταίο διαμέρισμα του σπιτιού. ‘Αλλά μόλις έφτασ’ εκεί λίγο έλειψε να βάλη τις φωνές. “Αν το προηγούμενο δωμάτιο ειχε δυο μόνο επίπλα, αυτό δεν ειχε τίποτε. Το ταβάνι, το πάτωμα, οι τέσσερες τοίχοι στους όποιους κρεμόντουσαν μερικά ρούχα και τίποτε άλλο.

Τότε ο Στραβοχέρης μέσα στη μανία του άρχισε να βλαστημάει κ’ έβουσε το λυχνάρι. Δεν άργησε όμως να μετανοήσει γι’ αυτό.

Και πρώτα πρώτα γιατι σκέφτηκε οτι πολύ γλήγορα έχανε το θάρρος του κ’ έπειτα γιατι ένας θόρυβος που έρχοταν από κάτω τον ειδοποίησε οτι η βλαστήμιας του ειχαν ξυπνήσει τη γρηά μάγισσα.

Και, σ’ αλήθεια, η Φρέα ειχε ξυπνήσει και μεθυσμένη ακόμα, ψηλαφούσε γυροζώντας μέσ’από το σκοιάδι και σκοντάφτοντας σε κάθε της βήμα.

— Στέφανε! τραύλιζε. ‘Εδώ είσαι, μικρό μου σύζυγε. ‘Ορατε κ’ άγαπητέ μου Στέφανε, αποκρίσιν μου λοιπόν.

‘Αλλά εκείνος εκώφευσε στις έρωτικές προσκλήσεις της και κρύος ιδρωτας έσταξε στο μέτωπό του. ‘Ο φόβος που του προκαλούσε η γρηά μάγισσα ειτανε τέτοιος ώστε εκατό φορές θα προτιμούσε να τα βάλει με δυο δυνατούς άντρες παρά μαζί της.

Σε λίγο ένα φως έλαμψε μέσ’ από το σανίδωμα που χρησίμευε για τοίχος κι’ ο Στέφανος μπορούσε τώρα από τις χαραμάδες να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της γρηάς.

Αυτή εκόιταζε δεξιά και άριστερα, ενώ συγχρόνως έλεγε :

— “Εφυγε! πέταξε! έγινε κακός ο άρραβωνιστικός μου!... Μά τι δίνα που την έχω, να πάρει ο διάβολος!...

Πήρε την άδεια μοπιλία του ρακιού και προσπάθησε να τη στραγγίσει στο στόμα της. “Επειτα άνοιξε την πόρτα κ’ εκόιταζε τον ουρανό. Ειχε ξεκαθαρίσει πιά και τα άστρα έλαμπαν.

— Μεσάνυχτα ζυγώνουν..., ειπε τότε σιγά η μάγισσα! πρέπει να προετοιμάσω τους ξένους μου.

Οι λέξεις αυτές «τους ξένους μου» χτυπούσαν για δεύτερη φορά στ’ αυτιά του Στραβοχέρη.

Πού λοιπόν βρικόntonσαν οι άδορατοι ξένοι ;

Ξαπλώθηκε κάτω με την κοιλιά για να μπορέσει να παρακολουθήσει καλλίτερα τα κινήματα της Φρέας, μά σηκώθηκε άμέσως κατατρομαγμένος. “Η γρηά έρχοταν προς το δωμάτιο οπου βρισκόταν αυτός. Οι σκάλες έτριζαν, καθώς τις ανέβαινε.

‘Ο Στέφανος, σαν πεθαμένος από το φόβο του, έτρεξε να κρυφτεί πίσω από ένα σωρό παλιόρουχα που ειταν κρεμασμένα στον τοίχο.

Και ειταν καιρός γιατι άμέσως η Φρέα φάνηκε κρατώντας με τ’ άριστερο της χέρι το φως.

Δεν ύποψιάστηκε, φαίνεται, τίποτε γιατι με το ίδιο ύφος πάντοτε άπόθεσε το φως στο πάτωμα, ξεκρέμασε τα κουρέλια που ειταν κρεμασμένα ανέπαινε στο Στραβοχέρη και τα σάρισε κάτω.

— Τι τύχη! σκέφτηκε ο Στραβοχέρης! καλά που ήρθα και κρύφτηκα άπ’ αυτή τη μεριά και δεν πήγα στην άντικρυνή. Μι τί ειλε; Μήπως πρόκειται ν’ αλλάξει μπροστά μου.

‘Ο Στέφανος γελιότανε.

‘Ο τοίχος γυμνός τώρα παρουσίαζε στα μάτια του Στραβοχέρη την ύψη και πρασινωπή ύψη του. Καμιά δωδεκαριά καρφιά ειταν μνημένα εκεί. “Η Φρέα διάλεξε ένα που δε διάφερε διόλου από τ’ άλλα και το πίεςε με το δάχτυλο.

Τότε ο τοίχος χαμήλωσε άργά, κατέβηκε ως το πάτωμα και παρουσιάστηκε στα έκκληματα μάτια του Στραβοχέρη ένα μεσοκυκλικό διαμέρισμα, του όποιου αυτούς δε μπορούσε να φαντασθί την ύπαρξη.

“Η γρηά πήρε το φως και προχώρησε μέσα σ’ αυτό.

“Αν και ειχε στηλωθεί ορθάνοιχτα τα μάτια του προς το μέρος εκείνο, ο Στέφανος στην άρχή δε μπόρεσε να διακρίνει τίποτε. Μά όταν σιγά σιγά συνείσθεσε μέσα, στο

μισόφωτο και ειλε, ένας νευρικός τρόμος τον συντάραξε και σχεδόν έλιποθύμησε

Το μυστικό δωμάτιο ειταν σχεδόν στρογγυλό και δεν ειχε καμμία πόρτα στο ταβάνι ειταν άνοιγμένες μερικές τρύπες με μέτειον τρόπο, ώστε να περνάει άπ’ αυτές μόνο δ’ άερας, όχι όμως και το φως.

Γύρω γύρω στην αίθουσα ειταν βαλμένα στη γραμμή τραπέζια από μαύρο ξύλο. Δύο από τα τραπέζια αυτά έξειχαν κάπως από τάλλα κ’ άπάνω τους ύπηρχαν δυο ανθρώπινα πτώματα έντελώς γυμνά.

Στη μέση της αίθουσής ειταν στημένο ένα μνημείο τετράγωνο και στην κορυφή του ειταν τοποθετημένο κάτι που ειχε το σχήμα ανθρώπου και που στην άρχή ο Στραβοχέρης το πέρασε για άγαλμα.

‘Ασπύο η Φρέα, αφού άπόθεσε πάλι το φως της κάτω, προχώρησε προς το ένα από τα τραπέζια με τα δυο πτώματα και φοτώθηκε στους ώμους της το ένα πτώμα, που φαινόταν ν’ άνηκει σε άντρα σαραντάρη, με πυκνά γένεια και ηρόσσεια στήθος.

Λυγίζοντας από το βάρος προχώρησε και κατέβηκε τη σκάλα μέσ’ στο σκοτάδι.

‘Ο Στέφανος, καθώς έμεινε εκεί μόνος ένικωσε να τον παγαλύνει ένας τρόμος ακαθόριστος. “Εβλεπε με άγωνία το μυστηριώδες εκείνο μνημείο, τα μαύρα τραπέζια στο ένα από τα όποια ειταν ακόμα το πτώμα, τις σκιές που έρριχνε το φως και φαινόntonσαν σα να χορεύοντο στο τοίχο και άν τη στιγμή εκείνη συλλογιζότανε κάτι, αυτό βέβαια δεν ειταν ο θησαυρός του Βρινδινοού.

Μετά ένα τέταρτο της ώρας, η Φρέα ξαναφάνηκε, λαχνιασμένη κάπως, αλλά πάντα βιαστική και χωρίς να χάζη στιγμή φορώθηκε και το άλλο πτώμα που ειταν μιάς νέας ίσαμ δεκαεπτά χρονών, λεπτής και άδύνατης, με μαλλιά ξανθά, με πρόσωπο γλυκό και λευκό.

(‘Ακολουθεί)



“Η Φρέα ειχε ξυπνήσει...