

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

Η ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΖΩΤΑΝΕΥΕ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ "ΚΑΡΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ,, ΜΠΡΑΜ-ΣΤΟΥΚΕΡ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Σήκωσε άπάνω τó χέρι της κι έδειξε τó κόκκινο σημάδι που φαινότανε σάν νάσταζε αίμα.

— Και τώρα, εξακολούθησε, ή κόρη της κάνει ότι θάκανε στη θέα της κι ή μητέρα της.

"Επειτα γύρισε σέ μένα και μου ειπε :

— Μέλκοι ! Ξέρεις πώς σ' αγαπάω... αλλά ή αγάπη έχει και απαιτήσεις και απαιτώ να μένης μαζί μου και στους κινδύνους, όπως πάντα. Έγώ και σύ πρέπει να μένουμε μαζί με τόν πατέρα μου και να τόν βοηθήσουμε σ' αυτό τόν άγνωστο κίνδυνο που διατρέχει. Μαζί θα κινδυνεύσουμε, μαζί θα πετύχουμε ή θ' αποτύχουμε τέλος, μαζί θα πεθάνουμε, άν φθάσουμε ως εκεί! αυτή ειπε ή επιθυμία μου, αυτή τή χάρι ζητώ από τόν μέλλοντα σύζυγό μου, δέν νομίζεις ότι έχω δικιο, σάν κόρη του που είμαι ; Πές τού πατέρα μου τι λές γι' αυτό...

"Εγώ τότε πήρα τó χέρι της στά δικά μου και ειπα στον πατέρα της :

— Κύριε Τρελόνυ, σ' αυτό ή Μαργαρίτα κι εγώ είμαστε ένα.

"Ο κ. Τρελόνυ έπληξε τή χέρια μας και τσάφιγξε. Τότε ο κ. Τρελόνυ άπεσούθη, κι εγώ με τή Μαργαρίτα κατεβήκαμε στον κήπο όπου έμειναμε άρκετά ώρα...

"Ο κ. Κορμπέκ και ο δόκτωρ Ουϊκστερ ήσαν άκριβώς στην συμφωνημένη ώρα, και μάς βρήκανε στη βιβλιοθήκη. Μ' όλη τή χαρά μου, ή συγκέντρωσής μας αυτή μου φαινότανε πολύ μελαγχολική.

"Ισως γιατί δέν μπορούσα να ξεχάσω τά παράξενα πράγματα που είχαμε γίνει και σκεφτόμουνα ολόενα τι άλλο άπόροστο μπορούσε ακόμα να συμβή. Άλλό κι' οι άλλοι, καθώς καταλάβαινα, τις ίδιες σκέψεις με μένα κάνανε.

Καθήσαμε όλοι γύρω στον κ. Τρελόνυ, που ειχε καθήσει στη μεγάλη πολυθρόνα, που ήτανε κοντά τού παράθυρο. Η Μαργαρίτα κάθισε δίπλα του, δεξιά του, κι εγώ κοντά της. Ο κ. Κορμπέκ και ο κ. Ουϊκστερ καθίσανε άριστερά του, από τάλλο μέρος.

"Επειτα από όλίγων δευτερολέπτων σιωπής ο κ. Τρελόνυ ειπε στον κ. Κορμπέκ :

— "Ωστε ειπες στό δόκτορα Ουϊκστερ όλα όσα συνέβησαν ως τώρα, καθώς είχαμε συμφωνήσει ;

— Μάλιστα, απήγησε.

Και ο κ. Τρελόνυ τού ειπε :

— Κι' εγώ τά ειπα τής Μαργαρίτας" ώστε τά ξέρουμε όλοι.

"Επειτα, γυρίζοντας στό γιατρό, τόν έρώτησε.

— "Ωστε θέλεις και σύ να παρασταθής στό πείραμα που θα κάνουμε ;

"Η απάντησής ήτανε απλή και θετική :

— Βεβαίως ! Είμαι επιστήμων και ένδιαφέρουαι όσο και σεις ο ίδιος για τας έρευνάς σας ! Δέν έχω κανέναν στον κόσμο, κι έτσι δέν έχω να δώσω λόγο σέ κανέναν για ότι κάνω. Μπορώ να ριψοκινδυνεύσω έλευθερά.

"Ο κ. Τρελόνυ υπεκλήθη με σοβαρότητα, και γυρίζοντας στον κ. Κορμπέκ, τού ειπε :

— Τις δικές σου τις ιδέες τις ξέρω πολλά χρόνια τώρα, παλιέ μου φίλε" κι έτσι δέ χρειάζομαι να σε ρωτήσω τίποτα. Όσο για τή Μαργαρίτα και τόν κ. Μέλκοι Ρόξ μου ειλαν ήδη τή γνώμη τους.

Σταμάτησε λίγη ώρα, σάν να ήθελε να σκεφθής τι θάλεγε κι έπειτα άρχισε να εκθέτη τις άπόψεις του και τούς σκοπούς του. Μιλούσε πολύ σιγά, και, επειδή ειχε ύπ' όψει του πόσο λιγα ξέραμε μες γι' αυτές τις δουλειές του, μάς έπεξηγούσε κάθε τι που μάς έλεγε :

— Με τó πείραμα που θα κάνουμε θα ανακαλύψουμε άν είχαμε πράγματι καμιά δύναμη οι άπόκορφες μαγικές επιστήμες τών αρχαίων Αιγυπτίων. Έχουμε όλα τ' απαιτούμενα για να τó δοκιμάσουμε. Και ή δική μου επιθυμία εινε να κάω ότι μου εινε δυνατό για να πετύχω τó πείραμά μας αυτό. Γιατί είμαι άπόλύτως πεπεισμένος ότι κάποια τέτοια δύναμεις ύπάρχει. Ίσως δέν θα ήτανε δυνατό σήμερα να δημιουργήσουμε μια τέτοια δύναμη" αλλά, άν στην άρχαιότητα ύπήρχε καμιά τέτοια δύναμεις, μπορεί να ύπάρχη ακόμα κανένα λείψανό της. Η Παλαιά Διαθήκη δέν εινε βέβαια μύθος, πρέπει να τά πιστεύομαι αυτά που μάς λέει" και άναφέρει ή Παλαιά Διαθήκη πολλά θαύματα, όπως και ή Καινή Διαθήκη. Μπορεί λοιπόν και ή βασίλισσα αυτή της Αιγύπτου να ειχε καμιά τέτοια μαγική δύναμη. Δέ βλέπετε πως οι Ισραεϊτες τής επαχής της, μετά τó θάνατό της, προσεκάθησαν να σβύσουν τόνόμα της από τόν τάφο της, να τó κάνουν να λημονηθής, ούτως ώστε κανέναν να μη μπορέση άρ-

γότερα να τó ανακαλύψη ; Και τó πετύχανε.

Κι' αυτός ακόμα ο Μάνεθο, ο μεγάλος ιστορικός τού βασιλείου της Αιγύπτου, που έγγραφε τόν δέκατον αιώνα πρδ Χριστού, μ' όλη τήν άμεροληψία του, δέν κατώρθωσε ν' ανακαλύψη τόνόμα της, και δέν τó άναφέρει διόλου. Άλλά κάθε άρχαίος Αιγύπτιος μάγος εινε γνωστό σέ μάς ότι ειχε ένα δικό του πνεύμα στη διαθεσί του.

Ήψως σκεφθήκατε ποτέ τώρα τελευταία μάλιστα, μ' αυτά που συνέβησαν ποιά ήτανε αυτό τó πνεύμα, αυτό τó στοιχείο της βασιλείας Τέρας ;

"Ο δόκτωρ Ουϊκστερ χτύπησε δυνατά τó ένα του χέρι άπάνω σ'άλλο και φώναξε δυνατά και με πεποιθήσει :

— "Ο γάτος ! ο βαλσαμοσένος γάτος ! Τόξερα ! Τόχα καταλάβει !

"Ο κ. Τρελόνυ τού χαμογέλασε.

— Σωστά τó ειπες ! Έχουμε όλες τις ένδειξεις για να πιστεύουμε ότι εινε αυτός ο γάτος που τόν έβρασάμωσαν μαζί της και τόν έθαψαν μαζί της, μέσα στην ίδια τή σαρκοφάγο όπου ειλαν βάλει κι' αυτή. Αυτός ο γάτος έδάγκωσε τó χέρι μου και με γχατζούνησε με τά κοφτερά του νύχια...

"Η Μαργαρίτα ειπε τότε με άφέλεια παιδική :

— Τότε ο καυμένος μου ο Σύλβιο εινε άθσος" είμαι εύχαριστήμένη γι' αυτό.

"Ο πατέρας της τής χάιδεσε τά μαλλιά και εξακολούθησε :

— Αυτή ή γυναίκα φαιίνεται ότι ειχε μά φοβερή διορατικότητα. Διορατικότητα που έφτανε πολύ μακρύτερα από τή φιλοσοφία της εποχής της, φαίνεται ότι έβλεπε τήν άδυναμία της δικής της θρησκείας" κι' ότι περίμενε να άναστηθής σ' έναν άλλον κόσμο πολύ διαφορετικό, βλέπουμε δέ ότι ιδιαιτέρως σκεφτότανε τó Βορρά, τó σημειον αυτό τού όρίζοντος άπ' όπου πνέουν οι δροσροί και μυροβόλοι άνεμοι που ζωογονούν.

Από τήν πρώτη στιγμή φαίνεται ότι τόματι της στράφηκε πρds τά έπτά άστρα της μεγάλης" Αρκτου" γιατί, καθώς μαθαίνουμε από τά Ιερογλυφικά τού τάφου της τήν ήμερα της γεννήσεώς της έπεσε ένας μεγάλος αερόλιθος" άπ' αυτόν τόν αερόλιθο βγάλανε εκείνο τó ρομφνί με τά έπτά άστρα, που ή βασίλισσα Τέρα τó θεωρούσε τó φυλακτό της ζωής της. Φαινότανε ότι ή βασίλισσα έδινε μεγάλη σημασία σ' αυτό τó πετράδι, κι' ότι αυτό κυβερνούσε τήν τύχη της. Τό δέ μαγικό κιβώτιο, με τις έπτά πλευρές, καθώς μαθαίνουμε από τήν ίδια πηγή, προέρχεται από τόν ίδιο αερόλιθο.

"Ο αριθμός έπτά ειχε ιδιαίτερη σημασία για τή βασίλισσα Τέρα. Ειχε σέ κάθε χέρι και σέ κάθε πόδι από έπτά δάχτυλα. Τό φυλακτό της ειχε έπτά άστέρια και τó καθένα έπτά κορυφές. Άκόμα, στην στήλη τού τάφου της, μαθαίνουμε ότι γεννήθηκε τόν έβδομο μήνα τού χρόνου, τó μήνα δηλαδή που άρχίζει ή πλημμύρα του Νείλου. Αυτός ο μήνας ήταν άφιερωμένος στη θεά Χαθός, τή θεά που συμβολίζει τó κάλλος, τήν ευτυχία και τήν άνάσταση. Γεννήθηκε τήν έβδομη μέρα τού μηνός αυτού, που κατά τήν νεωτέρα

Αιγυπτιακή άστρονομία, άρχίζει τήν 28 Οκτωβρίου και τελειώνει τήν 18 Νοεμβρίου. Και τήν ήμερα αυτή τó κυριότερο άστρο της" Αρκτου ανατέλλει άκριβώς στον όρίζοντα τών Θηβών.

Βλέπετε πόσο παράξενα σχετίζονται ό' αυτά τά διάφορα πράγματα με τή βασίλισσα Τέρα" ο αριθμός έπτά, τά έπτά της δάχτυλα, ο πολικός άστηρ και ο άστερισμός αυτός τών έπτά άστρων. Η θεά Χαθός, ή προστατριά της, που συμβολίζει τó κάλλος, τή χαρά και τήν άνάσταση.

"Έχετε ακόμα ύπ' όψει σας ότι ή βασίλισσα αυτή ήταν έμπειρος όλων τών επιστημών τού καιρού της. Ο σοφός πατέρας της έφρόνιζε γι' αυτό, γιατί ήξερε ότι έπρεπε να ειχε τήν επιστήμη της να πολεμήση τήν Ιεραρχία. Και στην άρχαία Αιγύπτω γεννήθηκε ή "Αστρονομία και έφθασε σέ ύψος που δέν μπορούμε ούτε καν να τó φαντασθούμε και τήν "Αστρονομία άκολούθησε ή "Αστρολογία. Και πιθανόν εινε, με τας νεωτέρας προόδους τής επιστήμης, να άποδειχθής ότι ή "Αστρολογία εινε μια θετική επιστήμη. Γιατί οι άρχαίοι Αιγύπτιοι ήτανε μεμημένοι στα μυστήρια επιστημών που έμεις τώρα σήμερα, μ' όλη τήν πρόοδο της άνθρωπότητας, δέν έχουμε ιδέα τι εινε. Η άκουστική, παραδείγματος χάριν, επιστήμη τελείως γνωστή στους κτίστας τών ναών της Καρνάκ, τής Λούξορ, και τών πυραμίδων, εινε σήμερα μυστήριο για τόν Μπίλλ, τόν Κέλβιν, τόν Έντισσον, τόν Μαρκόνι, όλες αυτές τές κορυφές της σύμμενης επιστήμης. Έπειτα, ποιάς μάς λέει ότι οι άρχαίοι αυτοί σοφοί δέν ειχανε πρακτικούς τρόπους με τούς οποίους μπορούσαν να μεταχειρισθούν άλλες δυνάμεις, όπως παραδείγματος χάριν τις δυνάμεις τού φωτός που σήμερα ιδέα γι' αυτές δέν έχουμε ;

(Άκολουθεί)



"Εγώ κι' ή Μαργαρίτα κατεβήκαμε στον κήπο.