



ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ JEAN BARANCY

ΤΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΕΝΟΥ

— "Έχεις δίκιο, φώναξε ο γέρο χτηματίας, είσαι λεβεντόπαιδο... δέχομαι την πρότασί σου, μικρούλη μου.

Τούδωκε συγχρόνως τὸ χονδρὸ ζαρωμένο και σιδεροδεμένο χέρι του και τὸ παιδί τὸσφιξε με χαρά και περηφάνεια.

— "Εγὼ δὲν σκέπτομαι σὺν κ' ἑσένα, μουδιμούρισε μιὰ καλὴ γυναικοῦλα πὸν μπάλλον κοντὰ στὸ τζάκι, ἂν ὁ Ρεμῆς ἦτανε εἰκοσι χρονῶν μάλιστα, μὰ δὲν εἶνε οὔτε δεκαεξὴ! Σκέψου, ἄντρα μου, εἶνε κοῖμα νὰ στείλῃ κανεῖς ἕνα παιδί στὸ πόλεμο, στὸ θά'ατο!

— Στὸν θάνατο; εἶπεν ὁ Ρεμῆς με περηφάνεια, ἀφήστε τα αὐτά! θὰ πάω στὴν δόξα, κυρὰ Βερωῖ. "Ἄν πρέπει δὲ και νὰ πεθάνω ἔστω, ἂς γίνεῖ ἔτσι. "Εγὼ δὲν εἶμαι φοβιστάρης.

Και βέβαια δὲν ἦταν τέτοιοι ὁ Ρεμῆς. Τὸν γνωρίζανε ὅλοι στὸ Μορλέ γιατί πέρασε εἶχε γλυτώσει ἕνα παιδί πὸν ἔπυσε στὸ ποτάμι. Χωρὶς αὐτὸν τὰ σπαρὰ τὸ χωριὸ Ζουσιὸν θὰ καίγονταν ἀπ' ἕνα ἀλλήνη με τὸν ὅποιον ἐπάλεψε γιὰ νὰ τὸ γλυτώσῃ. "Ἄλλοτε πάλι ῥιχτήκε ἀπάνω σ' ἕνα ἄλογο πὸν εἶχε ἀρηνιάσει και κόντεψε νὰ σκοτωθῇ.

Αὐτὰ τὰ κατορθώματα τοῦ Ρεμῆ φαινότανε παράξενα στὸν κόσμο γιατί ἦταν παιδί ντελικάτο και δὲν ἔμοιαζε με τ' ἄλλα χωριατόπαιδα. "Ἀμα κὺτταζε κανεῖς τὰ ἐκφραστικά γαλανὰ μάτια του' και τὰ ξανθὰ μαλλιά του τὸν ἔπαιρνε γιὰ κανένα πριγκηπόπουλο τὸν παραμυθιῶ.

Πὼς λοιπὸν τοῦ ἦρθε ἡ ἰδέα νὰ πᾶν στρατιώτης :

"Ἄπ' ἐδῶ και πέντε μῆνες πὸν ἄρχισε ὁ Γαλλογερομανικὸς πόλεμος συλλογιζότανε μέρα νύχτα πὼς νὰ πᾶγῃ ἐθελοντῆς σὺν τ' ἄλλα παιδιὰ τοῦ Μορλέ. Πρὸ δέκα πέντε ἡμερῶν τὸ ἀπεφάνισσε τέλος και τὸ εἶπε στ' ἀφεντικό του.

"Ο γερο-χτηματίας σκέπτηκε και τοῦ ἀπήντησε : «Έχεις δίκιο. Νὰ πᾶς.» "Ἡ γυναίκα του ὅμως δὲν ἤθελε νὰ χωριστῇ ἀπ' τὸ παιδί αὐτὸ πὸν τὸ λάτρευε.

Δὲν ἦταν γυιὸς της. Πρὸ πέντε χρονῶν ἡ μάνα του εἶχε πεθάνει και δὲν γνωρίζανε πὸν νὰ βροῦνε τὸν πατέρα του ποῦταν χαμένος.

"Ἡ μάνα του πὸν μουζίκανε πὼς ἦταν χήρα, πεθαίνοντας προσπάθησε νὰ δάκῃ μερικὲς πληροφοροφίες γιὰ τὸν ἄντρα της, μὰ στὸ ψυχράχτη τῆς μουμιούριζε τόσο ἀκατάληπτα λόγια πὸν δὲν καταλάβαινε τίποτα.

"Επειδὴ δὲν γνωρίζανε τῇ φανίλια τοῦ Ρεμῆ τὸν βάλανε στὸ νοσοκομεῖο και ὕστερ τὸν ἐμπιστευθῆκανε στὸν χτηματία Βερωῖ στὸ Μορλέ. "Ἦταν καλοὶ ἄνθρωποι και τὸν ἀναθρέψανε με ἀγάπη σὺν νάτανε παιδί τους. "Υστερὰ ὁ Βερωῖ τὸν ἔκανε τσοπανόπουλο στὸ χτήμα του, και τὸ παιδί ἦταν εὐχαριστιμένο και τοὺς ἀγαποῦσε σὺν νάσαν γονικά του.

Σὺν τὸν φωτούσανε γιὰ τὸν πραγματικὸ πατέρα του ἔλεγε πὼς τὸν ἀγαποῦσε ἂν και δὲν τὸν εἶχε δεῖ ποτέ. Εἶχε ἐν τούτους κρημασμένο στὸ λαϊμὸ ἕνα ἀσημινο μενταγιόν, πὸν τοῦ τὸχε κρημασίης ἡ μάνα του πεθαίνοντας. Τὸ μενταγιόν αὐτὸ τῆς τὸχε δώσει ὁ ἄντρας της ὅταν παντρεύτηκαν και ὁ Ρεμῆ ἔλιπτε νάβῃ και νὰ γνωρίσῃ μ' αὐτὸ τὸν χαμένο πατέρα του. Στὸ μενταγιόν ἦσαν σκαλισμένα δυὸ ἀρχικά γράμματα και τὸ ἔτος 1854.

Β'.

"Ἡ μάνα Βερωῖ εἶνε καταλυπημένη. Εἶνε μῆνας πὸν ἔφυγεν ὁ Ρεμῆ γιὰ τὸν πόλεμο και δὲν ἔχουν καμμιὰ εἰδηση. Κλαίγει και ἀπελπίζεται, και ὁ ἄντρας της δὲν κατορθώνει νὰ τὴν παρηγορήσῃ, γιατί κ' αὐτὸς λυπάται ὑπερβολικά.

"Ο Ρεμῆ πῆρε μαζί-του ὅλη τὴν χαρά τους. "Ἦταν ἡ ἀχτίδα τοῦ ἤλιου πὸν ζέστανε τὴν καρδιά τους. Και νὰ καθόνταν τώρα λυπημένοι και σιωπηλοὶ μπροστὰ στὸ τζάκι, πὸν δὲν τοὺς εὐχαριστοῦσε εἰς πᾶς ἡ ζέστη και ἡ παιχνιδιώδες φλόγες του!

Ποῦ νὰ βροῖαζε και τὸ κακόμορο παιδί; λέγανε. Τὸ ξαναβλέπανε με τῇ φαντασία τους νὰ φορῇ τὸν μανδύα και τὸ κασκέο τοῦ στρατιώτη με περήφανο και φεγγόβολο πρόσωπο...

Ἄλλοιόμοιο ὅμως...

Τὸ δυστυχισμένο ἀντρόγυνο Βερωῖ δὲν θὰ ξαναδῇ πειὰ τὸν Ρεμῆ γιατί ἀπέθανε! Ἀπέθανε πάλληκαρσία, ἀφοβα, σὺν ἦρας!

— Νά! ἕνας αἰχμαλώτος, εἶπεν ἕνα πρωὶ ἕνας Πρὸσος ὀδηγώντας τὸν Ρεμῆ μπροστὰ στὸν λοχαγὸν του. Τὸν βρῆκα πῖσω ἀπ' ἕνα φράχτη νὰ ξαναγαμίζῃ τὸ ντουφεκί του, ἔχει πληγώσει δυὸ στρατιώτες πὸν περνοῦσαν ἀπ' ἐκεῖ.

"Ἡ δίκη του θάνα σύντομη, εἶπεν ὁ λοχαγός! Θὰ εἶχαμε μεγάλο φορτίο ἀπὸ αἰχμαλώτους ἂν φυλάγαμε αὐτοὺς τοὺς ἀνανδρους πὸν δεκατίζουν τοὺς

στρατιώτες μας. Δέστε τον σ' ἐκεῖνο τὸ δέντρο... και ντουφεκίστε τον.

"Ο Ρεμῆς δὲν ἀντιστάθηκε διόλου. Τὶ τὸ ὄφελος; μορεῖ ποτε νὰ παλέψῃ τὸ πουλάκι πὸν πισωθήκανε τὰ φτερά του στὴν παγίδα! Μήπως ἀναχωρώντας δὲν εἶπε στὸ ἀντρόγυνο Βερωῖ πὼς δὲν φοβάται τὸν θάνατο ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὴν πατριδα του;

— "Ένας ἐχθρὸς ὀλιγώτερο, εἶπεν ὁ λοχαγός, δεῖχοντας τὸ Ρεμῆ. Ξεγυμνώστε τὸ στῆθος του.

Σὺ δέ, Φοῖτε, νὰ μοιαδέψῃς καλά στὴν καρδιά, γιατί δὲν θέλω νὰ ὑποφέρῃς πολὺ.

"Ο Ρεμῆ τοὺς κὺτταξε με τὸ κεφάλι ψηλά και τὰ γαλανὰ μάτια του δὲν χαμηλώσανε οὔτε στιγμή μπροστὰ στοὺς δημίους του!

— Πῦρ! φώναξεν ὁ λοχαγός.

Τρεῖς πυροβολισμοὶ ἀκουστήκανε κ' ἕνας ἀλαφρὸς ἀναστεναγμὸς ἔξφυγε ἀπ' τὰ χεῖλιά του Ρεμῆ. Τὸ κεφάλι του ἔφυγε πάνω στὸ στῆθος του μὰ δὲν ἔπυσε κάτω γιατί ἦταν δεμένος στὸ δέντρο.

"Ἐνὼ οἱ τρεῖς στρατιώτες βάλανε κατάχαμα τὰ ντουφεκία τους ὁ λοχαγὸς πλησίασε στὸν Ρεμῆ, σήκωσε τὸ κεφάλι του γιὰ νὰ δῇ ἂν πέθανε και ἀνοῖξε τὸ ποικαμίσο του γιὰ νὰ τῆς πληγές. Εἶχε τρεῖς κατάστηθα, μὰ μιὰ εἶχε ἐπιφέρει τὸν θάνατο. Τὸν εἶχε βρῆ ἀκριβῶς στὴν καρδιά και σταγόνες αἵματος τρέχανε ἀπάνω στὸ ἄσπρο κορμὶ τοῦ νέου...

— Καλὸς σκοπευτῆς ἦταν αὐτὸς πὸν τράβηξε στὴν καρδιά! εἶπεν ὁ λοχαγός.

— "Εγὼ εἶμαι! εἶπεν ὀφρῆτες με περηφάνεια.

— Μπράβο, παιδί μου! Περιμένε τώρα τὸν μπωναῖο σου. "Ο μικρὸς αὐτὸς ἔχει καθὼς βλέπω στὸ λαϊμὸ του μιὰ ἀλυσίδα μὲνα μενταγιόν. Αὐτὰ θάνα δικὰ σου, θὰ σοὺ τὰ δώσω. Κράτησε λίγο τὸ κεφάλι του νὰ...

Μὰ ἄξαφνα σῶπασε, κατακτρίνισε ἀν νεκρός. Τὰ χεῖρα του τρέμανε τόσο δυνατὰ πὸν ὀφρῆτες τᾶχασε και τὸν ρώτησε :

— Τὶ πάθατε λοιπὸν, λοχαγέ μου;

"Εκείνος δὲν ἀπάντησε. Μὲ τὰ γουρλωμένα μάτια του κὺτταξε τὸν μενταγιόν με τὰ δυὸ ἀρχικά γράμματα και τὴν χρονολογία 1854, καταματομένο.

"Ἀνασήκωσε ὁ ἴδιος τὸ ἀναισθητὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ, και παραμέρισε τὰ ξανθὰ μαλλιά του, ζητώντας στὸν δεξιὸ του κροτάφο ἐνα σημάδι πὸν μόνον αὐτὸς ἤξερε, και τὸ βρῆκε...

"Οἱ στρατιώτες τὸν κὺτταζανε με περιέργεια και λύπη, μὴ καταλαβαίνοντας τίποτα. Τὸν πῆρνε μάλιστα γιὰ τρελλὸ σὺν τὸν εἶδανε νὰ σκίφῃ τὸν στῆθος τοῦ παιδιοῦ νὰ δῇ ἂν ἡ καρδιά χτυπᾷ!...

— Λοχαγέ μου!... λοχαγέ μου!... εἶπεν ἔξαφνα ἕνας στρατιώτης.

"Εκείνος σηκώθηκε με μάτια τρομαγμένα, βέβαλε τὰ δυὸ του χεῖρα στοὺς ὄμους τοῦ παιδιοῦ και τὸ κὺτταξε σὺν νὰ ζητοῦσε καμμιὰ ὕστερη λάμψῃ στὰ νεκρὰ μάτια του... Τέλος με μιὰ φωνὴ ὑπόκωφη και με λυγμοὺς εἶπεν :

— Αὐτὸ τὸ παιδί ἦταν γυιὸς μου!...

Μιὰ ἀχτίδα τοῦ ἡλίου πέρασε αὐτῇ τῇ στιγμή τὰ κλαδιά τοῦ δέντρο κ' ἐφώτισε σὺν φωτιστέφανος μάρτυρος τὸ πρόσωπο τοῦ φτογοῦ Ρεμῆ, τοῦ μικροῦ στρατιώτη πὸν πέθανε τόσο νέος γιὰ τὴν πατριδα του!...



"Ἡ μάνα Βερωῖ εἶταν καταλυπημένη.



ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

Αδ. Χαρβαλιάν, Χ. Α. Ν. Θεσσαλονίκη, Αδ. Καρακατάνη, Πόρον, Π. Σ. Σανθόκου, Σπάρτη, Πόπη Γιαννάκου, Κεφαλληνία, Γ. Κοτσόνη, "Ἠπειρον, Ν. Ν. Σταματάκη, "Ικαρία, Φιλ. Χριστοδουλάκη, Κρήτη, Γ. Μανωλάκη, Μυτιλήνη, Πέτρον Γόνη, Θεσσαλία, Αδ. Βυαγυζίδη, Πάτρας, Σ. Κοσμοπουλον, "Οκωπία, Ν. Παπαθανασίου, "Ελασσόνα, Στ. Πατσόν, Κέρκυρα, Χρ. Αιδιποπουλον, Ναύπλιον, Α. Παπαγιάννη, Σάμνη, Μαρίαν Ποταμιάνου, Κέρκυρα, Σ. Γεωργίου, Κέρκυρα, Χ. Πέτσικον, "Ιωάννινα, Χαοῖ, Ζεφραν, Πρεβέζαν, Ι. Ἀνάσση, Σάμου, "Εμ. Σβαλοῦ, Σάμου, Ι. Πέστην, Θεσσαλονίκη, Μαρίαν Κουτσουνάδη, Πολύγυτον, "Εμ. Ἀναστασίου, Θεσσαλονίκη, Μ. Παζλοῦ, Κλεῖσουαν, Α. Κατσαν, "Ιτανα, Θ. Δευσταριον, Ἀργοστολίον, Ν. Διαμαντοπουλον, Βεαχάτι, Α. Βελλιοκατλήν, Τρομφαγιά, Μσε, Κορινθίου, Ἄστρον, Ι. "Ιωαννίδη, Θεσσαλία, Δ. Φωστήραν, Ἀρσάν, Ἀλικαν Γκράβα, Γορβανά, "Ἠφαιστειαν Βουναίου, Θεσσαλία, Ἀμ. Κιθωτοῦ, Παιραία, Ι. Καραγιαννίδη, Ἀρσισσαν, Ι. Ἀργυροπουλον, Κιάτον, Μαρίαν Κοβα, Καλάμους, Γ. Τριανταν, Τυρναβον, Ι. Καραβασιλήν, Ραφάνη, Χ. Παπαθωδοδору, Μοσθίνην, Ν. Παπανοκόλοσ, Ἀγίαν Ἄνναν, Δ. Δημητριάδην, "Εδουσαν, Π. Ἀργυρῆ, Ἀρταν, Κ. Σουβάν, Χίον, Σ. Βαζιαν, Σάμνη, Ι. Οικονόμου, Καρδίτσαν, Δ. Πεντιδην, "Ορυσσειάδα, Ν. Διαμαντῆν, Θεσσαλία, Ι. Σιδερόπουλον Κιλκίς, Ι. Ροζάκη, Γουμένισσαν, Ι. Παπαδόκη Παιραία, Κ. Κιτζίρη, Ζοῆ Ἀλεξανδρακη, Α. Παπαχρήστον, "Ιωάννινα, Ν. Μ. Μυλλοσταν, "Υδραν, Δ. Παυλίδην, Χουστοπουλι, Π. Τραμουρετῆν, Θεσσαλονίκη, Δ. Καϊτήρη, Καστοριαν, Κ. Κοθουλιαν, Σούβερν, Δ. Φιλανδριανόν, Τυρναβον, Ἀρτσι. Πολυμεροπούλου, Καλάβρια, Β. Λοικον, Καστοριαν, Βουρηθια Ἀθανασουλιδῆ, Συρον, Θ. Οικονόμου, Ν. Ἐλευθεροχορδίου, Ι. Κασουπάνη, Πάτρας, Κ. Ρουσοπούλου, Σοφράδες, Κ. Τσαυτιάρη, Κῦθηρα, Γε. Τσομαζήν, "Ιωάννινα, Κ. Κώσταν, Ἰωνικήν, Χ. Σπυργακῆ, Κρήτη, Χρ. Μενθινοτο, Πόρον, Π. Ἀληθινοτο, Μεσσησιον, Σ. Αλιάναν, Σάμνη. — Ἐπιγράφετε συνδρομητὰ, Φέλλα και ἀποδείξετε ἀποστάλησαν, Βιβλία και "Ἡμερολόγια ἀπεστάλησαν. Εὐχαριστοῦμεν θερμὰ.