

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Ναί... Μά δέν καταλαβαίνεις ότι ή κόρησά, σάν 'Ισλαγίδα καθολική που είνε, πώς θ' απαντήσει σέ μιιά τέτοια πρόταση έ.ός, προτεσάντη...

— Ναί, αλλά, απάντησε ό Πλουσέτ, ό κόρης Γοδεφρείδος, κλίνει προς τούς αίρετικούς...

— Μπιά, δέν τό φαντάζομαι ! Έκανε ό Κοζεφέρ μέ άπορία αυτός ό τόσο άξιαγάπητος άρχοντας, ό τόσο λαοφιλής νά είνε μέ τό μέρος αυτόν των καταραμένων νεοτεριστών!

— Γιατί όχι ; ειπε ό Λοβέρτ, κ' εγώ βρίζω πολλά καλά στη νέα αίρεση...

Τό πηρούνι του Κοζεφέρ έξφυγε από τά χέρια του.

— Καί σεις ! φώναξε. Σάς πόντισαν και σάς μέ τό δηλητηριώδες ; Φαίξον ουρανέ ! Έφτασε λοιπόν ή συντέλεια του κόσμου ;

— Φτάνει ! Φτάνει ! απάντησε ό Λοβέρτ' άς μη κακίωνουμε, καλέ μου γέιτονα' είμαι καλός καθολικός και καλός καθολικός θά πεθάνω... Καί τώρα άς τ' αφήσουμε αυτά κ' άς πνίξουμε τίς ιδέες μας μέσ' στο φαί και τό ποτό...

“Ο Πλουσέτ, βλέποντας τό δυσάρεστο δρόμο που είχε άρχισει νά παίρνει ή συζήτηση, επικρότησε την ιδέα του. Καί ριχτηκαν κ' οι τρείς στα όρεκτικώτατα φαγητά που έρχόντουσαν τό ένα μετά τό άλλο και στά έκλεκτά κρασιά.

“Όσοσο ό Πλουσέτ φαινόταν στενοχωρημένος γιατί δέν τολμούσε νά διατυπώση την πρότασή του. “Ο Κοζεφέρ άντελήφθη τη στενοχώρια του και ειπε :

— Πλουσέτ, παιδί μου, γιατί κατέβασες τά μούτρα σου ! Τι παράπονο έχεις ; Σπίτι ώραίο, μαγαζί πιό ώραίο, λεπτά άφθονα' τί σου λείπει ακόμα ;

— Μιά γυναίκα ! ... Διάβολε, θέλεις νά παντρευτείς ; Αυτό κάνει νά σηκώνονται τά μαλλιά του κεφαλιού μου... Άζου με λοιπόν και μένα : μην παντρευέσαι και δέ θά μετανιώσης ...

— Πρέπει όμως νά σάς πω πρώτα... τραύλισε ό νέος, πρέπει νά έξιμολογηθώ...

“Αλλά δέ μπορούσε νά πη τίποτε παραπάνω.

— Λοιπόν, δέ θά καταφέρεις ποτέ νά πεις τίποτε άν δέν ανακατεφθώ εγώ, ειπε τότε ό Λοβέρτ.

— Τότε ανέλαβε εσύ, τραύλισε ό Πλουσέτ.

“Ο Λοβέρτ έγχειρε έμπιστευτικά προς τόν Κοζεφέρο.

— Γείτονα μου, ειπε, νά σάς πω τί τρέχει μέ δύο λόγια. Αυτή ή ιστορία είνε έδώ κ' έξη μήνες. Θά θυμάσαι πού βαφτίσαμε την κόρη μου “Οδέτη. Είταν στα βαφτίσια κ' ό φίλος μας ό Πλουσέτ κ' ή άνεμιά σου ή Μαγδαληνή... Λοιπόν, από την ήμερα αυτή ό φίλος μας κ' ή άνεμιά σου άρχισαν ν' αγαπιούνται... Αύτός είνε εικοσιδύο χρονών κ' ή άνεμιά σου δεκαεφτά... Στεφάνωσε τους και γίνομαι εγώ κομπάρος...

Βαθεία σιωπή διαδέχθηκε τη σύντομη αυτή δημηγορία.

“Ο νύχ Κοζεφέρ έμενε άπάνητος στην πολυθρόνα του.

Κούνησε δύο τρείς φορές τό κεφάλι του σά νά ήθελε νά απαντήσει και άξαφνα άρχισε νά ροχαλίξει. Είχε αποκοιμηθεί. Τότε όμως και υπόκοφος όλοβοθό άκούστηκε απέξω.

“Ολοι έτρεξαν προς τά παράθυρα και την πόρτα. “Ο δρόμος εΐταν έρημος, μά ή όλοβοθή πλησίαζε ολοένα.

“Αξαφνα από τη γωνία ενός δρόμου πρόβαλε ένας άντρας πελιδνός, βλοσυρός, μέ τά μαλλιά του άνορθωμένα, μέ τά ρούχα του κουρελλιασμένα.

Τά τρομαγμένα βλέμματά του άντίκρουσαν τούς φίλους μας που τόν κοιτούσαν περιέργου. Μέ μιιά όρμη άπελπιστική, έτρεξε προς αυτούς, έσπρωξε την πόρτα, την ξανάκλεισε πίσω του, έμπηκε στο ζυθοπωλείο και στηρίχτηκε σ' ένα καθίσμα άσθμαίνοντας, κατατρομαγμένος.

— Τι είναι ; τόν ρώτησε ό Πλουσέτ. Τι ζητάει ;

“Ο άγνωστος έφερε τό δυο του χέρια στο λαιμό του και μέ δυσκολία άρθωσε αυτή τη λέξη :

— “Ασυλο !

Την ίδια στιγμή τό ποδοβολητό του όχλου πλησίασε και σέ λίγο άκούστηκε έξω από τό ζυθοπωλείο.

“Ο ξένος έπιασε γονατιστός.

— Μέ είδαν πού μπήκα μέσα, τραύλισε. Θά μέ σκοτώσουν.

Μόλις ειπε αυτές τίς λέξεις τό ρολόγιο της πόρτας άντήχησε μέ πάτα κ' ό Γουλιέλμος Λοβέρτ έπλησίασε τον άγνωστο και τόν ρώτησε :

— Ποιος είστε, κύριε, και γιατί σάς κυνηγούν ;

“Αλλά εκείνος δέν απάντησε' έλιποθύμησε.

“Ο Γουλιέλμος τόν μετάφερε στο βάθος της κάτω αίθουσής, τόν ξάπλωσε σέ μιιά έδρα, και αποσπώντας μέ προσοχή τά κουρέλια του που είχαν κολλήσει στα ρούχα του, έγύμνωσε τό κορμί του.

— Διάβολε ! ειπε, νά ένας ευγενής που άρχει νά συνέλθει. Τρέχα, Διονύση, φέρε γρήγορα νερό, λάδι

και λιγόπανα.

“Ολ' αυτά εφέρθησαν άμέσως στο Λοβέρτ, που ήσυχος όπως πάντοτε, άρχισε νά περιποιείται τόν άσθενή του.

“Όσοσο τά χτυπήματα άντιχούσαν τώρα δυνατώτερα στην πόρτα.

“Ο Πλουσέτ συνοφρυώθηκε' έβαλε σέ μιιά γωνιά τη σιδερένια του ράβδο και μέ τό χέρι του στο πηρούνι άρχισε νά σκέπτεται.

Τώρα ή πόρτα εσάλευε από τά χτυπήματα.

Και ό Πλουσέτ άνοιξε.

Τό άποφασιστικό πρόσωπό του άνησύχησε για μιιά στιγμή εκείνους που χτυπούσαν και κατέβηκαν τίς τρείς έξωτερικές σάλες της πόρτας που εΐχαν άνεβεί. “Από τό ύψος των τριών αυτών σκαλοπατιών, ό ζυθοποιός ύπερείχε τόν πλήθος που χειρονομούσε κ' εφώναζε, μεταξύ του ό τοίχου διάκρινε κάμπολλους διαμαρτυρομένους.

— Τι θέλετε ; ρώτησε ήσυχα, και τί σημαίνει αυτός ό θόρυβος ;

— Συγγνώμη, κύριε Πλουσέτ, απάντησε ένας από τό πλήθος, δέ θέλουμε εσάς. Ξέρουμε ότι είσθε τίμιος άνθρωπος, άν και καθολικός... μονάχα άδωχτε αυτόν τόν άθλιο που κατάφυγε στο σπίτι σας και θά σάς άφήσουμε ήσυχο ;

— Καί τί κακό σάς έκανε ;

— Διατάραξε τη λειτουργία μας κ' έβρισε και χτύπησε τόν διδάσκαλο μας.

— Κάτω ό ίεροσυλος ! φώναξε ό όχλος. Παραδώστε μας τόν άσεβή !

— Καί άν σάς τόν παραδώσω ; ρώτησε και πάλι ό Πλουσέτ, τί θά τού κάνετε ;

— Θάνατος ! έφώναξε τό πλήθος.

“Ο Πλουσέτ έστρεψε τό κεφάλι του προς την κάτω αίθουσα όπου ό φρυγς είχε άρχισει νά συνεχεται. Είχε καρφώσει ζιτρίνα, φλογερά, άνήσυχα και ίκετευτικά τά μάτια του προς αυτούς.

“Ο Πλουσέτ στράφηκε τότε προς τούς μεταρρυθμιστάς :

— Θέλετε νά κάνετε λέντε λεπτά ύπομονή ; ρώτησε.

— Έστω, απάντησαν, αλλά όχι πιό πολύ.

— Καλά, θά σάς απαντήσω.

Και έμπηκε μέσα στο σπίτι.

XI

Δύσκολη φιλοξενία.

“Ο δόν Διάς είχε συνέλθει πιά έντελώς και είχε άκούσει δολόκληρη τη συνομιλία του Πλουσέτ και των διωκτών του.

Γι' αυτό, όταν τόν ειπε νά πλησιάσει, τραυλίζοντας τού ειπε :

— Καταλαβαίνω' βρίζετε επικίνδυνη την παρουσία μου έδώ. Πρέπει νά φύγω...

— Κάνεις λάθος, φίλε μου, άπντησε ό Πλουσέτ' δέν θέλω τίποτε άλλο παρά νά σέ γλυτώσω και θά βάλω γι' αυτό όλα μου τά δυνατά. “Αλλά πριν εκθέσω σέ ζίνδυνο τη ζωή μου και τη ζωή των φίλων μου και των ύπηρετών μου, θά ήθελα νά μάθω για τί ποτό λόγο σάς καταδιώκουν' αυτό μόνο.

— Κύριε, άπντησε ό δόν Διάς, αυτοί οι μαινόμενοι σάς ειπαν την αλήθεια. Είμαι ξένος και μόλις πού μιάς ώρας έφτασα στην Τουρραίνη. “Η τύχη μου, δυστυχώς, μ' έφερε μέσα σ' αυτούς τούς αίρετικούς. “Ακουσα τόν ιεροκήρυκα τού νά προσβάλη την Παναγία και τούς “Αγίους, δέ μπόρεσα νά κρατηθώ, τόν έβρισα και σήκωσα τό χέρι μου και τόν χτύπησα.

— Διάβολε ! είσαι ζυπηνητός βλέπω, ειπε ό Λοβέρτ, μέ κάποια ειρωνεία.

“Ο Διάς μερδεύοντας την αλήθεια μέ τά ψέμματα άποτελείωσε την ιστορία του επεισοδίου του, έδωσε στον εαυτό του τό πρώτο όνομα που τού ήθε στο μυαλό του και σοφίστηκε χίλιες δύο περιπέτειες για νά προκαλέση ύπέρ αυτού τό ενδιαφέρον του Πλουσέτ.

— Αυτό είνε όλο ; ρώτησε ό Πλουσέτ.

— Ναί, στην τιμή μου και στη σωτηρία της ψυχής μου, απάντησε ό Διάς.

— Καλά' έλπίζω ότι θά μπορέσουμε νά σέ σώσουμε από τά νύχια τους.

“Ο Πλουσέτ φώναξε τόν ύπηρέτη του, τού ειπε κάτι σ' αυτί κ' άνοίγοντας πάλι την πόρτα παρουσιάστηκε μπρός στο πλήθος, που περιέμενε άφωνο, αλλά πάντα άπειλητικό.

— “Ε, λοιπόν ; τού φώναξαν μόλις τόν είδαν.

— Καλά, απάντησε, ό ευκατόριδης αυτός άναγνωρίζει ότι έξύβρισε τόν κύριο “Αμβρόσιο Βίλλ και είνε έτοιμος νά ζητήσει συγγώμη.

— Δέν πρόκειται περι συγγώμης ! “Εμεις θέλουμε νά τιμωρηθώ.

— “Απαιτούμε δικαιοσύνη, εκδίκηση !

“Ο Πλουσέτ απάντησε χωρίς νά σαλέψει από τη θέση του :

— “Εκδίκηση ; ... “Αλλά δέν εκδικηθήκατε ; ...

(“Ακολουθεί)

