

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΖΕΪΝΕΒ

Του ΜΕΧΜΕΤ ΣΑΔΙ

Ο Μεχμέτ Σαδί ήνεν ένας από τους νεωτέρους Τούρκους ποιητάς. Παιδίος μυστήτης του σπουδαίου Μουζίτ της Κωνσταντίας δεν άρχισε να δειξή το ποιητικό του ταλέντο. Προσφάνηκε στην επιθεώρηση "Σαφίε ή Ζανούν" όπου δημοσιεύσε τα πρώτα του ποιήματα. Μα ο Σαδί αν και ποιητής δεν έστρεψέ και ως διηγηματογράφος. Τα έργα του διακρίνει μία νέα πνοή, μία πνοή ανεξαρτησίας για την πατρίδα του, ποίημα πού φέρσε το Σουλτάτο και τον έξωθισε στα βάθη της Ανατολής, απερωπώντας τον και να τυπώση τα έργα του. Λογότερον ο Σαδί υπήρξε να τυπώση τα έργα του στη φιλολογική επιθεώρη Μουζίτ.

Το παρόντο διήγημα, το οποίον ήνεν ένα από τα καλύτερα του, το έγραψε σάν βρασιόταν έξωτιστος, σε κάποιον χωριό, στη βάση της Ανατολής.

Π. Μ.

Τό χωριό κοιμόταν άκομη. Ή άπότομες κορυφές των βουνών διεγρόφοντο σπό γκριζό και ήσυχο ορίζοντα. Ο ήλιος δεν είχε άκόμη άνατείλει.

Ήταν ένα δρασερό μαγαζίκο πρωί. Τα καταπόσινα χόρτα έτρεμαν σπό φρόσημα ενός έλαφρού ζέφυρου και ή άνατολή άρχιζε να ροδίζει.

Μπρός ο' ένα κλειστό σταύλο, σπό δρόμο του χωριού τών κάτασπο από μία λεπτή σκόνη άνακατεμένη με άχρωμα, πλάι ο' ένα μισοπασιμένο άφροστο,δύο βιάδια χαιροτόσαν τό ζύλημμα της αύτης π' ένα δυνατό ποήκρισμα και τα κοκόρια άπ' την πεδιάδα άρχιζαν να τούς άπαντούν. Ο σκόλος του βοσκού με τό κεφάλι χωμένο στα πόδια κοιόταν βαθεί.

Ή Ζεϊνέβ άνοιξε τα μάτια της και τό άτονο βλέμμα της έπεσε σπό πράγματα πού την τριγυρίζαν. Τό χωματένιο πάτωμα ήταν γεμάτο από άναριθμητες μύγες κι' άπ' τό παρόθυρο πού τό σπασμένα τζάμια του άντικαταστούσαν κομμάτια χαριού, γλυτοσρούσε μία άρχίδα και χάιδεσε γλυκά τό χλωμό πρόσωπο της Ζεϊνέβ. Έτριψε τα μάτια της με τό χέρι της, σπκόθηκε και βγήκε στην αύλή. Μία άγελάδα και μερικες μισοκοιμημένες κατόικες πού στεκόντουσαν κοντά στόν τοίχο γύρισαν τα κεφάλια τους πρós αυτή και βέλασαν χαρούμενα. Ή Ζεϊνέβ πήρε δύο ζύλινους κουβάδες κι' έφυγε για την πηγή. Περίσπασε μέσα σπό ύγρό χροστάριο πού έβραχαν τα πόδια της και την άκοη του φροματός της, ύστερα κατέβηκε μέσα σπό βράχια πού είταν ή πηγή και σάν γεμίσε τούς κουβάδες της σπκόσε τό κεφάλι της κατεώντας τα ψηλά βουνά.

Ο ήλιος μόλις είχε βγει και τό ποιμνιο του χωριού γύριζε άπ' τα βοσκοτόπια όπου είχε περάσει την νύχτα στην ήσυχία του Μαγιάτικου προώνου άνεπρόσαν τα κουδονάκια και τό βέλασμα των κατοικιών.

Σγά-σιγά ή Ζεϊνέβ ξανανέβηκε τό δρόμο. Ύστερα κουρασμένη άπ' τό άνέβασμα ζαλλώθηκε κοντά ο' ένα θάμνο. Από τις χαμινάδες του χωριού έβγαίναν γαλάζιοι καπνοί κι' άνέβαιναν όλοισια στην ήσυχη άτμοσφαιρα.

Ή Ζεϊνέβ σκεφτόταν τα περασμένα ήταν μόλις είκοσι χρονών κι' όλη ή ζωή της δεν της εδινε την εντύπωση ούτε μιας ήμέρας. Από μικρή ήξερε ότι ή μητέρα της είχε πεθάνει φέροντάς την σπόν κόσμο κι' έτσι δεν κατάλαβε ποτέ τη μητρική στοργή.Μία μοχθηρή γρηά την είχε αναθρέψει μα κι' αυτή ύστερα από δύο χρόνια κοιμόταν σπό μικρό κοιμητήριο του χωριού όπου ούτε ένα δένδρο δεν ερχοιχε τόν ίσχο του. Ζούσε σέ κεινη την καλύτερα πού έμοιαζε περισσότερο με τάφο παρά με ανθρώπινη κατοικία με τό μισογκρεμισμένο ταβάνι της και τό γυμνό έδαφος ζούσε εκεί με τα δύο της άδελφια και τόν πατέρα της πού τα γερατειά τών έφεραν στόν τάφο ήμέρα με την ήμέρα.

Ύστερα σπκόθηκε κι' άρχισε να περπατή. Οι κουβάδες όμως ήσαν τόσο βαρειοί πού χροιάστηκε να ξαναξεκπορησθή κοντά σπό κοιμητήριο. Από μακριά ερχόταν ένα κοπάδι πού τό φύλαγε ή μικρή Χατιζά κι' ή Ζεϊνέβ σκέφτηκε πόσο θα ήταν όμορφο να ξαναγινή βοσκοπούλα όπως άλλοτε, σάν ήταν όκτώ χρονών κι' να μη σκεπταίη πιά τίποτε άλλο παρά τόν αγαπημένο της Χασάν.

Ναι τόν Χασάν! Πούδες έβριε απή την ώρα σέ ποιά μακρινή χώρα, βρισκόταν περιμένοντας γράμμα άπ' τό χωριό. Άλλοτε έβλεπε τόν Χασάν σπό κοιμητήριο. Ύπλόστος με τό ροβδί του σπό χέρι και τό ψωμί του σπό ταγάρι τό κρεμασμένο σπόν ώμο του, πήγαινε εκεί τα πρώτα κι' από καιρό σέ καιρό μισορόσαν να στανώνονται. Ήταν ελάδελφος της κι' άρραβωνιάστηκαν, κατά τη συνήθεια από μικροί. Πόσο άπλοι ήσαν αυτοί οι άρραβόνες σπό σχιόμενο φέσι του παιδιού κρέμασαν ένα όμορφο μισομπουκι και σπό κεφάλι του κοριτσιού έβαλαν ένα μαγνήλι με χρυπτά χρώματα. Κι' από τότε οι δύο άρραβωνιασμένοι φύλαγαν τα πρώτα του χωριού κι' όλη μέρα βρισκόνησαν μαζί σπό ήλιόλοστο κοιμητήριο.

Τά χρόνια περνούσαν. Σάν μεγάλωσε ο Χασάν πήγε στρατιώτης κι' έφυγε άπ' τό χωριό. Δεν ήξεραν άκριβώς σέ ποιά χώρα

βρισκόταν' εκείνοι πού γύριζαν από στρατιώτες μιλούσαν γ' όμορφα χωριά περιτριγυρισμένα από κάμπος και δάση. Μα μιλούσαν και για μία χώρα άπ' όπου δεν γύριζε κανείς εύκολα και σάν έλεγαν τ' όνομα αυτής της πολιτείας οι γέροι χάιδεταν τη λευκή γενειάδα τους κι' ή γρηές κοινούσαν τα κεφάλια τους. Μία χώρα μακρινή, πού μακρινή' περνούσαν διάλασες και βουνά για να φθάσουν εκεί. Ο άγροφύλακας πού είχε χάσει σ' αυτή τη χώρα και τα τρία του παιδιά έλεγε πως ήταν σωστή κόλαση.

Έξ μήνες άργότερα ήθε γράμμα από τόν Χασάν πού βρισκόταν σ' αυτήν τη χώρα κι' ή Ζεϊνέβ σκεπτόταν : "Όσοι πηγαιίνουν εκεί δύσκολα γυρίζουν".

Όλόκληρο χρόνο τα γράμματα του Χασάν ερχόντουσαν ταχικά από απή την πολιτεία. Έγραφε πώς ένας τρομερός ήλιος του έκαιγε τό κεφάλι, πώς τα πόδια του βλάζοντουσαν μέσα σέ μία καφετή άμμο και πώς σάν καθόταν κοντά σέ κάποιον ποταμό θορούσαν τό δρασερό χωριό του.

Μά έδώ και δώδεκα μήνες ούτε γράμμα, ούτε άνθρωπος γάινεκε άπ' απή τη μακρινή χώρα.

Τα μάτια της Ζεϊνέβ ήσαν γεμάτα δάκρυα' έβλεπε τόν Χασάν να κοιμάται σπόν ίσχο κάποιον δένδρο πάνω σπό έδαφος πού έκαιγε περιμένοντας ένα γράμμα άπ' την αγαπημένη του. Τόν έβλεπε ν' αγωνίζεται μέσ' την απελπισία και στην έγκατέλειψη. Σήκωσε τούς κουβάδες της και γύρισε ήσυχα σπό χωριό.

Μπρός στην φωτιά ο πατέρας της έβιπε τόν καφέ του και τα μικρά έτρωγαν ψωμί με σκόρδο. Ο γέρος την κίταζε με καλοσύνη κι' αύτός ο ίδιος στενωφορίζαν με τί σιωπή του Χασάν πού ήταν ή μόνη του έλλπίδα. Συναπτούσε πολλές φορές τόν άγροφύλακα πού είχε χάσει τα τρία παιδιά σπό απή φοβερή χώρα κι' ενώ μιλούσαν ο άγροφύλακας κίταζε με λύπη τη Ζεϊνέβ.

Ύστερα οι δύο πατέρες εκλαιγαν χωρίς να βγάδουν λέξι. Χθές τό βράδυ άκόμη μιλούσαν για τη μακρινή απή πολιτεία ενώ πάνω άπ' τις στέγες των σπιτιών του χωριού φρόσαιγε ένας δαιμονισμένος άέρας.

Ή Ζεϊνέβ έβαλε τούς κουβάδες μπρός στην πόρτα και βγήκε στην αύλή. "Απ' τόμυναρέ ο μοιζήτης καλοΐσε τούς χωρικούς να προσευχηθούν.

Ο ήλιος έκαιγε και τα ζωα στεκόντουσαν σπό σκιά του τοίχου. Μερικες κότες μονάχα βρισκόνησαν μπρός σπό τζαμί τριγυρίζοντας ένα κόκορα πού βραστούσε σπό στόμα του ένα σπόρο σταριού.

Άζαφνα μία τραχιά φωνή άκούστηκε μέσ' την ήσυχία του προώνου :

— Έ! άγροφύλακα.....

"Ενας χωροφύλακας με τό τουφέκι στόν ώμο και τό μαστίγι σπό χέρι κατέβηκε άπ' τό άλογο του. Όλοι βήκαν να τόν δούν. Παιδάκια μισόγυμνα στεκόντουσαν σπό γωνιά του δρόμου και άλλα είχαν άνέβει στίς στέγες των σπιτιών τους' τα περιεγρα κεφάλια των γοναικών έβγαίναν άπ' τις μοιάφιντες πόρτες. Οι άντρες μαζεύτηκαν με σεβασμό

γύρω άπ' τό χωροφύλακα, κι' ο άγροφύλακας φρόντισε να δώση χόρτο σπό άλογο του.

Ο χωροφύλακας προχώρησε και κάθισε πάνω σ' ένα χαλί πού ήταν ριγμένο μπρός σπό τζαμί του έδωσαν καφέ κι' όλοι περιέμεναν να μιλήση. Ύστερα από αρκετά μεγάλη σιωπή φώτισε τό δίμαρχο :

— Δε μαζέψατε άκόμη τό ήπόλοιπο άπ' τούς φόρους ;

"Όλοι έτρεμαν κι' ο δήμαρχος του άπάντισε σιγά :

— Αν θέλη ο Θεός θα πληρώσουμε τα χρέη μας σπό συγκομιδή' τώρα δεν έχουμε τίποτε....

Ύστερα ο χωροφύλακας είπε πως είχε δουλειά σπό γειτονικό χωριό, έβγαλε από την τσέπη του ένα γράμμα, τώδωσε σπό δίμαρχο ξανανέβηκε σ' άλογο του κι' έφυγε.

"Όλο τό χωριό άνάσανε' ο δήμαρχος άνοιξε τό φακέλλο κι' έδιάβασε. Ο Χασάν είχε πεθάνει σπό μακρινή χώρα και ζητούσαν τούς κληρονόμους του. Άφηνε έβδομήντα όχτώ πιστόρα κι' ένα πρόβιτο !

Ο πατέρας της Ζεϊνέβ γύρισε σπό φτωχικό του με τό δάκρυα σπό μάτια. Ή Ζεϊνέβ δεν βίωσθη και τόν φώτισε. Δεν της είπε όμως τίποτε και την άγκάλιασε ενώ τα δάκρυα έτρεχαν πάνω σπό λευκά του γενεια.

Ή Ζεϊνέβ δεν έμαθε ποτέ τίποτε φαντάζεται πάντα τόν Χασάν της να περιμένη γράμμα της καθιήμενος πλάι ο' ένα ποταμό πάνω σπό απή ζεστή γη, ενώ ένας άνυπόφορος ήλιος τού κίαιε τό κεφάλι.

Μετφρ. Π. Χ. Μεντζελοπούλου

