

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΖΕ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

“Ο Δόν Διάξ επρόκειτο να καταδιώξει τον άντεραστή του κ’ είχε δοκιμάσει να τον φθάσει αυτή τη φορά εστο κ’ αν επρόκειτο να κατεβή στα έγκατα της γης.

“Η βραχνή φωνή του άκουγότανε μωσ’ από όλες τις άλλες στον άλαλαγμό εκείνο.

“Εκείνη τη στιγμή ο Τρουξίλλος ένοιωσε τη Στεφανίνη ν’ αναπαύεται μέσα στα χέρια του, είδε τα χείλη της να αλεύουν και τα μάτια της να μισανόγουν και να σπλώνονται άπαντα του με μία έκφραση απείρου τρυφερότητας.

— Τρουξίλλε, ψιθύρισε τότε εκείνη.
“Εκείνος την έσφιξε στην καρδιά του οά να ήθελε να μεταδώσει σ’ αυτήν τη φλόγα της δικής του ζωής.
— Τρουξίλλε... πνίγομαι... σήκασέ με...

“Ξαφνα έναάσπυτομοσκλονιμοσ συντράραζε τόν σώματης. Τά κρυσταλλωμένα μάτια της είχαν άντικρασει τόν Δόν Διάξ, πού μπήκε στό δωμάτιο.

Τότε μία ταραχή την κατάλαβε όλόκληρη. “Έκανε μία προσπάθεια και στάθηκε όρθη και με τό χέρι τενταμένο έδειξε τόν δόν Διέγο, ενώ έλεγε άπειλτικιά :

— Δές αυτόν τόν άνθροπο, Τρουξίλλε ! Δές ! Αυτός εινε πού με σκότωσε ! Αυτός ! “Ο κούριός σου !

Βαθεία σιωπή έλακολουθήσε. Σέ λίγο ή έτοιμοθάνατη κάνοντας μία υπερίατη προσπάθεια, φώναξε :

— Καταραμένός να είσαι !
Και έπεσε πρός τά πίσω νεκρή, μπρός στα πόδια του Τρουξίλλου

Μεταξύ του ‘Αγίου Ιωάννου της Λούζης ; και της Βαγιόν άπλώνεται ένα τοπίο μαγευτικό. Πίσω του έχει τά Πυρηναία, δεξιά κ’ άριστερά κάμποσες καταπράσινες και μπρός τόν κόλπο της Γασκόνης με τη Βαγιόν.

Σ’ ένα βράχο, ύπερκειμενο της θαλάσσης, μία όρα πριν να ξημερώσει και σαράντα ώρες μετά τό θάνατο της Στεφανίνης βρισκότουσαν ξεπλωμένοι δυό εθνεγείς, όσος φανότανε από τη στολή τους, νέοι. Φορούσαν κ’ οι δυό μεταξωτή προσωπίδα, κατά την συνήθεια πού έπαρτατοσε τότε στους εθνεγείς άμα ταξίδευαν. “Αξαφνα ένα γέλιο γλυκό και μελωδικό σάν κελιάδημα, πρόδωσε τόσο καθαρά τό φύλο του ένόσπροσωπιδοφόρος, όσο και τούττω τό πρόσωπό του μορούσε να τό προδώσει.

— Γιατί γελάτε, κόμησσα ; ρώτησε τότε ό άλλος προσωπιδοφόρος.

— Δεν είμαι άκόμη κόμησσα.
— Θα είσθε σέ λίγο...

Τότε ή άποκλιθείσα κόμησσα έσκυφθη πασε ξαφνα και είπε :
— Πούός έξείρε, «πολλά μεταξύ χελίσαν και κύλικος πέλλει.»

— “Ω, είπε ό προσωπιδοφόρος πού δεν είταν άλλος από τόν κόμητα, τόν Διέλου, σέ παρακαλώ, άγαπημένη μου, διώξε τά κανά προαισθήματα ! “Άφρησε τη χαρά όλόκληρη να καταπιημμύρησε την καρδιά μου και διώξε από τη δική σου τό κικρό δηλητηριο της άμφιβολίας.

— Φοβάμαι, ψιθύρισε ή Δολόρα.
— Κοντά μου ;

— “Αλλοιμονο ! δεν εβλόγησε άκόμη ό παπās τό δεσμό μας, και ό άνθροπος εκείνος, ό δόν Διέγος...

— Τί σ’ ενδιαφέρει ό άνθροπος αυτός ; Τώρα είσαι δική μου, Δολόρα.

“Η Δολόρα στήριξε τό κεφάλι της στόν ώμο του κόμητος.

— Γιατί πού κούβεις κάτι πού μάς συμβαίνει ; τού ψιθύρισε τότε με παράπονο. Γιατί φύγαμε τόσο ξαφνα από τό ξενοδοχείο του ‘Αγίου Ιωάννου της Λούζης όπου μόλις είχαμε φθάσει ; Τί περιμένουμε εδώ πέρα ; Τί έγινε ό Λαντρώ ; Τί σημίνουν όλα αυτά τά μυστήρια ;

— “Ολα αυτά τά μυστήρια συνέβησαν γιατί ήθελα να σέ γλυτώσω από έναν κίνδυνο πού μάς απείλησε.

— Θέλω να τόν μάθω άμέσως. Ξέρεις, ότι δεν είμαι διόλου δειλή ;

— Αυτό θά τό δοίμε ! Φεύγοντας από την ‘Αγρέδα, σέ λίγο είχαμε πίσω μας τό δόν Διάξ κ’ όλόκληρο στράτευμα, πού λίγο έλειψε, δυό φορές να μάς φτάσει.

— Θεέ μου ! ξεφώνησε ή Δολόρα.

— Χθές ό δόνΔιάξ επί κεφαλής είκοσι ίππέων μπήκε στόν ‘Αγιο Σεβαστιανό, από τόν όποιο εβυγώς δεν είχατε παρσίσει και σημέρα άφίγοντας πίσω του τους μισούς άνθροπους του πού είχαν κατακουραστεί, έφτασε μία ώρα μετά από μάς στόν ‘Αγιο Ιωάννη της Λούζης.

“Η Δολόρα σηκώθηκε κατατρομαγμένη.

— Εβυγώς όμως, έξακολουθήσε ό κόμης, ό Λαντρώ άγρυπνεί και ενώ ό δόν Διάξ άρχισε να ψάχνη γιά να μάς βρη στα ξενοδοχεία, έμεις φευγάμε χωρίς να μάς αντίληφθη κανείς.

— Και χωρίς να πάρουμε τάλογά μας, έπρόσθεσε λυπημένα ή Δολόρα.

— Γιατί να τά πάρουμε ; είπε ό κόμης. “Αν τά παίρναμε θά μός αντίλαμπάνετο ό δόν Διάξ κ’ όσο γρήγορα και να τρέχαμε, άργά ή γρήγορα θά μάς έφτανε.

“Η Δολόρα τρομαγμένη άφρησε τά χέρια της να πέσουν κάτω.

— Και καθόμαστε εδώ ; είπε. ‘Από στιγμή σέ στιγμή μπορεί να φανεί αυτός ό άνθροπος. Είμαστε χαμένοι.

“Ο κόμης άρχισε να γέλα.

— “Ε, λοιπόν ; Αυτό είταν πού μου είπες ότι δεν είσαι δειλή ;
— Κόμη, φώναξε εκείνη, ή άταραξία σου φανεράνει ότι δεν ύπόχρε κανείς κίνδυνος, αλλά, γιά όνομα του θεού, δόσε μου θάρρος κ’ έμένα !

“Ο κόμης σηκώθηκε και περνώντας τό χέρι του από τη μέση της τήνξφερε ώς τήνάρροθαλασσά. “Η ήμέρα είχε άρχίσει να προχωρή.

— “Ω δειλή και πολυαγαπημένη μου Δολόρα, είπε. Κοίταξε με τά γλυκά σου μάτια τόν ορίζοντα.

— Βλέπω ένα μαύρο σημάδι μακριά...

— Αυτό τό σημάδι είν’ ένα άλλανδικό πλοιο πού φεύγει σημέρα τό πρωί. Καταλαβαίνεις τώρα ;

“Εκείνη τού έπιασε παράφορα τά χέρια.

— “Όσο γιά τό Λαντρώ, έξακολουθήσε ό κόμης, πάει να βρει κανένα ψαρά γιά να μάς φέρει στό πλοιο.

Συγχρόνως άκούστηκαν πίσω τους βήματα βιαστικά κ’ άκούστηκε μία φωνή βαρεία, αλλά και χαρούμενη :

— “Ολα πάν καλά.
Είταν ό Λαντρώ.

— “Ε, Λαντρώ, είπε ό κόμης, πύρες κανένα βαρκάρη.

— Ηύρα ένα, μα δεν ήθελε να ξεπνήσει, άμα όμως τού γυάλισα μερικά σκούδα... πετάχτηκε από τό κρεβάτι του...

— Μπράβο ! Είδες τίποτα ύποπτο τά περίξ ;

— Τίποτε !

— “Ω, ίκέτευσε ή Δολόρα, πάμε να φύγομε γρήγορα, άμέσως.

— Πάμε, είπε ό κόμης.

Πήγαν κ’ οι τρεις κάποιια στενή άτραυό μέσ’ από τους βράχους. Είχαν προχωρήσει αρκετά όταν μία κραυγή τρομερή, κάτι σαν ρήγος, ξεσχισε τόν άέρα.

Με την καρδιά παγωμένη σταμάτησαν.

— Τί είναι ; είπε τρέμοντας ή Δολόρα.

— Κανένα θαλασσινό πουλί, άπάντησε ό κόμης προσπαθώντας να κρύψει την ταραχή του.

“Ο Λαντρώ είχε μαζέψει τά φρούδια του και κοιτούσε τόν κύριο του κ’ έρωτηματικό βλέμμα. Πέρασαν κάμποσα λεπτά, όταν άκούστηκε γιά δεύτερη φορά ή ίτια κραυγή, αλλά τώρα πτό βαθεία και πτό θρηνώδης.

“Ο κόμης ώχρίασε, ή Δολόρα παρ’ όλίγο να λιποθυμήση.

— Χωρίς άλλο, φώναξε ό Λαντρώ με δυνατή φωνή, κάποιον σφάζουνε εδώ πέρα !

“Όταν ό Λαντρώ έφτασε στην όχθη κοίταξε πρός όλες τις μεριές, αλλά δεν είδε τίποτε. Διακόσια βήματα μακριά του είταν δεμένη ή βάρκα πού θά τους έφερε στο πλοιο κ’ όρθιος κοντά της ό βαρκάρης περιμένε τυλιγμένος στην κάλα του με τά νώτα στραμένα πρός αυτούς.

— “Ε, γέρο, τού φώναξε ό Λαντρώ, δεν άκουσες εσύ τίποτε ;

“Από πού ήρθε αυτή ή φωνή ;

“Ο βαρκάρης τού φώναξε κάτι, αλλά ή φωνή του χάθηκε στόν άέρα.

“Εντωμεταξύ είχαν καταφθάσει ό κόμης κ’ ή Δολόρα.

— Δέ βλέπω τίποτα, τού είπε, κ’ όμως δεν όνειρεντήκαμε, να κάρη ό διάβολος ! Αυτή ήταν φωνή άνθρώπου πού τόν σφάζουνε !

— Στη βάρκα ! φώναξε ό κόμης.

“Η Δολόρα πού προχωρούσε βιαστικά μπροστά, στάθηκε ξαφνα κ’ άμέσως έκανε πίσω. “Έπατα άφρον και με τά μάτια τεντωμένα από τη φόβη τους έδειξε ένα όγκο πού έπλεε σέ λίγη απόσταση από την παραλία, άπάνω στην θάλασσα. Είταν ένα πτώμα !

“Ο Λαντρώ έτρεξε να τό δη από κοντά.

— “Ο βαρκάρης μας ! φώναξε. Μάς τόν σκότωσαν. Πούός λοιπόν είν’ ό φονιάς ;

Και τρέχοντας ρίχτηκε στόν άλλον, τόν ψεύτικο βαρκάρη πού φρούσε την κάπα.

“Εκείνος τότε επρότεινε ένα πιστόλι. Είταν ό Δόν Διέγος, ό όποιος και έπυροβόλησε.

“Ο Λαντρώ πληγωμένος, έκανε πίσω.

“Αμέσως τέσσερες άντρες πήδησαν από τό βάθος της βάρκας κ’ άλλοι πού ήσαν κρυμμένοι, ξεπετάχθηκαν από τους βράχους.

— Στους βράχους, άφένη ! Στους βράχους ! φώναξε ό Λαντρώ.

“Ο Άλιος έννοώντας ότι στους βράχους ύπάρχε όχι μόνο έλπις σωτηρίας αλλά και πιθανώς άντιστάσεως, έδρασε τη Δολόρα από τό χέρι και την παρσίωσε πρός τά έκει.

— Φωτιά ! ούρλιαξε ό δόν Διάξ.

Μία όμορφοντία άκούστηκε ; ό Λαντρώ, πού πληγώθηκε γιά δεύτερη φορά, παρ’ όλίγον να πέση άπλά κρατήθηκε κ’ έξακολουθώντας τό δρόμο του έφτασε τόν κύριο του,

Δυστυχώς όμως μεταξύ αυτών και των βράχων είχαν παρενθεθεί δυό άντρες τού δόν Διάξ οι όποιοι τους εσκόπευαν.

“Ο κόμης εφρίγησε, ό Λαντρώ έπνιξε με βλαστήμια.
Νά όπισθοχωρήσουν είταν άδύνατο· πίσω τους έρχόταν όλη ή σπειρα τού δόν Διάξ.

“Έξακολουθούσαν τό δρόμο τους πρός τους βράχους με τά σπαθιά ύψωμένα.
(Άκολουθεί)