

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ

ΤΟΥ RENE MAIZEROU



Ο δυστύχημα, είχε συμβεί πρό ολίγου. Τώρα στο ίδιο μέρος απλώνονταν ήσυχια. Ένα κοπάδι ξαναγύριζε στη στάνη του με παραπονώρικα βέλματα...

Ο τσοπάνης είχε σταθεί στην άκρη μιάς φράχτης. Κοιτούσε μ' αποβλακωμένο κ' αδιάφορο βλέμμα μιά φτελιά πεσμένη άπάνω στους θάμνους, τόν τσακισμένο κορμό της που θάλεγε κανείς πως τόν χτύπησε κεραυνός, τ' άμορφα συντρίμια ενός αυτοκινήτου που είχε τσακιστεί ενώ έτρεχε μ' όλη του την ταχύτητα και τις κόκκινες κηλίδες νω έστιγματίαν το χώμα, περιτοιχισμένες από ένα σύννεφο μύγες.

Λεγότανε Γιαννού και φαινότανε γέρως. Έξαφνα καθώς κοίταζε διέκρινε ανάμεσα στα πυκνά χόρτα πεσμένο ένα τσαντάκι. Θ' άνηκε άσφαλώς σ' αυτούς πουπάθαν το δυστύχημα.

Ο Γιαννού το σήκωσε και τ' έρριξε μέσ' στο δισόκι του. Σε λίγο, μέσ' στην έρεικομένη και μικρή καλύβα που του χρησίμευε για σπίτι, τ' άνοιξε. Άρχιετες έπιστολές μ' ένα έλαφρό άρωμα, και ή είκονα μιάς γυναίκας με γυμνούς ώμους γλύστερησαν έξω από αυτό. Άχρηστα πράγματα, σκέφθηκε ο Γιαννού, και χωρίς πολύ ν' σκεφθ' ή τ' έριξε μέσα στη φωτιά. Η φωτιά φούντωσε μονομιμιάς και μιά φλόγα φάτικε τη μισοκόκκινη κάμαρη βγαίνοντας έξω απ' τ' έζακι κ' έπειτα έσβησε.

\*\*\*

Στό κρεβάτι με τ' άκτινα περιπετάσματα, όπου τόν είχαν ξαπλώσει οι καλλιεργηταί του Μά-Ζελά, ο Ζάκ ντ' Ωγκεφόντ σιγά σιγά συναρχότανε σά νά ξυπνούσε από κάποιο βαρύ έφιάλη. Τά

μολυβένια του βλέφαρα μισάνοιξαν. Στέναξε βραχνά, μ' ένα παράπονο άγωνίας. Όλο τ' ντ' το εύρωστο κορμί τ' οφάγιζε ένας δυνατός πυρετός. Του ήταν άδύνατο νά κάνει ένα κίνημα, ν' αλλάξει θέση. Ένας δυνατός σάλος σάν της θάλασσας, τού γέμιζε το μυαλό, τού τάραιζε τους κροτάφους. Κ' έξαφνα ξύπνησε από τ' λήθαργο που τόν έκμηδένιζε' ένοιωσε τή ζωή νά ξεχύνεται μέσ' στα τσακισμένα του μέλη και στο βαρεμένο κεφάλι του. Έβλεπε. Άκουγε. Αισθανότανε. Θυμήθηκε όλες τις λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος, τή στιγμή τού κινδύνου, τήν υπέρτατη άγωνία που ή καρδιά του πήγε νά σπύσει, τή σύγκρουση, τ' τσακισμα, τ' σκοτάδια. Και μιά χαρά που άγγιζε τήν τρέλλα τόν πλημύρισε.

Χαρμικοί πηγαυοερχόντουσαν μέσ' στην κάμαρη με τις μύτες των παπουτσιών. Οι πετεινοί λαλούσαν έξω. Μι' άχτιδα τού ήλιου χόρευα μέσ' απ' τ' τζάμια. Ο γιατρός που έτοιμαζε ένα επίδεσμο στο τραπέζι ψιθύρισε γελώντας και κυττάζοντάς τον :

— Νά ένας που μπορεί νά πιστεύει στα θάματα αφού μόνο ως εκ θαύματος εσώθηκε.

Η γυναίκα τού οικοδεσπότη έκανε τ' σημειο τού σταυρού και στέναξε :

— Ο δυστυχομένους ! Είχε περισσότερη τύχη από τους δύο άλλους που ήταν μαζί του σ' αυτοκίνητο.

Η γρηούλα που έκλωθε τή ρόκα της κοντά στο παράθυρο, ψιθύρισε :

— Θεός σχαρέσει τις ψυχές τους !

Ο τραυματίας είχε ξαναθυθείσει σέ νάρχη.

Όταν ξανάνοιξε τ' μάτια, τ' έκρημες χτυπούσε, άργά, βαρειά, μέσα στη σιωπή που είχε άπλωθει, όπως σ' έναν τάφο, οι πετεινοί είχαν οπιάσει. Ο έρκος απλώνοντανε παντού.

Κουδούνια άλλων άντρησών έξαφνα και ένα άμάξι σταμάτησε μέσ' στην αυλή.

Η πόρτα άνοιξε και ή σιλουέττα μιάς κομψής και ώραιάς γυναίκας παρουσιάστηκε.

Έκείνος, σά ν' άναστήθηκε, φώναξε δυνατά :

— Έσύ ! Έσύ ! Ζή ! Ζή !

Μιά φωνή άγάπης, τού άποκρίθηκε :

— Ζάκ, άγάπη μου !

Είταν ή γυναίκα του, ή κ. Μάρθα ντ' Ωγκεφόντ ή όποια ώρμηκε πρός αυτόν και τού γέμισε τ' χέρια με φιλιά, ενώ τού έλεγε :

— Όχι, άγάπη μου, δε θά πεθάνης !.. Έγώ είμαι εδώ για νά

σε υπερασπίσω από τ' θάνατο.

\*\*\*

Ημέρες γαλήνης και εύτυχίας περνούσαν. Τόν έτραποιετο σάν παιδί της. Έκείνος σιγά σιγά άνακτούσε τις δυνάμεις του και τις σκέψεις του. Έξαφνα μιά νύχτα άναρωτήθηκε μ' άγωνία :

— Τά ρούχα μου τί τά έκαναν ; Στη δεξιά τσέπη τού σάκκου μου βρισκότανε ένα τραπέζινο βιβλίο και διάφορα τσέκ. Στην άριστερή πάλι τ' τσαντάκι τ' όποιο ή Βάντα Μπολόκα μου είχε δώσει μία ημέρα που άπάνω σέ μιά έρωτική παραφορά είχαμε χωρίσει, τ' τσαντάκι που είχε μέσα τ' άλαζονικά γράμματά της και μιά φωτογραφία της μ' αυτή τήν άφιέρωση : « Σ' έκείνον που θά γείνη δολοφόνος και άποκλειστικά δικός μου όταν έγώ τ' θελήσω... » Τί έγιναν όλα αυτά ; Μήπως οι καλοί αυτοί άνθρωποι που με περιμάρζευαν τά έδωσαν στη γυναίκα μου ;

Πώς νά τ' μάθω ; Πώς νά ρωτήσω σχετικώς ; Αυτή ή άμφιβολία τόν έβασάνιζε.

... Και τήν άλλη μέρα έτοιμος νά τ' ομολογήσει όλα στη γυναίκα του, νά τής δικαιολογήσει, νά τής ζητήσει συγγνώμη, τή ρώτησε θελά :

— Είχα λίγα λεπτά άπάνω μου... καθώς και μερικά χαρτιά ζωρίς σημασία... άν καλοθυμώμαι... Φτάνει μόνο νά μη μου έκλειψε κανένας άληθής μέσ' στη σύγχυση τού δυστυχήματος !

Η κ. ντ' Ωγκεφόντ τού άπάντησε.

— Πούσους, άγαπημένε μου. Όλα μου τά έδωσαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι !

— Όλα ; επανέλαβεν περίτρομος.

Η γυναίκα τού είχε σηκωθεί για νά τού φέρη τ' φάρμακο που τού έδινε κάθε ώρα.

Αυτός ύπόθεσε πως είχε σηκωθεί έπίτηδες για ν' αποφύγη νά τού άπάντησει, νά μη δημιουργηθή μεταξύ τους καμιά δδύνηση σκηνή. Φαντάστηκε πως ή γυναίκα τού είχε κλάψει, πως έκρυβε στο βάθος τής υπέρθεως της τόν πόνο της, κ' ότι αυτό τ' χαμύγελο τού προσώπου της είτανε μιά μάσκα. Η άγάπη της θά μπορούσε ν' άντισταθ' σ' αυτή τή δοκιμασία ; Μήπως θά τήν έβλεπε νά συντριβεί τώρα μπροστά του, γιατί δε μπορούσε νά φανταστή ότι ή γυναίκα τού θά είταν ή ίδια ύπερ' απ' αυτή τήν όποκάλυψη.

— Άκουσέ με, Μάρθα, άκουσέ με, τής έλεπε με δάκρυα, σέ ίκετεύω ! Είμουν άσυλλόγιστος, ποταπός, είμαι άνάσιος για τ' άγαπημένο σου χάδι, για τήν τρυφερότητα σου. Μά δεν άγαπάω παρά ένένα τόν κόσμο !

Σου τ' όρκίζομαι. Δέ θέλω ν' άμφιβάλλεις για τήν άγάπη μου, νά υποθέρεις γι' αυτό... Είμαι δικός σου δολοφόνος... Θα πεθάνω άν δε μ' αγαπάς κιά !

Η κυρία ντ' Ωγκεφόντ έπλησίασε άμέσως, άνήσυχη, τού έκλεισε τ' χείλη με τ' δάχτυλά της, τόν χάρειψε και τού έλεπε ταραγμένη :

— Τί έπαθες ; Τί σ' έπιασε ; Θ' ή ρθής στα συγκαλά του ; Θά σωπάσης ;

Και συγχρόνως άναρωτιότανε μέσα της :

— Γιατί μου τά λέει αυτά ; Γιατί τρέμει ; Είνε ή υπερβολική του άγάπη ή παραλήρημα. Θεέ μου !

René Maizerou

ΕΝΑΣ ΣΤΙΧΟΣ

Τόν άείμνηστον ποιητήν Παναγιώτην Συνοδινόν τόν ένθυμεί-στε βέβαια. Έγραψα χιλιάδας στίχων, άλλα μεταξύ όλων αυτών, ένας στίχος του είνε πρόγματι, περίφημος, ό έξης :

Άνοιξε γη τ' σπλάχνα σου και δέξου τ' δικά μου !

Ο ύπερροχος αυτός στίχος ό κάχει σ' ένα ποιήμα του, τ' όποιον έγραψεν ό ποιητής, όταν άπέθανεν ό υίός του.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ τα κάτωθι βιβλία : «Διηγήματα» Άλεξάνδρος Παλαδοπούλου, «Τέχνη και Φρονολόγια» Παναγιώτης, «Δημοτικά Έλλην. Τραγούδια» Φωριέλ, ό «Άποκεφαλίστης» Π. Φεβάλ, «Ο Κωφός» Π. Φεβάλ, «Πώς Κλαίμε τόν Θάνατο τής Άδελφής» Κ. Παλαμά. Γράψατε πρός τ' «Μπουκέτο».

