



ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Σούτ! Κάποιος είνε στό διάδρομο. Σηκώθηκα άργά και πήγα κ' άνοιξα τήν πόρτα άδόρφα. Άκριβώς άπ' έξω ξαπλωμένος σέ μία πολυθρόνα, άγρυπνούσε ό κ. Μόρρις, καπνίζοντας. Ύψωσε τό δάχτυλό του και μου έπέβαλε σιωπή, ψιθυρίζοντας: — Σιωπή! Πήγαινε πίσω στό κρεβάτι σου. Δέν είνε τίποτε. Ένας από μάς θά παραμείνη έδώ όλη τή νύχτα γιά καλό και

γιά κακό. Τό ύψος του και ή χειρονομία του μου άπέκλειαν ν' άνοιξω μαζί του μεγαλύτερα συζητήρια. Γύρισα λοιπόν πίσω στήν Μίναν και τήν καθήσχασα. Αύτή άναστενάξε άνακουφισμένη, ένα έ-

λαφρό χαμόγελο άνθισε στό πονεμένο πρόσωπο της και μου έλεγε: — Ω, άς προστατεύη ό Θεός τούς ευγενικούς αυτούς άνθρώπους που μέ τόση αυταπάτην ανέλαβαν τον ηρωϊκόν αυτόνάγωνα. Και έγειρε άμέσως πάλι τό κεφάλι της κ' άποκοιμήθηκε. Έσυνέχισα τό παρόν έπειδή δέν κατόρθωσα νά μέ πάρη ό ύπνος. Έν τούτοις θά προσπαθήσω ν' άποκοιμηθώ.

4 Οκτωβρίου, πρωί. — Κι' άλλη μιά φορά μέ έζυπνησε τή νύχτα ή Μίνα, ένώ μέ είχε πάρει ό ύπνος. Αύτή τή φορά όμως είμαστε κ' οι δυο πολύ καλά γιατί άρχισε νά ξημερώνει κ' οι φόβοι μας οι νυχτερινοί έβρίθων σιγά σιγά. Μόλις μ' έξυπνησε ή Μίνα, μου έλεγε: — Πήγαινε νά φωνάξεις τόν κ. καθηγητή. Θέλω νά τόν δω άμέσως. — Γιατί; τήν έρώτησα. — Μου ήρθε στόν ύπνο μου μιά ιδέα που πρέπει νά τήν εφαρμόσουμε άμέσως. Πρέπει νά μέ άγνωτίσει πριν άκόμα ξημερώσει καλά, γιατί έχω τήν πεποίθησιν ότι, βιολογικήμην, θά μπορούσα ν' άποκαλύψω πολλά σπουδαία και σοβαρά πράγματα. Πήγαινε, φίλε μου, γρήγορα νά τόν φωνάξεις γιατί ή ώρα περνά.

Έβγήκα έξω από τό δωμάτιο. Ο δόκτωρ Σουαρθ που φύλαγε τή σκοπιά του, ξαπλωμένος στήν πολυθρόνα, μόλις μέ είδε πεταχθηκε δρόμος. — Γρέχει τίποτε; μ' έρώτησε. — Όχι, τού άπάντησα, αλλά ή Μίνα, θέλει νά δη άμέσως τόν κ. καθηγητήν.

— Πηγαίνον έγω, είπε εκείνος κ' έτρεξε άμέσως στό δωμάτιο τού Βάν Έλοιγγ.

Σέ δυο λεπτά ό καθηγητής έβριαινε στό δωμάτιομας μέ τό νυχτικά του. Μαζί του ερχαν προστρέχει κ' άνοιξαν άπ' έξω ό Κούιν-σιν Μόρρις και ό Άρθούρος Ρόλδαμγγ άνευπόνοιοι νά μάθουν τί συμβαίνει.

Όταν ό καθηγητής είδε τή Μίνα, στό πρόσωπό του έλαμψε ένα μειδίαμα ευχαριστήσεως, τής πήρε τά χέρια και τής έλεγε: — Ω! άγαπημένη μου Μίνα, μιά νύχτα έφτασε γιά νά ξαναγίνης πάλι όπως είσουν πρώτα. Φίλε Έωνάθαν, γύρισε και άπόλαισε τήν προσοχή μ' ένα κρυφά Μίνα όπως τήν ήξερες.

Έπειτα στράφηκε πρὸς αύτην και τής έλεγε: — Και τώρα, άγαπητή μου Μίνα, τί πρόκειται νά κάμω γιά σενα; Γιατί χωρίς άλλο κάτι θά μέ θέλατε γιά νά μέ φωνάξετε. — Θέλω νά μέ άγνωτίσετε, κρυφά καθηγητά, τού άπάντησε εκείνη. Άλλά πρέπει νά τό κάνετε αυτό πριν άκόμη βγή ό ήλιος γιατί, καταλαβαίνω ότι μόνο ως τήν ώρα εκείνη θά μπορούσα νά σας άπαντήσω σ' ότι μ' έρώτησετε. Βιαστήτε, γιατί ή ώρα περνάει.

Χωρίς νά πη λέξει ό καθηγητής τής ένευσε ν' άνακαθήσει επάνω

στό κρεβάτι της.

Άρχισε κατόπιν νά τήν κοιτάξη άτενώς στό μάτια μ' ένα βλέμμα χαλάρβινο, ύστερα άπλωσε τά χέρια του και έκανε διάφορες χειρονομίες επάνω στό κεφάλι της, στό μέτωπο και στό χέρια της.

Η Μίνα στήν άρχή τόν εκότταζε σάν γοιτημένη, σάν μαγνητισμένη, κατόπιν όμως σάν νά μ'ην μπορούσε νά ύπομείνη τήν επίδρασιν τού βλέμματός του, εκλείσε τά μάτια της κ' έμεινε άκίνητη. Μόνο από τās αναπλάσεις τού στήθους της φαινόταν πως είταν ζωντανή. Η καρδιά μου άρχισε νά πάλλη από άγόνια.

Σέ λίγο πάλι άνοιξε τά μάτια της' είχε μεταβληθή καθ'όλοκληρίαν. Δέν είτανε πιά ή Μίνο! Είτανε μιά άλλη. Άπάνω στό μάτια της είτανε άπλωμένος ένας μυστηριώδης κ' άκαθόριστος πέπλος, ή φωνή της είχε κ'ιτι τό άγνωστο, κάτι τό μη έγκόσμοιο, που δέν τό είχα άκούσει ποτέ. Πήγα νά φωνάξω από τόν τρούμο μου, αλλά ό καθηγητής άπλωσε τό χέρι και μου ύπέδειξε νά σιωπήσω ένώ συγχρόνως μου ένευσε γιά νά φωνάξω και τούς άλλους, που επεριμέναν έξω στό διάδρομο. Τούς φώναξα κ' έμπίηκαν όλοι μέσα προσπαθώντας νά μη κάμουν και τόν παραμικρό θόρυβο. Στεκομαστε όλοι δίπλα στό κρεβάτι άκίνητοι και μέ τά μάτια καρφωμένα επάνω στή Μίνα, ή οποία φαινότανε νά μ'ην έξη συνείδησι τού τί γίνεται γύρω της. Η σιωπή διεκόπη έξαφνα από τή φωνή τού Βάν Έλοιγγ, ό οποίος τήν έρώτησε σιγά και έπιτακτικά, ούτως ώστε νά μ'ην τήν άνησυχήση.

Πού βρισκασθε; — Η άπάντησής της είταν άκατανόητη γιά μ'ας που τήν άκούγαμε. — Δέν ξέρω. Ο ύπνος δέν έχει χώρο, τόν όποιον νά όνομάση δικόν του.

Γιά λίγα λεπτά άπόλυτος σιωπή επεκρατήσε. Η Μίνα ήτο πάντοτε άνακαθισμένη και άκαμπτος επάνω στό κρεβάτι, ένώ ό καθηγητής τήν προσέβλεπε άτενώς. Έμεις οι άλλοι μόλις τολμούσαμε ν' άναπνεύσουμε. Σέ λίγο ό καθηγητής τήν ξαναώρτησε: — Πού βρισκασθε τώρα; — Η άπάντησής της κ' αύτή τή φορά δέν ήταν περισσότερο σαφής τής πρώτης. — Δέν ξέρω. Δέν μπορώ νά καταλάβω που βρισκομαι και όμως βρισκομαι κάπου. — Τι βλέπετε γύρω σας; — Δέν μπορώ νά πω τίποτε. Είλν' όλο σκότεινα. Μυρίζομαι χώμα, σαπίλα κ' ύγρασία... — Άκούτε τίποτε; — Ναι, τόν φίλοισθ που κάνει τό νερό τής θαλάσσης, τήν όποιαν αισθάνομαι κοντά μου, άκούω τά κύματα της που χοροπηδούν, τ' άκούω άπ' έξω. — Τότε βρισκαστε μέσα σέ πλοίο; — Όλοι άλληλ κοιταζόμεστε, προσπαθώντας νά μαντεύσωμεν ό ένας από τόν άλλον πουό καινούριο μυστήριο επόκειτο νά μ'ας άποκαλυφθή.

Η άπάντησής της Μίνας ήλθε γρήγορα. — Ω, ναι βρισκομαι μέσα σέ πλοίο... — Τι άλλο άκούτε; — Τόν θόρυβον που κάνουν οι ναύτες τρέχοντας επάνω στό κατάστρωμα. Άκούω άλλουσιδες και τόν τρυγό που κάνει τό βίντο τό όποιο κατεβάζει κάτι μέσα σ' άμάρα. — Τι κάνετε; — Ω, είμαι άκίνητος. Δέν μπορώ νά κινήθώ. Δέν ύπάρχει χώρος γύρω μου. Παντού είναι σκληρό, πολύ σκληρό άπλώνεται. Νοιώθω νά μέ περικυκλώνει ό Άδης.

Η φωνή της έσβυσε μέ μιά βαθειά πνοή και τ' άνοιχτά μάτια της εκλείσαν και πάλι.

Έν τω μεταξύ ό ήλιος είχε άνατείλει και τό φως τής ημέρας άπλωνότανε παντού. Ο Βάν Έλοιγγ έβαλε τά χέρια του επάνω στους ώμους τής Μίνας και άπλωσε τό κεφάλι της επάνω στό μαιλίκι. Εκείνη έμεινε σ' αύτή τή στάσι λίγα λεπτά άναπνεύουσα βαθώς, κατόπιν έβγαλεν ένα παρατεταμένο στεναγμό, άνοιξε τά μάτια και μ'ας κοιτάξε όλους μέ άπορία, λέγοντας: — Μου φαίνεται πως μιλούσα στόν ύπνο μου.

Αυτό και μόνο είπε. Φαινόταν όμως πως ήξευρε περί τίνος επρόκειτο. Ζητούσε μόνο μέ έπιμονή νά μάθη τί έλεγε. Ο καθηγητής τής έλεγε ακριβώς τί είχε πη.

— Τότε, είπεν ή Μίνα, δέν πρέπει νά χάνουμε ούτε στιγμή. Ίσως άκόμη νά μ'ην είνε παλιό άγρά.

Ο Κούινσιν Μόρρις και ό Άρθούρος άναπήδησαν από τή θέσι τους κ' έτρεξαν πρὸς στήν πόρτα, μ'ή άτάραχος φωνή τού καθηγητού τούς συνενκράτησε. — Σταθήτε, φίλοι μου. Τό πλοϊόν γιά τό όποιο μ'ας μιλούσε ή κ. Άρκερ, έσβησε τήν άγκυρα του κατά τήν ώρα τού ύπνωσμοί. Πολλά πλοία θά σήκωσαν συγχρόνως τήν άγκυρα τους, μέσα στόν παμμέγιστο λιμένα τού Λονδίνου. Ποιό άπ' αυτά είνε όκεινο που ζητούμε; Τό εύτυχια είνε ότι κατορθώσαμε νά μάθουμε σπουδαία πράγματα, ένώ άλλοις θά βρισκόμαστε μέσα σέ πέλαγος άμφιβολιών και δέν θά ξέραμε που νά κατευθυνθούμε.

(Άκολουθεί)