



ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Τα γεύματα του Μπωντελάρ

Όταν ο Μπωντελάρ βρισκόταν σε φτώχειες, πράγμα που συνέβαινε συχνά κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έπιγγαινε αυτοκόλλητος στο σπίτι όποιονδήποτε φίλου του και του έλεγε: «Έχεις κανέναν προσκαλεσμένο στο τραπέζι σου;» «Όχι.» «Τότε λοιπόν θα σου κάνω εγώ συντροφιά.»

Ο Σών, ο περίφημος τύπος της Μονμάρτης τον οποίον ο Μωρζέ μετέβαλε σε Σονάρ στη «Μποέμ», αφήγεται σχετικά στα απομνημονεύματά του ότι κάποτε ο Μπωντελάρ τον είχε προσκαλέσει σε γεύμα. Μόλις έκασταν στο τραπέζι, ένας υπηρέτης έφερε ένα κομμάτι θαυμασίου τυριού και μία μποτιλίλα έλεκτου κρασιού Μπορντό.

— Αποτά τα επιδόρπια θ' αρχίσουμε; έρωτήσε κατάπληκτος ο Σών. Ο Μπωντελάρ τον τον απάντησε ότι επειδή είναι πολύ λαίμαργος και έλεκτος στα φαγητά του και δε μπορούσε να παραθέτη γεύμα αντίξιον της όρεξώς του, έκανε πάντοτε έτσι για να σχηματίζει την ιδέα ότι αποτελειώνει ένα υπέροχο γεύμα του οποίου όλα τα άναπαρχα φαγητά ήταν έλεκτά σαν το χρυσά και το τυρί.

Αυτό το ανέκδοτο του Μπωντελάρ μής θυμίζει εν άλλο του 'Οσκάρ Ουάιλντ; «Όταν ο μεγάλος αυτός Άγγλος αισθητικός απειφλακισθή πήγε μία μέρα στον παλιό του καπνοπώλη με 20 μόνο φράγκα στην τσέπη του και του έζητησε να αγοράση εν' από κείνα τα έλεκτά πούρα που κινήσει τον παλιό ευτυχισμένο χαρ-ο. 'Ο καπνοπώλης του απάντησε ότι δεν έχει απ' αυτά, αλλά κάποις κατωτέρως ποιότητος που έτιμωτον προς 15 φράγκα το ένα. 'Ο Ουάιλντ τότε αγοράσε ένα απ' αυτά, αλλά του το πλήρωσε προς 20 φράγκα για να έχη την ιδέα ότι καπνίζει απο τα παλιά έλεκτα πούρα του.

Οι π.θηκοι υπηρέται

Είς την Σιέρα Λεόνε, την άγγλική αποικία της Αφρικής, γράφει ένα περιοδικό του Λονδίνου, οι πθήκοι έχουν μεταβληθή όχι πλέον σε κατοικίδια ζώα, άλλ' εις ύπηρέτας του ανθρώπου. Οι ιθαγενείς τους διδάσκουν να κοιμολοθν νερό, ν' αλέθουν το στάρι, να γυρίζουν τη σούβλα και να κάνουν διάφορα παιχνίδια για να διασκεδάζουν τα παιδιά τους.

Κατά την τελευταία μάστιγα έπίσκεψι του πρίγκηπος της Ουαλίας στην αποικία αυτή, ένας απο τους εκεί μετέωρους γιοκτιμήμονες είχε γυμνάσει τους πθήκους του να τεθοθν στη διάθεσι του Άγγλου διαδόχου αρχίζοντας απο τη μεταφορά των αποσκευθν του.

Οι ώρες του θανάτου

Πότε συμβαίνουν οι περισσότεροι θάνατοι; Την ήμερα η την νύχτα; Και ποιά ώρα της ήμερας ή της νυκτός; Σχετικώς εκδέτε το πόρισμά της εις ένα αμερικανικον περιοδικον ή μς Μιζ Φάντεν, συμπληρώσασα την μελέτην της δια παρατηρήσεως επί της στατιστικής των θανάτων της Ν' Υόρκης κατά το 1923. Κατά την Φάντεν ή μεσημβρία και τα μεσάνυχτα είναι οι ώρες του εικοσιτετραώρου κατά τις οποίαις συμβαίνουν οι λιγώτεροι θάνατοι.

Έπίσης ελάττωσις των θανάτων παρατηρείται μετά την 7 π. μ. και την 6 μ. μ. Οι περισσότεροι θάνατοι παρατηρούνται απο τη μία τα μεσάνυχτα ως τις έξη το πρωί. Αυτό φαίνεται ότι επικυρώνει τη γενική γνώμη ότι ή ζωτικότης του ανθρώπου εξασθενεί κατά τας πρωινάς ώρας. Αλλά κατά την με Φάντεν ο μεγάλος άριθμός των θανάτων κατά τας πρωινάς ώρας δεν όφειλεται εις την ελάττωσις της ανθρώπινης ζωτικότητος, αλλά εις την μονοτονίαν των ώρων εκείνων. Έκείνο που μάς συγκαταστή στη ζωή, κατά την με Φάντεν, είναι το ένδιαφέρον μας γι αυτή και γι' αυτό κατά τις προμεσημβρινές ώρας παρατηρείται γενική βελτιώσις και των πλέον επιανθίνων άσθενών.

Τα φιλιτά του Ειρηνοδίκου

Πρό όλγων ήμερών απέθανε στην Κύπρο ένας ειρηνοδίκης κατόπιν τριακονταετούς δημοσίας ύπηρεσίας. 'Ο Ειρηνοδίκης αυτός εξέδιδε και τας άδειας γάμου και ενάπιόν τον έτελούντο οι πολιτικοί γάμοι. Ήταν άγαπητός σε όλους όσο κανεις άλλος. Ήνωκισμένες σύχρον και μητέρες της πόλεως θυμούνται το γλυκό και άδολο φίλημα του μακαριτου, ο οποίος είχε τη συνήθεια να φιλή κάθε νύφη μετά το γάμο της. Αυτός εινε ο κριώτερος λόγος που είχε γίνη τόσο δημοφιλής. Πέθανε όμως με ένα χαμό. Δεν κατόρθασε να φθάση τα χίλια φιλήματα. Όλες οι νύφες που πάντρεψε ήσαν 900.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Συνεχίζομεν και σήμερα τα ανέκδοτα του άειμνήστου Γέροντος του Μωρηά Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Είς την νήσον Ζάκυνθον, όταν απέθανεν η γυναικά του, ο Κολοκοτρώνης, στο μνημόσυνο της έψησε στο κεφάλι του τον δίκομο με τα κόλυβα απο το σπίτι του ως την εκκλησία, για να δείξη την άγάπη που της είχε.

Τόν έκανε να ξεκαρδίζεται στα γέλια, τον Κολοκοτρώνη ή ένθύμησις της έπιστολής κάποιου φίλου του, ο οποίος του έγραφεν απο την Εύρωπη: — «Η να έλευθωρούμεν, ή να ζωήθη!»

Όταν απέθανε ο μακαρίτης Α. Ζαΐνης, ο Κολοκοτρώνης άκολουθώντας το λείψανό του εκλαίγει άπαρηγόρητα. Κάποιος πούταν δίπλα του θύμωσε τότε τα μιση που είχαν μεταξύ τους τον καιρό του άγώνος.— «Εσταθίκαμε συχνά έχθροι ανάμεσού μας, αλλά δεν τόν έμίσησα ποτέ», του ειπε τότε ο Κολοκοτρώνης. Συγχρόνως δε δείχνοντάς του άλλον άγωνιστή που παρακολουθούσε έπίσης την κηδεία του ειπεν: — «Εσταθίκαμε συχνά φίλοι, αλλά δεν τόν άγάπησα ποτέ!»

Έδιβραζεν ο Κολοκοτρώνης, όταν βρισκόταν στη Ζάκυνθο το Ευαγγέλιον, στην έκδοσι την άγγλικήν, την έμπολιωμένη απο την Έκκλησία μας. Έτυχε όμως να εινε παρών ο Δικαίος Φλέσσας, νέος άκόμη τότε. «Μή το διαβάξης, του λέει, δεν πρέπει, τοίχει βάλει άφορισμό ο Πατριάρχης: εσύ που διαβάξεις εσαι καταραμένος, όφρασιμένος απο το Θεό!» Μιλιά ο Κολοκοτρώνης. Του το δευτεροειπε όμως, άναψε ο γέρος, σου άράζει τον Δικαιο απο τα μαύρα περίσια μαλλιού του, τόν βίνει κάτω, και ετρομάξαν οι φίλοι να τόν γλυτώσουν απο τα χέρια του!...

Πρωγωνίστης του θανάτου του ο Κολοκοτρώνης και άνθρωπος άγάπης και χριστιανική ψυχής συγχωρούταν με όσους είχε περαχθή ή έχθρευθή στη ζωή του. Για τόν ίδιο λόγο εταξείθευσε επί τής και ως την 'Υδρα, το έτος 1839, για ν' άνταμώνση τόν γέροντα Αδάρσον Κουντουριώτην, τόν όποιον ύπολόπιπετο πολύ διά τας ύβρισις του εις τόν άγωνα και να συχωρεθι μαζύ του. Και τόν άντάμωσε πράγματι και δώσανε τα χέρια και συχωρεθίκανε!...

Όταν ο γιούτος του Κωνσταντίνος ένυμφεθή την έγγονήν του του πρώην ήγεμόνος της Βλαχίας Καρατζού ο Κολοκοτρώνης ειπε το άμμητον: — «Εοιμητέρεψε ή κάπα με την γούνα!»...

Όταν εις το Βουλευτικόν (δικαστήριον) του άνεγνωσθή ή θανατική άπόφασις ειπε:

— Μνήσθητί μου Κύριε όταν έλθης εν τη βασιλεία μου! Το ειπε με φωνή άτρεμην, έκαμε τόν σταυρόν του και έψησε μία πρέζα ταμπάκο...

Είς τα 1821, τόν 'Ιουλίον, συνέταξαν ο Δημήτριος 'Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης εις τους Ισκιους τίν δένδρων του 'Αστρους την ίδια ήμερα όπου ο 'Υψηλάντης είχε φθάση εκεί. Γίδα ψήτη στρομένη σε φύλλα, άσκι με ρεσινοκόρασο, μισό φραγκί για ποτήρι και ψωμί όχι πρώτης ποιότητος ήταν ή ετοιμασία του γευμάτος. Όταν εκάθισαν, κοβόντας ο Κολοκοτρώνης το ψωμί με τα χέρια του, ειπε στον 'Υψηλάντη: — «Αυτό εινε τα χουσις προηόνια και τα χουσις μαγαρία της 'Ελλάδος, και αυτό το ρεσινοκόρασο τα πολύτιμα κρασιά της.» Άρσσε εις τόν φιλόπατριον 'Υψηλάντην το γευμα του Κολοκοτρώνη, επειδή έννόησε το πνεύμα του. Ήθελε όμως να τόν προλάβη και ο Κολοκοτρώνης με τα λόγια αυτά γιατί ήξερε πως ήταν αναθερμεμένος με όλη την πολυτέλεια της ευζωίας, και να του εικονίση τας δεινοπαθείας του 'Ελληνικού πολέμου. Συνάμα δε να του δείξη ότι με τα μέσα του τόπου, άν και άτελή, πρέπει να γεννωσιψυχούν τόν άγωνα και να πολεμήσουν τόν έχθρον.

Όταν έμαθε ο Κολοκοτρώνης το στοματί του Καραισακήν τόν έμοιολόγησε ώσαν γυναίκα!...

Είπε μίαν φοράν στον Κυβερνήτη Καποδίστρια: — «Μου χάλασε την 'Ελλάδα» — «Γιατί;» τόν ρώτησε εκείνος. — «Γιατί έπερε να το κάμης πέπε φράγκικο και 15 να το άφήσης τούκομο μετά 20 χρόνους να το κάμης 10 φράγκικο και να το άφήσης 10 τούγκο, και πάλιν μετά 20 χρόνους να το κάμης 15 φράγκικο και να το άφήσης 5 τούγκο, ώστε μετά 20 άλλους τόσους χρόνους να γίνη όλο φράγκικο!» Συλλεκτήσις

ΠΡΟΣΕΧΕΣΤΑΤΑ

Το άριστοέργημα του Γκοντφριν Μπέρρις

Ο ((ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ))

Το Μυθιστόρημα του παιδι περιπαθούς και παιδι τραγικού έρωτος, των πλέον παραδόξων περιπετειών, των φαντασμάτων, των άπρόοπτων, τής; φρικής!

Το Μυθιστόρημα του υπερόχου μεσαιωνικού ίεπιστομίου. Κάθε σελίς και περιπέτεια. Γοητεία και φρίκη. Κάτι το άφαντάστως συναρπαστικόν.

ΠΡΟΣΕΧΕΣΤΑΤΑ