

ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Του ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΥ

ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

- Ήταν, αδελφούλη, μία μικρούλα, μία χαριτωμένη μικρή κούτλα...

Κάθε φορά που ξαναθυμάμαι τα λόγια αυτά, βλέπω να γελούν μπρός μου δυο ξευγάκια μάτια μισόκλειστα από τα χρόνια, γεμάτα αγάπη και ήρεμη καλωσύνη, άζωθο δυο τρεμουλιαστές γεροντικές φωνές να μου ξαναλένε τα ίδια λόγια.

Εγώ είχα από τις σκέπες, πέρα από τον Τανάι προς το Βορογιές, όταν συναντήθηκα μ' ένα ξευγάρι γέρον προσκυνητών. Το άγγο κουραμένο βήμα τους, ο τρόπος που έφεραν τα χοντρά τους παπούτσια, το πρόσωπο και τα ρούχα τους, έδειχνε πως θ' άρχονταν από μακριά.

- Έρχομαι από το χωριό του Τομπόλαζ, με τη βοήθεια του Θεού, μου είπε ο γέρος βεβαιώνοντας ότι υπόθεσα.

Και η γηρά κυρία μου είπε με μη καλωσύνη και χαμογελώντας φιλικά προσέθεσε άναστενάχνοντας :

- Είμαστε από το χωριό Λιάγια της φάμπρικας του Νίκολς.
- Θιάσατε λοιπόν κουρασμένοι ;
- Κουρασμένοι : αί, όχι και τόσο. Καλά τα πήμε άκόμα... Με τη βοήθεια του Θεού, σιγά σιγά...

- Έχετε τάξιμο, ή έτσι για προσκύνημα άποφασίσατε να κάμετε το δρόμο αυτό ;

- Έχουμε τάξιμο, αδελφούλη. Το τάξιμο στο Κίεβο στους άγιους να πήμε στο Σολοβέτςκη, που ζήγησε ο γέρος. Και γυρίζοντας στη γηρά του, της είπε : - « Έλα, γηρά, να ξεκουραστούμε λίγο ».

- Όποτε θές, είπε αυτή.

Κ' έαзахήσαμε κ' οι τρεις στη σιά άγρός πλατάνου, στην άκρη του δρόμου. Έκανε ζέστη, ο ούρανος ήταν άνέφελος, κ' ο μεγάλος δρόμος έπληγανε, ίσα μακριά άποπου χωνόταν πειν. Γύρω ήταν γαλήνη κ' ήρεμία. Κι' από τα δυο μέρη του δρόμου άπέραντα χωράφια κριθαριού φαινόταν άξιντα και ξερά.

- Δέν είναι καλό το κριθάρι έδω, είπε ο γέρος δίνοντας μου μερικά στάχυα που είχε ξεροξάσει.

Μιλήσαμε για την καλλιέργεια και για τη σκληριά του χωριάτη.

Η γηρά άκουσ συνώντας το κεφάλι και άκου άκου έλεγε και κανένα λόγο.

- Άχ! νάταν έδω ή μικρούλα μας, είπε ξαφνικά βλέποντας γύρω τα κωκοσταρμένα χωράφια. Πόσα θάχε να τους μάθη !

- Άχ! ναί θ' αύρισε τρόπος να τους βοηθήση, είπε ο γέρος άναστενάχνοντας.

- Κι' έπειτα σάκασαν κ' οι δυο τους.
- Μά για ποιά μιλάτε ; άρώτησα.
- Για μία... που δέν διάσχει πιά, είπε ο γέρος, χαμογελώντας.
- Έμεινε κοντά μας, στο χωριό, στο σπατάκι μας... Ήταν από πλούσια οικογένεια, έπροσθεσε ή γυναίκα του.

Και τότε, άρχισαν να μου διηγούνται πρώτα άργά, κ' έπειτα γρηγορότερα, διακόποντας ο ένας τον άλλον, ένω μ' έκούτταζαν και οι δυο στα μάτια.

- Ήταν μία μικρούλα, μία χαριτωμένη μικρή κούτλα... Την είχαν έξορισει στ' χωριό, μās την έφεραν με συνοδεία... Ήθελε φαινεται το καλό του κόμοου... των φτωχών... Και την έξωρισαν, την καίμενη, τη γλυκειά παιδιούλα...

- Όταν μπήκε στο καλύβι μας ήταν κατακόκκινη, παγωμένη, κ' έτρεμε άπ' το κρύο... -

- Τη βάλαμε κοντά στο τζάκι.
- Και το τζάκι μας ήταν μεγάλο και ζεστό.
- Και της έδώσαμε να φάη...
- Κ' έγελούσε...
- Και τα μαύρα ματάκια της γυάλιζαν σαν τού ποτινοιδί...
- Και άμα ήσυχασε λίγο την ήσαν τα κλάμματα : « Εύχαριστώ καλό μου », μās είπε.

Κι' άρχισε τότε, τη δουλειά, έλεε ο γέρος γελώντας δυνατά και μισοκλείνοντας τα μάτια με θαυμασμό.

- Ναί άρχισε να τριγυρνά σα σφοδρά και ν' αλλάζη σε όλα θέσι. « Ησάκη, είπε, πρέπει να εινε έξω », και ή ίδια με τα χρονια της την τριβήσε και την έβαλε έξω από την κωμαρη στην αύλη.

- Χά! Χά! Χά !

Κι' οι δυο γελούσαν με τη καρδιά τους και μόλις κατώρθωσαν να ξαναρχίσουν.

- Σε μιά βδομάδα ήταν όλα άνω κάτω !
- Ω! πως διασεβάσαμε !
- Κ' αυτή γελούσε, πηδούσε, σαν παιδάκι...

- Ός που μία μέρα έχασε ξαφνικά το κέφι της. Φαινόταν λυπημένη, φοβισμένη.

- Ηθέλε και καλά να πεθάνη...
- Κι' έκλαιε πούσχιζε τη καρδιά του άνθρώπου κ' όλο έκλαιγε χωρίς να παύη πιά... Άνησυχούσαμε, τη ρωτούσαμε : « Μά τί έχεις; τί έχεις ; » Και στο τέλος κλαίγαμε κ' έμεις μαζί της, χωρίς να ξέρουμε το γιατί... Τη γλυδεύαμε, κ' έλαίγαμε κ' οι τρεις.

- Την έζαμε σαν κόρη μας. Την άγαλούσαμε όσο και τα παιδιά μας, είτε ο γέρος.

- Κι' εσώπασαν κ' οι δυο βυθισμένοι στις σκέψεις τους.
- Και τί έγινε, λοιπόν; άρώτησα σε λίγο.
- Τί έγινε; τίποτα, αδελφούλη, μουτε ο γέρος με διαταγμό. Οι θέριες μās τη σκότσαν !

* Δυο δάκρυα κύλησαν στα ζαρωμένα του μάγουλα.

- Ναί, αδελφούλη, πέθανε ! « Έμεινε κοντά μας μόνο δυο χρόνια... Όλο το χωριό - τί λέω - όλη γύρω ή χώρα την έγνωριζε ! Ήθερε να διοβήη και να γάρη κ' έδειχνε και στους άλλους. Ήταν πολύ ζυπνό κορίτσι... κ' είχε και καρδιά άδία, αγγελική... Και πόσα δέν ήθερε για τα χωράφια ! Για όλα ενδιαφερόταν με την καρδιά της, όλα τα ήθερε. « Μά που τάμαθε όλ' αυτά, ψυχούλα μου ; » τη ρωτούσαμε, « Σα βιβλία, μās άπαντούσε. -

- Κι' ήταν μικρούλα, μικρούλα κ' ός τόσο αυτή πειά μās συμβόλευε και μās οδηγούσε. Έζούτταζε και τους άρρώστους. Την ήμερα πολλές φορές και την γύμνα έπιγανε να τους δη, τους έδινε ψωμιά, τους μιλούσε με τόση γλώνα και καλοσύνη ! Και νάί, ξαφνικά άρρώστισε κ' αυτή και ζέιτονταν στο στρώμα άναίσθητη, παραμιλώντας... ός που να πήμε να φοιμάζουμε τον παπα, πέθανε ή καλή μας, ή άγια κόρη !... -

Και με τα λόγια αυτά έπληραν πάλι τη γηρά τα δάκρυα, κ' αισθάνθηκα τότε μια παράξενη ευχαρίστηση, σαν νάμου εγώ πεθαμένος κ' έκλαιε αυτή για μένα.

- Όλο το χωριό έμαζεύτεκε μπρός στο καλύβι μας... « Μά πως μπορεί να πέθανε ! », φώναζαν οι άνθρωποι. « Άχ ! την καίμενη ! την καίμενη ! » Όλοι την άγαλούσαν άπεροβλιά.

- Ήταν τόσο γλυκειά παιδιούλα ! Όλο το χωριό ήλθε πένη μέρες - ήταν άπορηές - άπορασάμε να πήμε να προσκυνήσουμε για να δηνοήμε για την ψυχή της. Και οι γειτόνοι μās πίαζαν να τ' άπορασάσουμε : « Ηγαίνετε, μās λέγανε. Τι έχετε έδω να κάνετε ; Γέροι είσαστε... Θά το κάνετε για τη ψυχή σας. Κι' έτσι έξεκινήσαμε. -

- Κι' εζάνετε όλο το δρόμο με τα πόδια :

- Όχι όλο, αδελφούλη. Είμαστε τόσο γέροι... Όποτε βρούμε κανένα πονόγυρο και μās καλεί άνεβαίνομε στο κόμο του, κ' έπειτα έξακολουθούμε περπατητά, όπως όποτε... « Α ! νάκαμε τα ποδαράκια έ - κ ε ι ν ή σ, δε θά κουραζόμαστε βέβαια ! -

Κι' άρχισαν πάλι να μιλούν για κείνη που δέν ύπηρεζε πιά, « τη μικρούλα, τη χαριτωμένη μικρή κούτλα », που πέθανε από τις θέριες ! Κάπου δυο όρες θάμαστε καθισμένοι έκει μιλώντας, όταν επέρασε κάποιος με μιά σούστα. Μās έχαιρέτησε, μās έζούτταζε μιά στιγμή κ' εφώναζε στους γέρους :

- Άνεβήτε. Θά σας πάω σε τ' άλλο χωριό.

Καθίσανε κοντά του κ' εζάθηκαν πίσω από σύννεφα σκόνης. Σηκώθηκα κ' έγω και πήρα άργά τον ίδιο δρόμο. Και για πολύ, άκόμα, συλλογίζοιουν τους δυο γέρους, που έβαναν γλυκιάδες βρωσινα, για να παρακαλέσουν για μιά κόρη που, κατά τόχη, επέρασε άπ' τη ζωή τους, κ' έγέμισε τη ψυχή τους μιά τόσο όμορφη αγάπη... (Μεταφρ. Α. Άρα...)

Μάξιμ Γκέρκυ



ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑ

Μεταξύ όλογοπωλητού και άλογοαγοραστού.

- Κι' είναι μεγάλο το άλογο, πατριώτη ;
- Α ! όχι μικρό.
- Πόσες φορές έβγαλε δοντια :
- Δύο.
- Πότε και πότε ;
- Πέρσι τράβηξε μιά κλωτσιά του πατέρα μου στο στόμα και του έβγαλε 3 δοντια, εφέτος πάλιν μου δίνει άλλη μιά έμένα και μου βγάξει 4. Πρόσεχε μην πλησιάζης κοντά του μη βγάλη και τα δικά σου !...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ένοικίαν δωματίου. Πληροφορία στα γραφεία μας, Λέκκα 7.