

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

- Κυρία, ψιθύρισε ἡ ὑπερήτρια τρομαγμένη, ἦθε ὁ κύριος. Ἐίταν τόσο ξαφνικός ὁ ἐρχομὸς τοῦ ἀνδρὸς της, λοχαγοῦ τῶν ἀεροπόρων, στὶς δέκα ἡ ὧρα τῆς νύχτας, ἐνῶ στὸ χωριὸ εἶχεν εἰσβάλεῖ ἀπὸ τὸ πρῶτο ὁ ἐχθρὸς, ὥστε ἡ κ. Ντερουᾶ ἔμεινε ἀμίλητη ἀπὸ τὸν τρόμο της. Σὲ λίγο βρέθηκε στὴν ἀγκαλιά τοῦ ἀντρὸς της.

- Εἶσαι καλὴ ; Δὲν ἔχεις τίποτα ; Πῶς μπόρεσες νὰ φτάσῃς ὡς ἐδῶ ; Πεινᾶς ; Διψᾶς ; Μαρία, φέρε γρήγορα φαί καὶ κρασί... Ἐξέρεις στὸ σπίτι μας ἔχει κατολοῦσε ἕνας ταγματάρχης, ἀλλὰ αὐτὴ τῆ στιγμὴ λείπει...
- Πετοῦσα καὶ ἐπειδὴ τὸ ἀεροπλάνο μου χτυπήθηκε ἀναγκάστηκα νὰ προσγειωθῶ ἐδῶ κοντὰ σ' ἕνα λιβαδι. Ἐπύδησα γρήγορα ἀπ' αὐτὸ καὶ τὸ ἀφησα ἐκεῖ γιὰ νὰ μὴ με συλλάβουν κ' ἐπειδὴ ἤξερα τὸν τόπον, ἦρθα ὡς ἐδῶ χωρὶς νὰ μ' ἀντιληφθοῦν, σκαρφάλοσα τὸν τοῖχο τοῦ κήπου μας καὶ μπήκα μέσα. Τῆ νύχτα οἱ δικοὶ μας θὰ ἐπιτελοῦν. Πρέπει νὰ κρυφτῶ.

- Μπράβο, αὐτὸ εἶπε πολὺ εὐκολο. Ὁ ταγματάρχης δὲν εἶνε καὶ τόσο κακὸς καὶ ὅταν θὰ γυρῶ θὰ εἶνε ὅπως πάντα, στοῦπὶ στὸ μεθύσι καὶ θὰ κοιμηθῆ σὰ γουρουνί...
Ἄξαρνα ἡ κ. Ντερουᾶ σταμάτησε, παγωμένη ἀπὸ τὸν τρόμο. Κάποιος χτυποῦσε μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ τὴν πόρτα.

- Ὁ ἀντρὸς της μόλις πρόφτασε νὰ πηδήξῃ στὸν κήπο. Ὅταν ἀνοίξε ἡ πόρτα, ἀκούστηκε ἡ ζωηρὴ φωνὴ ἑνὸς νέου.

- Ὁ ταγματάρχης Γκολιάτ, παρακαλῶ ;
- Δὲν ἐγύρισε ἀκόμη.
- Καλὰ. Θὰ περιμένω.

Ἐίταν ἕνας νεαρὸς ἀνθυπολοχαγὸς τοῦ ἐχθροῦ κομπού, κορδωμένος, μὲ μονόκλ στὸ μάτι καὶ πούρο στὸ στόμα. Κοίταξε τῆ νεαρὰ κυρία μ' ἕνα χαμόγελο ποὺ τὴν ἀνησυχοῦσε πολὺ. Ἐβγαλε τὸ σπαθὶ του καὶ τὸ ἀκούμπησε στὸ τραπέζι.

- Εἶσθε πολὺ χαριτωμένη... τῆς εἶπε.
Κι' ἀμέσως, χωρὶς νὰ χάνῃ καιρὸ, ἔκανε νὰ τῆ φιλήσῃ.

- Σᾶς παρακαλῶ, κύριε. Σᾶς τὸ ἀπαγορεύω !
- Τί ; τὴν κακιά θέλεις νὰ μοῦ κόνῃς.
Ἄφησε τὸ πούρο στὸ μάρμαρο τοῦ τραπέζιου κι' ἄρχισε νὰ κυνηγᾷ τῆ νεαρὰ κυρία μέσα στὴν κάμαρη. Σὲ λίγο τὴν ἔφτασε καὶ τὴν ἔπιασε ἀπὸ τὸ χέρι. Ἡ κ. Ντερουᾶ ἔβγαλε μιὰ ἀπελπιστικὴ κραυγὴ.

Τότε τὸ δράμα ἐτελείωσε γρήγορα. Ἡ πόρτα ἀνοίξε καὶ φάνηκε ὁ κ. Ντερουᾶ :

- Ὁ ἀξιωματικὸς μὲ τὸ μονόκλ ἐκπληκτος ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή τοῦ κ. Ντερουᾶ, ποὺ φοροῦσε τῆ στολή του, τράβηξε τὸ πιστόλι του ἀπὸ τῆ μέση του, ἀλλὰ ὁ ἀεροπόρος γρήγορος σὰν ἀστραπὴ ἄρπαξε ἀπὸ τὸ τραπέζι τὸ σπαθὶ τοῦ ἀντιπάλου του καὶ τοῦ κατάφερε μιὰ στὸ κεφάλι. Τὸ χτύπημα εἶταν δυνατὸ κι' ὁ νέος ἔπεσε βαρὺς ἀπάνω στὸ πάτωμα.

Ἐνας τρόμος κατέλαβε ἀμέσως τὸ ζεῦγος Ντερουᾶ γιὰ τὸ φοβερὸ δράμα ποὺ ἔγινε σὲ λίγα δευτερόλεπτα μέσα. Ἀλλὰ δὲν εἶχαν συνελθεῖ ἀκόμα, ὅταν ἄλλοι κινδυνὸς ἀμεσος, τρομερὸς παρουσιάστηκε. Στὸ δρόμο ἀνηχούσαν οἱ βαρεῖς μπότιες τῶν ξιωματικῶν τοῦ ἐχθροῦ κι' ἀκούστηκε ὁ ταγματάρχης ποὺ ἀνοίγε τὴν ὀξώπορτα.

Ἡ κυρία Ντερουᾶ ψιθύρισε :

- Ἐννοια σου, καὶ δὲ θάρρη δῶ μέσα. Ἡ Μαρία θὰ τὸν πᾶν στὴν κάμαρή του.

Τὴν ἴδια ὥρα στιγμὴ ὁ χτυπημένος ἀξιωματικὸς στέναξε βαθειά. Μιὰ οἰμωγὴ ἐβγήκε ἀπὸ τὸ στήθος του... Δὲν εἶχε πεθάνει ἀπὸ τῆ σπαθιά, εἶχε πληγωθῆ μόνον.

- Ὁ Ντερουᾶ ὠχρὸς, συνοφρυωμένος, ἔσκεπτόταν τί νὰ κάνῃ, ὅταν ἀξαφνα τοῦ ἦρθε μιὰ ἰδέα.

- Στάσου, τῆς εἶπε, εὐρήκα.
Ἐβγαλε τὸ στρατιωτικὸ του μαντύα καὶ τὸν ἐφόρεσε στὸν πληγωμένον, τοῦ ἔβαλε τὸ πιλήκιό του καὶ τοῦ ἔφραξε τὸ στόμα μ' ἕνα μαντήλι.

- Ἀκουσε, ψιθύρισε στὴ γυναῖκα του, θὰ τοῦ εἶπῃς ὅτι εἶνε ἕνας δικὸς μας τραυματίας, ποὺ ἦρθε καὶ σοῦ ζήτησε ἄσυλο. Μὴ φοβηθῆς τίποτα. Ἐγὼ θὰ εἶμι' ἐδῶ ! Θὰ παραμονεύω κ' ἔννοια σου. Ἄλλωστε σὲ μιὰ ὥρα θὰ γίνῃ ἡ ἐφοδος καὶ θὰ εἶν' ἐδῶ οἱ δικοὶ μας...

- Καλὰ, ἀπαντήσε ἡ γενναία γυναῖκα.
Κι' ὁ ἀεροπόρος πηδήξε στὸν κήπο ἀπὸ τὰ παράθυρο τῆς τραπεζαρίας. Τὸ μαντήλι ξέφυγε ἀπὸ τὰ χεῖλιά του πληγωμένου καὶ τὸ δυστυχισμένο τὸ

παιδί ἄρχισε νὰ στενάξῃ.
Τῆ στιγμὴ αὐτὴ περνοῦσε ἀπὸ τὸ διάδρομο ὁ ταγματάρχης καὶ ἀκούγοντας τοὺς στεναγμοὺς μπήκε μέσα.

- Εἶνε κανεὶς ἀρρωστος ἐδῶ, ρώτησε.
Ἡ κυρία Ντερουᾶ, κάτωχρη ἀπὸ τὸν τρόμο της, τὰ εἶχε χάσει.

- Ὁ ταγματάρχης πλησίασε κι' ἀντιλήφθηκε τὸν πληγωμένον, ποὺ τὸ κεφάλι του δὲ φαίνονταν, γιὰτί ἔτεφε ἐπάνω ἡ σκιά τοῦ τραπέζιου.

- Εἶνε, εἶπε ἡ κυρία Ντερουᾶ, ἕνας πληγωμένος πού...
- Εἶνε, εἶπε ἡ κυρία Ντερουᾶ, ἕνας πληγωμένος πού...
- Ὁχι, δὲν ἤξερα πὼς θὰ ἔλθῃ. Ἀλλωστε καθὼς βλέπετε, πεθαίνει.

- Ὁ ταγματάρχης ἀνήσυχος βημάτιζε μέσα στὸ δωμάτιο, πλησίασε στὸ μπουφέ, πήρε μιὰ μπουτίλια κονιάκ κ' ἕνα ποτηράκι κ' ἔσπασε κοντὰ στὸ τραπέζι λίγο μακρύτερα, στὴ σκιά. Ἀπάνω στὸ ἔκατος κοντὰ στὸ πτώμα τοῦ πληγωμένου ἀξιωματικοῦ.

- Ὅστε λοιπὸν, κυρία μου, θελήσατε νὰ με γελάσετε ; Νὰ φιλοξενήσατε καὶ νὰ περιποιηθῆτε μέσα στὸ σπίτι σας, στὸ σπίτι ποὺ κατοικῶ ἐγὼ ἕνα συμπατριώτη σας πληγωμένον ἀξιωματικὸν, ποὺ εἶνε ἐχθρὸς μου ; Αὐτὸ, κυρία μου, εἶνε ἀσέβεια στὸ βαθμὸ μου.

Ἡ ἀγωνία τῆς κ. Ντερουᾶ εἶταν ἀπερίγραπτος. Τὰ λεπτὰ ποὺ περνοῦσαν ἦσαν γι' αὐτὴ ὀλόκληρα χρόνια, ὀλόκληρα χρόνια ἀξιωματικὸς ποὺ νίας. Μιὰ λέξι μόνον ἀν ἔβγαζε ὁ πληγωμένος ἀξιωματικὸς ποὺ ἔκειτο ἀνασθητός χάμω μὲ τῆ στολή τοῦ ἀνδρὸς της εἶταν χαμένη.

- Ὁ ταγματάρχης θὰ τὴν ἔσκότωνε χωρὶς ἄλλο σὰ σκυλί, πρὶν προφτάσῃ νὰ πῆ μιὰ λέξι, νὰ ζητήσῃ βοήθειαν. Καὶ ἡ ἀγωνία της ἐμεγάλωσε ὅταν ὁ πληγωμένος γύρισε πρὸς τὴν ἄλλη μεριά καὶ ψιθύρισε κάτι.

Εὐτυχῶς τῆ στιγμὴ αὐτὴ ὁ ταγματάρχης ἔπιπε τὸ ὄνομα ποτηρίου κονιάκ καὶ δὲν πρόσεξε.

Μὰ φαίνεται ὅτι οἱ στεναγμοὶ τοῦ πληγωμένου τὸν ἐνοχλοῦσαν, γιὰτί σηκώθηκε, πλησίασε τὸ ξαπλωμένον σῶμα καὶ τοῦ ἔδωσε μιὰ γερὴ κλωτσιά, λέγοντάς του :

- Θὰ σκόσης, παληόσκυλλο ἢ θὰ σ' ἀνοίξω τὸ κεφάλι σὰ δύο.

Καὶ ἡ σκηνὴ ἐξακολούθησε ἐπὶ ἕνα τέταρτο μὲ ἀγωνία καὶ φρίκη. Ἡ κ. Ντερουᾶ δὲν τολμοῦσε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ δωμάτιο κι' ὁ ταγματάρχης γελοῦσε κι' ὀστεῖζόταν.

- Ὁραία μου κυρία, συμπαθητικὴ ἐχθρά μου, ἔλα κάθῃσε ἐδῶ. Ἐξέρεις ὅτι εἶμι' ἕνας τζέντλεμαν.

Ἐγὼ δὲν πειράζω ποτέ μου τίς γυναῖκες, πειράζω μόνον τίς μπουτίλιες τοῦ κρασιοῦ, τοῦ κονιάκ καὶ τῆς σαμπάνιας. Αὐτὲς εἶνε ἡ ἐρωμένης μου ὥστε ἔλατε νὰ κάτσετε κοντὰ μου καὶ μὴ φοβάστε.

Ἡ κ. Ντερουᾶ ποὺ εὐκαιρία ἤθελε νὰ τὸν ἀπασχολήσῃ, πῆγε καὶ κάθῃσε κοντὰ του, μὲ τρόπο ὥστε νὰ κρύβῃ τὸ σῶμα τοῦ ἀξιωματικοῦ ποὺ ἔκοιτο ἀνὰ ἀνασθητός στὸ πάτωμα.

- Ὁ ταγματάρχης μιλοῦσε :

- Ἐγὼ λοιπὸν, κουκλίτσα μου, σᾶς ἀγαπῶ, γιὰτί μοιζίζετε μὲ τὴ κόρη μου τῆ Βέρθα. Εἶνε μόλις 20 χρόνων, ἐσεῖς θὰ εἰστέ ὡς 24. Τὴν ἀγαπῶ πολὺ τῆ Βέρθα μου, εἶνε καλὸ κορίτσι, γι' αὐτὸ σᾶ ; ἀγαπῶ καὶ σᾶς. Ἐχω κι' ἕνα γυιὸ τὸν Κάρλο, ποὺ εἶνε ἀνθυπολοχαγὸς, πολὺ ὀμορφο παιδί, αὐτὸς δὲν πίνει ποτέ του, ἀλλ' ἀγαπᾷ τίς γυναῖκες πολὺ ἤρθε ἐχτές στὸ σύνταγμα μου καὶ μοῦ φαίνεται περίεργο πὼς δὲν ἦρθε ἐδῶ ἀκόμα γιὰ νὰ μὲ ζητήσῃ. Θὰ εἶχε φανταστικὴ ὑπερησεία. Ἀλλὰ καλλίτερα νὰ μὴν ἔλθῃ γιὰτί ἴσως θελήσει νὰ σᾶς πειράξῃ.

Ἡ κ. Ντερουᾶ ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτὰ ἔγινε χλωμὴ σὰν πεθαμένη. Κιτρίνησε, τὰ γόνατά της λύθησαν.

Ἔτσι ὁ ἀντρὸς της εἶχε πληγῶσει τὸ γυιὸ τοῦ ταγματάρχου, τὸν Κάρλο ; Ὁ, φρίκη !

Γυιὸς καὶ πατέρας βρισκόντουσαν ἐκεῖ κοντὰ ὁ ἕνας μεθυσμένος κι' ὁ ἄλλος πληγωμένος, ἐτοιμοθάνατος.

Ἀλλὰ τότε γίνηκε κάτι τρομερὸ, φρικτῶδες.

- Ὁ πληγωμένος ἀνασηκώθηκε κ' ἔβγαλε μιὰ κραυγὴ.

- Ὁ ταγματάρχης, ποὺ εἶχε πῆ τὸ δωδέκατο κονιάκ, ἄρπαξε τὸ ρεβόλβερ του καὶ πρὶν ἡ δυστυχισμένη γυναῖκα προφθάσῃ νὰ τὸν ἐμποδίσῃ, φύτεψε μιὰ σφαῖρα στὸ κεφάλι τοῦ... γυιοῦ του !

- Σκασμός, λοιπὸν, σκύλλε, πάψε ! κραύγασε ὁ ταγματάρχης.

Τὴν ἴδια ὥρα ὥρα ὥρα ἀκούστηκαν πυροβολισμοὶ στὸ δρόμο, ἐπέλασις ἱπποκίτου, φωνές, σάλπιγγες. Ὁ ταγματάρχης πῆρε τὸ ρεβόλβερ του καὶ σὰν τρολλὸς ζώστηκε τὸ σπαθὶ του.

Ἀλλὰ τότε ὁ Ντερουᾶ μαζί μὲ δυὸ στρατιῶτες εἰσώρμησε καὶ συνέλαβε τὸν ταγματάρχη.

- Ταγματάρχη μου... εἶσθε αἰχμάλωτος πολέμου, εἶπε.

Ἡ κ. Ντερουᾶ ψιθύρισε λίγα λόγια στὸ αὐτὸ τοῦ ἀνδρὸς της. Τότε ὁ ἀεροπόρος πῆρε ἕνα σεντόνι, σκέπισε τὸ πτώμα καὶ τὸ ἀπόθεσε σ' ἕνα κρεβάτι.

Δὲν ἔπρεπε νὰ μάθῃ ὁ αἰχμάλωτος ταγματάρχης πὼς εἶχε σκοτώσει τὸ παιδί του μὲ τὰ ἴδια του τὰ χεῖρια.

