

ΤΖΙΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ

Ποιάς δέν έχει άκούσει ή δέν έχει τραγουδήσει τουλάχιστον ένα κομμάτι από την «Τόσκα» ή την «Μποέμ»; Όλοι μας άσφαλώς. Και όλοι φυσικά γνωρίζουν τον συνθέτην των ωραίων αυτών μελοδραμάτων, τον Τζιάκομο Πουτσίνι, που πέθανε την περασμένη βδομάδα και τον θρηνεί σήμερα ή Ιταλία και μαζί της όλος ό άλλος κόσμος που έννοιωσε τη γοητεία της μουσικής έκφρασώς του και αγάπησε με πάθος τη γλύκα της μελωδικής του συνθέσεως.



Τζιάκομο Πουτσίνι

Καταγόμενος ό Πουτσίνι από μίαν οικογένειαν που αιώνα όλόκληρο παρουσίαζε διαφόρους συνθέτας έκκλησιαστικής μουσικής, συνέχισε την παράδοσι αυτή, με τη διαφορά ότι άπίστησε πρώς τό θρησκευτικόν μέλος και άφωσιώθηκε στην όπερα. Η πρώτη του εμφάνισις ήταν θριαμβευτική. Κατόπιν με τη «Μποέμ», τη «Μπατερφλάυ», τη «Μανόν», την «Τόσκα» και τά άλλα του έργα κατέκτησε την Ιταλία σε τέτοιο σημείο, ώστε ένας φίλος του να του πη μιά μέρα τό έξής χαρακτηριστικόν: «Άκου, Τζιάκομο, τό ξέρεις πώς έχει μεταβαλ ην Ιταλίαν ό ένα άπεραντο νεκροταφείο με την «Τόσκα» σου;» Και έπειδή ό Πουτσίνι δέν καταλάβαινε, ό φίλος του του έξηγήθηκε ως έξής: «Νά, όπου κι αν πής άκουξ άντρες, γυναίκες και παιδιά να φωνάζουν με όλην τους την δύναμη: «Πεθαίνω άτελεισίμένα!» Ό φίλος του συνθέτου ύπονουσε τό γνωστό στίχο του τραγουδιού του Καραβαδόση στην «Τόσκα», που τον άκούμε συχνά και στην Αθήνα. Τό τελευταίον του έργον ύπήρξεν ή «Τουραντό» που είχε προαγγελθ η για τη φετεινή σαζόν της «Σκάλας» του Μιλάνου.

Ό Τζιάκομο Πουτσίνι πέθανε στάς Βρυξέλλας όπου είχε μεταβη όπως ύποστή ραδιοθεραπειάν, καθόσον έπασχεν εκ καρκίνου του λάρυγγος. Ήτο ηλικίας 66 ετών.

Ό Πουτσίνι είχαν έκλεγη έσχάτως και γερουσιαστής.

Φιλόμουδος

ΤΑ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΤΙ

Διατί όταν ό άνεμος πνέη έξ άνατολών ύπάρχει λιγώτερη δροσιά, παρά όταν πνέη εκ δυσμών; **Διότι** οι άνατολικοί άνεμοι περνούν από την ήπειρον και γι αυτό φθάνουν εδώ ξηροί, ένψ οι δυτικοί άνεμοι διερχόμενοι από τον Άτλαντικόν ώκεανόν, φθάνουν ύγροί.

Διατί τά μαύρα καπέλλα κοκκινίζουν όταν έκτεθούν στον άέρα της θαλάσσης; **Διότι** ή βαφή των καπέλων αυτών περιέχει σίδηρον, ό όποιος ένούμενος με τό χλώριον που ύπάρχει στον θαλασσινόν άέρα, σχηματίζουν τον χλωριούχον σίδηρον, όστις άποσυντίθεται μετ όλίγον και σχηματίζει τό ένυδρον όξειδιον του σιδήρου, του όποιου τό χρώμα εινε βαθύ κόκκινο.

Διατί ή έσπερινή δρόσος ειναι νοσηρά; **Διότι** ό πλήρης ύδρατμών άηρ της άτμοσφαιρας περιέχει διαλυμένες μερικες ούσιες, που μεταδίδουν σ αυτήν νοσώδες ιδιότητα. Μέρος των ουσιών αυτών κάθεται επάνω στο δέρμα του ανθρώπου με την δροσιά και του μεταδίδει διαφόρους άσθενείας.

Ό κ. Άδόφος

παρή τίποτε.

— Κλέφτη, κλέφτη! φώναζε σάν τρελλός.

Σάν μανιακός, κατέβασε άποτόμως τό βαρύ σκέπασμα της άρτοθήκης κ έκλεισε μέσα τό κεφάλι του Δανιήλ, που σπάρταζε άτελειστικά, σάν ζωο πιασμένο στην παγίδα. Ό Λούκ τό κρατούσε καλά, παρ' όλες τίς προσπάθειες του αιχμαλώτου. Είχε χάσει κάθε συνείδηση του τί έκανε. Πίεζε μ όλο του τό βάρος, σά να ήθελε ν άποκεφαλίση τον άδερφό του. Τό σκέπασμα έτριξε, έμπαινε μεσ' στη σάρκα, έσπαξε τ άγγελια του λαιμού, κ έτρύπαγε τίς αρτηρίες και τά νεύρα, τόσο που τέλος ένα σωμα άδρανές κρεμάστηκε άπ την άρτοθήκη, ένα σωμα που δέν έδινε πιά κανένα σημείο ζωής...

Ό Λούκ, βλέποντας έξαφνα τό δολοφονημένο σακάτι, επέγωσε! Ένας τρόμος τρελλός πλημύρισε την ψυχή του. Τρέμοντας, καταταύγεις του κεριού τη γιόμιζαν από τρόμους, άρπαζε όλα μαζί τά σκεπάσματα, τά έσυρε χάμω, κατακλύσισε κι αυτό, σκεπάστηκε όλόκληρος και χώθηκε κατ άπ τό κρεβάτι του. Μεσ στη σιωπή τά δόντια του έτριζαν σά λίμα στο σίδερο. Βογγούσε σάν κτηνος που τό σφάζουν! Τό πτώμα του Δανιήλ κρεμότανε άπ την κασέλα του ψωμιού άδρανές, φρικτό, άκίνητο...

G. D'ANNUNZIO

ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ Ι. ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ

[Ευγενώς παρασημασμένος από του υιού του κ. Γ. Τσακασιάνου]

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου.)

Ό παρθενικότατος, ό άγιος έκείνος, της Έβραιοπούλας μου έρωσ, που άλλη φορά

«Μου φώτιζε τους λογισμούς κι άνύφωνέ με ό πόνος σ άγνοιας κι αύλου; κι άφαστους, πλήθος αιδέριους κόσμους που πνές και σβύνει; κι άναξής κι αιώνια, λέξ, γιεννιάσι!

Ό αιθερόλαμος και όνειροπλέχτης έκείνος; έρωσ, άποστρέφεται τώρα τον χαμηλόν ά πο σ τ ά τ η ν, μ έβδελύσεται.

Έτσι λοιπόν από τό μολυσματικό δάγκωμα της Κεβούλης, μ' έσωσεν ό σά ρ α κ α ς της Νένοσ και από τουτον ό β ρ α χ ν α ς της Τέτασ, τον όποτον διεδέχθη ό κ α ρ κ ι ν ο ς της Α ν θ ο ύ λ α ς. Μέσα δε εις όλην αυτήν την σαλίλα, παρουσιάσθη ως σωτήρ μου μιά ξανθή—ξένη έτούτη—ήθοποιός, ήτις με κατέστησε τ έ λ ε ι ο ν του τερατώδους έκείνου βίου θ ε α τ ρ ι ν ο ν!

Μιά από τάς μικράς αποδείξεις της όπισθοδρομικής τούτης τελειοποιήσεώς μου ειναι και ή άκόλουθη:

Αυτή ή ξανθή πανουκλίτσα πείσμως μιά βραδιά «έτσι, γιαι ντράπηκα, λέει να περάσω μια ζύτης, από τό πολυσύχναστο π λ α τ ω μ α τ ω ν Α γ ι ω ν Π ά ν τ ω ν.» Ξαναγυρίσαμε, λοιπόν, εις τό σπίτι με τά μούτρα κ οι δυο κατεβασμένα. Εκεί δε που άρχισε να γδύνεται και να πετᾶ σάν φρενιασμένη τά φορέματά της έδω κ εκεί, γυρίζει έξαφνα, φαρμακερή σάν την όχιά, και μου λέγει:

— Θηρίο!... νά, θά ιδής τώρα τί θά κάμω έξ αιτίας σου!

Κ έτσι μισοντυμένη ός ευρίσκοτο, και χωρίς να βάλη καπέλλο, πηδᾶ της σκάλες σάν δαίμονας, γβίνει έξω στο δρόμο και τρέχει πρως τό Π ό ρ τ ο. Τρέχω κι έγώ πίσωθε της, τρέχουν και τά δυο μωρά της όλολύζοντα. Η ά κ ο λ ο υ θ ι α τ ω ν περ ι ε ρ γ ω ν όλο και αυδάνει, ξοπίσω μας. Τέλος φθάνει στο άκρον του Π ό ρ τ ο υ στην τ σ ι μ α, ός λένε. Η Ε ς ι ν ν υ ς, δέν ειχε π ο υ π λ έ ο ν νά προχωρήση. Σταματᾶ και παρατηρεί όλόγυρά της... Αίφνης:

— Τά παιδιά μου, τά παιδάκια μου! φωνάζει ως φρενοβλαβής. Εκείνα τά κακόμοιρα τρέχουν σιμά της.

— Μαμάκα, μαμάκα!... πάμε σπίτι μας! ξεφωνίζουν τρεμουλιασμένα. Η καλή τους ή μαμάκα σκύβει και τά καταφιλεί για τελευταία φορά... «τά πτωχά της;»!

Εγώ—τέλειος τώρα θεατρινος, καθως ειπαμε:

— Έλα, άρχει παιά, της λέγω' τά φίλησες τά παιδιά σου..... Πνίζου, τέλος, μούμια, για να σωθουνε πλέον και αυτά από ένα τέτοιο τέρας!

— Η ά κ ο λ ο υ θ ι α γελᾶ.

— Όμιλείς άκόμη, φονία της καρδιάς μου; Μούμια, ε; Β α σ ι λ ι σ σ α, λέγε με, β α σ ι λ ι σ σ α, νά!

— Σε λέω και α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι σ σ α... άρχει να πνιγής!

— Ά, νομιμες ότι παριστάνω, θηρίον, ά, όχι... Νά... τέκνα μου, σās άφήνω...

Και όρμα ή σκύλλα πρως τη θάλασσα με σταθερή πλέον άπόφαση..

Η ά κ ο λ ο υ θ ι α τρομάζει.

— Ά, όχι, θηρίον!—γυρίζει πάλι και μου λέγει—δέν θά γίνη αυτό σου τό κέφι. Δέν χάνω τη ζωή μου, έγώ, για να γράφης εσύ ποιήματα!... Έννοια σου, και ή Μαίρη δέν εινε τρελλή!

— Κύριοι, τελείωσε ή παράστασις! γυρίζω τότε και λέγω πρδ τους εκεί συναθροισμένους. Κάνετε λίγη θέση, παρατηρώ, για να συνοδεύσω την κυρία πρωταγωνίστρια!

Την άλλη ήμερα ρωτούσε κάποιος τό θείο μου:

— Πως έλέγετο, κυρ Διονυσάκη, ή κωμωδία την όποιαν έπαιξαν χθές τό βράδυ στο Π ό ρ τ ο ό Γιαννάκης με τη Μαίρη;

Και ό θείο; μου άφελόστατα:

— «Βρήκε ή κάμπα τό σαθάρο».

Παρασυρόμενος από τ' άμαρτωλά μου αυτά έπεισόδια, κόντευα να παραλείψω τό πρώτο ταξείδι που έκανα εις τάς Αθήνας τον Δεκέμβριον του 1877.

Εκει, ό πρώτος με τον όποτον συναντήθηκα ειταν ό φίλιτατό; μου θιασάρχης κ. Δ. Ταβουλάρης, όστις εϋθύ;— εϋθύ; με ώδήγησεν εις όλα τά γραφεία των δημοσιογράφων. Με πρωτοπήγε, θυμούμαι εις τά γραφεία της «Εφημερίδος;» όπου ό μακαρίτης Δημ. Κορομηλάς μαζί με τους πολυφίλους κ. κ. Ιω. Καμπούρογλου και Α. Μωραϊτίδην μου έσφιξαν τό χέρι φιλικότατα. Εκεί δε που άρχισαν να πλέκουν από τά ευγενέστερα της ψυχής των άνθη τό τιμητικότερο της ζωής μου στεφάνι, του; ειπα κατακόκκινο; από έντροπή ότι «έγώ δέν ειμαι παρά ένα πτωχό μπαμπούρογλου». Ό κ. Καμπούρογλου, ως να μην έπίστεψε, έρωτᾶ δι' ένός βλέμματός του τον κ. Ταβουλάρην, όστις δι' ένός άλλου βλέμματός του έπεσφράγισε την φ ο β ε ρ ά ν ά λ ή θ ε ι α ν.

(Ακολουθεί)

