

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΓΑΛΑΝΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΜΑΣ

Η γενναιοσύνη του Αλεξάνδρου Δουμά πατρός, ήτο παρονομαστική. Γαλαντόμος λοιπόν και όνομαχόρετος, καθώς ήταν ένεκε πολλών φορών, απέναντος, σκορπώντας τα χρώματά του έδω κι εκεί.

Μιά μέρα του συνέβη πάλι να βγεί έξω με πολύ λίγα χρήματα. τα όποια έξωδωσε στο δρόμο. Όταν το θυμήθηκε αυτό ευρίσκειτο έφ' αμάξης και πήγαινε περίπατο.

Με τί θα πλήρωνε τον άμαξά ; Σπίτι του δεν είχε λεφτό και σκέφθηκε να πάη να ζητήσει δανεινά από κάποιον φίλο του. Είπε στον άμαξά την διεύθυνση και μόλις έφθασαν στο σπίτι του φίλου του, άνέβηκε επάνω μιά δεν τον βρήκε εκεί. Τόν υπεδέχθη ή σύζυγος του φίλου του. ή όποία τον ρώτησε τι του συμβαίνει.

Ο Δουμάς, τής έσήγησε με δύο λόγια τι είχε πάθει. — "Άχ ! τί ζώια, του έλεγε τότε ή κυρία. Ο άνδρας μου δεν μου άφισε φεύγοντας, παρά ένα εικοσόφραγγο για τα ψώνια του σπιτιού.

— Ένα εικοσόφραγγο ; ψιθύρισε ή Δουμάς. Και χωρίς να στενοχωρηθή συνέχισε :

— Δεν πειράζει, κυρία μου, δώστε μου το έδω και θα τα βολέψω και μ' αυτό.

Η σύζυγος του φίλου του δεν ηρνήθη. Του έδωσε το εικοσόφραγγο με μεγάλη προθυμία. Ο Δουμάς, το τόπισσε την χωρέτση κι έτοιμάζετο να φύγη ό'ταν ή κυρία του έλεγε :

— "Άχ ! παρ' όλίγο να το ξεχάσω. Έφτιασα σήμερα κομπόστα κι επειδή έξωφο πάσο σάς, άρέσει θα σάς στείλω σπίτι ένα βαζάκι.

— Είσαδε πολύ καλή, τής έλεπε ή Δουμάς και σάς εύχαριστώ πολύ. Δεν είναι ανάγκη όμως να μου στείλετε το βαζό στο σπίτι, διατί να κάνετε αυτό τον κόπο. Μπορώ να το πάρω αυτή τή στιγμή.

— Καλά, αφού θέλετε να το πάρετε μαζί σας, θα σάς το δώσω τώρα άμέσως.

Και πράγματι έφερε το βαζό με την κομπόστα από την κουζίνα και το έδωσε στην υπηρέτριά της να το κατεβάση στο άμαξά του Δουμά.

Ο Δουμάς που είχε εγκατασταθή εν τώ μεταξύ στο άμαξά του, πήρε το βαζό από τα χέρια τής υπηρέτριας κι έψαξε άφηρημένος στη τσέπη του να βρή και να τής δώση κανένα φιλοδώρημα. Δεν βρήκε όμως παρά το εικοσόφραγγο που είχε δανεισθή πρό όλίγου από την κυρία. Και χωρίς να σκεφθή τί κάνει, το έδωσε στην υπηρέτρια λέγοντας :

—Νά, παιδί μου, πάρε για τον κόπο σου ! Πού βρήκε κατόπιν αυτού χρήματα ό άδιόρθωτος Δουμάς και πώς πλήρωσε τον άμαξά του, δεν άναφέρει δυστυχώς, ή ιστορία... Ο ίδιοςτικός

ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΤΑ

—Ο αυτός μπορεί να ζήση 20 ήμέρες χωρίς τροφή και ό κόνδωρ 40 !

—Πολλοί θανατώνουν τον μηχανισμό του ανθρώπινου σώματος, γιατί άποτελείται από 248 όστα και 60 άρτηρίες.

—Τι να πούμε όμως για τον μηχανισμό του σώματος του Ιγθύος, κυπρίνου, ό όποιος κάθε φορά που άναπνέει, δειτε εις κίνησιν 4386 ψαροκόχχαλα και μυώνας και έχει 4320 φλέβας !

—Αν έβράδιζαν οι τροχοί ενός όρολογίου θα διήνουν 3558 μίλια τον χρόνο ! Έρευνήτης

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΑ

—"Αν έπιανες τή γυναίκα σου με φίλο τί θα τής έκανες ;

— Θα τραβούσα το πιστόλι και θα την σκότωνα.

— Και τόν έραστή τής ;

— Θα του έσφιγγα το χέρι και θα τον εύχαριστούσα πούγινε άφορημ ή άπαλληγώ από τή γυναίκα μου !



Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κόκκινη κλωστή στοίχιμένη στην άνέμη γυρισμένη, δός της κλωστό να γυρίση παραμύθι ή άρχισή !

Αιτία, παιδιά μου, που σώθηκε ή Διάβολος, ή Τρισακάρατος, κι έμεινε σ αυτό τον κόσμο είνε ή Νώε ! Όταν έγινε ή κατακλι-

Pour le "Bouquet" Poeme de l'ombre

Toutes les ardeurs de la nuit sont en marche. Les claudartés de l'ombre nagitent dans l'air. Le vent a emporté toutes les étoiles de la voûte et les feuilles seches de la forêt.

Les noirs roqs de minuit ont grande sépia trois fois. Il n'y a pas le lumiere au port au mon navire pouvait seul.

Des noirs vents vont souffler. Des noirs pluies vont tomber. Jusqu'à ce que le matin vient a la fenetre regarder dedans, de ses yeux de brèche Et quelques chose qui implore depuis longtemps et tend ses mains vers nous, et de bon, va sur des rivages lointains, munit ce nuit.

ΓΙΑ ΤΟ "ΜΠΟΥΚΕΤΟ", ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

"Όλοι οι στρατοί τής νύχτας ξεκίνησαν. Τα λάβαρα τής σκοτεινιάς σαλεύουν μέσ στον άνερα. Ο άνεμος παράσυρσε όλα τ άστρα του στερεώματος κι όλα τα ξερά φύλλα του δάσους.

Οι μαύροι πετεινοί του μεσονυχτιού έλάλησαν τρεις φορές. Ούτ ένα φως δεν υπάρχει πιά μέσ στο λιμάνι, όπου το καράβι μου σαλπίζει ολομόναχο.

Μαύροι άνεμοί θα φουθήσουν, μαύρες βροχές θα πέσουν ως που νάρθη ή αύγη και να κοιτάξη μεσ άπ το παράθυρο με τα έλαφισία τής μάτια.

Και κάτι που από καιρό βρίσκεται σ ίκεσία κι άπλώνει, από μακριά, τα χέρια του προς, έμάς, πέρα σ.ις μακρινές άκρογιαλιές, άπόψε θα πεθάνη.

Γιόβαν Ντούόιτς

Τό θανάσιο αυτό ποίημα άφίρθηκε στο Μπουκέτο ή άπερσόμενος έξ Έλλάδος γνωστός μεγάλος Σέρβος ποιητής κ. Ντούσιτς πρην συμβούλος τής εν Αθήνας Σερβικής πρεσβείας και ήη πρεσβεστής τής Σερβίας εν Έλβετία.

σμός κι άρχισαν να πέφτουν ποτάμια νερό άπ τον ούρανό και να ξερνάη άλλα ποτάμια ή μάνα μας ή γη. ή Νώε μαστόρεψε τή κιβωτό του γρηγορά—γρηγορά, τή νεταήρησε κι άρχισε να μπαίη μέσα για να τά σώση από τον πνιγμό, όλα τα ζωντανά του κόσμου, τα άποδα και τα φτερωτά, τα φείδια και τής πεταλοίδες.

Αφού τάμασε όλα, δεν τούμεινε πια παρά ένα ξεγανάη γαϊδούρι—με τό συμπάθει—ένα σερνικό κι ένα θηλυκό.Τό θηλυκό μπήκε εύκολα στην κιβωτό. Πρηρ ! πρηρ ! τό πρόγγιξε ή Νώε και πέρασε χωρίς να φοβηθή τα νερά. Τό σερνικό όμως άρχισε να τινάη, σαν ελδε πως πρέπει να περάση για να μπη στη κιβωτό πάνω σ ένα σανίδι. Τό φόβιζαν τα νερά που κυμάτιζαν από κάτω και τάίτωνε τ' αυτιά του.

Βασανίστηκε ή Νώε, ιδρώσε, Ξιδρώσε, θύμωσε στο ύστερο και του λέει :

—Έμπα μέσα λοιπόν, διάολε !

Τό γαϊδούρι μπήκε επί τέλους, μπήκε κι ή Νώε, έκλεισε τή πόρτα του κι έμειναν μέσα στη κιβωτό, όσο κράτησε κι ή κατακλισμός. Όταν όμως τα νερά άρχισαν πιά να τραβιούνται, ή Νώε άραξε κάπου κι άρχισε τό ξεπαρτάρισμα. Έβγαλε έξω όλα τα ζωντανά, μιά ελδε στο τέλος πως ένα φείδι δε σάλευε άπ τή θέσι του.

—Βρε σύ, του λέει τότε, τί κάθεσαι και δε μ' αδειάζεις τή γονιά ;

—Δεν φεύγω, του άπαντάει το φείδι, γιατί μόλις κουνηθώ άπ τή θέσι μου θα βουλιάξη ή κιβωτό. Ένα ποντίκι άπ αυτά κοίμασες δώ μέσα, άνοιξε μιά τρύπα στα σανίδια και τή έχω βουλώσει με τήν ούρά μου για να μη μπουν τα νερά ! Τρέχει ή Νώε πιάνει τον ποντικό και τον ρωτάει :

—Βρε καταραμένε, γιατί τρύπησε τήν κιβωτό ;

—Δεν φταίω εγώ, λέει το ποντίκι, αυτός εκεί μ' έβαλε να τό κάμω.

Γυρίζει ή Νώε να δη ποιός ήταν αυτός που έδωσε τέτοια συμβουλή στο ποντίκι και βλέπει μπρός του τό διάβολο. Τόν άνάβει ή θυμός και λέει του Τρισακάρατου :

—Δεν μου λές ή άρεντιά σου, ποιός σουπε να μπής δώ μέσα ;

—Εσύ, του άποκρίνεται ή διάβολος.

—Εγώ ;

—Εσύ βέβαια. Ξέχασες πως τότε που δεν ήθελε να μπη τό γαϊδούρι στη κιβωτό μουπες ; "Έμπα μέσα λοιπόν διάολε ! Μπήκα κι εγώ για να μη σου χαλώσω χατήρι !...

Ο Παππούς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έξεδόθησαν οι «Σύγχρονοι Ρώσοι Ποιητά» μεταφράσεις Ρωσοικόν ποιημάτων του κ. Τριανά.