



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

Το λουλουδι της αγάπης

Σ' αγαπώ κι' αδιάκοπα σκέπτομαι πώς σ' αγαπώ... Τάχα εσύ με σκέπτεσαι όπως σέ σκέπτομαι εγώ; Σε σκέπτομαι τόσο πολύ και τόσο επίμονα, ώστε η χαρά μου να καταντάη πόνος.

Όλες της νύχτες κι' όλες της ημέρες μόνο για σένα αναστενάζω... Τα νύχια του πόθου βυθίζονται στα σωθικά μου και τα παιδεύουν με ήδονη μαζί και με πόνο...

Η θοριά σου μόνο, που τόσο αγαπώ, μπορεί να γαληνέψη τη βασιανιστική αγονία μου. Αχ! Πότε πιά θα ιδώ τον πόθο μου πραγματοποιημένο; Πότε πιά ή άποθυμιές της καρδιάς μου, θα σμίξουν με της καρδιάς σου της άποθυμίας;

Την ημέρα εκείνη πρέπει να δέσουμε μαζί της δυο καρδιές μας για πάντα... Ω πολυαγαπημένο μου! Θέλω με την αγάπη μου να σου δώσω άσπίρευτη χαρά... χαρά τόσο μεγάλη όσο εινε η φτώχεια σου.

Έλα σιμά, καλέ μου, κάθησε εδω, πλάι μου... κι' άς μείνωμε, κι' άς μείνωμε ένωμένοι δηλαδή της ζωής. Έτσι το λουλουδι της Αγάπης θ' άνθιξη πάντα, ώραιο και μωροβόλο...

Το λουλουδι της Αγάπης εινε άνθος του Παραδείσου... θέλω να στο προσφέρω με τα δυο μου χέρια, ω καλέ μου! Πάρ' το!... Και σου προσφέρω το στόμα μου, τα χείλη μου, τη γλώσσά μου... πάρ' τα δικά σου, δικά σου—κράτησέ τα για να με θυμάσαι μια φορά...

Υποταγή

Όταν λούζεσα: στο ποτάμι, την τρίτη μέρα του Φεγγαριού, και γίνεσαι ακόμα πιερό επιθυμητή, σά φορης τη ρόμπα εκείνη, πουχει της σάρκας σου το χρώμα, πές μου, ώραία μου, τρία πανεράκια ζαφορά σου φτάνουν για να βήψης το λαιμό σου, τα μπράτσα σου και το γλυκό σου προσώπο;

Καμιά άλλη κόρη δεν ξέρει να ξελοιάνη όπως εσύ τους άνδρες. Όταν βγαίνεις περιπατο θολομόναχη, στον χοιρομαδιών τους ίσκιους, καμιά δεν έχει της θελκτικής κινήσεις σου και τα προκλητικά σου ματια. Ωραία και δροσερή όπως είσαι, πρέπει νάχης πολυ περισσότερους έραστές άπ' όσες γωνιές βρίσκονται στην κάμαρά σου για να τους κρύψης.

Το παλι, όταν έρχομαι να σε ιδω, κάτου άπ' τη βεράντα, για μόνη την ευχαρίστησι να μιλήσω μαζί σου, η τού βράδυ, όταν τρυπάνω μέσα στο κοτέτσι, για μόνη την ευχαρίστησι να νιώσω πως είμαι κοντά σου, η τη νύχτα όταν το χέρι μου ζητη να σε σφιξω μέσα από την τριπα του τσατιμά, πούνης άνοιχτη στο κρεβάτι σου κοντά, η μητέρα σου μπορεί να πη δ.τι θέλει: βροσιές, βλαστήμιες, κατάρες... όλα θα τα δεχτώ, κι' όλα με ύπομονη θα τα ύποφέρω... Δε θα θυμώσω καθόλου, δεν θα της άπαντήσω, σ' το ύπόσχομαι. Ω πολυαγαπημένη μου, μπορείς να και βεβαίω. Μά σε ξεροκίω, μη μου άρνησαι, μια μικρούτσικη γωνιά για να μπορέσω κι' εγώ, επίσης, να κρυφτώ μέσα στην κάμαρά σου.

Οι κήποι του Παραδείσου.

Παρακαλώ, κάθε μέρα, του Παραδείσου τους άγγέλους, να μ' ένωσουν μαζί σου, ω πολυαγαπημένη μου.

Μά την ημέρα που θα ένωθής μαζί μου, θα περιφρονήσω σε τέτοιο σημείο την τύχη των άγγέλων, ώστε, άν ο θεός καλούσε την ψυχή μου, δίχως τη δική σου, στους κήπους του Παραδείσου. η ψυχή μου θάρβρισε πολυ στενωχώρους του Παραδείσου τους κήπους.

K. ΤΡΙΚΟΓΑΙΔΗΣ

στην πόρτα.

Η κυρία Ζαβ. ρεβ. — Η Μισελίνη θά εινε.
Κλαύδιος — Η μικρή μου Μισελίνη;
Μισελίνη. — (Μπαίνοντας κατάπληκτη). Ο Μπαμπάς!
Κλαύδιος. — Φίλησέ με (Η Μισελίνη κλησιάζει δειλιασμένη). Μόλις έγύρισα από το ταξίδι μου. Θι έζανες προόδους στο πιάνο...
Μισελίνη. — Ναί... λίγο...

Κλαύδιος. — Θά σ' άκούσω μετά το φαί.
Η Μιςς (Μπαίνοντας). — Κυρία, η μοδίστρα έφερε το φόρεμα της δεσποινίδος, (Κυττάζοντας τον Κλαύδιο). Α!
(Τόν χαϊρεύει. Έκεινος πάλι μόλις την βλέπει σαν να μεταμορφώνεται. Η κυρία Ζαβαρελ τού αντιλαμβάνεται. Η Μιςς βγαίνει με τη Μισελίνη.

Ο Κλαύδιος (κάπως άφρημένος). — Εινε η καινούργια μίςς;
Η κυρία Ζαβαρελ. — Ναί.
Κλαύδιος. — Φαίνεται πολυ καλό αυτό το κορίτσι.

Η κυρία Ζαβαρελ (καταλυπημένη). — Πολύ καλό... (Σε λίγο). Τό κατάλαβα δυστυχώς... Θά την αγαπήσης! Εινε μοιράτο!
PIERRE VEBER



ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ "ΩΡΑΙΑΣ ΚΟΡΗΣ,"

Συνεχίζομεν και σήμερον τας περι έμφανίσεως φαντασμάτων ιστορίας. Είς την τελευταίαν αυτήν σειράν θα δημοσιεύσωμεν την περιεργον άφήγησιν της κ. Τζεφerson, από το Πάρθ, ή όποία ειδε κατ' επανάληψιν τό αυτό φάντασμα

— Είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ, διηγείται ή κ. Τζεφerson, και άπλωσα τό χέρι μου να χαιδέψω τό μικρό μου σκυλάκι που κοιμότανε πάντα πλάι μου. Άντι όμως του σκύλου άγγισα ένα σάμα παγωμένο, φρικτά κρύο. Άνησύχησα τότε και κύτασα έντρομη προς τό πλευρό μου Πραγματικά στην άκρη του κρεβατιού μου έστέκετο μια κόρη με γλυκεία μορφή και γαλανά ώραία μάτια, σωστός άγγελος! Έπρόκειτο περι φαντάσματος, αυτό τό άντελήφθη άμέσως! Έκαμα όμως κουράγιο και την ρώτησα:

— Τι ζητάς;
Τό θάρρος αυτό μοι τό έδωκε ή άγγελική της όψις Αυτή δε μου άπήτησεν άμέσως:
— Ήλθα να σάς πω ότι τό παιδί σας έφτασε αυτή τη στιγμή στο Πάρθ και εινε έντελώς καλά!

Άμέσως δε κατόπιν έγινε άφαντη. Πράγματι δέν μου ειπε ψέμματα. Τό παιδί μου ειχε φτάσει στο Πάρθ την ίδια ώρα που μου άνήγγειλε την άφιξη του. Τό ίδιο φάντασμα της ώραίας κόρης παρουσιάσθηκε πάλιν έμπρός μου μετά μερικώς μήνας. Μου άνήγγειλεν ότι τό παιδί μου εινε άρρωστο. Μετά μερικώς ημέρες έλαβα γράμμα του γιουού μου και μου έπεβεβαίωσε την άρρώστια του.

Τό ίδιο αυτό φάντασμα παρουσιάσθηκε κατά καιρούς σ' όλα τα μέλη της οικογενείας μου. Τό είχαμε συνηθίσει, τό έθεωρούσαμε ά γαθοποιόν και τό όνομα άζαμς ή «Ωραία Κόρη»!

Όταν ο πατέρας μου ήταν έτοιμοθάνατος, τό φάντασμα της «Ωραίας Κόρης» παρουσιάσθηκε στην άδελφή μου Μαίρη και της άνήγγειλε πως ο πατέρας θα πεθάνη στις 10 τού προί της επομένης. Έτσι δε και έγινε.

Την τρίτη ημέρα του θανάτου του πατέρα μου, έκαθίμεθα τό βράδυ και συνωμιούσαμε με τον άδελφό μου τον Φρέντ. Οί άλλοι είχαν κατακληθή. Έξαφνα άκούσαμε τό πιάνο να παίζη μόνο του. — Μη πλησιάζης. είπα στον άδελφό μου κι' έτρεξα να ένπνησω και τον άλλον άδελφό μου, τον Κάρολο, να ιδη τό περιεργο γεγονός. Όταν όμως ο Κάρολος έφθασε στο δωμάτιο του πιάνου, τό παλιξίμο επαψε άποτόμως. Είμαι βεβαία πως και αυτή τη φορά ήτο τό φάντασμα της «Ωραίας Κόρης».

Τό φάντασμα αυτό τό είδα για τελευταία φορά ένα άπόγευμα τού μηνός Φεβρουαριου. Έμπηκα να πάρω κάτι στο δωμάτιο του μικροίτου πατρός μου, όταν αντίκρυσα εξαφνα την «Ωραία Κόρη» να κυττάζεται στο καθρέφτη. Δέν διέκρινα όμως την μορφή της γιατί έξηφανίσθη άμέσως...

Αυτά αι άφήγησεις υπάρχουν και άπειρες άλλες περι έμφανίσεως φαντασμάτων. Τό μυστήριον αυτό οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι άδυνατούν να τό διαφανίσουν, δέν δύνανται να εξηγήσουν τί συμβαίνει. Παντως ήμεεις επιθυμούντες να δημοσιεύσωμεν και σχετικώς ιστορίας φαντασμάτων ελληνικάς, εξητήσαμε την αποστολήν τούτων, άληθών φυσικά, από τους άναγνώστας μας. Έλπίζομεν δε ότι θ' άποστειλουν ένδιαφέροντα πράγματα. Ούτως ή άλλως ήμεεις άρχίζομεν από τού προσεχούς φύλλου της ντόπιες αυτές ιστορίες με τό φάντασμα τού Χλωμού Έπισκόπου!...

X. X...

Σημ. «Μπουκέτου». — Αι άποσταλείσαι ήδη άρθοίαι ιστορίαί φαντασμάτων υπό σοβαρών και ήλικιωμένων άναγνωστών μας θ' άρχισουν δημοσιεύεσθαι από τό προσεχούς φύλλου.

ΟΙ ΛΥΓΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ

Έφ' όσον διανεργήθη την έβδομάδα αυτή η κλήρωσις διά την άνομιήν των βραβείων εις τους λυτάς του τελευταίου διαγωνισμού, έθεωρήσαμεν περιττόν να συνεχίσωμεν την δημοσίευσιν των όνομάτων των λυτών, άτινα άνέρχονται εις χιλιάδας και θα καταλαμβάνον πολυτιμον χώρον χωρίς λόγον. Οί λυταί άς εινε βέβτιοι ότι ούδένως τό όνομα παρελήφθη από την κληρωσίδα.

ΕΚΔΟΧΕΙΣ

— Έπό τό έκδοτικόν Οίκον «Λογοτεχνία» έξεδόθησαν τα έξής: Τρία άριστουγγήματα: Καρόλοι Μπωντλαίρ ο «Μικρός Γητευτής», ή «Φανφαρόλο» τού Βιλιέρ Ντελσαλ, Άδάμ αι «Σκληραί Ιστορίαί» και τού Θωμά Χάρθου «Για να εύχαριστήση την γυναίκα του» κι' άλλα διηγήματα.