

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

(Του Γκν ντε Μοισσασν)

Η ΟΡΔΙΝΑΝΤΖΑ

Το νεκροταφείο που ήταν γεμάτο από αξιοματικούς, έμοιαζε με άνθισμένο αγρό. Τα πλήκρια και οι κόκκινες κυλότες, τα γαλόνια και τα χρυσά κουμπιά, και οι ολόχρωστες στολές των αξιοματικών του επιτελείου, περνούσαν μέσ' απ' τους τάφους που οι σταυροί τους άνοιγαν λυπητερά τους βραγιόνες τους στο χαμένο κόσμο των πεθαμένων.

Μόλις είχε τελειώσει ο ένταφιασμός της γυναίκας του συνταγματάρχου. Είχε πνιγεί πρό δύο ημερών, ενώ έπερνε το μπάνιο της. Οι παπάδες φύγανε, ο συνταγματάρχης, κρατούμενος από δύο αξιοματικούς, στεκόταν ακόμη όρθιος μπροστά στο λάκκο, στο βάθος του οποίου έβλεπε ακόμη τη κάσσα που έσκέπαζε το πτώμα της νεαρής γυναίκας του. Ήταν σχεδόν γέρος, ψηλός κι αδύνατος με άσπρο μουστάκι, όταν από τριών ετών παντρεύτηκε τη κόρη ενός συναδέλφου του, του συνταγματάρχου Σορτί, που πέθανε και της άφησε όρφανη.

Οι δύο αξιοματικοί που τον συντρόφευαν στο νεκροταφείο, προσπαθούσαν να τον πάρουν απ' εκεί. Αντιστέκετο, ενώ τα μάτια του γέμιζαν δάκρυα, τα όποια όμως από άνησισμό δεν άφηνε να πέσουν. Ψιθυρίζοντας σιγανά «όχι, όχι, θα μείνω λίγο ακόμα», επέμενε να μένει εκεί με λυγισμένα τα γόνατα στην άκρη αυτού του λάκκου, που του φαινόταν χωρίς βάθος, σαν άβυσσος, στην οποία είχε πέσει η καρδιά του κι η ζωή του, ότι τοῦμενε στη γη...

Έξαφνα ο στρατηγός Όρμιον έπληθίσισε, πήρε από το μπράτσο τον συνταγματάρχη και με βία τραβώντας τον του είπε: «— Πάμε, πάμε παλιέ μου συναδέλφε, δεν κάνει να μένεις εδώ.» Τότε ο συνταγματάρχης συγκάτευσε και γύρισε σπίτι του. Καθώς άνοιγε την πόρτα της κάμαράς του, παρατήρησε μια έπιστολή άπάνω στο γραφείο του. Πέροντάς την, έκόντησε να πέση χέμω από την εκπλήξη και τη συγκίνηση. Άνεγνώρισε το γραμμάτιο της γυναίκας του. Ή σφραγίδα του γραμματιστήμου έφερε την ημερομηνία της ίδιας ημέρας της ταφής. Έσχισε το φάκελλο και διάβασε:

«Πατέρα μου,

«Επιτρέψατέ μου να σας ονομάζω «πατέρα», όπως άλλοτε. Όταν θα λάβετε αυτή την έπιστολή θα είμαι πεθαμένη και κάτω απ' το χώμα. Τότε ίσως μπορούσα να με συγχωρήσετε. Δεν θα ζητήσω να σας συγχωρήσω, ούτε να ελαττώσω το λάθος μου. Θα πω μόνον μ' όλη την ελικριότητα μιας γυναίκας, που σε μια ώρα θα σκοτωθώ, όλη την αλήθεια.

«Όταν με παντρεύτηκε από γενναιοδωρία, εγώ σας έδωθηκα από ευγνωμοσύνη και σας άγαπήσα με όλη μου τη καρδιά. Σας άγαπούσα, όπως άγαπούσα τον πατέρα μου, και μία μέρα καθισμένη στα γόνατά σας, ενώ με φιλούσατε, σας ονόμασα «Πατέρα» χωρίς να θέλω. Ήταν μία φωνή της καρδιάς μου, ενδόμυχη. Άληθεια! Για μένα είσαστε ένας πατέρας, τίποτε άλλο παρά ένας πατέρας. Γελάσατε και μουπτατε: «Λέγε με έτσι παιδί μου, μ' άρσσει...»

«Ήρθαμε σ' αυτή τη πόλι και, συγχωρέστε με πατέρα, εγίνα έρωτόληπτη. Ω! αντίσάθηκα πολύ καιρό, δυο χρόνια σχεδόν, αλλά κατόπιν υπέκυψα, εγίνα... εγίνα μία χαμένη γυναίκα. Όσο κι αυτόν; Δεν θα μαντεύσετε ποτέ ποιός είναι. Και γι' αυτό είμαι ήσυχη. Μη γυρέψετε να τον μάθετε και μη του έχετε μίσος. Έκανε ό,τι δάκανε ο καθένας στη θέση του' εξ άλλου είμαι βέβαιη πως μ' άγαπούσε κι' αυτός μ' όλη του τη καρδιά.

«Αλλά—άκουστε—μια μέρα είχαμε δώσει ραντεβού στο νησί των Μπεκατόν, ξέρετε, το νησάκι που είναι μετά το μύλο.

«Εγώ έα πήγαινα εκεί κολυμπώντας, κι' αυτός θα με περίμενε κρυμμένος μέσ' στα χόρτα και ύστερα θάμενε πάλι εκεί ως το βράδυ για να μη τον δη κανείς, όταν θα έφτανε.

«Μόλις τον είχα πλησιάσει όταν οι κλάδοι των θάμνων άνοιγουν και βλέπουμε το Φίλιππο, την ορδινάντζα σας, που είχε κρυφτεί για να μάς πιάσει! Αισθάνθηκα ότι είμαστε εγμένοι και έβαλα μια δυνατή κραυγή. Τότε ο φίλος μου είπε: «Γυρίστε πάλι, κολυμπώντας, άγαπητή μου, σιγά-σιγά, και άφηστέ με μόνο μου μ' αυτόν τον άνδρωπο.» Έφυγα, τόσο συγχνημένη και ταραχμένη, που έκόντησα να πνιγώ. Γύρισα σε σας, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή να συμβή κάτι το φοβερό.

«Μετά μια ώρα, ο Φίλιππος γύρισε και μου είπε σιγανά στο διάδρομο που τον συνήνησα: «—Είμαι εις τας διαταγές σας, κυρία, εάν έχετε καμμίαν έπιστολήν να μου δώσετε...»

«Κατάλαβα τότε άμέσως ότι ο φίλος μου τον είχε άγοράσει. Τέλος του έδινα έπιστολές, όλες μου της έπιστολές. Της πήγαινε και μουφερνε της άπαντήσεις. Αυτό διήρκεσε δυο μήνες σχεδόν. Του είχαμε έπιπιστοσύνη, όπως κι' εσείς.

«Λοιπόν «πατέρα μου» να τί συνέβη: Μία μέρα στο ίδιο νησί, που είχα πάει κολυμπώντας, αλλά μονάχη αυτή τη φορά, ξαναύρα την ορδινάντζα σας. Μ' έπερίμενε και με προειδοποίησε ότι θα μάς μαρτυρούσε άμέσως σε σας και θα σας έδειχνε της έπιστολής μας που είχε φυλάξει ή κλέψει, εάν δεν υπέκυπα εις τές επιθυμίες του.



«Ω! πατέρα. πατέρα μου, φοβήθηκα! Με κατέλαβε φόβος άισχρός και έπονείδιστος, φοβήθηκα έσας πρό πάντων, έσας τον τόσο καλόν και άπατημένον από έμένα, φοβήθηκα και γι' αυτόν ακόμη—θα τον σκοτώνατε—εφοβήθηκα και για τον έαυτον μου ίσως, σάμπως ξέρω, ήμουν τρελή σχεδόν, τάχα χάσει, έσκέφθηκα να τον άγοράσω άλλη μια φορά αυτόν τον άθλιο που μ' άγαπούσε.

«Τι άισχος! Είμαστε τόσο αδύνατες έμεις ή γυναίκες που τα χάνουμε πολύ πιο εύκολα από σας τους άνδρες

«Κι' ύστερα, άμα πέση κανείς, πέφτει πάντοτε χαμηλότερα πιο χαμηλότερα...

«Μήπως ξέρω κ' εγώ τι έκανα; Ήξερα μόνο ότι ένας από τους δυο σας κι' εγώ θα πεθαιναμε και υπέκυψα σ' αυτό το κτήνος. Βλέπατε πατέρα δεν γυρεύω να δικαιολογηθώ.

«Τότε...τότε, αυτό που έπρεπε να προΐδο, έγίνα. Με έξεβίαζε κάθε τόσο, με κατεγυτέλιζε! Τότε πειά έσκέφθηκα: Πρέπει να πεθάνω!»

«Ζωντανή δεν θα τολμούσα να σας εξομολογηθώ ένα τέτοιο έγκλημα. Πεθαμένη τολμώ το πάν. Δεν μπορούσα πιά να κάμω άλλους, παρά να πεθάνω, τίποτε δεν μπορούσε να με ξεπλήνη, είχα πολύ λειψώθ. Δεν μπορούσα πιά ν' άγαπήσω, ούτε ν' άγαπηθώ, ενόμιζα ότι τους έλέρωνα όλους και μόνο το χέρι μου όταν έδινα. Αυτή τη στιγμή θα πάω να πάρω το μπάνιο μου και δεν θα ξανάθω.

«Την έπιστολή αυτή θα τη λάβη πρώτα ο έραστής μου και κατόπιν, χωρίς τίποτα να καταλάβη, θα σας την παραδώση έκκληρώνοντας έτσι την τελευταία μου θέληση.»

«Σεις θα την διαβάσετε γυρίζοντας απ' το νεκροταφείο. Χαίρε «πατέρα» δεν έχω τίποτα άλλο πιά να σου πώ. Κάνε ό,τι θελήσεις και συγχώρεσε με...»

«Ο συνταγματάρχης έσκούπισε το ίδρωμένο μέτωπό του. Ή ψυχραιμία του, ή ψυχραιμία των ημερών της μάχης του ξανάθε άμέσως. Έκτύπησε το κουδούνι. Ένας υπηρέτης φάνηκε.

—Στείλέ μου το Φίλιππο, είπε και μισάνοιξε το συρτάκι του τραπέζιού του.

«Ο Φίλιππος ήλθε άμέσως. Ένας χονδρός στρατιώτης με κόκκινα μουστάκια, πονηρό ύφος, μάτι ύπουλο. Ο συνταγματάρχης εκάρφωσε τα μάτια του επάνω του και του είπε αυστηρά:

— Λέγε μου άμέσως το όνομα του έραστου της γυναίκας μου.

— Μά, συνταγματάρχη μου...

«Ο συνταγματάρχης πήρε το ρεβόλβερ από το μισανοιχτό συρτάκι του.

— Έλα γρήγορα και δεν άστεινούμαι.

— Καλά, καλά, συνταγματάρχη μου, να... σας το πώ... είναι ό... λοχαγός Σεν-Άλμπέρ!

Μόλις είχε προφθάσει να προσφέρη το όνομα, και μια λάμψη έκανε τα μάτια του. Ξαπλώθηκε κάτω με τα σφαίρα στο μέτωπο!

Μετάφρ. Δ. Π. ΣΠΥΡΟΥΑΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΕΜΟΝΕΣ

Ή παραφροσύνη της καρδιάς, ή εμπνεύσα πιστιν προς κάθε τι το άδύνατον, αυτές είναι οι άληθινές έρωσ.

Αι καρδιά είναι φρούρια, των όποιων οι φύλακες κοιμούνται διαρκώς.

Ή καρδιά έχει λόγους, τους όποιους άγνοεί το λογικόν.

Είς άνδρα έχοντα πνεύμα άρμόζει σύζυγος έχουσα καρδιαν. Είναι πολλά δυο πνεύματα εντός του αυτού οίκου.

Ένας άνδρας άγαπήσεν άληθινά στον κόσμον...ό Οθέλλος!

Και ύστερα νάχης δυο άρρώστειαις παρά... δυο γιατρούς!

Καθήκον είναι εκείνο που έχομεν άξίωσιν να πράττουν μόνον οι άλλοι.

Ή αν με γελάση ένας άνδρωπος μία φορά, ντροπή δική του. Αν με γελάση δυο φορές, ντροπή δική μου!



Ο κ. ΑΣΟΦΟΣ

