

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ



φιλος μου Κοντάρο έβλεπε με προσοχή της εικόνας ενός Ιαπωνικού βάζου.

— Τί βλέπεις; τόν έρωτά.

— Το πρόσωπο της εικόνας αυτής που είναι ζωγραφισμένη στο βάζο του βάζου. Μοιάζει τόσο πολύ με τη γυναίκα του Δαρεδουσούκα.

— Του Δαρεδουσούκα; Και ποιός είναι αυτός με τό τόσο παράξενο όνομα;

— Είναι κείνος που ζήτησε να κλέψει της χρυσές φτερούγες των ντελφινιών που βρίσκονται στις στήλες του φρουρίου της Ναζόγιας. Ο στρατηγός Κατοζιομίσις ήταν εκείνος, ο οποίος από 3.000 χρόνων έστρεψε τα ντελφίνια αυτά κ' έδωσε διαταγή να θανατώνεται εκείνος που θα τολμούσε να τ' άγγιξει.

— Τό ξέρω αυτό. Δεν ήξερα όμως ότι είχαν κάνει την απόπειρα να τα κλέψουν.

— Και έδοκίμασε να τό κάνει ο Δαρεδουσούκας;

— Ναι, άκουσε:

Και ο φίλος μου μου διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία:

— «Ο Δαρεδουσούκας ήταν ένας *σαμουράι*, ο οποίος είχε μεγάλη φήμη ως ξιφομάχος και ο οποίος στά νειάτα του ύπηρετήσε τό «*Δαϊμί*» του Κόγο. Μετά τόν θάνατον του ζυριού του έγινε «*κρονιν*» δηλ. στρατιώτης χωρίς ζώριον, σκεδόν ένας μισθοφόρος. Ζούσε από τό μαθήματα της ξιφομαχίας που παροέδιδε και σε πολλούς άγονας είχε τύχη βραβείων και άμοιβών. Ποτέ δεν έδέχθηκε να καταταχθί στον τακτικό στρατό, ούτε απέκτησε νέον ζώριο. Τού άρεσε πολύ ή περιπετειώδης ζωή και ή μεγαλείωρή του ευχαρίστησις ήταν να κομμιατίζει τό δένδρα των δρομών με τό ξίφος του και τούς άγριοσκυλλους, οι οποίοι ήταν πειό έπιζίνδυνου και από τούς λύκους τόν καιρό εκείνο. Διηγούνται ότι κάποτε του έπετέθησαν λησται ώπλισμένοι με ξίφη, λόγχας και μαχαίρια. Ο Δαρεδουσούκας όμως αντίσταθηκε και ξάπλωσε κάτω τούς περισσότερους με τόση τέχνη και παλινκαριά ώστε οι ύπόλοιποι τό έβραλαν στά πόδα έντρο μοι. Ύστερα από τό τάζασιμά τους αυτό όραζίζοντο πώς αυτός που συνάντησαν δεν ήταν άνθρωπος, παρά ο «όνιν», δηλ. ο δαίμονας Κατόνι ο Δαρεδουσούκας έχκατεστάθη στό Κου γικό, στην έδρα! του αυτοκρατόρος Τενσί. Ο Σογούν (πρωθυπουργός) της Ιαπωνίας ζούσε τότε στό Τόζιο και συνείδησε κάθε χρόνο να πηγαίνει στό Κουγιότο με μεγάλη συνοδεία, γιά να υποβάλη τά σέβη του στον αυτοκράτορα. Αυτό έδιδε άφορητή νά γίνονται μεγάλες γιορτές, οι οποίες άφηναν πολλά πλούσια ευγενείς του Κουγιότο, γιατί αυτοί που συνώθευαν τόν Σογούν έφεραν μαζί τους άφθονο χρυσάρι. Η γκέισες που χόρευαν στα τέλοπαλεία, κερδίζαν χορηματα άρκετα και όλοι οι κάτοικοι θεωρούσαν με ίπασιας, ξιφομαχίας, τοξομαχίας και άλλους άγώνας.

«Ο Δαρεδουσούκας ήταν τότε ο άνθρωπος της ημέρας. Παρουσιάζονταν σ' άγωνίσματα και πάντοτε έβγαინε νικητής. Όλοι μιλούσαν γι' αυτόν και τόν τιμούσαν. Τον προσκαλούσαν στής γιορταίες και στα συμπόσια ώστε ποτέ δεν βρισκόταν στην άνάγκη να προμηθευθί έξ ιδίων τή τροφή του.

«Στά συμπόσια συναντούσε γκέισες χαριτωμένες και περιόφημες γιά τούς χορούς και τά τραγούδια τους. Έν τούτοις αυτός ως στρατιωτικός τάς περιφρονούσε λέγοντας ότι αυτές δεν ήταν καλλονές, αλλά *ανάματα έμψυχα*. Η γνώμη του όμως αυτή μετεβλήθη μία νύχτα που παρευρίσκει στο μία γιορτή που έγινετο στό μεγαλύτερο τέμπολεϊο της πόλεως. Αίτία ύπηρξεν ή έλκυστική, ή μικροκακομένη γκέισσα ΕΙΓΚΙΒΟ—ΣΑΝ ή οποία έχορευε θαυμάσια και την προσκαλούσαν γι' αυτό μόνον στα άριστοκρατικά και πλούσια σπίτια.

«Ο Δαρεδουσούκας την ειδη και δεν μπόρεσε να σηκώση τό βλέμματά του από πάνω της. Η *Έιτζίβο—Σάν* έχορευε κείνη τή στιγμή τό «χορό της βεντάγιας» και τά πόδια της δεν πατούσαν καθόλου στό έδαφος. Το πρόσωπό της τό γλυκό, έμοιαζε και στό χρώμα και στής γραμμής με τόν Θεών. που λατρεύουν οι *Ιάπωνες* στής παγόδες. Ο θαυμασμός του Δαρεδουσούκα γιά την *Έιτζίβο—Σάν* αυξάνει από στιγμή σε στιγμή. Ένας φίλος του, τό έννοιωσε και του ειπε:

— Η *Έιτζίβο Σάν* είναι ή καλλίτερη χορεύτρια τοί τόπου. Την εύνοει και ο αυτοκράτορ και ο Σογούν. Πολλοί την ζήτησαν σε γάμο, με αυτή άρνείται σ' όλους. Θέλει να ζή με μία γρηά θεά της, με την οποία βγαίνει πάντα περίπατο. Πολλοί της πήγαν δώρα στο σπίτι της μα αυτή τά γύρισε πίσω. Μερικοί επέτυ-

χαν να μιλήσουν με τη θεά της, αλλά μ' αυτή την ίδια ποτέ.

«Όλ' αυτά έκαναν τόν Δαρεδουσούκα να ενδιαφερθί περισσότερο γιά την ευγενή χορεύτρια. Όταν λοιπόν τελείωσε τόν χορό της και προσέφερε κατά τη συνήθεια του τόπου—ποτά στους προσκαλεσμένους, ο Δαρεδουσούκας την έκάλεσε να πιη μαζί του. Έκείνη έδέχθηκε με ευχαρίστησι, αλλά μόλις έβρεξε τά γείλη της στο ποτό που της προσφέρθηκε, σηκώθηκε και πήγε να προσφέρει τή χάρι του χορού της κ' άλλοι.

«Τό βράδυ εκείνο έχολίασαν τη διαγωγή του Δαρεδουσούκα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατηθί τό πάθος του γιά αυτή τή γκέισσα.

«Τή μεταβολή αυτή την αισθάνθηκε και μόνος του ο Δαρεδουσούκας. Τώρα πειά επιθυμούσε να βλέπη την *Έιτζίβο* καθημερινώς και κάθε ώρα. Γι' αυτό πήγαμε τακτικά στο σπίτι της, έντύντο κομπά και έκανε όλες της τρέλλες τών έρωτευμένων.

Μιά μέρα της έκανε την πρόταση να την παντρευθί.

«Αν έδέχετο της ύποσχέθηκε ότι θα την έκανε πριγκίπισσα, θα την έλάτρει, θα την ένθυμιάζε σαν θεά!

Της έξέφρασε τόν έρωτά του με λόγια καθαρά και ξάστερα και της όρκιάθηκε ότι τό πάθος του θα έμενε αιώνιο.

«Η γκέισσα χαμογέλασε όταν άκουσε τόσες ύποσχέσεις. Είχε χορτάσει άπ' αυτές γιατί πολλοί της έλεγαν πάντα τά ίδια.

— Δεν με συγκινούν τά λόγια σου, του ειπε τέλος, γιατί όσο κι' αν φαίνονται να μ' ενδιαφέρουν, μοιάζουν με τις πεταλούδες, ή οποίες μόλις άγγιζουν τά φύλλα ενός λουλουδιού, φεύγουν και δεν γυρίζουν πειά σ' αυτό.

— Δοκίμασε με, όφραία μου, της άπαντά εκείνος. Θέλω να σε πεισω πώς σου λέω την αλήθεια. Θέλεις να σου προσφέρω, γιά να σοί δείξω τόν έρωτά μου, ένα μαγαζάκι από τά βάθη της θαλάσσης ή τάς χρυσές φτερούγες τών ντελφινιών του Νοκόγια; Λιάταξέ με κ' άμέσως θα κάνω ότι μου πης, εστω και με θυσία της ζωής μου.

«Η γκέισσα τόν κύταζε καλά στα μάτια, και άπήντησε:

— Θα σε πιστέψω, αν μου φέρης της χρυσές φτερούγες τών ντελφινιών... Μόνον τά σπουργίτια φθάνουν ως εμείς. Θα γίνη κύριός μου εκείνο, που θα ικανοποίηση την περιεργεία μου. Και τώρα ύγαινε! Σ' άφήνω αλλά τό προσοχή ζειώνω θα πάω στο μεγάλο χορό του Νοκόγια, ο οποίος θα γίνη γιά τή γιορτή του Μετσούρι. Φέρε μου της φτερούγες και γίνουμαι δούλη σου.

«Αυτό του ειπε ή όφραία *Έιτζίβο Σάν* και έφυγε ο Δαρεδουσούκας έμεινε βυθισμένος σε σκέψεις. Σε λίγο άρχισε να πίνη και να παρακαλή τούς Θεούς να τόν βοηθήσουν.

«Ύστερα από δύο νυχτες ο ήρωας μας έφθανε στό Νοκόγια.

Τά χρυσά ντελφίνια, σύμβολο κάποιος θαλασσίας θεότητας, έτιμώνοτο πολύ στην *Ιαπωνία* και βρισκόντουσαν τόσο ψηλά, τοποθετημένα, ώστε όπως ειπε και ή *Έιτζίβο—Σάν* μόνον τά σπουργίτια μπορούσαν να τά φτάσουν. Τότε ο Δαρεδουσούκας αποφάσισε να μεταβληθί σε πουλί.

«Γιά να τό πετύχη αυτό, άρχισε να διορδώνη ένα μεγάλο χάρτινο αετό, ικανόν να φέρη ψηλά τό βάρος του κομπού του. Με κόπο και κόμηματα τόν ένελεύωσε γρήγορα και βρήκε κ' ένα τυχοδιώκτη ο οποίος έδέχτηκε να τόν ύψωση.

«Έτσι μια νύχτα με τοκνυμία ο Δαρεδουσούκας επέτυγε με τό μέσον αυτό, να φθάση τό ύψος τών ντελφινιών και να κόψη της φτερούγες τους. Δεν τού έμενε τίποτε άλλο πειά παρά να κατέβη στην γη και να φύγη, όταν έξαφνα ο χάρτινος αετός κόπηκε και τόν πέταξε σ' ένα σταθμό στρατιωτών.

«Η φτερούγες βρέθηκαν επάνω του και ή ιεροσυλία άποκαλύφθηκε. Έπειδή δεν τού ήταν εύκολο ύστερ' από τή πτώση να ύποστηρξή τόν έαυτόν του κατά τόν στρατιωτόν τόν έπιασαν και τόν έζέλιεσαν σε μία ύπογειο φυλακή.

«Καταδικάστηκε μετά λίγες μέρες στον δι' άγρόνης θάνατο, αλλά τού επέτρεψαν, επειδή ήταν «*σαμουράι*» δηλ. άρχαίος πολεμιστής, να κάνει «*χαρακίρι*» δηλ. ν' αυτοκτονήσι, βυθίζοντας ένα μαχαίρι στη κοιλία του. Και τό έκανε πράγματι ο γενναίος Δαρεδουσούκας με ήσυχία τό «*χαρακίρι*», μπρός στους δικαστάς και στους άξιωματικούς του Μιζάδου.

«Η *Έιτζίβο Σάν*, ή όφραία γκέισσα, ή αιτία του τραγικού τέλους του Δαρεδουσούκα πήγε στο Νοκόγια, όχι όμως γιά να χορέψη στην γιορτή του Μετσούρι. Τή παραμόνη της γιορτής, αυτοκτονήσε στον τάφο του μόνου άνδρωπόου που θυσίασε τή ζωή του, γιά να *έκλανοποίηση* την ιδιότητα της. Στο τάφο του γενναίου Δαρεδουσούκα!!»



Ο Δαρεδουσούκα της τό ύπερηθέη