

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

Ἡ μύτη ἀνεγνωρίσθη ὡς μέλος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος διὰ νόμου μόλις τὸ 1705. Κάποιος ἀπὸ τὸ Λονδίνον ἔκοψε τὴ μύτη τοῦ γείτονά του μὲ τὸν ὅποιον εἶχε μαλλῶς. Εἰς τὸ δικαστήριον ὁ συνήγορος τοῦ κατηγορουμένου ἰσχυρίσθη ὅτι τὸ κόψιμο τῆς μύτης δὲν εἶνε ἀκρωτηριασμός· γιὰ τὴ μύτη δὲν εἶνε μέλος τοῦ σώματος, ἐφόσον συνίσταται ἀπὸ χόνδρους, ἐνῶ τὰ μέλη τοῦ σώματος ἔχουν μῦς, νεῦρα, ὀστά κ.τ.λ. Αὐτὸ ἔπεισε τοὺς ἐνόρκους κι' εἶσι ὁ κατηγορούμενος ἐκηρύχθη ἀθῶος. Ἀλλ' ἡ ἀθώωσις αὐτῆ ἔθεσε ὅλες ταῖς μύτες τοῦ κόσμου εἰς κίνδυνον κι' εἶσι τὸ κοινοβούλιον ἐψήφισε νομοσχέδιον διὰ τοῦ ὁποίου ἡ μύτη ἀποτελοῦσε πλέον μέλος τοῦ σώματος. Τὸ νομοσχέδιον ἐψηφίσθη καὶ ἡ μύτη ἀπέκτησε ἔκτοτε τὰ δικαιώματά της!



ΕΞΑΔΙΜΑ

Μιά γυναίκα στὴν Ἀμερικὴ ἐγέννησεν ἑξὶ παιδιά, 4 ἀρσενικά καὶ 2 θηλυκά, τὰ ὁποία εἶνε πολὺ καλά· στὴν ὑγεία τους, καθὼς καὶ ἡ μητέρα τους. Ἐκτὸς αὐτῶν ἡ γυναίκα αὐτὴ ἔχει καὶ ἄλλα 3 τέκνα, τὰ ὁποία περπατοῦν ἤδη. Τὸ σπίτι της μόλις ἐγέννησεν ἑξὶ παιδάκια ἐγένισεν ἀπὸ ἐπιστήμονας καὶ ἀνταποκριτὰς ἐφημερίδων ἐντοπίων καὶ ξένων, οἱ ὁποιοὶ ἤρχοντο νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν. Ὁ πατήρ τῶν... ἐξαδίδιμων Γεωργίος Hirsch, Γερμανὸς τὴν καταγωγὴν εἶνε ἡλικίας 37 ἐτῶν καὶ ἡ μήτηρ Γερμανίς ἡλικίας 27 ἐτῶν. Διὰ νὰ μὴ γίνεταί σύγχυσις ἕκαστον τῶν νεογνῶν φέρει στὸν λαιμὸ τοῦ σημεῖο μὲ τὸ ὄνομά του. Τὰ μικρὰ διαρκῶς φωνάζουν. Ὅταν μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ κοιμηθοῦν, ἀρχίζουν νὰ φωνάζουν τὰ ἄλλα ὥστε γίνεταί σπὸ σπίτι πανδαίμιον! Ἡ γέννησις αὐτῆ ἐννοεῖται, ἡ τόσον τερατώδης ἐγένετο τμηματικῶς.



ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Ὁ Ἄγγλος ζωολόγος Bell γράφει ὅτι οἱ βάτραχοι καταβροχθίζονται ἀπὸ μεγάλα ζῶα μποροῦν ὄχι μόνον νὰ μείνουν ζωντανοὶ μέσα στὸ στομάχι των, ἀλλὰ καὶ νὰ φωνάζουν τόσο ὥστε ν' ἀκοῦνται ἔξω! Προσθέτει δὲ ὁ Bell σχετικῶς τὰ ἑξῆς: — Πολλὲς φορὲς ἐβεβαίωθρα περὶ αὐτοῦ τοῦ θαύματος γιὰ τὴν καὶ τοὺς ὄψεις τοῦ θηριοτροφείου μου τοὺς εἶχα συνειθίσει νὰ τρέφονται μὲ βάτραχα. Κάποτε μία ἔχιδνα εἶχε φάγει ἕνα βάτραχον. Μετὰ τρία ὥρον ἐνῶ ἐγασμάτο εἶδα νὰ βγαίη ἀπὸ τὸ στόμα της ὁ ἴδιος ὁ βάτραχος τὸν ὅποιον εἶχε καταβροχθίσει καὶ τὸν ὅποιον καταβροχθίσει καὶ πάλιν!... Τὸ ἴδιο βεβαίως καὶ ὁ ἐκ Φιλαδελφείας φυσιοδίφης M. Harlan. «Μία ἡμέρα, γράφει, τὸ σκυλί μου εἶχε καταβροχθίσῃ ἕνα βάτραχον, σὲ μισὴ δὲ ὥρα ἀρχισε νὰ τρέχη σὰν τρελλὸς γιὰ τὸ ἐφάναζε καὶ ἐθορυβοῦσε στὸ στομάχι του!»



ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Τὰ σκεύη τῆς Βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας Βικτωρίας (μητρὸς τῆς νῦν Βασίλισσης Ἀλεξάνδρας) φυλάσσονται μέσα σὲ δύο μεγάλα δωμάτια μὲ σιδερένιους τοίχους. Ἔχουν ἀξία δύο περίπου ἑκατομμυρίων λιρῶν στερλινῶν. Μεταξὺ τῶν σκευῶν αὐτῶν ὑπάρχουν διὰ τριάντα ξένους χρυσὰ ἐπιτραπέζια σκεύη τοῦ Γεωργίου Δ'. Ἐπίσης ἕνα μεγάλο ἀγγεῖον τὸ ὁποῖον χρησιμεύει γιὰ νὰ παγῶνῃ τὴν σαμπάνιαν καὶ ἔχη χρυσταλίλους τοίχους. Εἶναι δὲ τόσο μεγάλο ὥστε δύο ἄνδρες συγχρόνως μποροῦν νὰ πάρουν τὸ λουτρό τους μέσα σ' αὐτό. Πολλὰ σκεύη χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς μεγάλης Ἐλισάβετ, προσέρχονται δὲ ἀπὸ τὰς Ἰνδίας, τὴν Βίρμαν καὶ τὴν Σινικάν. Σπανιότατα ὅμως εἶνε ἕνα φλιτζάνι τοῦ καφέ, τὸ ὁποῖον ἀνήκε στὸν Κόρολεν τὸν δωδέκατον τῆς Σουηδίας καὶ ἕνα χρυσὸ παγῶνι τοῦ Γεωργίου Γ' ἀξίας 40.000 λιρῶν στερλινῶν, κατασκευασμένον ἀπὸ χρυσὸ μὲ πυκνὰ μαργαριτάρια ἐπάνω, σμαράγδια, διαμάντια καὶ ρουμπίνια! Ὑπάρχουν ἀκόμη τριάντα δωδεκάεδρες πετοῦτες ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Γεωργίου τοῦ Δ' ἔχουν μεταλλικὴν ἀξίαν (ἐκτὸς τῆς τεχνητῆς) 10 000 λιρῶν στερλινῶν!...



Πάντα μὲ φθάνει ὁ ἔρωτας ὅσον πολὺ κι' ἂν τρέχω, γιὰτ' εἶνε ἐκεῖνος φτερωτός, κι' ἐγὼ φτερά δὲν ἔχω
Γ. Δροσίνης

Καὶ τ' εἶσαι ἀνθρωπε μωρὲ, ποῦ φλυαρεῖς ἐμπρός μου, ἂν μὲ τὰ ζῶα τὰ λοιπὰ παραβληθῆς τοῦ κόσμου;
Γ. Σουρῆς

Ἄπ' τ' ἄστρα προτιμῶ τῆς γῆς τὴν χλωμάτνια σφαῖρα ποῦ μὲ ἀγάπη καὶ καὶμὸ τὴν ἔχω ἀγαλιασμένη...
Δρ. Προβελγίγης

ΘΕΡΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ



Στὴν ἐξοχὴ γλεντοῦν οἱ κοπελλιῆς Ἀνάμεσα στὰ δένδρα, τὰ λουλούδια Κότταξε τί ζωῆ, τί μαργιολιῆς Μὲ γέλια, μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγοῦδια!