

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

ΤΟΥ MICHEL MORPHY,  
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΗΣ «MINION»

## Η ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑ

**ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.** — Βρισκόμαστε στη Σκωτία, στδ φέουδο τοῦ Γκλήντιργκ, κατά τὴν ἐποχὴ τῶν πολέμων μεταξὺ Σκωτίας καὶ Ἀγγλίας. Ἀπόλυτος ἄρχων στὸ φέουδο αὐτὸς εἶνε δούς τοῦ Μελρόζ, τοῦ δοποῦ ή κόρη, ή ἀγγελικὴ καὶ πεντάμορφη Μαρία, παντρεύεται, μετὰ τὸ θάνατό του, τὸν πολυαγαπημένο τῆς ἵπποτην ντ' Ἀθενέλ, τὸν νεαρὸν κι' ὥραίον Βάλτερ, μολονότι τὴν ἥθελε γιὰ σύζυγό του διπλασιαρχος "Ἀγγλος δούς τοῦ Σόμεροετ. Ο Σόμεροετ, μανιασμένος γιὰ τὴν προσθολὴ αὐτῆς, δρκίζεται νὰ ἔκδικηθῇ καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς κατάσκοπο κοντά στὸ νεαρὸν ἀντρόγυνο τὸν καταχθόνιο ἐπιστάτη τους Μπόλτον, δοποῖος εἶναι τυφλὸς ὅργανό του. Ωστόσο οι δύο σύζυγοι περνοῦν τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ γάμου τους τρισευτυχισμένοι καὶ τὴν εὐτυχία τους τὴν συμπληρώνει ή γέννησις ἐνός παιδιοῦ, τοῦ μικροῦ "Ιουλιανοῦ. Μὰ δὲ πόλεμος ξεσπάει πάλι μεταξὺ Ἀγγλίας καὶ Σκωτίας καὶ στὴν Ιστορικὴ μάχη τοῦ Πίνκεϋ δι Βάλτερ ντ' Ἀθενέλ ἔξαφανίζεται. "Ολοι τὸν περνοῦν γιὰ οκοτωμένο καὶ η γαλοκείᾳ σύζυγός του Μαρία ντύνεται στὰ μαῆρα. Δέκα μῆνες μετά τὸ θάνατό του, μιὰ νύχτα ποὺ δι Μπόλτον ἀναγγέλλει τὴν ἐμφάνισις "Ἀγγλων ἐπιδρομέων στὰ περίχωρα τοῦ πύργου καὶ στέλνει δῆλη τὴ φρουρά γιὰ νὰ τοὺς καταδιώξῃ, δομικός "Ιουλιανός ντ' Ἀθενέλ ἀνεβαίνει περίτρομος ἀπ' τὰ ὑπόγεια τοῦ πύργου καὶ λέει στὴν μητέρα του ὅτι εἰδεῖ ἔκει ἔναν ἄνθρωπο ποὺ ἔμοιαζε μὲ τὸν πατέρα του. "Ολοι πιστεύουν πῶς ἔπεισε θῆμα παραισθεως, μᾶς ἔξαφνα βλέπουν τὸ παράθυρο τοῦ συζυγικοῦ δωματίου ὅπου ἔμεναν ἀλλοτε δι Βάλτερ καὶ η Μαρία φωτισμένο. Η Μαρία παίρνει τὸ παιδί της καὶ τρέχει ἔκει. Κι' ἀντικρύζει τότε μπροστά της τὸ Βάλτερ ζωντανὸν, μᾶς τρομερὸν καὶ γεμάτο μῆσος ἐναντίον της, ἐπειδὴ, διπλῶς τὴν κατηγορεῖ, ἐπρόδωσε τὴ συζυγικὴ τιμὴ, ἀπατῶντας τὸν μὲ τὸν δοῦλο τοῦ Σόμεροετ. Καὶ, πρὸς ἀπόδειξιν τῶν ισχυρισμῶν του, τῆς παρουσιάζει ἔνα νήπιο, καρπὸν — δηποῖς λέει — τῶν σχέσεων της μὲ τὸν Ἀγγλο δοῦλο. Ἐτοιμάζεται μάλιστα νὰ τὴν σκοτώσῃ δταν ἔξαφνα ἀντιλαμβάνονται πῶς θρίσκονται περικυκλωμένοι ἀπὸ τοὺς "Ἀγγλους. Ο Βάλτερ ντ' Ἀθενέλ θέλει νὰ πουλησῃ ἀκριβά τὴ ζωὴ του. μᾶς θυμόται πῶς η βασιλισσα τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Σκωτίας, Μαρία-Στούαρτ, τοῦ ἔχει ἀναθέσει μιὰ παραγγελία γιὰ τὴν μητέρα της, τὴν ἀντιθεσιῶνα τῆς Σκωτίας, κι' ἀποφασίζει νὰ καταφύγη στὰ ὑπόγεια τοῦ ἀρχοντικοῦ.

Μᾶς ἔκει θρίσκεται ἔξαφνα περικυκλωμένος ἀπὸ τοὺς "Ἀγγλους, οἱ δοποῖοι τὸν συλλαμβάνονται. Πρίν δημος τὸν πάρουν μαζύ τους, καταριέται τὴ γυναῖκα του, η δοποία σωριάζεται κάτω λιπόθυμη.

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο)

Μὲ μιὰ χειρονομία κτηνωδῆ, σὰν ν' ἄνοιγε τὴν πόρτα ἐνός σταύλου, δι Ρόμπου ἔμπαυε τὸν προδότη ἐπιστάτη τῶν Ἀθενέλ σ' ἔνα δωμάτιο ποὺ μόλις φωτίζοταν ἀπὸ μιὰ καπνισμένη λάμπα.

Ἐκεῖ, σ' ἔνα παληοκρέθετο, κοίτονταν μιὰ νέα γυναῖκα, ἀξιολάτρευτα ὡμορφη, στῆς δοποῖας τὰ χαρακτηριστικὰ ἀπλωνόταν μιὰ νεκρικὴ χλωμάδα.

Στὸ προσκέφαλό της, ἀγρυπνοῦσε μιὰ φριχτὴ γρηὰ ποὺ ἀναπήδησε καθὼς εἶδε τὸν Ρόμπου.

— "Ε λοιπόν; τὴ ρώτησε ἔκεινος. Πέθανε;

— "Οχι ἀκόμα, ἀπάντησε φοβισμένα η μέγαιρα. Μᾶ δὲν θὰ συνέλθῃ ἀπὸ τὴ γέννα της. Μᾶ δὲ ἀρχοντας ἀπὸ δῶ κι' δ ἀφέντης του μπορεῖ νὰ εἶνε ήσυχος... Εξ ἄλλου, ἄν χρειαστῇ, μποροῦμε..."

— Σιωπή! τὴ διέκοψε δι Μπόλτον. Αὐτὸς ἀφορᾶ ἐμᾶς!

Καὶ γυρίζοντας πρὸς τὸν Μπόλτον τοῦ ψιθύρισε σ' αὐτό:

— Κύττα ποὺ δόηγει η φιλοδοξία. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ η νεαρὰ λεχώ ἔκανε μιὰ ἐλαφρὰ κίνησι καὶ ψιθύρισε μὲ φωνὴ σθυσμένη:

— Τὸ παιδί μου!... Τὴ μικρούλα μου κόρη!

— Ω! λυπηθῆτε με καὶ δόστε τὴν μου πίσω!

— Ενας σαρκασμὸς τοῦ Στέβαρ Μπόλτον ή- ταν ἡ ἀπάντησις ποὺ ἐλαβε η δυστυχισμένη γυναῖκα.

Μᾶ τὴν ίδια στιγμὴ, δυνατός καλπασμὸς &



λόγων ἀντήχησε μέσα στὴ σιωπὴ τῆς νυχτας... Ο προδότης ἐπιστάτης τῶν Μελρόζ ἔκανε ἔνα πήδημα πρὸς τὸ παράθυρο καὶ μέσα στὸ σκοτάδι ποὺ τὸ φῶτιζε τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ διέκρινε τοὺς πολεμιστὰς τοῦ Ἀθενέλ, μὲ τὸν Κρίστι καὶ τὸ μικρὸν Ιουλιανὸν ἐπικεφαλῆς.

— Φλόγες τῆς κολάσεως! οὔρλιαξε. "Αφησα τὸ λυκόσκυλο πίσω μου καὶ νὰ ποὺ μοῦ φέρνει τώρα τὸν τρομερὸν Κρίστι καὶ τοὺς ἀνθρώπους του..."

Ο τρόμος τοῦ Μπόλτον μεγάλωνε ὀλοένα. "Αν τὸν εὕρισκε ἔκει δι Κρίστι, θὰ τὸν ἔξεκανε στὴ στιγμὴ, γιατὶ δι πολέμαρχος τὸν μισούσε...

Καὶ είχε ἀφήσει τὸ ἀλογό του κάτω στὴν πόρτα... Σίγουρα δι Κρίστι θὰ τὸ ἀναγνώριζε ἀμέσως.

— Τρέχα γρήγορα νὰ βάλης τὸ ἀλογό μου στὸ σταῦλο! πρόσταξε τὸν ξενοδόχο. Αὐτὸς εἶνε τὸ πιὸ ἐπείγον!... "Αν σὲ ρωτήσουν, θὰ πῆς πώς είσαι μόνος ἐδῶ κι' ὅτι δὲν έχεις τίποτε..."

Κι' ἐνῶ δι Τζὸν Ρόμπου ἔτρεχε ἔξω, δι Μπόλτον ἔσθυσε τὴ λάμπα κι' ἀρχίσε νὰ κυττάζῃ τρομαγμένος ἀπ' τὸ παράθυρο.

"Οταν δι Ρόμπου είχε βάλει πειὰ τὸ ἀλογο στὸ σταῦλο, οἱ καθαλλάρηδες τοῦ Κρίστι πρόσβαλαν μπρὸς στὸ πανδοχεῖο.

Κανένας θόρυβος δὲν ἐτάραζε τὴ σιωπὴ τῆς νυχτας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀδύνατους στεναγμούς τῆς νεαρῆς μητέρας.

— Σιωπή! πρόσταξε δι Μπόλτον. "Άλλοιως, δυστυχία σου. Ή δυστυχισμένη γυναῖκα ἔπαψε νὰ στενάζῃ. Ή πόρτα τοῦ πανδοχείου τραντάχτηκε δυνατά. Ακουγόταν κάτω δι Κρίστι που ἔλεγε μὲ τὴ δυνατὴ φωνὴ του στὸν Ρόμπου:

— "Ε, σκυλο-Ἐγγλέζε, τὸ σκυλολόδι τοῦ Σόμεροετ πέρασε ἀπὸ δῶ;

— "Οχι, ἔξοχώτατε, δὲν εἶδα κανέναν... Πιθανὸν νὰ πέρασαν τὸ ποτάμι, μᾶς δὲν τους εἶδα..."

— Ο διάβολος νὰ σὲ πάρῃ ἔσενα καὶ τοὺς πατριώτες σου! φωναξε δι Κρίστι.

Καὶ γυρίζοντας πρὸς τοὺς ἀνδρες του, τοὺς πρόσταξε:

— Ακολουθήστε τὸ ποτάμι... Εγώ θὰ ψάξω στὸ μικρὸ δάσος καὶ στοὺς βάλτους, ὅπου ίσως νὰ παραμονεύουν αὐτοὶ οἱ κουρελιάρηδες οἱ "Ἀγγλοι.

Ο Στέβαρ-Μπόλτον, ἀπὸ τὸ παράθυρο, ἀκούγε περίφημα δᾶσα ἔλεγαν κάτω.

— Πρέπει νὰ τελειώνουμε μὲ κάθε θυσία! μουρμύρισε.

Τὰ μαῦρα σύννεφα σκέπαζαν τώρα τὸ φεγγάρι καὶ διέκρινε ἀμυδρὰ τὴν ψηλὴ σιλουέττα τοῦ τολμηροῦ Σκώτου καπετάνιου ποὺ χανόταν μέσα στὴ νύχτα πρὸς τὴ διεύθυνσι τοῦ δάσους.

Χάϊδεψε τὰ κοντάκια τῶν δύο πιστολιῶν του καὶ ἀφοῦ δίστασε μιὰ στιγμὴ, ἄνοιξε ἀνάλαφρα τὴν πόρτα καὶ θγῆκε ἔξω.

Μόλις θρέθηκε στὸ υπαιθρο προσανατολίσθηκε κι' ἐπειτα γλυστρώντας σὰν φεῖδι, ἀρχίσε νὰ παρακολουθῇ τὰ ίχνη τοῦ Κρίστι ποὺ προχωροῦσε, ἔχοντας πάντα ἀπάνω στὸ ἀλογό του τὸν μικρὸν Ιουλιανό.

Σὲ μιὰ στιγμὴ, δι Κρίστι ἔσκυψε πρὸς τὸ ἀδάφος καὶ εἶπε ἔξαφνα:

— Δὲν γελάστηκα... Κύττα, Ιουλιανέ... "Απ' αὐτὸς μέρος οἱ "Ἀγγλοι πέρασαν τὸ ποτάμι... Τὰ πατήματα τῶν ἀλόγων τους ἔχουν ἀποτυπωθῆ μέσα στὴ λάσπη!... Θὰ τοὺς πιάσουμε!..."

Καὶ παίρνοντας τὴν ἀπόφασί του, ἐπρόσθεσε:

— Θὰ ἔξακολουθήσουμε τὸ κυνῆγι στὸ ἀγγλικὸ ἔδαφος... Πῶς αὐτοὶ, οἱ λησταὶ τολμοῦν καὶ παραβιάζουν τὰ δικά μας ἔδαφη!...

— Ναι! Ναι! Εμπρός! φωναξε δι Ι-

ουλιανός, άσυγκράτητος άπό άνυπομονησία...

Δέν είχε άκομα τελειώσει τή φράσι του, όταν έξαφνα δυό πυροβολισμού άντηχησαν. Τό άλογο τού καπετάνιου σωριάστηκε κάτω κεραυνόπληκτο, ένω ο Κρίστι, άπλωνοντας τά χέρια του μπροστά, έθγαλε μιά στριγγή κραυγή και κύλησε κι' αύτος κάτω.

"Ο μικρός 'Ιουλιανός ντ' Αθενέλ, ζαλισμένος άπό τήν πτώσι, έχασε τίς αισθήσεις του..."

Κι' ο Μπόλτον, γιατί αύτος είχε πυροβολήσει, πληγίασε πρός τό μέρος τής πτώσεως, γλυστρώντας μέσ' άπό τά δέν· τρα σάν σκιά.

...  
Οι πολεμισταί τού Κρίστι πού άκολουθούσαν τήν κοίτη τού ποταμού, άκούγοντας τούς δυό πυροβολισμούς, στάθηκαν άμεσως. Κι' έπειτα άπό μιά στιγμή, ωρμησαν μὲ καλπασμό πρός τούς βάτους, φωνάζοντας:

-- Κρίστι! Κρίστι!

Μὰ έπειδή δ' άρχηγός τού δέν τούς άπαντούσε, ξαναφώναξαν:

-- 'Ιουλιανέ! 'Ιουλιανέ ντ' Αθενέλ!

Μὰ πάλι δέν έλαθαν καμμιά άπάντησι.

Κυττάχτηκαν τότε μέσ' στό σκοτάδι άνήσυχοι, μὲ τή συναίσθησι δτι κάποια καταστροφή είχε συμβῆ...

Μὲ τήν καρδιά σφιγμένη, μὲ τ' αύτιά τεντωμένα, άρχισαν νὰ ψάχνουν στούς βάτους καὶ στό δάσος.

"Έξαφνα, ένας άπ' αύτούς πού είχε προχωρήσει βαθειά μέσα στά δέντρα, ξαναγύρισε καλπάζοντας. "Ήταν κατάχλωμος καὶ τά δόντια του χτυπούσαν άπό τόν τρόμο.

— Μήπως είδες τούς "Αγγλούς; τόν ρώτησαν οι άλλοι πολεμισταί.

— Μακάρι νὰ τούς έθλεπα!... Δέν θὰ έτρεμα έτοι... "Όχι, δέν είδα αύτούς... Είδα κάτι άλλο...

— Τι; Τι; τόν ρώτησαν οι πολεμισταί.

— Είδα τόν Μαύρο "Ανθρωπο!"...

"Ένα ρίγος διέδραμε τούγενναίους αύτούς πολεμιστάς, οι δποίοι ώστόσ δέν θὰ δισταζαν νὰ τά βάλουν μὲ δεκαπλάσιους, έκατονταπλάσιους, έχθρους.

— Τόν Μαύρο "Ανθρωπο;! έπανέλαθαν δλοι. Τόν είδες;...

— Ναι, τόν είδα... "Εχει άρπαξει τό νεαρό μας κύριο...

— Τόν 'Ιουλιανό ντ' Αθενέλ;... Ο Κρίστι δέν ήταν λοιπόν έκει γιά νὰ τόν υπερασπιστή... Αύτος, ο μόνος άνθρωπος πού δέν φοβάται ούτε τά φατάσματα, ούτε τούς βρυκόλακες;...

— Ο άρχηγός μας κοίτεται έκει κάτω άσάλευτος, πλάι στό σκοτωμένο άλογό του.

Οι γενναίοι Σκωτέζοι έσκυψαν λυπημένα τό κεφάλι τους κι' άκολουθησαν τό σύντροφό τους.

Σέ λίγο, στή ρίζα μιᾶς πελώριας φτελιάς, οι πολεμισταί τού 'Αθενέλ Βρήκαν τόν άρχηγό τους ξαπλωμένο άνάσκελα, άσάλευτο, μὲ τό κεφάλι του μέσα στά καλάμια...

Τό άλογό του, μὲ τό πλευρό άνοιγμένο άπό μιά σφαίρα, ψυχομαχούσε...

'Ανασήκωσαν τόν Κρίστι, πού τόν είχε πληγώσει στόν ώμο μιά σφαίρα, ή δποία είχε γλυστρήσει κάτω άπό τόν θώρακά του.

"Εφτιάξαν ένα φο-



"Ο Κρίστι προχωρούσε πρός τό δάσος

ρεῖο άπό κλαδιά καὶ, μὲ χίλιες προφυλάξεις, οι τραχεῖς αύτοί πολεμισταί τόν άπόθεσαν έκει.

"Ένας άπ' αύτούς τότε πλησίασε τό έτοιμοθάνατο άλογο καὶ ψιθύρισε με συμπόνοια:

— 'Αντίο, φτωχέ φίλε... καλέ ύπηρέτη... πιστέ σύντροφε...

Καὶ τούς έδωσε τή χαριστική βολή στ' αύτι...

Τό άλογο τινάχτηκε κι' άπομενε άσάλευτο...

Σέ λίγο ο μικρός θυμίλος συνέχισε τήν πορεία του, συνοδεύοντας τό φορείο μὲ τόν Κρίστι, πού τό κρατούσαν οι δυό πιό ήλικιωμένοι πολεμισταί είς ένδειξιν τιμῆς καὶ σεβασμού.

"Εφτασαν έτοι στό πανδοχείο τού Τζών Ρόμπι.

Κανένας φῶς δέν φαινόταν έκει... κανένας θύρωθος δέν άκουγόταν...

Οι στρατιώτες τού Κρίστι άρχισαν νὰ χτυπούν τή βαρειά βελανιδένια πόρτα μὲ τίς λαβές, τών σπαθιών τους καὶ νὰ φωνάζουν:

— Θ' άνοιξης καμμιά φορά, καταραμένε ταβερνιάρη;

Μιὰ χοντρή βραχνιασμένη φωνή τούς άπάντησε άπο μέσα:

— Μὰ τόν "Άγιο Γιώργη, δέν θὰ μ' άφήσετε λοιπόν άπόψι νὰ κοιμηθῶ;

— Πρόσεξε μήπως σὲ κάνουμε νὰ κοιμηθῆς μιὰ γιά πάντα!

— Μὰ τί θέλετε πάλι;

— Θὰ κάψουμε τό διαβολοχάνι σου, ἀν δέν άνοιξης άμεσως.

— Σᾶς άνοιγω, άφεντάδες μου... Τό σπίτι μου είνε δικό σας!

Καὶ δέν Τζών Ρόμπι, κάνοντας τάχα πώς τρίβει τά μάτια του άπ' τή νύστα, άνοιξε τήν πόρτα καὶ κύτταξε τούς πολεμιστές μὲ τρόμο.

— Θεέ μου! φώναξε, κάνοντας τόν ξαφνιασμένο. 'Ο άρχηγός σας είνε νεκρός;...

— "Οχι, διαβολο-'Εγγλέζε... Μὰ είνε βαρειά πληγωμένος καὶ πρέπει νὰ τόν περιποιηθούμε... νὰ τόν σώσουμε... Θὰ μᾶς βοηθήσεις σ' αύτό καὶ σύ, ἀν δέν θέλης νὰ σὲ θάψουμε ζωντανό...

— Είμαι στή διαταγές σας, γενναίοι μου άφεντάδες! άπάντησε δ ξενοδόχος, προσποιούμενος τό φοβισμένο. Μὰ, ἀν θέλατε ν' άκούσετε μιὰ καλή συμβουλή, θὰ σᾶς έλεγα πώς θὰ ήταν καλύτερα νὰ πάτε στό μοναστήρι τού 'Άγιου Ιωσήφ πού είνε άπό τήν άλλη μεριά τού ποταμού... 'Ο ήγιούμενός του είνε δ πιό φημισμένος χειρούργος τού τόπου... Ερχονται καὶ τόν συμβουλεύονται άπό είκοσι λευγών άποστασι... "Έχει γιατρικά καὶ βότανα γιά άλλες τής πληγές... ένω έγώ, δ φτωχός, ούτε ξέρω, ούτε έχω τίποτε...

— Αύτή τή φορά, σά νάχη δίκηο δ σκυλο-'Εγγλέζος! είπαν έπιδοκιμαστικά οι πολεμισταί τού 'Αθενέλ. Δέν μπορούμε ν' άφήσουμε τόν άρχηγό μας σ' αύτό τό βρωμερό χάνι, δπου δέν θάνε κάν άσφαλισμένος... 'Εμπρός, πάμε γιά τό μοναστήρι...

— Η νύχτα είχε γίνει θυελλώδης... Η βροχή άρχιζε νὰ πέφτη ραγδαία... Τρομερές άστραπές αύλακωναν τόν ουρανό...

Μακριά, φαινόντουσαν τά πανύψηλα τείχη τού μοναστηρίου, πού έχωριζαν μέσα στόν σκοτεινό όρίζοντα.

Ο θυμίλος τών Σκωτών πολεμιστών συνέχισε τήν πορεία του, μεταφέροντας έκει τόν πληγωμένο άρχηγό τους.

— Ο Τζών Ρόμπι ξανάκλεισε προσεχτικά τήν πόρτα του.

— Διάβολε! μουρμούρισε. Τήν γλυτωσα κι' αύτή τή φορά. Σίγουρα δ' άφέντης Μπόλτον έχει τό διαβολό μὲ τό μέρος του... Μὰ σίγουρα καὶ μένα μὲ περιμένει ή κρεμάλα ἀνέξακολουθήση αύτή ή ιστορία.

— Η έπιτακτική φωνή τού Μπόλτον διέκοψε τό μονόλογό του:

— Τά κατάφερες; τόν ρώτησε δ' έπιστάτης τών Μελρόζ, προθάλλοντας άπό μιὰ κάμαρη, δπου είχε κρυφτή. Οι Σκωτέζοι έφυγαν;

— Ναι, άφέντη... Πάνε τώρα τόν άρχηγό τους στό μοναστήρι τού 'Άγιου Ιωσήφ.

— Ο Μπόλτον μούγκρισε μὲ λύσσα καὶ είπε:

— "Ωστε δ' Κρίστι δέν πέθανε;...

— "Οχι... Μὰ λογαριάστε τόν γιά πεθαμένο, γιατί ή πληγή του φαίνεται βαρεία...

— Καὶ, άναθοντας ένα φανάρι, ρώτησε:

— Καὶ τόν άλλο... τό παιδί... τί θὰ κάνουμε τώρα;

— Τό λυκόπουλο; άπάντησε δ Μπόλτον. Μ' άναγνώρισε τή στιγμή πού πυροβολούσα έναντίον τού Κρίστι ντέ Κλαϊνθιλ... Πρέπει λοιπόν ή έγώ ή αύτό νὰ λείψη άπ' τόν κόσμο... Επειδή θυμάς τό έργο μου δέν τελείωσε άκομα έκει κάτω...

— Καὶ δείχνοντας μὲ τό δάχτυλό του τόν πύργο τών 'Αθε-

νέλ μακριά, ἐπρόσθεσε:

— Θά λείψη αὐτό!

“Ο ξενοδόχος χαμογέλασε πένθιμα. “Ερριξε τὸ φῶς τοῦ φαναριοῦ του προς καποιον δύκο ποὺ φαινόταν σὲ μιὰ γωνία καὶ εἶπε:

— “Ω! νὰ τὸ λυκόπουλο! Αὐτὸ τούλαχιστον τὸ κρατᾶμε καλά!

— Πρέπει νὰ τὸ ρίζουμε στὸ ποτάμι! εἶπεν δὲ Μπόλτον.

“Ετοι σὲ μιὰ στιγμὴ δουλειά μας θὰ τελειώσῃ.

— Κι’ δόλοι θὰ ποῦν τότε, πώς ἔγω ἔπνιξα τὸν μικρὸν Ιουλιανὸν ντ’ Ἀθενέλ! φώναξε ὁ ξενοδόχος μὲ φόβο. “Οχι, δὲν θέλω νὰ ξαναῖδω ἔδω τὸν τρομερὸν Κρίστο!

— Δειλέ! ἔκανε δὲ Μπόλτον ὑψώνοντας τοὺς ὄμοις του.

Πάντοτε θὰ φοβάσαι!...

Καὶ μὲ μιὰ τρομαχτικὴ γαλήνη ἐπρόσθεσε:

— Τότε θὰ κάνω τὴ δουλειά μου μόνος μου...

Καὶ σκύβοντας πρὸς τὸν σκοτεινὸν δύκο ποὺ ἦταν στὴ γωνία, τράβηξε τὸ πανί ποὺ τὸν σκέπαζε. Φάνηκε τότε ὁ μικρὸς Ιουλιανὸς ντ’ Ἀθενέλ, δεμένος χειροπόδαρα καὶ φιμωμένος. Τὸ όλεμμα τοῦ παιδιοῦ, παγωμένο καὶ κατήγορο, καρφώθηκε ἐπάνω του μὲ μιὰ τραγικὴ ἐπιμονή.

— Στὸ ἔργο! ψιθύρισε δὲ Μπόλτον.

Κι’ ἔσκυψε μὲ τὰ δάχτυλά του ἀνοιγμένα σὰν γάντζους γιὰ νὰ πνίξῃ τὸ παιδί τῆς κυρίας του.

“Εξαφνα, ἔνοιωσε δυσδέχεται καὶ δυνατὰ νὰ τὸν πιάνουν ἀπὸ τὸν ὄμοιο.

— “Οχι, ἀφέντη!...” “Οχι... Μήν τὸ κάνης αὐτὸν ἔδω...

“Ο Μπόλτον ἀνασήκωσε τὸ κεφάλι του καὶ εἶδε τὸν Τζών Ρόμπου τόσο ἀποφασιστικὸν ὥστε ἀναγκάστηκε νὰ ἔγκαταλείψῃ τὴ λεία του.

— Πῶς! μούγκρισε μανιασμένος. Τολμᾶς λοιπὸν νὰ ἐναντιώνεσαι στὰ σχέδια τοῦ δουκός;

— Δὲν λές καλύτερα στὰ δικά σου;... τοῦ ἀπάντησε δὲν ξενοδόχος. “Ο δουέδ δὲν διέταξε νὰ σκοτώσουμε τὸ παιδί...”

— Ήτοῦ “ξέρεις;

— Θὰ στοιχημάτιζα εὔχαριστας γι’ αὐτό... Πάντως... δὲν θὰ είχε τὴ δύναμι νὰ μ’ ἀναστήσῃ ἀν με κρεμάσουν αὐτοὶ οἱ καταραμένοι οἱ Σκωτσέζοι... Η θέσι μου ἔδω στὰ σύνορα δὲν εἶνε καθόλου εὔχαριστη... Αὐτὸ τὸ πέρασμα στὸ ποτάμι εἶν’ ἐπικίνδυνο... Πολλοὶ ταξιδιώτες ἔχουν χαθῆ... Μὲ κατηγοροῦν δτὶ τοὺς γκρέμισα μέσα στὸ ρέμα, ἀφοῦ τοὺς μέθυσα καὶ τοὺς λήστεψα. “Ετοι, ή ἀποψινὴ θραυστὴ θὰ εἶνε γιὰ μένα μοιραία ὃν θρούν τὸν μικρὸν Ιουλιανὸν στὸ ποτάμι... Σκεφθῆτε... Τί θὰ συμβῇ...” Κι’ ἀν ἀκόμα δὲν μὲ συλλαβοῦν ἀμέσως, θάρθοῦν νὰ κάνουν ἔρευνα στὸ πανδοχεῖο μου καὶ θὰ θρούν ἔκει ἀπάνω, ἔτοιμοθάνατη, σ’ ἔνα παληοκρέθετο... ποιά... τὴν κόρη τοῦ λόρδου... Ρογχάζοντας σχεδὸν ἔξακολούθησε:

— “Η μυλαίδη τότε θὰ μιλήσῃ... Θὰ μᾶς πιάσουν δλους... κι’ αὐτὸν ἀκόμα τὸ δοῦκα τοῦ Σόμερσετ... Γιατὶ ή θασίσσα δὲν θὰ συγχωρήσῃ ποτὲ τὸν εύνοούμενό της γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ τὴν μυλαίδη... Κι’ δόσο γιὰ μᾶς... τὰ δργανά του...”

— “Εχεις δίκηο, τὸν διέκοψε δὲ Μπόλτον ποὺ ἀρχισε νὰ τρέμη κι’ αὐτὸς ἀπὸ τὸ φόβο του. Πρέπει τὸ ἔργο αὐτῆς τῆς νυχτας νὰ τελειώσῃ εἰρηνικά. “Ας μήν ἀφήσουμε καθόλου ἔχην πίσω μας. Τὸ σχέδιο μου ἦταν ἀποτελεσματικό, μὰ ἐπικίνδυνο...” Εχεις ἔσυ κανένα ἄλλο, καλύτερο, νὰ μου προτείνης...”

— Ναι... Θὰ ζέψω τὸ ἀμάξι μου... σὰν νὰ πρόκειται νὰ πάω γιὰ τὴν πολιτεία... Θὰ τραβήξω κατὰ τὴν ἀκτὴ...” Εκεὶ θὰ δέσω μιὰ βαρειὰ πέτρα στὸ πόδι τοῦ μικροῦ... καὶ φοῦντο γιὰ τὸν πάτο τῆς θάλασσας...

— Ναι! Ναι!... Η θάλασσα δὲν ξαναδίνει ποτὲ δ.τι παίρνει!... Μπράσο, Τζών Ρόμπου!... Η ἰδέα σου εἶνε περίφημη, ὅπως περίφημο θὰ εἴνε γιὰ τὰ ψάρια τὸ τρυφερὸν κρέας τοῦ μικροῦ μου ἀφέντη... Ζέψε λοιπόν...” Εγώ πάω ἀπάνω γιὰ νὰ πώ δυσδέχεται στὴ γρηγά καὶ νὰ τῆς δώσω κάποιο... φάρμακο γιὰ τὴ λεχώ...

Καὶ, χαμογελῶντας καταχθόνια, τράβηξε γιὰ τὸ ἐπάνω πάτωμα τοῦ πανδοχείου.

“Οταν ξανακατέθηκε κάτω, τὸ ἀμάξι ἦταν ἔτοιμο νὰ ξεκινήσῃ..” Ενας ἀμορφος δύκος σάλευε ἀναλαφρα κάτω ἀπὸ τὴ θέσι διόπου εἶχε καθήσει κιόλας δὲ Τζών Ρόμπου.

— Φεύγεις, Τζών; ρώτησε δὲ Μπόλτον. Πήρες μαζύ σου καὶ τὸ οσακκί μὲ τὴν... τροφή γιὰ τὰ ψάρια;

— Μάλιστα, ἀφέντη!...

— “Ωραῖα!... Μπορεῖς νὰ φύγης καὶ νὰ γυρίσης ήσυχος. “Αν ἐπισκεφθοῦν τὸ πανδοχεῖο σου κατά τὴν ἀπουσία σου, δὲν θὰ θρούν ἀπάνω παρὰ μιὰ φτωχὴ νέα πεθανόντας μὲν η καὶ μιὰ γρηγά ποὺ θὰ προσεύχεται στὴν Παναγία γιὰ τὴν ἀνάπτασι τῆς ψυχῆς της.

— Περίφημα!... Καὶ δὲ Μασρούς “Ανθρωπος

ποῦ θὰ πάη τῷρα;

— Θὰ ξαναγυρίσῃ σηκωντὰ στὴ Λευκὴ Κυρία του.

— Καλὴ ἀντάμωσι. ἀφέντη!... Γὸ ἀμάξι ξεκίνησε καλπάζοντας πρὸς τὴν ἀκτὴ. “Επειτα ἀπὸ μερικὲς στιγμές, δὲ Μπόλτον, δὲ Μασρούς, “Ανθρωπος, χανόταν καλπάζοντας κι’ αὐτὸς μέσον στὸ σκάδι...

## VII

### ΜΙΚΡΗ ΜΗΤΕΡΑ!...

“Η γλυκειὰ Μαρία ντ’ Ἀθενέλ, καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμα τὴν τρομερὴ συμφορὰ ποὺ τὴν εἶχε χτυπήσει, διατηρούσε μέσα της θησαυρούς οἰκτου κι’ ἀγάπης. Τὴν ἀφήσαμε στὸ ἀρχοτικὸ τῶν Ἀθενέλ, μέσα στὸ συζυνικό της δωμάτιο — ἀπληροφόρητη ἀκόμα γιὰ τὶς καινούργιες δυστυχίες ποὺ τὴν εἶχαν χτυπήσει — νὰ λικνίζῃ μητρικὰ τὸ μικρὸν κοριτσάκι ποὺ μιὰ σκληρὴ καὶ μυστηριώδης μοιραί εἶχε ρίξει στὴν ἀγκαλιά της...

Τί θὰ τὸ ἔκανε τῷρα αὐτὸν τὸ μικροσκοπικὸ πλάσμα ποὺ φαινόταν σὰν νὰ τὴν ἱκέτευε μὲ τὸ ἀγγελικό του χαμόγελο;

— Φτωχὴ Μαργαρίτα! ψιθύρισε. Ποιὸ τέρας μπόρεσε νὰ συλλάβῃ τὴν ἔγκληματικὴ ἰδέα νὰ σὲ ρίξῃ ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ σύζυγό μου καὶ μένα, μὲ τὴν πρόθεσι νὰ σ’ ἔξεντρησῃ εσένα καὶ νὰ μὲ ντροπιάσῃ ἔμένα;...” Ισως νὰ ήσουν πεθαμένη τῷρα. Μὰ ή ἀγία σου ἀδυναμία σ’ ἔσωσε. Ποιὰ εἰσαὶ; Απὸ ποὺ ἔρχεσαι;...

Καὶ ή πυργοδέσποινα ἀπάντησε μόνη της στὴν ἐρώτηση της:

— Εἰσαι δὲ ἀνθρώπινος οἰκτος μὲ τὴν πιὸ συγκινητικὴ μορφὴ του, μὲ τὴ μορφὴ ἐνὸς νεογέννητου παιδιοῦ ποὺ τὸ πετάνε, ποὺ τὸ ἔγκαταλείπουν... καὶ ἔρχεσαι ἐκ μέρους τοῦ καλοῦ Θεοῦ... Ναί... Σου δρκίζομαι στὴν καλή μας γειτονισσα, στὴν Λευκὴ Κυρία, ποὺ προστατεύει τὸν οἶκο τῶν Ἀθενέλ... σου δρκίζομαι, χαμένο παιδί, δτὶ θὰ γίνης δικό μου στὸ ἔξῆς... Σὲ υἱοθετώ... Θὰ γίνης καὶ κόρη μου... ή ἀδελφὴ τοῦ Ιουλιανοῦ μου... καὶ θὰ σ’ ἀγαπᾶμε σὰ σύμβολο τῆς ἀθωότητος καὶ τῆς γαλήνης, γεννημένο μέσα στὴν δυστυχία καὶ τὸν πόνο...

— Η Μαρία ντ’ Ἀθενέλ, δούκισσα ντὲ Μελρόζ, ήταν γονατιστή... προσευχόταν... ἔκλαιγε...

Μὰ ή εὐγενικὴ ἀρχόντισσα, ή πυργοδέσποινα, δὲν ἀργησε νὰ ἐπιθετῇ στὴν τρυφερὴ γυναικα. Καταπνίγοντας τοὺς στεναγμούς τοῦ σπαραγμοῦ ποὺ ήσαν ἔτοιμοι νὰ ξεπεταχτοῦν ἀπὸ τὴν πληγωμένη καρδιά της, κάλεσε τὶς γυναικες τῆς ἀκολουθίας της, ποὺ ἔτρεξαν ἀμέσως κοντά της.

— Πάρτε, καλέσ μου, τοὺς εἶπε, αὐτὸν τὸ δυστυχισμένο πλάσμα ποὺ μᾶς τὸ στέλνει ὁ Θεός.

— Η γυναικες ξεφώνισαν ἀπὸ συμπόνοια καὶ θαυμασμό, μόλις ἀντίκρυσαν τὸ ώραῖο κι’ ἀξιολάτρευτο ἔκεινο πλάσμα.

— “Ω! εἶπαν. Εἶνε σὰν μικρὴ Παναγία!

Καὶ μιὰ ἀπ’ αὐτὲς ἐπρόσθεσε ἀπλοϊκά:

— Σίγουρα ή Λευκὴ Κυρία θὰ θελήσῃ νὰ γίνη νουνάτης!

Αὐτὰ τὰ λόγια ἔκαναν τὶς προληπτικὲς Σκωτσέζες ν’ ἀνασκιρτήσουν καὶ καθὼς ἔκεινη τὴ στιγμὴ, τὸ κερί ποὺ φωτίζει τὸ δωμάτιο, σωσμένο πειὰ μέσα στὸ ἀσημένιο κηροπή-



γιο, ξέσθυσε ξαφνικά, δυό τρεῖς ἀπ' αύτες βεβαίωναν κατόπιν πώς είχαν δῆ την Λευκή Κυρία νὰ παρουσιάζεται μέσα στὸ σκοταδὶ καὶ νὰ χαιδεύῃ τὸ νήπιο.

"Όταν ἄναψαν πάλι φῶς, μετέφεραν τὴν Μαργαρίτα, «τὸ παιδὶ τῆς Λευκῆς Κυρίας», ὅπως τὴν ὀνόμασαν, στὸν παληὸ πύργο τῶν Ἀθενέλ κὶ ἐκεὶ ἀρχισαν νὰ τὴν περιβάλουν μὲ τὶς στοργικές τους φροντίδες.

"Η Μαρία ντ' Ἀθενέλ ἀντιμετώπιζε τῷ φριχτῇ τῆς κατάστασι...

"Ο σύζυγός της ἦταν ζωντανός... Εἶχε παρουσιαστῇ γιὰ μιὰ στιγμὴ, γιὰ νὰ χαθῆ ἀμέσως κατόπιν, θῦμα μιᾶς ἀπαισίας μηχανορραφίας, μιᾶς φριχτῆς ἐνέδρας, μιᾶς μαύρης πρόδοσιας, ποὺ τὴν εἶχε χωρίς ἄλλο ἔξυφάνει ὁ θανάσιμος ἔχθρός του, ὁ δούξ του Σόμερσετ.

"Ἐξ ἐνστίκτου, ή Μαρία προαισθάνθηκε δῆλη τὴν ἀλήθεια χωρίς ώστόσο νὰ υποψιαστῇ τὸν Μπόλτον ὡς συνεργάτη τοῦ Σόμερσετ...

Ρώτησε διὰ μακρῶν τὸν γέρο Μαρτῖνο, ὁ ὅποῖος τῆς διηγήθηκε ὅλα δσα εἶχαν συμβῆ — τὴν ἀναχώρησι τοῦ Κρίστι καὶ τῶν ἀνθρώπων του μαζύ μὲ τὸν μικρὸν Ιουλιανό.

— Θεέ μου! ξεφώνησε τρομαγμένη. Φτάνει νὰ μὴ τοῦ συμσῆ κάμμια δυστυχία! "Ω! τί τρέλλα... Τὸ ἀγαπημένο μου παιδί!... Φοβάμαι!...

"Ο Ιουλιανός της, δὲ της ἔμενε στὸν κόσμο, ἔπειτ' ἀπὸ τὴν ὑπερτάτη καὶ ἀνεπανόρθωτη αὐτῇ καταστροφή...

"Αν τὸν ἔχανε κὶ αὐτόν;

"Η δυστυχίσμενη Μαρία!... Τῆς εἶχαν ἀρπάξει γιὰ νὰ τὸν πάνε νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν στὸν πύργο του Λονδίνου, τὸν εὐγενικὸ καὶ τρυφερὸ τῆς σύζυγο... τὸν Βάλτερ τῆς!...

Τὶ θὰ γινόταν ἀν δὲν ἀκουγε πειά, σ' αὐτὲς τὶς θανάσιμες δρες, μιὰ ἀγαπημένη παιδιάτικη φωνὴ νὰ τῆς ψιθύριζῃ μέσα σ' ἔνα φίλημα:

— Μήν κλαίς, μικρούλα μασά!... "Ο Ιουλιανός σου, τὸ παιδί σου, εἰν' ἔδω!...

— Ξεφάνα, ἀκούστηκε ἔξω ὁ θόρυβος ἀλόγων ποὺ κάλπαζαν.

— Επειτα ἀπὸ μιὰ στιγμὴ, ὁ Μπόλτον μπῆκε μέσα στὴ μεγάλη αἴθουσα σὰν ἄγγελος τῆς δυστυχίας.

— Χαριεστάτη δέσποινα ντ' Ἀθενέλ, τῆς εἶπε γονατίζοντας κατὰ γῆς, σᾶς ἀναγγέλλω τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν σας ὑπερασπιστῶν.

— "Α! φώναξε ἡ Μαρία. "Ο Κρίστι ντὲ Κλάϊνθιλ μοῦ ξαναφέρνει τὸ σύζυγό μου καὶ τὸ παιδί μου, δὲν εἰν' ἔτσι;... Μά μιλα λοιπόν, Μπόλτον, γιατὶ κουνᾶς ἔτσι τὸ κεφάλι σου; Δὲν βλέπεις δὲι κοντεύεις νὰ μὲ τρελλάνης μὲ τὴ σιωπή σου;

— Αντὶ ν' ἀπαντήσῃ, ὁ προδότης σηκώθηκε κλονιζόμενος, δίνοντας στὰ χαρακτηριστικά του τὴν ὑποκριτικὴ ἔκφρασι ἐνὸς μεγαλου πόνου.

— Άλλοιμονο! Άλλοιμονο! εἶπε. Η δυστυχία ξέσπασε ἀπάνω μας!

— Στέβαρτ-Μπόλτον, ὅποια κι' ἀν εἶνε ἡ δυστυχία ποὺ πρόκειται νὰ μοῦ ἀναγγείλης, σὲ διατάσσω νὰ μιλήσῃς! πρόσταξε ἡ πυργοδέσποινα. Οἱ πολεμισταὶ μας δὲν κατώρθωσαν ν' ἀπελευθερώσουν τὸ σύζυγό μου καὶ κύριό μου;

— Ο προδότης σκέπασε τὰ μάτια του μὲ τὰ χέρια του καὶ κούνησε ἀρνητικὰ τὸ κεφάλι του.

— Κι' δὲ Κρίστι ντὲ Κλάϊνθιλ τί ἀπόγινε; ρώτησε πάλιν ἡ Μαρία.

— Σκοτώθηκε... ή, τούλαχιστον, πληγώθηκε σοθαρά.

— Κι' δὲ γυιός μου;... "Ο Ιουλιανός μου; φώναξε ἡ δυστυχίσμενη μητέρα; Θγάζοντας μιὰ κραυγὴ, ὑπερτάτης ἀγωνίας. Μά μιλα λοιπόν!

— Τὸν ἄρπαξαν... Χάθηκε!... τραύλισε ὁ Μπόλτον. Δέσποινά μου, συγχωρῆστε με ποὺ ἔγινα ἄγγελος τέτοιων τρομακτικῶν εἰδήσεων... Τρέμω ἀκόμα μ' αὐτὰ ποὺ εἶδα... καὶ μ' αὐτὰ ποὺ εἶδαν οἱ ἄλλοι...

— Ενας ρόγχος ξέφυγε ἀπὸ τὸ στῆθος τῆς πυργοδέσποινας. "Εφερε τὰ δυό χέρια της στὴν καρδιά της ποὺ κόντευε πειά νὰ πάψῃ νὰ χτυπάῃ

· Ή ἀπελπισία τῆς ἦταν τόση ὥστε ἔνα ρῆγος διέδραμε τὶς γυναῖκες τῆς ἀκολουθίας της ποὺ ἦσαν συγκεντρωμένες γύρω της καὶ τὶς τάξεις τῶν σκληρῶν πολεμιστῶν ποὺ, ὁ ἔνας κατόπιν τοῦ ἄλλου, εἶχαν μπῆ μέσα ἀθόρυβα.

· Η Μαρία ύψωσε τὰ όλέμματά της πρὸς τὸν οὐρανὸ σὰν νάθελε νὰ τοῦ ζητήσῃ τὸ λόγο γι' αὐτὴ τὴν ἀδικία. "Επειτα κύτταξε όλοσυρή τοὺς πολεμιστὰς ποὺ στεκόντουσαν μπροστά της.

— "Ωστε ἔτσι; εἶπε μὲ φωνὴ θαθειά καὶ στριγγή. Δὲν μπορέσατε νὰ σώσετε τὸν Βάλτερ; Αφήσατε νὰ σᾶς ἀπαγάγοντας τὸ γυιό μου;... Τοὺς δυό θησαυροὺς μου ποὺ ἔπρεπε νὰ μοῦ τοὺς ἔκανατε;... "Ω! πόσο ἀδύνατες καρδιές χτυποῦν κάτω ἀπὸ τοὺς θώρακάς σας!... Πετῆχτε λοιπὸν τὰ σπαθιά σας!... Εἰσαστε δειλοί!

· Οι πολεμισταὶ ἔσκυψαν τὰ κεφάλια τους, ἀκούγοντας τὶς θανάσιμες αὐτὲς προσβολές καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τραχεῖς αὐτοὺς ἀνθρώπους, σκούπισαν δάκρυα ντροπῆς.

· Μὰ ἡ φωνὴ τοῦ Μπόλτον ἀκούστηκε μέσα στὴν πένθιμη σιωπὴ ποὺ ἀπλωνόταν στὴν αἴθουσα:

— Οι ἄντρες μποροῦν νὰ πολεμήσουν μὲ τοὺς ἄντρες! Μὰ δὲν μποροῦν νὰ τὰ βάλουν μὲ τὰ πνεύματα!

— "Αλήθεια! Αλήθεια! ψιθύρισαν οἱ δεισιδαίμονες πολεμισταὶ, ρίχνοντας ἔνα όλέμμα εὐγνωμοσύνης στὸν ἐπιστάτη ποὺ τοὺς δικαιολογοῦσε.

· Η Μαρία, συντριμένη ἀπὸ τὴ δυστυχία, ἔνοιωθε τὴν τρέλλα νὰ πλημμυρίζῃ τῷ φωνῇ της. "Εθλεπε μὲ τὴν ταραγμένη φαντασία τῆς φαντάσματα νὰ καλπάζουν καὶ νὰ σέρνουν ξοπίσω τους τὰ πτώματα τοῦ Βάλτερ καὶ τοῦ Ιουλιανοῦ.

— Τὰ πνεύματα! ψιθύρισε χωρὶς νὰ θέλῃ κι' αὐτή.

· Ενας ἀπὸ τοὺς πολεμιστὰς, ὁ πιὸ φημισμένος γιὰ τὴν ἀνδρεία του, αὐτὸς ποὺ δὲν Κρίστι ντὲ Κλάϊνθιλ τὸν θεωροῦσε ὡς υπαρχηγό του, προχώρησε, ἔπεισε γονατιστὸς, ἀνασήκωσε τὴν ἄκρη τοῦ θαρειοῦ βελουδένιου φορέματος τῆς πυργοδέσποινης καὶ τὴν φίλησε εὐλαβικά. "Επειτα μίλησε κ' εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια:

— "Ω ώραία κι' εὐγενικὴ δέσποινα!... Αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπε ὁ Στέβαρτ-Μπόλτον εἶνε, "Άλλοιμονο! Άλήθεια!... Σὲ μά στιγμὴ ποὺ εἶχα χωριστῇ ἀπὸ τοὺς ἄλλους συμπολεμιστὰς μου καὶ έρισκομον κοντά σ' ἔνα σύδεντρο ἀνάμεσα στοὺς θράχους, εἶδα τὸ τρομερὸ θέαμα... Καὶ δοσ θὰ ζήσω αὐτὸ ποὺ εἶδα θὰ μείνη ἀποτυπωμένο μέσα στὰ μάτια μου... Εἶδα τὸν Μαύρο Ανθρωπο!... Εἶδα τὸν Καταριμένο τῆς Κόκκινης Κοιλάδας! Μ' ἔνα πυροβολισμὸ σωριάσε κάτω τὸν γενναῖο μας Κρίστι! "Επειτα ὥρμησε ἐνατίον τοῦ νεαροῦ μας κυρίου, τὸν γενναῖον μας Ιουλιανοῦ, τοῦ ἄξιου γόνου τῶν Ἀθενέλ καὶ τῶν Μελρόζ... καὶ τὸν ἄρπαξε ζεσπάζοντας σὲ τρομερὰ γέλια.

· Καταπληκτη, κλονιζόμενη ἀπὸ τὴ φρίκη της, ή Μαρία ἀκούγε τὴ διήγησι τοῦ γενναίου ἀξιωματικοῦ.

· Ο Μπόλτον μὲ δυσκολία ἔπνιγε ἔνα σαρκαστικὸ γέλιο μὲ τὰ πελιδνά του χείλη.

— Ο διάβολος εἶνε μαζύ μου, συλλογίσθηκε. "Ολα πάνε περίφημα.

· Επειτα, πλησιάζοντας τὸ δυστυχισμένο θῦμα τῶν καταχθονίων του μηχανορραφιῶν, ἀρχισε νὰ λέῃ:

— Καθὼς βλέπετε, χαριεστάτη δέσποινά μου, σᾶς...

· "Ενα πένθιμο γέλιο, ἔνα γέλιο τρέλλας, βγῆκε ἀπὸ τὰ χείλη τῆς Μαρίας ντ' Ἀθενέλ ποὺ τελείωσε μὲ μιὰ ἄγρια κραυγὴ, ἀπὸ τὴν ὁποία περνοῦσε ἡ μεγάλη πνοὴ τῶν θανάσιμων ἀπελπισιῶν:

— Βάλτερ μου!... Ιουλιανέ μου!... Περιμένετε με!... Σᾶς ἀκολουθῶ!... "Ερχομαι κοντά σας...

· Κι' ἔκανε νὰ ὄρμησῃ πρὸς τὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο, σὰν νὰ γυναῖκας τῆς ἀκολουθίας της τὴν τραβήξουν κοντά τους. Μὰ ἡ γυναῖκας τῆς ἀκολουθίας της τὴν συγκράτησαν κι' ἀρχισαν νὰ τὴν περιποιοῦνται στοργικά.

(Ακολουθεῖ)

