

## ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

**Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ**

**Ο** Μασσίμο Λορεντσίνι άνέθηκε μὲν ωρὰ τὴ σκάλα ποὺ ὀδηγοῦσε στὸ διαμέρισμα τοῦ δικηγόρου Ρομπέρτο Φορέστι. Μὲ τὴν καρδιὰ σφιγμένη ἀπὸ τὴν θλῖψι στάθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα αὐτοῦ τοῦ παληοῦ φίλου τοῦ πατέρα του, διστάζοντας καὶ μὴν ἔχοντας τὸ κουράγιο νὰ χτυπήσῃ τὸ κουδοῦνι. Τὸ χέρι του ἔνοιωθε πῶς ἔτρεμε καὶ τὸ πρόσωπό του ἡταν κάτωχρο ἀπὸ τὴν ἀγωνία. Η παληὰ φιλία ποὺ εἶχε συνδέσει στὴ ζωὴ αὐτοὺς τοὺς δυὸ ἀνθρώπους καὶ ἡ ἀγάπη τους, τὸν ἔκανε νὰ μὴ τολμᾶ ν' ἀνακοινώσῃ στὸ δικηγόρο Φορέστι τὴν θλιβερὴ εἰδῆσι τοῦ θανάτου τοῦ γέρο Λορεντσίνι καὶ τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ μὲ φωνὴ πνιγμένη ἀπὸ τὸ ρόγχο τοῦ εἶχε πῆ. Αἰσθάνονταν τὸ σῶμα του νὰ ριγῇ ἀπὸ τὴν πρωινὴ χειμωνιάτικη ψύχρα ποὺ τοῦ διαπερνοῦσε τὰ κόκκαλα. Μάταια ἀγωνίζονταν μὲ σφιγμένες τὶς γροθιές του νὰ συγκρατήσῃ τὰ δόντια του ποὺ χτυποῦσαν. Καταλάθαίνε ὅτι ὁ ὄργανισμός του εἶχεν ἐξατληθῆ ἀπὸ τὶς στερήσεις καὶ τὴν δυστυχία καὶ ἡ πεῖνα ποὺ τόσες μέρες τῷρα τὸν θασάνιζε, τὸν ἔκαμε νὰ τρέμη μέσα στὴν πρωινὴ ψύχρα σὰν ἔνα κίτρινο φύλλο δέντρου.

Ο Μασσίμο Λορεντσίνι ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ κοιμόταν πάρα πολὺ λίγο. "Επεφτε μὲν τὰ ροῦχα σ' ἔνα ἐλεεινὸν ντιθάνι τοῦ προθαλάμου καὶ καθε τόσο τιναζόταν ἐντρομός γιὰ νὰ παρακολουθήσῃ τὴν ἀγωνία τοῦ ἄρρωστου πατέρα του. Πόσο θὰ ἥθελε νὰ μὴν ἀκούῃ τὸν ξερὸ θῆχα ποὺ τοῦ ἔσκιζε τὸ στήθος καὶ τοῦ ἔκοθε τὴν ἀναπνοή! Τὲ κεφάλι του θούτιζε, τὸ μυαλό του γύριζε σὰν ἔνα χαλασμένο ρολόι καὶ μιὰ θηλειά τοῦ ἔσφιγγε τὸ λαιμό.

Τὸ φοβερὸ κρύο τοῦ χειμῶνα πάγωνε τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ φτωχικοῦ δωματίου καὶ τὸ ἔκανε νὰ μοιάζῃ σὰν ἔνα κρύο τάφο. Πιὸ πέρα, στὸ κρεβατάκι του, εἶχε ζαρώσει ἔνα χλωμό κοριτσάκι, ἡ μικρὴ ἀδελφούλα του, ἡ Μίμμα. Παρακολούθησε μὲ τὰ ἔκπληκτα μάτια τῆς διτσιούσας τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ εἶχε θρῆ τὸ σπίτι τους καὶ κύττοδε περίεργη τὸν Μασσίμο ποὺ στέναζε κι' ἔκλαιγε ἀπὸ τὴν ἀπελπισία του. "Αργά τὴν νύχτα, τὴν ὥρα ποὺ χάραζε ἡ αὔγη, ὁ γέρο Λορεντσίνι εἶχε φωνάξει μὲ πνιγμένη φωνὴ τὸν Μασσίμο.

— Παιδί μου, τοῦ εἶπε, ἔγω θὰ φύγω πειά. Φρόντισε γιὰ τὴν ἀδελφή σου. Σὲ σένα τὴν ἐμπιστεύομαι. Βέβαια εἰσαι μικρὸς ἀκόμη, μὰ ζήτησε τὴ συνδρομὴ τῶν παληῶν φίλων μου. Αὐτοὶ καταρθωσαν νὰ πλουτίσουν. Δὲν θ' ἀρνηθοῦν νὰ σὲ θοηθῆσουν νὰ θρῆς μιὰ δουλειά...

Κι' ὁ Μασσίμο τοῦ τὸ ὑποσχέθηκε. "Ετοι δὲ γέρος ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο. Τότε στὸ δωμάτιο ἀπλώθηκε μιὰ φοβερὴ παγωνία. Ο Μασσίμο μὴ ξέροντας τί νὰ κάνῃ, ἀρχισε νὰ κλαίῃ. "Οσο ζοῦσε ὁ πατέρας του, εἶχε τὴν ἐλπίδα ὅτι μιὰ μέρα θὰ τοὺς θυμόταν ἡ τύχη τους καὶ θὰ τοὺς ἔκανε νὰ δουνε πάλι εύτυχισμένες μέρες. "Ελπιζε ὅτι θὰ πρόφταινε νὰ τελειώσῃ τὶς σπουδές του καὶ ν' ἀρχίση νὰ ἐργάζεται. Γι' αὐτὸ κιόλας τὸ λόγο, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τοῦ πατέρα του, εἶχε κρύψει δύο μποροῦσε τὴ δυστυχία του καὶ δὲν εἶχε ζητήσει ποτὲ ἀπὸ τοὺς φίλους του νὰ τὸν συνδράμουν. "Οταν ὁ Λορεντσίνι ἀρρώστησε θαρειά, πούλησε δὲ, τὶ ὑπῆρχε μέσα στὸ σπίτι, τὸ ρολόι του, τὰ ροῦχα του, δλα τὰ ἐνθύμια μιᾶς παληᾶς καλῆς ἐποχῆς. Μὰ δὲν κατάφερε τίποτε. Ο πατέρας του πέθανε. Και γιὰ νὰ γίνη πιὸ τραγικὴ ἡ δυστυχία του, ὁ σπιτονοικούρης του σήμερα ἀκριθῶς θὰ τοῦ κοινοποιοῦσε τὴν ἔξωσι.

— Θεέ μου, σκεφτόταν, γιὰ μένα δὲν μὲνοιάζει καθόλου. Μὰ τι θ' ἀπογίνη ἡ μικρούλα Μίμμα; Ποῦ νὰ κοιμηθῆ; Στὸ δρόμο κάνει τόσο κρύο κ' εἶνε τόσο λεπτοκαμωμένη καὶ τόσο φιλασθενη!...

"Επειτα σκέφτηκε πῶς ἔπρεπε νὰ φροντίσῃ γιὰ τὴν κηδεία τοῦ πατέρα του. Κι' αὐτὴ ἡ δουλειά χρειαζόταν ἔξοδα. Ποῦ θὰ εύρισκε ὅλ' αὐτὰ τὰ λεφτά; Μὴ ξέροντας τί νὰ κάνῃ

ἀποφάσισε νὰ πάη νὰ θρῆ τὸν δικηγόρο Φορέστι. "Εθρεξε λοιπὸν τὸ φλογισμένο ἀπὸ τὸν πυρετὸ πρόσωπό του, ντύθηκε ὅσο μποροῦσε πιο εὔπρεπῶς καὶ σὰν τρελλὸς ἔφτασε τουρτουρίζοντας ὡς τὸ σπίτι τοῦ δικηγόρου. Η θλῖψις τοῦ χαμοῦ τοῦ πατέρα του τοῦ θούτιζε τὰ μάτια. 'Ωστόσο συγκρατῶντας τὴν ἀγωνία του, χτύπησε τέλος τὸ κουδοῦνι καὶ ζήτησε νὰ ίδῃ τὸν φίλο τοῦ πατέρα του.

Ο Ρομπέρτο Φορέστι θρισκόταν κιόλας στὸ γραφεῖο του. Ο Μασσίμο στάθηκε μπρός του ἀμίλητος, χωρὶς νὰ ἔχῃ τὴ δύναμι ἀπὸ τὴν συγκίνησι νὰ προφέρῃ μιὰ λέξι.

— Ο πατέρας μου... ψιθύρισε τέλος, χαμηλώνοντας τὸ ψλέμμα, ἐνῶ θερμά δάκρυα κυλοῦσαν στὰ μάγουλά του. 'Ο πατέρας μου σᾶς ἀφησε χρόνους...

Ο δικηγόρος τινάχθηκε ἀπὸ τὸ κάθισμά του. Φαινόταν πολὺ συγκινημένος. Μὲ συντριθή πλησίασε τὸν Μασσίμο, τὸν χτύπησε προστατευτικὰ στὸν δῶμα καὶ ψιθύρισε:

— 'Υπομονὴ, παιδί μου. Αὐτά εἶνε ἀνθρώπινα.... Ναι, ναι, θὰ ἔρθω στὴν κηδεία. Εἶνε μιὰ ύποχρέωσις σ' ἔναν καλὸ καὶ παληὸ φίλο... Θὰ συνενοιθῶ μάλιστα νὰ τοῦ στείλουν κι' ἔνα ώμορφο στεφάνι λουλούδια... "Α, τὸν καῦμένο τὸν Λορεντσίνι!... Ήταν καλὸς ἀνθρωπος..."

Καὶ σκούπισε μὲ τὴν ἀνάποδη τοῦ χειροῦ του τὰ μάτια του. "Επειτα, παρατηρῶντας τὰ σκισμένα παπούτσια τοῦ

Μασσίμο καὶ τὸ φτωχικὸ ντύσιμό του, ἀνοίξε τὸ πορτοφόλι του, πῆρε ἔνα χαρτονόμισμα καὶ τοῦ τὸ ἔδωσε:

— Πάρε αὐτὸ, τοῦ εἶπε, γιὰ ν' ἀγοράσῃς στὴ μικρούλα Μίμμα σοκολάτες καὶ νὰ τὴν παρηγορήσῃς.

Ο Μασσίμο κατάλαβε ὅτι ὁ Φορέστι ἔκανε πῶς δὲν εἶχε ἀντιληφθῆ τὸ σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεως του κι' ὅτι δὲν ἤταν διατεθειμένος νὰ ἀναλάθῃ τὰ ἔξοδα τῆς κηδείας.

Τὸν εὐχαρίστησε λοιπὸν μηχανικὰ καὶ σὰν ύπνωτισμένος ἔτρεξε στὸ σπίτι ἐνὸς ἄλλου πλουσίου φίλου τοῦ πατέρα του, τοῦ γιατροῦ Φλάμμη.

Εκεῖνος μόλις τὸν ἀντίκρυσε, τὸν ἔπιασε ἀπὸ τὸν δῶμας καὶ τοῦ φώναξε μὲ συντριθή:

— Κουράγιο, παιδί μου, ἔμαθα αὐτὴ τὴ θλιβερὴ εἶδησι. Μοῦ τηλεφώνησε δῶ καὶ λίγη ὥρα ὁ Φορέστι. Τί μπορῶ νὰ κάνω γιὰ σένα;

— Κύριε, ψιθύρισε ὁ Μασσίμο, ἔχω μιὰ ἀδελφούλα. Δὲν θὰ μπορούσατε νὰ τὴν κρατήσετε λίγο στὸ σπίτι σας, νὰ ξεχάση τὸ χαμό τοῦ πατέρα, παίζοντας μὲ τὰ παιδιά σας;

Ο Φλάμμη τότε σταμάτησε τὶς ἐκδηλώσεις τῆς θλίψεως του, ἔκανε τὸν σκεφτικὸ καὶ τέλος στέναξε:

— Αὐτό εἶνε ἀδύνατον, παιδί μου. Ξέρεις πόσο δύσκολα εἶνε σήμερα τὰ πράγματα. Δὲν μπορῶ νὰ θρέψω καλά-καλά τὰ παιδιά μου, ὅχι ἔνα ξένο παιδί...

Ο Μασσίμο ἔγινε χλωμός. Αὐτός, δ. Φλάμμη, στὶς καλές μέρες τους εἶχε θοηθῆ τόσο ἀπὸ τὸν πατέρα του κι' ὡστόσο σήμερα, ἀν καὶ πλούσιος, ἀρνιόταν νὰ πάρῃ γιὰ λίγες μέρες τὴ μικρούλα Μίμμα σπίτι του. "Εν τούτοις προσπάθησε νὰ τὸν συγκινήσῃ:

— Κύριε, τοῦ εἶπε, αὐτὸν τὸν τελευταῖο καιρὸ περνούσαμε πολὺ δύσκολα. Η ἀρρώστησε τοῦ πατέρα μᾶς ἀφησε χωρὶς λεφτά. Είμαστε νηστικοὶ καὶ ἡ μικρούλα Μίμμα εἶνε τόσο φιλάσθενη... Θὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὸ κρύο καὶ τὴν πεῖνα!

Ο Φλάμμη δύμως ἀρχισε νὰ τοῦ δικαιολογήται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ διαφορετικά. "Εθγαλε μάλιστα καὶ τοῦ ἔδωσε πέντε λιρέττες! Ο Μασσίμο τὶς πῆρε σὰν αὐτόματο. "Επειτα ἔφυγε, παραπατῶντας γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὶς ἐπισκέψεις του στὰ σπίτια τῶν παληῶν οἰκογενειακῶν φίλων. "Ολοι, σὰν μάθαιναν τὴν εἶδησι τοῦ θανάτου τοῦ Λορεντσίνι, λυπόντουσαν, ἔλεγαν συγκινητικὰ λόγια, μὰ κανεῖς δὲν ρώτησε τὸν Μασσίμο τι θ' ἀπογίνονταν κι' αὐτὸς κ' ἡ ἀδελφή του.

(Συνέχεια στὴ σελίδα 53)

ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΓΚΡΕΛΛΑ



Οι ούρανοι ἀγάλλονται. Χαίρει ἡ κτίσις ὅλη...

## Η ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΠΡΕΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 51)

δὸν οἱ αντρες εἶνε δικηγόροι...

Διπλὸ χαμόγελο.

— Αὐτὴ τῇ φορὰ ὅμως κάνατε λάθος... Εἶμαι γιατρός..  
Κι' ὁ κύριος τῆς δίνει τὴν κάρτα του.

— "Ω!... Εἰσαστε ψυχίατρος!

— Μάλιστα, κυρία μου, γιατρεύω τοὺς τρελλούς...

— Γι' αὐτὸ δέρετε τόσο καλὰ τὶς γυναῖκες...

Τὸ ἔξπρες μπήκε στὸ σταθμὸ τῆς Λωζάνης. Ἡ κυρία Μερλέν κατέβηκε.

— Καλὸ ταξίδι!

— Εύχαριστῷ, κυρία μου. Εἶμαι ἀπαρηγόρητος ποὺ ἔ-  
μεινα μόνος...

“Ἡ κυρία Μερλέν μ’ ἔνα σαγηνευτικὸ χαμόγελο τοῦ εὔ-  
χεται πάλι καλὸ ταξίδι. Μὰ οἱ δικοὶ τῆς τὴν εἶδαν κι' ἔ-  
τρεξαν τριγύρω τῆς. Φιλιά, γέλια, χαρούμενες φωνές. “Ε-  
πειτα, μὲ τὸ αὐτοκίνητο γύρισαν στὸ σπίτι.

— “Ἐκανες καλὸ ταξίδι; τὴν ρώτησε ὁ ἄντρας τῆς.

— Θαυμάσιο! Βρῆκα κι' ἔναν χαριτωμένο θαυμαστή...

— "Ω, πάντα γοητευτική, πάντα μοιραία!... τὴν εἰρω-

νεύτηκε δ. κ. Μερλέν.

— Λέγε δ. τι θέλεις ἔσου... ἀπὸ τὴ ζήλεια σου! Ἐγὼ εἶμαι πολὺ εύχαριστημένη!

— Εμπρὸς λοιπὸν, γιὰ νὰ μάθουμε κι' ἐμεῖς τὴν περιπέ-  
τειά σου... Ἡταν νέος, κομψός, συμπαθητικός;

— "Ἡ κ. Μερλέν ἔθγαλε τὸ καπέλλο τῆς.

— "Ἡταν τριάντα χρονῶν περίπου, εἶπε. Πολὺ εὐγενής...  
Εξυπνος. “Ἐνας ἐπιστήμων!... Στὸ τραπέζι τοῦ βαγκὸν-

ρεστωράν ζήτησε τὸ χέρι μου...

— Τὶ λέσ! Τὸ χέρι σου;

— Γιὰ νὰ τὸ διαθάσῃ, ἀνόητε!

— "Ἐλεγα κι' ἔγώ!...

— Ναί... Ἡταν ψυχίατρος, μὰ ἡξερε ἀπ' ἔξω τὴν χειρο-

μαντείαi...

— Λοιπόν;

— Περίμενε...

“Ἡ κ. Μερλέν κυιτάχτηκε στὸν καθρέφτη, ἔθγαλε τὰ  
γάντια τῆς, πῆρε μιὰ βαθειὰ ἀναπνοὴ κι' ἄρχισε νὰ θαυ-  
μάζῃ τὸ λευκὸ χέρι τῆς ποὺ κρατοῦσε ἔκεινος ὁ συμπαθη-  
τικός νέος μέσα στὸ δικό του. “Ἐξαφνα ὅμως χλώμιασε.

— Τὸ δασκυτλίδι μου! ἔκανε μὲ σθυμένη φωνή. “Ἐχασ-  
τὸ δασκυτλίδι μου!...

Καὶ τότε μόνο κατάλαβε δτὶ δ κύριος τοῦ ἔξπρες ἥταν  
Ἐνας λωποδύτης.

ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ

## ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΑ

(Συνέχεια από τη σελίδα 33)

Καὶ τότε ἔξακριώσα δτὶ αὐτὴ ἔγραφε τὰ ἀνώνυμα γράμ-  
ματα.

“Οταν δ ἄντρας τῆς τὸ πληροφορήθηκε, πῆγε νὰ τρελλα-  
θῇ ἀπὸ τὴ λύσσα του. Καὶ γιὰ νὰ τὴν ἐκδικηθῇ, πῆρε διαζύ-  
γιο καὶ παντρεύτηκε τὴ φίλη του, ἡ διοία ἐπειτα ἀπὸ αὐτὴ  
τὴν αἰσθηματικὴ ἀπογοήτευσί τῆς, ν' ἀλληλογραφῇ μὲ μιὰ  
γυναῖκα, νομίζοντας δτὶ εἶνε ἄνδρας, ἥθελε παρηγοριά!

·Ιδού ἀκόμη τὸ δρᾶμα μιὰς ἀλλης γυναικός: Αὐτὴ τὴν  
εἶχα γνωρίσει στὸ Κάρλσμπαντ. Μοῦ ἔδειξε ἔνα γράμμα τοῦ  
ἀγαπημένου τῆς ποὺ τὴν ζητοῦσε σὲ γάμο. Τῆς ἀπάντησα  
ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ δεχθῇ, γιατὶ θὰ γίνη δυστυχισμένη κι' ὁ  
σύζυγός της θ' αὐτοκτονήσῃ! Δὲν μ' ἀκουσε καὶ τέλεσε  
τοὺς γάμους τῆς. Μετὰ δυὸ χρόνια ὅμως χώρισε, γιατὶ ὁ  
ἄνδρας τῆς ἥταν νευρασθενικός. “Ἐπειτα δὲ ἀπὸ λίγο καιρὸ  
τέλειων πράγματι μὲ μιὰ πιστολιὰ τὶς μέρες του.

Καὶ στὸ δεύτερο γάμο τῆς, πάλι αὐτῆς τῆς γυναικάς τῆς  
ἐγήγειρα δτὶ θὰ γίνη δυστυχής καὶ ἐπίσης δὲν μ' ἀκουσε.  
·Ο γραφικὸς χαρακτήρας τοῦ μέλλοντος συζύγου τῆς ἀπε-  
κάλυπτε δτὶ αὐτὸς ἥταν ἔνας κτηνώδης τύπος. Καὶ πράγ-  
ματι, σ' ἔνα συζυγικὸ καυγᾶ, τὴν ἄρπαξε καὶ τὴν πέταξε  
ἀπ' τὸ παράθυρο στὸν κιῆπο τοῦ σπιτιοῦ τῆς. “Ἡ δυστυχισμέ-  
νη ἔσπασε τὸ πόδι τῆς κι' ἔτσι μόνο πίστεψε στὰ λόγια μου:  
“ὅτι ἥταν ἀπὸ τοὺς τέτις τῶν γυναικῶν ποὺ μπλέκουν μὲ  
ἄνδρες θίαιους καὶ κ.ηνώδεις κι' οἱ δοποῖοι τὶς κάνουν νὰ  
μετανοήσουν τοὺς γνώρισαν».

Κι' ἀλήθεια, η  
αὐτὰ τὰ πράγματα,  
στήμη μὲ τὴν ὄποια μπορεῖ κανεὶς ἀπὸ τὰ γράμματα ἔνδος  
ἀνθρώπου νὰ μαντέψῃ τὸν πραγματικὸ χαρακτήρα του.

ΡΑΦΑΗΛ ΧΕΡΜΑΝ

## Η "ΒΕΝΤΕΤΤΕΣ,, ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ:

(Συνέχεια από τη σελίδα 21)

στάς της.

\* \* \*

·Η Νόρμα Σῆρερ, ἐπίσης, ἔπαθε κάτι, ἀκόμη σοθαρώ-  
τερο: Οἱ σκηνοθέτες τὴν στέρησαν ἀπὸ δλη τὴν φυσικὴ  
χάρι τῆς καὶ τὴν μακιγιάρουν μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ τῆς ἀ-  
δικοῦν τὴν ὡμορφιά τῆς.

Πολλὲς «βεντέττες», πάλι, ἔχουν μιὰ ὡμορφιὰ ἀγγέλου,  
μὰ ἡ διοία δὲν ἀρέσει στοὺς ἀνθρώπους τῶν «στούντιο».  
Γ.ά νὰ παίζουν λοιπὸν στὸν κινηματογράφο τὶς παραμορ-  
φώνουν μὲ ἔνα εἰδικὸ «μακιγιάζ».

— Δὲν μπορεῖ, δηλώνουν, ὅλες ἡ «βεντέττες» νὰ ἔχουν  
μιὰ ἐκπληκτικὴ ὡμορφιά. Πρέπει ν' ἀντιπροσωπεύουν τοὺς  
διαφόρους τύπους ἀπὸ τὴ ζωὴ.

·Ἐτοι, μιὰ ξανθὴ «βεντέττα» γίνεται μελαχροινὴ γιατὶ  
αὐτὸ τὸ χρῶμα ταιριάζει περισσότερο στὸ ρόλο τῆς ἡ τὸ  
ἀντίθετο. Χαρακτηριστικὸ δὲ εἶνε τὸ ἀκόλουθο ἀνέκδοτο:·  
·Ο σύζυγος μιᾶς μελαχροινῆς καλλιτέχνιδος συνώδευσε τὴ  
γυναῖκα του τὸ πρωτ στὸ στούντιο, τὸ βράδυ δὲ γύρισε νὰ  
τὴν πάρη. Μόλις ὅμως τὴν ἀντίκρυσε στάθηκε καὶ τὴν κυ-  
τοῦσε σὰν χαμένος καὶ τέλος ψιθύρισε:

— Σᾶς, παρακαλῶ, κυρία μου, μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ θὰ  
ξινε ἀσφαλῶς κάποιο λάθος. Ἐγὼ ζήτησα τὴ γυναῖκα  
μου κι' ὅχι ἔσας.

·Ἐκείνη ὅμως, τρελλὴ ἀπὸ τὰ πολλὰ γέλια, τοῦ ἔξιγησε  
ὅτι κατά τὴν παραμονὴ τῆς στὸ στούντιο, οἱ «μακιγιέρ»  
τῆς συνέστησαν ν' ἀλλάξῃ τὸ χρῶμα καὶ τὸ κτένισμα τῶν  
μαλλιῶν τῆς, νὰ μεγαλώσῃ τὰ τόξα τῶν φρυδιῶν, νὰ κάμη  
ἔνα σοφώτατο «μακιγιάζ» καὶ φυσικὰ ἔγινε ἀγνώριστη.

·Ἀπὸ τὶς «βεντέττες» ποὺ ἀδίκησε καὶ ἀδικεῖ σ' ὡμορφιὰ  
δικηνηματογράφος εἶνε ἡ Μάρλεν Ντητριχ, ἡ Μύριαμ Χόπ-  
κινς, ἡ Κάθριν Χέμπουρν, ἡ Τζούν Βλάσσεκ, ἡ Λίλιαν Χάρ-  
θεϋ, τὸν καιρὸ ποὺ βρισκόταν στὸ Χόλλυγουντ, ἡ Τζόαν  
Μπλοντέλ, ἡ Καρόλ Λομπάρ κ' ἡ «Ελεν Χέύζ. Ἐκείνες δὲ  
ποὺ κολακεύει εἶνε ἡ Τζόαν Κράουφορντ, ἡ Μαίρη Πίκ-  
φορδ καὶ ἔνα σωρὸ ἄλλες, ποὺ ἀμά τὶς δῆ κανεῖς στὴν  
πραγματικότητα δὲν θὰ τὶς γνωρίσῃ!

·Οπως βλέπετε, λοιπὸν, δικηνηματογράφος εἶνε μιὰ  
φθαλμαπάτη, ἔνα σνειρό. Κι' ὅταν ξυπνήσῃ κανεὶς, φυσικά  
βλέπει πιὸ διαφορετικὰ πράγματα ἀπ' δ. τι παρουσιάζον-  
ται στ' σνειρό του.

ZHTIANOS

(Συνέχεια από τη σελίδα 48)

·Αργὰ τὸ μεσημέρι ὁ Λορεντσίνι στάθηκε σὲ μιὰ γωνία  
τοῦ ὄρδου τσακισμένος ἀπὸ τὴν ἀγωνία, τὴν πείνα καὶ τὸ  
κρύο. Οἱ διαθάτες τὸν κυττοῦσαν μὲ οἴκτο. Μιὰ κυρία μά-  
λιστα ἀνοίξε τὴν τσάντα τῆς καὶ τοῦ ἔδωσε ἔνα χαρτονόμι-  
σμα. “Ἐπειτα ἔνας κύριος... Σὲ λίγο ἔνας ἄλλος...” Ο Μασ-  
σίμο τώρα μὲ βουρκωμένα τὰ μάτια ἀπὸ δάκρυα, ἀπλωνε  
μόνος του τὸ χέρι του στοὺς διαθάτες. Ή σκέψις ὅτι ἔπρεπε  
νὰ κηδέψῃ τὸν πατέρα του καὶ νὰ συντηρήσῃ τὴν ἀδελφή  
του, τὸν ἔκανε νὰ μὴ ντρέπεται γι' αὐτὴ τὴ χειρονομία του.

·Οταν γύρισε στὸ φτωχικὸ του διαμέρισμα, δὲν ἔκλαιγε  
πειά. Τὸ πρόσωπό του εἶχε μιὰ παγερή ἔκφρασι. Καὶ τὴν  
ἄλλη μέρα δέχθηκε μετὰ τὴν κηδεία, μὲ ψυχρότητα, τὰ θερ-  
θὰ συλλυπητήρια τῶν φίλων τοῦ πατέρα του. “Α, ἡξερε ὅτι  
ολ' αὐτὰ ἥσαν μόνον λόγια. Ό Φλάμμι μάλιστα ἀποχαιρέ-  
τησε τὸ νεκρὸ μ' ἔνα συγκινητικὸ λόγο ποὺ ἔκανε δλους νὰ  
δακρύσουν. Εἶχε στείλει κι' ἔνα πλούσιο στεφάνι μὲ τόνομά  
του!

·Μὰ δικηνηματογράφοταν τώρα ὅτι μὲ τὰ λίγα λεφτά ποὺ  
τοῦ μέναν ἀπὸ τὶς ἐλεημοσύνες τῶν ἀγνώστων, ἔπρεπε νὰ  
φροντίσῃ γιὰ τὴν Μίμμα καὶ γιὰ νὰ ἐργασθῇ. Καὶ τὰ κα-  
τάφερε. “Αρχισε νὰ δουλεύῃ σκληρά, νὰ κάνῃ τὴ νύχτα  
μέρα. Κέρδιζε τώρα ἀρκετὰ χρήματα καὶ τὰ βόλευε καλού-  
ταικα. “Ἐντυσε τὴν ἀδελφή του μὲ ζεστὰ ὡμορφα ροῦχα.  
Μὰ ἔκεινο ποὺ ἔκανε ἐντύπωσι σ' δλους ἥταν ὅτι δικηνηματο-  
φρον δὲν εἶχε στενοὺς φίλους. Τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιέφερε ἥταν ἡ  
δουλειά του κ' ἡ ἀγαπημένη του Μίμμα. Κι' ὅταν τὸν ρω-  
τοῦσαν γιὰ ποιὸ λόγο δὲν εἶχε