



ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ — Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΑΝ ΑΦΥΨΙΖΕΙ ΤΗΣ ΗΙΩΡΙΟΥ ΙΜΠΕΤΖΟΝ

Η Λένα ένοιωσε ένα ρίγος νά περνά τό κορμί της δταν βρέθηκε μόνη στό μικρό σταθμό του Κούρτνεϋ, όχι τόσο άπό τό κρύο, δσο από τήν μοναξιά πού άπλωνόταν γύρω της.

Ο σταθμάρχης τήν λοξοκύτταξε. Άπο τό ύφος της καταλάβαινε πώς ήταν ήθοποιός. Δεν είχε ξαναϊδη ποτέ του τέτοια γυναίκα στό Κούρτνεϋ.

Μόλις δμως ή Λένα τού χαμογέλασε γλυκά κι' άθωα, έσθυσε μονομιάς κάθε προκατάληψις έναντίον της. Κατάλαβε πώς αυτή ή γυναίκα δεν έμοιαζε μὲ τίς άλλες θεατρίνες...

— Απέχει πολύ άπό δω δ πύργος του Κούρτνεϋ; ρώτησε ή νέα.

— Ο πύργος του Κούρτνεϋ; έκανε δ σταθμάρχης ξαφνιασμένος. "Όχι... δεν είνε πολύ μακρύα. "Οταν φτάσετε στήν πλατεία τής έκκλησίας νά στρίψετε δεξιά και ν' άκολουθήσετε τή μεγάλη δεντροστοιχία. Θά σᾶς βγάλη κατ' εύθειαν στόν πύργο...

Η Λένα τόν ευχαρίστησε μ' εύγένεια καὶ τράβηξε κατά τό χωριό, ένω δ σταθμάρχης τήν παρακολουθοῦσε μὲ τό βλέμμα του, μὴ μπορώντας νά έξηγήση τί ήθελε ή νέα γυναίκα στόν άριστοκρατικό πύργο τών Κούρτνεϋ, τέτοια μέρα, παραμονή Χριστουγέννων.

Η Λένα έν τῷ μεταξύ τάχυνε τό βήμα της... Ήταν ταραγμένη, έκνευρισμένη, περισσότερο κι' άπό τήν πρώτη βραδυά πού βγήκε στή σκηνή. Κ' ή ταραχή της είχε μεγαλώσει τόσο δταν έφτασε μπρός στή μεγάλη καγκελόπορτα του πύργου, ώστε δεν τόλμησε νά μπή μέσα, άλλα φοβισμένη, ξαναγύρισε πίσω...

Κατέφυγε στή μικρή καὶ κρύα έκκλησία του χωριού. Σκέφτηκε μάλιστα γιά μιά στιγμή νά τρέξη στό σταθμό γιά νά ξανχυρίση μὲ τό πρώτο τραίνο στήν πόλι. Άλλα μιά δύναμις τήν συγκράτησε...

Καθώς γύρισε τό βλέμμα της στήν αύλη τής έκκλησίας είδε μερικά μνημεῖα.

Συγχρόνως άκουσε θόρυβο βημάτων. Ήταν ή γυναίκα τού καντηλανάφη, ή δποία στάθηκε ξαφνιασμένη βλέποντας μιάν άγνωστη. "Επειτα τήν πλησίασε καὶ τήν έρωτησε:

— Μήπως θέλετε νά δητε τήν έκκλησία, κυρία;

— "Ω, όχι άπαντησε ή Λένα. "Εμπήκα έδω έτσι... στήν τύχη... Κύτταζα αύτά τά μνημεῖα...

— Είνε οι τάφοι τών Κούρτνεϋ, τών άφεντάδων του πύργου, τής έξήγησε ή καντηλανάφησσα. "Εκεί, στήν άκρη, θά στηθή αύτές τίς ήμέρες έν" άλλο μνημεῖο γιά τόν φτωχό Κόλιν Κούρτνεϋ, ένα παλληκάρι είκοσι χρονών πού σκοτώθηκε έδω καὶ τέασερες μήνες σ' ένα άεροπορικό δυστύχημα καὶ πού βρίσκεται τώρα θαμμένος προσωρινά στό Λονδίνο...

— "Α, έτσι; Έκανε ή Λένα, χλωμιάζοντας ξαφνικά.

— Μάλιστα, κυρία... Τό δυστυχισμένο παλληκάρι ή ταν δ τελευταίος τής ράτσας του... Θυμάμαι, δταν γεννήθηκε, τί μεγάλες γιορτές πού έγιναν στόν πύργο... Οι γονεῖς του, δ λόρδος Τζίλ κ' ή γυναίκα του, ή λαίδη Κούρτνεϋ, είχαν χάσει πειά κάθε έλπιδα ν' άποκτήσουν παιδιά... Κι' έξαφνα ήρθε στόν κόσμο αύτό τό άγοράκι

πού ήταν ώραίο σάν δγγελος...

— Μά άλλοιμονο... Τό τραγικό δυστύχημα πού γίνηκε άφορμή νά χάσουν τό παιδί τους, συνέτριψε τους δυό γέρους... "Ο λόρδος Τζίλ βαδίζει τώρα πρός τόν τάφο... "Οταν θά πεθάνη, θά σθύση μαζύ του κ' ή γενιά τών Κούρτνεϋ...

— Τόν ξέρατε τόν Κόλιν; ρώτησε δειλά ή Λένα.

— "Αν τόν ήξερα; Καὶ ποιός δέν τόν ήξερε; Ήταν ένα ύπεροχο παιδί, πολύ ζωηρό βέθαια, άλλα μὲ μεγάλη καρδιά... "Οταν τόν συλλογίζωμαι μού φαίνεται άκόμα δπως τόν είδα πέρσι τά Χριστούγεννα. Είχε κλείσει τότε τά είκοσι του χρόνια καὶ δόθηκε στόν πύργο μιά μεγάλη έορτή, στήν δποία είχαν καλέσει δλους τους κατοίκους τού χωριού. Μά φέτος, άλλοιμονο! δεν θά γιορτάσουν Χριστούγεννα στόν πύργο... "Ο λόρδος κ' ή λαίδη δέν έχουν συγγενεῖς. "Η γενιά τους σθύνει μ' αύτούς. Άλλα άρκετά σᾶς φλυάρησα... Χαίρετε, κυρία, καὶ καλά Χριστούγεννα..."

* * *

Η Λένα βγήκε άπό τήν αύλη τής έκκλησίας καὶ τράβηξε άποφασιστικά τώρα πρός τόν πύργο.

Πέρασε τήν καγκελόπορτα καὶ, καθώς διέσχιζε τό πάρκο, πού είχε άρχισει νά σκοτεινιάζη, ένας καινούργιος φόβος τήν κυρίευσε. Τής φαινόταν σάν νά τήν παραμόνευαν μέσ' άπ' τά δέντρα άπειλητικές σκιές κι' έκανε πάλι μιά κίνησι γιά νά γυρίση πίσω...

— Άλλα τήν συγκράτησε ή σκέψις δτι χρειαζόταν ίσως στόν πύργο.

Τό παληό αύτό χτίριο ήταν κατασκότεινο καὶ φαινόταν έρημο. Η Λένα χτύπησε τό βαρύ μπρούτζινο ρόπτρο μὲ χέρι πού έτρεμε.

— "Η λαίδη Κούρτνεϋ είν' έδω; ρώτησε δειλά τόν ύπηρέτη μὲ τήν λιθρέα πού τής άνοιξε.

— "Οχι, κυρία, τής άπαντησε έκεινος, άφου τήν κύτταξε άπό πάνω ώς κάτω.

— Τότε θά περιμένω, είπε ή Λένα άποφασιστικά καὶ προχώρησε μέσα στό μεγάλο χώλ.

— Λυπάμαι, κυρία, τής άπαντησε δ καμαριέρης, άλλα δ λόρδος καὶ ή λαίδη μετά τόν θάνατο του παιδιού τους, δέν δέχονται πειά κανένα, ούτε τους στενωτέρους φίλους τους...

— Νομίζω δτι έμένα θά μὲ δεχθή, έπεμεινε ή Λένα. Πέστε στή λαίδη Κούρτνεϋ δτι έπιθυμει νά τής μιλήση ή κυρία Κούρτνεϋ... "Η κυρί Κούρτνεϋ, καταλάβατε; Θά περιμένω έδω...

— Ο ύπηρέτης άπόμεινε γιά μιά στιγμή σάν άπολιθωμένος. "Επειτα άνέθηκε έπάνω, σφήνοντας μόνη τήν Λένα... "Έκείνη τότε ξανακυριεύτηκε άπό τόν φόβο της. Τής φαινόταν δτι οι πρόγονοι τών Κούρτνεϋ τήν κύτταζαν άπό ψηλά, μέσ' άπό τά βαρειά κάδρα τους πού ήσαν παραταγμένα στούς τοίχους τού χώλ μὲ έχθρικό ύφος.

— Εν τούτοις, ένας άπ' αύτούς, ένας ώραίος άντρας, δ τελευταίος στή σειρά τών πορτραίτων, τής χαμογελούσε μὲ γλυκύτητα... "Άλήθεια, πόσο έμοιαζε τού Κόλιν..."

— "Επειτ' άπό λιγες στιγμές, δ ύπηρέτης ξαναπαρουσιάστηκε.

— Περάστε, κυρία, τής είπε, κάνοντας μιά βαθειά ύποκλισι μπροστά της.

— "Η Λένα τόν άκο-



λούθησε καὶ σὲ λίγο βρέθηκε σ' ξνα μικρὸ σαλόνι. "Ενας ἡλικιωμένος κύριος μὲ πολὺ ἀριστοκρατικὴ φυσιογνωμία, μ' ἔναν ἀπέραντο πόνο ζωγραφισμένο στὰ χαρακτηριστικά του, σηκώθηκε μόλις τὴν εἰδε νὰ μπαίνη μέσα. Μιὰ κυρία μὲ κάτασπρα μαλλιὰ τὴν κύτταξε μὲ τὰ μάτια τῆς πλημμυρισμένα στὰ δάκρυα.

— Δὲν ἥρθα νὰ σᾶς ἔκβιάσω! εἶπε ἡ Λένα, μόλις ἐκλεισε τὴν πόρτα πίσω της. Δὲν θέλω τὴν σύνδρομή σας. Μπορῶ νὰ ἐργαστῶ, ὅπως ἔκανα σ' ὅλη μου τὴν ζωή...

"Ενας λυγμὸς τὴν ἀνάγκασε γὰρ σταθῆ καὶ μὲ φωνὴ γλυκεῖα ἔξακολούθησε ἀργά:

— "Ήρθα γιατί... γιατὶ δὲ Κόλιν εἶχε σχεδιάσει νὰ περάσουμε ἔδω τὰ Χριστούγεννα μαζύ... Τὰ πρώτα μετὰ τὸν γάμο μας Χριστούγεννα... Εἶχε ἀποφασίσει νὰ σᾶς τὰ φανερώσῃ δλα...

— Καθῆστε, κυρία... τῆς εἶπε εὐγενικὰ δὲ λόρδος Τζίλ, σπρώχνοντας ξνα κάθισμα κοντὰ στὴ φωτιά.

"Η Λένα προχώρησε μὲ βῆμα ποὺ κλονιζότων καὶ σωριάστηκε σ' αὐτὸ ἐκμηδενισμένη ἀπὸ τὴ συγκίνησι.

— Δὲν νομίζετε ὅτι εἶνε καλύτερα νὰ μᾶς τὰ πῆτε δλα; εἶπε μὲ φωνὴ γλυκεῖα δὲ λόρδος Τζίλ.

"Η νέα γυναῖκα ἄρχισε τότε νὰ μιλάῃ σιγανά καὶ δισταχτικά, κυττάζοντας τὴ φωτιά:

— Κάναμε μιὰ τρέλλα, τὸ ξέρω... "Άλλὰ δὲ Κόλιν ἥταν βέβαιος ὅτι δὲν θὰ τοῦ δίνατε ποτὲ τὴν συγκατάθεσί σας γιὰ τὸ γάμο μας! Καὶ ἀγαπιόμαστε τόσο πολύ! Γι' αὐτὸ μὲ παντρεύτηκε κρυφὰ ἀπὸ σᾶς... Δὲν ἥξερα οὔτε ποιὸς ἥταν, οὔτε μ' ἐνδιέφερε νὰ μάθω. "Ήξερα μόνο ὅτι μ' ἀγαποῦσε δσο τὸν ἀγαποῦσα κι' ἔγω... "Αργότερα ἔμαθα πῶς ἥταν ἀριστοκράτης καὶ πλούσιος...

Στάθηκε μιὰ στιγμὴ κι' ἐπειτα ἔξακολούθησε:

— Δὲν ζητῶ τίποτε ἀπὸ σᾶς... Δὲν ἀνήκω στὸν κόσμο σας... Καταλαβαίνω ὅτι ἔκανα ἀσχῆμα νὰ παντρευτῶ τὸν Κόλιν... "Ο γυιός σας ἐπρεπε νὰ πάρη μιὰ γυναῖκα τῆς τάξεως του... "Άλλὰ δὲν ἥξερα τότε ποιὸς ἥταν... Καλύτερα νὰ φύγω τώρα... Δέν... ἐπρεπε... νάρθω ἔδω... νὰ σᾶς ταράξω...

Καὶ ἡ νέα γυναῖκα στάθηκε πάλι, γιατὶ τὴν ἐπνιγαν οἱ λυγμοί της.

"Η λαίδη Κούρτνεϋ δὲν τῆς ἀπάντησε τίποτε.

Σήκωσε μόνο τὸ χέρι τῆς καὶ χτύπησε μὲ ψόφος ἐπίσημο ξνα κουδούνι. "Επειτα, μὲ φωνὴ γαλήνια, εἶπε στὸν καμαριέρη ποὺ παρουσιάστηκε:

— Φρόντισε, Γουΐλκινς, νὰ ἔτοιμασης τὸ δωμάτιο ποὺ εἶχε τὸ παιδί μας. "Η κυρία Κούρτνεϋ (καὶ ἔδειξε τὴν Λένα) θὰ περάσῃ τὰ Χριστούγεννα ἔδω, μαζύ μας...

— "Ω! τραύλισε ἡ Λένα, ἀφήνοντας τὰ δάκρυα τῆς νὰ τρέξουν ἐλεύθερα. "Ω! πόσο καλὴ εἶστε... Δὲν περίμενα ποτὲ νὰ φερθῆτε μὲ τόση καλωσύνη σὲ μένα.

— Μὰ δὲν εἰστε ἡ σύζυγος τοῦ παιδιοῦ μας, τοῦ Κόλιν;

— "Έχω πολλὰ πράγματα νὰ σᾶς πῶ γι' αὐτὸ, ψιθύρισε ἡ Λένα. "Άλλὰ δὲν μπορῶ τώρα νὰ μιλήσω... Είμαι τόσο κουρασμένη...

— Η λαίδη τῆς χαμογέλασε μὲ στοργή. "Ο λόρδος Τζίλ πάλι ἀκούμπησε τὸ χέρι του στὸν δῶμα τῆς νέας σὰ νὰ τὴν χάιδευε καὶ τῆς εἶπε:

— Ναι, δταν ξεκουραστῆτε, θὰ μιλήσουμε... θὰ μιλήσουμε γι' αὐτόν...

* * *

"Επειτα ἀπὸ λίγη ὥρα, δὲ λόρδος καὶ ἡ λαίδη συνώδευσαν τὴ Λένα στὸ δωμάτιο τῆς.

— Σᾶς δώσαμε τὸ δωμάτιο τοῦ Κόλιν, τῆς εἶπε ἡ λαίδη. "Εδῶ μέσα μεγάλωσε τὸ παιδί μας.

Μέσα σ' αὐτὸ τὸ ντουλάπι βρίσκονται ἀκόμα τὰ παιγνίδια του καὶ στὴ βιβλιοθήκη, ἐκεῖ, τὰ πιὸ ἀγαπημένα του βιβλία... Ή φωτογραφίες ποὺ βλέπετε στούς τούχους τὸν δελχίουν σὲ διάφορες ἡλικίες...

— "Ολα μιλοῦν γι' αὐτὸν ἔδω μέσα... ψιθύρισε ἡ Λένα κυττάζοντας γύρω της μὲ μάτια δακρυσμένα.

— Η λαίδη τὴν κύτταξε μὲ στοργὴ κι' ἐπειτα εἶπε:

— Θὰ σᾶς ἀφήσω τώρα μόνη, ἀγαπητή μου κόρη, γιὰ νὰ ξεκουραστῆτε ἀπὸ τὸ ταξίδι σας... Τὴν ὥρα τοῦ δείπνου θάρθω νὰ σᾶς πάρω... "Ηταν πολὺ εὐγενική ἡ ίδεα σας νάρθητε νὰ περάσετε τὰ Χριστούγεννα μὲ δυό δυστυχισμένους γέρους σὰν ἐμάς..." "Ω! δὲν θὰ ξαναγυρίσουν πειά σ' αὐτὸ τὸν πύργο τὰ εύτυχισμένα παληὰ Χριστούγεννα...

— Μὰ δὲν καταλάβατε λοιπόν ἀκόμη; φώναξε ἡ Λένα.

Καὶ, πιάνοντας τὸ χέρι τῆς ἡλικιωμένης κυρίας τὸ ἔφερε στὸ στῆθος της ποὺ χτυπούσε δυνατά.

— Επειτα πρόσθεσε:

— Δὲν καταλάβατε λοιπόν γιατὶ ἥρθα, παρ' ὅλο τὸ φόρο ποὺ εἶχα μήπως μὲ διώξετε;... Τὰ εύτυχισμένα Χριστούγεννα ξαναγυρίζουν στὸ σπίτι σας... Τὰ ἔφερα ἔγῳ μαζύ μου κλεισμένα στὰ σπλάχνα μου... "Επειτ' ἀπὸ λίγους μῆνες, θάρθη στὸν κόσμο τὸ παιδί του Κόλιν, δὲ κληρονόμος τοῦ διάδομας τῶν Κούρτνεϋ... Σᾶς τὸ φέρνει γιὰ δῶρο δὲ μικρός Χριστός ποὺ γεννιέται ἀπόψε..."

N. ΙΜΠΕΤΣΟΝ

ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ» ΤΟΥ κ. ΝΙΚ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΑ

ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ

(Μακεδονίας)

Λιανίζουν ψιλὰ - ψιλὰ τὸ σηκωτάκι, τὴν σπλῆνα, τὰ νεφρὰ καὶ τὰ πλευρώνια τοῦ κατσικιοῦ. Βάζουν νὰ ξανθίση μὲ βούτυρο ἔως μιὰ χούφτα κρεμύδι ψιλὸ καὶ ἀμάξαντη καλὰ ρίχνουν τὰ κομμένα ἐντόσθια νὰ γιαχνιστοῦν ἀρκετά. Προσθέτουν τότε ἀνάλογο νερό, ἀλατοπίπερο καὶ μαϊδανό μὲ ἄνιθο ψιλό.

— Αφοῦ πάρουν μερικές βράσεις ρίχνουν ἔως δυό φλυτζάνια ρύζι μουσκεμένο ἀπὸ πρὶν καὶ ἀφήνουν νὰ σιγοθράση ώσαν πιλάφι, χωρὶς ὅμως νὰ λασπώση τὸ ρύζι. Απεναντίας πρέπει τὸ ρύζι νὰ μὴν ἔχῃ πλυθῆ ἐντελῶς. "Αν θέλωμεν δὲ προσθέτομεν καὶ μιὰ χούφτα σταφίδες μαῦρες.

— Αμα ἔτοιμασθη τὸ πιλάφι αὐτό, τὸ φήνουν νὰ μισοκρυώση καὶ γεμίζουν τὴν κοιλιά του κατσικιοῦ ἀφοῦ πρώτα τὸ τρίψουν ἀπὸ μέσα μὲ λεμόνι καὶ τὸ ἀλατοπιπερώσουν καλά. "Η γέμισης αὐτὴ πρέπει νὰ ὑπολογισθῇ & νάλογα μὲ τὸ μπόϊ του κατσικιοῦ, ώστε νὰ φθάση νὰ γεμίση τὴ κοιλιά του. Τὴν ράβουν τότε μὲ βελόνα καὶ κλωστὴ καὶ ἀφοῦ τὸ ἀλείψουν καὶ ἀπ' ἔξω μὲ λεμόνι καὶ ἀλατοπίπερο, τὸ κουλουριάζουν μέσα στὸ ταψί, βάζοντας γύρω καὶ λίγες πατάτες γιὰ νὰ μὴ ξεραθῆ στὸ ψήσιμο καὶ τὸ περιχύνουν μὲ ζεστὸ βούτυρο καὶ ψήνεται σὲ φούρνο, ὅχι πολὺ δυνατόν, προσέχοντες νὰ μὴ ξεραθῇ. Μπορεῖ ὅμως νὰ ψηθῇ καὶ σὲ σούθλα, ἀπὸ τὶς μακριές σιδερένιες καὶ ὅχι τὶς ξύλινες, ὅπως τῶν ἀρνιῶν. Καὶ τότε περιθρέχεται μὲ λαδολέμονο κατὰ τὴν ὥρα ποὺ ψήνεται.

N. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ,



— Τὰ εύτυχισμένα Χριστούγεννα ξαναγυρίζουν στὸ σπίτι σας...