

κουσαν πώς θέλει νὰ μιλήσῃ στοὺς ντὲ Ρινύ γέλασαν ἀπὸ τὴν καρδιά τους.

— Οι κυριοι, τις εἶπαν έαναυσα, δὲν δέχονται ζητιάνους. Μὰ ή Νινὲτ ἐπεμενε τόσο πολὺ καὶ φώναζε τόσο ώστε ἀναγκάσθηκαν νὰ τὴν ἀφήσουν νὰ ίδῃ τὴν κομησσα. "Αλλωστε θὰ διασκέδαζαν μὲ τὸ θυμό της. Και τῆς ἔσειξαν τὸ δωματιο ὅπου καθόντουσαν καὶ περιμεναν τόσα χρόνια οἱ γέροι. Η Νινὲτ πλησίασε μὲ δισταγμό.

— Κυρία, εἶπε στὴν κομησσα ποὺ τὴν κυττοῦσε κατάπληκτη, ἥθελα...

— Ἐλεημοσύνη, ἔ; τὴν διέκοψε θυμωμένη ἡ γρηά. Ποιός σ' ὀδήγησε ἔδω πέρα; Μήπως νόμισες ὅτι εἶνε κανένα ἄσυλο τὸ σπίτι μου;

— Μὲ συγχωρῆτε, τραύλισε ἡ Νινὲτ, ἔτοιμη νὰ κλάψη. "Ηρθα μόνο νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲ Ρενέ εἶνε ἀρρωστος κι' δτι...

Μὰ οἱ γέροι δὲν τὴν ἄκουγαν πειά. Ό κόμης εἶχε ἀρχίσει νὰ τρέμη ἀπὸ τὴ συγκίνησι κ' ἡ γυναῖκα του εἶχε σηκωθῆ ἀπὸ τὴν πολυθρόνα.

— Ό Ρενέ, ψιθύρισαν, δὲ Ρενέ... Σ' ἔστειλε δὲ Ρενέ νὰ μᾶς ἰδῆς;

Η Νινὲτ ἔχωσε τὸ πρόσωπό της μέσα στὰ χέρια της κι' ἀρχισε νὰ κλαίη.

— Συγχωρῆστε τον, ψιθύρισε, πάλαιψε σκληρά, πάλαιψα κι' ἔγω μαζύ του γιὰ ν' ἀναθρέψουμε τὸ παιδί μας. Μὰ τὸν τσάκισε ἡ ἀρρώστεια. Ἔγω δὲν ἀντέχω πειά νὰ τοὺς θλέπω νὰ ύποφέρουν. Ἐμένα μπορεῖτε νὰ μὲ διώξετε, μὰ ἔκεινοι δὲν φταίνε σὲ τίποτα. Δὲν φταίνε! Ἔγω εἰμαι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ...

Καὶ τοὺς διηγήθηκε ὅλη τὴν τραγική τους ιστορία.

Ο κόμης δύμως καὶ ἡ κομησσα δὲν τὴν ἄκουγαν πειά. Χτυποῦσαν σὰν τρελλοὶ τὰ κουδούνια τῆς ύπηρεσίας καὶ φώναζαν δίνοντας ἔνα σωρὸ ἐντολές. Σὲ μιὰ στιγμὴ ἡ κομησσα θλέποντας τὴν Νινὲτ ζαρωμένη νὰ ἔτοιμάζεται νὰ φύγη, τῆς φώναξε:

— Ποῦ πάτε ἔσεις; Μήπως θέλετε νὰ φροντίσω γιὰ τὸν ἄνδρα σας καὶ τὸ παιδί σας ἔγω, μόνη μου;

Καὶ θγῆκε ἀπὸ τὸ δωμάτιο γιὰ νὰ κρύψῃ τὰ δάκρυα χαρᾶς ποὺ πλημμύριζαν τὰ μάτια της. "Οσο γιὰ τὸν κόμητα κύτταζε τώρα τὴν Νινὲτ μὲ καλωσύνη ἐνῶ τῆς ἔλεγε:

— Ό νεαρός ντὲ Ρινύ, τὸ ἔγγονάκι μου ἐννοῶ, ἐλπίζω νὰ μὴν εἶνε τόσο πεισματάρης ὅπως δὲ πατέρας του.

Ο Ρενέ μετεφέρθη ἀμέσως στὴ θίλλα. Καὶ σὲ λίγο ἀναπαύσταν στὸ πλούσιο κρεβάτι του, ἐνῶ δικρός γυιός του εἶχε ἀρχίσει κιόλας νὰ πιάνη φιλία μὲ τὸν γέρο κόμητα. Σκαρφαλώνε στὰ πόδια του καὶ τὸν παρακαλοῦσε νὰ τοῦ εἰπῇ ἔνα παραμύθι:

Κι' ὁ κόμης ντὲ Ρινύ δὲν χάλασε φυσικὰ τὸ χατῆρι του ἔγγονοῦ του.

— Μιὰ φορὰ, ιοῦ εἶπε, ήταν μιὰ ἔρημη καὶ σκοτεινὴ θίλλα, χωρὶς χαρὰ, στὴν ὅποια ζούσαν δυὸ γέροι. "Ολη τὴν ήμέρα κλαίγανε τὴ μοῖρα τους, ώσπου τοὺς λυπήθηκε δὲ Θεός καὶ τοὺς ἔστειλε μιὰ ξανθή νεράϊδα. Κ' ἡ θίλλα φωτίσθηκε κι' ὡμορφα λουλούδια ἀνθισαν στὸν κῆπο της κ' οἱ γέροι πάλαιψαν μὲ τὸ θάνατο καὶ τὸν νίκησαν. Κ' ἡ θίλλα ἔκεινη ἡ ἔρημη καὶ κρύα, θρήκε πάλι τὴν πρώτη της εύτυχία.

Κι' ἀλήθεια, δὲ Ρενέ δὲν ἀργησε νὰ γίνη καλά, ν' ἀνακτήσῃ τὶς δυνάμεις του καὶ νὰ ξαναβρή τὴν ἔρωτική του εύτυχία κοντά στὴν γυναῖκα του.

Καὶ σήμερα τὸ ζευγαράκια ποὺ κάνουν τὸν περίπατό τους στὸ δάσος τῆς Βουλώνης καὶ στέκονται νὰ θαυμάσουν τὴ θίλλα «Ρόζα», μένουν γοητευμένα ἀπὸ τὸ θέαμα ἐνὸς ὀμορφού ἀντρόγυνου ποὺ παίζει μ' ἔνα χαριτωμένο παιδάκι. Καὶ μακαρίζουν τὴν εύτυχία του.

ΛΟΥΣΙΕΝ ΑΡΝΩ

ΑΝΕΜΩΝΕΣ

ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Η ἀναμνήσεις εἶνε ἡ εύτυχία τῶν γερόντων.

Βερανζέρος

Η ὀμορφιὰ τέρπει, τὸ πνεῦμα διασκεδάζει, ἡ εὔαισθησία ἐνθουσιάζει καὶ ἡ καλωσύνη συνδέει τοὺς ἀνθρώπους

Λαροσφουσκώ

Τὸ ἴδανικό εἶνε γιὰ τὴν ψυχὴ ὅτι ἡ ὀμορφιὰ γιὰ τὰ ια-

Γκωτιέ

Ο ψεύτικος ἔπαινος εἶνε κρυφὴ κατηγορία.

Κοριλιός

ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΛΗΘΗ

Καλότυχοι οἱ νεκροὶ ποὺ λησμονᾶνε τὴν πίκρα τῆς ζωῆς. "Οντας ψυθίση δὲ ήλιος καὶ τὸ σουρουπο ἀκλουθήσῃ, μήν τους κλαῖς, ὁ καημός σου δυσος καὶ νᾶνε.

Τέτοιαν ὥρα ἡ ψυχὲς διψοῦν καὶ πᾶνε στῆς λησμονιάς τὴν κρουσταλλένια θρύση μὰ θούρκος τὸ νεράκι θὰ μαυρίσῃ, ἀν στάζῃ γι' αὐτὲς δάκρυ δύθε ἀγαπᾶνε.

Κι' ἀν πιοῦν θολό νερό ξαναθυμοῦνται, διαβαίνοντας λειθάδια ἀπὸ ἀσφοδίλι, πόνους παληούς ποὺ μέσα τους κοιμοῦνται.

"Αν δὲ μπορῆς παρὰ νὰ κλαῖς τὸ δεῖλι, τοὺς ζωντανοὺς τὰ μάτια σου ἀς θρηνήσουν: θέλουν — μὰ δὲ θολεῖ νὰ λησμονήσουν.

Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ

ΠΟΛΛΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΞΙΟΙ

(Ανέκδοτον)

Φτωχοὶ καὶ ταπεινοί, μιὰς καὶ γεννήθηκαν ταλαιπωρήθηκαν στὰ νειάτα τους πολύ. Μὰ τώρα πειά,

— Ποιός τὴ χαρά τους! τοῦ πλούτου ἀπολαβαίνουν τὴ χλιδή. Τοὺς ἔδωκε δὲ Θεός κι' ἔνα παιδί, ποὺ θὲ νὰ σώσῃ στὸν αἰῶνα τ' ὄνομά τους.

"Ἐκεῖνος κομπορρήμων, σοθαρός, κι' ως πρέπει εἰς ἀνδρας εύγενεῖς, παραξενιάρης, τῆς ἀρετῆς ἀμυντωρ σθεναρός καὶ φιλανθρώπων ἐργων ὑμνητής, ὃν κ' εἶνε τοκογλύφος φοθερός, καὶ νοθευτής — (σὰν πρώην ταθερνιάρης).

"Ἐκείνη κουνιστὴ καὶ πλουμιστὴ, σε κέντρα κοσμικὰ συχνάζει, γιὰ δοῦλες καὶ μοδίστρες συζητεῖ, μιλῶντας κόβεται γιὰ τὴν τιμὴ κι' ἐνδόμυχα, δοξάζει κι' εύλογεῖ τὸ φίλο της, ποὺ τόσο δι γιούκας της τοῦ μοιάζει.

Κ' οἱ δυό τους τέλος ἀξιέπαινοι. Θαρρεῖς, κ' εἶνε εύγενεῖς πάππου πρὸς πάππου. Οι τρόποι καὶ τὸ λέγειν τους ἐν γένει, ἐντύπωσιν ἀρίστην προξενοῦν.

Τοὺς πρέπει κάποιος θρόνος δόξης.

Πρόεδρος, σὰ νὰ λέμε, ἀκείνος κάπου ἐκείνη προεδρίνα νὰ γενοῦν.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

"Ἐκεῖ στοῦ δρόμου τὴ γωνιὰ τ' ἀγαπημένο δέντρο λυγιέται, σειέται, δέρνεται ἀπ' τὸ σκληρὸ θοριά, κι' ως βρίσκεται ἀσυντρόφιαστο, δυστυχισμένο κι' ἔρμο μοῦ γνέφει μὲ τὸ ἀδύνατα τρεμάμενα κλαριά. Τὸ παραθύρι ἀνοίγοντας σὰν πέση τὸ σκοτάδι, μιὰν διμιλία σιγαλὴ θάρχισουμε οἱ δυὸ, αὐτὸ θὰ γέρνη θλιβερά τὸ κίτρινο κεφάλι, καὶ γὼ γιὰ τὸν ἀτέλειωτο θὰν τοῦ μιλῶ καῦμδ, Γιὰ τὸν καῦμδ, ποὺ πόλεμο θαρύ μοῦ ἔχει στημένα, κι' ἐνῶ λυγάει καὶ δέρνει με κι' ἐνῶ μὲ τυραννεῖ, μοῦ ξαναλέει τὰ λόγια του τὰ παραπονεμένα, μπροστά μου ξαναφέρνοντας τὴ θλιβερή μορφή. Καὶ στὸ περβόλι τὸν θωρῶ τὰ φύλλα πεθαμένα, σωοιάζουνται, σωριάζουνται στὰ πόδια μας μπροστά, τρεμάμενος τὰ χέρια μου φιλεῖ τὰ παγωμένα, καὶ τοῦ φιλῶ τὸ μέτωπο γιὰ μιὰ ωστερνή φορά.

ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ