

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ "ΑΣΤΕΡΩΝ,,

## Η ΔΙΑΣΗΜΕΣ "BENTETTEΣ,, Σ' ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ

("Ενα έξαιρετικά ένδιαφέρον άρθρο του Γάλλου δημοσιογράφου Αντρέ Μωζέ για την παιδική ηλικία των καλλιτεχνών.)

**O**TAN τό παιδί φτάση σ' ηλικία πέντε χρόνων κι' άρχιση νά κάνη δικές του σκέψεις και νά έκδηλωνη τίς προτιμήσεις του, οι γονεῖς του σπεύδουν νά δηλώσουν:

— Τό παιδί μας άγαπα τά σπαθιά, τά τουφέκια και τους μολυβένιους στρατιώτες. Θά δῆς πού θά γίνη ένας καλός άξιωματικός.

"Ενα άλλο παιδάκι πάλι κτίζει μὲ τοὺς ξύλινους κύβους σπίτια και φτιάχνει γέφυρες. Δὲν ύπάρχει καμμιὰ άμφισθιά διτί θά γίνη μηχανικός.

"Ενα τρίτο, τέλος, παίρνει τό χυμό των καρπουζιών, θάζει κάτω τοὺς φίλους του και τοὺς τὸν ρίχνει στὰ μάτια μ' ένα σταγονόμετρο. Αὐτός άσφαλώς θά γίνη δόφθαλμίατρος!...

Κι' άλληεια, αύτες τὶς αὐθόρμητες έκδηλώσεις τῶν παιδιῶν ἀν τὶς προσέξουν οἱ γονεῖς τους και τὰ βοηθήσουν νά σπουδάσουν και ν' ἀκολουθήσουν τὴν τέχνη ἢ τὴν ἐπιστήμη

πού προτιμοῦν, γρήγορα θά τὰ θαυμάσουν μεγάλους ἀνθρώπους. Ο περίφημος σήμερα σ' ὅλο τὸν κόσμο ἀεροπόρος Λίντμπεργκ, ἀφηγήθη σ' ἔναν Αμερικανὸ δημοσιογράφο διτί, ὅταν μικρὸς κυριευόταν πολλές φορὲς ἀπὸ τὴν μανία νά πετάξῃ. Συχνὰ δὲ ἀνέβαινε στὴ στέγη μιᾶς σιταποθήκης στὴν ἀγρέπαυλι τοῦ πατέρα του, ἀνοιγε τὰ χέρια του κι' ἐρρίπτετο στὸ κενό μὲ τὴν ἐλπίδα νά λισσορροπήσῃ. Μὰ δὲν κατάφερνε τίποτε ἄλλο παρὰ νά πέσῃ στὸ μαλακὸ χῶμα τοῦ κήπου και νά σπάσῃ τὰ πόδια του. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἀνέκδοτο διηγοῦνται και γιὰ τὸν Λέοντα Τολστοϊ. Μὰ αὐτὸς δὲν ἔγινε ἀεροπόρος. Προτίμησε νά κατακτῆσῃ τὸν κόσμο μὲ τὰ ὥμορφα βιθλία του. Ωστόσο σ' αὐτὸς ίσως νὰ ἔφταιγαν κ' οἱ γονεῖς του πού τὸν ἐπίεζαν νὰ μαθαίνῃ τὰ μαθήματά του και νὰ παρακολουθῇ προσεκτικὰ τὸ σχολεῖο. "Ολοὶ οἱ μεγάλοι ἐπισης ζωγράφοι ἔξεδήλωσαν ἀπὸ μικρῆς ηλικίας τὸ δαιμόνιο τοῦ ταλέντου τους. Και γενικὰ οἱ διεθνοῦς φήμης ἀνθρώποι ήσαν «ύπερφυσικά» παιδιά και ξεχώριζαν ἀπὸ τοὺς συνομήλικάς των γιὰ τὴν ἔξυπνάδα τους, τὶς σκέψεις τους και τὶς παρατηρήσεις τους.

Πῶς ήσαν ὅμως σὲ ηλικία πέντε χρόνων ὅλοι οἱ διάσημοι «ἀστέρες» κ' ή γοητευτικὲς θεντέττες πού λατρεύονται σήμερα φανατικά ἀπὸ τοὺς θαυμαστάς τῆς ἔθδομης τέχνης; Ιδού τί ἀτεκάλυψε αὐτή ή ἔρευνά μας:

Η πασίγνωστή δραματική ήθοποιός του κινηματογράφου Νόρμα Σήρερ, ήταν ἔνα χαρτωμένο κοριτσάκι τοῦ Καναδᾶ. Αγαποῦσε τὴ μαρμελάδα, τρύπων διαρκῶς στὴν κουζίνα τοῦ σπιτιοῦ τῆς γιὰ νὰ κλέψῃ καμμιὰ λιχουδιὰ και μάθαινε μ' ἔξαιρετικὴ προσοχὴ τὰ μαθήματά της. Ωστόσο οἱ γονεῖς τῆς είχαν παρατηρήσει διτί αὐτὸς τὸ παιδί τους ήταν πολὺ περίεργο. Δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ καταλάβουν πότε ἔλεγε ἀλήθεια και πότε ἔλεγε ψέματα. "Ηέρε νὰ προσποιήται και νὰ παίρνη πάντα τὴν ἀνάλογη ἔκφρασι. Γι' αὐτὸς τὸ λόγο ή μητέρα τῆς ποτὲ δὲν τὴν τιμωροῦσε. "Ο, τι σφάλμα κι' ἀν ἔκανε, τὴν ἀφήνε νὰ τὸ όμολογήσῃ μόνη τῆς. "Αλλωστε ή μικρούλα Νόρμα Σήρερ είχε ἔνα χαριτωμένο τρόπο νὰ διηγήται τὶς ιστορίες

τῆς και τὰ θάσανά της. "Ετοι οἱ γονεῖς τῆς τὴν στείλανε διταν μεγάλωσε στὴ δραματικὴ σχολή. Κι' ἔκει πειά ἔξεδη λώθη τὸ ύπεροχο ταλέντο της.

Η Τζόαν Κράουφορντ ὅμως σ' ηλικία πέντε χρόνων ήταν πάρα πολὺ διαφορετική. Ήταν ἔνα σκληρὸ και ἀτίθασσο κορίτσι, ποὺ ἔκανε ἔνα πλήθος σκανταλιές και ποὺ δὲν συμμορφώνονταν οὔτε μὲ τὶς συμβουλές, οὔτε μὲ τὸ ξύλο. Ήταν ἔνα πραγματικὸ ἀγριοκόριτσο, τρομαχτικὰ κακὸ και κινοῦσε τὴν ἀντιπάθεια ὅλων τῶν συγγενῶν της. Ο πατέρας τῆς, διμίστερ Χένρυ Κάσσεν, ήταν διευθυντής ένος θεάτρου ποικιλῶν στὸ Λάουτον τῆς Οκλαχόμας και τὸ πραγματικὸ όνομα τῆς Τζόαν Κράουφορντ ήταν τότε Λουτσίλλα λὲ Συέρ. Ωστόσο ή σκανταλιάρα Λουτσίλλα είχε μέσα τῆς τὸ μικρότερο χοροῦ. Κάθε φορά ποὺ ἔθλεπε τὰ γκέρλες τοῦ θιάσου τοῦ πατέρα της νὰ χορεύουν, ἔτρεχε κι' αὐτή νὰ χωθῇ ἀνάμεσά τους, νὰ μιμηθῇ τὶς κινήσεις τους και νὰ... φάρα μία τεσσαράκοντα ἀπὸ τὸν πατέρα της, γιατὶ διαρκῶς μ' αὐτές τὶς ἀταξίες της τοῦ χαλούσε τὶς δοκιμές. "Οταν μεγάλωσε λίγο κατάφερε νὰ προσληφθῇ σὲ μιὰ σχολὴ χοροῦ. Μὰ οἱ γονεῖς της ήταν τόσο φτωχοὶ, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ πληρώσουν τὰ δίδακτρα. "Ετοι ή Τζόαν Κράουφορντ γιὰ νὰ μὴν ἔγκαταλείψῃ τὰ μαθήματά της, υποχρεώθηκε νὰ κάνῃ τὴν ύπηρέτρια στὶς συμμαθήτριες της, νὰ πλένῃ τὰ πιάτα και νὰ σκουπίζῃ. Ωστόσο δὲν ἀπογοητεύθηκε. Κι' ὅπως θλέπετε, ήρθε μία μέρα ποὺ θριάμβευσε στὴν πόλι τοῦ κινηματογράφου.

Η Γκρέτα Γκάρμπο ἐπίσης ήταν ἔνα ἄθλιο και δυστυχισμένο κορίτσι, κατάχλωμο, ἀσθενικό, μὲ μεγάλη μύτη και τεράστιο στόμα. "Υπηρετοῦσε σ' ἔνα λαϊκὸ έστιατόριο και τὸ θράδυ ζάρωνε σὲ μιὰ γωνιὰ γιὰ νὰ ξεκουραστῇ. Σὲ ηλικία ἀκόμη δεκατεσσάρων χρόνων ήταν ἡ ἴδια: ἀξιολύπητη και δυστυχισμένη. Φοροῦσε μαύρα γιατὶ είχε πεθάνει ὁ πατέρας της και ποτὲ δὲν χαμογελοῦσε. Ωστόσο κανεὶς δὲν τὴν πείραζε. Η Γκρέτα Γκάρμπο τοὺς ἔκανε δλους νὰ παγώνουν μὲ τὸ αὐστηρὸ θλέμμα τῆς κι' ἔκεινο τὸ παράδοξο υφος τῆς. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τὴν πῆ ωμορφη ή ἀντιπαθητική. Ήταν ἔνα παράξενο κορίτσι. Κύτταζε πάντα τὴ δουλειά της. "Ετοι μεγαλώνοντας ἔπιστε νὰ ἀνέβαινῃ τὰ κοινωνικὰ σκαλιά: 'Απὸ τὸ λαϊκὸ έστιατόριο, πῆγε σ' ἔνα ραφτάδικο, ἔπειτα ἔγινε μανικιουρίστρα, δακτυλογράφος, υστερα ξέπεσε. πάλι κι' ἔγινε πλύστρα και τέλος ἔγινε πάλι μανικιουρίστρα. Μέχρι τῆς ηλικίας ποὺ ἔκανε τὴν έμφάνισί της στὴν δόθόν, είχε περάσει ἀπ' ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ωστόσο διατήρησε τὴν παγερή σοθαρότητα τῆς κι' ἔκεινο τὸ ἀγέρωχο υφος τῆς, τὸ δόπιο ἀπὸ μικρὴ ηλικία τὴν ξεχώριζε ἀνάμεσα στὸ συρφετό τῶν παιδιῶν τῶν λαϊκῶν συνοικιῶν τῆς Στοκχόλμης.

Η Μαίυ Γουέστ, πάλιν, ή πιὸ «μοιραία γόγησσα» τοῦ Χόλλυγουντ, σὲ ηλικία πέντε χρόνων ήταν ἔνα στρουμπουλὸ και ροδοκόκκινο κοριτσάκι κι' ἔμοιαζε, ὅπως μοῦ ώμολόγησε ή ἴδια, σάν... ξεροψημένο φρατζόλακι! Απὸ μικρὴ είχε πολὺ ἀνεπτυγμένο τὸν αἰσθηματικὸ κόσμο τῆς και είχε μιὰ πονηρία ἀληθινὰ διαθολική. Τὰ μεγάλα



Ο Ούαλλας Μπήρυ στὴν παιδική του ηλικία και σήμερα



Η Γκρέτα Γκάρμπο, κοριτσάκι και σήμερα

κι' ώμορφα μάτια της ήσαν πάντα σκοτεινά καὶ δὲν εἶχαν ἔκεινη τὴν ἀγνή ἔκφρασι τῶν παιδικῶν ματιῶν. Οἱ γονεῖς τῆς τὴν φοβόντουσαν κι' ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὸ μέλλον τῆς.

— Αὐτὸ τὸ κορίτσι, ἔλεγαν, θὰ πάρη τὸν κακὸ δρόμο. Εἶνε καταδικασμένο ἀπὸ τὴν μοῖρα του. Δὲν ἔχει καρδιά καὶ κυττάζει μόνο τὸ συμφέρον του.

Κι' ἀλήθεια, ἡ μικρούλα Μαίυ Γουέστ ἀγαποῦσε μόνο τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τῆς χάριζαν πανάκριβα δῶρα, ποὺ δὲν ταίριαζαν μὲ τὴν ἡλικία τῆς καὶ τῆς ἄρεσε νὰ τῆς διηγοῦνται ιστορίες ποὺ μιλοῦσαν γιὰ πλούσιες κυρίες, ώμορφα αὐτοκίνητα καὶ πολυτελῆ μέγαρα. Ἡ Μαίυ Γουέστ ἀντιπαθοῦσε τοὺς φτωχοὺς καὶ ποτὲ δὲν ἐλεοῦσε τοὺς ζητιάνους. Δὲν ἔπιανε, ἀκόμη, φιλία μὲ κορίτσια καὶ παιδιό ποὺ ήσαν καλοντυμένα. Ὡταν τρομερὰ ἀκατάδεχτη.

“Οταν μεγάλωσε ἡ Μαίυ Γουέστ δὲν πῆρε φυσικά τὸν κακὸ δρόμο, μὰ ἔγινε δὲν φαινόταν πώς θὰ γίνη ἀπὸ τὸ μικρά της χρόνια: Μιὰ σατανική καὶ μοιραία γόνησσα ποὺ δὲν συγκινεῖται παρὰ μόνο μὲ τὰ βαρύτιμα κοσμήματα καὶ τὰ πανάκριβα δῶρα.

Καὶ οἱ ὄρρενες ὅμως «ἀστέρες» τῆς δύθινης ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας ἀπεκάλυψαν τὸ ταλέντο τους. Ὁ Οὐάλλας Μπῆρυ, παραδείγματος χάριν, σὲ ἡλικία πέντε χρονῶν ἦταν ἔνας μικρός Ἡρακλῆς! Εἶχε τὴ μανία νὰ ὑπερασπίζεται τοὺς ἀδύνατους συμμαθητάς του καὶ διαρκῶς ἥτο δ ἀρχηγὸς κάθε φασαρίας. Δὲν ἔλεγε ἔπισης ποτὲ ψέματα καὶ εἶχε, ὅπως λέγαν οἱ καθηγηταί του, τὴν καρδιά ἐνὸς ἥρωος. Τὸ βλέμμα του πάλι ἦταν εἰλικρινές κι' ὅταν μιλοῦσε κυττοῦσε κατάματα καὶ μὲ θάρρος τὸν συνομιλητή του.

— Αὐτὸ τὸ παιδί μας, ἔλεγαν οἱ γονεῖς του, εἶνε αὐθόρμητο στὶς ἐκδηλώσεις του καὶ εἰλικρινές. “Αν τύχη νὰ κάνῃ καλούς φίλους, θὰ καταφέρῃ πολλὰ στὴ ζωή του. Διαφορετικὰ θὰ δυστυχήσῃ.

“Ο Οὐάλλας Μπῆρυ ὅμως στάθηκε τυχερός. “Εκανε πάντα συντροφιὰ ἀνθρώπους ποὺ τοὺς ἀρέσει ἡ ἀλήθεια κι' αὐτοὶ τὸν βοήθησαν ν' ἀκολουθήσῃ τὴν καλλιτεχνική κλίσι του καὶ νὰ γίνη μεγάλος ἥθοποιός.

“Ο Χάρολδ Λόϋδ, ἀντιθέτως, ἦταν μικρός ἔνα «γελοιοῦ ποκείμενο», ποὺ διαρκῶς ἔκανε γκριμάτσες καὶ θύμων τοὺς δασκάλους του. Ὡταν δὲ καραγκιόζης τοῦ σχολείου κι' ὁ μεγαλύτερος «φαρσέρ» του. Μ' δὲν τὸ ξύλο, ὅμως, ποὺ ἔφαγε δὲν συμμορφώθηκε κι' ἔτσι ἔγινε κωμικὸς ἥθοποιός.

“Ο Μπάστερ Κῆτον, τέλος, ἦταν μικρός ἔνα εύγενέστατο καὶ ἀγαθὸ παιδί, ἔξαιρετικὰ χαριτωμένο. Εἶχε ὅμως τὸ ἔλαττωμα νὰ εἶνε ὑπερβολικὰ εὔκολόπιστος μέχρι κουταμάρας, γι' αὐτὸ κιόλας ἔπεφτε θῦμα διαφόρων φίλων του καὶ τεργαρέων.

Κι' ὅπως βλέπετε ἀπὸ τὰ φίλη του, δὲν ἀλλαξε νοοτροπία καὶ συμπεριφορά. Μισοῦ φαίνεται δὲ μάλιστα ὅτι ἔγινε καὶ χειρότερος!

#### ΑΝΤΡΕ ΜΩΖΕ

#### ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

#### ΣΠΕΥΔΕ ΒΡΑΔΕΩΣ..

Τὸ ρεκόρ τῆς βραδύτητος στὸ «γύρισμα» ἐνὸς φίλη τὸ ίχε ὡς τώρα ὁ Τσάρλου Τσάπλιν, ὁ δόποιος θέλει δυὸς καὶ τρία χρόνια γιὰ ν' ἀποτελειώσῃ μιὰ ταινία του. Μὰ δὲν αρός σκηνοθέτης Φράνκ Κάπρα ξεπέρασε καὶ τὸν Σαρλώ.

Πρὶν ἀπὸ δεκαπέντε περίπου μέρες, τελείωσε στὸ Χόλλυγουντ τὸ καινούργιο του φίλη «Ορίζοντες». Τὴ στιγμὴ ἀποχαιρετοῦσε τοὺς συνεργάτες του, ὁ διευθυντὴς τῆς ἐταιρείας τὸν ρώτησε:

— Θὰ περάσετε αὔριο γιὰ νὰ γίνη μιὰ δοκιμαστικὴ προσολή δλοκλήρου τοῦ ἔργου;

— “Οχι, ἀποκρίθηκε ἀπαθέστατα ὁ Κάπρα. Δὲν θὰ μὲ ξαναδῆτε πρὶν ἀπὸ ἔνα μῆνα...” Ως τότε θὰ ἔχω λησμονήσει τὸ φίλη μου, κι' ἔτσι θὰ μπορέσω νὰ τὸ δῶ ἀνεπηρέαστα καὶ νὰ διακρίνω τὰ ἐλαττώματά του. Καὶ ἀν δὲν μοῦ ἀρέσῃ... θὰ τὸ ξαναγυρίσω ἀπὸ τὴν ἀρχή!...

Μόνον τὸ «ΜΠΟΥΚΕΤΟ» ἀγοράζει, εἰς ἀπολύτως ίκανοποιητικὰς τιμὰς, παλαιὰ βιβλία, ἐφημερίδας καὶ περιοδικά, πρὸ τοῦ 1900, διάφορα φυλλάδια, παληὲς φωτογραφίες, εἰκόνες, ἔγγραφα κ.τ.λ. Πληροφορίαι: Γραφεῖα «Μπουκέτου», Γερμανοῦ Παλαιῶν Πατρῶν 5, Κήπος Ελαυνθιώνος. 2—9 π. π. καθ' ἐκάστην καὶ τὰς Κυριακάς.

#### ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

##### ΑΣΜΑΤΙΟΝ

(Αχιλ. Παράσχου)

Τὸν οὐρανὸν ἐκύτταζα μ' ἔκεινη  
τὸ γαλανὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ,  
Κι' ἐδιάθαζα στ' ἀστέρια στὴ σελήνη,  
μὲ τὴν ψυχὴν ποιήσεις τ' οὐρανοῦ,

Μιὰ ἀργυρῆ σελίδα κάθε ἀστέρι:  
κάθε του φῶς καὶ στῖχος φλογερὸς  
Ποὺ τοῦ Θεοῦ τὰ ἔγραψε τὸ χέρι  
καὶ τραγουδεῖ ὁ ἔρως κι' δ καιρός

Τὰ μάτια τῆς καὶ τ' οὐρανοῦ τ' ἀστέρια  
σ' ἀκτῖνα μιὰ ἐσμίγαν ιερή.  
“Εδιναν γῆ καὶ οὐρανό, τὰ χέρια  
στὴν λάμψι τους ἔκεινη τὴν υγρή...»

• Εφίλησα τ' ἀστέρια στὴ ματιά της,  
στὴ λάμψι της τ' Απρίλη τὴν αύγη,  
Κ' ἥπια ζωὴ εἰς ἔνα φίλημά της  
κ' ἥπια δροσιὰ στοῦ ἥλιου τὴν πηνή!

##### ΦΙ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο Ν

(Κ. Μάνευ)

Ιλέφτουν τὰ φύλλα κίτρινα, πέφτουνε μαραμένα,  
Τὰ δένδρα μένουν ἔρημα, ξερά καὶ γυμνωμένα,  
Καὶ τῆς φτωχῆς μου τῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα κιτρινίζουν,  
καὶ σὰν τὰ φύλλα τὰ ξερά στὸν ἄνεμο σκορπίζουν.

Τὰ δένδρα ξεγυμνώνονται, μὰ δὲν θ' ἀργήσῃ ἡ ώρα  
Νά τους χαρίσῃ ἡ ἀνοιξις τὰ πράσινα τους δῶρα,  
Αλλὰ δόλια μου ἡ καρδιά ποτὲ πειὰ δὲν θ' ἀνθήσῃ,  
Τραγοῦνδι ἀγάπης τρυφερὸ νὰ ξανατραγουδήσῃ.

Μ' ἐπρόδωσες καὶ σ' ἀγαπῶ, μ' ἐπρόδωσες καὶ κλαίω,  
Μ' ἐπρόδωσες καὶ σ' ἔρωτῷ: Κυρά μου, τί σου φταίω:  
‘Απονη, πές πώς μ' ἀγαπᾶς δλα νὰ τὰ ξεχάσω,  
Στὰ πόδια σου γονατιστὸς τὰ χρόνια νὰ περάσω.

##### ΠΕΘΑΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ

(Τίμ. Μωραϊτίνη)

Δέν στῶλεγα; Ξεψύχησε ἀπ' τὴν πληγὴ ἡ καρδιά μου  
Καὶ πεθαμένη κι' ἀψυχη μὲς τὸ κορμή μου μένει,  
Μέσα στὰ στήθη μου νεκρή κι' ἀταφή σιωπαίνει...  
Λυπήσου την, θεά μου,  
Ποὺ ὑπνο δὲν θὰ νοιώσῃ.

Καὶ θάψε στὴν ἀγκάλη σου τὴν δόλια πεθαμένη,  
Θάφ' την βαθειά καὶ σκέπασ' την βαθειά. Δὲν εἶνε κρῖμα,  
Γιατὶ σὲ τέτοιο λείψαντο τέτοιο ταιριάζει μνῆμα!  
Κι' ἄς εἰν' καταραμένη,  
Ποτέ της νὰ μὴ λυώσῃ!

##### ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(Κ. Μάνευ)

“Αχ, ἡ ἀγάπη τῆς καρδιᾶς τοῦ χρόνου πόσο μοιάζει!  
Μὲ τὴν γλυκειὰ τὴν “Ανοιξιν κι' ἔκεινη γλυκοσκάζει,  
Χιλιόχαρη κι' δλόδροση καὶ μοσχομυρισμένη  
“Εχει κι' ἀγκάθια ποῦ καὶ ποῦ σὰ λεμονιά ἀνθισμένη.

• Επέρασεν ἡ “Ανοιξιν. Τὸ Καλοκαΐρι φθάνει,  
Τῆς ἀνοιξις τὰ λούλουδα δ ἥλιος θὰ μαράνη.  
Καὶ τῆς ἀγάπης ἡ χαρές, τὰ γέλια, τὰ τραγούδια  
‘Απ' τὸν καῦμὸ δ ἥλιος μαραθοῦν σὰν ἀνοιξης λουλούδια.

Φθινόπωρο. Μαύρη νυχτιά. Συννεφιασμένη μέρα,  
Πέφτουν, σκορποῦν δλόχρωμα τὰ φύλλα στὸν ἀγέρα  
Καὶ τῆς ἀγάπης πέφτουν τὰ φύλλα μαραμένα,  
Τόσες ἐλπίδες ψεύτικες κι' δινείρατα χαμένα.

Νά! κι' δ Χειμῶνας. ‘Απαλὸ καὶ κάτασπρο τὸ χιόνι,  
Σκεπάζει κάμπους καὶ βουνά, τὴ γῆ μας σαθανώνει,  
Καὶ δ ἀγάπη τῆς καρδιᾶς, ἀγάπη πεθαμένη  
Στὸ κρύο χιόνι βρίσκεται βαθειά, βαθειά θαμμένη.