

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Του MICHEL MORPHY,
του συγγραφέως της «MINION»



Η ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ — Βρισκόμαστε στη Σκωτία, στο φέουδο του Γκλίντινγκ, κατά την εποχή των πολέμων μεταξύ Σκωτίας και Άγγλιας. Απόλυτος άρχων στο φέουδο αυτό είναι ο δούξ του Μελρόζ, του οποίου η κόρη, η άγγελική και πεντάμορφη Μαρία, παντρεύεται, μετά το θάνατό του, τον πολυαγαπημένο της Ιππότη ντ' Αθενέλ, τον νεαρό κι ώραιο Βάλτερ, μολοντί την ήθελε για σύζυγό του ο πανίσχυρος Άγγλος δούξ του Σόμερσετ. Ο Σόμερσετ, μανιασμένος για την προσβολή αυτή, όρκίζεται να εκδικηθή και χρησιμοποιεί ως κατάσκοπο κοντά στο νεαρό άντρώγο τον καταχθόνιο επίστατη τους Μπόλτον, ο οποίος είναι τυφλό όργανό του. Ωστόσο οι δύο σύζυγοι περνούν τα πρώτα χρόνια του γάμου τους τρισευχισμένοι και την ευτυχία τους την συμπληρώνει η γέννησις ενός παιδιού, του μικρού Ιουλιανού. Μά ο πόλεμος ξεσπάει πάλι μεταξύ Άγγλιας και Σκωτίας και στην ιστορική μάχη του Πίνκευ ο Βάλτερ ντ' Αθενέλ εξεφανίζεται. Όλοι τον περνούν για σκοτωμένο και η γλυκειά σύζυγός του Μαρία ντύνεται στα μαύρα. Δέκα μήνες μετά το θάνατό του, μιά νύχτα που ο Μπόλτον αναγγέλλει την εμφάνισις Άγγλων επιδρομέων στα περίχωρα του πύργου και στέλνει δηλ τη φρουρά για να τους καταδιώξη, ο μικρός Ιουλιανός ντ' Αθενέλ ανεβαίνει περίτρομος απ' τα υπόγεια του πύργου και λείει στην μητέρα του ότι είδε εκεί έναν άνθρωπο που έμοιαζε με τον πατέρα του. Όλοι πιστεύουν πως έπεσε θύμα παρασιτήσεως, μά εξαφνα βλέπουν το παράθυρο του συζυγικού δωματίου όπου έμεναν άλλοτε ο Βάλτερ κ' η Μαρία φωτισμένο. Η Μαρία παίρνει το παιδί της και τρέχει εκεί. Κι' αντικρύζει τότε μπροστά της το Βάλτερ ζωντανό, μά τρομερό και γεμάτο μίσος έναντιον της, έπειδή, όπως την κατηγορεί, έπρόδωσε τη συζυγική τιμή, απατώντας τον με τον δούκα του Σόμερσετ. Και, προς απόδειξιν των Ισχυρισμών του, της παρουσιάζει ένα νήπιο, καρπό — όπως λείει — των σχέσεών της με τον Άγγλο δούκα. Έτοιμάζεται μάλιστα να την σκοτώση όταν εξαφνα αντιλαμβάνονται πως βρίσκονται περικυκλωμένοι από τους Άγγλους. Ο Βάλτερ ντ' Αθενέλ θέλει να πουλήση ακριβά τη ζωή του, μά θυμύται πως η βασίλισσα της Γαλλίας και της Σκωτίας, Μαρία-Στούαρτ, του έχει ανατίαι, κι' αποφασίζει να καταφύγη στα υπόγεια του άρχοντικού. Μά εκεί βρίσκεται περικυκλωμένος από τους Άγγλους, οι οποίοι τον συλλαμβάνουν. Πρίν όμως τον πάρουν μαζί τους, καταριέται τη γυναίκα του, η οποία σωριάζεται κάτω λιπόθυμη. Σάν να μιν της φτάνη ή συμφορά αυτή, ο Μπόλτον κλέβει τον γυιό της και τον παραδίδει στους πειρατάς. Συγχρόνως ένα άλλο θύμα του Μπόλτον, μιά μυστηριώδης νέα γυναίκα, η μυλαίδη, της οποίας έχει αρπάξει το νεογέννητο κοριτσάκι και θέλει να την δηλητηριάση την ίδια, ξεφεύγει από τα νύχια του και καταφεύγει στον πύργο των Αθενέλ, όπου συναντά την Μαρία και της λείει πως είναι μυστική σύζυγος του δουκός του Σόμερσετ, με τον οποίο απέκτησε ένα παιδί, που της το άρπαξαν. Τότε η Μαρία την οδηγεί κοντά στο λίκνον του άγνωστου κοριτσιού που της παρουσίασε ο Βάλτερ για παιδί της. Το παιδί αυτό είναι το παιδί της μυλαίδης, της Έλλεν Μέσου, όπως είναι το πατρικό της όνομα. Η δυο γυναίκες γίνονται άμέσως φίλες...

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

— 'Η εύγενής μας ξένη δέν έχει καμμιά παραγγελία να μου δώση;... Υπό την ιδιότητά μου ως έπιστάτου των Αθενέλ, θά...

Μά η Μαρία ντ' Αθενέλ, προβάλλοντας το κεφάλι της απ' το άμάξι, τον διέκοψε με φωνή ζωηρή:

— Φτάνει, Μπόλτον!... Περιορίσου να έκτελης μόνο τις διαταγές που λαβαίνεις... Άνεβήτε, αγαπητή μίς...

— Συγχωρήστε με για τον υπερβολικό μου ζήλο! χαριστάτη δέσποινα! αποκρίθηκε ο προδότης, ο οποίος τραθήχτηκε πίσω και χάθηκε ανάμεσα στους υπηρέτες, μουρμουρίζοντας:

»Είνε καταπληκτικό!... Αυτό το άνάστημα... Αυτή η κορμστασιά!... Ω! γιατί να μη μπορώ ν' άνασηκώσω το πέπλο της... 'Η τουλάχιστον ν' ακούσω τη φωνή της... Θά όρκιζόμουν πως είναι α ύ τ ή !... Ωστόσο η Μαρία την αποκάλεσε μίς... 'Ολ' αυτά δέν είναι πολύ καθαρά... Και τί άπόγινε ο δούξ; Κανένας δέν τον είδε πουθενά...

Την ίδια στιγμή το άμάξι, στο οποίο ήσαν ζεμένα τέσσαρα άλογα, ξεκινούσε... 'Η συνοδεία είχε χωριστή σε δυο

άποσπάσματα, απ' τα όποια το ένα πήγαινε μπροστά και το άλλο έρχόταν πίσω από τις δυο ταξιδιώτισσες που κρατιόντουσαν από το χέρι.

— 'Ω! ναί! έλεγε η Μαρία ντ' Αθενέλ. 'Ο Θεός άς μου δώση την προστασία του και την βοήθειά του.

— Άγαπημένη άδελφή, της άπάντησε η Έλλεν Μέσου, — γιατί αυτή ήταν η άλλη ταξιδιώτισσα, — ο πατέρας μου νοιώθει άπέραντη λατρεία για μένα και χάρις στη μεγάλη του δυναμιά ως λόρδου - άρχιδικαστού της Άγγλιας είμαι βέβαιη πως θά μπορέσω να πετύχω την άναβολή της έκτελέσεως του συζύγου σας. 'Ω κυρία, σάς λυπάμαι... και σάς ζηλεύω συγχρόνως, γιατί σεις είστε βέβαιη για τη λατρεία εκείνου που αγαπάτε... 'Ο έρωσ του μόνο μπορούσε να του προκαλέση μιά τέτοια τρομερή κρίσις ζηλοτυπίας... Ένω έγώ... ή δυστυχισμένη...

— Δυστυχισμένη Έλλεν... Φτωχή συντριμμένη καρδιά... 'Α! κρατάμε κ' η δυο σταυρούς πολύ θαρείς για τους άδύνατους ώμους μας...

— Πηγαίνετε άφοβα στην αυλή της Γαλλίας, άδελφή μου! είπεν η μυλαίδη, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. Συναντήστε εκεί την βασίλισσα Μαρία Στούαρτ κ' είμαι βέβαιη πως θά μεσολάβηση στη βασίλισσα Έλισάβετ για να χαρίση τη ζωή στον αγαπημένο σας Βάλτερ...

— 'Ο Θεός να σάς άκούση!...

Μερικές μέρες πέρασαν.

Στον πύργο της Κομπιέννης — τη θερινή διαμονή των βασιλέων της Γαλλίας — κατά την ώρα των βασιλικών άκροάσεων, οι αυλικόι φαίνονται σαν να περιμένουν κάποιο θλιβερό γεγονός...

Μέσα στις άπέραντες αίθουσες μιλούν με σιγανή φωνή... 'Ολων τα πρόσωπα είναι άνήσυχα...

'Ο βασιλεύς είναι θαρείς άρρωστος!... 'Ο νεαρός μονάρχης της Γαλλίας, Φραγκίσκος ΙΙ των Βαλουά, πεθαίνει...

Ωστόσο η σύζυγός του, η γλυκειά βασίλισσα Μαρία Στούαρτ, πνίγοντας τον πόνο της ψυχής της, ευδόκισε να δεχθή την Μαρία ντ' Αθενέλ...

Ένα χλωμό χαμόγελο φαίνεται στα χείλη της, μόλις βλέπει την Σκωτσέζα άρχόντισσα... την συμπατριώτισσά της...

Μά άμέσως κατόπιν μιά έκφρασις μεγάλου πόνου απλώνεται στο πρόσωπο το τόσο ώραιο, το τόσο σιγκινητικό αυτής της βασίλισσας των δεκαοχτώ χρόνων που λατρεύει τον νεαρό κι' εύγενικό της σύζυγο και που το μέτωπό της φαίνεται κιόλας έτοιμο να φορέση τον άκάνθινο στέφανο του μακρουδι και τρομερού μαρτυρίου, αντί του χρυσοδι και διαμαντένιου στέμματος που φοράει τώρα.

'Αλλοίμονο!... Τα μάτια της, θωλωμένα από την άγωνία, δείχνουν καθαρά την πάλη μεταξύ της έλπίδος και της άπελπισίας που γίνεται μέσα στην ψυχή της αυτή την ώρα που έγκατέλειψε για μιά στιγμή το προσκέφαλο του έτοιμοθάνατου συζύγου της.

— 'Ο βασιλεύς είναι καλύτερα! 'Ο βασιλεύς θά ζήση! της είπαν πρό δλίγου οι γιατροί που περιποιούνται τον δυστυχισμένο ήγεμόνα, τον οποίο ώστόσο τρώει η τρομερή κι' άδυσώπητη φθίσις των πνευμόνων.

Και παίρνοντας κουράγιο για μιά στιγμή, θγήκε ν' ακούση την πυργοδέσποινα του Αθενέλ, η οποία της διηγείται τις τρομερές συμφορές που την χτύπησαν...

'Η Μαρία ίκετεύει την νεαρή βασίλισσα... έπικαλείται την μεσολάβησί της για να σώση εκείνον που είναι όλη της η ζωή... τον Βάλτερ της... Κι' έκημενισμένη από την διήγησι του ίδιου της του μαρτυρίου, στο τέλος πέφτει γονατιστή, τραυλίζοντας:

— Συγχωρήστε με, μεγαλειοτάτη... Συγχωρήστε αυτό το θέαμα του πόνου μιάς δυστυχισμένης γυναίκας που σάς παρουσιάζω... Μά υπέφερα τόσο!... Κι' όλες μου η έλπίδες βρίσκονται πειά στην καλωσύνη σας... Βασίλισσά μου, κυτ-

τάχτε τὰ δάκρυσά μου... Θὰ εὐδοκήσετε νὰ πῆτε μιά λέξι ἐλπίδας στὴν ἀπαρηγόρητη σύζυγο;... Βασίλισσα δυνατὴ, εὐσπλαχνισθῆτε μιά δυστυχισμένη μητέρα...

Ἡ Μαρία Στούαρτ ἔκανε ἓνα ῥῆμα μπροστά.

— Σηκωθῆτε, κυρία! εἶπε μὲ τὴ γοητευτικὴ καὶ γεμάτη συμπόνοια φωνὴ τῆς. Ἐκάνατε καλὰ πού σκεφθήκατε νὰ ζητήσετε τὴν συνδρομὴ μου... Κόρη τῆς Σκωτίας κί' ἐγὼ διατήρησα μιά εὐλαβικὴ ἀνάμνησι γιὰ κάθε τί πού σχετίζεται μὲ τὴν πατρίδα μου!... Καί, ἀνάμεσα στὶς μεγάλες οἰκογένειες τῆς Σκωτίας, δὲν μπορῶ νὰ ξεχάσω οὔτε τοὺς Μελρόζ, τῶν ὁποίων εἶστε τὸ μαργαριτάρη, οὔτε τοὺς Ἀβενέλ, τῶν ὁποίων ὁ εὐγενικός σας σύζυγος εἶνε ὁ πιὸ λαμπρὸς θλαστός... Μπορεῖτε λοιπὸν νὰ εἶστε βέβαιη ὅτι σὰς ἀγαπῶ κί' ὅτι θὰ χρησιμοποιοῦσά ὅλη τὴ δύναμι πού διαθέτω γιὰ νὰ σώσω τὸν μεγαλόψυχο Βάλτερ... Βρίσκομαι ἐπάνω στὸν θρόνο, καὶ ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ ἀρνηθῆ στὴν βασιλικὴ τῆς ἐξαδέλφη τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Σκωτίας τὴ ζωὴ ἐνὸς μεγάλου ἱππότου...

Ἡ Μαρία ντ' Ἀβενέλ, γοητευμένη, ἐκστατικὴ, ἄκουγε τὶς κατηγορηματικὲς αὐτὲς ὑποσχέσεις καὶ ψιθυροὶ εὐχαριστίας ἀνέβαιναν στὰ χεῖλη τῆς χωρὶς νὰ μπορῆ νὰ διατυπώσῃ τὴν χαρὰ πού πλημμύριζε τὴν πληγωμένη καρδιά τῆς.

— Ναι! ἐξακολούθησε ἡ Μαρία Στούαρτ. Μπορεῖτε τώρα νὰ ξαναγυρίσετε χωρὶς κανένα φόβο γιὰ τὸν σύζυγό σας στ' ἀγαπημένα βουνὰ τῆς Σκωτίας μας... Ἡ σωτηρία τοῦ ἱππότου Βάλτερ ντ' Ἀβενέλ εἶνε καθῆκον ἱερὸ γιὰ μένα... κί' ἀπόψε κιόλας θὰ στείλω ἔκτακτο ἀγγελιαφόρο στὴν Ἐλισάβετ τῆς Ἀγγλίας.

Μὰ ἔξαφνα ἡ νεαρὴ βασίλισσα στάθηκε κί' ἔγινε κατέχλωμη...

Ἐνας πένθιμος θόρυβος πλημμύριζε κί' ἀπλώνονταν σιγά-σιγά τὸν βασιλικὸ πύργο τῆς Κομπιένης.

Οἱ αὐλικοὶ, ξεχνώντας κάθε ἐθιμοτυπία, ἔμπαιναν κατὰ δεκάδες στὴν αἴθουσα τῶν ἀκροάσεων. Δάκρυστα φαινότουσαν στὰ μάτια ὄλων... Στεναγμοὶ ἀκουγόntonτουσαν...

— Τί εἶνε;... Τί σημαίνουν αὐτά;... Κύριοι, τί συμβαίνει; ρώτησε ἡ Μαρία Στούαρτ, νοιώθοντας ἓνα τρομερὸ προαίσθημα νὰ τῆς σφίγγῃ τὴν καρδιά.

Ἐνας γηραιὸς Σκωτσέζος εὐπατρίδης γονάτισε τότε μπροστά τῆς καὶ χαμηλώνοντας τὸ κεφάλι του, τῆς ἀπάντησε:

— Ἀλλοίμονο, Μεγαλειότητάτη!... Ὁ Βασιλεὺς...

— Ὁ βασιλεὺς!... τραύλισε ἡ Μαρία Στούαρτ. Τελειώστε, κύριε...

— Μολονότι κανένας ἀπὸ τοὺς γιατροὺς δὲν προέβλεπε αὐτὴν τὴν ξαφνικὴ ἐπιδείνωσι, ἐξακολούθησε ὁ εὐπατρίδης, ἡ κατάσταση τῆς τοῦ βασιλέως χειροτέρευσε ἀπότομα... Ἐπαθε... συγκοπή...

Ἡ Μαρία Στούαρτ δὲν ἄκουσε περισσότερα...

Σὰν τρελλὴ ὤρμησε πρὸς τὸν βασιλικὸ κοιτῶνα...

Οἱ γιατροὶ παραμέρισαν μὲ σεβασμὸ καὶ μὲ πόνο...

Καί, στὸ κρεβάτι μὲ τοὺς ψηλοὺς στύλους, τὸ τοποθετημένο ἐπάνω σὲ θάβρο σὰν θρόνος, ὁ βασιλεὺς τῆς Γαλλίας Φραγκίσκος Ιος τῆς παρουσιάστηκε πελιδνός, μὲ τὰ μάτια κλειστά, νεκρὸς παιδί!...

Ἡ Μαρία Στούαρτ ρίχτηκε ἐπάνω του, πῆρε τὸ ὠραῖο του κεφάλι μέσα στὰ τρεμάμενα χεῖρα τῆς καὶ ἀπόθεσε ἓνα φίλημα στὰ χεῖλη του, τὰ παγωμένα κιόλας.

— Φραγκίσκε! στέναξε. Φραγκίσκε μου... πολυαγαπημένε μου!... Ζύπνια!... Ἡ μικρούλα σου Μαρία εἶν' ἐδῶ!...

Ἡ δυστυχισμένη δὲν ἦταν πειὰ παρὰ μιά γυναῖκα... Κί' ὁ συζυγικός τῆς πόνοξ ξέσπασε σ' ἓνα σπαραχτικὸ στεναγμὸ...

Τέλος, ἔχασε τὶς αἰσθήσεις τῆς καὶ σωριάστηκε στὰ πόδια τοῦ κρεββατιοῦ.

Ἡ Μαρία ντ' Ἀβενέλ, πού τὴν εἶχε ἀκολουθήσει, γονάτισε καί, μ' ἓναν ἀπέραντο σεβασμὸ, πῆρε μέσα στὰ χεῖρα τῆς τὸ

ἀξιολάτρευτο κεφάλι τῆς δυστυχισμένης βασίλισσας τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Σκωτίας.

— Χαῖρε, σύντομη χαρὰ μου! ψιθύρισε. Μὰ κί' ἐσὺ, φτωχὴ μου βασίλισσα, πληγώθηκες θανάσιμα... Ὡ! εἶμαι καταραμένη, ἀφοῦ σέρνω ξοπίσω μου τὴν δυστυχία!...

Ὁ μέγας τελετάρχης τῆς Αὐλῆς πλησίασε τὴ στιγμή ἐκεῖνη στὴ βασιλικὴ κλίνη.

Ἀνέβηκε στὸ θάβρο τῆς, κύτταξε μιά στιγμή τὸν νεκρὸ βασιλέα κί' ἔπειτα γυρίζοντας πρὸς τοὺς αὐλικούς πού εἶχαν γονάτισει, φώναξε μὲ φωνὴ βαρεῖα κί' ἐπίσημη:

— Κύριοι! Ὁ βασιλεὺς ἀπέθανε!

— Ζήτω ὁ Βασιλεὺς! ἀπάντησαν οἱ εὐπατρίδαι.

XIV

ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Ἄς ἀφήσουμε τὶς θλιβερὲς αὐτὲς σκηνὲς γιὰ νὰ γυρίσουμε πίσω, τὴ στιγμή πού, ὕστερα ἀπ' τὴν ὑστερόβουλη συμβουλή τοῦ αἵματοβαμμένου πανδοχέως Τζὼν Ρόμπυ, οἱ πολεμιστὰι τοῦ γενναίου Κρίστι ντὲ Κλάινθιλ μετέφεραν τὸν πληγωμένο ἀρχηγὸ τους στὸ γειτονικὸ μοναστήρι.

Ἐκεῖνη τὴ νύχτα, μετὰ τὸν ἔσπερινό, οἱ μοναχοὶ τοῦ μοναστηριοῦ αὐτοῦ εἶχαν συγκεντρωθῆ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἡγουμένου τους γιὰ νὰ σκεφθοῦν τί μέτρα ἀμύνης ἔπρεπε νὰ λάβουν ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ Κρίστι, ὁ ὁποῖος τολμοῦσε συχνὰ νὰ τοὺς ζητᾶ λύτρα, γιὰ νὰ τοὺς ἀφήνῃ νὰ κινουῦνται ἐλεύθερα στὰ περὶχωρα.

Καθένας ἔδινε τὴ γνώμη του σύμφωνα μὲ τὴν ἰδιοσυγκρασία του. Ἄλλοι συνιστοῦσαν σύνεσι καὶ ἄλλοι πόλεμο κατὰ τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν πολεμιστῶν τοῦ Ἀβενέλ.

Ὁ μοναχὸς κωδωνοκρούστης εἶπε σὲ μιά στιγμή ὀρθᾶ-κοφτὰ:

— Πρέπει νὰ συλλάβουμε αὐτὸν τὸν καταραμένο πολέμαρχο καὶ νὰ τὸν θάλομε νηστεία μὲ ψωμί καὶ νερὸ ἐπὶ ἓναν αἰῶνα!

— Ἀδελφὲ Ἰάκωβε, τοῦ ἀπάντησε ὁ ἡγούμενος, ξεχνᾶς πὼς εἶνε, ἂν ὄχι ἀδύνατον, ἀλλὰ πολὺ δύσκολο νὰ συλλάβουμε τὸν ἄγριον αὐτὸν πολεμιστή;

Ὁ ἀδελφὸς Ἰάκωβος, ἓνας πελώριος καὶ τετράπαχος μοναχὸς, ἐτοιμαζόμενος νὰ διαμαρτυρηθῆ, ὅταν ἔξαφνα δυνατὰ χτυπήματα στὴν πόρτα τῆς μονῆς, ἔκαναν τοὺς καλογέροξ ν' ἀναπηδήσουν στὰ στασίδια τους.

— Ποιὸς ἔμπορεῖ νὰ χτυπᾶ τέτοια ὦρα; ρώτησε ὁ ἡγούμενος χλωμιάζοντας. Θεὲ μου!... Παραβιάζουν τὴν πόρτα... Ἀδελφὲ Ἰάκωβε, πῆγαινε λοιπὸν νὰ δῆς!

Μὰ ὁ πελώριος μοναχὸς, πού προηγουμένως ἔκανε τὸν τολμηρὸ, εἶχε τρυπώσει πίσω ἀπὸ τὸ στασίδι του μόλις ἄκουσε τὰ πρῶτα χτυπήματα. Καὶ μὲ φωνὴ πού ἔτρεμε, τραύλισε:

— Ἐγὼ;... Ἐγὼ;... Μά...

— Ναι, ἐσὺ! Βιάσου!... Ἀλλοίως οἱ καταραμένοι ποδ χτυπᾶνε θὰ τὰ γκρεμίσουν ὅλα...

Ὁ ἀδελφὸς Ἰάκωβος τράβηξε τρέμοντας πρὸς τὴν εἴσοδο τοῦ μοναστηριοῦ.

Ὅταν ἔφτασε μπρὸς στὴ μεγάλη πύλη, ξαναβῆκε κάπως τὸ θάρρος του, βλέποντας τὸν ἀδελφὸ-θυρωρὸ, τὸν ἀδελφὸ-ἀποθηκάρη καὶ μερικοὺς ἄλλους καλογέροξ νὰ συσκέπτονται συγκεντρωμένοι ἐκεῖ.

— Νὰ μὴν ἀνοίξουμε! φώναξε ὁ ἀδελφὸς Ἰάκωβος. Ἀνθρώποι πού χτυπᾶν ἔτσι, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶνε ἁμαρτωλοὶ, τῶν ὁποίων ἡ παρουσία θὰ βεβηλώσῃ τὸ ἅγιο αὐτὸ μέρος...

Ὅλοι ἐπιδοκίμασαν τὰ λόγια του...



Ὁ Φραγκίσκος Β'

(Παλιὰ γκραβίρ)

Μα απ' έξω τὰ χτυπήματα, γινόντουσαν όλοένα και πιο δυνατά και συνοδεούντουσαν τώρα από τρομερές θλαστήμιες...

Ξαφνικά, όμως, όλος αυτός ό θόρυβος έπαψε ως δια μαγείας.

Ό αδελφός-άποθηκάριος που ήταν πιωμένος, τόλμησε τότε να χωσή τη μύτη του στο φεγγίτη της πόρτας.

— Ό Άγιος Ιωσήφ ως μάς βοηθήση! φώναξε κάνοντας πίσω τρομαγμένος. Είνε οι σύντροφοι του Κρίστι!... Τί θέλουν πάλι από μάς... Βαστάτε καλά, σεις οι άλλοι!... Έγώ παω να κλείσω τὰ υπόγεια κελλάρια μου.

— Έρχομαι κι' έγώ να σε βοηθήσω! φώναξε ό αδελφός 'Ιάκωβος περίτρομος.

— Κανέννας να μη κουνηθή! άκούστηκε εκείνη τη στιγμή ή ώργισμένη φωνή του ήγουμένου, ό όποιος είχε πάει μόνος του για να βεβαιωθή για την αίτια όλου αυτού του θορύβου.

Καθώς δέν άκουγαν πειά τίποτε από την άλλη μεριά της πόρτας, οι μοναχοί υπάκουσαν.

Κατόπιν, ό ήγούμενος πήγε κι' αυτός και κύτταξε από τό φεγγίτη.

— Παναγία Παρθένος, λυπήσου μας! ψιθύρισε άμέσως. Αυτοί οι δαίμονες ξερρίζωσαν μια ίτιά. Την σέρνουν ως εδώ..

Θέλουν να την χρησιμοποιήσουν για καταπέλτη στην πόρτα... Άνοιχτε γρήγορα!... Άλλοιώς οι καταραμένοι θα μάς σφάξουν όλους και θα θάλουν φωτιά στο μοναστήρι!...

Τρέμοντας σύγκορμος, ό αδελφός-θυρωρός έσπευσε να χώση ένα τεράστιο κλειδί στην κλειδωνιά. Μα ό φόβος του τον έκανε ν' άργη κι' έτσι οι πολεμιστάι πρόφτασαν να καταφέρουν τό πρώτο τους χτύπημα έναντιον της πόρτας, Συγχρόνως, ή κραυγές ξανάρχισαν...

Τό πρώτο όμως αυτό χτύπημα συνέπεσε με τη στιγμή που ό θυρωρός είχε κατορθώσει να μισανοίξη την πόρτα. Έτσι τὰ φύλλα της άνοιξαν μόνα τους με μια όρμη και μια δύναμη, ώστε αναποδογύρισαν τό θυρωρό. Αυτός, πέφτοντας, έρριξε κάτω τον ήγούμενο που θρισκόταν πίσω του. Ό ήγούμενος παρέσυρε στην πτώση του τον αδελφό 'Ιάκωβο, ό όποιος, καθώς γαντζώθηκε από τον διπλανό του καλόγερο, κατακύλησε κι' αυτός.

Οί Σκωτσέζοι που ώρμησαν μέσα μανιασμένοι, στάθηκαν καθώς είδαν όλους αυτούς τους καλογέρους που είχαν σωριαστή ό ένας στον άλλο και προσπαθούσαν να σηκωθούν άπάνω, θαρειαναστενάζοντας.

Ξέσπασαν τότε σ' άσυγκράτητα γέλια, που συμπλήρωσαν τό φόβο των καλογέρων, των αδυνάτων θυμάτων τους! Μα, καθώς άντίκρυσαν τό φορείο με τον πληγωμένο άρχηγό τους, τό όποιο είχαν άποθέσει σε μια γωνιά, σώπιασαν άμέσως.

— Μα τον Άγιο Πατρίκιο! φώναξε ένας απ' αυτούς. Έτσι λοιπόν, άξιοι καλόγεροι του διαβόλου, δέχεστε έναν πληγωμένο; Είσαστε Χριστιανοί ή Τουρκοί!... Αίμα και φωτιά!... Θα μάς πληρώσετε άκριβά την αντίστασί σας!...

Οί πολεμιστάι του Κρίστι ντε Κλάινθιλ προχώρησαν άπειλητικοί, θρίζοντας και θλαστημώντας... Νέος πανικός άπλώθηκε στους καλογέρους, απ' τους όποιους άλλοι τό έβαλαν στα πόδια κι' άλλοι έπεσαν κάτω γονατιστοί.

Μονάχα ό ήγούμενος, ό όποιος είχε σηκωθή έν τώ μεταξύ, διατήρησε κάπως την ψυχραιμία του.

— Σταθήτε! φώναξε. Άλλοιώς θα σας καταραστῶ ως την τρίτη γενεά σας!... Άν έχετε πληγωμένο μαζύ σας, αναλαμβάνω να τον περιποιηθῶ!

Ό άρχηγός μας είναι πληγωμένος! φώναξαν οι πολεμιστάι.

— Κατάρα! ψιθύρισε σιγά ό ήγούμενος. Πρέπει λοιπόν να σώσω τον Κρίστι ντε Κλάινθιλ;

— Διστάξεις; ρώτησε ό ύπαρχηγός του Κρίστι, κάνοντας μια άπειλητική χειρονομία.

— Όχι! Δέν διστάζω πειά! άπάντησεν ό άββάς. Ό Άγιος 'Ιωσήφ μ' έμπνεί! Άκούστε όλοι, τέκνα μου!

Ό ήγούμενος ήξερε πόσο ήταν άπλοϊκή ή καρδιά και τό

πνεύμα αυτών των άγρίων πολεμιστών.

Ήξερε πόσο εύκολα μπορούσε να τους συγκινήσει με μια προσποιητική μεγαλοφυχία.

— Ό Κρίστι μου έκανε μεγάλα κακά! έξακολούθησε. Υποχρέωσε τό φτωχικό μας μοναστήρι να του προμηθεύη δια της θίας άρνιά, χοίρους και πουλερικά!... Μα θέλω να τα ξεχάσω όλα!... Θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου για να τον κάνω καλά... Ό Θεός θα με βοηθήσει... Πρέπει όμως μονάχα αυτός να μπη στο μοναστήρι... Άποσυρθήτε όλοι σας!... Υπ' αυτόν τον όρο, αναλαμβάνω να του σώσω τη ζωή!...

— Αναλαμβάνεις να του σώσης τη ζωή; ρώτησε δύσπιστα ό ύπαρχηγός του Κρίστι. Μεγάλο λόγο είπες, κύρ ήγούμενε! Ό άρχηγός μας έχει άγγιχτή από τον Μαύρο Άνθρωπο...

— Τό αναλαμβάνω! βεβαίωσε ό ήγούμενος, ό όποιος έν τώ μεταξύ είχε ρίξει μια ματιά στις πληγές του Κρίστι. Άν ό Μαύρος Άνθρωπος τον άγγιξε, θα τον έξορκίσω!...

Οί πολεμιστάι του Άβενέλ συμβουλευτήκαν ό ένας τον άλλον με τό βλέμμα... Η στάσις του ήγουμένου τους ένέπνεε έμπιστοσύνη...

Και δέχτηκαν...

Όλοι άπ' αυτούς τῶ χέρι τους πάνω απ' τον άρχηγό τους, δείχνοντας έτσι την έλπίδα τους, και, ξανανεβαίνοντας στ' άλογά τους, έπήραν τό δρόμο της έπιστροφής προς τον πύργο του Γκλήντιργκ.

Όταν οι πολεμιστάι άπομακρόνθηκαν, οι καλόγεροι άρπαξον τό φορείο και μετέφεραν τον Κρίστι ντε Κλάινθιλ σ' ένα κελλι, όπου, άμέσως ό ήγούμενος, έπλυνε κι' έπέδεσε τό τραύμα του.

Έπειτα άνέθεσε στον αδελφό 'Ιάκωβο—παρ' όλες τις άντιρρήσεις που διατύπωσε εκείνος— ν' άγρυπνή κοντά στον πληγωμένο, να του δίνη να πίνη και να τον προσέχη.

Άφού τὰ έκανε όλ' αυτά, ό ήγούμενος συγκέντρωσε γύρω του μερικούς απ' τους πιο έξυπνους μοναχούς και τους έξέθεσε τό σχέδιό του:

— Τον κρατάμε επίτελους αυτό τό ληστή!... Δέν πρέπει πειά να τον αφήσουμε... Δέν άρέσει βέβαια στο Θεό τό ότι θα παραβῶ τον όρκο μου. Μα στο κάτω-κάτω, τί ώρκίστηκα; Ότι θα τον θεραπεύσω, αυτό είναι όλο... Και θα τον θεραπεύσω... Μα βῶ τον κρατήσουμε εδώ... Κι' αυτό θα είναι ένα έργο θεάρεστο, γιατί θα σώσουμε και την ψυχή του, άφού σώσαμε τό σώμα του... Άν οι άνθρωποι του έρθουν να τον ζητήσουν, θα τους πούμε ότι θέλησε να φύγη... κι' έφυγε!...

Οί άλλοι καλόγεροι έπεδοκίμασαν όμοφώνως τὰ λόγια του. Και συμφώνησαν να κανονίσουν τὰ πράγματα έτσι,

ώστε ό αδάμαστος Κρίστι να μη μπορέσει ποτέ να ξεφύγη από τό μοναστήρι, τό όποιο τόσες φορές είχε ληστέψει...

Έν τώ μεταξύ, ό Κρίστι με τις κομπρέσες που κατά σύστασιν του ήγουμένου, του έβαζε ό αδελφός 'Ιάκωβος, δέν άργησε να συνέλθη.

Έρριξε ένα ξαφνιασμένο βλέμμα στο κελλι όπου θρισκόταν, άπλωσε τὰ χέρια του, έκανε ένα μορφασμό, έβηξε δυνατά και ψιθύρισε στο τέλος:

— Όραία!... Τό τομάρι μου είναι γερό!... Μόνο νοιώθω κάτι στον ώμο και στο κεφάλι μου... Δέν είναι τίποτε!... Γραντζουνιές... Έμπρός, χόπ!... Άπάνω...

Μα ξανάπεσε λαχανιασμένος.
— Μα όλους τους διαβόλους, είμαι πιο σοβαρά πληγωμένος απ' ό,τι περίμενα!... Ό θλάκας, έγώ!... Άκούς εκεί να γκρεμιστῶ απ' τάλογο μου!... Κατάρα και φωτιά!... Ω! και να είχα στα χέρια μου αυτόν που μούρριξε... Μα θάρθη κι' αútουνοῦ ή ώρα του!... Υπομονή! Μα, Θεέ μου, τί άπόγινε ό μικρός μου μαθητής, ό ώραϊός μου 'Ιουλιανός; Χωρίς άλλο θα τον πήραν οι πολεμιστάι μου και θα θρίσκεται τώρα στην άγκαλιά της μητέρας του... Μα έγώ που θρίσκομαι;

Έκείνη τη στιγμή, τὰ βλέμματα του πολεμάρχου έπεσαν



Η Μαρία Στούαρτ

στον αδελφό 'Ιάκωβο, πού περισσότερο πεθαμένος παρά ζωντανός απ' τὸ φόβο του, μурμουρίζε μιά προσευχή καὶ σταυροκοπιόταν.

— Τί εἶν' αὐτὸ τὸ παληόμουτρο; ἔκανε ὁ Κρίστι τεντώνοντας τὰ μάτια του. Σάν θώϊδι ἀπὸ τὰ λειβάδια μας μοῦ φαίνεται.

— 'Ἰησοῦ Χριστέ! τραύλισε ὁ μοναχός, προσβεβλημένος ἀπ' αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμό.

— "Α! ὄχι... ἐξακολούθησε ὁ Κρίστι. Εἶν' ἕνας καλόγερος. Βρίσκομαι λοιπὸν στὴν κατοικία τοῦ Σατανᾶ....

— Κύριε καπετάνιε, τόλμησε νὰ πῆ ὁ αδελφός 'Ιάκωβος, εἶσατε στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 'Ἰωσήφ.

— Ὁ Κρίστι ξέσπασε σὲ δυνατὰ γέλια.

— Ἡ φάρσα εἶν' ὠμορφη! εἶπε. "Ἐ λοιπὸν, ἔστω! "Ἄκου, καλόγερε... Δόσε μου νὰ πιῶ... "Ἐχω τὴν κόλασι μὲ ὄλες τὶς φωτιές στὸ λαρύγγι μου... Νὰ πιῶ, σοῦ εἶπα, γιατί μὰ τὸ Σατανᾶ....

— Νά!... Εἶν' ἕνα πιοτὸ πού ὁ σεβασμιώτατος ἡγούμενός μας ἔφτιαξε ἐπίτηδες γιὰ σᾶς.

Ὁ πολεμιστὴς μούσκεψε τὰ χεῖλη του στὴν κούπα πού ὁ αδελφός 'Ιάκωβος τοῦ παρουσίασε τρέμοντας σύγκορμος. Μὰ ἀμέσως τὴν πέταξε μακριὰ καὶ τὴν ἔκανε κομμάτια, ἐνῶ ὁ μοναχός, τρελλός ἀπ' τὸ φόβο του, εἶχε μαζευτῆ σὲ μιά γωνιά τοῦ κελλιοῦ.

— Πούφ! φώναξε ὁ Κρίστι. Τί ἀηδία αὐτὸ τὸ φάρμακο! Κρασί!... Θέλω κρασί!... Ἀληθινὸ κρασί, βρωμοκαλόγερε!...

Ὁ αδελφός 'Ιάκωβος ἔτρεξε ἀμέσως νὰ τ' ναφέρει ὅλα αὐτὰ στὸν ἡγούμενο. Πρὸς μεγάλη του δὲ ἔκπληξι, ἐκεῖνος τὸν διέταξε νὰ δώσῃ στὸν Κρίστι ὅ,τι τοῦ ζητοῦσε.

Ἔτσι σὲ λίγο ξαναπαρουσιάστηκε στὸ κελλὶ τοῦ Κρίστι φορτωμένος μποτίλλιες. Τώρα ὁ αδελφός 'Ιάκωβος εἶχε κάνει κουράγιο. Κάθησε κοντὰ στὸν καπετάνιο καὶ τὴ στιγμὴ πού ἐκεῖνος γέμιζε ἕνα πελώριο κύπελλο, ὁ αδελφός 'Ιάκωβος ἐπρότεινε γελώντας ἐν' ἄλλο κύπελλο πού εἶχε φέρει μαζί του καὶ εἶπε:

— Τὸ νὰ πίνῃ κανένας μόνος φέρνει δύστυχία!... Στὴν υγεία σας!...

Φαίνεται πὼς ὁ Κρίστι φάνηκε πολὺ γενναϊόδωρος στὸ κρασί. Γιατί δυὸ ὄρες κατόπιν, τὰ χαράματα, τὴν ὥρα πού ἔπρεπε νὰ σημάνῃ ὁ ὄρθρος, ἢ καμπάνα τοῦ μοναστηριοῦ, ἔμεινε βουβή... Ὁ αδελφός 'Ιάκωβος ὁ κωδωνοκρούστης, ροχάλιζε μακαρίως!...

Τὸ σκάνδαλο ἦταν μεγάλο γιὰ τὸ μοναστήρι κι' ὁ ἡγούμενος ἀποφάσισε νὰ στείλῃ ἕναν ἄλλο καλόγερο κοντὰ στὸν πληγωμένο.

Μὰ ὁ Κρίστι κυριεύθηκε ἀπὸ μιά τρομερὴ ὄργη κι' ἔδωξε ὄλους τοὺς καλόγερους πού τοῦ ἔστειλαν, ὡς ὅτου ἀναγκάστηκαν νὰ τοῦ ξαναστείλουν τὸν καλὸ αδελφὸ 'Ιάκωβο.

Ἀπὸ τότε, ἡ ζωὴ ἔγινε ἀφορητὴ στὸ μοναστήρι. Ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ πληγωμένου ἀντηχοῦσαν θακκικὰ τραγούδια καὶ, σὲ κάθε στιγμὴ, ὁ ἡγούμενος καλοῦσε τοὺς δυστυχισμένους μοναχοὺς στὸ παρεκκλήσιο γιὰ νὰ κάνουν μετάνοιες καὶ νὰ ἐξαγνίσουν τὸν ἅγιο αὐτὸν τόπο πού τὸν ἐβεβήλωνε αὐτὸς ὁ καταραμένος ὁ Κρίστι.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ἡγούμενος εἶχε ἀναγκασθῆ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἰδέα του νὰ κρατήσῃ τὸν πολέμαρχο αἰχμάλωτο.

Ἔβλεπε πὼς ὁ Κρίστι ἄρρωστος, πληγωμένος, κατάκοιτος, ἀνάγκασε καὶ τοὺς πιὸ γενναίους ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς νὰ τὸ βάζουν στὰ πόδια. Τί θὰ γινόταν λοιπὸν ὅταν θὰ θεραπευόταν;

Ἐνα θράδυ ὁ Κρίστι κατάλαβε πὼς ὄλες του ἢ δυνάμεις εἶχαν ἐπανέλθει. Μονάχα ὁ ὄμος του τοῦ πονοῦσε ἀκόμα. Μὰ

βιάζοταν νὰ βγῆ ἔξω, νὰ τρέξῃ στὸ πανδοχεῖο τοῦ Τζὼν Ρόμπυ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ θρῆ ἐκεῖνον πού εἶχε πυροβολήσει ἐναντίον του.

Σηκώθηκε ὄρθιος, τέντωσε τὰ μέλη του, καὶ παρ' ὄλους τοὺς πόνους πού ἐνοιώθε, μπορούσε νὰ καθαλλήσῃ. Διέταξε λοιπὸν νὰ τοῦ πᾶνε στὴν αὐλὴ τοῦ μοναστηριοῦ τὸ ἄλογό του, πού οἱ σύντροφοί του φεύγοντας τοῦ τὸ εἶχαν ἀφήσει στὸ μοναστήρι.

Ἔπειτα εἶπε καὶ τοῦ σερβίρισαν ἕνα πλούσιο γεῦμα πού τοῦ ξανάδωσε ὄλες του τὶς δυνάμεις.

— Γεῖά σου, μάστορ ἡγούμενε! φώναξε τότε στὸν ἀθβά. Τὰ κρασιά σου εἶνε καλὰ, τὰ πουλερικά σου τρυφερά. Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ τὴν φιλοξενία σας καὶ σοῦ ὑπόσχομαι νὰ σοῦ κάνω συχνὲς ἐπισκέψεις γιὰ νὰ σ' εὐχαριστήσω.

— Μὴν κάνετε αὐτὸν τὸν κόπο, ἀφέντη Κρίστι....

— Νά! Νά!... Θὰ ξανάρθω!... Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀχάριστος!....

Ὁ ἀθβάς ἔσκυψε καρτερικὰ τὸ κεφάλι του καὶ ψιθύρισε ἀπὸ μέσα του:

— Θεέ μου, γεννηθήτω τὸ θέλημά Σου... Ἀπομάκρυνε ὅμως αὐτὴ τὴν πληγὴ ἀπὸ τὸν Οἶκον τῶν ταπεινῶν Σου δούλων, ἀπὸ τὸν Οἶκον Σου, Κύριε...

Ὁ καπετάνιος ἀνέθηκε στὸ ἄλογό του μ' εὐκολία κι' ἔπειτα ἀπὸ μιά στιγμὴ ἀπομακρυνόταν καλπάζοντας.

Οἱ μοναχοὶ ἔβγαλαν τότε ἕναν στεναγμὸ ἀνακουφίσεως. Μὰ μόλις ὁ Κρίστι προσπέρασε τὴν πόρτα τοῦ μοναστηριοῦ, ὁ ἡγούμενος ἐκάλεσε τὸν αδελφὸ 'Ιάκωβο καὶ τοῦ εἶπε:

— Πήδηξε ἀμέσως στὴ φοράδα σου πού ἔβαλαν καὶ τὴν ἔξεψαν συγχρόνως μὲ τὸ ἄλογο τοῦ καταραμένου αὐτοῦ ληστοῦ... Νὰ τὸν πάρῃς ἔπισω... Ἄν σὲ δῆ, δὲν θὰ τὸν θάλης σὲ ὑποψίες, ἀφοῦ ἐσένα μόνον ἀνεχόταν δίπλα του... Νὰ δῆς πού πάει...

Παρ' ὄλο τὸν τρόμο του — γιατί ὁ Κρίστι θὰ τὸν σκότωνε ἀσφαλῶς ἂν τὸν ἐπιανε νὰ τὸν κατασκοπεύῃ, ὁ αδελφός 'Ιάκωβος, θέλοντας καὶ μὴ, καθάλλησε τὴ φοράδα του καὶ ξαπολύθηκε πίσω ἀπὸ τὸν τρομερὸ Κρίστι.

XV

ἘΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ
ΒΑΛΤΕΡ ΣΚΩΤ

Ὁ αδελφός 'Ιάκωβος ἦταν μεθυσμένος ὅταν ἄρχισε νὰ παρακολουθῇ τὸν Κρίστι κ' οἱ καπνοὶ τῆς μέθης τοῦ ἔδιναν λίγο κουράγιο.

Ὁ οὐρανὸς ἦταν καθαρὸς κ' ἡ ἐξοχὴ γαλήνια. Τὸ φεγγάρι ἔλαμπε σ' ὄλη του τὴ λάμπι.

Ὁ μοναχός χτυποῦσε τὴ φοράδα του μ' ἕνα μικρὸ ραβδί κι' ἄφηνε μεγαλοπρεπῶς νὰ κρέμονται τὰ ποδιάρια του πού ἄγγιζαν σχεδὸν τὸ ἔδαφος.

Ἀπὸ μακριὰ, ἔβλεπε τὴν ψηλὴ σιλουέττα τοῦ καπετανίου πού χανόταν πρὸς τὴ διεύθυνσι τοῦ μύλου. Κι' ὁ αδελφός 'Ιάκωβος πῆρε κι' αὐτὸς τὸ δρόμο τοῦ μύλου, ὅπου ἔφτασε ἔπειτ' ἀπὸ δυὸ ὄρες, ἀφοῦ θάδισε ὅσο μπορούσε πιὸ ἀργά, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ χάσῃ τὰ ἴχνη τοῦ Κρίστι.

Ἡ ἐλπίδα του ὅμως αὐτὴ διαψεύτηκε.

Ὁ μύλος πού γιὰ τὴν ὠμορφη τοποθεσία του, γιὰ τὴ δροσιά τοῦ τοπίου καὶ γιὰ τὴ χάρι τῆς μυλωνοῦς του, λέγονταν στὰ περίχωρα ὁ "Ὠμορφος Μύλος, θρισκόταν ὄχι μακριὰ ἀπὸ τὸ πανδοχεῖο τοῦ Τζὼν Ρόμπυ, στὴν ἄλλη ὄχθη τοῦ ποταμοῦ, σὲ σκωτσέζικο ἔδαφος. Ὅσο τὸ μέρος ἦταν πένθιμο καὶ θλιβερὸ στὴν ἀγγλικὴ ὄχθη, ὅπου ἦταν τὸ πανδοχεῖο, τόσο τὸ τοπίο ἦταν γλυκὸ καὶ γοητευτικὸ γύρω ἀπ' τὸ μύλο.

(Ἀκολουθεῖ)



Ἐνα σπάνιο πορτραῖτο τοῦ Φραγκίσκου Β', συζύγου τῆς Μαρίας Στούαρτ.