

## ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

# ΤΗΣ ΜΑΡΣΕΛ ΤΙΝΑΙΦ ΠΩΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΤΗ ΤΖΟΥΛΙΑ



ΕΛΕΤΕ νὰ μάθετε πῶς παντρευτήκαμε, ἔγω κ' ἡ γυναῖκα μου; εἰπε ὁ γέρο ζωγράφος Μορανζέλ. "Α! εἶνε μιὰ νόστιμη, μιὰ χαριτωμένη ίστορία...

Γύρω ἀπ' τὸ τραπέζι καθόμαστε δυὸ κύριοι, παληοὶ φίλοι τοῦ Μορανζέλ, μὲ τὶς γυναικὲς μας, ἡ κ. Μορανζέλ, δροσερὴ σὰν χειμωνιάτικο μῆλο κάτω ἀπ' τ' ἄσπρα τῆς μαλλιά, ὁ μοναχογυιὸς τῶν Μορανζέλ, ὁ Ζάκ, τρεῖς φίλοι του, νεαροὶ καλλιτέχναι κι' ἐ Μορανζέλ ὁ ἴδιος.

Στοὺς τοίχους κρεμόντουσαν ἔνα σωρὸ ἔργα τοῦ ζωγράφου μας.

Ο Μορανζέλ ἔφερε τὸ χέρι στὴν ὅμορφη γενειάδα του καὶ, μὲ μιὰ λάμψι εὐθυμίας στὰ γαλάζια μάτια του —μάτια τοπογράφου, ποὺ ἀπὸ τὸ πολὺ κύτταγμα τῆς φύσεως ἐπῆραν μιὰ ἀνταύγεια ἀπ' τὴν γαλήνη τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπ' τὴν διαφάνεια τοῦ νεροῦ— εἰπε γυρίζοντας πρὸς ἐμᾶς:

— Ἐκείνη τὴν ἐποχὴν, ἡμουν εἰκοσιτριῶν χρονῶν. Εἶχα μαλλιὰ Σεραφεὶμ —δέν εἰν' ἔτσι, κυρία Μορανζέλ;— τριανταφυλλένιο πρόσωπο κοριτσιοῦ καὶ μιὰ ἀπέραντη δειλία. Ἐννοεῖται, ἡμουν φτωχὸς σὰν τὸν Ἰώβ, περήφανος σὰν τὸν Ἀρταμπάν κι' εὔρισκα δτὶ οἱ ζωγράφοι, τὰ μέλη τεῦ Ἰνστιτούτου, ἥσαν μπογιατζῆδες. Θά ἔπερπε νὰ βλέπωμε τὰ ἔργα μου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: ἥσαν τόσο σκοτεινά, τόσο ἀγρια, κόσσο ἐπαναστατικά, δσο γλυκός καὶ γαλήνιος, ἡμουν ἔγω ὁ ἴδιος... "Α! εύτυχῶς συνῆλθα γρήγορα ἥπ' τὴν καλλιτεχνική ἐκείνη τρέλλα μου... Ἡ παλέττα μου φωτιζόταν σιγά-σιγά δσο ἡ ύπαρξης μου σκοτείνιαζε...

»Κατοικοῦσα στὴν προκυμαία Μαλακαί, σὲ μιὰ σοφίτα ποὺ τὴν εἶχα βαφτίσει ἀτελιέ. Ἐκεῖ, κερδίζοντας μερικὲς δεκάρες μὲ τὴν ζωγραφική λιθογραφιῶν, ζοῦσα ἡρωϊκά μὲ ψωμοτύρι.

»Τὶς Κυριακές, ἔπαιρνα καὶ κανένα λουκάνικο, δταν τὰ ἔσοδα τῆς ἑδομάδος πήγαιναν καλά.

Νεοφερμένος ἀπὸ τὴν ἐπαρχία μου δὲν ἤδερα κανένα, ἀκτὸς ἀπὸ τοὺς συναδέλφους μου τοῦ ἀτελιέ... Οὔτε ἡ παραμικρὴ γκριζέττα δὲν φαινόταν στὸν ὄριζοντά μου... Ζοῦσα σὰν ἀσκητής! Ἡ μητέρα μου μοῦ εἶχε συστήσει νὰ πάω νὰ βρῶ μερικοὺς φίλους δικούς της, τοὺς Φρανσατά, «εγκατεστημένους στὴν πρωτεύουσα», καθὼς ἔλεγε. Μὰ ἔγω δὲν τοὺς ἔδινα καμμιὰ σημασία. Τοὺς θεωροῦσα ἐπαρχιώτες, ἀστούς, ἀνθρώπους μακαρίους, χορτασμένους Φιλισταίους... Ἐξ ἄλλου, τὰ ροῦχα μου εἶχαν πειὰ τέτοια χάλια, ὡστε δὲν ἡμουν γιὰ ἐπισκέψεις...

»Τὴν πρωτοχρονιὰ ἐκείνου τοῦ χρόνου, μοιράστηκα μὲ μερικοὺς συναδέλφους μου τὶς λιχουδίες ποὺ μοῦ εἶχε στείλει ἡ μητέρα μου: διάνο ψητό, γλυκίσματα, πῆττα τῆς πατρίδας μου κλπ... Γλεντούσαμε λοιπὸν μὲ κέφι, δταν ἔξαφνα ὁ θυρωρὸς ἀνέβηκε ἐπάνω καὶ μοῦ ἔφερε μιὰ ἐπιστολή... Τι ἤταν αὐτό; Οι φίλοι τῆς μητέρας μου, οἱ Φρανσατά, εἰδοποιημένοι ἀπ' αὐτὴν, ἔξεδήλωνταν τὴν ἐπιθυμία νὰ μὲ γνωρίσουν καὶ μὲ προσκαλοῦσαν στὸ σπίτι τους, στὴν ὁδὸν Ἀρχείων, γιὰ τὰ θεοφάνεια, γιὰ τὸ κόψιμο τῆς πήττας.

»Μέσα στὴ σκέψι μου, ἔβλεπα κιόλας τὸ σαλόνι τους μὲ βελοῦδα καφὲ καὶ μπλέ, τὶς λάμπες στολισμένος μὲ χάρτινους σκούφους, ὅμοιους μὲ τὸν βαμβακερὸ ποὺ θὰ φρούσε δικοδεσπότης. "Εβλεπα χοντρές κυρίες μὲ τουρνούρια, νεαρές δεσποινίδες μὲ μουσελίνα ποὺ τραγουδοῦσαν ρομάντσες, ἐνῷ γερασμένοι πειὰ συμβολαιογράφοι ἔπαιζαν γούτσι, πίνοντας συγχρόνως σιρόπι ἀπὸ γκροζέϊ.

»Ἔταν ὁστόσο ἀδύνατον ν' ἀρνηθῶ. Δὲν ἤθελα νὰ ντροπάσω τὴν οἰκογένειά μου, περνῶντας γιὰ ἀγροῖκος. Ἐγκαρτέρησα λοιπὸν κι' ἀποφάσισα νὰ πάω στοὺς Φρανσατά.

»Ἐν πρώτοις, ἔπερπε νὰ φροντίσω γιὰ τὸ ντύσιμό μου.

»Ἡ μαμὰ μοῦ εἶχε χαρίσει μιὰ σεβασμία ρεντιγκότα, τῆς μόδας τοῦ 1820, ἐνα ἀπὸ τὰ οἰκογενειακὰ ἐκείνα ἐνδύματα ποὺ, δπως καὶ τὰ ἔπιπλα, περνῶν ἀπὸ πατέρα σὲ γυιό, χωρὶς νὰ φθείρωνται. Μὰ, τὸν περασμένο μῆνα, γιὰ νὰ πληρώσω τὸ νοῖκι μου, εἶχα πάει τὴν πατριαρχικὴ ρεντιγκότα μου στὸ ἐνεχυροδανειστήριο, ἀπ' δπου δὲν ἔλπιζα, γιὰ πο-

λὺ καιρὸ, νὰ τὴν πάρω.

»Ἐνας φίλος μ' ἔθγαλε ἀπὸ τὴν δύσκολη θέσι μου. Ἐίχε ἑνα μπλέ φράκο ποὺ, δπως ἔλεγε, δὲν ἔκανε ἀσχημη ἐντύπωσι κάτω ἀπὸ τὰ φωτα. "Αν κι' αὐτὸ τὸ ροῦχο μοῦ ἔρχοταν λίγο στενὸ στοὺς ὅμους καὶ κοντὸ πίσω, ώστόσο τὸ φόρεσα τὸ βράδυ τῶν Θεοφανείων, ἀφοῦ προηγουμένως ἔθαλα ἑνα γιλέκο κίτρινο, δῶρο ἄλλου φίλου μου, κι' ἔριξα τὰ ξανθὰ μαλλιά μου σὲ μπούκλες πίσω... "Εμοιαζα ἔτσι μ' ἔναν Ἀλφρέδο ντὲ Μυσσὲ φτωχὸ, μὰ νέο, γιατὶ ἡ ψυχὴ μουτάν τόσο νεανικὴ δσο καὶ τὸ πρόσωπό μου... Λύτο σᾶς φαίνεται ἀπίθανο; Σᾶς ὀρκίζομαι πῶς ἤταν.

»Στὶς ἐννέα ἡ ώρα ἀκριβῶς, παρουσιαζόμουν στὸ σπίτι τοῦ κ. καὶ τῆς κ. Φρανσατώ, εἰσοδηματιῶν, ποὺ είχαν ἀποσυρθῆ ἀπὸ τὸ ἐμπόριο, ἀφοῦ ἔκαναν μεγάλη περιουσία.

»Φανταστῆτε τὴν εἰσοδό μου σ' ἑνα μεγάλο σαλόνι Λουδούκου 16ου μὲ μπουζερί, ἐπιπλωμένο μὲ τὸ φριχτὸ γούστο τοῦ 1860: βελοῦδα γκρενά, στολίδια χρυσᾶ. Τὸ εἶχα φανταστῆ πολὺ καλὰ αὐτὸ τὸ σαλόνι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρῶμα τῶν βελούδων τους καὶ εἶχα φανταστῆ ἐπίσης καλὰ τὸν κ. Φρανσατώ, ἑνα σοθαροφανῆ κύριο, μὲ κοιλίτσα, ποὺ φοροῦσε, σὰν τὸν βασιλέα Λουδούκιο - Φίλιππο, γραβάτα μὲ τριπλὸ γύρο.

»Εἶχα φανταστῆ ἀκόμα καὶ τὴν κ. Φρανσατώ μὲ τὸ μπλέ παρόν φόρεμά της, μὲ τὰ βραχιόλια της καὶ μὲ τὸ φτερό μαραμποὺ ποὺ ἔπεφτε ἀπὸ τὸν κώτσο της στοὺς δλοστρόγυλους ὅμους της. Καὶ ἡ μαμάδες μὲ τὰ τουρνούρια, κ' ἡ δεσποινίδες μὲ τὶς μουσελίνες ἥσαν κι' αὐτὲς ἐπίσης ἐκεῖ, καθὼς κι' οἱ παληοὶ συμβολαιογράφοι, τὸ γουΐστ, τὸ σιρόπι γκροζέϊ καὶ τὸ ἀπαραίτητο φλάσιο ἐνὸς ύπαλληλου τοῦ ληξιαρχείου, δ ὅποιος σημείωνε μεγάλο «σουξέ» στὶς κυρίες μὲ τὴν μουσικὴ του καὶ τὰ καλαμπούρια του.

»Μπῆκα μέσα, χαιρέτησα, ἀπάντησα ἀδέξια στὰ καλόβολα λόγια τῶν Φρανσατώ καὶ, μόλις δ πρώτος χορὸς ἀρχισε στὸ σαλόνι, γλύστρησα ἀνάμεσα ἀπ' τοὺς παίκτες τοῦ γουΐστ ὃ τὸ πιάνο, ποὺ φαινόταν σὰν νὰ μοῦ προσέφερε καταφύγιο.

»Προσταεμένος ἀπὸ αὐτὸ τὸ δργανο, καθισμένος σὲ μιὰ χαμηλὴ καρέκλα, παρακολουθοῦσα τὴν ἐπίσημη αὐτὴ δεξίωσι καὶ νοσταλγοῦσα τὴν σοφίτα μου, τοὺς συναδέλφους μου καὶ τὰ κάστανα ποὺ, αὐτὴ τὴν ώρα, θὰ ψήναμε στὸ τζάκι μου, μακριὰ ἀπὸ τὶς ἀστικές ἐσπερίδες καὶ τὶς ωραίες λευκές καὶ τριανταφυλλένιες δεσποινίδες, ποὺ δὲν εἶχαν ἔρθει γιὰ μένα.

»Καθὼς ἔκανα αὐτὲς τὶς σκέψεις, δρχισα νὰ κυττάζω τὴν δεσποινίδα ποὺ καθόταν στὸ πιάνο... Γιρδὸς μεγάλη μου ἔκπληξι, εἶδα πῶς δὲν ἀνακατεύόταν καθόλου στοὺς χορούς. Καρφωμένη στὸ πιάνο της, σὰν ἔνας ἐρυθρόδερμος στὸν πάσσαλο τοῦ μαρτυρίου, δὲν κουραζόταν νὰ παίξῃ καντρίλιες, μαζούρκες, βάλς, πολονέζες κτλ... Όραία δουλειά, μὰ τὴν ἀλήθεια!

»Καὶ κανένας δὲν πήγαινε νὰ τὴν ἀποσπάσῃ ἀπ' τὸ καταραμένο αὐτὸ πιάνο!

»Καὶ ὅμως, ἤταν χαριτωμένη, ωμορφη μάλιστα! Ἔταν μιὰ ἀπὸ αὐτές τὶς καστανές ποὺ ἔχουν τὴ χάρι τῶν ξανθῶν, τὴν λουλουδένια ἐπιδερμίδα τους, τὴ λάμψι τῶν ματιῶν καὶ τὸ πονηρὸ χαμόγελο τῶν μελαχροινῶν.

»Ἔταν εἴκοσι χρονῶν τὸ πολύ. Εἶχε λεπτὸ σῶμα, σφιγμένο σ' ἑνα πολύμετρο γκρίζο ἀνοιχτὸ φόρεμα, λατιμὸ ύπερροχο ποὺ ἔθγανε ἀπὸ ἑνα δαντελλένιο περιλαίμιο καὶ τὰ πιό ωμορφα χέρια τοῦ κόσμου, χωρὶς δαχτυλίδια όμως καὶ χωρὶς βραχιόλια...

»Διάθολε! Κοντὰ σ' αὐτὴ τὴν κοπέλλα, ἔπαψα πειὰ νὰ νοσταλγῶ τὰ κάστανά μου καὶ τὴν σοφίτα μου. "Αν ἤμουν πιὸ τολμηρὸς, θὰ τὴν προσκαλοῦσα νὰ χορέψουμε μαζύ. Μὰ τὸ φράκο μου ἤταν πολὺ στενὸ κι' ὄχι πολὺ καινούργιο καὶ ὃν ἔκανα καμμιὰ ἀπότομη κίνησι, δὲν ἤταν καθόλου ἀπίθαν νὰ σχιστῇ ἀπὸ πάνω ὃς κάτω στὴ ράχη!

»Ποιά ἤταν αὐτὴ ἡ νέα κόρη; Καμμιὰ φτωχὴ συγγένισσα τῶν Φρανσατώ, χωρὶς ἄλλο.

»"Οχι, ἤταν ἀπλούστατα ἡ δεσποινίς Τζούλια Λεϊρέλ, πιανίστρια ἐπαγγελματίας, ποὺ κέρδιζε τὴν φτωχικὴ ἀμοιβὴ τῶν 6 φράγκων, κάνοντας τοὺς ἀστούς νὰ χορεύουν σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις.

»Μιὰ λέξις τῆς κ. Φρανσατώ μὲ πληροφόρησε γιὰ δλ' αὐτὰ καὶ, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη, ἔνοιωσα νὰ μεγαλώνῃ ἡ συμπάθεια μου γιὰ τὴν δεσποινίδα Τζούλια, δυναμωμένη ἀπὸ ἑνα αἰσθημα κοινῆς μηνισκακίας. Αὐτὴ κι' ἔγω, παρι-

στόναμε, άνάμεσα σ' δλους αύτούς τους συμβολαιογράφους, τους είσοδηματίες, τους έμπόρους, τις γυναίκες τους και τις δεσποινίδες τους, την φτωχή Τέχνη, την περιφρονημένη, την κακοντυμένη, την τέχνη την έξοριστη άνάμεσα στους Φιλισταίους!

»Μεταξύ των χορών, στά δλιγόστιγμα διαστήματα, ξεθάρηψα τόσο όστε νά τολμήσω ν' άπευθύνω τὸ λόγο στὴν Τζούλια, ποὺ κανένας δέν την πρόσεχε. Μοῦ ἀπάντησε μὲς ἀπλότητα, μ' ἀξιοπρέπεια, μὲ μιὰ ὄμορφη χάρι ποὺ ουμπλήρωσαν τὴν γοητεία τῆς σὲ μένα.

»Γοητευμένος, ἐνθουσιασμένος δέν συλλογιζόμουν πειά πωρά τὰ καστανὰ μαλλιά τῆς Τζούλιας, τὰ γκρίζα τῆς μάτια — ύπεροχα μάτια, μὰ τὴν ἀλήθεια, ποὺ σκοτείνιαζαν δώστε νά φαίνωνται μαῦρα κάτω ἀπ' τὰ κατεβασμένα κρύσια τῶν βλεφαρίδων τῆς καὶ ποὺ ιρίδιζαν γαλαζωπά στὸ φῶς... Γύριζα τὶς σελίδες τοῦ τετραδίου τῆς μουσικῆς τῆς, τῆς μιλούσα, τὴν ἔθαύμαζα...

»"Εφτασα μέχρι τοῦ σημείου τῆς τόλμης..." "Α! αὐτὸ, ή κ. Φρανσατώ δέν μοῦ τὸ συχώρεσε ποτέ... Σὲ μιὰ στιγμὴ, καθὼς ἔνας ύπηρέτης περνούσε, κρατῶντας ἔνα δίσκο, ἀρπαξα ἔνα ποτῆρι μὲ σιρόπι καὶ τὸ πρόσφερα στὴ Τζούλια γιατὶ τὴν ἀποκαλούσα κιόλας «Τζούλια» μέσα στὴν καρδιὰ μου..."

»Όλο τὸ σαλόνι μᾶς κύτταζε. Ή κ. Φρανσατώ εἶχε ἀρχίσει νά μετανοή γιὰ τὴν πρόσκλησί της... Ή Τζούλια φαινόταν στενοχωρημένη καὶ φοβισμένη, εύτυχισμένη ὥστόσσο απὸ μιὰν ἀκούσια εύτυχία.

»Γιὰ νὰ δώσῃ ἔνα τέλος σ' αὐτὸ τὸ σκάνδαλο, ή οἰκοδέσποινα παρακάλεσε τους καλεσμένους τῆς νὰ περάσουν στὴν τραπέζαρια. Τὰ ζευγάρια σχηματίστηκαν. Ή Τζούλια; φυσικά, ἔμεινε μόνη πίσω. Χωρὶς νὰ συλλογιστῶ, χωρὶς νὰ λυπηθῶ τὸ φράκο μου, δρυμῶ καὶ τῆς προσφέρω τὸ μπράτσο μου...

»Θεέ μου! φάνηκε πώς τὸ ὄφασμα ἔτριξε... Πλάνη! Τὸ μπλὲ ύφασμα, προικισμένο μὲ μιὰ καινούργια ἀντοχὴ ἀπὸ κάποιον θεὸ ποὺ ἤθελε νὰ μὲ σώσῃ ἀπὸ τὴν γελοιοποίησι, ἀντιστάθηκε ἐνεργητικά...

»Στὴν τραπέζαρια, γύρω ἀπὸ ἔνα ἀπέραντο τραπέζι, οἱ προσκαλεσμένοι καθόντουσαν μπροστὰ στὰ φλυτζάνια τοῦ καφὲ καὶ τῆς σοκολάτας, τὶς φρουτιέρες καὶ τὰ πιάτα μὲ τὰ πτή - φούρο.

»Η Τζούλια ἦταν κοντά μου, ή ύπεροχη Τζούλια... Καὶ κουβεντιάζοντας, ζεχνούσαμε τὸν πάγο ποὺ ἀπλωνόταν γύρω μας, τὴν σιωπὴλή ἐπίκρισι τῶν βλεμμάτων, τὴν ἀποδοκιμασία ποὺ μεγάλωνε ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή.

»Ἀπὸ τὴν κουβέντα ἔμαθα πῶς ή Τζούλια ἦταν εἴκοσι χρονῶν, πῶς ἦταν ὄρφανή, φτωχή κι' ὅτι ζούσε δυστυχισμένα στὸ σπίτι μιὰς γρηγάς θείας τῆς, ποὺ τὴν ἐκμεταλλεύόταν. Τῆς διηγήθηκα κ' ἔγω τὴν ἀσκητική ζωή μου, τὰ δηνειρά μου, τὶς ἐλπίδες μου...

»Καὶ ἔξαφνα ὁ χρυσοστόλιστος ύπηρέτης μᾶς πρόσφερε, σ' ἔνα μεγάλο πιάτο, δυὸ κομμάτια βασιλόπηττας... τὰ δυὸ τελευταῖα κομμάτια...

»Τὶς ώραία, τὶ μοσκοβολημένη βασιλόπηττα!... Πήρα τὸ κομμάτι μου καὶ τὸ δάγκωσα... Μάλιγο ἔλειψε νὰ σπάσω τὸ δόντι μου... Εἶχα βρῆ τὸ χρυσό νόμισμα, φίλοι μου, τὸ φλουρί... "Ημούν ὁ βασιλῆς τῆς γιορτῆς ἔγω, ὁ μποέμ μὲ τὸ παληὸ φράκο..."

»Μιὰ μεγάλη σιωπὴ ἀπλώθηκε στὴν τραπέζαρια. Ἐγώ τότε οηκώθηκα, ἔρριξα ἔνα συγκινημένο βλέμμα στὶς δεσποινίδες καὶ στὶς μαμάδες τους κι' ἔπειτα, γυρίζοντας πρὸς τὴν Τζούλια, τῆς εἴπα δίνοντάς της καὶ τὸ νόμισμα:

— Δεσποινίς... εύδοκήστε νὰ μοῦ κάνετε τὴν τιμή... νὰ τὸ δεχθῆτε...

»Ἐκείνη ἔγινε κατακόκκινη. "Εκανε μιὰ κίνησι, σὰν νάθελε ν' ἀρνηθῆ, μὰ δέν ἀρνήθηκε. Δέχτηκε τὸ νόμισμα ποὺ καθιέρωνε τὴν ἐφήμερη βασιλεία μας καὶ μοῦ φάνηκε ὅτι τῆς εἶχα δώσει ἔκει, μπροστά σὲ δλους, τὸν ἀρραβώνα μας!

»Ωστόσο οἱ Φρανσατώ δέν ήσαν καθόλου εύχαριστημένοι... "Εκμαν κάτι μοῦτρα!... Συλλογιστήτε λοιπόν!... Θα μποροῦσε περίφημα, ἀντὶ γιὰ μένα, νὰ εἶχε βρῆ τὸ νόμισμα ἔνας ὄλλος, κάποιος νεαρός κύριος, μέλλων δικηγόρος ἢ συμβολαιογράφος καὶ νὰ διαλέξῃ ὡς βασιλισσά του μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς δεσποινίδες Φρανσατώ... Μὰ, βρίσκοντάς το ἔγω, εἶχα ματαιώσει σχεδόν ἔνα γάμο.

»Τὸ σουτέ τελείωσε σὲ μιὰ θλιβερή σιωπὴ καὶ, σιγά - σιγά, οἱ καλεσμένοι ἀρχισαν νὰ φεύγουν.

»Ἀποχαιρέτησα τοὺς Φρανσατώ, οἱ δοποῖοι, ἔννοεῖται, δέν μοῦ εἴπαν νὰ ξαναπάρω. Καθὼς διευθυνόμουν πρὸς τὴν πόρτα, ἀκουσα τὴν κ. Φρανσατώ νὰ φωνάζῃ τὴν Τζούλια. "Ηθελε νὰ τῆς μιλήσῃ ἴδιαιτέρως...

»Μιὰ μεγάλη ἀνησυχία μὲ κυρίευσε...

»"Εξω ή νύχτα ἦταν παγωμένη... Ή Τζούλια λοιπὸν θάξαναγύριζε μόνη, στὶς δυὸς ἡ ὥρα τὸ πρωτ, στῆς θείας τῆς ποὺ κατοικοῦσε στὴν ἀλλή ἀκρη τοῦ Παρισιοῦ; Κι' ἀρχισα νὰ φαντάζωμαι τὴν Τζούλια, τὴν ἀξιολάτρευτη Τζούλια, νὰ πέφτῃ σὲ χέρια κακοποιῶν..." Οχι, δέν θὰ τὸ ἀνεχόμουν αὐτό...

»Τρύπωσα στὸ βαθούλωμα μιὰς πόρτας, ἀποφασισμένος νὰ παρακολουθήσω τὴν ὄμορφη πιανίστρια, νὰ τὴν συνοδεύσω ἀπὸ μακριὰ μὲ σεβασμό, νὰ τὴν ύπερασπιστῶ, ἀν παρουσιαζόταν ἀνάγκη.

»"Ἐπειτ' ἀπὸ μιὰ στιγμὴ εἶδα τὴν βασιλισσα τῆς καρδιᾶς μου νὰ παρουσιάζεται... Καὶ στὸ σεληνόφως εἶδα πώς τὸ πρόσωπό της ἦταν πολὺ χλωμό... πώς τὰ μάτια τῆς ἔλαμπαν... ἔλαμπαν τόσο ποὺ θὰ ὠρκιζόταν κανεὶς πώς εἶχε κλάψει..."

»Σὰν κλέφτης, ἀρχισα νὰ τὴν παρακολουθῶ ἀπὸ μακριὰ... Καθὼς ἔφτασε σὲ κάποια γέφυρα, στάθηκε ἔξαφνα κι' ἀκούμπησε τοὺς ἀγκώνες τῆς στὸ κρηπίδωμα...

»"Ακουσα τότε ἔνα λυγμό..."

»Αὐτὴ τὴ φορά δέν κρατήθηκα πειά κι' ἔτρεξα κοντά τῆς. Φαντάζεστε τὴν δργὴ τῆς Τζούλιας, τὸν τρόμο τῆς, τὴν ἀγανάκτησι τῆς. Τοῦ κάκου προσπαθοῦσα νὰ τῆς δικαιολογηθῶ, νὰ τῆς ζητήσω συγγνώμην. Ἐκείνη ἔλεγε δλοένα:

— Ντροπή, κύριε, ντροπή... Ἐξ αἰτίας σας, ή κ. Φρανσατώ μοῦ ἔκοψε τὰ μαθήματα ποὺ ἔδινα στὶς κόρες τῆς. Γιὰ μιὰ ἀνοσία ἔχασα τὸ φωμί μου... Κι' ἔσεις τολμάτε νὰ μὲ παρακολουθήτε τὴ νύχτα, τὴ στιγμὴ ποὺ είμαι μόνη κι' ἀνυπεράσπιστη. Είνε φριχτό, κύριε, είνε ἀνάξιο τοῦ καλοῦ καὶ τιμίου νέου ποὺ νόμισα πώς είστε...

»Δυσκολεύτηκα πολὺ νὰ τὴν κάνω νὰ μ' ἀκούσῃ, νὰ μὲ καταλάβη... Τὰ κατάφερα ώστόσο... "Οταν φτάσαμε σπίτι τῆς, ή Τζούλια δέν ἔκλαιγε πειά..."

»Τὴν ἀλλή μέρα, παρουσιάστηκα διηδούσα στὴ γρηγά θεία τῆς. Μετὰ ἔνα μῆνα, ἔγραφα στὴν μητέρα μου μιὰ μεγάλη ἔξομολόγησι καὶ τῆς ζητοῦσα τὴν ἀδειανὰ παντρευτῶ τὴ Τζούλια... Μετὰ ἔνη μῆνες, μὲ τὴν βοήθεια μιὰς μικρῆς κληρονομίας, παντρεύτηκα τὴν Τζούλια... Οι Φρανσατώ δέν ἤρθαν στὸ γάμο μας».

»Ο ζωγράφος Μορανζέλ, τελειώνοντας τὴν διήγησί του, ἔδωσε τὸ χέρι στὴν γυναίκα του ποὺ χαμογελούσε μὲ δάκρυα στὰ μάτια.

Τὴν κύτταξε καλὰ καὶ ψιθύρισε σε συγκινημένος:

— Τὰ καστανὰ μαλλιά ἀσπρισσαν, μὰ τὰ γκρίζα μάτια δέν ἀλλαξαν... οὔτε κ' ἡ καρδιά, βασίλισσά μου...



"Αρπαξα ἔνα ποτῆρι καὶ τὸ πρόσφερα στὴ Τζούλια..."