

πώς είν' άρρωστη;

— Πού πονάει;

— Δέν τό λέει. Είνε τυλιγμένη δλόκληρη... Δέν θέλει νά τήν ζυγώσουν... Λέει προπάντων πώς δέν θέλει ν' άνησυχήση κανείς γι' αυτήν κι' ότι δέν έχει άνάγκη άπο τίποτε...

Αύτά τά νέα, καθώς και τό περιστατικό τής νύχτας, έγιναν γνωστά στό χωριό πού άναστατώθηκε δλόκληρο. 'Ο Φελίπε κ' οι σύντροφοί του, καμάρωναν και ήσαν τρομαγμένοι συγχρόνως.

— Αύτή τήν καταραμένη, χτύπησε τό μαχαίρι! έλεγαν. Πρέπει νά έπωφεληθούμε άπ' αυτή τήν εύκαιρια.

— Και άπο τήν άπουσία τοῦ Μιγκουέλ.

Πραγματικά, τή νύχτα, ο Μιγκουέλ Σάντσεθ είχε φύγει γιά τη Λέριντα, τή γειτονική πολιτεία. "Αν ήταν αύτός έκει, δέν θά τολμούσαν νά κάνουν τίποτε, γιατί τόν φοβόντουσαν." Ήξεραν τίς σχέσεις του με τήν Πία κ' ήξεραν ότι ή νέα γυναίκα περνούσε ώρες δλόκληρες σπίτι του, λέγοντας πώς περιποιείται τή γρηγά μητέρα του, πού τήν είχε μαγέψει κι' αυτήν και πού όλη τήν ήμέρα μουρμούριζε μ' άγαπη τόνομά της.

— Πρέπει νά έπωφεληθούμε...

— Ναι!... Ναι!...

'Η Κυριακή πέρασε, καθώς και η Δευτέρα. Η Πία δέν είχε ξαναφανή. Κανένας δέν τολμούσε νά πάη στόν παληό μύλο. Μά τό μίσος έναντίον τής «μάγισσας» μεγάλωνε όσο οι χωρικοί έβλεπαν τίς μαραμένες έλλεις του και τούς σταύλους τους πού είχαν άδειάσει σχεδόν άπο τά ζωά.

Ποιός έκανε τάχα, τήν Τρίτη τό Βράδυ τή φριχτή πρότασι; Κανένας δέν θά μπορούσε νά τό πή. 'Η ίδεα ήρθε ίσως σε όλων τό μυαλό συγχρόνως. Τό στόμα πού μίλησε πρώτο, μίλησε γιά λογαριασμό όλων.

— Πρέπει νά βάλουμε φωτιά στόν παληό μύλο!

— Νά τά καταστρέψουμε δλα!

— Αύτην και τά μαγικά της, και τούς τοίχους πού τάκλεισαν!

— Η πληγή της εύτυχως θά τήν έμποδίση νά σωθή.

Μερικοί, πιό πονόψυχοι, διαμαρτυρήθηκαν, μά κανείς δέν τούς άκουσε.

Κατά τίς έντεκα, μέσ' στό Βαθύ σκοτάδι τής νύχτας, μέσ' στήν άπόλυτη σιωπή, μερικοί άντρες τράβηξαν γιά τό μύλο. Είχαν φορτωμένα στή ράχι τους δεμάτια πού τάσσαλαν μπροστά στήν πόρτα του. "Εβαλαν κι' άλλα στό ύπόστεγο, όπου θρισκόντουσαν και μερικά έύλα άπ' τό παληό έλαιοιτριβένιο, ποτισμένα στό λάδι πού θά φούντων άμεσως..."

Στό χωριό, στά παράθυρα τῶν σπιτιών ή στά κατώφλια τους, ή γυναίκες κύτταζαν άχόρταγα κατά τό μύλο... Η άναμονή τους δέν βάσταξε πολλή ώρα. "Έξαφνα δυό πελώριες γλώσσες φωτιάς ξεπετάχθηκαν άπ' αυτόν..." Αμέσως τά δοκάρια τής στέγης, παληά καθώς ήσαν, άρχισαν νά καίγωνται.

Τότε, αύτοί πού είχαν βάλει τή φωτιά, άκουσαν τό παντζούρι ένός παραθύρου νά άνοιγη. 'Η Πία παρουσιάστηκε σ' αυτό, σάν τρελλή άπ' τόν τρόμο τής. Φορούσε ένα παληό πουκάμισο, μια φούστα άπο μαλλί κόκκινο και φώναζε, ζητώντας βοήθεια. Μά όταν στίς λάμψεις τής φωτιάς είδε όλους αύτούς τούς άντρες συγκεντρωμένους γύρω άπο τό μύλο, φαίνεται πώς τά κατάλαβε όλα γιατί σώπασε άμεσως. Δίστασε μιά στιγμή, έπειτα κάθησε στό παράθυρο, άρπαχτηκε άπ' τήν άμπαρα και γλύστρησε κάτω, πέφτοντας καταγής.

— Φεύγει! Θά μᾶς ξεφύγη!

Μά ή νέα κόρη έξακολουθούσε νά μένη ξαπλωμένη κάτω. "Ο άνεμος δέν έφερνε τίς φλόγες άπ' αυτή τή μεριά." Ετσι μπόρεσαν νά τήν πλησιάσουν και νά δοῦν ότι τά ωραία γυμνά μπράτσα τής και οι ώμοι τής δέν είχαν κανένα ίχνος πληγής.

Τότε όλοι ψιθύρισαν με κατάπληξη κι' άγανάκτησι:

— Σάν μάγισσα πού είνε έξαφάνισε τήν πληγή τής.

Και καθώς έκεινη άνοιξε τά μάτια τής, άρχισαν νά τήν

θρίζουν και νά τήν ρωτάνε:

— Θά μᾶς πής ποιά ήταν ή άρρωστεια σου;

Έκεινη τότε τούς άπαντησε άπλα μέ μή άπεραντη πέριφρόνησι στό Βάθος τῶν ωραίων της ματιών:

— Ήεριμένετε νά ξημερώση!

Και τράβηξε κατά τό δρόμο, χωρίς κανείς νά τολμήση νά τήν άγγιξη. 'Ωστόσο όλοι τήν παρακολουθούσαν άπο μακριά.

Σέ λίγο ο ήλιος άνατειλε και συγχρόνως άκουστηκε θύρωσις κουδουνιών. Ήταν τό λεωφορείο πού έρχόταν άπο τή γειτονική πολιτεία. Σταμάτησε στήν είσοδο τού χωριού και ο Μιγκουέλ Σάντσεθ κατέβηκε άπ' αυτό, μέ τήν πράσινη μαντήλα του με τά μακριά κρόσσια τυλιγμένη γύρω άπ' τόν ώμο του. 'Αμέσως, θλέποντας τήν Πία σ' αυτά τά χάλια και τόσο κόσμο πίσω της τρόμαξε. "Ετρεξε πρός τήν νεα κόρη. Μά έκεινη τόν σταμάτησε, άπλωντας τά μπράτσα της.

— Μιγκουέλ! τοῦ είπε. 'Ω Μιγκουέλ, πρίν με ζυγώσης, γιά νά μήν υποθέση κανείς ότι σοῦ μίλησα μέ σιγανή φωνή, πές τους τί σοῦ ωρκίστηκα τό Βράδυ τής άναχωρησεως σου.

Τότε ο Μιγκουέλ φώναξε γιά νά τόν άκουσουν όλοι:

— Άνόητοι!... Άνόητοι και θλάκες!... Δέν ξέρω άκομα τί συμβαίνει, μά ξέρω ότι μπορώ νά σάς φωνάξω.

— Εποι... Από καιρό τώρα, είχα μαντέψει τήν κακία σας και τό μίσος σας έναντίον τής φτωχής αυτής νέας. "Οταν άποφάσισα νά πάω στήν πολιτεία, έτρεμα τόσο ν' άφησα μόνη έδω τήν Πία, τήν πολυαγαπημένη μηνηστή μου, ώστε δέν ήθελα νά φύγω. Μά τό ταξίδι αυτό ήταν άπαραιτητο. 'Η Πία με κατάλαβε. Μέ ίκετευσε και μού είπε νά μή φοβάμαι τίποτε. Και γιά νά φύγω ήσυχος, μού ωρκίστηκε στήν άγαπη μας, ότι δοσ θά έλειπα, δέν θά έβγαινε καθόλου άπ' τό μύλο της και θάπεφτε στό κρεβάτι, κανοντας τήν άρρωστη.

— Αφού ο Μιγκουέλ είπε αύτά τά λόγια, η Πία τού έπέτρεψε νά πάη κοντά της. Τήν έκλεισε τότε μέσ' στά δυό μπράτσα του και τής είπε:

— 'Ω ψυχή μου...

Τί σοῦ έκαναν;

— Σέ μένα; Τίποτε, άπαντησε χαμογελώντας περήφανα. Μά σκότωσαι τή φτωχή μου σκύλα, τήν Πάλα, πού τήν άφηνα νά θγαίνη έξω τίς νύχτες μόνο, γιά νά μή τής κάνουν κακό τήν ήμέρα.

Τότε όλος ο κόσμος ξαναγύρισε στά σπίτια του, ντροπιασμένος, μή τολμώντας νά πή τίποτε... Και πίσω, μακριά άπ' τό κοπάδι αυτό τῶν ταπεινῶν άνθρωπων, πηγαίναν σιγά - σιγά ο Μιγκουέλ με τήν Πία, πού τήν είχε τυλίξει με τήν πράσινη μαντήλια του.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ Η ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΟΥ

Ο Στάν Λιγνός, και άχωριστος σύντροφος τοῦ Χοντρού, δέν γνώρισε μέχρι σήμερα τήν συζυγική εύτυχία. Ή πρώτη του γυναίκα τόν έγκατέλειψε μέ τό δικαιολογητικό ότι δούληγό της δέν πήγαινε τακτικά σπίτι και ότι συχνά, πολύ συχνά τήν άφηνε νά κοιμάται μόνη... Έπι πλέον, δέν μπορούσε νά ύποφέρη τόν δύσθυμο και μελαγχολικό χαρακτήρα του!... Ο άτυχης Λιγνός υποχρεώθηκε νά καταβάλη στήν γυναίκα του μιά μεγάλη χρηματική άποζημίωσι, άφού τό δικαστήριο έκρινε ότι ή διάστασις προήλθε έξ, ύπαιτιοτητός του. "Υστερ" άπλα λίγο καιρό ξαναπαντρεύτηκε... γιά νά μπή στά ίδια βάσανα! Πράγματι και ή δευτέρα σύζυγός του ύπεθαλε αίτησι διαζυγίου, ισχυριζομένη ότι δούληγό της είνε σε άφανταστο θαθμό νευρικός και δεξύθυμος!...

Ποιός θά τό περίμενε αύτό άπλα τόν άνθρωπο πού κάνει δλον τόν κόσμο νά γελά με μιά άπλη χειρονομία του;

