

ΠΑΛΗΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

## Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΛΑΒΑΣ

**ΣΗΜ. ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ».** — «Η λειλά χανούμ υπηρες ή μοναδική ουθωμανίς συγγραφέας που παρουσιάστηκε κατά τα τέλη του περασμένου αιώνας. Κόρη ένας έξαδέλφου του 'Αθυούλ Χαμήτ, μεγαλωμένη στ' ανάκτορα, άγαναχτηρεις μια μέρα μέ τα σοα έθλεπε να γίνωνται γύρω της, έγκατέλειψε το παλάτι και τις άνεσεις του κι' έγκατεστάθηκε στο Γιαρίσι, όπου άρχισε να άσχοληται μέ την λογοτεχνία. Στά διηγήματα της περιέγραψε αριστοτεχνικά την τραγική θέσι των «άπογοητεύμενών», των χανουμισών που μαραίνονταν την εποχή έκεινη στά χαρέμια. Τό διηγήματα που μεταφράζουμε σήμερα, θεωρεῖται ένα από τα καλύτερα της λειλά χανούμ.

«Ημουν μικρή, πολὺ μικρή, όταν ο θεῖος μου, ο πιό σκληρόκαρδος και φιλάργυρος ἄνθρωπος που γνώριων στή ζωή μου, μέ πουλησε στήν Κιρκασία σ' έναν έμπορο γυναικών. Ο αγοραστής μου μέ μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολι, σ' ένα οπίτι στό οποίο είχε ωγκεντρώσει καμμιά δεκαριά ἄλλα συνομίληκά μου κορίτσια.. Μέ ντύσανε στά μεταξωτά και ἄρχισαν νά μέ μαθαίνουν πώς νά βάφωμαι, πώς νά γελώ, πώς νά χορεύω, πώς νά φαίνωμαι χαρούμενη και δταν ἀκόμη πονουσε ή καρδιά μου — μέ δυσό λόγια: πώς νά διασκεδάζω τόν ἄντρα, τόν μελλοντικό ἀφέντη μου και πώς νά τόν περιποιούμαι.

Δέν είχα κλείσει τά δεκαπέντε δταν, μιὰ μέρα, παρουσιάστηκαν στό κονάκι μας τρεῖς μαῦροι εύνουχοι. Τους έστειλε ο κύριος τους, ο πανίσχυρος Σαΐτ πασσᾶς, νά ἀγοράσουι μιὰ σκλάβα γιά τήν μικρή κόρη του.. Ο ἀφέντης μας μᾶς στόλισε και μᾶς ἔβαλε δλες στή γραμμή γιά νά διαλέξουν οί εύνουχοι. Η ἐκλογή τών τερατόμορφων αιτῶν ἄνθρωπων ἔπεσε σέ μένα. Τούς ἄρεσαν τά κατάμαυρα μαλλιά και τά μάτια μου, κ' ή περήφανη κορμοστασιά μου... Χόρεψα, τραγούδησα, σερβίρισα καφέ, τούς εἶπα διάφορες ιστορίες γιά νά κρίνουν γιά τής ικανότητές μου. Και ἔμειναν ἐνθουσιασμένοι ἀπό τήν ἔξετασι αύτή... Μέ πλήρωσαν είκοσιπέντε μετζητιέδες και μέ πήρανε μαζύ τους, στό κλειστό ἀμάξι τους.

— Είσαι γυχερή, Φελικνάζ, μοῦ εἶπε ξνας ἀπό αύτούς, που θά πάς στό χαρέμι τού Σαΐτ πασσᾶ. Πολλά κορίτσια θά σέ ζηλεύουν τώρα γιά τήν τύχη σου!...

— Εγώ, δμως, δέν ήξερα ἀν ἔπρεπε νά χαρώ ή νά λυπηθώ γιά τήν προτίμησι που μοῦ ἔδειξαν οί ἀπαίσιοι αύτοὶ εύνουχοι. Είχα συνηθίσει τόσα χρόνια στό σπίτι του ἀφέντη μου, είχα πιάσει φιλίες μέ τ' ἄλλα κορίτσια — συντρόφισσες στή Θλιψί και στήν δυστυχία μου... — και μέ φόβιζε τό ἄγνωστο, ἀδιάφορο ἀν τό μέλλον μοῦ παρουσιάζότανε μέ ρόδινα χρώματα... Ωστόσο, μιὰ σκλάβα δέν ἔχει τό δικαίωμα νά κανονίζη τή ζωή της. Είνε ύποχρεωμένη νά σταυρώνη τά χέρια της στό στήθος και νά δέχεται τής προσταγές τού κυρίου της... Αύτό ήταν τό κισμέτ μου.

Δέν ήμπορῶ νά περιγραψω τήν ἀγωνία που μέ κατείχε ἐνώ περνούσαμε μέ τό ἀμάξι ἀπ' τά στενοσόκκακα τής Σταμπούλ. Τί είδους ζωή μέ περίμενε στό χαρέμι που μέ πήγαιναν; Σήκωνα τά μάτια μου ψηλά και παρακαλούσα τόν ἄλλαχ νά μέ βοηθήση, τήν φτωχή... «Ενας ἀπό τούς εύνουχους ἔνδιαφέρθηκε νά μοῦ ἀγοράσῃ λουλούδια και γλυκά, γιά νά μέ κάνη νά χαμογελάσω και νά μή παρουσιάστω στόν πασσᾶ μέ σκυθρωπό πρόσωπο...

Μόλις φτάσαμε στό χαρέμι, οί εύνουχοι μέ παρουσίασσαν στήν κυρία μου, τήν ἄδιλέ χανούμ, τήν κόρη τού πασσᾶ. Από τήν πρώτη στιγμή που τήν εἶδα, ἔνοιωσα μεγάλη συμπάθεια γιά τήν συνομίληκή μου αύτή κοπέλλα, που ήταν ὄμορφη σάν ούρι και καλόκαρδη σάν ἀρνάκι. Κι' έκεινη, δμως, μέ πήρε ἀπό καλό μάτι. Μ' ἀγκάλιασε, μέ φίλησε και μοῦ εἶπε ὅτι θά μ' ἀγαποῦσε σάν ἀδελφή της. Τά μάτια μου είχαν δακρύσει ἀπό εύγνωμοσύνη... Εύλογούσα ἀπό τά βάθη τής καρδιᾶς μου τόν ἄγγελο αύτόν, που θά μοῦ γλύκανε τήν πικρή σκλαβιά μου...

Μά, δσο μ' ἀγαποῦσε ή ἄδιλέ χανούμ, τόσο μέ μισούσε δ Μουράτ, δ μεγαλύτερος ἀδελφός της, χωρίς νά ξέρω ούτε κι' ἔγω τό γιατί. Ο Μουράτ αύτός, ένα ώραϊο, ψηλόσωμο

ΤΗΣ ΛΕΙΓΛΑ ΧΑΝΟΥΜ

παλληκάρι, δέν ήξερε τί νά κάνη γιά νά μέ βασανίζη. «Εδειγνε ὅτι αισθανότανε γιά μένα ακατανικητή αντιτιαθεια. Διαρκώς μ' ἔβριζε, μέ προσεβαλλε... Η ἄδιλέ τού ἔλεγε πολλές φορές, μέ τή γλυκειά φωνή της, νά είνε πιό καλος κι' συγενικός ἀπέναντι μου. Έκεινος, ομως, δέν τήν ἀκούγε... και ὅταν μ' ἔθλειε νά ξαπλώνωμαι χάμω κα ν' ἀρχιζω νά κλαίω, γελούσε μέ ἀγρια χαρά... Δέν μιορούσα να καταλάβω σέ τί τόν ειχα πειράξει και μέ μισούσε τόσο πολύ... Ωστόσο, δέν ἔπαια νά τόν ἀγαπῶ και νά τόν θαυμάζω — ίσως γιατί ή γυναίκα ξυπνοῦσε σιγά - σιγά μέσα μου... \*\*\*

«Όταν ή ἄδιλέ χανούμ ἔγινε δεκαπέντε χρονῶν, τήν πάντρεψαν μ' ἔνα νεαρό μπέη, που ἔμενε στήν Αδριανούπολι... Τήν στιγμή τού αποχαιρετισμοῦ μας ἀγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε πολλή ώρα μαζύ γιά τόν χωρισμό μας... Τώρα που ἔφυγε η καλή ἄδιλέ, ἔμεινα και πάλι όλομόναχη στόν κόσμο, χωρις νάχω κανένα νά μέ υπερασπιστή, νά μέ προστατέψη...»

Τήν εποχή έκεινη, ο Μουράτ ήταν είκοσιδύο χρονῶν κι' ἔγω δεκάετη. «Ημουνα ή ωμορφότερη σκλάβα τού χαρεμιού και ή χανούμ - ἔφέντη σκέφτηκε νά μέ χαρίση στό γυιό της. Έκεινος δμως εἶπε ὅτι δέν τού ἄρεσα και ὅτι προτιμούσε νά παντρευτή... Η ἄρνησίς του νά μέ κάνη δική του μ' ἔρριξε σέ ἀπελπισία... Αγαπούσα τόν Μουράτ, κι' έκεινος μέ περιφρονούσε, δέν μ' εύρισκε ώραϊα!... Η ροπή και θλιψίς μ' ἔκαναν νά μή μπορῶ κλείσω τή νύχτα ματι... Καταριόμουν τόχη μου που πού θέλησε νά είμαι μιὰ τανή και ἄσημη σκλάβα...»

«Ένα βράδυ, ἐνώ καθόμουν μόνη μου, ρίλυπη και συλλογισμένη στήν σκεπασμένη ταράτσα τού χαρεμιού, μέ πλησίασε τιγά - σιγά δ Μουράτ. «Όταν τόν εἶδα ξανικά μπροστά μου, τινάχτηκα όρθια. Η καρδιά μου ἄρχισε νά χιυπάη δυνατά. — Τί κάνεις ένω, όλομόναχη, φελικνάζ: μέ ρώτησε δ Μουράτ.

— Θυμάμαι τήν πατρίδα μου, τήν Κιρκασία, μπέη ἔφέντη! τού ἀποκρίθηκα. Έκεινοι κάτω, ὅλοι οι ἀνθρωποί είνε ίσοι...»

— Σήκωσε, λοιπόν, τά μάτια σου, φελικνάζ, και κύτταξε με καλά!... συνέχισε δ Μουράτ μέ ἀλλαγμένη φωνή. Θεέ μου! Τί ώραϊα που είνε τά μάτια σου! Είνε σκοτεινά σάν τά νερά τού Βοσπόρου, μιὰ συνεφιασμένη μέρα... «Ανοιξέ τα καλά, φελικνάζ, γιά νά μπορέσω νά διαβάσω στέ μάτια αύτά τήν μοῖρα μου!...»

— Τί είνε αύτά που λέτε, μπέη ἔφέντη! φωναξαναστατωμένη.

Πρώτη φορά ξακούγα τόν Μουράτ νά μοῦ μιλάη μέ τόσο βαθεια και πάθητική φωνή.

— Ξέρεις, φελικνάζ, ὅτι πρόκειται νά παντρευτῶ;

— Αφησα τό κεφάλι μου νά πέση στό στήθος μου και δέν ἀποκρίθηκα.

— Είμαι κακός, δέν είν' ἔτοι, φελικνάζ; Θά κάνω τήν γυναίκα μου δυστυχισμένη, θά τήν βασανίζω όπως βασάνισα και σένα...

— «Οχι, μπέη ἔφέντη, τραύλισα. «Ισως νά μή τήν βασανίζετε τή γυναίκα σας... έπειδή θά τήν ἀγαπάτε!»

— Νομίζεις, λοιπόν, ὅτι δέν σ' ἀγαπῶ ἐσένα;... φώναξε δ Μουράτ, σφίγγοντας μέ δύναμι τά χέρια μου. «Αχ! φελικνάζ, σ' ἀγαπῶ μέ τέτοιο πάθος, ώστε θά προτιμούσα νά σέ δῶ νεκρή μπρός στά πόδια μου παρά γυναίκα ένος ἀλλού... Τί παράξενος ἀνθρωπος που είμαι! Δέν ήμπορῶ ούτε ἔγω νά καταλάβω τόν έαυτό μου... Σέ ζηλεύω... «Οταν σέ βασανίζω, ύποφέρω περισσότερο κι' ἀπό σένα, νοιώθω τήν καρδιά μου νά σπαράζη... και δμως είμαι εύτυχισμένος έπειδή σέ βλέπω νά κλαίς... Η καλωσύνη σου και τό χαμόγελό σου μ' έχουν δαμάσει... Σ' ἀγαπῶ, φελικνάζ, και θά σέ κάνω γυναίκα μου!...»

Και δ Μουράτ, ἀφοῦ μέ φίλησε στό λαιμό, μ' ἀφησε ἀπότομα και ἔφυγε.

(Συνέχεια στή σελίδα 54)



## Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΛΑΒΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 42)

"Εμεινα μόνη στήν ταράτσα, άναυδη, σάν μαρμαρωμένη... Μού φαινότανε πώς είχα δή ένα γλυκό δνειρο... Δέν τολμούσα νάκρη μάτια μου..."

Τή νύχτα κείνη τήν πέρασα όγρυπνη, κλαίοντας από τή χαρά μου!...

\*\*\*

"Ω! πώς θά μπορέσω τώρα νά ξειστορήσω τήν τραγωδία μου... Θά ήθελα νάγραφα τίς γραμμές αύτές μέ τό αιμα τής καρδιάς μου, μέ τά δάκρυά μου... Γιατί δ' Άλλοχ νά φανή τόσο σκληρός μαζύ μου; Γιατί νά μού άνοιξη τήν πόρτα τοδ παραδείσου, αφού ήξερε δτι θά μού τήν έκλεινε σε λίγο γιά πάντα;..."

"Η χανούμ έφεντη είχε δώσει τήν συγκατάθεσί της γιά τό γάμο τού γυισού της μέ μένα... Πετούσα στά σύννεφα από τή χαρά μου... Τί κι' ἀν ήμουν κλεισμένη μέσα στό χαρέμι; Μού φαινότανε πώς ήμουν έλευθερο πουλί, πώς άγκαλιασα μ' ένα βλέμμα δλο τόν κόσμο, πώς δέν ύπηρχε γυναίκα πιό εύτυχισμένη από μένα, τώρα πού είχα κερδίσει τήν καρδιά τοῦ Μουράτ..."

"Υστερ' από ένα μήνα, θά γινόμουν γυναίκα του... Μιά νύχτα, δμως, μάς τόν έφεραν νεκρό, μαχαιρωμένο!... Γλεντούσε μέ μερικούς φίλους του, μάλλωσαν γιά μιά άσμαντη άφορμή —καί τόν σκότωσαν! Μού σκότωσαν τόν Μουράτ μου, τόν άφέντη τής ζωῆς μου, τόν ήλιο μου και τή χαρά μου!..."

Ούτ' έγω δέν ξέρω πόσες μέρες έμεινα μισοπεθαμένη... Μά καί σταν συνήθη, σταν μπόρεσα νά καταλάθω πού βιοικόμουν, δέν διέφερα καί πολύ από μιά νεκρή. "Ημουν άπαρηγόρητη έπειδή έγινε δη κηδεία τοῦ άγαπημένου μου, χωρίς νά μπορέσω νά τόν φιλήσω γιά τελευταία φορά... Τού κάκου ή Άδιλε χανούμ, πού ήρθε άμεσως από τήν Αδριανούπολι, μόλις έμαθε τόν θάνατο τοῦ άδελφού της, προσπαθούσε μέ τά γλυκά της λόγια νά καταπράση τόν πόνο μου... Κανεὶς, κανεὶς δέν μπορούσε νά ρίξη βάλσαμο στήν ηληγωμένη μου καρδιά!..."

Σήμερα, είμαι μιά ταπεινή σκλάβα στό χαρέμι τοῦ Σατή πασσά. "Η μέρες μου περνάνε κρύες καί μονότονες... Περιμένω από στιγμή σέ στιγμή νά μάθω δτι δ πασσάς μ' έκκανε πεσκέσι σέ κανένα φίλο του..." "Ενας ξένος θά μέ πάρη τότε στήν άγκαλιά του καί θά είμαι υποχρεωμένη νά γελώ μαζύ του, νά δέχωμαι τά φιλιά του, νά κάνω τήν εύχαριστημένη... Τί σημασία έχει ἀν ή καρδιά μου ματώνη άκόμη μέ τήν άναμνησι τοῦ Μουράτ;... Ρωτάνε ποτέ τίς σκλάδες τί αισθάνονται; 'Από τίνος τό μυαλό νά περάση ή σκέψις δτι ίσως νά έχουν καί ή σκλάδες καρδιά;..."

ΛΕ·Ι·ΛΑ ΧΑΝΟΥΜ

## ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 44)

— "Η μαμά μου πέθανε, κύριε... Τήν έβαλαν έδω ιιέσα... Κι' έγω τής φέρνω λουλούδια, γιά νά μή νομίση δτι τήν ξέχασα, δτι δέν τήν συλλογίζομαι..."

— Καλά, καί δ πατέρας σου; ρώτησε δ μπάρμπα Ζάν, θάζοντας δλα τά δυνατά του γιά νά συγκρατήση τά δάκρυά του.

— Δέν ξέρω, δέν ξέρω!... ψιθύρισε. "Έγω μονάχα τή μαμά μου είχα στόν κόσμο... 'Αφηστε με, κύριε, νά τής φέρνω λουλούδια..."

— Ο φύλακας δέν μπόρεσε νά κρατηθῇ άλλο.

Σήκωσε τήν παιδιόλα μέ τά δυό του χέρια, τήν ξσφιξε στήν άγκαλιά του καί γέμισε μέ φιλιά τό άδυνατο προσωπάκι της, κλαίγοντας καί αύτός μαζύ της...

— Μπά! πού νά πάρη καί νά σηκώση διάθολος! φώναξε άξαφνα. Γιατί δέν μού τό έλεγες τόσην ώρα πώς ή μητέρα σου άγαπούσε τά λουλούδια;... 'Από δώ καί μπρός δέν θά κλέβης πειά λουλούδια από τούς άλλους τάφους... Θά σου δίνω έγω απ' τόν κήπο μου, σσα θέλεις!..."

— Αλήθεια μού λέτε, κύριε; τραύλισε ή παιδιόλα.

Τό πρόσωπό της φωτίστηκε από χαρά. Καί, μέ τά μικρά χεράκια της, άγκαλιασε τόν μπάρμπα Ζάν από τό λαιμό καί σύρισε νά τόν φιλά στ' άξυριστα μάγουλά του..."

— Πόσο σ' άγαπω! είπε τέλος. Τί καλός πού είσαι!...

— "Α! μικρή κλέφτρα! ψιθύρισε δ μπάρμπα Ζάν, γελών-

## ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ ΕΙΧΕ ΞΕΤΡΕΛΑΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΖΑΛΙΝΤ ΡΩΣΣΑ!

(Συνέχεια από τη σελίδα 29) της, νά πιάση δουλειά ώς πωλήτρια σ'ένα κατάστημα τής 5ης Λεωφόρου. Τέλος, τήν πρόσεξε μιά μέρα δ οκηνοθέτης Ούδατερ Ούδαγκερ καί τής έδωσε ένα μικρό ρόλο σ' ένα φίλμ.

...Πρίν περάση χρόνος, ή Ρόζαλιντ Ρώσσελ ήταν θετέττα!

Σήμερα, σε ήλικια είκοσι έπτα έτῶν, ή θαρραλέα αύτή κοπέλλα είναι πλούσια κι' ένδοξη. Κατώρθωσε νά πραγματοποίηση τό δνειρο τής ζωῆς της. Απέδειξε δτι τό πείσμα είναι ή μεγαλύτερη δύναμις πού έμψυχώνει τόν άνθρωπο.

Καθημερινώς λαμβάνει έκαποντάδες έπιστολών από τούς θαυμαστάς της. Οι νεαροί Αμερικανοί είναι έξετρελλαμένοι μαζύ της. Έκεινο πού τούς γοητεύει είναι ή τσαχπινιά της καί ή πονηρή λάμψι τών ματιών της. Ο Ιδιαίτερος γραμματέυς της λέει δτι ή θεντέττα δέχεται δεκαοχτώ, κατά μέσον δρον, προτάσεις γάμου κάθε έθιδομάδα.

Μά ή Ρόζαλιντ Ρώσσελ δέν φαίνεται διατεθειμένη νά παντρευτή.

Καί κάτι περισσότερο, μάλιστα: οι ρεπόρτερς τών κινηματογραφικών περιοδικών δέν μπόρεσαν μέχρι σήμερα ν' άνακαλύψουν τό παραμικρό έρωτικό αίσθημα στήν ίδιωτική ζωή τής Ρόζας! Μά είναι δυνατόν ή χαριτωμένη αύτή κοπέλλα νά μήν άγαπησε ποτέ ώς τώρα; Πώς;...

## Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΑΡΛΕ

(Συνέχεια από τη σελίδα 41)

πόρου. Καί ύστερ' από λίγο καιρό τοῦ έστειλε τόν πίνακα μέ τόν έξης πρωτότυπο λογαριασμό:

Δι' έξοδα πενήντα τεσάρων καινουργών στολών (τόσα ήσαν τά πρόσωπα πού είκονίζονται στόν πίνακα) .. . . . .	Φράγκα 5.400
Δι' άγοράν χρωμάτων .. . . . .	12.90.50
Δι' άμοισήν καλλιτέχνου .. . . . .	29.50

Σύνολον Φράγκα 18.350

Ό μεγαλέμπορος φώναξε, διαμαρτυρήθηκε, άλλ' έν τέλει άναγκάστηκε νά πληρώση τόν έξωφρενικό αύτόν λογαριασμό!...

Άμιμητος, έπίσης, ήταν δ Σαρλέ στίς άπαντήσεις του.

Μιά μέρα, κάποιος συνταγματάρχης τής Μεγάλης Στρατιᾶς, παραπονέθηκε στόν καλλιτέχνη έπειδή δ Ναπολέων, νεκρός πειά από καιρό, δέν τόν είχε κάνει δούκα:

— Καί δμως έδωσε άξιωματα σέ όλους τούς ήλιθίους πού τόν περιτριγύριζαν! παρετήρησε.

— 'Αφού είνε έτσι, άποκριθηκε δ Σαρλέ, δ Αύτοκράτωρ δέν έκανε καλά πού σάς λησμόνησε...

\* \* \*

Ο Σαρλέ ήταν ταπεινός άπεναντι τών ταπεινών καί τών φτωχών καί άκαπταδεχτούς άπεναντι τών πλουσίων. Δέν τούς έδινε τό δικαίωμα νά κρίνουν τά έργα του από καλλιτεχνής άπόψεως.

— Νομίζω, άγαπητέ μαίτρ, — τοῦ έλεγε μιά μέρα ένας νεόπλουτος, — δτι ή λιθογραφίες σας θά κέρδισαν περισσότερο άν...

— Μέ συγχωρήτε, τόν διέκοψε δ Σαρλέ, ή λιθογραφίες μου δέν κάνουν έμποριο λαδιών!...

Μιά νύχτα, ένω δ καλλιτέχνης γυρνούσε σπίτι του από μιά φιλική συγκέντρωσι, τόν σταμάτησε στή μέση τοῦ δρόμου ένας μεθυσμένος, δ όποιος φαινόταν από τήν περιβολή του δτι ήταν εύπορος. Καί δ άγνωστος αύτός άξιωσε από τόν καλλιτέχνη νά πάνε μαζύ σέ μιά ταβέρνα νά τόν κεράση. Ο Σαρλέ τόν εύχαριστησε καί άρνήθηκε εύγενικά τήν προσφορά.

— Έχετε ύποχρέωσι νάρθητε μαζύ μου! τοῦ είπε τότε δ μεθυσμένος, ρίχνοντας ένα περιφρονητικό θλέμμα στο άπλο, φτωχικό σχεδόν ντύσιμο τοῦ ζωγράφου. Σάς κάω τήν τιμή νά σάς προσκαλέσω, δν καί δέν ύπάρχη τίποτε τό κοινόν μεταξύ μας...

— Πράγματι, έγω δέν είμαι μεθυσμένος! άποκριθηκε άπαντατα δ μεγάλος καλλιτέχνης καί τράβηξε τό δρόμο του.

τας άναμεσα στά δάκρυά του. Τό καλό γιά σένα ήταν νά μή σέ πιάσω... Τώρα πού σ' έπιασα, δέν θά μού γλυτώσης! Θά γίνης κόρη μου!... Καί μαζύ θάρχομαστε νά στολίζουμε μέ λουλούδια τόν τάφο τής μαμάς σου!...

ΓΚΑΣΤΩΝ ΣΑΕΝΤΛΕΡ