

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

“ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!...,”

ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡ ΖΑΝ

Hιρέν κύτταζε ξέω από τα τζάμια του αύτοκινήτου. Είχε πάψει πειά νά ωρέχη κι' ό ανεμος που φυσούσε όρμητικός, έκανε τα γυμνά δέντρα νά στενάζουν και νά γέρνουν.

Τό αυτοκίνητο πέρασε μιά μεγάλη καγκελλόπορτα, διέσχισε μιά δεντροστοιχία και στάθηκε μπρός στήν είσοδο τής Βίλλας, τής όποιας τα μαρμαρένια σκαλοπάτια φώτιζαν δυό φανάρια.

“Ο Πιέρ, ό δοποιος περίμενε μ' άνυπομονησία τήν Ιρέν, έτρεξε νά τήν ύποδεχτή.

— ‘Ελατε γρήγορα! τής είπε, άνοιγοντας τήν πόρτα του αύτοκινήτου. Περάστε μέσα. Σίγουρα θά είσαστε παγωμένη.

“Επειτα, γυρίζοντας πρός το σωφέρ, έπρόσθευε:

— Ζάν, φρόντισε γιά τις άποσκευές τής κυρίας. Και παρέσυρε τήν Ιρέν μέσα στό μεγάλο χώλ τής βίλλας πού φωτιζόταν όρμονικά από ήλεκτρικές λάμπες κρυμμένες έδω κι' έκει.

Τό δωμάτιο στό όποιο ώδήγησε ό Πιέρ τήν Ιρέν βρισκόταν στό πρώτο πάτωμα του σπιτιού κ' ήταν έπιπλωμένο μέρυθρο. Αμπίρ. Καλλιτεχνικοί πίνακες στόλιζαν τους τοίχους του και τό άναμμένο τζάκι τό θέρμαινε γλυκά.

‘Ο Πιέρ στάθηκε διακριτικά στό κατώφλι τής πόρτας κ' ή Ιρέν, γιά νά τών άνταμείψῃ γιά τήν εύγενειά του αύτή, τού είπε:

— Μπορείτε νά μπήτε, φίλε μου. Έκείνος δὲν περίμενε νά τού τόξαναπή.

— Εύχαριστω! απάντησε περνώντας μέσα. Φοβόμουν μήπως σάς ένοχλήσω. Θά είστε σίγουρα πολὺ κουρασμένη. Μήπως θέλετε νά πιήτε κανένα ζεστό;

— Πολὺ εύχαριστως. Βλέπετε ότι δὲν περιμένω νά μοῦ τό πήτε και δεύτερη φορά.

‘Ο Πιέρ χτύπησε ένα κουδούνι κ' είπε στήν καμαριέρα πού παρουσιάστηκε σε λίγο:

— Φέρε μας ξανά «γκρόγκ». Ή Ειρήνη έν τώ μεταξύ είχε γάλει τό καπέλο της και τό έπιπλωφόρι της κ' είχε πλησιάσει στό τζάκι.

— Θέλετε νά ρίξω κανένα ξύλο άκομη; τήν ρώτησε ό Πιέρ. Και άνασήκωσε τό σκέπασμα τής κασσόνας, πλάι στό τζάκι, όπου βρισκότουσαν τά ξύλα.

— Δὲν κάνω, ξέρετε, έπρόσθεις, καθόλου οίκονομία στά ξύλα, γιατί έχω ξανεξάντλητο άπόθεμα απ' αύτά.

— Πώς αυτό; ρώτησε ή Ιρέν αδιάφορα.

— Νά, διάταξα κι' έκοψαν ξανά σύδεντρο πού βρισκόταν στό βάθος του πάρκου. “Ετοι ξασφάλισα καύσιμο ύλη γιά χρόνια άλογληρα.

Και πλησιάζοντας περισσότερο τήν Ιρέν, ό Πιέρ έξακολούθησε μέρυθρο τρυφερό:

— Πόσο καλή κι' εύγενική είσαστε πού ηρθατε.

— Δὲν έπρεπε ίσως νά τό κάνω αυτό! ψιθύρισε ξεκίνη. Μιά τιμία γυναίκα δὲν δέχεται ποτέ τήν πρόσκληση ένος άνδρος πού έχει χωρίσει από τήν πρώτη του σύζυγο.

Τήν είσοδος τής καμαριέρας πού έφερνε τό «γκρόγκ» έμποδισε τόν Πιέρ ν' απαντήση. Αφού άκούμπησε τό δίσκο της σ' ξανά μικρό τραπέζι πλάι στό παράθυρο, ή καμαριέρα τραβήξε πάλι πρός τήν πόρτα, ρίχνοντας στήν Ιρέν μιά ξερυνητική ματιά.

“Οταν ξέμειναν μόνοι, ό Πιέρ ξπιάσε τό χέρι τής ξένης του.

— Ιρέν, σάς άγαπω! τής ψιθύρισε.

— Μ' άγαπάτε ξως άγαπουσατε άλλοτε τή γυναίκα σας, τού άπαντησε ξεκίνη κουνώντας τό κεφάλι της μέρυθρο.

— Οχι!... Δὲν έχετε δίκηο. Ήμουν πολὺ νέος, σχεδόν

παιδί, δταν παντρεύτηκα τή Μαργαρίτα. Δὲν ξερα καμιά αλλη γυναίκα τότε... Και τήν άγαπησα, δὲν τό άρνουμαι... Τήν άγαπησα μάλιστα βαθειά τόν πρώτο καιρό μετά τό έρμο μας. Άλλα πολὺ γρήγορα τό αίσθημα αύτό διαλύθηκε και παραχώρησε τή θέσι του στή συνήθεια... τήν τρομερή συνήθεια τής κοινής συμβιώσεως πού φέρνει τόν κόρο και τήν άνια... τή συνήθεια πού τά καταστρέφει άλα, άκομα και τίς άναμνήσεις...

» “Ετοι τώρα, κάθε τί πού μοῦ θυμίζει τήν έποχή έκείνη μού έχει γίνει μισητό... Άκουστε ένα παράδειγμα: Τό σύδεντρο, τό δοποι διέταξα κι' έκοψαν, ήταν γοητευτικό... Άλλα κάτω από τά δέντρα του κάναμε τούς περιπάτους μας έγω κ' ή Μαργαρίτα... Μοῦ θυμίζε τόσα πράγματα... Τό μίσησα λοιπόν τόσο, ώστε θέλησα νά τό έξαφανίσω... — Μέ κάνετε νά φοβάμαι! ψιθύρισε ή Ιρέν.

— Γιατί;

— Γιατί σκέφτομαι πώς, δταν θά πάψετε νά μ' άγαπάτε θά με μιοήσετε κι' έμένα, όπως μισήσατε τή γυναίκα σας. Και αύτό δὲν μοῦ δίνει καθόλου θάρρος...

— Μά οχι!... Τά πράγματα με σάς είν' έντελως διαφορετικά... Σάς, Ιρέν, θά σάς άγαπω έφ' δρου ζωής... Θά μείνουμε ένωμένοι γιά πάντα...

— Είν' εύκολο νά τό λέτε.

— Θά σάς τό άποδείξω...

‘Ο Πιέρ ήταν σκυμμένος από πάνω της. Τά μάτια του έλαμπαν από πόθο.

— Άλλα ή Ιρέν τόν άπομάκρυνε απαλά.

— Θά ξαναμιλήσουμε αύριο γιά άλ' αύτά, τού είπε.

— Αύριο;

— Ναι, αύριο.

Και, μ' ξανά προσδιόριστο λαμένο, τού ξεδειξε τήν ιτέμινα.

* * *

Καθισμένη κοντά στό τζάκι, ή Ιρέν προσπαθούσε νά ταχτοποιήση τά συναισθήματά της. Δὲν ήταν πειά μικρό κοριτσάκι. Καταλάβαινε ότι ή καρδιά της τήν ξεπρωχνε νά δεχτή τόν έρωτα τού Πιέρ. Άλλα ένα άκαθόριστο ξεστικό, κάποια μυστική άνησυχία, τήν συγκρατούσε άκομα.

Πέρασε μιά άλογληρη ώρα βυθισμένη στίς σκέψεις της. Στό τζάκι είχαν μείνει μόνο λίγα κόκκινα κάρβουνα κ' ή φωτιά κόντευε νά σβύση. “Ενα παγωμένο ρίγος πέρασε τό κορμί τής Ιρέν και τήν έκανε νά σκύψη και νά πάρη από τήν κασσόνα δύο ξύλα γιά νά δυναμώση τή φωτιά.

“Ερρίξε τό ξανά στό τζάκι. Τή στιγμή ούμως πού έτοιμαζόταν νά ρίξη κι' τό δεύτερο, άνασκρητησε ξέαφνα και τό χέρι της στάθηκε μετέωρο.

— Είνε δυνατόν; ψιθύρισε.

Πλησιάσε στό φώς κι' έξέτασε με προσοχή και άγωνία τό δύο πού κρατούσε στά χέρια της. Ειπάνω στόν φλοιό του ξεχώρισε χαραγμένα μερικά ψηφία.

— Π. Μ.... Τά άρχικά τού Πέτρου και τής Μαργαρίτας!

Τά γράμματα φαινόντουσαν καθαρά, χαραγμένα μ' ξανά συγιά έπάνω στό ξύλο. Ή Ιρέν νόμισε ότι έβλεπε μπροστά της τό έρωτεμένο ζευγάρι, τό νεαρό άνδρογυνο, νά σταματάη μπροστά στό δέντρο γιά ν' απαθανατίση σ' αύτό τήν άναμνησι τού έρωτός του.

— Και τά άλλα ψηφία πού είνε χαραγμένα πιό κάτω; άναρωτήθηκε. Τί νά σημαίνουν αύτά;

Πραγματικά, κάτω από τά άρχικά τών δύο συζύγων, υπήρχαν άκομα κι' άλλα τρία γράμματα, μυστηριώδη κι' άκατανόητα: Ε. Γ. ΙI.

— Η Ιρέν ξέμεινε άρκετή ώρα συλλογισμένη, προσπαθώντας (Συνέχεια στή σελίδα 54)



ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΑΦΗΡΗΜΑΔΑ

· Απάνω στόν υπνό της ή ταξιθέτις άναψε τό φανό της και...

(Η συνέχεια στήν πλατεία)