

Μέσα στήν αύλη τού ύποστατικού, καθισμένος στὸ γύρο τοῦ πηγαδιού, ἐνώ οἱ ἄλλοι κοιμόντουσαν πειά, δὲ Ζάν-Λουΐ ἀγυρπνούσε μὲ τὰ μάτια του καρφωμένα σ' ἀστέρια και συλλογιζόταν τὴν ζωὴ του κατὰ τὰ τέσσερα τελευταῖα χρόνια.

Πραγματικὰ τέσσερα χρόνια εἶχαν περάσει ἀπὸ τότε ποὺ, τέτοια ἀκριβῶς ἔποχη, μὲ τὸ θερισμὸν, είχε μιστωθῆ ἀπὸ τὸν κλαύδιο Ζιρού, τὸν κτηματία τοῦ Αἰγκλέτ. Γιὰ πρώτη φορά τότε εἶχε κατεβῆ ἀπὸ τὶς "Αλπεῖς μαζύ μὲ μερικοὺς ἄλλους συντοπίτες του. Μόλις εἶδε τὰ ώμορφα ἔκεινα σπίτια μὲ τὰ κόκκινα κεραμίδια, ποὺ ἀπλωνόντουσαν στὸν ἥλιο, ἀνάμεσα στὶς ἑλλές και στὰ χρυσᾶ στάχυα και καθὼς ἀναλογίστηκε τὸ θλιβερὸ χωρίο του ποὺ ἦταν κουρνιασμένο σάν ἀετοφωπολὺ γλυκειά κι' ὅτι ἡ ζωὴ στὸν κάμπο θὰ ἦταν χωρὶς ἄλλο. Ἐτσι, τὴν ἕδια μέρα κιόλας ἔπιασε δουλειά.

Τὸ ἕδιο βράδυ, στὸ δεῖπνο, καθὼς ἔτρωγαν δλοι μαζύ, εἶδε γιὰ πρωτη φορὰ τὴ γυναῖκα τοῦ ἀφεντικοῦ του, τὴ Μισελίνα, κι' ἔνοιωσε μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ ὅλη τὴν καρδιὰ του συντοπίτες της πρὸς αὐτὴν τὴ δυστυχισμένη νέα γυναῖκα, τὴν τόσο χλωμὴ και τόσο θλιμμένη.

Τὴν ἄλλη μέρα, ἔμαθε τὴν ίστορία τοῦ γάμου της και τὴν λυπήθηκε ἀκόμα περισσότερο: "Υπακούοντας μονάχα στὴ θέλησι τοῦ πατέρα της, ἐνὸς γέρου σκληροῦ μπροστά στὸν ὅποιο δλοι ἔπρεπε νὰ λυγίζουν, εἶχε παντρευτῆ χωρὶς νὰ τὸν ἀγαπᾶ, τὸν κλαύδιο Ζιρού, μόνο και μόνο γιατὶ ἦταν πλούσιος. Και δὲν εἶχε βρῆ στὸ γάμο της παρὰ δάκρυα και ἀπογοητεύσεις.

"Ο κλαύδιος ἦταν ἀπότομος και βάναυσος κι' ἀγαποῦσε περισσότερο τὴν ταβέρνα ἀπὸ τὸ σπίτι του. Συχνὰ τὴς ἔκανε ἄγριες σκηνὲς και πολλὲς φορὲς ἔφτασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ σηκώσῃ χέρι ἀπάνω της.

Και ἡ φτωχὴ νέα γυναῖκα, υποφέροντας χωρὶς νὰ παραπονέται, προσπαθοῦσε ν' ἀρνεῖται τὰ πάντα και νὰ χαμογελᾷ ὅταν ζητοῦσε κανεὶς νὰ τὴν παρηγορήσῃ. Μὰ τὸ χαμόγελό της ἦταν τόσο θλιμμένο, ὡστε θὰ προτιμοῦσε κανεὶς νὰ τὴν ἔθλεπε νὰ κλαίῃ.

"Ο Ζάν-Λουΐ, δὲ ὁ ὄποιος εἶχε ἀποφασίσει στὴν ἀρχὴ νὰ φύγῃ τὴν ἄλλη κιόλας μέρα ἀπὸ τὸ ύποστατικό, ἔμεινε ὧστόσο, υποφέροντας κι' αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του, χωρὶς ποτὲ νὰ παραπονέται γιὰ τὶς βαναυσότητες τοῦ ἀφέντη του. Σόους τὸν ρωτοῦσαν γιατὶ ἔμενε σ' αὐτὸς τὸ σπίτι ὅπου κανένας θεριστής δὲν εἶχε τελειώσει ποτὲ δλόκληρη τὴν ἔποχη, ἀπαντοῦσε ἀπλὰ ὅτι συνήθιζε νὰ κρατάῃ τὶς υποχρεώσεις του ὡς τὸ τέλος, μὰ ὅτι σίγουρα τὸν ἐρχόμενο χρόνο δὲν θὰ πήγαινε νὰ πιάσῃ δουλειά ἔκει.

Κι' ὅμως ἐπῆγε γιατὶ, χωρὶς νὰ θέλη, εἶχε πάντα μπροστὰ στὰ μάτια του τὸ τόσο γλυκό και τόσο θλιμμένο βλέμμα τῆς Μισελίνας. "Ελεγε μέσα του πώς αὐτὴ ἡ νέα γυναῖκα ποὺ ύποφερε εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τὴ φιλία του.

Τὴν εἶχε ξαναθρῆ τόσο θλιμμένη δσο και τὴν ήμέρα τῆς πρωτῆς τους συναντήσεως, λίγο πιὸ χλωμὴ ἵσως, μ' ἔνα νεογένη παιδί στὴν ἀγκαλιά της, ποὺ ἀντὶ νὰ ξαναφέρῃ τὸν πατέρα του στὸ σπίτι, τὸν εἶχε ἀπομακρύνει ἀκόμα περισσότερο.

"Οσο γιὰ τὴ μητέρα, αὐτὴ, ἀπεναντίας, φαινόταν ν' ἀντλῆ στὰ χάδια τοῦ παιδιοῦ της, περισσότερη ἔγκαρτέρησι. "Ἐνα βράδυ, ἀπὸ τὴν χορταποθήκη ὅπου κοιμόταν, ὁ Ζάν-Λουΐ εἶχε ἀκούσει λυγμούς γυναικείους και κραυγές παιδιάστικες. Ο κλαύδιος Ζιρού εἶχε γυρίσει ἀπὸ τὴν ταβέρνα, μὴ μπορώντας νὰ σταθῇ στὰ πόδια του, βρίζοντας και βλαστημώντας ἀπειλητικά. Κι' δὲ Ζάν-Λουΐ ἀναρωτήθηκε ὃ δὲν θᾶπερε νὰ γκρεμίσῃ μὲ μιὰ κλωτσιά τὴν πόρτα και ν' ἀρπάξῃ ἀπὸ τὸ λαϊμό αὐτὸς τὸν ἀθλιο ποὺ βασάνιζε δύο ἀθώα πλάσματα.

"Οταν τελείωσε ὁ θερισμὸς, ἐνώ οἱ σύντροφοὶ του ἐτοιμαζόντουσαν νὰ φύγουν, αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ τὸν πληρώσῃ ὁ ἀφέντης του, λέγοντας ὅτι δὲν ηθελε νὰ ξαναγυρίσῃ στὰ θουνά του και ζήτησε γιὰ χάρι νὰ τὸν κρατήσουν στὸ

ΞΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ



ΤΟΥ ΦΕΡΝΑΝ ΜΠΕΣΣΙΕ

ύποστατικό.
"Ηταν ίκανος γιὰ δλα και δὲν φοβόταν τὴν κούρασι. Ο ἀφέντης του δὲν θᾶχε νὰ παραπονεθῆ μαζύ του. "Οσο γιὰ τοὺς δροὺς, θὰ δεχόταν δποιους ήθελε ἔκεινος.

Κι' ἐνώ διάλεπτά στὴν τοσέπη του, φάνηκε στὸν Ζάν-Λουΐ ὅτι ἡ Μισελίνα τὸν κύτταζε γλυκά, σὰν νὰ καταλάβαινε ὅτι εἶχε μείνει μόνο και μόνο γιὰ ν' ἀγυρπνάη κοντά της. Ποτὲ ὁ Ζάν-Λουΐ δὲν εἶχε νοιώσει τὸν ἔσωτό του τόσο εύτυχισμένο. Ἡ θυσία είνε τόσο γλυκειά, ὅταν ἀγαπάη κανεὶς!...

Γιατὶ ἤξερε πειά κι' δὲν μποροῦσε πειά νὰ ξεγελιέται. Δὲν ήταν πειά φιλία ἐκεῖνο ποὺ τὸν τραβοῦσε πρὸς αὐτὴν και ποὺ τοὺς ἔκανε τὴν ἀφοσίωσί του τόσο γλυκειά. "Ηταν ἔρως, ἔνας ἔρως ἀπέραντος, ἔτοιμος γιὰ δλες τὶς θυσίες. "Η Μισελίνα ἀνήκε σ' ἔναν ἄλλο, μὰ ποτὲ ὃς τότε δὲν τοὺς εἶχε περάσει ἀπὸ τὸ μαχαλό δὲν ήταν μποροῦσε νὰ τὸν ἀγαπήσῃ κι' ἔκεινη. Τὴν πέθαινε μαζύ του, και ποτὲ ἔκεινη δὲν θὰ μάθαινε τίποτε.

Μὰ θὰ ἦταν πάντα ἔκει, ἀγυρπνώντας σ' αὐτὴν και τὸ παιδί της. Τὴν εὔρισκε ώραία, δμοια μὲ τὴν Παναγία τῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ του, μπροστά στὴν δποία τὸν ἔθαξαν ἄλλοτε νὰ γονατίζῃ. Εἶχε σὰν κι' αὐτὴ μεγάλα γαλανά μάτια, πολὺ θλιμμένα και πολὺ γλυκά. Μόλις τολμοῦσε νὰ τὴν μιὰ κουβέντα δταν βρισκόντουσαν μόνοι. Φοβόταν μήπως προδοθῆ. Εἶχε πάντα σὰν ἔνα προαίσθημα ὅτι τὴν ήμέρα ποὺ θὰ μάθαινε ἔκεινη τὸ ἀγαπημένο μυστικό τῆς καρδιᾶς του, θᾶπρεπε νὰ φύγῃ και νὰ χαθῇ γιὰ πάντα ἀπὸ τὴ ζωὴ της.

Αὐτὰ δλα συλλογιζόταν ὁ Ζάν-Λουΐ, ἔγκαρτερώντας κι' αὐτὸς στὴ δοκιμασία ποὺ τοὺς εἶχε ἐπιθληθῆ, μὰ ἀναρωτῶντας συγχρόνως τὸν ἔσωτό του γιατὶ ἡ μοίρα νὰ μᾶς χωρίζη τόσο σκληρά ἀπ' αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦμε...

"Αργά, μέσα στὴ νύχτα, στὸ καμπαναριό τῆς γειτονικῆς ἐκκλησίας, σήμανε δέκα δρα.

"Ετοιμάστηκε νὰ πάη νὰ κοιμηθῆ κι' αὐτὸς, ὅταν, ἔξαφνα, στάθηκε, ξαφνιασμένος κι' ἀνήσυχος. Τοὺ φάνηκε ὅτι ἔνας παρατεταμένος λυγμὸς ἔφτανε ὡς αὐτόν...

"Γέντωσε τ' αὐτιά του... "Οχι, δὲν εἶχε γελαστῆ... Κάποιος ἔκλαιγε ἔκει κοντά, μέσα στὴ μεγάλη κάμαρη τοῦ σπιτιοῦ.

"Κι' αὐτὸς ποὺ ἔκλαιγε ἦταν ἡ Μισελίνα!

"Ο ἄλλος, αὐτὸς ποὺ τὴν ἔκανε νὰ κλαίῃ, ἦταν σίγουρα δάντρας της, αὐτὸς ὁ ἀθλιος ποὺ ἔκανε νὰ ύποφέρῃ τόσο ἡγιαζε ἔκεινη γυναῖκα!

"Ω! ἀθλιότης τῆς ζωῆς, θὰ τὴν ἀφηνε λοιπὸν νὰ κλαίῃ ἔτσι;

"Τέντωσε πάλι τ' αὐτιά του.

"Ο θόρυβος τῶν λυγμῶν ἔφτανε τώρα πιὸ εύδιάκριτος ὃς αὐτὸν μέσα στὴ σιωπή τῆς νύχτας.

"Ακουγε τώρα τὸν δάντρα νὰ φοβερίζῃ και τὴν γυναῖκα νὰ ικετεύῃ.

"Δὲν ύπηρχε καμμιὰ ἀμφιθολία πώς δὲν Κλαύδιος Ζιρού εἶχε ξαναγυρίσει μεθυσμένος ἀπὸ τὴν ταβέρνα.

"Ο Ζάν-Λουΐ δὲν δίστασε πειά. "Επρεπε δ,τι και νὰ γινόταν νὰ σώσῃ αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη, έστω και χωρὶς νὰ θέλῃ δὲν ήταν.

"Διασχίζοντας τὴν αύλη, πῆγε ὡς τὸ παράθυρο κι' ἔκει στὴν τρεμάμενη λάμψι πνέος κεριοῦ ποὺ φώτιζε τὴν κάμαρη, εἶδε δλρ τη φοβερή σκηνή, μαζεμένος μέσα στὸ σκοτάδι, ἔτοιμος νὰ δρμήσῃ μέσα.

"Ο Κλαύδιος Ζιρού, μὲ τὸ χέρι ύψωμένο, ἔτοιμαζόταν νὰ χτυπήσῃ τὴ γυναῖκα του. "Η Μισελίνα γονατιστή, πλαϊ στὴν κούνια δπου κοιμόταν τὸ παιδί της μὲ τὰ χέρια ύψωμένα, σὰν νὰ νάθελε νὰ τὸ προστατεύσῃ καλύτερα, ἔκλαιγε, μὴ βρισκοντας πειά νὰ πῆ πιτοε.

"Ἐξαφνα, δ Ζιρού τραβήχτηκε πίσω, και τὸ χέρι του ἔπεσε βαρύ σὲ μιὰ καρέκλα, ποὺ τὴν ἔκανε κομμάτια. Τότε, σὰν ίκανοποιημένος, ύψωνοντας τοὺς δ

«...Αὐτὴ ἡ σημαία ποὺ σᾶς ἔδωσαν σήμερα στὰ χέρια σας δὲν εἶνε ἔνα κομμάτι πανί. "Έχει μέσα της δλόκληρη τὴν Πατρίδα μας. Πατρίς μας δὲ είνε ἡ 'Ελλάς...'»

I. ΜΕΤΑΞΑΣ

(Ἀπὸ τοὺς λόγους του πρὸς τοὺς μαθητὰς τῆς Θεοσαλονίκης κατὰ τὴν ἐορτὴν τῆς Σημαίας τῆς 25ης Οκτωβρίου 1936)

μους του, ἀνοιξε μιὰ πόρτα τοῦ θάθους κι' ἔξαφανίστηκε, ξεστομίζοντας μιὰ τελευταία χλαστήμα.

Ἄκούστηκαν τὰ θήματά του καθώς τρέκλιζε και σκόνταφε ἀνεβαίνοντας τὴ σκάλα κι' ἔπειτα διθύρωσις μιᾶς πόρτας ποὺ ξανάκλεισε πίσω του... Καὶ μιὰ μεγάλη σιωπὴ ἀπλώθηκε... Ο Ζιρού εἶχε χωρὶς ἄλλο κοιμηθῆ, κυριευμένος ἀπὸ τὸ θαρύ και ξαφνικὸ υπὸ τοῦ μεθυσιού...

Μονάχα ἡ γυναῖκα του ἔξακολουθοῦσε νὰ κλαίῃ κάτω και νὰ πνίγεται ἀπὸ τοὺς λυγμούς της.

Ο Ζάν-Λουΐ, μὲ τὰ χέρια του σταυρωμένα ἀπάνω στὸ στῆθος του, σὰν νάθελε νὰ ἐμποδίσῃ τὴν καρδιά του νὰ χτυπά τόσο δυνατά, εἶχε ἀπομείνει ἔκει, περιμένοντας.

Καὶ ὅμως δίσταζε, προαισθανόμενος ὅτι ἡ τύχη ὅλης του τῆς ζωῆς παιζόταν ἔκεινη τὴν ὥρα.

Ἀργά τέλος πλησίασε στ' ἀνοιχτὸ παράθυρο και φώναξε μὲ φωνὴ γλυκειά και σιγανή:

— Κυρά!...

Η Μισελίνα σήκωσε τὸ κεφάλι της κι' ἔπνιξε μιὰ κραυγὴ ἔκπλήξεως και τρόμου καθώς τὸν εἶδε. Μ' ἔνα πήδημα στο κωθῆκε και πλησίασε.

— Ζάν-Λουΐ, ψιθύρισε, ἐσὺ ἐδῶ, τέτοια ὥρα;

Ἐκεῖνος ἔμεινε μιὰ στιγμὴ σιωπηλός, ἔπειτα, κυττάζοντάς την γλυκά, τῆς ἀπάντησε:

— Ναι, ἔγώ ποὺ τάκουσα δλα και ποὺ δὲν θέλω πειά νὰ σὲ βλέπω νὰ ὑποφέρης ἔτσι.

Η Μισελίνα τὸν κύτταξε, ξαφνιασμένη ἀπὸ τὴν σοθαρότητα τοῦ τόνου τῆς φωνῆς του.

Τὰ βλέμματά τους γιὰ μιὰ στιγμὴ διασταυρώθηκαν κ' ἡ νέα γυναῖκα τραβήχτηκε ξαφνικὰ πίσω, σὰν ν' ἀντίκρυζε κάποιο μυστηριώδη κίνδυνο.

— Μισελίνα! εἶπεν ίκετευτικὰ δ Ζάν-Λουΐ.

Ήταν ἡ πρώτη φορά ποὺ τὴν φώναζε ἔτσι. Συγχρόνως, δρασκελίζοντας τὸ παράθυρο, βρέθηκε κοντά τῆς

— Μισελίνα, τῆς εἶπε, δὲν ἔχεις ἔμπιστοσύνη σὲ μένα και δὲν μάντεψες τίποτε. Δὲν ξέρεις ὅτι εἶμαι δικός σου δόλοκληρος κι' ὅτι, μονάχα γιὰ σένα ἔμεινα ἐδῶ πέρα; Μοῦ φαινόταν ὅτι μόνο ἔγώ θὰ μποροῦσα νὰ σὲ ὑπερασπιστῶ. Πές μου, δὲν θέλεις νὰ γίνω ἀδελφός σου, φίλος σου;...

Καὶ, καθώς ἔκεινη ἔξακολουθοῦσε νὰ σωπαίνῃ ἀκόμα, δ Ζάν-Λουΐ ἔξακελούθησε, νοιώθοντας σιγά-σιγά τὸ μυστικό του νὰ τοίξεφεύγῃ:

— Ξέρω τὸ μεγάλο σου μαρτύριο, ξέρω τὴ μεγάλη σου ἔγκαρτέρησι. Ξέρω πώς αὐτὸς δ ἄντρας ποὺ σοῦ ἐδωσαν γιὰ σύζυγο δὲν σὲ ἀγαπάει και πώς εἰνε ἡ ἀφορμὴ τῶν δακρύων σου... Τὸ πράγμα ἔφτασε πειά στὸ ἀπροχώρητο κ' εἶσαι ἐλεύθερη ἀπὸ τοὺς ὄρκους σου. "Ελαί"

Καὶ τῆς ἔπιασε τὸ χέρι.

Γιὰ δεύτερη φορά, τὰ βλέμματά τους διασταυρώθηκαν.

— "Ελα! τῆς ξαναεῖπε. Τὸ παιδί σου θὰ γίνη δικό μου!

Καὶ, βγάζοντας τέλος ἀπὸ μέσα του τὸ μυστικὸ ποὺ τὸν ἔπνιγε, φώναξε:

— Πῶς νὰ μὴ τ' ἀγαπήσω, ἔγώ ποὺ σ' ἀγαπάω τόσο;

— Μ' ἀγαπᾶς!

Καὶ ἡ Μισελίνα, ζωηρὰ, τράβηξε τὸ χέρι της.

— Ναι, σ' ἀγαπῶ, ἔξακολούθησε δ Ζάν-Λουΐ, κι' ἔλπιζε ὅτι θὰ τὸ εἶχες μαντέψει... "Α! μάρτυράς μου δ Θεος αὐτὴ ἡ ἔξομολόγησις δὲν θᾶσθγαινε ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη μου, ἀν σ' ἔβλεπα νὰ ζῆς εὐτυχισμένη... Θὰ ἔμενα μέσα στη σκ.ά, λατρεύοντάς σε πάντοτε... Ποτὲ δὲν θὰ μάθαινες τίποτε. Μὰ ύποφέρεις και πρέπει..."

— ... Πρέπει νὰ χωριστοῦμε, εἶπεν ἡ Μισελίνα ἀπλά.

— Ο Ζάν-Λουΐ, μὲ τὴ σειρά του, τραβήχτηκε πίσω.

— Νὰ χωριστοῦμε; ψιθύρισε σὰν νὰ μὴν καταλάβαινε ἀκόμα...

Ναι, νὰ χωριστοῦμε, ξανάπε ἔκεινη. Δὲν πρέπει νὰ ξα-

ναῖδωθοῦμε πειά... Η ἔξομολόγησις ποὺ μοῦ ἔκανες μᾶς χωρίζει γιὰ πάντα.

— Ζάν-Λουΐ θέλησε νὰ τὴν διακόψῃ.

— "Ω! δὲν εἶμαι θυμωμένη μαζύ σου, ἔξακολούθησε ἔκεινη μὲ φωνὴ ἀργή, σὰν νὰ μιλοῦσε στὸν ἔαυτό της. Εἶσαι καλὸς και μεγαλόψυχος, μᾶς δὲν μοῖρα χάραξε στὸν καθένα μας τὸ δικό του δρόμο, και δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ἀλλάξουμε... Πρέπει νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε ὡς τὸ τέλος..."

— Θέλεις λοιπὸν νὰ ὑποφέρης πάντοτε; Δὲν μπορεῖς ν' ἀγαπᾶς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν σ' ἀγαπᾷ!

— Εἶνε ὁ ἄντρας μου! τὸν ἀπάντησε ἔκεινη. Εἶνε δι πέτρας τοῦ μικροῦ ἀγγέλου ποὺ κοιμᾶται ἔκει!

— Μισελίνα! φώναξε ίκετευτικά, ἐνωνούντας τὰ χέρια του.

— Φῦγε! τὸν ἀπάντησε ἡ νέα γυναῖκα. Τότε μονάχα θὰ πιστέψω στὴ φιλία σου!

— Ο Ζάν-Λουΐ κατάλαβε ὅτι ἡ ἀπόφασίς της ήταν ἀμετάκλητη. Καταλάβαινε ἀκόμα πως ειχε δίκηο: δὲν τὰ βάζει κανεὶς μὲ τὴ μοῖρα του.

— Καὶ μὲ βήμα ἀργό, τράβηξε γιὰ τὴν πόρτα.

— Ζάν-Λουΐ... ψιθύρισε ἡ Μισελίνα γλυκά.

— Εκεῖνος γύρισε τὸ κεφάλι του.

— Δὲν θὰ μοῦ δώσης τὸ χέρι γιὰ νὰ μοῦ πῆς ἀντίο; ψιθύρισε ἡ νέα γυναῖκα.

— Γιὰ ποιὸ λόγο; έρωτησε ἐκεῖνος.

— Καὶ βγῆκε ἔξω.

— Ο Κλαύδιος Ζιρού ἀνήγγειλε τὴν ἄλλη μέρα στὴ γυναικα τοῦ Ζάν-Λουΐ, ποὺ τίποτε δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἔξηγηση. Η Μισελίνα δὲν εἶπε τίποτε, μᾶς, ὅταν ἔμεινε μόνη, δυὸς μεγάλα δάκρυα κύλησαν ἀπ' τὰ μάτια της, και μὲ τὴν ἀκρη τῶν δαχτύλων της φάνηκε σὰν νὰ στέλνῃ στὸ διάστημα ἐνα μυστηριώδες φίλημα...

* * *

— Καὶ δ καιρὸς κύλησε... Καὶ τὰ χρόνια πέρασαν...

— Ήταν ἔνα ώμορφο φθινοπωρινὸ βράδυ... Τὰ δεντρά, κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο ποὺ βασίλευε, φαινόντουσαν χρυσοκόκκινα, τὰ πουλιά τραγουδοῦσαν μέσα στὶς φωληές τους τὰ τελευταία τραγούδια τους κι' ἀπὸ τὰ στερνά φύλλα και τὰ στερνά λουλούδια, ἀνέβαινε, ἔνα γλυκό ἄρωμα...

— Μπροστά στὸ σπίτι τοῦ Ζιρού, καθόταν μιὰ γρηὰ κι' ἐπλεκε... Κοντά της ἔπαιζε μιὰ παιδιόλα. Κάθε τόσο ἡ γρηὰ σταματοῦσε τὴ δουλειά της γιὰ νὰ στείλη μὲ τὴν ἀκρη τῶν χειλιών της ἔνα φίλημα στὸ ξανθό παιδάκι.

— Γιαγιά Μισελίνα! εἶπε ἔξαφνα ἡ μικρούλα. Κύττα αὐτὸ τὸ γέρο, ἔκει μπροστά μας, θᾶλεγε

κανεὶς πώς κλαίει...

— Η γιαγιά σήκωσε τὸ κεφάλι της... Πραγματικά, στὸ δρόμο, ἀπέναντί της, ἔνας γέρος, ἀκουμπισμένος στὸ ραθδό του, φαινόταν σὰν χαμένος σ' ἔνα δύνειρο, μὲ τὰ μάτια του καρφωμένα στὸ σπίτι...

— Εξαφνα, ἡ γρηὰ ἀνασκίρησε... Τῆς φάνηκε ὅτι τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ τοῦ ἄνθρωπου δὲν τῆς ήταν ἀγνωστά κι' ὅτι εἶχαν ξυπνήσει μέσα της μιὰ παληὰ εἰκόνα...

— Ο γέρος τώρα τὴν κύτταξε κι' αὐτὸς και φαινόταν κυριευμένος ἀπὸ μιὰ ζωηρή ταραχή.

— Μὲ τὸ καπέλλο στὸ χέρι, ἀφήνοντας νὰ φαίνωνται τὰ ἀσπρά μαλλιά του, πλησίασε.

— Συγγνώμην, εἶπε.

— Μὰ ἀμέσως στάθηκε, μὲ τὰ χέρια ἀπλωμένα πρὸς τὴ γρηὰ, ἐνῶ ἔκεινη σηκώθηκε κι' ἔνα σόνομα ἀνέβηκε ἀπ' τὴν καρδιά της στὰ χείλη της.

— Ζάν-Λουΐ!

— Μισελίνα!

— Η καρδιές τους πρὶν ἀπὸ τὰ μάτια τους εἶχαν ἀναγνω-

(Συνέχεια στὴ σελίδα 53)



ΛΙΛΛΑ! ΛΙΛΛΑ! ΛΙΛΛΑ!...

(Συνέχεια από τη σελίδα 51)

να τους πή τι καύμός τὸν βασάνιζε. Ἐκεῖνος εἶχε τὸ μυστικὸν βαθειὰ θαμμένο στὴν καρδιὰ του...

Σιγά-σιγά πέρασε καὶ δὲ χειμῶνας. Τὰ χιόνια ἔλυσαν, τὰ ποτάμια ἄρχισαν νὰ φιθυρίζουν καὶ πάλι τὸ ἀτέλειωτο τραγούδι τους καὶ τὸ ὄνομα «Λιλλά» εἶχε χαθῆ ἀπὸ δόλα τὰ μερη̄ ὅπου τὸ χάραξε ὁ Ἰθάρ. Αὐτὸς, δημως, δὲν τὸν πείραζε. Γιατὶ τὸ ἀγαπημένο ὄνομα τὸ ἔλεγαν τώρα τὰ πουλιά ποὺ κελαδούσανε στὶς πράσινες φυλλωσιές τῶν δέντρων, τὸ γλυκό ἀεράκι ποὺ φυσοῦσε δάναμεσα στὶς καλαμιές τῆς λίμνης.

«Ολόκληρη ἡ φύσις γλυκοφιθύριζε τὸ ὄνομα αὐτό...»

Μιὰ φεγγαρόλουστη νύχτα, δὲ Ἰθάρ ξαναπήγε καὶ κάθησε στὴν ἄκρη τῆς λίμνης, ποὺ τοῦ θύμιζε τὴν περασμένη τὸ εύτυχία. Ξαφνικά, μέσα στὴν νυχτερινὴ σιγὴ, ἀκούστηκε αὐτὶ του... Ναι, δὲν ὑπῆρχε καμμιὰ ἀμφιθολία διτὶ καὶ τὸ πουλί καλούσανε τὴν μικρὴ πριγκήπισσα:

— Λιλλά! Λιλλά! Λιλλά!...

«Η καλαμιές ποὺ πλαισίωναν τὴν λίμνη ἄρχισαν κι' αὐτὲς νὰ φιθυρίζουν ἐνα ὄνομα:

— Λιλλά! Λιλλά! Λιλλά!...

«Ο Ἰθάρ νόμιζε πὼς ἔθλεπε ὄνειρο. Ἀναρωτήθηκε ἀνὴν φωνὲς αὐτὲς ἥσαν ἔξωτερικές ἢ ἀνὴν ἔθγασιν ἀπὸ τὴν καρδιὰ του. Μὰ δὴν πρόσεξε καλύτερα, βεβαιώθηκε διτὶ καὶ τὸ πουλί, καὶ τὸ ἀεράκι καὶ ἡ καλαμιές καλούσανε κείνη τὴν νύχτα τὴν πριγκήπισσα:

— Λιλλά! Λιλλά! Λιλλά!...

Καὶ τότε, δὲ Ἰθάρ εἶδε τὴν μικρὴ φίλη του νὰ προσθάλλῃ μέσα ἀπὸ τὴν ἀσημένια ἐπιφάνεια τῆς λίμνης! Ναι, ἥταν ἡ Λιλλά, εὔθυμη καὶ γελαστὴ, ντυμένη χωριατοπούλα... Καὶ καλούσανε αὐτὴν κοντά τῆς...

— Λιλλά! ξανάρθες;... φιθύρισε δὲ Ἰθάρ.

Σηκώθηκε ὄρθιος καὶ ἄρχισε νὰ προχωρῇ πρὸς τὸ μέρος τῆς πριγκήπισσας...

Τὸ νερό τῆς λίμνης ἔφτασε στὰ γόνατά του, στὴν μέση του, στὸ λαιμὸν του, χωρὶς δὲ Ἰθάρ νὰ καταλάβῃ τίποτα... Ναι, μερικὰ ἀκόμη βίγματα καὶ θὰ βρισκότανε κοντά στὴν πριγκήπισσα...

Πάνω ἀπὸ τὰ νερά τῆς λίμνης, ποὺ τὰ λούζει τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ — καὶ ποὺ σκεπάζουν τώρα ἐνα μικρὸ πτώμα... — τὸ πουλί, τὸ ἀεράκι καὶ ἡ καλαμιές ἔξακολουθοῦν νὰ φιθυρίζουν μὲ γλυκὸ παράπονο:

— Λιλλά! Λιλλά! Λιλλά!...

Πρίγκηψ ΜΠΟΓΙΝΤΑΡ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΕΒΙΤΣ

Ο ΑΓΓΕΛΟΓΓΙΑΝΝΟΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 12)

Λο τρεῖς φοραὶς καὶ πάλι τρεῖς. Κατάλαβα πῶς κάτι κακομήνυμα φέρνει τέτοιαν ὥρα μὲ τέτοιον καιρό. — Ι' χ το Θεό, μου λέει, φεῦγα καὶ χάθηκες. Ο πατέρας μου σὲ ξέρει πῶς είσαι ἐδῶ καὶ θάρη ἀπόψε μ' ἐνα χωροφύλακα νὰ σου πάρουν τὸ κεφάλι. — Ήνα φύγω; πῶς νὰ φύγω, ποῦ δὲν μποροῦσα νὰ σείσω τὸ ποδάρι. Αὐτὴ μ' ἐσήκωσε 'ς τὰ χέρια τῆς καὶ μ' ἔσυρε ὄσο 'μποροῦσε μακριὰ ἀπὸ τὸν τόπο ποῦ ἦμουν. Γύρισε 'ς τὴ σπηλιὰ νὰ πάρῃ δὲ τι ἐμειν' ἐκεῖ δικό μου γιατὶ νὰ μήν τωρουν σημάδι, μὰ δὲν γύρισε πειὰ δύστυχη...»

Καὶ ἐνῶ μοῦλεγε αὐτὰ μὲ τρεμουλιασμένη φωνὴ δὲ λαθωμένος ληστής, ἀνοίγει μὲ μᾶς ἡ πόρτα καὶ μπαίνει δὲ Μίλτος. Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω τὴν ψῆφι του. Τὰ μάτια ἄγρια, τὰ μαλλιά σηκωμένα, τὰ γένεια του, τὰ χέρια του, τὰ ροῦχα του ματωμένα ἀπὸ τὸ αἷμα τῆς κόρης του. «Ητον τρελός σωστὰ τέσσαρες μῆνες. «Υστερα ἔγεινε καλά, μὰ τοῦμεινε πάτια μιὰ μελαγχολία, ὡς ποῦ πέθανε ὑστερα ἀπὸ δυστροφή δὲ θεός ἀπὸ τὸ βάρος ποῦ θὰ εἶχα 'ς τὴ συνείδησι μου κάπτας. Τὸ δικό μου βόλι εἶχε πάρη μόνον τὸ μανίκι τῆς Δ'

«Ο ἐνωμοτάρχης κενώσας ἐκ νέου τὸ ποτήριόν του ήναψε καὶ πάλιν ἀπὸ τὸ λύχνου τὸ ἐν τῇ φορᾷ τῆς διηγήσεως σέθεν σιγάρον. Εσίγησε καὶ ἐσιγώμεν πάντες βαθέως συγ-

ΜΙΣΕΛΙΝΑ

(Συνέχεια από τη σελίδα 14)

ριστῆ.

Κ' οἱ δύο κυττάχτηκαν τότε ἐπὶ πολλὴ ὥρα κι' ένα δάκρυ κύλησε στὰ μάτια τοῦ γέρου.

«Η μικρούλα εἶχε ξαναρχίσει νὰ παίζη.

— Εἶχα ὄρκιστή νὰ μὴ σὲ ξαναϊδῶ ποτὲ, φιθύρισε δὲ Ζάν-Λουΐ. Μὰ δὲν μπόρεσα νὰ κρατήσω τὸ δρόκο μου ὡς τὸ τέλος. Πρὶν νὰ φύγω γιὰ πάντα ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ήθελα νὰ μάθω τὶ ἀπόγινες... Δὲν θὰ θυμώσης γι' αὐτὸν, Μισελίνα.

«Ἐκείνη τοῦ ἔδωσε τὸ χέρι της.

— «Οχι, τοῦ ἀπάντησε. «Έχουμε τώρα κι' δὲνας κι' δὲλλος ἀσπρα μαλλιά καὶ δὲ καλός Θεός ποὺ μᾶς θλέπει δὲς μᾶς κρίνη. Μοῦ χρωστούσες—έπροσθεσε—τὴ σημερινὴ εύτυχία, τὴν εύτυχία νὰ σὲ ξαναϊδῶ καὶ νὰ σου πῶ: Ζάν-Λουΐ, σ' ἀγαποῦσα...

— Μ' ἀγαποῦσες; φώναξε δὲ Ζάν-Λουΐ. Τότε γιατί;

Καὶ κούνησε θλιβερά τὸ κεφάλι του νοιάθοντας δλον τὸ πόνο του χαμένου ἔρωτά του νὰ ξαναγυρίζη μέσα στὴν καρδιά του.

«Ἐκείνη κατάλαβε τὴ σκέψη του.

— Μὴ λυπᾶσαι γιὰ τίποτε, τοῦ εἶπε. «Εμεινες τίμιος ἀνθρωπος... Κι' αὐτὴ δὲ θυσία τῶν καρδιῶν μας μᾶς κάνει σ' αὐτὴν τὴ γλυκεὶα ὥρα περήφανους γιατὶ ἐκτελέσαμε τὸ καθῆκον μας, αὐτὴ μᾶς κάνει νὰ μποροῦμε νὰ δίνουμε τὰ χέρια μας χωρὶς νὰ κοκκινίζουμε. Κι' αὐτὴ τέλος μοῦ ἐπιτρέπει νὰ κάνω αὐτὴν τὴν ἔξομολόγησι, τὴν δόπια σου χρωστοῦσα, φτωχὲ φίλε, ποὺ ύπόφερες τόσο...

Καὶ, καθὼς δὲ Ζάν-Λουΐ ἀπόμενε ἐκεῖ, χωρὶς νὰ λέη λέξι, μαντεύοντας τὰ πάντα ἐκείνη τὴν ὑστατὴ ὥρα, δὲ Μισελίνα ἐπρόσθεσε μ' ἐνα γλυκό καὶ μελαγχολικὸ χαμόγελο:

— Τὸ ξέρω καλὰ πῶς δὲν εἰμαι πειὰ παρὰ μιὰ γρηὰ ἀσκημη καὶ μαραμένη. Μὰ θέλω νὰ πάρης αὐτὴ τὴ φορά μαζύ σου τὸ καλύτερο καὶ τὸ πιὸ ἀγαπημένο χάρι τῆς καρδιᾶς.

Καὶ, γυρίζοντας πρὸς τὴν ἔγγονή της, τῆς φώναξε:

— Μισελίνα!

«Η μικρούλα πλησίασε.

Τότε ἡ γιαγιά Μισελίνα τὴν ἐπῆρε στὴν ἀγκαλιά της καὶ, ἀπλώνοντάς την πρὸς τὸ γέρο, τοῦ εἶπε:

— Φίλησε την γιὰ μένα!

Καὶ σιγὰ σιγὰ φιθύρισε: Αὐτὸς δὲ μικρὸς ἀγγελος τιληρώνει τὸ πιὸ ἀγαπημένο χρέος τῆς γιαγιᾶς της.

«Ο Ζάν-Λουΐ πῆρε τὸ κοριτσάκι στὴν ἀγκαλιά του. Τὸ κύτταξε ἐπὶ πολλὴ ὥρα σὰν νάθελε ν' ἀποτυπώσῃ τὴν εἰκόνα του στὴν καρδιά του. Τὸ φίλησε δυσδο φορὲς γλυκά, κι' ἔπειτα ἀφοῦ τὸ ἀπόθεσε στὴν ἀγκαλιά τῆς γιαγιᾶς του. εἶπε μὲ δακρυσμένα μάτια:

— Αντίο!

Καὶ, χωρὶς νὰ γυρίσῃ πειὰ τὸ κεφάλι του, ἔφυγε...

ΦΕΡΝΑΝ ΜΠΕΣΣΙΕ

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΑΣ ΓΚΑΡΜΠΟ

(Συνέχεια από τη σελίδα 50)

ειμαι μόνο δη Σκρέτα Γκάρμπο, είμαι και μια γυναίκα που θέλει να ζήση δλες τις ζωές που νοιώθει μέσα της. Μέρα γυναίκα. Μὰ δὲν μπορώ πειὰ να θγω ἀπὸ τὴν προσωπικότητα που δὲν είπειται ἀφοῦ τὸ ἀπόθεσε στὴν ἀγκαλιά τῆς γιαγιᾶς του. Δὲν είμαι μόνο δη Σκρέτα Γκάρμπο. Είμαι και μια γυναίκα. Και σὰν τέτοια είμαι πολύμορφη!...

Καθὼς θλέπετε, δη «Σφίγξ τοῦ Χόλλυγουντ» ἔχει βαθειάς πίγνωσι τῆς τραγωδίας της. Κι' αὐτὸ τὴν δόηγει μοιραία στὸ λυκόφως τῆς δόξας της. Δὲν δοκιμάζει πειὰ τίποτε ἀλλο παρὰ μια ἀνέκφραστη ἀηδία γιὰ δλα. Μόνη της δολοφονεῖ τὸν ἔαυτὸ της γιὰ να ζήση μια ἀλλη ζωή. Μὰ γιὰ μᾶς δὲν υπάρχει, δυστυχῶς, παρὰ μόνο δη Σκρέτα Γκάρμπο κι' έτσι, σκοτώνοντας τὴν Σκρέτα Γκάρμπο, δη μεγάλη καλλιτέχνης θὰ χαθῆ ἀπὸ τὰ μάτια μας, θὰ πάψῃ να θυμώσης μᾶς, αδιάφορο ἀν αὐτὴ θὰ ζῆ μὲ μια ἀλλη μορφή. Κι' αὐτὸ δὲν τὸ θέλει κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀναρίθμητους θαυμαστάς της.

ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

κεκινημένοι ἐκ τῆς φοιτερᾶς ιστορίας. Καὶ ἐν μέσω της πενθίμου ἐκείνης σιγῆς ἡ κούρση αἴφνης δη τελευταία ἀντηχήσις τῶν λόγων του ἐνωμοτάρχου πέραν ἀπὸ τὴ συστάδος τῶν πλατάνων δη γοερά τοῦ νυκτοκόρακος κραυγή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ