

Η ΣΕΛΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ

Η ΑΝΕΥΡΕΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Μιά φορά, ένας μεγάλος βασιληᾶς ἀρρώστησε βαρεια. Ή ἀρρώστεια του ἦταν ἀγιάτρευτη. Γι' αὐτὸ κι' δι βασιληᾶς ὄιακήρυξε παντοῦ διτι θὰ ἔδινε τὸ μισὸ βασίλειό του σ' ἐκεῖνον ποὺ θὰ κατώρθωνε νὰ τὸν γιατρέψῃ. Τότε οἱ σοφοὶ τοῦ βασίλειον του ἀποφάσισαν νὰ ἐργασθοῦν ὅλοι μαζὺ γιὰ θεραπεύσουν τὸν βασιλῆα τους. Μὰ τοῦ κάκου! Δὲν βρῆκαν κανένα τρόπο θεραπείας. "Ενας ήιως ἀπ' αὐτοὺς ἐπέμενε διτι μποροῦσε νὰ θεραπευθῇ δι βασιλῆς.

— Εὰν βρεθῇ στὴ γῆ ἀνθρωπὸς εὔτυχής, εἶπε. τοῦ όποῖσυ νὰ πάρουν τὸ πουκάμισο καὶ νὰ τὸ φορέσῃ δι βασιλῆς, τότε θὰ γιατρεύῃ ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια του.

Ο βασιληᾶς ἔστειλε παντοῦ νὰ βροῦν ἔναν εὔτυχισμένο ἀνθρωπὸ. Οἱ βασιλικοὶ ἀπεσταλμένοι σκορπιστήκανε σὲ δῶλο τὸ βασίλειο, ἀλλὰ δὲν ἀνακάλυψαν τὸν ἀνθρωπὸ ποὺ ζητοῦσαν. Δὲν βρέθηκε οὔτε ἔνας εὔχαριστημένος ἀπὸ τὴν τύχη του. Ο ἔνας ἦταν πλούσιος ἀλλὰ ἀσθενῆς, ὁ ἄλλος ἦταν ὑγιῆς, ἀλλὰ φτωχός. "Άλλος πάλι ποὺ ἦταν καὶ πλούσιος καὶ ὑγιῆς, παραπονόταν γιὰ τὴν γυναικὰ του, ἄλλος γιὰ τὰ παιδιά του κι' ὅλοι, τέλος, εἶχανε κάτι τι, ὥστε νὰ μὴν εἶνε εὔχαριστημένοι.

Μιὰ βραδιὰ δι γυιὸς τοῦ βασιλῆα περνοῦσε ἀπὸ μιὰ φτωχὴ καλύθα καὶ ἄκουσε ἔναν νὰ φωνάζῃ:

— Δόξα σοι δι Θεὸς, ἐργάσθηκα καλά, ἔφαγα καλά καὶ οὐα κοιμηθῶ ἡσυχος... Τί μιοῦ λείπει; Εἴμαι εὔτυχής!

Ο γυιὸς τοῦ βασιλῆα γεμάτος χαρὰ διάταξε νὰ πάνε ἀμέσως νὰ πάρουν τὸ πουκάμισο τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, νὰ τοῦ δώσουν δσα ἥθελε γι' ἀντάλλαγμα καὶ νὰ τὸ πάνε στὸ βασίλειο. Οἱ ἀπεσταλμένοι ἔτρεξαν ἀμέσως καὶ βρῆκαν τὸν εὔτυχισμένο ἀνθρωπὸ. Τὸν παρακάλεσαν τότε νὰ τοὺς δώσῃ τὸ πουκάμισό του. Μὰ ἔκεινος ἦταν τόσο φτωχὸς ὥστε δὲν εἶχε πουκάμισο!...

ΞΕΝΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟ ΑΓΕΝΝΗΤΟ (ΤΟΥ RICHARD DE GALLIENNE)

Νιοπαντρεμένοι μάλλωναν μὲ (λόγια τρυφερό):
— Τὸ θέλω τὸ παιδάκι μας νὰ (μοιάζῃ τῆς μητέρας το).
— Εγὼ τὸ θέλω, ἀγάπη μου, (νὰ μοιάζῃ τοῦ πατέρα του).
— "Ασπρο σὰν κρίνο μὲ ξανθά (μαλλάκια καὶ σγουρά).
— "Οχι! σὰν τὸν μπαμπάκα του (νᾶνε γλυκό, μελαχροινό).
— "Οχι! σὰν τὴν μαμάκα του (νᾶνε ξανθό καὶ γαλανό).
— Μὲ μαῦρα μάτια ζάχαρη.— (Τίποτε ἀπὸ μέντη).
— Καὶ ἀπὸ μέντα τίποτε καὶ δ- (λα ἀπὸ σένα).

Τὶ θεία, τρυφερὴ χαρὰ αἰσθά- (νεται ἡ ψυχή μας
ὅταν κρατοῦμε ἔνα μικρὸ νιν! (στὴν ἀγκαλιά μας
καὶ γιὰ νὰ μὴ τὸ βλάφωμε κρα- (τοῦμε τὰ φιλιά μας
τὸ γλυκοκαμάρωναμε καὶ λέμε («τὸ παιδί μας!»

Εἴτε τὸ στείλη ὁ Θεὸς σὰν πα- (χουλὸ ἀγόρι,
εἴτε μας ἔρθῃ σὰν μικρὴ χαρι- (τωλιένη κόρη,
εἴτε Γιαννάκη μας τὸ ποῦν εἰ- (τε τὸ ποῦν Γιαννούλα,
εἴτε σὰν τὴ μαννούλα του εἰνε (ξανθὸ καὶ γαλανό.
εἴτε σὰν τὸν μπαμπάκα του μέ- (λι γλυκό μελαχροινό.

Θάνε δικό μας σίγουρα καὶ σὰν γλυκοκοιμαται καὶ σὰν φωνάζη ἀνήσυχο καὶ τὸ βυζὶ θυμάται, τὸ βρέφος ποὺ θὲ νὰ βρεθῇ μι' αύγη στὸ κρεβάτι μας. Θάνε δικός μας ἄγγελος, θὲ νᾶνε τὸ παιδάκι μας. (Κατὰ τὸ ἀγγλικόν)

Μετ. ΔΗΜ. ΣΤΑΗ

ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΕΥΘΥΜΑ ΛΟΓΙΑ

"Η γρηὰ γιαγιὰ ψυχομαχοῦσε. "Ολη τὴ ζωὴ τῆς τὴν είχε περάσει παστρεύοντας, καθαρίζοντας, πλένοντας, ξεσκονίζοντας — μὲ τὴν μονομανία τέλος πάντων τῆς κάθαριότητος.

Γύρω ἀπὸ τὴν ἐπιθανάτιο κλίνη τῆς εἶχανε μαζευτῆ τὰ παιδιά της, τὰ ἔγγονα της, τὰ δισέγγονά της καὶ ἔνα σωρὸ ἄλλοι συγγενεῖς καὶ φίλοι.

"Εξαφνα ἡ γιαγιὰ συνέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγωνία της, ἀνοίγει τὰ μάτια της καὶ, βλέποντας τόσο κόσμο μαζεμένο τριγύρω της, ρωτάει μὲ τρόμο:

— Καθαρίσατε στὴν πόρτα τὰ πόδια σας πρὶν ἀνεθῆτε ἀπίσταντα;

Κάποιος γέρος τρομερὰ τσιγγούνης πηγαίνει σὲ κάποιον μεγάλο δικηγόρο γιὰ νὰ τοῦ ζητήσῃ μιὰ νομικὴ συμβουλή. Ο δικηγόρος τοῦ δίνει τὴ συμβουλή καὶ δι γέρος θγάζει ἀπ' τὴν τσέπη του δυσδιάληπτα καὶ τοῦ τὰ δίνει.

— Μὲ συγχωρεῖτε, τοῦ φωνάζει θυμωμένος δι δικηγόρος. Γιὰ ποιόν εἶνε αὐτά τὰ δυσδιάληπτα, γιὰ μένα, γιὰ τὸν γραμματέα μου ἡ γιὰ τὸν κλητῆρα μου;

— Καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς σας! ἀπαντᾶ ἀφελέστατα δι τοὺς γούνης.

ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

Κάποτε στὰ παλαιότερα χρόνια σ' ἔνα μικρὸ κατίκι ἀπὸ ἔκεινα ποὺ ἔκτελοῦσαν τὴ συγκοινωνία τῆς ἀσιατικῆς ἀκτῆς, ταξίδευαν ἔνας Ρωμηὸς, ἔνας Ἀρμένης, ἔνας Τούρκος κι' ἔνας Ἐβραῖος ραββίνος. Ο τελευταῖος εἶχε ἀνοίξει ἀνάγμεσα στὰ γόνατά του τὸ Ταλμούθ καὶ εἶχε ἀπορροφήθη κυριολεκτικά ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσι τῆς Θείας Γραφῆς. Ο Τούρκος θέλοντας νὰ εἰρωνεύθῃ αὐτὸν καὶ τοὺς συνταξιδιώτες του, τὸν ἐπλησίασε καὶ τὸν ρώτησε:

— "Ε! ραββί! Τί λέει τὸ Γαλμούθ; Υπάρχουν Ρωμηοὶ στὸν παράδεισο;

— Κάτι λίγοι υπάρχουν, ἀπάντησε δι ραββίνος.

— Αρμένηδες;

— "Ετσι κι' ἔτσι.

— Εβραῖοι;

— Πολλοὶ, ἀποκρίθηκε μὲ βεβαιωτήτα δι ραββίνος.

— Τούρκοι; ρώτησε πάλι ἔκεινος.

— Μὰ τὶ τὸν πῆρες τὸν παράδεισο, γιὰ κανένα χαμάμ; ἀπάντησε δι ραββίνος, πληρώνοντας ἔτσι τὸν Τούρκο ποὺ ἥθελε ν' ἀστείευτη μαζύ του.



ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΑΚΙ ΣΑΣ

Σᾶς δινοῦμε ἀκόμα σήμερα ἔνα ἀκόμα παιγνιοσκι παρὲ μοιο μὲ τὰ προηγούμενα, τὰ διποῖσα σημείωσαν τόση ἐπιτυχία. Πάρτε λοιπόν τὸ κουτὶ μὲ τὶς μπογιές σας καὶ θάψετε τὰ ἐνδιάμεσα μεταξὺ τῶν γραμμῶν κενὰ ὡς ἔξης: Τὰ χωρὶς ἀριθμό, μὲ μαῦρο, τὰ ὑπ' ἀριθ. 1 μὲ μπλέ βαθὺ, τὰ ὑπ' ἀριθ. 2 μὲ μπλέ ἀνοιχτό, τὰ ὑπ' ἀριθ. 3 μὲ πράσινο βαθὺ, τὰ ὑπ' ἀριθ. 4 μὲ πράσινο ἀνοιχτό, τὰ ὑπ' ἀριθ. 5 μὲ κίτρινο, τὰ ὑπ' ἀριθ. 6 μὲ σκούρο βαθὺ, τὰ ὑπ' ἀριθ. 7 μὲ σκούρο ἀνοιχτό, τὰ ὑπ' ἀριθ. 8 μὲ σταχτὶ βαθὺ, τὰ ὑπ' ἀριθ. 9 μὲ σταχτὶ ἀνοιχτό, τὰ ὑπ' ἀριθ. 10 μὲ ἀσπρό καὶ τὰ ὑπ' ἀριθ. 11 μὲ κόκκινο ςωηρό. "Ετσι θὰ σχηματισθῇ ἔνα ώραιο τοπίο.