

## ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ



ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.— Ο Κα-

ρολος Σεθρύ, ένας ξενητεμένος Γάλλος και ή σύζυγός του Ζελιμά, μιά νέα γυναίκα με έξωτική ώμορφιά, έπιστρέφουν έπειτ' από πολλά χρόνια απουσίας στη Γαλλία, με τό μοναδικό σκοπό νά μάθουν τι δέργινε κάποια κυρία της δριστοκρατίας και τό παιδί της, τήν δποια μυστηριώδεις έχθροι είχαν συμφέρον νά έξαφανίσουν, γιά νά σφετερισθούν τή μεγάλη της περιουσία. Τό μόνο που δ Σεθρύ ξέρει σχετικώς με τήν τώχη τής γυναίκας αύτής είναι δτι οι συγγενεῖς της τήν είχαν σχεδόν φυλακίσει πρό έτων σε κάποιο μισοερειπωμένο πύργο κοντά στό Βλαινούρ, δπου και πηγαίνει τώρα γιά νά συγκεντρώση πληροφορίες. Στό ίδιο δμως λεωφορείο μ' αύτον και με τή σύζυγό του, τάξιδεύει κάποιος δηποτος τύπος, ένας Βλαιρώ, δ δποιος άναλαμβάνει έπι πληρωμή διάφορες έγκληματικές και σκοτεινές υποθέσεις κι' δ δποιος κατορθώνει νά πιάση κουβέντα με τό Σεθρύ και νά μάθη τό σκοπό τού ταξιδιού του, προσφέρεται δε νά τόν έξυπηρετήση και νά τόν βοηθήση στις δναζητήσεις του. Ο Σεθρύ δέχεται εύχαριστως, χωρίς νά υποψιάζεται καθόλου τά καταχθόνια σχέδια τού Βλαιρώ, δ δποιος τού παρουσιάζεται με τό φεύγνυμα Ιούλιος Κορνεφέρ. "Ετσι οι ταξιδιώτες φθάνουν στό Βλαινούρ. Εκεί, δ Βλαιρώ κατορθώνει νά παρασύρη τόν Σεθρύ σε ένεδρα τή νύχτα και τόν πνίγει στό ποτάμι. Η Ζελιμά, που είνε έγκυος, μόλις τόν θλέπει νεκρό ταράζεται τόσο, ώπε κάνει πρώπωρο τοκετό, φερνει στόν κόσμο ένα κοριτσάκι και πεθαίνει στή γέννα. Δεκάχει χρόνια περ' ούν κ' ή κόρη τής Ζελιμάς, ή Ιάκωβος, και κοντά σ' έναν άγαθό άποστρατο άξιωματικό, τόν λοχαγό Βαγιάν, δ δποιος τήν έχει υιοθετήσει. Είναι δέ έρωτευμένη μ' ένα νεαρό χωρικό, τόν Ιάκωβο, δ δποιος φεύγει έκεινες τίς ήμέρες γιά νά υπηρετήση στρατιώτης. Εκεί κοντά, στά δάση τού Μαρέλ, ζή ένας μυστηριώδης άγριανθρωπος, νέος κι' ωραίος, δ Λυκογιάννης, δ δποιος συμπαθεί τούς δύο νέους.

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τά ματιά τού Λυκογιάννη στρεφόντουσαν διαρκώς πρός τήν πόρτα και τό παράθυρο και φαινόντουσαν σάν νάλεγαν:

-- Γιατί μέ φέρατε έδω;

\*Έπισης ή έκφρασις τού προσώπου του έδειχνε τόσο καθαρά τήν σκέψη του αύτή, ώστε δήμαρχος κ' ή σύζυγός του συγκινήθηκαν.

-- Ό δυστυχισμένος! ψιθύρισε ή Αίκατερίνη.

Και άπό τή στιγμή έκεινη, έγινε μελαγχολική και σκεπτική.

Τό πρόγευμα τελείωσε χωρίς δήγυρος ν' άγγιξη τή ποτε. Καθισμένος στήν καρέκλα του, φαινότανε χιθισμένος σέ σκέψεις.

\*Η άγαθή Αίκατερίνη έρριξε πρός αύτόν ένα θλέριμα οίκτου και ξάναστε σιωπήλη:

-- Ό δυστυχισμένος!

\*Έπειτα ρώτησε τόν σύζυγό της:

-- Πές μου, Ιάκωβε, άντιστάθηκε καθόλου ύταν ιεληστάς νά τόν συλλάβετε;

-- Βέβαια, μάς παίδευε δυό δλόκληρες ωρες. "Αν είμαστε λιγώτεροι, άσφαλώς θά μάς ξέφευγε. Μέ δυό λόγια, υπερασπίσθηκε γενναία τήν έλευθερία του.

-- Αύτό δείχνει δτι φοβάται τούς άνθρωπους περισσότερο χπό τά ζώα.

-- Θά συνηθίση σιγά - σιγά και, μιά μέρα, θά καταλάβη τή γιά τό καλό του τού έστερήσαμε τήν έλευθερία του.

-- Τά πουλιά τών άγρων δέν μπορούν νά συνηθίσουν ποτέ τά κλουσί, άπαντησεν ή Αίκατερίνη.

\*Ο Ιάκωβος Βαγιάν χαμήλωσε τό κεφάλι του και δέν ξπάντησε.

-- Δέν μου λές, ρώτησε ή Αίκατερίνη, έπειτ' από μιά μικρή σιωπή, τί σκοπεύεις νά τόν κάνης αύτόν τόν δυστυχισμένο;

-- Θά τόν στείλω με συνοδεία χωροφυλάκων στό Επινάλ.

ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ



-- Κι' έκειν κάτω τί θά τόν κάνουν;  
-- Δέν ξέρω.  
-- Σίγουρα θά τόν κλείσουν σε κανένα φρενοκομείο ή στη φυλακή.  
-- Ισως.  
-- "Οχι, Ιάκωβε, είνε άδικο νά τού στερήσης τήν έλευθερία του και νά τόν ξαναφέρης άναμεσα στούς άνθρωπους, δποίους, φαίνεται, ν' άποστρέφεται...  
-- Σέ καταλαβαίνω, Αίκατερίνη... Θέλεις νά τόν άφήσω έλευθερο...

-- Ναι, αύτή είνε ή γνώμη μου...  
\*Η Αίκατερίνη κατάλαβε ότι κάθη έπι πλέον ουζήτησε θά ήταν περιττή και, γιά ν' άλλαξη κουβέντα, είπε:  
-- Ξέρεις, Ιάκωβε, μου έρχεται ή ίδεα νά τόν ντύσουμε.  
-- "Εχεις δίκηο, τής άπαντησε ό σύζυγός της.  
\*Η Αίκατερίνη θγήκε τότε άπ' τό δωμάτιο και σε λίγο ξαναγύρισε φέρνοντας μιά φορεσιά τού συζύγου της.  
\*Ο άγριανθρωπος, χωρις νά προθάλη καμιά άντιστασι, άφησε τόν δήμαρχο νά τού θγάλη τά ράκη πού φορούσε και νά τόν ντύση.

\*Η Αίκατερίνη είχε θγή ξέω κι' δταν ξαναγύρισε τόν θρήπη τόσο παράδοξο με τή νέα τού έμφάνισι, ώστε δέν μπορεί νά μή γελάση.

-- Τώρα, είπεν ό Ιάκωβος Βαγιάν, είνε στήν έντελεια.  
-- Ναι, άλλα δέν φαίνεται εύχαριστημένος. Στενογωριέται λ' αύτα τά ρούχα.

ΣΤ'

## Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ

Κατά τίς τέσσερες ή ώρα μετά τό μεσημέρι, δ Ιάκωβος Βαγιάν, ο όποιος είχε νά κάνη μερικές έπισκεψεις, θγήκε ξέω.

Βλέποντας τήν πόρτα ν' άνοιγη, δ άγριανθρωπος έκανε μιά άπότομη κίνησι σάν νάθελε νά όρμηση κι'. αύτός ξέω. Άλλα δή πόρτα ξανάκλεισε κι' έκεινος, ρίχνοντας ξάσα με λαγχολικό θλέμμα πρός τό παράθυρο, ξανάπεσε στήν προγούμενη του άκινησία.

\*Η Αίκατερίνη πήρε ένα βιθλίο και κάθησε άπεναντί του, ρίχνοντάς του κάθη τόσο θλέμματα στοργικά και γεμάτα συμπάθεια. \*Εν τώ μεταξύ, ξέω άπό τό δρόμο άκουγόντουσαν ή φωνές τών περιέργων πού είχαν μαζευτή μπροστά στό Δημαρχείο.

Μιά ώρα πέρασε έτσι.

Δυό - τρείς φορές, δ Αίκατερίνη σηκώθηκε στό διάστημα αύτό και τράβηξε ήσυχα τίς κουρτίνες γιά νά δή τί γινόταν ξέω. Οι περίεργοι πού ήσαν μαζεμένοι στό δρόμο, τήν στενοχωρούσαν και τήν ένωχλούσαν.

\*Έξαφνα δ άνθρωπος τών δασών έθγαλε ένα ύπόκωφο μούγκρισμα και φάνηκε σάν νά ταράζεται. Σάλευε άπαντα στήν καρέκλα του, στριφογύριζε τά μάτια του άγρια και τέντωσε τό λαιμό του. Φαινόταν άπό τούς τρόπους του αύτους σάν νάκουγε κάποιο μακρυνό κάλεσμα.

\*Άλλα δταν τό θλέμμα του συναντούσε τά μάτια τής Αίκατερίνης, άλλαξε έκφρασι και γινόταν ίκετευτικό. \*Έπειτα κουνούπισε μελαγχολικά τό κεφάλι του και τό άφηνε νά ξαναπέση στό στήθος του, θγάζοντας ένα θαθύ στεναγμό.

-- Σέ καταλαβαίνω, έλεγε άπό μέσα της ή Αίκατερίνη. Σέρω τί θέλεις... "Α!" "Αν είχα... Άλλα όχι, δέν είν' άκομα καιρός... Αύτοί οι χωρικοί δέν θά φύγουν τέλος πάντων. Τί περιμένουν; Μήπως έχουν σκοπό νά περάσουν τή νύχτα τους κάτω άπ' τά παράθυρά μου;

Tή στιγμή έκεινη άκουσε θήματα στό περιεόλι.  
-- "Α! δ Ιάκωβος έπιστρέφει, ψιθύρισε. Έγώ νόμιζα πώς

θ' ἀργήση.

Κι' ἔτρεξε πρὸς τὴν πόρτα.

Ἄλλὰ δὲν ἦταν ὁ σύζυγός της. "Ενα παιδί δεκαπέντε χρόνων μῆκε μέσα.

— Καλημέρα, νουνά, εἶπε.

—"Ηταν ὁ Ἰάκωβος Γκραντέν.

— Χαίρω πολὺ, παιδί μου, τοῦ εἶπε ἡ Αἰκατερίνη, ποὺ ἦρθες νὰ μὲ δῆς ἀπόψε. "Ελα νὰ σὲ φιλήσω.

Καὶ ἀφοῦ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ, φίλησε τὸν Ἰάκωβο μὲ στοργὴ στὸ μάγουλο. Τότε ἐκεῖνος τῆς εἶπε:

— Μ' ἔστειλε δ νουνός νὰ σᾶς πῶ δι τὸν θὰ μπορέσῃ νὰ γυρίσῃ πρὶν ἀπ' τὶς ὄχτω. Θὰ καθήσω λοιπὸν νὰ σᾶς κρατήσω συντροφιά.

— Εὔχαριστῶ, παιδί μου.

— Θὰ ἀνέθαινα πρὶν ἀπὸ μισὴ ὥρα, νουνά, ἀλλὰ στάθηκα κάτω στὸ δρόμο ν' ἀκούσω τί ἔλεγαν.

— Καὶ τί ἔλεγαν, παιδί μου;

— "Ενα σωρὸ πράγματα. "Ολοι μιλᾶν γιὰ τὸν ἀγριάνθρωπο. Ξέρουν πῶς εἰν' ἐδῶ κι' ἔχουν μαζευτῆ κάτω μήπως μπορέσουν καὶ τὸν ἰδοῦν σὲ κανένα παράθυρο.

— "Α! Γι' αὐτὸ λοιπὸν περιμένουν; Δὲν θὰ ίκανοποιηθῇ σῆμως ἡ περιέργειά τους... Ἀλήθεια, τὸν εἶδες ἐσύ, Ἰάκωβε τὸν ἀγριάνθρωπο;

— "Οχι, νουνά, δὲν ἥμουν κάτω δι τὸν ἔφεραν.

— Θέλεις νὰ τὸν δῆς;

— "Ω, να... πολὺ...

— Δὲν θὰ τρομάξῃς;

— "Εγὼ δὲν φοβάμαι τοὺς λύκους στὸ δάσος... Γιατὶ νὰ φοβηθῶ ἔναν ἀνθρώπο; ἀ-

πάντησε περήφανα τὸ παιδί.

—"Η Αἰκατερίνη χαμογέλασε. "Επειτα τραβήχτηκε ξα-

φνικὰ ἀπ' τὴν πόρτα διου στεκόταν καὶ, δείχνοντας

στὸν Ἰάκωβο τὸν ἀγριάν-

θρώπο, τοῦ εἶπε:

— Αὐτὸς εἶνε! Δές τον!

— Ο μικρὸς Ἰάκωβος δὲν μπόρεσε νὰ μὴν ἀνασκιρήσῃ, ἀλλὰ δὲν τρόμαξε.

— Απεναντίας πλησίασε ἀρ-

γὰ τὸν ἀγριάνθρωπο καὶ τοῦ ἐπιασε φιλικὰ τὸ χέρι.

— Εκεῖνος ταράχτηκε καὶ σηκώθηκε ἀπὸ τὴν καρέκλα του.

—"Επειτα προσήλωσε τὰ μάτια του στὸ παιδί καὶ ἀπὸ τὰ χείλη του ὅγηκαν ἥχοι ἀκατάληπτοι, ἐνῶ δλόκληρη ἡ φυσιογνωμία του ἐπήρε μιὰ μεγάλη γλυκύτητα.

Τί νὰ σκεφτόταν τάχα;

Ποιὸ αἴσθημα νέο, ἄγνωστο, εἶχε ἐυπνήσει μέσα στὴν καρδιά του; Μυστήριο..

—"Ωστόσο, ἔνας στεναγμὸς ἐφύγε ἀπὸ τὰ χείλη του καὶ δάκρυα πλημμύρισαν τὰ μάτια του..

— Κλαίει, νουνά! Κλαίει! εἶπεν δ Ἰάκωβος ποὺ εἶχε συγκινηθῆ κι' αὐτός.

— "Ο δυστυχισμένος! ψιθύρισεν ἡ Αἰκατερίνη.

— Ἄλλὰ δές τον, νουνά, πῶς μὲ κυττάζει; ἔξακολούθησε τὸ παιδί. Νομίζεις πῶς κάτι θάθελε νὰ μοῦ ζητήσῃ.

— Ξέρω ἔγω τί ζητάει.

— Τί;... Πρέπει νὰ τοῦ τὸ δώσουμε.

— "Οχι ἀκόμα... Περιμένω ποῦτα νὰ βοαδυάσῃ καὶ νὰ δύνουν αὐτοὶ ποὺ χαζεύουν στὸ δρόμο.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη, δ ἀγριός πλησίασε τὸν Ἰάκωβο καὶ, πιάνοντάς τον ἀπὸ τὸ χέρι, τοῦ ἔδειξε μὲ μιὰ ἀπότομη κίνησι τὴν πύρτα.

— Δὲν καταλαβαίνω, εἶπε τὸ παιδάκι λυπημένο.

— "Εγὼ ὅμως καταλαβαίνω, ψιγγιρισεν ἡ Αἰκατερίνη.

Ο ἀγριάνθρωπος, ἀποθαρρημένος, ἔγειρε πάλι τὸ κεφάλι του στὸ στῆθος του καὶ, ὅγαζοντας ἐνα θλιβερὸ στεναγμό, ξανακάθησε στὴν καρέκλα του. Συγχρόνως ἡ Αἰκατερίνη πλησίασε τὸν Ἰάκωβο κι' ἀρχισε νὰ κουβεντιάζῃ μαζύ του μὲ σιγανὴ φωνή.

— "Ἐν τῷ μεταξύ, ἀρχισε νὰ νυχτώνη κι' αὐτοὶ ποὺ περίμεναν κάτω στὸ δρόμο, ἀποσυρόντουσαν σιγά-σιγά. Σὲ λίγο, μόνο τρεῖς - τέσσερες ἔμεναν μπροστά στὴν πόρτα.

— "Ιάκωβε, εἶπεν ἔξαφνα ἡ Αἰκατερίνη, θὰ γίνης συνένοχός μου.

Τὸ παιδί τὴν κύτταξε ξαφνιασμένο.

— Ναι, ἔξακολούθησε ἐκείνη, δ, τι σκόπευα νὰ κάνω μόνη μου, θὰ τὸ κανουμε μαζύ.

— Τι πρᾶγμα, νουνά;

— Νὰ δώσουμε σ' αὐτὸν τὸ δυστυχισμένο αὐτὸ ποὺ ζητάει.

— Καὶ τί ζητάει;

— Τὴν ἐλευθερία του!

— Πῶς; Σκοπεύετε...

— Ναι, σκοπεύω νὰ τὸν ἀφίσω νὰ φύγη... Θέλει δ φτωχὸς νὰ ξαναγυρίσῃ ἐκεῖ ποὺ τὸν συνέλαβαν σήμερα τὸ πρωτ...

— Αλλὰ τί θὰ πῆ δ νουνός;

— Δὲν ξέρω...

— Μὰ μπορεῖ νὰ θυμώσῃ!...

— Θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸν καθησυχάσουμε.

— Μπορούμε νὰ ποῦμε δι τὸ ἀγριάνθρωπος μᾶς εφυγε...

— "Οχι, Ἰάκωβε, δὲν μποροῦμε νὰ τοῦ ποῦμε ψέματα. Ξέρεις δι τὸ ἀνθρώπος πρέπει νὰ λέη πάντα τὴν ἀλήθεια...

— "Εχετε δίκηο, νουνά. Άλλα, γιὰ νὰ μὴ θυμώσῃ δ νουνός μαζύ σας, θὰ ἐλευθερώσω ἔγω μόνος μου τὸν ἀγριάνθρωπο...

— Είσαι πολὺ καλὸ παιδί, Ἰάκωβε. Άλλα δὲν θέλω νὰ φορτώσω δλο τὸ βάρος ἐπάνω σου... Δὲν πειράζει ὅμως. "Ας τὸν γλυτώσουμε πρῶτα τὸν δυστυχισμένο κι' ἔτειτα θλέπουμε...

Καὶ, λέγοντας αὐτὰ τὰ λόγια, πλησίασε στὸ παράθυρο καὶ κύτταξε στὸ δρόμο.

— Δόξα σοι δ θεός! εἶπε. Λίγοι μένουν ἀκόμα. "Επειτα εἶνε τόσο σκοτεινά, ώστε καὶ τώρα νὰ φύγη δὲν θὰ τὸν ιδοῦν.

Κι' ἀφοῦ ἀναψε ἔνα κερί, ἔγνεψε στὸν Ἰάκωβο νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ καὶ ὅγηκε ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Σὲ λίγο ξαναγύρισε φέρνοντας ἔνα μεγάλο κομμάτι ψωμὶ καὶ δοσοκρέας εἶχε μείνει ἀπὸ τὸ γεύμα. "Επειτα πλησίασε τὸν ἀγριάνθρωπο, τοῦ τὰ ἔβαλε δλ' αὐτὰ στὶς τσέπες του, ἐνῶ ἐκεῖνος τὴν κύτταξε ταραχμένος κι' ἀνήσυχος.

— "Ας κάνουμε γρήγορα, εἶπε κατόπιν ἡ Αἰκατερίνη. "Η ὥρα εἶνε ἐφτάμιση περασμένες κι' δ νουνός σου δὲν θ' ἀργήση νὰ γυρίσῃ.

— Ν' ἀνοίξω τὸ παράθυρο;

— "Οχι, δὲν κάνει ἀπό εκεῖ. Θὰ τὸν δοῦν... Παρ' τὸν ἀπὸ τὸ χέρι κι' ἀκολούθησε με...

—"Η Αἰκατερίνη ἐπῆρε πάλι τὸ κερί καὶ προηγουμένη τῶν δύο ἄλλων, κατέβηκε τὴ σκάλα κι' ἀνοίγοντας τὴ τζαμωτὴ πόρτα, θρέθηκε



Καθισμένος στὴν καρέκλα του, φαινότανε θυθισμένος σὲ σκέψεις.



κης, έθγανε. 'Αλλά καὶ τότε προσπαθοῦσε νὰ μὴν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ βουνό.

'Ως μόνη του τροφή εἶχε τὰ φροῦτα καὶ τὰ αὐγά τῶν πουλιών, τὰ δόποια εὔρισκε στὶς φωληές τους. Σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς σπηλιᾶς του εἶχε ἔνα παληὸ τουφέκι, τὸ δόποιο εἶχε βρῆ ἀλλοτε μέσα στὸ δάσος. "Ηξερε βέβαια τὴ χρῆσι του γιατὶ εἶχε δῆ πολλὲς φορὲς τοὺς κυνηγοὺς νὰ πυροβολοῦντε μεταχειριστὴ γιατὶ δὲν εἶχε οὔτε σκάγια, οὔτε μπαροῦτι.

Πάρα πάνω, εἴπαμε ὅτι στὸ Μαρέλ πίστευαν ὅτι εἶχε φύγει ἀπὸ ἐκεῖ καὶ εἶχε καταφύγει ἀλλοῦ. 'Αλλὰ μιὰ μέρα, δυὸ κυνηγοὶ τὸν εἶδαν ξαπλωμένο στὴ χλόη, κοντά σὲ μιὰ τηγή. Καθὼς κοιμόταν βαθειά, δὲν τοὺς ἀντελήθη. 'Αλλὰ ὅταν πλησίασαν κοντά του, τὰ βήματά τους στὰ ξερὰ φύλα τὸν ξύπνησαν. Σηκώθηκε τότε ἀπάνω καὶ μ' ἔνα πήδημα γίνηκε ἄφαντος μέσα στοὺς θάμνους πρὶν προφτάσουν οἱ κυνηγοὶ νὰ τὸν ἐμποδίσουν.

— Τὸν δυστυχισμένο, πόσο φοβήθηκε! εἶπεν δὲν ἔνας ἀπὸ αὐτούς.

— Ναί! Εἶδες τὶ γρήγορα τὸ ἔθαλε στὰ πόδια; ἀπάντησε ὁ ἄλλος.

— Τράβηξε κατὰ δῶ!... Φαίνεται πῶς ἔχει τὸ καταφύγιό του στὸ Μαύρο Λόφο.

— Ναί, ἐκεῖ κρύθεται βέβαια...

— Καὶ κρύθεται πολὺ καλά, γιατὶ πρὸ τριῶν μηνῶν κανένας ἄλλος δὲν τὸν εἶδε.

— Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν τοῦ ἀρέσει νὰ πιαστῇ καὶ δεύτερη φορά.

Οἱ δύο κυνηγοὶ δὲν προχώρησαν περισσότερο. Οὔτε μποροῦσαν ἀλλωστε νὰ εἰσχωρήσουν μέσα στ' ἄγκαθια ποὺ ἀπλωνόντουσαν παντοῦ, προφυλάσσοντας τὴν κατοικία τοῦ ἀνθρώπου τῶν δασῶν ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

— Η'

### ΜΙΑ ΑΦΟΡΜΗ ΛΥΠΗΣ

Τὴν ἄλλη μέρα, δλοι ἡξεραν στὸ Μαρέλ ὅτι ὁ ἀγριάνθρωπος βρισκόταν ἀκόμα στὸ δάσος κι' ὅτι κατοκύδεσε σὲ μιὰ σπηλιά τοῦ Μαύρου Λόφου.

— Θὰ ἡμουν περισσότερο εύχαριστημένος ἀν ἔφευγε, εἶπεν δὲν Ἱάκωβος Βαγιάν στὴ σύζυγό του.

— Γιατὶ; τὸν ρώτησε ἐκείνη.

— Γιὰ τὴν ἡσυχία σου, Αἰκατερίνη, γιατὶ ἀπὸ τότε ποὺ δυστυχισμένος αὐτὸς ἥρθε στὸ σπίτι μας ἀλλαξεις πολύ. Δὲν σοῦ εἶπα ὡς τώρα τίποτε γιατὶ δὲν ἥθελα νὰ σ' ἀνησυχήσω.

Η ἀγαθὴ γυναικα δὲν ἀπάντησε. "Έθγαλε μόνο ἔνα στεναγμό ποὺ ξεδιχνε ὅτι ὁ σύζυγός της δὲν γελιόταν.

Καὶ πράγματι εἶχε γίνει πολὺ μελαγχολικὴ ἡ σύζυγος τοῦ Ἱάκωβου Βαγιάν. Ήταν νευρικὴ καὶ τὰ λόγια τοῦ σύζυγου τῆς σχετικῶς μὲ τοὺς κινδύνους ποὺ θὰ διέτρεχε ὁ ἀγριάνθρωπος στὸ δάσος, εἶχαν μείνει χαραγμένα βαθειά στὸ μυαλό της.

Τὶ αἰσθανόταν, οὔτε κ' ἡ ἴδια δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ προσδιορίσῃ. "Ενα εἶδος μελαγχολίας, μαζὺ μὲ τύψεις, τὴν εἶχε κυριεύσει καὶ, δπως τὸ σαράκι στὸ ξύλο, ξσκαθε ἀργά καὶ υπουλα τὴν ύγεια τῆς.

— Ετσι οὔτε ἡ ἴδια δὲν ἀντελήθη τὸν ἔρχομὸ τῆς ἀρρώστειας ποὺ τῆς ἐκδηλώθηκε μιὰ μέρα ξαφνικά.

— Η Αἰκατερίνη κάτι ἔχει, ἔλεγε συχνὰ μέσα του ὁ Ἱάκωβος Βαγιάν, βλέποντάς την ἀκίνητη καὶ βυθισμένη σὲ σκέψεις. 'Αλλὰ δὲν εἶνε, φαντάζομαι, τίποτε... Θὰ περάση. Ο δυστυχισμένος δὲν ἀντιλαμβανόταν κι' αὐτὸς τὴν ισχαρότητα τῆς καταστάσεώς της.

— Οταν ἥρθε δὲν χειμώνας κι' ἄρχισαν νὰ πέφτουν χιόνια, καὶ κατάστασις τῆς Αἰκατερίνης χειροτέρεψε. Τὸ χαμόγελό της ξέθυσε ἐντελῶς ἀπὸ τὰ χείλη τῆς κ' ἡ μελαγχολία τῆς μεγάλωνε δλοένα καθὼς ἄκουγε τὸ βουητὸ τοῦ ἀνέμου ποὺ σφύριζε μέσ' ἀπὸ τὰ δέντρα.

— Οταν δὲν σύζυγός της δὲν ἦταν στὸ σπίτι, πλησίαζε στὸ χαράθυρο κι' ἀπὸ ἐκεῖ, κύτταζε τὸν κάμπο ποὺ τὸν σκέπαζε

πυκνὸ τὸ χιόνι. Τότε δυνατὸ ρῆγος περνοῦσε δλο τῆς τὸ κορμὶ κι' ἔνας στεναγμὸς ξέφευγε ἀπὸ τὰ στήθη τῆς.

— Θεέ μου! Θεέ μου! ἔλεγε. Τὶ ν' ἀπόγινε ὁ δυστυχισμένος; Πέθανε τάχα;... Βέβαια, θὰ πέθανε ἀπὸ τὸ κρύο ή θὰ τὸν κατασπάραξαν οἱ λύκοι!

Καὶ μὲ τὴν ἰδέα αὐτὴ, ἔτρεμε σύγκορμη κι' ἀπελπιζόταν.

— Ο Ἱάκωβος Βαγιάν δὲν ἔλεγε πειά: «Δὲν εἶνε τίποτε... Θὰ περάσῃ...» Τρομερὴ ἀνησυχία τὸν εἶχε κυριεύσει τὸν καὶ μιὰ μέρα, χωρὶς νὰ εἰδοποιήσῃ τὴ γυναικα του, ἡ ὁποία ἀντιστεκόταν πάντοτε σ' αὐτὸ, κάλεσε ἔνα γιατρό. Μὰ οὔτε κι' αὐτὸς μπόρεσε νὰ καταλάβῃ τὴν ἀφορμὴ τῆς ἀρρώστειας τῆς. Εἶδε ὅτι ἡ δυστυχισμένη γυναικα ξέσθυνε σιγά-σιγά, μα ώμολόγησε ὅτι δὲν ἡξερε καμμιὰ θεραπεία γι' αὐτὴ τὴν ψυχικὴ ἀρρώστεια...

Μεγάλη ἀδυναμία συνώδευε τὴν ἀρρώστεια, κι' ἔπειτα ἀπὸ λίγο καιρὸ ἡ ἀρρώστη προσεβλήθη ἀπὸ γενικὴ παράλυση ποὺ τὴν κάρφωσε στὸ κρεβάτι.

— Εκεῖ, κάθε τόσο, τὴν ἔπιανε ἔνα εἶδος τρέλλας. Ταραζόταν τότε σύγκορμη κι' ἀναπηδῶντας ἔθγαζε κραυγὴς στρι-ες, σπαρακτικές.

— Οι λύκοι! Οι λύκοι! φώναζε. 'Ιάκωβε, τὶ περιμένεις; Πάρε τὸ τουφέκι σου καὶ σκότωσέ τους δλους!... 'Αλλὰ κάνε γρήγορα!... 'Ακοῦς, 'Ιάκωβε; 'Ακοῦς; Οι λύκοι ἔρχονται ἀπὸ παντοῦ!... Θεέ μου! Θεέ μου!.. Χάθηκε ὁ δυστυχισμένος!... "Ολοι ρίχνονται ἀπάνω του!... Τὸν τρώνε!... Μοιράζονται τὰ ματωμένα μέλη του... Κύττα! Κύττα!... 'Ο πιὸ ἀγριος ἀπὸ τοὺς λύκους ἀρπαζε τὸ κεφάλι του... "Α!...

Τέλος ἡ κρίσις περνοῦσε κι' ἔπακολουθούσαν δάκρυα καὶ στεναγμοί.

— Η ἀρρώστεια, ἔλεγε ὁ γιατρὸς προχώρησε πολὺ κι' ἔχει προσβάλλει δλα τὰ ὄργανα... Οὔτε θαῦμα δὲν μπορεῖ πειά νὰ τὴν σώσῃ...

— Ο Ἱάκωβος Βαγιάν ἀντεληφθῆ ὅτι δὲν υπῆρχε πειά ἐλπίδα. Περίλυπος ἔθλεπε ὅτι ὁ θάνατος θὰ τὸν χώριζε ἀπ' αὐτὴν ποὺ τὸσο ἀγαπούσε.

Μιὰ μέρα εἶπε στὴν υπηρέτρια τους:

— Γερτρούδη, φεύγω... 'Αλλα θὰ επιστρέψω γρήγορα. Φρόντισε νὰ περιποιηθῆσε καλά τὴν κυρια του, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπουσίας μου.

Πραγματικὰ τὴν ἄλλη μέρα, δλοχαγὸς ξαναγύρισε, φέρνοντας μαζὺ του τὴ θετή του κόρη, τὴν Ιωάννα, ἡ ὁποία σπούδαζε ἐσωτερικὴ στὸ παρθεναγωγεῖο τοῦ Ἐπινάλ.

Η Αἰκατερίνη ἦταν ἀκόμα χειρότερα ἐκείνο τὸ πρωτ. 'Ωστόσο ὅταν ἡ πόρτα ἀνοίξε καὶ μπῆκε μέσα δλοχαγὸς μὲ τὴ νέα κόρη, γύρισε πρὸς αὐτοὺς τὸ θλέμμα τῆς καὶ ψιθύρισε μὲ σθυσμένη φωνή:

— Εἶνε ἡ Ιωάννα, τὸ παιδί μας! Τὴν περίμενα!... 'Απὸ μακριὰ σᾶς εἶδα νὰ ἔρχοσσαστε μαζύ,

— Μαμά! Μαμά! φώναξε ἡ νέα κόρη! πέφτοντας στὸ κρεβάτι τῆς ἀρρώστης.

— Εκείνη τὴν ἀγκάλιασε καὶ μὲ τὶς λίγες δυνάμεις ποὺ τῆς ἔμεναν ἀκόμα, τὴν ἔσφιξε στὴν καρδιά τῆς.

— Ο Ἱάκωβος Βαγιάν πλησίασε κι' αὐτὸς, τοῦ κάκου προσπαθῶντας νὰ συγκρατήσῃ τὰ δάκρυα του.

— Σ' εύχαριστω, 'Ιάκωβε! τοῦ εἶπεν ἡ Αἰκατερίνη. "Εκανες καλὰ ποὺ τὴν ἔφερες! 'Εγώ θὰ φύω, τὸ τέλος μου πλησίαζει... 'Αλλα δὲν θὰ μείνης μόνος, ἡ Ιωάννα θὰ μ' ἀντικαταστήσῃ... Πρὶν πεθάνω θύμως θέλω νὰ μοῦ υποτρέψῃς ὅτι θὰ τὴν υιοθετήσης, 'Ιάκωβε...

— Ναί, Αἰκατερίνη, σοῦ τὸ υπόσχομαι...

— Η ἔτοιμοθάνατη φίλησε στὸ μέτωπο τὴ μικρὴ Ιωάννα καὶ μὲ φωνὴ ἀδύνατη ἐπρόσθεσε:

— 'Ιάκωβε, δὲν βλέπω πειά... Μήπως ξέσθυσε τὸ φῶς; Καὶ βγάζοντας ἔνα τελευταίο στεναγμό, ἀπλωσε τὰ χέρια τῆς καὶ σωριάστηκε ἀκίνητη στὸ κρεβάτι τῆς...

— Είχε πεθάνει. 'Η Ιωάννα εἶχε δεχτῆ τὴ στερνή της πνοή καὶ τὸ στερνό της φίλημα.

— "Ω! φώναξε ὁ Ἱάκωβος Βαγιάν.

(Ακολουθεῖ)



Η ΕΓΩ·Ι·ΣΤΡΙΑ

— Η σὸς ζυγός (στὸ... υποζύγιο τῆς)...  
Πές μου, Ζάκ, ἀν πάρουμε αὐτὸν ἐκεῖ τὸν ἀνήφορο, θὰ... κουραστῶ περισσότερο;