

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

(Ενα συναρπαστικό άρθρο του βιογράφου των «άστέρων» Δ. Μ. Μοντγκόμερου για τους παράξενους έρωτες του "Ιρβινγκ Τάλμπεργκ και της Νόρμας Σήρερ")

Οξαφνικός θάνατος του "Ιρβινγκ Τάλμπεργκ" έχει θυμίσει σε μιά στυγνή άπόγυνωσι δόλους τούς μεγάλους «άστέρες» του Χόλλυγουντ. Ο Τάλμπεργκ ήταν ένας θαυματοποιός, ένας άπολος έκεινους τούς άφανείς καλλιτέχνων που κάνουν τ' ανδρείκελλά τους νά κινούνται καὶ νά παίζουν έπάνω στη σκηνή, τραβώντας μὲ τέχνη τούς σπάγγους τους... "Ολες τώρα αύτες ή μαρισούντες είναι άψυχες, άκινητες, δίχως ζωή στη σκηνή της δύσης. "Ολοι οι «άστέρες» της «Μέτρο» έχουν χάσει τά νερά τους. "Ο Κλάρκ Γκέιμπλ περιφέρεται άπογοητευμένος στούς διαδρόμους του στούντιο, άμιλήτος, γκρινιάζοντας μὲ δόλους, σάν τηνθρωπος που έχασε ξαφνικά τὸν «πιλότο» του καὶ δέν ξέρει πως δρομο πρέπει νά τραβήξῃ. "Η Τζάν Κράουφορντ πάλι είναι άπαρηγόρητη. "Η Τζίν Χάρλου, άυπνη, δακρυσμένη στά κρέπια, σάν νά ήταν αύτή ή γυναίκα του Τάλμπεργκ, έχει έγκατασταθῆ άπολος στὸ σπίτι της Νόρμας Σήρερ, έγκαταλείποντας στήν τύχη του τὸ δικό της. Μά κ' ή Μύρνα Λόου έχει θυθιστή στὸ πένθος κι' έχει άποτραβηχτή στη σιωπηλή καὶ κατάκλειστη βίλλα της. "Οσο γιά τὴν Γκρέτα Γκάρμπο, δ θάνατος του μεγάλου φίλου της έθεσε πειά ένα τέρμα στήν καλλιτεχνική της σταδιοδρομία. Λένε πώς πρόκειται νά έγκαταλείψῃ δριστικῶς τὸν κινηματογράφο. Γι' αὐτὸν ίσως τὸ λόγο διέκοψε τὸ «γύρισμα» της τελευταίας της ταινίας «Η κυρία μὲ τὰς Καμελίας», μὲ τὸν σκοπὸν νά μη ξαναγυρίσῃ πειά στὸ στούντιο.

Καθώς θλέπετε λοιπόν, τὸ Χόλλυγουντ είναι θυθισμένο στὸ πένθος. Κι' αὐτὸν ήταν έπομενο, υστερ' άπο τὸν θάνατο του Τάλμπεργκ, ποὺ ήταν δ έμψυχωτής του καὶ δ δημιουργός δόλων τῶν μεγάλων «άστέρων». Απὸ αὐτοὺς τώρα, ή Νόρμα Σήρερ είνε ή πιὸ τραγική καλλιτέχνης τῆς φιλμουπόλεως. Είναι ή μεγάλη «χήρα» του Χόλλυγουντ.. "Η Νόρμα Σήρερ, ή γυναίκα του "Ιρβινγκ Τάλμπεργκ, δέν έχασε μόνον έναν τρυφερὸ σύντροφο, άλλα καὶ τὸν καλλιτεχνικὸ δόηγό της. Ο Τάλμπεργκ ήταν ή καλλιτεχνικὴ ψυχὴ του Χόλλυγουντ. "Η ψυχὴ αύτή σήμερα δέν ύπάρχει πειά.

"Όταν πρωτογνώρισε τὸν Τάλμπεργκ, ή Νόρμα Σήρερ ήταν μιὰ άσημη καὶ άρκετὰ σιχημη μοδιστρούλα τῆς Νέας Υόρκης.

"Ήταν λεπτή «σάν σπάγγος», διπὼς λέει ή ίδια, μὲ ώχρο κι' άδινατο πρόσωπο καὶ μὲ μιὰ πίκρα γιά τὴν τύχη της, γιά τὴν ζωή καὶ γιά τὸ ζοφερὸ κι' άδεβαίο μέλλον. "Ήταν μοδιστρούλα σ' ένα θέατρο τοῦ Μπροντγουαίη, διόπου διώρθωνε «στὴ στιγμὴ» κάθε ζημιά ποὺ πάθαιναν τὰ κοστούμια τῶν ήθοποιῶν κατά τὴν παράστασι. Ο Τάλμπεργκ τότε ήταν ίδιαίτερος γραμματεὺς τοῦ έπιχειρηματίου τοῦ κινηματογράφου Κάρλ Λάμπι. Σοθαρός, έργατικός, άφωσιωμένος στὴ δουλειά του, δέν είχε ώρες γιά τρελλές διασκεδάσεις στὸ νυχτερινὸ Μπροντγουαίη. "Ωστόσο, έκεινες τὶς ήμέρες πήγαινε ταχτικά στὸ θέατρο ποὺ δούλευε ή Νόρμα Σήρερ, κι' ὅπου πρωταγωνιστοῦσε ή Γκλόρια Σθάνσον, γιά νά συνενοήθη μὲ τὴν τελευταία γιά ένα συμβόλαιο γιά λογαριασμὸ τοῦ άφεντικοῦ του. Ο Τάλμπεργκ έτσι συνάντησε πολλὲς φορὲς τὴ μοδιστρούλα στὸ καμαρίνι τῆς μεγάλης ήθοποιοῦ καὶ δοκίμασε γι' αὐτὴν μιὰ περίεργη συμπάθεια: Σκέφτηκε νά τῆς δώσῃ μιὰ τύχη, νά τῆς άνοιξῃ ένα δρόμο, νά τὴν θηση νά προάγῃ τὴ ζωή της.

Μά ή Νόρμα Σήρερ ήταν ένα παράξενο πλάσμα.

— Δέν χρειάζομαι καμμιὰ θοήθεια! τοῦ είπε μ' ένα υφος γεμάτο περιφρόνησι. Δέν θέλω τίποτε! Επιθυμῶ νά μείνω αύτή ποὺ είμαι: μιὰ μοδιστρούλα!...

— Κι' ώστόσο, μπορῶ νά σᾶς θοήθω στὸν κινηματογράφο, τῆς ξαναέπει έπιμένοντας δ Τάλμπεργκ.

— Μου φτάνουν ή άπογοητεύσεις ποὺ δοκίμασα δς τώρα!

τοῦ άπαντησε έκείνη μὲ τὴν ίδια περιφρόνησι.

Ο Τάλμπεργκ τότε συλλογίστηκε: «Αύτὸ τὸ κορίτσι έχει ένα δυνατὸ χαρακτήρα... Γιά νά κάνη δημος κάτι στὴ ζωή του, πρέπει νά έχη έμπιστοσύνη στὸν έχατό του. Αύτὴ τὴν έμπιστοσύνη τώρα τὴν έχει χάσει άπο τὶς διάφορες άποχεις τῆς ζωῆς του... Μά πρέπει νά τὴν ξαναθρῆ!...» Καὶ χωρὶς νά σκεφθῆ τίποτε άλλο, γύρισε κ' είπε τῆς Νόρμας Σήρερ:

— "Ελάτε μαζύ μου στὸ Χόλλυγουντ! "Έκει πηγαίνω κι' έγω... Θὰ γίνω διευθυντής τῆς «Ούνιθερσαλ» κι' έσεις μεγάλος κινηματογραφικὸς «άστερας»!...

Η «μοδιστρούλα» τὸν κύτταξε σὰν νά είχε μπροστά της έναν τρελλό. Τὸ πείσμα του ωστόσο τῆς άρεσε.

— Γιατὶ ένδιαφέρεσθε γιά μένα; τὸν ρώτησε άποτομα. Ο Τάλμπεργκ τὰ έχασε.

— Γιατὶ είμαι ένας άνόητος!... τῆς είπε σὲ λίγο. Να, ένας άνόητος ποὺ θέλει νά κάνη σπουδαία μιὰ άσημαντη γυναίκα!...

Καὶ γυρίζοντας τὴν πλάτη του, έφυγε άπο τὸ θέατρο, δίχως νά προσθέσῃ τίποτε άλλο.

Τὴν άλλη μέρα, δ Κάρλ Λάμπι τὸν πῆρε μαζύ του στὸ Χόλλυγουντ. Απὸ έκει ο Τάλμπεργκ έστειλε ένα εισιτήριο τῆς Νόρμας Σήρερ καὶ μαζύ μ' αὐτὸν καὶ ένα συστατικὸ γράμμα γιά τὸν... προϊστάμενό του, τὸν Κάρλ Λάμπι. Μά ή Νόρμα Σήρερ έξακολούθησε νά είναι άγυριστο κεφάλι. "Εστειλε πίσω τὸ εισιτήριο καὶ σ' ένα σύντομο γράμμα της έλεγε τοῦ Τάλμπεργκ ότι άδικα κοπίαζε γι' αὐτήν. Τὸ ένδιαφέρον του πήγαινε χαμένο...

Ωστόσο, οι δυὸ νέοι είχαν συνδεθῆ μ' ένα παράξενο αἰσθημα. "Ήταν ζρώς; "Ήταν συμπάθεια; "Ήταν μίσος; Τίποτε άπ' όλα αυτά. Είχαν συνδεθῆ μὲ μιὰ άμοιρα έμπιστοσύνη. Ήτάσω θέπο τὰ παγερά λόγια τῆς Νόρμας Σήρερ, κρυθόταν ένα θαύμα θαυμασμοῦ γιά τὸν "Ιρβινγκ Τάλμπεργκ.

Μιὰ ήμέρα λοιπόν ποὺ εἶδε στὶς έφημερίδες ότι δ νέος αύτὸς έγινε διευθυντής τῆς «Ούνιθερσαλ», παράτησε άμεσως τὸ μοδιστράδικό της κι' έφυγε γρήγορα γιά τὸ Χόλλυγουντ. Τὸ πείσμα της είχε πάλι θριαμβεύσει. "Ηθελε νά δείξη στὸν νέο αύτὸν ότι δέν ήταν μιὰ «άσημαντη» γυναίκα, όπως φανταζόταν, άλλα

ένα μεγάλο ταλέντο γιά τὸν κινηματογράφο!...

Στὸ Χόλλυγουντ έφθασε, άγνωστη άνάμεσα σὲ άγνωστους, μὲ έλαχιστες οίκονομίες καὶ καμμιὰ έπιπδα έπιτυχίας. Υπερήφανη ὅπως ήταν δέν καταδέχτηκε νά ζητήσῃ τὴν θοήθεια τοῦ Τάλμπεργκ. "Αρχισε λοιπὸν νά παρουσιάζεται στὰ διάφορα στούντιο γιά τὸν προσληφθῆ ως «φιγκυράντ». "Ετοι, πέρασε κάποτε κι' άπο τὸ στούντιο τῆς «Ούνιθερσαλ». "Εκείνη τὴν ήμέρα ή ύποψήθιες ήσαν πάρα πολλές. Ο θοήθος τοῦ σκηνοθέτου ποὺ διάλεγε όσες τοῦ χρειαζόντουσαν, μόλις έφθασε μπροστά στὴ Νόρμα Σήρερ έσπασε σ' ένα ειρωνικὸ γέλιο καὶ τὴν συμβούλευσε νά γυρίσῃ πίσω γιά πάντα στὸ σπίτι της. "Έκεινή τότε, ξαφνικά έθαλε τὰ κλάματα! "Ο θοήθος τοῦ σκηνοθέτου σάστισε γιά μιὰ στιγμὴ, μα πρὶν προφθάση νά τὴν παρηγορήσῃ, ή Νόρμα είχε παρατήσει τὰ κλάματα καὶ γελοῦσε άπο τὴν καρδιά της γιά τὴν έκπληξη του!... Μὲ τὸν τρόπο αύτὸν είχε δώσει ένα δεῖγμα τῆς ήθοποιίας της, τοῦ ταλέντου της. Ο θοήθος τοῦ σκηνοθέτου προσέλαθε άμεσως καὶ έσπευσε νά τὴν παρουσιάσῃ στὴν διέύθυνσι.

— Μίστερ Τάλμπεργκ, είπε τοῦ διευθυντοῦ, μπαίνοντας πρῶτος στὸ γραφεῖο, άνακάλυψα ένα μεγάλο ταλέντο!... Είνε μιὰ κοπέλλα άπο τὴ Νέα Υόρκη που θέλει νά δουλέψει στὸν κινηματογράφο... Νά σᾶς τὴν παρουσιάσω άμεσως!...

— Κι' έμπασε μέσα στὸ γραφεῖο τὴ Νόρμα Σήρερ. — Τί λέτε τώρα; τὸν ρώτησε θριαμβευτικά.

(Συνέχεια στὴ σελίδα 52)



ΠΩΣ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 17)

πιασε δουλειά σ' ένα έργοστάσιο κουτιών. Αύτην άκριθως τήν έποχή κατάφερε να πιάση φιλίες με τους κομπάρους του θιάσου Κυθέλης κι' ένα θραδυ προσελήφθη απ' αύτους νά παίξη τὸν ρόλο του... ένόρκου στήν «Αγνωστο!» Φόρεσε λοιπόν τὸ καλύτερο κοστούμι του, θάφτηκε από τὸν «μακιγιέρ» του θιάσου και καθηλώθηκε στὶς ἔδρες τῶν ἐνόρκων αμιλητος και μὲ ύφος μεγάλου ήθοποιοῦ. Ωστόσο του είχαν απαγορεύσει νά πῆ ἔστω και μιὰ λέξι και νά κάνῃ ἔστω κι' ένα νοημα. Κι' έν τούτοις αύτή ή σκηνή του δικαστηρίου χειροκροτήθηκε από τὸ κοινὸν τόσο πολὺ πού δ. Κ. Κωνσταντίνου ύπεθεσε δι τὸν αὐτὸν ὀφελετο στὸ καλὸν παίξιμο του...

Ο συμπαθής αύτος ήθοποιός μας πῆγε κατόπιν στρατιώτης, πιάσθηκε αἰχμάλωτος από τους Γερμανούς, ἔμεινε στὸ στρατόπεδο του Ικαρίλιτς και τέλος γύρισε στήν Αθήνα. Βγῆκε στὸ θέατρο τῆς Ἐταιρίας Ἐλλήνων Συγγραφέων, ἔπαιξε μὲ τὸν μεγάλο μας καλλιτέχνη, τὸν κ. Βεάκη, ἔκανε μιὰ περιοδεία στὴν Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου ψυχοθεάτρου πολὺ πού δ. Κ. Κωνσταντίνου ύπεθεσε δι τὸν αὐτὸν ὀφελετο στὸ καλὸν παίξιμο του...

Καθώς θέλεπε λοιπόν, από τὰ παραδείγματα ποὺ σᾶς ἀναφέραμε, οἱ καλλιτέχναι μας πάλαιψαν σκληρὰ γιὰ νὰ θρούν τὸν πραγματικὸ δρόμο τους. Γιὰ νὰ πετύχετε κι' ἐσεῖς στὴ ζωὴ σας, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, δὲν ἔχετε παρὲ νὰ τους μιμηθῆτε. Η ζωὴ, ὅπως σᾶς ἐξηγήσαμε, εἶνε μιὰ πάλη. Και σ' αύτὴ τὴν σκληρὴ πάλη νικάει πάντα δ. ποὺ ἔχυπνος κι' δ. ποὺ δυνατός.

Θ. ΔΡΑΚΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΗ

(Συνέχεια από τη σελίδα 28)

ρος. Θάνατο προμηνει τὸ οὔρλιασμα του σκυλιοῦ ἔξω απὸ ένα σπίτι. Ἐπίσης ἀν τὸ μάτι του πεθαμένου εἶνε μισόκλειστο, αύτὸ σημαίνει δι τὰ πεθάνη κι' ένας στενὸς συγγενῆς του. Ἐκεῖνος ποὺ φτερνίζεται μπρὸς σ' ένα λείψανο, θὰ πεθάνη πολὺ σύντομα, ἔκτος ἀν κόψη ένα κομμάτι απὸ τὸ ρούχο του και τὸ θάλη μέσα στὸ φέρετρο.

Ἐξ ἄλλου δποιος καθρεφτίζεται τὴ νύχτα «Θέλεπε τὸ Χάρο του». Και δποιος ἀνοίγει τὴ νύχτα σεντοῦκι, «ἀνοίγει τὸ λάκκο του».

Ο θάνατος τέλος εἶνε τὸ λιμάνι στὸ δποιο ἀράζουν δλοι οἱ ἀνθρωποι. Ωστόσο δὲν τὸν πολυσκέφτονται οἱ θνητοί:

...μόλον ἔτοῦτο μηδὲ εἰς ποτὲ στὸν νοῦ του θάνει πῶς εἰς τὸν «Αδη θὰ διασῇ, πῶς πρέπει νὰ πεθάνῃ...

Η ἐλπίδα διώχνει ἀπ' τὴ σκέψη του ἀνθρώπου τὸ μοιραῖν τέλος του. Ζοῦμε στηριζόμενοι στὶς ἐλπίδες μας, δπως οἱ κουτσοὶ στὰ δεκανίκια τους.

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

(Συνέχεια από τη σελίδα 32)

Ο Τάλμπεργκ χαμογέλασε.

— Αύτὸ τὸ κορίτσι τὸ ἀνακάλυψα πρῶτος ἔγω! τοῦ ἀπάντησε ξεσπῶντας σ' ένα ἥχηρὸ γέλιο.

Κι' απὸ ἀκείνη τὴν ἡμέρα ἄρχισε νὰ φροντίζῃ γιὰ τὸ «λανσάρισμα» του νέου «ἀστέρος». Τὴν ἔστειλε στὰ ίνστιτούτα καλλονῆς, τὴν «ἐπιδιώρθωση», τῆς ωρισε δίσαιτα τροφῆς, ἐπέθλεψε τὴ ζωὴ τῆς και μέσα σὲ ἔξη μῆνες τὴν ἔκανε ψυχοτητή. «Ἐπειτα τὴν ζήτησε σὲ γάμο. Η Νόρμα Σῆρερ τὸτε ἔγειρε στὴν ἀγκαλιά του και γιὰ πρώτη φορά τοῦ ἀπεκαλύψε τὸ μυστικό της: τὸν ἐλάτρευε απὸ τὴν ἡμέρα ποὺ τὸν εἶδε στὸ Μπροντγουαί!

Απὸ τότε κ' οἱ δυό τους δὲν γνώρισαν παρὰ μεγάλες ἐπιτυχίες. Ο Τάλμπεργκ ἔγινε διευθυντὴς τῆς «Μέτρο» κ' η Σῆρερ ἔνας απὸ τους μεγαλύτερους «ἀστέρας» τῆς διθύρης. Ησαν τὸ πιὸ ἀγαπημένο και τὸ πιὸ ύποδειγματικὸ ἀνδρόγυνο τοῦ Χόλλυγουντ. Κανεὶς ποτὲ δὲν εἶπε τὸν «Ιρθινγκ Τάλμπεργκ «κύριο Σῆρερ» και τὴν Νόρμα Σῆρερ ἀπλῶς «κυρία Τάλμπεργκ». Ησαν δυὸ διαφορετικὲς προσωπικότητες. Πάντα, τους ἀνήγγελλαν ὡς ἔξης: «Ο κ. Ιρθινγκ Τάλμπεργκ και η σύζυγός του, η ήθοποιός Νόρμα Σῆρερ!...»

ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑ !...

(Συνέχεια απὸ τὴ σελίδα 18)

“Ολες ή παλῆς του ἀμφιθοίες ξαναζωντάνεψαν τότε... Εθλεπε τὸν κ. Ντορέτ και συλλογιζόταν δι τὸ δραΐος ἐκεῖνος ἄντρας μποροῦσε περίφημα νὰ ἐμπνεύσῃ ἔρωτα σὲ κάθε γυναῖκα.

Μήπως λοιπὸν ή Ζάν απὸ εὐγένεια και απὸ οἰκτο τοῦ εἰχε πῆψαντα δι τὸν βεβαίωνε πῶς τὸν ἀγαποῦσε και πως δὲν ἔνοιωθε τίποτε γιὰ τὸν σύζυγό της;

‘Ο κ. Ντορέτ εἰχε πατήσει χωρὶς νὰ θέλη τὸ κουμπὶ και τὸ μυστικὸ χώρισμα ἀνοίξε!

‘Ο Τόνυ, γεμάτος ἀγωνία, ἔσκυψε νὰ κυττάξῃ. Συγχρόνως ἔσφιγγε τὶς γροθιές του ἔτοιμος ν' ἀμυνθῆ. Τὸ μέτωπό του λίγο ἐλειψε νὰ χτυπήσῃ στὸ πρόσωπο τοῦ κ. Ντορέτ που εἶχε σκύψει κι' αὐτὸς και κύτταζε κατάπληκτος.

Μέσα στὸ μυστικὸ χώρισμα δὲν ἦταν οὔτε τὸ Τόνυ ή φωτογραφία, οὔτε τοῦ κ. Ντορέτ. Υπῆρχε ἀπλούστατα ἐκεὶ ή φωτογραφία ἐνὸς νέου μὲ στολὴ σωφέρ, δ. δποῖος εἶχε γράψει ἀποκάτω τὴν ἔξης ἀφιέρωσι:

«Στὴν πολυαγαπημένη μου Ζάν, γιὰ πάντα δικός της. ΠΙΕΡ.»

‘Ο σύζυγος κι' δ. ἐραστὴς κυττάχτηκαν χωρὶς νὰ ποῦν λέξι. ‘Ωστε ἀκείνη, τὴν ὅποια θεωροῦσαν πιστὴ και ἀμεμπτη, τοὺς ἀπατοῦσε και τοὺς δυὸ μ' ἔναν ἀπλὸ σωφέρ;

“Ω! πόσο σκοτεινὰ εἶνε τὰ βάθη τῆς γυναικείας καρδιᾶς!

‘Ο κ. Ντορέτ φαινόταν σὰν νὰ μὴ μποροῦσε νὰ μιλήσῃ.

— Θὰ σᾶς παρακαλέσω, κύριε, τραύλισε τέλος, νὰ μείνη μεταξύ μας αὐτὸ τὸ μυστικό... Δὲν πρέπει νὰ μάθη κανεὶς τίποτε...

— “Ω! μπορεῖτε νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη σὲ μένα! τοῦ ἀπάντησε δι τὸν Τόνυ και τοῦ ἔσφιξε τὸ χέρι μὲ εἰλικρινῆ συμπόνοια.

Π. ΡΕΜΠΟΥ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

(Συνέχεια απὸ τὴ σελίδα 41)

σε... Μὰ ή τελευταία μου ἀπάντησις βύθισε τὸν μπαμπά σὲ σκέψεις...

Τελείωσα, καλή μου Λούση... “Η μᾶλλον, κοντέύω νὰ τελειώσω...

“Ε, λοιπόν, Λούση μου, καλή μου Λούση... Ο μαθητικός μου ἔρως, δ. Φραγκίσκος Α' δὲν βασιλεύει πειὰ στὴν καρδιά μου. Τὴ θέσι του τὴν ἐπῆρε κάποιος ἄλλος... Αγαπάω τὸν Πώλ... Αγαπάωμαστε και πρόκειται νὰ παντρευτοῦμε τὸν Νοέμβριο... Αύτὸ δι ταν μιὰ συνέπεια τῆς εύτυχισμένης ἀκείνης ἐσπερίδος...

Πρὸ δύο μηνῶν, απὸ τότε ποὺ γνωρίστηκαν και οἱ γονεῖς μας, βλεπόμαστε συχνὰ, εἴτε στὸ σπίτι του Πώλ, εἴτε στὸ δικό μου. Φαίνεται πῶς σίγουρα είμαι «γοητευτική». Επειδὴ τὸ λέει ὅλος δ. κόσμος, τὸ πίστεψα πειὰ κι' ἔγω!... Μὲ δυὸ λόγια, δ. Πώλ μὲ ζήτησε σὲ γάμο.

Αύτὴ εἶνε ή ιστορία μου... ”Εμαθες τώρα τί ἀπόγινα.

‘Η παληά σου φίλη ποὺ σὲ φιλάει τρυφερὰ εἶνε ή πιὸ εύτυχισμένη απὸ τὰς ύπαλληλους τῆς Γαλλίας. ΚΛΑΡΑ

Υ.Γ.— “Οταν θάρθης στὸ γάμο μου, πρόσεξε μὴ σου ξεφύγῃ και πῆς στὸν κύριο τμηματάρχη μου πῶς ἔμαθα νὰ χορεύω και νὰ παίζω μπρίτζ. Δὲν μπορῶ νὰ προδώσω τοὺς καλούς μου συναδέλφους. Θὰ σου ἔμπιστευθῶ μάλιστα δι τι γιὰ τοὺς ἀνταμείψω γιὰ τὸν... ύπηρεσιακὸ τους ζῆλο θὰ παρακαλέσω τὸν καλό μου πεθερὸ και Γενικὸ Διευθυντή μου νὰ τοὺς κάνῃ πρότασι προαγωγῆς. Βλέπεις τί ἀνοιχτόχερα ποὺ είμαι... YVONNE OSTROGA

ΤΟ ΠΑΝΤΕΒΟΥ

(Συνέχεια απὸ τὴ σελίδα 3)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ.— Στὴν ύγειά σας!

Ο ΚΥΡΙΟΣ.— Εθίσα!... Και νὰ είσθε βέβαιη πῶς αὐτὴ τὴ φορὰ δι τρέθε χωρὶς νὰ τὸν περιμένετε και δὲν θὰ ξεναφύγη ποτὲ πειά!

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ.— Τὸ ἀκουσα και ἄλλες πολλές φορές!

Ο ΚΥΡΙΟΣ.— Δοκιμάστε, τί θὰ χάσετε;

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ.— Α ναι, βέβαια, τί ἄλλο νὰ κάνω;

Ο ΚΥΡΙΟΣ.— Ποῦ θὰ πάμε λοιπὸν ἀπόψε;

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ.— “Οπου θέλετε, δὲν ἔχω πειὰ γνώμη, ἀφεθῶ νὰ μὲ σύρετε δι ποὺ σᾶς φωτίση δ. Θεός...

Ο ΚΥΡΙΟΣ.— Τί θὰ λέγατε δι τὴν άκροθαλασσιά;

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ.— Σᾶς είπα, ἐσεῖς προστάζετε και ἔγω ύπακούω. Πληρώστε νὰ φεύγουμε και μέσα στὸ ταξί τὰ λέμε καλύτερα...

Π. ΧΟΡΝ