

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

## ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

**Λ**Α ίλ λάχ ίλ 'Αλλάχ, θε Μωχάμετ ρεσούλ ούλ λάχ! — "Ενας είνε δ Θεός, και δ Μωάμεθ είνε δ μόνος προφήτης του... 'Ακούστε, πιστοί, τήν θλιβερή ιστορία που θά σᾶς αφηγηθή ένας τυφλός τραγουδιστής:

Φτερά δέν έχουν μονάχα τά πουλιά. Φτερά έχουν και τά λουλούδια. Μιά μεγάλη άγαπη χάρισε φτερά και στά λουλούδια...

Μιά φορά κι' ένα καιρό, ζούσε στά θάθη τών 'Ινδιών ένας τρανός, καλόκαρδος και δίκαιος θασιληάς. 'Ο 'Αλλάχ, θλέποντας πόσο θεοσεβής και πονετικός ήταν δ θασιληάς αύτος, τόν είσάκουε πάντοτε, τήν ώρα τής προσευχῆς του. Και αφήσε νά πέσουν άπ' τόν ούρανό τρεῖς ψυχές ούρι, τήν ήμέρα που ή εύνοουμένη θασιλισσα ἔφερνε στόν κόσμο τρία κοριτσάκια. Τά τρία μωρά ἔμοιαζαν τόσο μεταξύ τους, ώστε και αύτή ή μητέρα τους δέν μπορούσε νά τά ξεχωρίση. Γιά νά τά γνωρίζη, ἔβαλε στήν κούνια τής καθεμιάς και άπο ένα διαφορετικό λουλούδι: κόκκινο γιά τήν Λεϊλά, άσπρο γιά τήν Νετζέ και γαλάζιο γιά τήν Χατζή.

Φτερά δέν έχουν μονάχα τά πουλιά. Φτερά έχουν και τά λουλούδια. Μιά μεγάλη άγαπη χάρισε φτερά και στά λουλούδια...

'Η τρεῖς κοπέλλες μεγάλωσαν σάν τά φοινικόδενδρα και άνθισαν σάν τά λουλούδια τοῦ λωτοῦ. Τά αίχμαλωτα λεοντάρια ἔπαιναν νά μουγκρίζουν δταν άντικρυζαν τά θλέμματά τους και οι πιστοί γονάτιζαν και χαμήλωναν τό μέτωπό τους ώς τό χώμα δταν ή τρεῖς άδελφές περνούσαν άπο μπροστά τους. Και είχαν και ή τρεῖς μάτια πράσινα, θαθυπράσινα, σάν τά κύματα τής θάλασσας, μάτια που ἔμοιαζαν σάν νά κυττάζουν στά τρίσθαθα τής ψυχῆς και νά διαθάζουν στό βιθλίο τής καρδιᾶς.

"Ομως, τό χρώμα αύτό τών ματιών τους τούς ἔφερε δυστυχία. 'Η καρδιά τους ἔμεινε κλειστή σάν μιά διπλοκλειδωμένη κασσετίνα που περιέχει ένα μεγάλο θησαυρό. Δεκατρία φύλλα ἔπεσαν άπο τό δέντρο τής ζωῆς τους, δεκαεφτά χρόνια πέρασαν, χωρίς ή τρεῖς άδελφές νά νοιώσουν στά στήθη τους άγαπη. Θάλεγε κανείς δτι περίμεναν καρτερικά τόν δάνδρα που είχε πλάσει ή φαντασία τους στά παρθενικά τους ζνειρα...

\*\*\*

Φτερά δέν έχουν μονάχα τά πουλιά. Φτερά έχουν και τά λουλούδια. Μιά μεγάλη άγαπη χάρισε φτερά και στά λουλούδια...

Μιά μέρα, πλήθος γκιασούρηδες ἔφτασαν στή χώρα τοῦ καλόκαρδου και πονετικοῦ θασιληᾶ. Μιά δυνατή τρικυμία τούς ἔφερε στά μέρη αύτά άπο τήν καταραμένη πατρίδα τους, που δ ήλιος είνε τόσο άδυντος και θλιμμένος, ώστε τούς άφήνει νά πεθαίνουν άπο τό κρύο. Οι γκιασούρηδες αύτοι ήρθανε μέ τόν άρχηγό τους, ένα χριστιανό μέ πρόσωπο άσπρο σάν τό χιόνι τής πατρίδος του και μέ μαλλιά ξανθά σάν τά φθινοπωρινά φύλλα τών δέντρων. Μά δ άρχηγός είχε μάτια πράσινα, θαθυπράσινα, σάν τά κύματα τής θάλασσας, μάτια που ἔμοιαζαν σάν νά κυττάζουν στά τρίσθαθα τής ψυχῆς και νά διαθάζουν στό βιθλίο τής καρδιᾶς.

"Οταν ή τρεῖς άδελφές τόν είδαν γιά πρώτη φορά στήν άκροις που τοῦ δένωσε δ θασιληᾶς, κρυμμένες πίσω άπο ένα χρυσό καφάσι, ένοιωσαν στήν καρδιά τους άλλόκοτη ταραχή. Και τόν άγαπησαν, τόν γκιασούρη, και ή τρεῖς μαζύ. Τόν άκουσαν νά μιλάγη γιά τήν παγωμένη πατρίδα του, γιά τόν ωχρό ήλιο που φωτίζει άπεραντες έκτασεις χωρίς δέντρα — και, χωρίς νά τό θέλουν, έκαναν τήν σκέψη δτι ήσαν πρόθυμες νά έγκαταλείψουν τόν ήλιο τοῦ 'Αλλάχ, τό παλάτι τους και τόν άνθισμένο κήπο τους, γιά ν' άκολουθήσουν τόν ξένο στήν μακρυνή χώρα του. 'Η καρδιά ένδος φίλου σκορπίζει περισσότερη ζέστη και άπο τόν ήλιο τοῦ Θεοῦ, ένα χρωμα πιό δυνατό και άπο τίς εύωδες τών λουλουδιών...

"Ο έρως είνε φλογερός στήν 'Ασία, σ' ένα τόπο δπου και

τό πιό λεπτό χρωμα μεταβάλλεται εύκολα σέ δηλητήριο. Μιά είνε παγερός στήν Εύρωπη, δπου δ ούρανός είνε πάντοτε σκεπασμένος άπο σύννεφα, δπου τά τριαντάφυλλα δέν έχουν δυνατή μυρωδιά.

"Ο άπληστος φράγκος πήγε στής 'Ινδιές γιά νά θρησάφι και δχι γυναίκες. Φούρθηκε, λοιπόν, μήπως τόν σκοτώσουν γιά νά τοῦ πάρουν τόν θησαυρό που είχε μαζέψει μέ διάφορα μέσα. Και, μιά νύχτα έφυγε ξαφνικά και άνανδρα, παίρνοντας μαζύ του δόσο περισσότερο χρυσάφι μπορούσε. Νόμιζε δτι τά πλούτη, άγαπά έπιγεια, είχαν τή δύναμι ν' άντικαταστήσουν μιάς άχτιδα τής άγαπης, σταλμένη άπο τόν ούρανό!..."

\* \* \*

Φτερά δέν έχουν μονάχα τά πουλιά. Φτερά έχουν και τά λουλούδια. Μιά μεγάλη άγαπη χάρισε φτερά και στά λουλούδια...

"Όταν έφυγε δ ξένος, ή τρεῖς άδελφές δέν έκλαψαν. 'Ησαν βέβαια γυναίκες — μά ήσαν και πριγκηποπούλες περήφανες. "Ηξεραν δτι τά δάκρυα δέν ταίριαζαν στά μάτια τους.

"Ωστόσο, δέν μπόρεσαν νά κρατήσουν κρυφά τά αισθήματά τους. 'Η Λεϊλά μίλησε πρώτη:

— 'Ο ξένος αύτός, είπε, είνε δ μοναδικός μας φίλος, τό άστρο τής ζωῆς μας!..."

— 'Από τήν ήμέρα που έφυγε, δ ήλιος τής πατρίδος μας μάς φαίνεται πιό χλιαρός!... συμπλήρωσε δ Νετζέ.

— Και τά λουλούδια τοῦ κήπου μας δέν μοσχοβούλιαν πειά δπως πρώτα!... ψιθύρισε δ Χατζή.

Και ή τρεῖς άδελφές άποφάσισαν νά πάνε νά συναντήσουν τόν ίδιο μ' αύτόν.

"Ηξεραν δτι έκείνος δέν θά μπορούσε νά τίς άγαπήση και τίς τρεῖς μαζύ. Αύτό, δμως, δέν τίς πείραζε. Τό μόνο που ήθελαν ήταν νά θρίκωνται κοντά του, ν' άναπνεουν τόν ίδιο άέρα μ' αύτόν.

Μιά νύχτα, μιά νύχτα ποι τά λουλούδια λιποθυμούσαν σιδήν κήπο άπο τήν ζέστη, ή Λεϊλά, ή Νετζέ και ή Χατζή έφυγαν κρυφά άπο τό παλάτι, χωρίς νά είδουποιήσουν κανένα. Πήγαιναν στήν παγωμένες χώρες νά συναντήσουν τόν άγαπημένο τους...

Μά ή πατρίδα τοῦ γκιασούρη ήταν μακριά, πολύ μακριά...

"Η τρεῖς άδελφές θάδιζαν μερόνυχτα κι' έθδομάδες άλοκληρες. Τά πόδια τους ήσαν ματωμένα άπο τ' άγκαθια, τά ρούχα τους είχαν κουρελιαστή. 'Εκείνες, δμως, έξακολουθούσαν νά προχωρούν, μ' ένα χαμόγελο έλπιδος στά χείλη.

"Οταν ή μιά φαινότανε κουρασμένη, ή δυό άλλες προσπαθούσαν νά τής δώσουν κουράγιο μέ λόγια παρηγοριάς:

— Κάνε ύπομονή λίγο άκόμη, άδελφή μου, και σέ λίγο θά θρισκόμαστε κοντά στόν άγαπημένο μας!..."

— Και τότε θά μπορέσουμε άλες μας νά ξεκουραστούμε άντικρύζοντας τά πράσινα μάτια του, τά μάτια του που έχουν τό χρώμα τής θάλασσας, δπως και τά δικά μας...

"Ωστόσο, ένα θράδυ, ή τρεῖς άδελφές κατάλαβαν δτι δέν θά μπορούσαν πειά νά προχωρήσουν περιστέρο,

Κι' έκαναν και ή τρεῖς μαζύ τήν ίδια σκέψη:

— Θά πεθάνουμε έδω! Δέν μας ήταν γρηφεί νά ξαναδούμε τόν άγαπημένο μας!... 'Ο 'Αλλάχ άς τοῦ δίνη κάθε εύτυχία που έπιθυμει ή καρδιά του!

Ξάπλωσαν κάτω άπο ένα ψηλό δέντρο, άγκαλιάστηκαν — και πέθαναν και ή τρεῖς μαζύ, δπως μαζύ είχαν έρθει στόν κήπο.

"Ένας άγγελος πετούσε τήν στιγμή έκείνη πάνω άπο τό δέντρο.

Είδε τίς τρεῖς άδελφές νεκρές και πέταξε στόν ούρανδ, γιά νά θρησάφι τόν Μωχάμετ.

— Παντοδύναμε, τοῦ είπε, τά τρία ούρι πεθάνανε ένω πήγαιναν νά θρούνε τόν άγαπημένο τους!...

"Ο προφήτης κύτταξε άπο ψηλά τίς τρεῖς άδελφές κι' ένοιωσε ένα δάκρυ νά κυλάη στά μάτια του. (Πόσον καιρό, άλληθεια, είχε νά κλάψη!)

(Συνέχεια στή σελίδα 53)



## ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

(Συνέχεια από τή σελίδα 13)

Κι' ένω στεκόντουσαν μαζεμένοι έτσι έκει μέσα, ό Γάλλος πρόσεξε διτι το μπράτσο τού στρατιώτη μας ήταν ξεσκισμένο και καταματωμένο από μια σφαίρα πού το είχε περάσει ξώδερμα. "Εθγαλε άμεσως έναν έπιδεσμο από το σακκίδιό του και το τύλιξε μὲ φροντίδα. "Επειτα ήρθε ή σειρά τού Μαχμούτ νὰ δέσῃ το μέτωπο τού Γάλλου πού είχε πληγωθή έλαφρά πάνω απ' το φρύδι.

"Εστριψαν υστερα ένα σιγαρέττο κι' άρχισαν νὰ κουβεντιάζουν μὲ νοήματα σάν φίλοι. "Η σκιές τού βραδιού άπλωνόντουσαν έν τω μεταξύ... "Όταν τό σκοτάδι έγινε άρκετά πυκνό, ό Μαχμούτ έδειξε στό Γάλλο τή διεύθυνσι των τουρκικών γραμμών και τού έγνεψε διτι έπρεπε νὰ τὸν άκολουθήσῃ. Μά κι' ό Γάλλος τού έδειξε τήν άντιθετή διεύθυνσι και τού έκανε τό ίδιο νόημα. Γιά μιὰ στιγμὴ άρπαχτηκαν στά χέρια κι' άναμέτρησαν τή δύναμι τους. "Επειτα παράτησαν οι ένας τὸν άλλο γελώντας. Καθένας τους κρατούσε τώρα τὸ δύπλο του στό χέρι.

"Η σφαίρες άκουγόντουσαν πειά σπάνια. Σκαρφάλωνταν ὡς τὸ χεῖλος τῆς τρύπας κι' έριξαν μιὰ ματιὰ γύρω.

"Επειτα έσφιξαν μὲ δύναμι διένας τὸ χέρι τού άλλου και, χωρὶς νὰ κυττάζουν πίσω τους, έτρεξαν καθένας πρός τή διεύθυνσι τῶν γραμμῶν του, προστατευόμενοι από τό σκοτάδι.

Καθώς οι μισοὶ από τοὺς άνδρες τού λόχου του είχαν χαθῆ στή μάχη πού θέρισε τόσα κορμιά, ή απουσία τοῦ πλαχμούτ δὲν είχε κάνει έντύπωσι σὲ κανέναν. Γι' αύτο, οι σύντροφοι του τὸν είδαν ξαφνιασμένοι νὰ ξαναγυρίζη στά χαρακώματα.

"Αρχισαν νὰ τοῦ κάνουν ένα σωρὸ έρωτήσεις κι' ό Μαχμούτ τοὺς διηγήθηκε τήν ιστορία του.

— Καὶ δὲν μοῦ λέσ, τὸν ρώτησε διάνθυπολοχαγός του, γιατὶ άφησε αὐτό τὸ Γάλλο ζωντανό; 'Αφοῦ δὲν τὸν έπιασες αίχμαλωτο, μποροῦσες νὰ τὸν σκοτώσης τήν ώρα πού έφευγε...

'Ο Μαχμούτ χαμήλωσε τὸ κεφάλι του κι' απάντησε μὲ τὸ γαλήνιο του ψόφο:

— Δὲν μποροῦσα, άνθυπολοχαγέ μου... Είχα φάει τὸ ψωμί του...  
M. ΣΕΦΚΙ

## ΨΥΧΗ ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΥ

(Συνέχεια από τή σελίδα 20)

πὸ ωμορφη στολή του.

Προχωροῦσε μὲ μεγάλη σοθαρότητα, χωρὶς νὰ καταδέχεται νὰ ρίχνῃ μιὰ ματιὰ γύρω του.

Οι Γάλλοι γρεναδιέροι θά ήθελαν πολὺ νὰ σκάσουν στά γέλια, μὰ τοὺς έμποδίζει ή σιδερένια πειθαρχία τους, πού τοὺς κρατοῦσε άκινητους σάν άγαλματα.

"Όταν έφτασε μπροστά στὸ λοχαγὸ Βωντεμόν, διόποιος τὸν χαιρετοῦσε μὲ τὸ σπαθί του, δι Κορσικανὸς άρχηγὸς στάθηκε και μὲ μιὰ μεγαλόπρεπη χειρονομία, έθγαλε τὸ καπέλο του, άνταποδίδοντάς του τὸ χαιρετισμό.

"Επειτα άρχισε πάλι νὰ προχωρῇ, χτυπώντας πὸ μανιασμένα τώρα τὸ τύμπανό του.

— Καπετάνιε! τοῦ φώναξε δι Βωντεμόν. Καὶ ή φρουρά;... Πότε θὰ θυγῆ ξέω;

— Ή φρουρά;... έκανε δι Καζέλλα σάν παραξενεμένος.

— Ναι!... Αύτη πού ύπεράσπιζε τὸν πύργο!... Ποῦ είνε;

— Ω! λοχαγὲ, όλ' ή φρουρά θυγῆκε ξέω!...

— Ασφαλῶς δὲν μὲ καταλάβατε... Θέλω νὰ πῶ: πότε οι στρατιώτες σας θὰ θυγοῦν;

— Απεναντίας, σᾶς κατάλαβα πολὺ καλά... Γι' αὐτὸ σῆς έπαναλαμβάνω: «Ολη ή φρουρά θυγῆκε ξέω... μαζύ μου!»

— Κατάρα!... Εἰν' άλήθεια αὐτό;

— Άληθέστατο!... "Ημουν δόλομόναχος στὸν πύργο!...

— Χίλιοι διαβόλοι!... Μ' έξαπατήσατε!... Μὲ ρεζιλέψατε!...

— Ολος δι κόσμος, θὰ μὲ κοροϊδεύῃ!... Θὰ μὲ κάνουν τραγούδι!... Προτιμότερος δι θάνατος απ' αὐτό πού έπαθα!...

— Ω! θα τολμήσω νὰ ξαναγυρίσω στὸ Παρίσι... Μονάχα ένας Κορσικανὸς θὰ μποροῦσε, νὰ συλλάβῃ ένα τέτοιο διαβολικὸ σχέδιο!... Σκοτώνετε μὲ τή γελοιοποίησι έναν Γάλλο εύπατρόδη!....

— Ω! αὐτό εἰν' άλλη ύπόθεσις!... Σὲ σᾶς τώρα άπόκειται νὰ τὰ θυγάλετε πέρα δύπως μπορεῖτε... 'Ο καθένας παίζει τὸ δικό του... 'Ο δικός μου ήταν νὰ θυγᾶ από τὸν πύργο τιμημένα... Καὶ θυγῆκα!...

Καὶ, χτυπώντας, σᾶς τρελλός τὸ τύμπανό του, δι Καζέλλα έξακολούθησε τὸ δρόμο του.

ΛΟΥΙ ΛΑΜΠΡΥ

## ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΗΣ ΔΥΣΙΥΧΙΑΣ

(Συνέχεια από τή σελίδα 33)

· Έξ αλλου ή έμπιστοσύνη ποὺ είχε στό πέταλό του, τὸν έμποδίζει νὰ ταραχτῇ.

— Αύτό; φωνάξε άνορθωνόμενος. Τύχη ποὺ τήν είχα! Ήρθε κ' ή σειρά μου να γίνω πλούσιος!

Κι' ούτε τοῦ πέρασε κάνη ή ίδεα ν' άντισταθῇ στά χέρια ποὺ άρχισαν νὰ τὸν ψάχνουν, ποὺ τοῦ έλυσαν τὸ φουλάρι. "Όταν οι χωροφύλακες θρήκαν τὰ άλλα έννέα ναπολεόνια, τοὺς είπε γελώντας:

— Βλέπετε! Είμαι πιό πλούσιος απ' δι τι φαίνομαι...

Τότε διένας από τὸν χωροφύλακας, ποὺ είχε και γαλόνι, στάθηκε μπροστά του άγριος και τοῦ είπε:

— Αύτά τὰ θρήκες μέσα στις τσέπες τοῦ άγνωστου ποὺ θρήκαμε σκοτωμένο στό δάσος. 'Εσύ τὸν σκότωσες;...

— Έγώ; Έγώ; τραύλισε δι Μπρίκ.

Τότε διέλλος χωροφύλακας, έπιδεικνύοντας τὸ πέταλο ποὺ είχε θρήκει από τήν τσέπη τοῦ Μπρίκ, φωνάξε:

— Αύτός είνε δι δολοφόνος, ύπενωμοτάρχα... Νὰ, μ' αύτὸ πέταλο τὸν σκότωσε... Κύτταξε!... Φαίνεται άκομα τὸ αἷμα απάνω!...

Τότε, στό μυαλό τοῦ Μπρίκ, ξεκαθάρισαν μὲ μιᾶς ή ίδεες και κατάλαβε πόσο τρομερή ήταν ή θέσις του.

— Δὲν είν' άλήθεια! φωνάξε. Γό πέταλο τὸ θρήκα στὸ λάκκο ποὺ κοιμόμουν και τὸ πήρα γιατὶ φέρνει εύτυχία!...

— Καὶ τὰ ναπολεόνια έκει τὰ θρήκες; έκανε σαρκαστικὰ δι ύπενωμοτάρχης. Στ' άλήθεια, είσαι τυχερός... Νὰ δυό εύρηματα ποὺ θὰ σὲ πάνε μακρυά...

Καὶ πραγματικά τὸν πήγαν τὸν δυστυχισμένο τὸν Μπρίκ πολὺ μακρυά... ώς τὴ λαιμητόμο... Γιατὶ κανεὶς δὲν θέλησε νὰ πασαδεχτῇ διτι δι δολοφόνος, απάνω στὴ βιάσι του νὰ φύγη είχε σπείρει τὴ λεία του, κ' είχε πετάξει τὸ ματωμένο πέταλο, μὲ τὸ δόπιο σκότωσε, σὲ μιὰ τάφρο, διπου ΚΑΠΙ ΖΑΝ

## ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

(Συνέχεια από τή σελίδα 21)

"Υστερα ψιθύρισε:

— "Ας γίνουν καὶ ή τρεῖς άδελφές λουλούδια. 'Η Λεϊλά νὰ γίνη κόκκινο λουλούδι, ή Νετζέ ασπρο και ή Χατζί γαλάζιο, — σὰν τὰ λουλούδια μὲ τὰ δόπια ή μητέρα τους στό λιστες τὶς κούνιες τους. "Ας γίνουν λουλούδια τρυφερά ποὺ νὰ μοσχοβολῶνται, άφοῦ λουλούδια ήσαν και διταν ζούσαν. Καὶ δις άποχτήσουν φύλλα και δις σκορπίζωνται τὰ φύλλα αὐτὰ στὸν άνεμο σὰν φτερά, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ πετάξουν και νὰ θροῦν τὸν άγαπημένο τους... Καὶ δις άνεμος δις γίνη σκλάβος τους. "Ας μεταφέρη καθε άνοιξι, μὲ τὴν πνοή του, τὰ φύλλα αὐτὰ από χώρα σὲ χώρα... Καὶ δις άνθίζουν τὰ λουλούδια αὐτὰ παντοῦ, κάτω από τὸν ήλιο και κάτω από τὰ χιόνια, ώς τὴν ήμέρα ποὺ θὰ μπορέσουν έπι τέλους νὰ σμίξουν μὲ τὸν άντρα ποὺ θὰ άγαπησαν..."

Μόλις είπε δι Μωχάμετ τὰ λόγια αὐτὰ, ή τρεῖς άδελφές μεταβλήθηκαν άμεσως σὲ λουλούδια.

Καὶ δις άνεμος πήρε άμεσως τὰ φύλλα τους, γιὰ νὰ τὰ μεταφέρῃ σὲ άλλους τόπους, στὴν χώρα ίσως διπου έμενε δι ωραίος γκιασούρης...

Φτερά δὲν έχουν μονάχα τὰ πουλιά. Φτερά έχουν και τὰ λουλούδια. Μιὰ μεγάλη άγαπη χάρισε φτερά και στὰ λουλούδια...

## Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ

(Συνέχεια από τή σελίδα 26)

Ξνός εύλαβούς άναχωρητοῦ τῆς Θηθαΐδος...

Μὰ ή κοινωνία δὲν άνέχεται μιὰ μικρή και διθώα ύπαρξιν ή άνθιζη έλευθερη, ξέω από τὴν πίεσι τῶν νόμων.

— Ενα θράδυ, δυό χωροφύλακες ποὺ περνοῦσαν από τὸ δρόμο, είδαν τὸν μικρὸ Μιμίλ, τοῦ διποίου ή παρουσία σ' αὐτὸ τὸ μέρος τοὺς φάνηκε λίγο σκανδαλώδης...

Τοῦ ζητούσαν χαρτιά, μὰ δὲν είχε τίποτε.

— Καὶ τὶ κάνεις έδω;... τὸν ρώτησαν αύστηρα.

— Τί κάνω; Μὰ τὸ θλέπετε, τοὺς απάντησε αφοβά δι μικρὸς ποὺ είχε καθαρή τὴ συνείδησι του. Είμαι δι θυρωρός τοῦ τοῦ τάνκ...

Μὰ οι χωροφύλακες δὲν έδωσαν καμμιὰ σημασία σ' αὐτὴ τὴν απάντηση.

— Εμπρός! Δρόμο, παληόπαιδο!... τοῦ φώναξαν.

Καὶ, αφοῦ πέρασαν τὶς χειροπέδες στὸν Μιμίλ, τὸν έπηρων μαζύ τ