

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΕΡΑΤΑ

ΤΑΡΑΡ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ

(Μιά καταπληκτική κι' ἀπίστευτη ιστορία)

MΕΤΑΞΥ τῶν διασημοτέρων λαιμάργων πού ἀναφέρει ἡ Ιστορία, ἔχουσαν θέσι κατέχει ἀσφαλῶς ὁ Τάλλος Ταράρ, πού ἔζησε τὸν δέκατον ὅδον αἰώνα καὶ ποὺ ἡ ζωὴ του ἦταν σὰν τὶς θεομηνίες τοὺς πέφτουν ἐπάνω στὶς συγκομιδές.

Ίδού ἡ καταπληκτική ιστορία τοῦ πάντοτε πεινασμένου καὶ οὐδέποτε χορτάτου αὐτοῦ πολυφαγᾶ:

Πολὺ νέος ὁ Ταράρ ἔφυγε ἀπὸ τὸ πατρικό του σπίτι διωγμένος ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, τοὺς ὅποιους εἶχε ρημάξει κυριολεκτικῶς μὲ τὴν ἀπύθμενη κοιλιά του.

Ἐπὶ πολὺν καιρὸν διέτρεχε τὴν ἴδιαίτερη πατρίδα του, ἀλλοτε ζητιανεύοντας καὶ ἀλλοτε κλέβοντας ὅ, τι φαγώσαι μο εὔρισκε μπροστά του. Ἐλυμαίνετο τὴν υπαίθρο, τὰ χωράφια, τ' ἀμπέλια καὶ τὰ περιβόλια, καὶ πολλὲς φορές οἱ αγροφύλακες τὸν πυροβόλησαν μέσ' στὸ σκοτάδι χωρίς νὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ τὸν σκοτώσουν. Στὸ τέλος πολλοὶ πίστεψαν πὼς ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς, γιατὶ ὅπου ἔμπαινε, κατέστρεφε κι' ἀφάνιζε τὰ πάντα.

Ἐπειδὴ ὅμως εἶχε τελειώσει πειὰ ἡ ἔσοδεία στὸ μέρος ἕκεīνο, ὁ Ταράρ ἀναγκάστηκε νὰ ἀκολουθήσῃ ἔνα μπουλούκι σαλιμπάγκων, ἀπὸ ἕκείνους ποθ γυρίζουν στὰ λαϊκὰ πανηγύρια καὶ παίζουν διάφορες κωμῳδίες.

"Ἔτσι ἀπεκαλύφθη ὅλο τὸ πρωτοφανές καὶ τρομακτικό... τάλαντό του. Προκαλοῦσε δηλαδὴ τοὺς θεατὰς τῶν διαφόρων χωριῶν, ἀπὸ τὰ ὅποια περνοῦσαν, νὰ τὸν... χορτάσουν ἀν μποροῦσαν! Οἱ χωριάτες βέβαιοι ὅτι θά κέρδιζαν τὸ στοίχημα, δεχόντουσαν καὶ τοῦ κουβαλοῦσαν μὲ τὶς κέφες τὰ τρόφιμα! 'Ο Ταράρ ὅμως τὸ κατέβροχθιζε ἄψε - σθύσε καὶ ζητοῦσε κι' ἀλλα! "Ἔτσι ἔτρωγε τζάμπα καὶ κέρδιζε καὶ ἀρκετά χρήματα.

Μιὰ μέρα ἔφαγε δυὸς κιλὰ μῆλα καὶ δεκατέσσερες ὁκάδες πατάτες ἄφραστες! "Υστερα ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ κατόρθωμά του κανεὶς δὲν τολμοῦσε νὰ στοιχηματίσῃ μαζύ του, γιατὶ νομίζανε ὅτι κάποια ταχυδακτυλουργία ἔκανε καὶ τοὺς ἔχοπατοῦσε.

Ο δυστυχῆς ὅμως Ταράρ πεινοῦσε, πεινοῦσε φριχτά. Κι' ἀρχισε πειὰ νὰ τρώγῃ ὅ, τι ἀχρείαστο, ὅ, τι σκουπίδι τοῦ πετοῦσαν: Πεπονόφλουδες, λεμονόκουπες, χόρτα, φελούς ἀπὸ μπουκάλια, σαλιγκάρια, γαϊδουράγκαθα καὶ κολοκύθια ἄφραστα. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἔχόρταινε κάπως ἦσαν ἡ πατάτες, ἡ ὅποιες στὰ μέρη ἔκεινα ὑπῆρχαν ἀφθονες καὶ φτηνές. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἄλλωστε μποροῦσε καὶ νὰ τὶς κλέβῃ τὴν νύχτα ἀπὸ τὰ χωράφια.

Τὸ περίεργο εἶνε ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς αὐτὸς μὲ τὸ ἀπύθμενο στομάχι ἦταν μετρίου ἀναστήματος, χωρὶς κανένα ἴδιαίτερο χαρακτηριστικὸ στὴ σωματικὴ του διάπλασι ποὺ νὰ φουσκωνε σὰν μπαλόνι ύστερα ἀπὸ κάθε γεῦμα.

Κατὰ τὰ τέλη τοῦ 1790, ὁ Ταράρ κατετάγη στρατιώτης σ' ἔνα τάγμα ἔθελοντῶν, γιατὶ δὲν εὔρισκε πειὰ πῆγε νὰ λειτουργῇ τὴν πεῖνα του. Στὸ στρατῶνα ὁ Ταράρ ἀνείμψανε καθημερινῶς νὰ κάνῃ αὐτὸς τὶς μικροαγγαρεῖες δύχτω - δέκα συναδέλφων του, γιὰ νὰ τοὺς τρώῃ τὴ μερίδα τους. Ἐκτὸς αὐτοῦ ὅμως, ἐπειδὴ καὶ μὲ τὶς δέκα μερίδες δὲν ἔχόρταινε, εἶχε τοποθετήσει σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ στρατῶν ἵσα μικρὸ καζανάκι, μέσα στὸ ὅποιο, πχρακαλοῦπε τοὺς στρατιώτες τοῦ λόχου του, νὰ ρίχνουν τὰ ὑπολείμματα πῆγε καραβέσνας των. "Ἔτσι δὲ καύμενος ὁ Ταράρ τὴν περνοῦσε... ὀραῖα. Κάθε μεσημέρι ἡ κοιλιά του γινόταν...

"Η ἐποχὴ αὐτὴ ἦταν ἡ καλύτερη, ἡ πιὸ εύτυχισμένη γιὰ τὸν Ταράρ.

Μιὰ μέρα στοιχημάτισε μὲ τὸν διοικητὴ τοῦ λόχου του νὰ φάῃ ἔνα τέταρτο βωδιοῦ, καμμιὰ εἰκοσιπενταριά ὀκά-

δες κρέατος δηλαδή. "Αν ἔκερδιζε τὸ στοίχημα, θὰ ἦταν ὑποχρεωμένος ὁ λοχαγὸς νὰ τοῦ παρεῖχε κάθε Σαββατόβραδο ἐνα τέταρτο βωδιοῦ. "Αν ἔχανε, θὰ ὑφίστατο τὴν πρόγκα τῶν συναδέλφων του. "Αλλὰ ὁ Ταράρ δὲν ἔχασε. "Ἐφαγε τὸ κρέας μέσα σὲ ἔξη ὥρες, χωρὶς νὰ αἰσθανθῇ τὸ παραμικρὸ βαρυστομάχιασμα.

Μετὰ τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ γεῦμα ἡ κοιλιά του προίστηκε σὰν μπαλόνι καὶ τὸν ἔπιασε ἔνας ὑπνος, ποὺ μὲ ἐλάχιστες διακοπές - δι' εύνοήτους καὶ πολὺ φυσικοὺς λόγους - ἐκράτησε δεκαοχτώ ὥρες!

Πολλές φορές ὁ Ταράρ, γιὰ νὰ διασκεδάσῃ τοὺς φίλους του καὶ νὰ χορτάσῃ συγχρόνως τὴν πεῖνα του, ἔτρωγε καργιές, κουνέλια καὶ βατράχια.

"Οταν κάποτε ἀρρώστησε καὶ μπῆκε στὸ νοσοκομεῖο Σοῦλτσεν, ἔνας χειρούργος ποὺ τὸν ἔγνωριζε, τοῦ ἔδωκε τέσσερες μερίδες ἀπὸ τὸ συσσίτιο γιὰ νὰ χορτάσῃ. "Εκτὸς αὐτοῦ διέταξε καὶ τοῦ ἔφτιασαν σ' ἔνα μεγάλο ταψί μιὰ πῆττα ἀπὸ τὰ περισσεύματα τοῦ φαγητοῦ τῶν ἄλλων ἀσθενῶν. "Ἐπὶ πλέον μάζεψαν γιὰ νὰ τὸν χορτάσουν κι' δ, τι ξεροκόμματα κουραμάνας είχαν περισσέψει μετὰ τὸ γεῦμα. Καὶ μ' ὅλα αὐτὰ ὅμως ὁ Ταράρ δὲν χόρτασε. Τὸ στομάχι του ἦταν καταβόθρα.

"Οταν νύχτωσε λοιπὸν κι' ὅλοι κοιμήθηκαν, μπῆκε κρυφά στὴν φαρμακαποθήκη τοῦ νοσοκομείου, ἀνακάλυψε ἔκει μισδοσακκί λιναρόσπορο ποὺ τὸν εἶχαν γιὰ καταπλάσματα καί... συμπλήρωσε τὸ γεῦμα του.

Μιὰ ἄλλη μέρα οἱ νοσοκόμοι ἀνέφεραν, μὲ ἀποτροπιασμὸ καὶ φρίκη στοὺς γιατροὺς τοῦ νοσοκομείου, ὅτι τὸν εἶδαν νὰ πίνη τὸ αἷμα ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὶς ἀφαιμάζεις τῶν χοσθενῶν.

"Ἄλλοτε πάλι τὸν ἔπιασαν μέσα στὴν αἴθουσα τῆς ἀνατομίας νὰ τρώῃ... πτώματα!

Μιὰ βδομάδα κατόπιν χάθηκε τὸ πτῶμα ἐνὸς παιδιοῦ δεκατεσσάρων μηνῶν ἀπὸ τὸ ἀνατομικὸ τραπέζι κι' ὅλοι ύπωπτεύθηκαν ὅτι τὸ ἔφαγε ὁ Ταράρ.

Τὸν διώδινε λοιπὸν ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο τὸ 1794 καὶ ἀπὸ τότε οὔτε ξανακούστηκε, οὔτε ξαναφάνηκε πουθενά. "Ολοι ὅσοι τὸν γνώριζαν, πιστέψανε τότε ὅτι ὁ καταβροχθιστὴς τῶν πάντων κάπου θὰ τὰ τίναξε ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Τὸ 1798 ὅμως, ἔνας ἀλήτης μετεφέρθη σὲ κακὴ κατάστασι στὸ δημοτικὸ νοσοκομεῖο τῶν Βερσαλλίων. "Ηταν ὁ Ταράρ. "Ηταν τρομερὰ καταβεβλημένος καὶ ύστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ πέθαγε - ἀπὸ τὶ νομίζετε; - ἀπὸ φθίσι. Λίγες στιγμὲς μετὰ τὸν θάνατό του, τὸ πτῶμα του βρισκόταν σὲ κατάστασι τελείας ἀποσυνθέσεως. Μ' ὅλη τὴ φρικώδη δυσωδία ὅμως που ἔβγαζε, οἱ γιατροὶ ἀποφάσισαν νὰ τοῦ κάνουν νεκροψία γιὰ νὰ ἔξηγήσουν τὸ καταπληκτικὸ φαινόμενο τῆς πολυφαγίας του. Τὸ στομάχι του ἦταν σουρωμένο σὲ πολλὲς πτυχὲς καὶ τόσο ἔλαστικό, ποὺ μποροῦσε νὰ τεντώσῃ καὶ νὰ γίνη μεγάλο σὰν βαρέλι!... "Ἐπίσης τὰ ἔντερά του ἀντὶ νὰ είνε, ὅπως ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἐλικοειδῶς τοποθετημένα, σχημάτιζαν ἔνα γαλλικὸ S ἀπὸ τὴ βάσι τοῦ στομάχου ὡς κάτω.

Μ' ἄλλα λόγια, δ. στόμαχος καὶ τὰ ἔντερα τοῦ Ταράρ ἦσαν δμοια σχεδὸν μὲ τῶν σαρκοβόρων θηρίων, τοῦ λιονταριοῦ καὶ τῆς τίγρεως. Αὐτὸ ἔξηγει κάπως τὴν ἄμετρη καὶ πάντα ἀνικανοποίητη πεῖνα τοῦ δυστυχοῦς αὐτοῦ ἀνθρώπου.

"Η τροφὲς μέσα στὸ στομάχι του δὲν χωνευόντουσαν ποτὲ τέλεια καὶ ἐντὸς τοῦ κανονικοῦ χρονικοῦ διαστήματος, ἀλλὰ ἔπαιρναν πολὺ πιὸ γρήγορα τὸ δρόμο - τὸ σύντομο ἔλλωστε - τὸν ἄγοντα πρὸς τὴν ἐκκένωσι, τῆς δοποίας ἡ συχνύτης ἦταν ἔνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ τρωμαροῦ πολυφάγου, τοῦ μεγαλυτέρου ἵσως πολυφάγου τοῦ κόσμου...



'Ο Ταράρ

(Σκίτσο τῆς ἐποχῆς)