

## ΡΩΣΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

## ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ

ΤΟΥ ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΥ

**Ε**ΙΧΑ κι' έγώ ξνα φίλο —δ! Θεέ μου, άνακούφισε λιγο τη βασανισμένη ψυχή του. Μήν την άφήσης νά τυραννιέται άκόμα έκει στις ψυχρές και μακρυσμένες χώρες της Σιβηρίας πού βρίσκεται έξόριστος παρά τη θέλησί σου...

Άνακούφισε, Θεέ μου, τὴν ψυχή του! Γιατὶ έκει κάτω πού εἶνε τώρα, στὴν ἀπέραντη έκεινη καὶ παγωμένη ἔρημο, τί ποτα δὲν μπορεῖ νά γλυκάνη τὴν πονεμένη καρδιά του.

Καὶ τὰ μαῦρα σύννεφα τῆς λύπης του, οἱ στεναγμοὶ καὶ τὰ μαρτύρια του, δὲν μποροῦν εὔκολα νά διαλυθοῦν, δὲν μποροῦν μὲ τίποτα νά γιατρευτοῦν.

Είχα ξνα φίλο. Ὡταν άκόμα πολὺ νέος ὅταν τὸ ξέδωρισαν γιὰ πολιτικούς λόγους.

Ζούσε μὲ τὴ γρηὰ μητέρα του ἡ ὅποια θὰ ήταν τότε έξηντα τριῶν χρονῶν. Ο θάνατος τὴν παραφύλαγε τὴν δυστυχισμένη τὴ γρηούλα καὶ ὁ χάρος τῆς έτοιμαζε τὰ δρεπάνια του...

Μιὰ μέρα, χωρὶς νά τὸ περιμένω, ἔλασθα δυὸς γράμματα. Τὸ ξνα μοῦ ἀνήγγελε ὅτι ὁ φίλος μου δὲν θάρη πειά νά μὲ δῆ, καὶ τὸ ἄλλο —τὸ ἔστελνε ἡ μητέρα του— μὲ ρωτοῦσε ὃν εἶχα καμμιὰ εἰδησι ἀπὸ τὸ φίλο μου, ἀπ' τὸ παιδί της...

Ἡ μητέρα του μὲ παρακαλοῦσε νά τὸν συμβουλεύω, νά διαφωτίζω τὴν ψυχή του, νά τὸν ἐπιθέπω καὶ νά τῆς γράφω πῶς περνούσαμε τὶς ήμέρες μας, πῶς ζούσαμε καὶ πῶς ήταν στὴν δύσεια του ὁ γυιός της.

Διάθασα πολλὲς φορὲς τὸ γράμμα της. "Ἐθλεπα μπροστά μου ὀλόκληρη τὴν εἰκόνα τῆς μητέρας αὐτῆς του ἀγαπημένου μου φίλου, ἔθλεπα τὴν συμπαθητικὴ αὐτὴ γρηούλα, τὴν ὅποιαν ἔγνωριζα ἀπὸ καιρὸ καὶ ποὺ ήταν τὸν ἄρρωστη, ἔξαντλημένη, ωχρή, βατνισμένη. Μόνο στὰ γλυκὰ μάτια της τέκρινε κανεὶς κάποιες λάμψεις καὶ οὐέκραστης στοργῆς γιὰ τὸ μονάκρι τὸ παιδί της. Ἡ μόνη ἐλπίδα, δ μόνο τκοπὸς του βίου της ήταν ὁ γυιός της. Η μόνες σκέψεις πῶς ἔκανε ηταν τὸ ξνα δῆ μιὰ μέρα εύτυχισμένο τις αἰδη της.

Πρέπει νά τῆς γράψω τὴν ἀλήθεια ἀσφητικα. Μὰ υπάρχει μιὰ ἀλήθεια, ποία καθαρίζει τὴν καρδιὰ ἀπὸ τηλίδες τῆς ντροπῆς, ἀπὸ τὸ πλήγιον πόνων. Ὑπάρχει μιὰ εὐγενικὰ ἥθεια, μιὰ ἀλήθεια πῶς ἀλαφρώνει τὶς υχές τῶν ἀνθρώπων!...

Ὑπάρχει δημος καὶ μιὰ ἄλλη ἀλήθεια, πῶς μοιάζει μὲ μιὰ σφαῖρα ἡ ὅποια χτυπάει κατάκαρδα τὴν καρδιὰ μας καὶ ποὺ σκοτώνει κάθε ἐπιθυμία, κάθε πόθο, κάθε ὕπεριο... "Ἄς πεθάνη λοιπὸν αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. "Ἄς πεθάνη. Αὐτὸν πρέπει ποτὲ νά τὴν λέη κανεὶς, ποτέ!..."

\*\*\*

"Ἄν ἔλεγα στὴ μητέρα του φίλου μου, ὅτι τὸ παιδί της ἀθηκε γιὰ πάντα, θὰ τὴν σκότωνα. Τὸ ξερεα αὐτό. Τὸ δυστυχισμένης γυναίκας. Κι' ἄν δημος πάλι δὲν πέθαινε ἀπὸ τὴ φριχτὴ αὐτὴ ἀλήθεια πῶς θὰ ἔθγαζα ἀπὸ τὸ στόμα μου, τὶ μὲ αὐτό; Μήπως δὲν θὰ καταστρεφότανε ἡ ζωὴ της, μήπως δὲν θὰ δηλητηριαζόντουσαν ἡ τελευταῖες ήμέρες του βίου της ἀπὸ τὴν ἀφόρητη αὐτὴ λύπη, ἀπὸ τὴ σκληρὴ αὐτὴ ἀπελπισία;

Ἐπὶ εἰκοσιοχτὼ χρόνια ἔργαζότανε ἡ γυναικούλα αὐτὴ καὶ υπόφερε ἀπὸ χίλιες - δυὸς στερήσεις, μόνο καὶ μόνο γιὰ ν' ἀφιερωθῇ στὴ λατρεία του γυιοῦ της, τὸν ὅποιο ἡ τραγικὴ Νοίρα τῆς ὀρπαξε ξαφνικὰ ἀπὸ κοντά της. Αὐτὸ ηταν ἡ μόνη

της παρηγοριὰ καὶ ζύσε εύτυχισμένη γιατὶ ἔθλεπε ὅτι ὁ γυιός της μεγάλωνε καὶ γιατὶ πίστευε ἀκόμα πῶς θὰ ἔθγαινε μιὰ μέρα νικητής στὴ φοβερή αὐτὴ κοινωνικὴ βιοπάλη... Καὶ νά τῆς ἀναγγείλω ἔγώ τώρα ὅτι τὸ παιδί της καταστράφη; "Οχι, καλύτερα νά πῶ φέματα.

\*\*\*

'Ἐπὶ τρεῖς ὀλόκληρους μῆνες, μέχρι τῆς ήμέρας πῶ πέθαινε, τῆς ἔγραφα κάθε βδομάδα καὶ σ' ὅλα μου τὰ γράμματα αὐτὰ, ἐμιμώμουνα τὸν γραφικὸ χαρακτῆρα τοῦ παιδιοῦ τῆς καὶ ἀρχικὰ πάντα μὲ τὶς λέξεις:

«Πολυαγαπημένη, γλυκειά μου μητέρα...»

'Εκείνη μοῦ ἀπαντοῦσε πάντα μὲ ξνα σωρὸ θερμὰ λόγια πῶ ξεχείλιζαν ἀπὸ τὴ μητρικὴ στοργή της.

Τῆς ἔγραφα ὅτι ὁ γυιός της περνοῦσε ἄνετα, ὅτι ἡ ἔργασίες του πηγαίνανε πολὺ καλά καὶ ὅτι ἀκολουθοῦσε πάντα ὄλες τὶς συμβουλές της. Σ' ὅλα μου τὰ γράμματα προσπαθοῦσα νὰ εἰμαι δσο μποροῦσα περισσότερο διαχυτικός καὶ τρυφερός μαζύ της. Καὶ ἡ δυστυχισμένη πίστευε ὅτι πράγματι τῆς ἔγραφε ὁ γυιός της.

Πόσο ηταν εύτυχισμένη, πόσο χαιρότανε.

Μοῦ ἔγραφε:

«Πολυαγαπημένο μου παιδί,

Ποτὲ ὡς τὰ τώρα δὲν ήσουνα τόσο καλὸς μαζύ μου. Σ' εύχαριστῶ, καλὸ παιδί, σ' εύχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου. "Ω! νάξερες πόσο γλυκαίνεις τὶς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς μου μὲ τοὺς ἀνεκτίμητους αὐτοὺς θησαυροὺς τῆς άγνης καρδιᾶς σου...»

Κι' ἔγώ γιὰ νά τὴν εύχαριστῶ τῆς ἔγραφα ὄλοένα μὲ περισσότερη τρυφερότητα καὶ τῆς ἔλεγα ὅτι εἶνε πολὺ εύτυχισμένη ἡ ζωὴ γιὰ ἔκεινον πῶ ἔχει μιὰ τέτοια ἀγία μητέρα. Καὶ μοῦ ἀπαντοῦσε πῶς θὰ πεθάνη εύχαριστημένη, πολὺ εύχαριστημένη!...

Καὶ πέθαινε, ναὶ, πέθαινε πιστεύοντας πάντα στὴν εύτυχία του γυιοῦ της, τοῦ δυστυχισμένου αὐτοῦ παιδιοῦ, πῶ ποιός ζέρει πῶ θὰ βρίσκεται θαμμένο, ποιός ζέρει πῶ θὰ βρίσκωνται σωριασμένα τὰ κόκκαλα του στὶς ἀπέραντες στέπες τῆς Σιβηρίας!...

“Ω! ἀνάπαυσε, Θεέ μου, τὴν ψυχή του, ἀνάπαυσέ την, γιατὶ υπέφερε πολὺ, πάρα πολὺ, σ' αὐτὸν τὸν κόσμο!..”

ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΥ

## ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

## Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΓΚΙΤΡΥ

Στὸν γνωστὸ Παρισινὸ ήθοποιὸ Λουκιανὸ Γκιτρύ μιὰ βραδύ πῶ ἔπαιζε στὸ ἔργον ἡ «Τύχη», συνέβη τὸ έξηνς ώραῖο ἐπεισόδιο: Σ' ἔναν μονόλογο τοῦ ἔργου, ὁ ήθοποιός προσπαθεῖ νὰ βρῇ ποιός τοῦ ἔχει στείλει ἔνα ἀνώνυμο γράμμα πῶ ἔλασθε. Γυρίζει καὶ ξαναγυρίζει στὰ χέρια του τὸ γράμμα, τὸ διαβάζει καὶ τὸ ξαναδιαβάζει, πιάνει μὲ τὰ δυὸ χέρια τὸ κεφάλι του καὶ φαίνεται σὰν νὰ ρωτάῃ τὸ άντικείμενα πῶ τὸν τριγυρίζουν.... Μὰ ἔξαφνα ξνας θεατὴς πῶ τὸν λυπήθηκε, τοῦ φώναξε ἀπὸ τὴν πλατεῖα:

— “Ο Ρενέ σου τόστειλε!..”

“Ο Γκιτρύ δημος δὲν τὰ ἔχασε. Κι' ἀπάντησε μὲ τὸ φυσικότερο ύφος στὸ θεατή:

— “Βρε νὰ πάρη ἡ ύργη! Βέβαια, αὐτὸς θάνε! Σᾶς εύχαριστῶ πολὺ, κύριε...”

