

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΑΪΝΕ

(Από τὸ βιβλίο τῶν «Ἀπομνημονευμάτων» τῆς ἀνεψιᾶς τοῦ ποιητοῦ πριγκηπίσσης Ντέλλα-Ρόκκα.)

ΤΟΥΣ πρώτους του στίχους ὁ Ἑρρίκος Χαΐνε τοὺς ἐδημοσίευσε, ὑπὸ ψευδώνυμο, σὲ διάφορες ἡμερηίδες καὶ περιοδικά. Ἀργότερα, ὁ νεαρὸς ποιητὴς συνεκέντρωσε τὰ ποιήματά του σὲ συλλογὴ καὶ ἐπρότεινε στὸν ἐκδότη τῆς Λειψίας Μπροκχάους νὰ τὰ βγάλῃ σὲ βιβλίο. Ὁ ἐκδότης ὅμως ἀρνήθηκε. Ὁ Χαΐνε πικράθηκε πολὺ ἀπὸ τὴν ἀρνησὶ αὐτῆ, παρηγορήθηκε ὅμως μετὰ τὴν ιδέα ὅτι τὸ ἴδιο εἶχε πάθει καὶ ὁ Γκαίτε ὅταν ἦταν νέος.

Στὰ 1821 τέλος ἕνας ἄλλος ἐκδότης, ὁ βιβλιοπώλης Μάουρερ, ἀπεφάσισε νὰ ἐκδώσῃ τὴν συλλογὴ. Στὸν ποιητὴ ὅμως δὲν ἔδωκε, ὡς ἀνταμοιβή, παρά... σαράντα μόνον ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου του!

Σπανίως βιβλίο πέτυχε τόσο ὅσο ἡ πρώτη συλλογὴ τοῦ Χαΐνε. Παρ' ὅλα ταῦτα καὶ γιὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς δευτέρας συλλογῆς του, ὁ νεαρὸς ποιητὴς συνάντησε τὶς ἴδιες δυσκολίες πού εἶχε συναντήσει καὶ γιὰ τὴν πρώτη. Οἱ ἐκδότες ἀρνιόντουσαν νὰ τὴν ἐκδώσουν. Τέλος τὴν ἀγόρασε κι' αὐτὴν ἕνας ἐκδότης τοῦ Ἀμβούργου, ὁ Κάμπε, ἀντὶ χιλίων φράγκων. Τὸ δεύτερο αὐτὸ βιβλίο τοῦ Χαΐνε εἶχε ἀκόμα μεγαλύτερη ἐπιτυχία ἀπὸ τὸ πρῶτο. Ὁ ἐκδότης του κέρδισε ἀμύθητα ποσά... Τόσο δὲ ἐνθουσιάστηκε ὁ Κάμπε ἀπὸ τὴν... ἐπιχείρησιν αὐτῆ, ὥστε ἔσπευσε νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀποκλειστικὴ ἐκμετάλλευσιν τῶν ἔργων τοῦ Χαΐνε... ἀντὶ πινακίου φακῆς, γιατί, καθὼς εἶνε γνωστὸ, ὁ Χαΐνε ἐλάχιστη σημασία ἔδινε στὰ χρήματα.

Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ μὲν Χαΐνε νὰ παραμείνῃ φτωχὸς σ' ὅλην τὴν ζωὴν, ὁ δὲ Κάμπε νὰ γίνῃ σὲ λίγον καιρὸ ἐκατομμυριούχος!

Ὁ Χαΐνε ἐθαύμαζε πολὺ τὸν Γκαίτε. Καὶ σ' ὅλην τὴν ζωὴν διετήρησε βαθύ σεβασμὸ πρὸς τὸν ποιητὴ αὐτὸν τῶν ἀριστουργημάτων.

Ὁ γηραιὸς ποιητὴς ὅμως δὲν εἶδε χωρὶς κάποιον φθόνον ἀνατέλλῃ ὁ νέος αὐτὸς λαμπρὸς ἀστὴρ τῆς γερμανικῆς φιλολογίας... Κι' ἔτσι, ποτὲ δὲν τὸν συμπάθησε πολὺ, οὔτε ὑπῆρξε πάντοτε δίκαιος πρὸς αὐτόν.

Κάποτε ὁ Χαΐνε ἐπῆγε ἐπίτηδες στὴ Βαυμάρη, γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν συγγραφέα τοῦ «Φάουστ». Ὁ Γκαίτε τὸν ἐδέχθηκε μετὰ τὴν συνηθισμένη φιλοφροσύνη. Ἀφοῦ κουβέντισαν γιὰ διάφορα ζητήματα, ὁ Γκαίτε ρώτησεν ἑξαφνα τὸν νεαρὸ ἐπισκέπτη του:

— Καὶ μετὰ τί καταγίνεσθε τώρα;

— Μά... μετὰ τὸν «Φάουστ», ἀπάντησε ὁ νέος ποιητὴς. Τώρα ἀκριβῶς τὸν διαβάζω...

Ὁ Γκαίτε πειράχθηκε ἀπὸ τὴν ἀπάντησιν αὐτῆ, γιατί ὁ «Φάουστ» εἶχεν ἐκδοθῆ πρὸ ἀρκετοῦ καιροῦ. Ἔσμιξε τὰ φρύδια καὶ εἶπε ξερά:

— Κύριε Χαΐνε, δὲν ἔχετε ἄλλες ὑποθέσεις στὴ Βαυμάρη;

Ὁ Χαΐνε ἀντελήφθη πὼς ὁ Γκαίτε προσπαθοῦσε νὰ τὸν προσβάλῃ. Δὲν ἔδειξε ὅμως τίποτε. Μετὰ μεγάλο σεβασμὸ πάντοτε, σὰν νὰ μὴν εἶχε μεσολαβήσει τίποτε, ἀπάντησε εὐγενικῶς:

— Ἀπὸ τῆ στιγμῆ πού πέρασα τὸ κατῶφλι τοῦ σπιτιοῦ σας, ἔλες μου ἢ ὑποθέσεις στὴν πόλιν αὐτὴ τελείωσαν.

Κι' ἀφοῦ ἔκαμε μιὰ βαθεῖα ὑπόκλισιν, ἔφυγε.

Στὰ 1825, ὁ Χαΐνε τελείωσε τὶς σπουδῆς του στὸ Λούνεμπουργκ καὶ ἀνεκέρυχθη διδάκτωρ. Τὸ περίεργον εἶνε ὅτι στὸ διδακτορικὸ του δίπλωμα ὁ Χαΐνε ἀπέδιδε μεγάλη σημασία, ὅπως φαίνεται ἄλλως τε καὶ σὲ κάποιον «σχέδιον» ἀπομνημονευμάτων του,

ὅπου, μεταξὺ τῶν ἄλλων, γράφει:

«Σὲ κάποιον βιβλίο ἐναντίον μου πού ἐξεδόθη τελευταίως, ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ διδακτορικὸ μου δίπλωμα τὸ ἀγόρασα. "Ε, λοιπόν, ὅσο καὶ ἂν φαίνεται αὐτὸ παιδαριῶδες, ἀπ' ὅλα τὰ ψεῦδη πού ἐγράφησαν γιὰ τὸν ἰδιωτικὸ μου βίον, θὰ ἤθελα νὰ διαψευσθῇ! "Ἄς λέν ὅτι εἶμαι νόθος γιὸς δημίου, ληστής, ἄθεος, κακὸς ποιητὴς... Μ' αὐτὰ ὅλα γελῶ. "Ἄλλ' ἢ καρδιά μου πληγώνεται ὅταν θλέπω νὰ διαμφισθητῆται ἡ διδακτορικὴ μου ἀξιοπρέπεια. Κι' ὥστόσο — αὐτὸ ὅμως ἄς μείνῃ μεταξὺ μας — ἂν καὶ διεάκτωρ τῆς νομικῆς, ἀπ' ὅλες τὶς ἐπιστῆμες... ἡ νομικὴ ἐπιστῆμη εἶνε ἡ μόνη πού κατέχω λιγώτερον!...»

Στὰ 1827 ὁ Χαΐνε ἐπεσκέφθη τὴν Ἀγγλίαν. Τὸν περισσότερο καιρὸ ἔμεινε στὸ Λονδίνο, ὅπου φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν θεῖον του, τὸν Σολομῶντα Χαΐνε.

Ὁ θεῖος αὐτοῦ, ἦταν ἕνας πᾶμπλουτος τραπεζίτης. Ὅσο πλούσιος ὅμως ἦταν, ἄλλο τόσο ἦταν καὶ τσιγγούνης. Πρὶν φύγῃ ὁ Ἑρρίκος γιὰ τὸ Ἀμβούργο, ὁ θεῖος του τοῦ ἔδωκε ἕνα συστατικὸ γράμμα γιὰ τὸν Ρότσιλδ, καθὼς καὶ μιὰ συναλλαγματικὴ τετρακοσίων λιρῶν ἐπὶ τῆς τραπεζῆς τοῦ Ρότσιλδ. Ἐφρόντισεν ὥστόσο νὰ ἐξηγήσῃ στὸν ἀνηψιὸν του πὼς ἡ συναλλαγματικὴ ἦταν μόνον... γιὰ τοὺς τύπους, καὶ γιὰ νὰ καταστήσῃ τὴ σύστασιν ἀκόμα πιὸ σοβαρῆ.

Ὁ Ἑρρίκος ὅμως... δὲν τᾶκουγε αὐτά! Καὶ φαντάζεσθε τὴν ὀργὴν τοῦ Σολομῶντος Χαΐνε ὅταν λίγες μέρες μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ ἀνεψιοῦ του, ὁ μὲν Ρότσιλδ τὸν ἐπληροφόρησε μ' ἕνα γράμμα τοῦ ὅτι «κανένας Ἑρρίκος» Χαΐνε δὲν πῆγε νὰ τὸν ἐπισκεφθῇ, τὸ τραπεζιτικὸ γραφεῖον ὅμως τοῦ Ρότσιλδ τοῦ ἔστειλε μιὰ εἰδοποίησιν ὅτι... ἡ μερὶς του εἶχε χρεωθῆ μετὰ 400 λίρες!

Ὁ Σολομῶν δὲν μποροῦσε νὰ κάνῃ τίποτε κι' ἔτσι... κατὰ τιε τὸ θυμὸ του.

Μετὰ λίγες ἡμέρες ὅμως ὁ Ἑρρίκος ἐπέστρεψε στὸ Λονδίνο καί... εἶχε τὸ θράσος νὰ πᾶν νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν θεῖον του. "Ε, τότε πειὰ ὁ Σολομῶν δὲν κρατήθηκε.

— Ἀχ, κακοκέφαλε! τοῦ φώναξε μόλις τὸν ἀντίκρουσε. Ἀχ, τεμπέλαρε! κακοῦργε! καταχραστὴ τῶν χρημάτων μου! Δὲν θὰ γίνῃς ποτὲ ἱκανὸς γι' ἄλλο τίποτε παρὰ μόνον γιὰ νὰ πετᾷς τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὸ παράθυρον καὶ νὰ μουντζουρώνῃς βιβλία;!

Ὁ Ἑρρίκος Χαΐνε τὸν ἄκουσε μετὰ μεγάλη ἀταραξία. Καὶ ἀφοῦ τὸν ἄφησε νὰ ξεσπάσῃ, τοῦ ἀπάντησε μετὰ τὸ σαρκαστικὸ του ὕφος:

— Μὰ, ἀγαπητέ μου θεῖε, γιατί παραπονεῖσθε; Μήπως ἔχετε τὴν ἀξίωσιν, πλούσιος καθὼς εἴστε, νὰ... μὴ πληρῶνετε τὴν τιμὴν τοῦ ὅτι φέρνετε τὸ ὄνομά μου;!

Καὶ χωρὶς νὰ προσθέσῃ ἄλλο τίποτε, πῆρε τὸ καπέλλο του καὶ ἔφυγε.

Στὰ 1828, ὁ Χαΐνε ἐπεσκέφθη τὴν Ἰταλίαν. Στὴν Φλωρεντία τοῦ συνέβη ἕνα χαριτωμένον ἐπεισόδιον, τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ ἀφηγηθῶμε.

Στὸ ξενοδοχεῖον ὅπου εἶχε ἐγκατασταθῆ, ἔτυχε νὰ σχετισθῇ μετὰ μιάν ἀγγλικὴν οἰκογένειαν, ἀπαρτιζομένην ἀπὸ τὸν πατέρα, τὴν μητέρα καὶ δύο ῥοδοκόκκινες κόρες. Κατὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψιν τοῦ Χαΐνε στὴν οἰκογένειαν αὐτῆ, τοῦ προσεφέρθη τσακί τὸ ὁποῖο ὁ ποιητὴς μας ἐπήνεσεν ὡς ἐξαιρετό.

— Ἀ, βέβαια, εἶπε ὑπερήφανα ὁ πατέρας, τὸ φέρνω ἀπὸ τὸ Λονδίνο γιατί, καθὼς θὰ ξέρετε, στὴν Ἰταλίαν δὲν ὑπάρχει τσακί...

Ὁ Χαΐνε χαμογέλασε.

— Νομίζω πὼς κάνετε λάθος, εἶπε. Ἐγὼ πίνω κάθε μέρα.

— Ποῦ; Ἐδῶ στὸ ξενοδοχεῖον;

— Μάλιστα, ἐδῶ! Πίνω κάθε βράδυ...

Δὲν εἶνε βέβαια τόσο καλῆς ποιότητος σὰν



Ὁ Ἑρρίκος Χαΐνε
(Χαλκογραφία ἀπὸ ἔκδοσιν τῶν «Ἀπάντων» τοῦ ποιητοῦ)

τὸ δικό σας, ὅπωςδήποτε ὁμως πίνεται...

— Πολὺ περίεργο! ἀνέκραξεν ἡ οἰκογένεια.

— Γιὰ νὰ σὰς πείσω, εἶπε τότε ὁ Χάινε, σὰς προσκαλῶ αὐριο τάπογευμα νάρθητε νὰ πάρουμε τὸ τσαΐ μαζί.

Οἱ Ἄγγλοι, δυσπιστοῦντες ἀκόμη, ἐδέχθησαν. Πράγματι δὲ, τὸ ἀπόγευμα τῆς ἄλλης μέρας, πῆγαν καὶ οἱ τέσσαρες στὸ δωμάτιο τοῦ Χάινε.

Ὁ ποιητὴς ἐκάλεσε τὸν ὑπρέτη τοῦ ξενοδοχείου, παράγγειλε τὸ τσαΐ καὶ, ἕως ὅτου ἐτοιμασθῆ, ἄρχισε νὰ κουβεντιάσῃ με τοὺς προσκαλεσμένους του. Συζητήσαν γιὰ τὸν Βύρωνα (ποῦ ἦταν τότε τὸ θέμα κάθε συζητήσεως), συζητήσαν γιὰ ὄλους τοὺς ποιητὰς, ζωντανούς καὶ πεθαμένους. Ἡ ὥρα περνοῦσε... τὸ τσαΐ ὁμως δὲν ἔρχόταν. Ὁ Χάινε ἄρχισε ν' ἀνυπομονῆ.

Πέρασε ἕτσι μιὰ ὥρα σχεδόν.

Ὁ Χάινε ἔχασε στὸ τέλος τὴν ὑπομονή του κι' ἄρχισε νὰ γτυπᾶ με δύναμι τὸ κουδοῦνι. Σὲ λίγο ἐμφανίστηκε ὁ ὑπρέτης. Φαίνόταν νὰ τάχη χαμένα... Ζήτησε συγγνώμην, ἐβεβαίωσε πὼς σὲ λίγο τὸ τσαΐ θὰ ἦταν ἔτοιμο, ἐπέλλισε πὼς συνέβη «κάποιο ἀτύχημα» κι' ἔφυγε.

Πέρασε ἄλλη μιὰ ὥρα. Ἐ, ὁ Χάινε πλέον εἶχε γίνεϊ ἔξω φρενῶν. Οἱ Ἄγγλοι καλεσμένοι του τὸν κυτοῦσαν εἰρωνικά κ' ἡ ροδοπάρειες μὲς ἐκάγχαζαν πειὰ φανερά... Ὁ Χάινε ξαναχτύπησε τὸ κουδοῦνι... Αὐτὴ τὴ φορά ἦρθε ὁ ἴδιος ὁ διευθυντὴς τοῦ ξενοδοχείου. Φαίνόταν κι' αὐτὸς ὀρθορρηγμένος, ὅπως κι' ὁ ὑπρέτης του.

— Τί συμβαίνει λοιπὸν καὶ δὲν ἔρχεται τὸ τσαΐ; ρώτησε ὄργισμένος ὁ Χάινε...

— Νὰ σὰς ἐξηγήσω... ἐπέλλισεν ὁ διευθυντὴς. Τσαΐ δὲν ἔχουμε δυστυχῶς... Ἐπειδὴ ὁμως, ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ποῦ ἦρθατε στὸ ξενοδοχεῖο, τὸ ζητήσατε με ἐπιμονή, ἀναγκασιότακα νὰ κάνουμε τὸ ἔξῃς: Ὁ κύριος ἀπὸ δῶ (κι' ἔδειξε τὸν Ἄγγλο) παίρνει τακτικά, κάθε ἀπόγευμα, τὸ τσαΐ του... Ὅταν λοιπὸν φέρναν τὴν τσαγιέρα στὴ κουζίνα γιὰ νὰ τὴν πλύνουν, ἐβράζαμε μέσα στὸ τσαΐ ποῦ εἶχεν ἀπομείνει... δεύτερο νερὸ καί... σὰς τὸ σερβίραμε... Σήμερα ὁμως ὁ κύριος δὲν πῆρε διόλου τσαΐ... Ὅστε!...

Ὁ Χάινε ἐσκέφθη πρὸς στιγμὴν νὰ θυμῶσῃ. Προτίμησε ὁμως νὰ... σκάσῃ κι' αὐτὸς στὰ γέλια, κι' ἔτσι τὸ ἐπεισόδιο ἔληξε μέσα στὴ γενική εὐθυμία.

Κατὰ τὴν αὐτὴ περίπου ἐποχὴ, ὁ Χάινε ἐπεσκέφθη καὶ τὸ Μόναχο. Μόλις ἐγνώσθη ἡ ἀφίξις του, ἡ κοινωνία τῆς πόλεως αὐτῆς ἀνεστατώθη. Ὡς καὶ στὴν Αὐλὴ ἀκόμη γινόταν λόγος γι' αὐτόν. Ἄλλοι ἐξεθειάζαν τὴν ποιητικὴ του μεγαλοφυΐα, ἄλλοι τὸ σπινθηροβόλο τοῦ πνεύματος καὶ ἄλλοι τέλος τὴν γοητευτικὴ του ὁμιλία. Ὅλοι τέλος μιλοῦσαν με τόσο ἐνθουσιασμό, ὥστε μιὰ ἀπὸ τίς πρηνεῖς ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸν γνωρίσῃ.

Τίποτε δὲν εἶνε πιὸ εὐκολο, εἶπε τότε κάποιος ὑπασπιστής. Ξέρω ποῦ κατοικεῖ.

Καὶ ἔστειλε ἀμέσως ἕναν αὐλικὸν ὑπρέτη στὸ σπίτι δὲ ποῦ εἶχε καταλύσει ὁ ποιητὴς, με τὴν διαταγὴ νὰ τὸν παρακαλέσῃ νὰ ἔρθῃ νὰ πάρῃ τὸν καφέ του στῆς Α. Β. Ὑψηλότητος.

Ὁ ὑπρέτης ἔσπευσε νὰ συναντήσῃ τὸν Χάινε καὶ νὰ τοῦ ἐκθέσῃ τὸ σκοπὸ τῆς ἀποστολῆς του. Ὁ Χάινε τὸν ἄκουσε προσεκτικά, ὅταν δὲ τελείωσε, τοῦ ἀπάντησε:

— Προσφέρατε τὰ σεβάσματά μου στὴν Α. Β. Ὑψηλότητα καὶ εὐχαριστήστε τὴν ποῦ ἔλαβε τὸν κόπο νὰ με οὐλογοισθῆ. Παρακαλέστε τὴν ὁμως νὰ με συγχωρήσῃ: συνηθίζω, δυστυχῶς, νὰ παίρνω τὸ καφέ μου ἐκεῖ ποῦ παίρνω καὶ τὸ δειπνο μου!

Μόνον τὸ «ΜΠΟΥΚΕΤΟ» ἀγοράζει, εἰς ἀπολύτως ἰκανοποιητικὰ τιμὰς, παλαιὰ βιβλία, ἐφημερίδας καὶ περιοδικὰ, πρὸ τοῦ 1900, διάφορα φυλλάδια, παλιὰς φωτογραφίες, εἰκόνες, ἔγγραφα κ.τ.λ. Πληροφορίαι: Γραφεῖα «Μπουκέτου», Γερμανοῦ Παλαιῶν Πατρῶν 5, Κῆπος Κλαυθμῶνος, 8-9 μ. μ. καθ' ἑκάστην καὶ τὰς Κυριακάς.

ΡΟΔΟΦΥΛΛΑ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ

Οἱ γέροι δὲν κάνουν φίλους. Στὰ γεράματα ὄλες ἡ ἀπώλειες εἶν' ἀνεπανόρθωτες.

Καμμιά φορά ἐκεῖνος ποῦ ἀδικεῖ εἶνε πιὸ ἀξιολύπητος ἀπὸ κείνον ποῦ ἀδικεῖται.

Οἱ μεγάλοι ἄντρες εἶνε μεγάλοι καὶ στὰ παραμικρότερα πράγματα.

Ὅποιος λέει τὴν ἀλήθεια, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολλὰ λόγια.

Μερικοὶ ἄνθρωποι θάκρυβαν τὸ ταλέντο τους ἀν μποροῦσαν νὰ κρύψουν καὶ τὰ ἐλαττώματά τους.

Πρέπει νὰ ξέρῃ κανεὶς νὰ ὠφεληθῆ ἀπὸ τὴν ἐπιεικεία τῶν φίλων του κι' ἀπὸ τὴν αὐστηρότητα τῶν ἐχθρῶν του.

Ὅποιος θέλει νὰ πεθάνῃ εὐτυχῆς ἄς μὴν καταπιάνεται με πολλὰ πράγματα.

Ἡ λόξα ἐκείνων ποῦ ἐπιτυγχάνουν εἶνε ὅτι νομίζουν τὸν ἑαυτό τους ἐπιτήδειο.

Ἡ δυσπιστία εἶνε κόρη τῆς ἀμαθείας.

Πρέπει νὰ γελοῦμε πρὶν εὐτυχήσουμε, ἀλλοιῶτα ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μὴ γελάσουμε ποτέ.

Ὁ μεγαλύτερος κόλακας γιὰ τὸν καθένα μας εἶνε ἡ ἴδια

μας φιλαυτία καὶ τὸ μόνο φάρμακο ἡ εἰλικρίνεια κ' ἡ παρρησία τῶν φίλων μας.

Ὅποιος μπορεῖ ὄλα νὰ τὰ ὑποφέρῃ, τὰ τολμᾷ ὄλα.

Ἐνα μονάχα αἶσθημα δὲ βλάπτει ἡ ὑπερβολή, τὴν εὐγνωμοσύνη.

Γιὰ νὰ μὴν περιφρονησοῦμε τὸν ἑαυτό μας περιφρονοῦμε πολλὰ πράγματα.

Πολλὰ σπουδαῖα πράγματα τὰ μάθαμε ἀπὸ τὰ ζῶα.

Θέλεις νὰ ζήσης καλὰ στὸν κόσμο; Ρώτα κάθε βράδυ τὸν ἑαυτό σου: «Ἐκολάκεισα ἀρκετὰ τὴν ματαιοδοξία ἐκείνων με τοὺς ὁποῖους ἔζησα σήμερα!»

Μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶνε φωληασμένες ἡ ἡδονές, ἡ ὁποῖες προσπαθοῦν νὰ πείσουν τὴν ψυχὴ νὰ βγῆ ἀπ' τὸν ἴσιο δρόμο καὶ νὰ ὑποταχθῆ στὴς θελήσεις τοῦ σώματος.

Πρέπει νὰ ἐπιδιώκῃς τίς ἡδονές ποῦ εἶνε συνυφασμένες με τὴ δόξα, γιὰ τὴν εὐχαρίστησις γιὰ τὴν πραγματοποίησι ἐνὸς ἀνωτέρου ἀγαθοῦ, εἶνε τὸ καλύτερο πράγμα.

Τὶς μεγάλες ἡδονές καὶ τὰ μεγάλα ἀγαθὰ, μὰς τὰ παρέχουν ἡ ἐγκράτεια, ἡ ὑπομονή, οἱ μόχθοι καὶ οἱ κίνδυνοι.

Ὅταν ἡ ἀνθρώπινη εὐτυχία ἀνεβῆ σὲ μεγάλο ὕψος, ὑπάρχει φόβος νὰ συναντήσῃ τὸν κεραυνὸ καὶ τὴν καταστροφή.

Ἡ ἐπιθυμία εἶνε ὁ πλοῦτος τῶν φτωχῶν καὶ ὁ κόρος ἡ φτώχεια τῶν πλουσίων.

Τὸ νὰ ἐπιθυμῆ κανεὶς μιὰν ἀπόλυτη ἡσυχία, εἶνε τὸ ἴδιο σὰν νὰ θέλῃ τὸν οὐρανὸ πάντοτε ἀνέφελον.

Πολλές φορές παρατηρεῖται νοικοκυρωσύνη στοὺς νέους καὶ ἐπιπολαιότης στοὺς γέρους. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ σῦνεις δὲν ἔρχεται μονάχα με τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, ἀλλὰ εἶνε μᾶλλον ζήτημα καλῆς ἀνατροφῆς καὶ φυσικῆς προδιαθέσεως.

Οἱ νέοι πρέπει νὰ χουν σοβαρότητα κι' εὐγένεια μαζί, τόσο στὸ περπάτημα ὅσο καὶ στοὺς τρόπους καὶ στὸ ντύσιμο.

Ἡ φιλοδοξία πιὸ εὐκολα κυριεύει τίς μικρὲς ψυχές, παρά τίς μεγάλες, ὅπως ἀκριβῶς ἡ φωτιὰ πιὸ εὐκολα πιάνει στὰ φρύγανα καὶ στ' ἄχυρα, παρά στοὺς χοντροὺς κορμούς τῶν δέντρων.

Μόνον ὅσοι δὲν ἔχουν τίποτε, εἶνε ἔτοιμοι νὰ μοιράσουν ἀδελφικῶς τὰ πάντα με τοὺς ἄλλους.

