

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΙ' ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ

10'

‘Ο Ἀντώνιος Σπηλιωτόπουλος, ἐκλεκτὸς Πειραιώτης, ἐσημείωσε βαθειὰ τὴν διάβασί του ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν πνε- ματικὸν κόσμον μὲ μίαν δημοσιογραφικὴν καὶ συγγραφι- κὴν ἔργασίαν του ἀληθινὰ μεγάλην καὶ ίκανὴν νὰ τὸν κα- τατάξῃ μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν ἀνωτεροτήτων τῆς συγχρό- νου ἐποχῆς.

‘Ο Γεωργίος Στρατήγης, δέ ένθουσιώδης διά κάθε έθνικὸν ἔργον ποιητῆς, Πειραιώτης καὶ ἀπὸ οἰκογένειαν, ποὺ ἐσημείωσε τὴν διάθεσίν της φωτεινὴ στὸ ἐμπορικὸ στάδιο, ἀφῆκε κατὰ μέρος τὰ ἐμπορικὰ βιβλία καὶ τιμώμενος ἀπὸ ὅσοι τὸν γνωρίζουν γιὰ τὸν ἔξαιρετικὰ ποιητικὸ δρόμο ποὺ ἀκολούθησε σ' ὅλη του τὴν ζωὴν, ἀφωσιώθη στὴν τέχνη καὶ κατέλασθε μιὰ θέσι στὸ σύγχρονο πνευματικὸ στερέωμα, ποὺ θὰ τὸν κατατάξῃ σὲ ξεχωριστὴ γραμμῇ, Τὰ διηγήματά του «Τὸ βιβλίο τῆς ψυχῆς», ἡ μετάφρασις τοῦ «Συρανὸν ντὲ Μπερζεράκ», τὰ χρονογραφήματά του «Ἀπὸ τὸ Ἀστυ καὶ τὸ Ἐπίνειον» ποὺ δημοσιεύτηκαν στὴ «Σφαῖρα», τὰ «Μακεδονικὰ τραγούδια» του, τὰ «Τρόπαιά» του καὶ ἄλλα ἔργα του τὸν κατατάσσουν στὴ σειρὰ τῶν ποιητῶν, ποὺ θὰ παρέλθουν, χωρὶς νὰ φύγουν.

Ό ιδομενές Στρατηγόπουλος μὲ τὸν «Δὸν Κιχῶτον» του καὶ ἄλλα ἔργα του καὶ μὲ τὴν δύναμι του τὴν δημοσιογραφική, ἐλικνίσθη καὶ μεγάλωσε κι' ἐτράνωσε τὴ σκέψη του καὶ τὴν ἔμπνεοί του ὡς Πειραιώτης μέσα στὸ πειραιϊκὸ περιβάλλον, στὴν πειραιώτικη ἀτμόσφαιρα, ποὺ τὴν καπνολογάει ὁ καπνός τῶν ἔργοστασίων μὰ καὶ τὴν ζεκαθαρίζει ἡ αὔρα τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τοῦ δίνει τὴν πιὸ χαριτωμένη ποιητικὴ μορφὴ ἡ δαντελωτή του ἀκροθαλασσιά, ποὺ μαγεύει καὶ θέλγει κάθε ψυχὴ, ποὺ ξέρει καὶ θέλει νὰ ζῇ μέσα στὸ ώραϊο.

ώρατο,
Ο Λάμπρος Πορφύρας ριζωμένος στὸν
Πειραιᾶ, ποὺ πέρασε τὴ σύντομη ζωή του
καὶ στὰ παιδικά του χρόνια καὶ στὰ μαθητι-
κά του στὸ Γυμνάσιο, ἔζησε καὶ ὡς ποιητής,
ἐπειδὴ μόνον ὡς ποιητής ἐγνώρισε τὴ ζωὴ,
αὐτὸ τὸ διαλεχτὸ πετράδι τῆς δημιουργίας,
στὴν Φρεαττύδα, στὸ Πασσαλιμάνι καὶ τὴν
πλατεῖα Ἀλεξάνδρας.

Μόνος τὸν περισσότερο καιρὸν, περιπατητὴς μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι καὶ μὲ παντοτεινὸν χαμόγελο στὰ χεῖλη καὶ κανονίζοντας τὸ βῆμα του, θαρρεῖς μὲ τὸν ρυθμὸν τῶν στίχων του, ἀφῆκε ποιητικὰ ἔργα ποὺ θὰ μείνουν ἀθάνατα.

Υπῆρξε τόσο Πειραιώτης ὁ Πορφύρας, ὥστε καὶ τώρα ποὺ δὲν ὑπάρχει πειὰ μεταξύ μας, θαρρεῖ κανεὶς πώς ἡ ψυχὴ του φτερουγίζει τριγύρω στοὺς βράχους ποὺ ὅμησε καὶ ἀναπνέει τὴν ἄλμη τοῦ Σαρωνικοῦ, ποὺ τὸν συνεπήρων καὶ τὸν ὑψώσαν στὸν κόσμο ποὺ ἵππες γνώρισε μὲ τὰ τραγούδια του.

‘Ο Σπύρος Μελάς, ὁ ἀτίθασσος νέος, ποὺ ἀπὸ τὴν πρότη ἐμφάνισί του ἔδειξε πώς κλείνει στὴν ψυχή του κόσμους ἐμπνεύσεων, εἶνε τόσο Πειραιώτης, ἔζησε τόσο τὴν πειραιώτικη ζωὴν, θαρρῶ πώς δὲν ἀπομακρύνει ποτὲ τὴ σκέψι του καὶ τὴν ἀγάπην του ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ.

‘Ο Αριστος Καμπάνης, πού σημείωσε και σημειώνει χωριστὸ τὸ δρόμο του ὡς ποιητὴς, ὡς λογοτέχνης, ὡς κριτικός, ἔζησε κι’ αὐτὸς τὰ παιδικά του και τὰ νεανικά του χρόνια και σπουδάσε τὶς πρῶτες του σπουδὲς στὸν Πειραιῶν

Ο Νίκος Χατζάρας πού χάραξε μὲ τὴν μεγαλύτερη φειδῶ τοὺς πιὸ λίγους μὰ ἀπὸ τοὺς πιὸ διαλεχτούς στίχους οταύ βουκολικά του τραγούδια, δὲν ὑπῆρξε παροδικῶς ἀλλὰ εἶνε καὶ θάμνη Πειραιώτης.

Ο Ρώμος Φιλύρας, νέος ἄτολμος ἀκόμη, μὰ ποιητής, προσήγγισε λίγο, μὰ πολὺ λίγο καιρὸ τὴν «Σφαῖρα» τοῦ Πειραιῶς, μὰ ὅταν ἀντελήθη δτὶ θὰ ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ παρακολουθῇ καὶ ἀστυνομικὸ δελτίο καὶ νὰ γράφῃ γιὰ τὴν κατάσχεσιν ἄρτων λιποθαρῶν καὶ γιὰ ἄλλα παρεμφερῆ, μοῦ ἐδήλωσε ἔνα πρωῖ δτὶ μὲ εὐχαριστεῖ ποὺ τὸν ἐπῆρα γιὰ συνεργάτη μὰ δὲν μπορεῖ νὰ μείνη

έπειρα για συνεργατή μα οεν μπορει να μεινη.
Ο Ἀθανάσιος Μίχας ἀνέπνευσε κι' αὐτός κατὰ τὴν πρώτη ἄνοιξι τῆς ζωῆς του, ποιητική ψυχή, τὸν ἀέρα τῆς θετικῆς ἀτμοσφαίρας τοῦ Πειραιῶς.



‘Ο Παῦλος Νιρβάνας. Σ’ αὐτὸν θὰ σταματήσουμε. Καὶ τί μπορῶ νὰ γράψω ἔγώ γιὰ τὸν βαθυστόχαστο αὐτὸν, ποὺ πραγματικὰ ποιητὴς ἔφερε στὸν αἰσθητικὸ κόρμο δ, τι διάλεξε ἡ ψυχή του στοὺς κόδημους τοὺς ἀπάτητους, τῶν ἐμπνεύσεών του, εἰς ἔργα, ποὺ δταν θὰ συλλεγοῦν σ’ ἕνα δλον θ’ ἀποτελέσουν τὸ κριτήριο δχι τοῦ ποιητοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς ἐποχῆς του ποὺ τὴν ἔζησε καὶ τὴν ἡσθάνθη καὶ τὴν ἀπετύπωσε.

Ο Ακαδημαϊκός Νιρβάνας, ὁ ἀνεξάντλητος, δὲν είναι μόνον ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διαλεχτούς Πειραιῶτες· ὑπῆρξε καὶ είναι ὁ ἀνιχνευτής τῶν καλλιτεχνικῶν ψυχῶν ποὺ τὶς ποδηγετεῖ καὶ τὶς ἀναδεικνύει καὶ τὶς ἐνθαρρύνει γιὰ τὴν ἐμφάνισι των στὸν κόσμο τῆς πνευματικῆς ὑπερογῆς.

Πόσοι ἀπὸ τοὺς νεωτέρους του ποιητὰς καὶ λογογράφους δὲν ἐδροσίσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη δροσιά του πνεύματός του, πρὶν ἔξορμήσουν στὸν μεγάλο κέσμο μὲ Εκαθαρισμένη πειὰ τὴν ἀτομικότητά των;

Αλλὰ κοντά σ' αὐτούς ποὺ ἀφήκαν κι' ἀφήνουν γὰ τοὺς ἔγγονους τὸν πνευματικὸν κολοσσὸν τῆς παραγωγῆς των, εἶνε πολλοὶ Πειραιεῖς ποὺ ἄμα θὰ βρεθῆ δισυλλέκτης τῶν σκορπισμένων ἔργων των θὰ ἐμφανίσῃ κοντά στοὺς μεγαλεπηθόλους ἐπιχειρηματίας τοῦ Πειραιῶς, κοντά στοὺς πρωτοπόρους τῆς συγχρόνου πνευματικῆς κινήσεως τῆς Ἑλλάδος, ποὺ εἶνε Πειραιεῖς, καὶ ἄλλους Πειραιεῖς ἐπίτης, ποὺ ἔζησαν καὶ στὸν πνευματικὸν κόσμο καὶ ἀφῆκαν ἀρκετὰ δυνατά σημεῖα τῆς διαβάσεώς των ἀπὸ αὐτῶν.

1. Παπαμανώλην, τὸν κ. Μπινιάρην, τὸν Γιαννούλη Μπούλη.

τον Γιάγκο Ρετιτάγκο, τὸν Ν. Βελωνάκην, τὸν "Αγγελον Σούλην, τὸν Π. Σεφερλῆν.

"Υπάρχουν καὶ ἄλλοι πολλοί, ποὺ τοὺς συνεπήρε ἡ βιοπάλη, μὰ ποὺ ἔγραψαν καὶ ποὺ μίλησαν ἀρκετά, σκορπισμένα καὶ ἀναμένοντα τὸν στοργικὸ συλλέκτη τῶν ποὺ θὰ τὰ συγκεντρώσῃ καὶ θὰ τὰ καταθέσῃ μὲ εὐλάβεια στὸ πάνθεον τῆς πειραιϊκῆς πνευματικῆς κινήσεως, κοντά στὰ ἔργα τῶν Πειραιωτῶν ποὺ ἀφιέρωσαν τὴ ζωή των στὴν υπερκόσμιον ἱεροτελεστίαν.

Εκείνος πού θά θελήσῃ ἀργότερα να στρέψῃ τὴν σκέψι καὶ στὰ περασμένα ποὺ μὲ παρέσυραν, καὶ στὰ σημερινὰ ποὺ θὰ γίνουν κι' αὐτὰ περασμένα, θὰ συνεχίσῃ τὴν σκέψι μου ὅτι δὲ Πειραιεὺς ἔδωσε καὶ δίνει τὸ σύνθημα τῆς ἀδιάκοπης δουλειᾶς καὶ παραγωγῆς παντοῦ καὶ κρατεῖ στὸν σύγχρονο κόσμο τῷ πρώτη γραμμὴ τῆς ὑπεροχῆς.

Ἐχάραξα μερικές γραμμὲς γιὰ τὸν κόσμο τοῦ Πειραιῶς, ποὺ διεκρίθησαν στὸν πανελλήνιο ὁρίζοντα τῆς πολι- σεως, τῆς λογοτεχνίας, τῆς φιλολογικῆς ζωῆς καὶ ποὺ τι- μοῦν πραγματικὰ τὸν Πειραιᾶ.

Μά ό τόπος αὐτὸς πού ύπηρξε καὶ εἶνε ἡ κοιτίς τῆς μεγαλουργίας κάθε βιομηχανικής κινήσεως, πού ἔδωκε τὸ σύνθημα τῆς ὑπεροχῆς στὴν κατὰ θάλασσα κίνησιν, ποὺ ἔχει τώρα τὸ πρώτο λιμάνι τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, χάρις στὴν ἄφθαστον ἐμπνευσιν καὶ ἐπιμονὴν τοῦ δημιουργοῦ του Δημ. Καλιμασιώτη, μπορεῖ νὰ ἐπιδείξῃ καὶ ἄλλον κέδρο πού κατέλαβε τὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐπιδόσεως εἰς πάντα κλάδον τῆς ἐπιστήμης.

Μεταξύ τῶν δικηγόρων, τῶν ἰατρῶν, τῶν φιλολόγων, τῶν στρατιωτικῶν, καὶ παντὸς ἐπιστήμονος, ὑπάρχει κραταιά, θετική καὶ ἐπιβλητική γιὰ τὴν κοινὴ ἐκτίμησι τὴν τιμημένη φάλαγξ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Πειραιῶς.

“Οποιος θὰ θελήσῃ καὶ θὰ μπορέσῃ νὰ συγκεντρώσῃ ὅ-
λα τὰ στοιχεῖα τὰ ἀφορῶντα τὸν ἄκσιον αὐτὸν εἰς πρόσω-
πα, εἰς ἔργα, δὲν θὰ γράψῃ μόνον τὴν σύγχρονο ἱστορία
τοῦ Πειραιῶς, ἀλλὰ θὰ συμβάλῃ στὴν παροχὴν πολυτίμων
στοιχείων γιὰ τὴν ἱστορία τῆς πανελλήνιου πνευματικῆς
κινήσεως, ἀφοῦ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ἔχουν ἔξορμήσει καὶ ἔ-
χουν διακοινωθῆν πολλοὶ Πειραιεῖς.

Φαίνεται πώς οι πρῶτοι οἰκισταὶ τοῦ Πειραιῶς, ξεκίνησαν καθένας ἀπὸ τὸν τόπο του ώς ἀντιπρόσωποι τῆς πιό δυνατῆς ράτσας.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Συνέχεια

ΑΓΓ. Α. ΚΟΣΜΗΣ