



ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ

Η ΜΟΔΑ ΣΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑ

Προτού άκομη έμφανισθούν τά πρώτα φθινοπωρινά συννεφάκια κι' άρχισουν ή πρώτες φθινοπωρινές βροχές, οι βασιλεῖς τής μόδας στὸ Παρίσι φροντίζουν σάν τα παιδιά τῶν φρονίμων τῆς παροιμίας, νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ παρουσιάσουν τὰ φθινοπωρινὰ καπέλλα. Γίρεπει δὲ νὰ όμολογηθῇ ὅτι ἐφέτος προσεπάθησαν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά νὰ έμφανισουν κάτι τὸ πρωτότυπο καὶ τὸ νέο.

Ἡ πρώτη ἐντύπωσις ποὺ σχηματίζει κανεὶς ἀπὸ τὰ καπέλλα τοῦ φθινοπώρου εἶνε ὅτι ἡ πρώτη καὶ κυρία τάσις τους εἶνε νὰ «χτυποῦν» μὲ ὅποιοδήποτε τρόπο στὸ μάτι. Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνουν ὅχι τόσο μὲ τὸ σχῆμα τους, δύο μὲ τὰ χρώματά τους καὶ μὲ τὶς γαρνιτούρες τους.

Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ στὸ σχῆμα τῶν φετεινῶν καπέλλων εἶνε πρώτα ὅτι φοριοῦνται ἀκόμη πιὸ ψηλότερα στὸ κεφάλι ἀπὸ πέρυσι, ἔτοι ὥστε δλα σχεδόν τὰ μαλλιά μένουν καταφανῆς. Ἐπίσης χαρακτηριστικὸ εἶνε καὶ τὸ σχῆμα τῆς καλόττας. Ἐφαρμόζει ἀπολύτως στὸ κεφάλι καὶ εἶνε πολὺ ψηλότερη πίσω καὶ ἐντελῶς χαμηλὴ ἐμπρός. Εἶνε πολὺ δουλεμένη καὶ ἀποτελεῖ τὸ κύριο σημεῖο τοῦ καπέλλου, ἐνῶ τὸ μπόρι ἔρχεται σὲ πολὺ δευτερότερη μοίρα.

Τὸ σχῆμα τῶν καπέλλων ποικίλει σὲ ἀπειρότιστο σημεῖο

ἔτοι ὥστε καμμιά γυναῖκα δὲν μπορεῖ νὰ ύποστηρίξῃ πῶς τὴν ἀδικεῖ τὸ καπέλλο της, γιατὶ κάθε μιὰ μπορεῖ νὰ διαλέξῃ ἔκεινο ποὺ ταιριάζει ἀπολύτως στὴν φυσιογνωμία τῆς καὶ στὸν τύπο τῆς. Τὰ πιὸ ίδιότροπα καπέλλα, μὲ πολὺ ψηλούς τεπέδες σὲ σχῆμα μυτερὸ, στρογγυλὸ ἢ κυλινδρικὸ, ἀπὸ βελούδο, καστόρι ἢ δέρμα, φοριοῦνται τὸ ἀπόγευμα καὶ ταΐριάζουν στὶς κομψές, ψηλὲς γυναῖκες, ποὺ ἡ σιλουέττα τους κερδίζει ἀκόμα περισσότερο ὅταν γίνεται ἀκόμη ψηλότερη κατ' αὐτὸ τὸν τρόπο. Γιὰ τὶς ἄλλες ὑπάρχουν ἡ μικρὲς τόκ, τόσο μικρὲς, ὥστε δὲν καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι εἶνε καπέλλα καθὼς εἰλι τὰ βελούδινα μπονεδάκια ποὺ κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τ' ἄλλα καπέλλα ἀφήνουν τὸ μέτωπο ἐλεύθερο καὶ στολίζονται γύρω-γύρω μ' ἔνα λεπτό βελάκι ποὺ σκιάζει τὸ πρόσωπο. Μ' ἔνα βελάκι ἐπίσης γαρνίρονται γύρω-γύρω καὶ τὰ μικρὰ δλοστρόγυγγυλα καστορικαὶ, ποὺ θυμίζουν σὲ καταπληκτικὸ σημεῖο τὰ «καλπάκια» τῶν χωρικῶν τῆς Στερεάς Ελλάδος.

Ἐκτὸς δύμως ἀπὸ τὰ καπέλλα αὐτὰ, τὰ ὅποια μπορεῖ κανεὶς νὰ εἴπῃ πῶς εἶνε ἀριστοτεχνήματα, ὑπάρχουν καὶ τὰ ἄλλα, τὰ πιὸ ἀπλᾶ, τὰ πιὸ συμπαθητικὰ, τὰ πιὸ εὔκολοφόρετα, τὰ ὅποια δύμως ἔχουν μιὰ φοβερὴ ἀπαίτησι: νὰ εἶνε τὸ κεφάλι ἀπολύτως καλοκενισμένο. Ἐναὶ πλήθος τέτοια καπέλλα ἀφήνουν τὸ ἔνα μέρος τοῦ κεφαλιοῦ ἐντελῶς γυμνό,



Καπέλλο ἀπὸ καστόρι πράσινο σὲ σχῆμα ρελεθέ, γαρνιρισμένο μὲ κορδέλλα γκρέ-γκραιν σὲ χρῶμα μαρόν.

Η ΕΜΟΔΦΙΑ
Η. ΜΟΔΑ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Η ΔΩΜΑΤΑ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΧΗ
ΤΑ ΑΔΩΜΑΤΑ
Η ΚΑΛΗ
ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Κ.Τ.Λ.
Κ.Τ.Λ.

ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἄλλο κατεβαίνουν στραβά ὡς τὸ αὐτό. "Αλλα πάλι εἶνε τόσο ρηχά, ὥστε δὲν σκεπάζουν παρὰ μόνον τὴν κορυφὴ τοῦ κεφαλιοῦ. Τέλος μιὰ νέα φόρμα καπέλλου εἶνε κάτι καινούργια καστόρια, ποὺ δὲ τεπές τους εἶνε τσακισμένος σὲ ἔνα πλήθος πιέτες ποὺ τοῦ δίνουν σχῆμα φυσαρμόνικας. Τὰ καπέλλα αὐτὰ ἔχουν ἐντελῶς δύμοιο τὸ ἔνα πλάϊ μὲ τὸ ἄλλο, ἔτοι ὥστε μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς δώσῃ δι, τι τσάκισι θέλει, νὰ τὰ φορέσῃ μὲ κατεβαστά ἢ μὲ γυριστά ἢ μὲ ἐντελῶς ἀνεβασμένα μπόρι, ἀναλόγως μὲ τί τοῦ πάει καλύτερα καὶ τί τοῦ κάνει κέφι ἔκεινη τὴ στιγμή.

Αὐτὰ, σὲ γενικές γραμμές, εἶνε τὰ καπέλλα ποὺ θὰ φορέουμε τὸ φθινόπωρο. Άλλα τὸ θέμα δὲν ἔχει ἀκόμη έξαπληθῆ καὶ θὰ ἐπανέλθουμε πάλι στὸ ἐρχόμενο.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τι σᾶς ταιριάζει καὶ τί οχι

Τώρα ποὺ πρόκειται ν' ἀσχοληθῆτε μὲ τὸ φθινοπωρινὸ σας ντύσιμο, προσέξετε πρωτίστως ν' ἀποφύγετε τὶς μόδες ἔκεινες ποὺ μπορεῖ νὰ εἶνε ώραιες, ἀλλὰ δὲν ταιριάζουν στὸ ἀνάστημά σας ἢ στὴ σιλουέττα σας.

"Εχετε ύπ' ὄψιν σας πῶς ἀν μιὰ γυναικά εἶνε «φιγουράτη», αὐτὸ δὲν τῆς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ ντύνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιδεικτικά, γιατὶ τὸ ἀποτέλεσμα μπορεῖ νὰ εἶνε τὸ ἀντίθετο ἀπὸ ἔκεινο ποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ τὸ ντύσιμό της νὰ τὴν δείχνη πρόστυχη. Μιὰ φιγουράτη γυναικά ἔχει αὐτὸ τὸ πρόσδον, διτι ἀναδεικνύει καὶ τὸ ἀπλούστερο πράγμα ποὺ θὰ φορέση καὶ τοῦ δίνει ἔνα ἰδιαίτερο τόνο κομψότητος. Ἀπεναντίας μιὰ γυναικά χωρὶς σπουδαία ἐμφάνισι, ἀν ντύθη λίγο πιὸ χτυπητά, ἀλλὰ πάντοτε συγκρατημένα, κερδίζει 100 ο.)

Εἶνε γνωστὸ ἐπίσης πῶς τὰ κλειστά γιακαδάκια, τὰ ἵσια φορέματα μὲ τὶς πιέτες καὶ τοὺς νωμίτες, ἡ ἀνδρικές μπλούζες κτλ., δίνουν νεανική ἐμφάνισι. "Ο. σο δύμως κι' ἀν σᾶς ἀρέση αὐτὸ τὸ ντύσιμο, ἔστω κι' ἀν δὲν ἔχετε περάσει μιὰ ώρισμένη ἡλικία, ἀποφεύγετε τὸ ἀν τὸ πρόσωπό σας εἶνε πολὺ κουρασμένο, ἀν τὸ ἀνάστημά σας εἶνε πολὺ ψηλό, ἀν ἡ γραμμές τοῦ σώματός σας ἔχουν χάσει τὴν νεανική τους λεπτότητα.

'Απὸ τὸ ἄλλο μέρος δύμως δὲν πρέπει νὰ ντύνεσθε ύπερβολικὰ νταμίστικα. Ἀποφεύγετε τὰ φορέματα μὲ τὶς πολλές γαρνιτούρες, ἀποφεύγετε τὰ πολὺ «μοντέρνα» καπέλλα καὶ ἔχετε πάντοτε ύπ' ὄψιν σας πῶς ἡ ἀπλότης, ἴδιως ἐφέτος, εἶνε ἡ ἀσφαλεστέρα ἔνδειξις τῆς κομψότητος.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ητροπόλεως 14 α'—Πλατ. Συντάγματος