



Η Γερμανίας Κατερίνα Βέρμηκε, πού σηκώνει στήν κοιλιά της τό πιάνο και τόν πιανίστα μαζύ.

της άδελφια, ήλικιας 14, 13 και 11 έτών. Και τά κράτησε χωρίς νά λυγίση καθόλου, ώς δου έκεινα κουράστηκαν και κατέβηκαν μόνα τους.

Τελευταία, έπειδή ή οίκογένειά της είχε οίκονομικές στενοχώριες, ή Κατερίνα σκέφθηκε νά έκμεταλλευθή τήν ικανότητά της αύτή για νά κερδίση χρήματα. Και πραγματικά παρουσιάστηκε στόν διευθυντή κάποιου άμερικανικού ίπποδρομίου περαστικού άπ' τό Βερολίνο. Έκεινος δὲ μόλις είδε τι μπορούσε νά κάνη, τήν προσέλαθε χωρίς δισταγμό μέ μηνιαίο μισθό 2.000 δολλάρια.

"Έτσι τώρα ή Κατερίνα έγινε καλλιτέχνις τού ίπποδρομίου. Τό νούμερό της είνε νά σηκώνη έπάνω της τό πιάνο μαζύ μέ τόν πιανίστα, δ' όποιος έπι δέκα λεπτά παίζει διάφορα κομμάτια, χωρίς έν τώ μεταξύ ή Κατερίνα νά λυγίση ή νά δείξη τό παραμικρό σημείο κοπώσεως.

Και οι θεαταί τήν χειροκροτούν κατενθουσιασμένοι.

* * *

Κάποιος Εύρωπαιος κυνηγός παρουσιάστηκε πρό μηνός στήν άστυνομία τής πόλεως "Ευκοθ, στή Νότιο Αφρική, και κατήγγειλε δτι, περνώντας άπό ένα χωριό Ζουλού μέσα στή ζούγκλα, είχε δῆ ανάμεσα στούς μαύρους κυτούς του ένα μικρό λευκό κοριτσάκι.

"Αμέσως μερικοί άστυνομικοί έστάλησαν στό χωριό αύτό για νά έξακριβώσουν τί συνέβαινε. Πραγματικά δὲ βρήκαν έκει μιά άξιολάτρευτη λευκή μικρούλα, ήλικιας τεσσάρων — πέντε έτών.

"Ο βασιλεύς τών Ζουλού έξετάστηκε σχετικῶς και έξήγησε δτι πρό τριών έτών οι πολεμισταί τής φυλής του είχαν συναντήσει στήν ζούγκλα μιά γυναίκα πού πλανιόταν σάν τρελλή, κρατώντας ένα νήπιο στήν άγκαλιά της κι' έλεγε πώς ήθελε να σκοτώσῃ τό παιδί της και ν' αύτοκτονήσῃ, γιατί δ

"Οι πολεμισταί έπήραν μαζύ τους τή γυναίκα και τό παιδί έτσι ότι ήταν άλλαξη άπόφασι και νά μήν αύτοκτονήσῃ. Μὰ έκεινή ήταν άμεταπίστη.

"Το μόνο πού κατώρθωσε νά πετύχη δ μαύρος φύλαρχος, ήταν νά τήν πείση νά τού έμπιστευθή τό κοριτσάκι της, διό προηγουμένως τής ύποσχέθηκε μέ δρκο δτι θά τό άγαπούσε σάν παιδί του. Πράγματι δὲ, ή μητέρα τού άφησε τό κοριτσάκι της κι' έξαφανίστηκε μέσα στή ζούγκλα, χωρίς άπό τότε νά τήν δῆ κανείς. Φαίνεται πώς πραγματοποίησε τό σκοπό της, ή δτι τήν κατασπάραξαν τά θηρία.

"Ο μαύρος φύλαρχος κράτησε ώστόσο τόν δρκο του: υιοθέτησε τό παιδί της, τό βάφτισε «Ούζιμπέ-μπου» ("Ανθος τών Βουνών) και τό άναθρεψε μέ τίς μεγαλύτερες φροντίδες. Έπι πλέον ξρισε, δπως, μετά τό θάνατό του, ή Ούζιμπέμπου πάρη τή θέσι του και γίνη βασίλισσα τής φυλής.

"Η Ούζιμπέμπου, δταν τήν ρώτησαν οι άστυνομι-

ΑΤ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Βλέπετε τή νέα γυναίκα τής είκόνος μας πού σηκώνει έπάνω της ένα πιάνο μαζύ μέ τόν πιανίστα;

Είνε μιά νεαρή Γερμανίδα άπό τή Σιλεσία, μόλις δεκαεφτά χρόνων. Όνομάζεται Κατερίνα Βέρμηκε και άνήκει σε μιά οίκογένεια φτωχών καλλιεργητών τής γής. Μὰ άπό πολύ μικρή, ή Κατερίνα παρουσιάζει μιά τέτοια δύναμι μή μάλλον άντοχή στό νά σηκώνη διάφορα θάρη έπάνω στό σώμα της και προπάντων στήν κοιλιά της, ώστε είχε καταπλήξει δλους δσους τήν γνώρισαν. Μιά μέρα είχε θάλει νά σταθούν δρθια άπανω στήν κοιλιά της τά τρία

χωρίς νά λυγίση καθόλου, ώς δου έκεινα κουράστηκαν και κατέβηκαν μόνα τους.

Τελευταία, έπειδή ή οίκογένειά της είχε οίκονομικές στενοχώριες, ή Κατερίνα σκέφθηκε νά έκμεταλλευθή τήν ικανότητά της αύτή για νά κερδίση χρήματα. Και πραγματικά παρουσιάστηκε στόν διευθυντή κάποιου άμερικανικού ίπποδρομίου περαστικού άπ' τό Βερολίνο. Έκεινος δὲ μόλις είδε τι μπορούσε νά κάνη, τήν προσέλαθε χωρίς δισταγμό μέ μηνιαίο μισθό 2.000 δολλάρια.

"Έτσι τώρα ή Κατερίνα έγινε καλλιτέχνις τού ίπποδρομίου.

τό νούμερό της είνε νά σηκώνη έπάνω της τό πιάνο μαζύ μέ τόν πιανίστα, δ' όποιος έπι δέκα λεπτά παίζει διάφορα κομμάτια, χωρίς έν τώ μεταξύ ή Κατερίνα νά λυγίση ή νά δείξη τό παραμικρό σημείο κοπώσεως.

Και οι θεαταί τήν χειροκροτούν κατενθουσιασμένοι.

* * *

Κάποιος Εύρωπαιος κυνηγός παρουσιάστηκε πρό μηνός στήν άστυνομία τής πόλεως "Ευκοθ, στή Νότιο Αφρική, και κατήγγειλε δτι, περνώντας άπό ένα χωριό Ζουλού μέσα στή ζούγκλα, είχε δῆ ανάμεσα στούς μαύρους κυτούς του ένα μικρό λευκό κοριτσάκι.

"Αμέσως μερικοί άστυνομικοί έστάλησαν στό χωριό αύτό για νά έξακριβώσουν τί συνέβαινε. Πραγματικά δὲ βρήκαν έκει μιά άξιολάτρευτη λευκή μικρούλα, ήλικιας τεσσάρων — πέντε έτών.

"Ο βασιλεύς τών Ζουλού έξετάστηκε σχετικῶς και έξήγησε δτι πρό τριών έτών οι πολεμισταί τής φυλής του είχαν συναντήσει στήν ζούγκλα μιά γυναίκα πού πλανιόταν σάν τρελλή, κρατώντας ένα νήπιο στήν άγκαλιά της κι' έλεγε πώς ήθελε να σκοτώσῃ τό παιδί της και ν' αύτοκτονήσῃ, γιατί δ

"Οι πολεμισταί έπήραν μαζύ τους τή γυναίκα και τό παιδί έτσι ότι ήταν άλλαξη άπόφασι και νά μήν αύτοκτονήσῃ. Μὰ έκεινή ήταν άμεταπίστη.

"Το μόνο πού κατώρθωσε νά πετύχη δ μαύρος φύλαρχος, ήταν νά τήν πείση νά τού έμπιστευθή τό κοριτσάκι της, διό προηγουμένως τής ύποσχέθηκε μέ δρκο δτι θά τό άφησε σάν παιδί του. Πράγματι δὲ, ή μητέρα τού άφησε τό κοριτσάκι της κι' έξαφανίστηκε μέσα στή ζούγκλα, χωρίς άπό τότε νά τήν δῆ κανείς. Φαίνεται πώς πραγματοποίησε τό σκοπό της, ή δτι τήν κατασπάραξαν τά θηρία.

"Ο μαύρος φύλαρχος κράτησε ώστόσο τόν δρκο του: υιοθέτησε τό παιδί της, τό βάφτισε «Ούζιμπέ-μπου» ("Ανθος τών Βουνών) και τό άναθρεψε μέ τίς μεγαλύτερες φροντίδες. Έπι πλέον ξρισε, δπως, μετά τό θάνατό του, ή Ούζιμπέμπου πάρη τή θέσι του και γίνη βασίλισσα τής φυλής.

"Η Ούζιμπέμπου, δταν τήν ρώτησαν οι άστυνομι-

κοί ήταν ήθελε νά τούς άκολουθήση και νά φύγη άπό τό χωριό τών μαύρων, άρνήθηκε νά έγκαταλείψη τους θετούς γονεῖς της και είπε πώς ήταν πολύ εύχαριστημένη κοντά τους.

Γι' αύτό κ' οι άστυνομικοί τήν άφησαν στό θετό πατέρα της, τόν δποίο θά διαδεχθή μιά μέρα στό θρόνο του.

* * *

Ο κομψός κύριος πού βλέπετε στήν είκόνα μας είνε δ' Αμερικανός χορευτής και τραγουδιστής Μπέννυ Φίλντς, δποίος έργαζεται σ' ένα θέατρο έπιθεωρήσεως τού Μπροντγουαίη. Είνε δημοφιλέστατος και γι' αύτό τό λόγο πληρώνεται ήγειρονικώτατα: παίρνει 1.000 δολλάρια τή θραδιά!

Λοιπόν ο Μπέννυ Φίλντς έλανσάρισε πρό δικτετίας ένα τραγούδι μέ τόν τίτλο: «Θά σ' άγαπουσα άν...», τό δποίο σημείωσε τέτοια έπιτυχια, ώστε έξακολουθεῖ νά τό τραγούδι άκομη κάθε θράδυ.

Πρό ήμερων μάλιστα τό θέατρο στό δποίο έργαζεται, έωρτασε πανηγυρικά έπι τή εύκαιρια πού θά τραγουδούσε δ' Φίλντς έκεινο τό θράδυ για 36.000ή φορά τό «Θά σ' άγαπουσα άν...».

Τέτοιο ρεκόρ δέν τό έσημείωσε ποτέ κανένα τραγούδι,

Σημειώνουμε έπιπροσθέτως δτι δ' Φίλντς έγινε πάμπλουτος άπό τά ποσοστά πού είσεπραξε άπό τή φωνογράφησι τού τραγουδούσιου του κι' αύτό τήν έκπομπή του άπό διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

* * *

Ξέρετε ποιά ζώο παρουσιάζει τήν μεγαλύτερη άναπτυξι σε άρρος;

Η άρκούδα!

Γιά νά λάθετε μιά ίδεα τής καταπληκτικής της αύξησεως, άρκει νά σᾶς άναφέρουμε δτι μόλις γενινθή, ζυγίζει 200 μόνο γραμμάρια, δταν δὲ φτάση στήν πιό ξριψη ήλικια της ζυγίζει 200 κιλά!

* * *

Η χήνα πού βλέπετε στήν είκόνα μας άνηκε στήν κ. Νανσύ Λ. Ντίξον, ή δποία κατοικεῖ στήν Βιργινία τής Αμερικής.

Μ' αύτή τή χήνα λοιπόν συνέβη τό έξης καταπληκτικό και πρωτοφανές: Μέσα σε 484 ήμέρες έκανε 484 άγαγά!

Δηλαδή, σ' άλλο αύτό τό διάστημα έκανε άπό ένα αύγο κάθε μέρα!

* * *

Οι Κινέζοι είνε δέν άσφαλως οι πιό πρακτικοί άνθρωποι τού κόσμου και άνηκε στήν είκόνα μας άνηκε στήν κ. Νανσύ Λ. Ντίξον και άποια κατοικεῖ στήν Βιργινία τής Αμερικής.

Μ' αύτή τή χήνα λοιπόν συνέβη τό έξης καταπληκτικό και πρωτοφανές: Μέσα σε 484 ήμέρες έκανε 484 άγαγά!

Δηλαδή, σ' άλλο αύτό τό διάστημα έκανε άπό ένα αύγο κάθε μέρα!

Ετσι, έκτος τών