

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

# ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΙ' ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ

Ι ΣΤ'

"Ενας άπλος έργολάθος μεταφορᾶς ζώων, πού κέρδιζε άρκετά μὲ τὶς μαστίχες του, ήταν τύπος ήσυχου καὶ έργατικοῦ ἀνθρώπου. Περνοῦσε όλόκληρες έβδομάδες ήσυχος στοῦ Τζελέπη, γλυκομίλητος μὲ μικροὺς καὶ μεγάλους καὶ άγαπητὸς σὲ δλους.

Τὸν κατελάμβανε δῆμος ἡ δρόμη τοῦ γλεντιοῦ. Διάλεγε τὸ καλύτερο σφαχτὸν ἀπὸ δσα περνοῦσαν ἀπὸ τὰ χέρια του, ἔκανε μεζέ, κατήρτιζε τὴν παρέα του καὶ κατέληγε ὡς τὴν ὁμαξοδρομία μὲ τὰ βιολιά, πού διήρκει ήμερονύκτια όλοκληρα.

Σειρὰ ἀπὸ ἀμάξια, ἄμα γινόταν τὸ κέφι, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ ἀμάξι ποὺ εἶχε τοὺς βιολιτζῆδες καὶ συνοδείαν τὸν ἀμφιτρύωνα καὶ τὴν παρέα του, παρήλαυνον ἐπὶ ἡμέρας καὶ νύκτας εἰς τὰ διάφορα κέντρα τοῦ Πειραιῶς, ἔπιναν χωρὶς νὰ κατεβοῦν ἀπὸ τὸ ἀμάξια τὸ κρασί των, τὴν μπύρα των κι' ἐτραβοῦσαν τὸν δρόμο τους.

Τὸ ίδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν ὅτι δλα αὐτὰ τὰ γλέντια του τὰ ἔκανε κουρδισμένος στὸ ἀμάξι του σὰν Ρωμαῖος συγκλητικός, σοθαρώτατος, ἀμίλητος καὶ φαινομενικῶς τούλαχιστον ξεμέθυστος.

Ἡ παρελάσεις του ἀφήσαν ἐποχή.

"Οταν ἐπῆγα κατὰ σύμπτωσιν στὸ Νεκροταφεῖο, γιὰ νὰ συνοδεύσω κάποιον φίλο μου ποὺ ἔφευγε γιὰ πάντα, βρέθηκα μπροστὰ στὸν τάφο αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ δὲν ἐτραγούδησε ποτέ του, ποὺ μεθοῦσε καὶ ξεμεθοῦσε, χωρὶς ν' ἀνταλλάξῃ λέξι μὲ κανένα καὶ ποὺ ἔδινε τὴν ἀφορμὴ ἐνὸς γλεντιοῦ σ' όλόκληρο τὸν Πειραιᾶ, ἀφοῦ ἡ ὁμαξοδρομίες του μὲ τὰ βιολιά, δὲν ἀφήναν δρόμο, χωρὶς νὰ τὸν τιμήσουν.

Καὶ τὸν θυμήθηκα, καὶ τὸν ἔκληψα.

"Άλλος, ποὺ ήταν καὶ στὰ νειάτα του καλὸς, καὶ τώρα εἶνε τύπος καὶ ύπογραμμὸς νοικοκύρη τιμοῦσε τὰ Σαββατοκύριακά του μὲ γλέντια ἔξωφρενικά.

Μιὰ νύχτα, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ βλογιὰ ἔκανε θραῦσι στὸν Πειραιᾶ, πῆρε ἔνα τρελλὸν, τὸν Μανώλη, ποὺ ήταν παραγυιὸς στὸ φερετροποιεῖο τοῦ Σάντου, τὸν ἔφωδίασε μὲ ἔνα θυμιατιστῆρι, τὸν ἐμέθυσε καὶ μαζύ μὲ δλη τὴν παρέα του πῆγε στὰ Υδρέϊκα, δῆποὺ ἡ βλογιὰ σημείωνε θραῦσι.

Σὲ μιὰ ύδρεϊκη ταβέρνα ποὺ εἶχε ἐπιγραφὴ τὸ «Μπουκουριέμ» ἀφοῦ κατηνάλωσε ἀρκετὸν κρασί ἔδωκε τὸ σύνθημα τοῦ γενικοῦ ἔξορκισμοῦ τῆς ἀρρώστειας μὲ τὰ θυμιάματα τοῦ Μανώλη καὶ μὲ τὶς ἄγριες φωνὲς ποὺ ἀφήναν αὐτὸς καὶ ἡ παρέα του.

Δὲν ἡμπορῶ νὰ βεβαιώσω τί ἔκαμε ἡ ἐπιδημία. Εἶνε γεγονός δῆμος ὅτι τὰ Υδρέϊκα διῆλθον ἔκεινη τὴν νύχτα ἐν συναγερμῷ.

"Ο ίδιος ὁ Πειραιώτης μὲ τὴν παρέα του, μιὰ Κυριακὴ νύχτα, δὲν ήσαν σὲ θέσι νὰ φτάσουν στὰ σπίτια του ἀπ' τὸ μεθῦσι.

Συνήντησαν τότε ἔξω ἀπὸ κάποιο φούρνο ἔνα ἀμάξι ἀπὸ κεῖνα ποὺ εἶχαν μιὰ μεγάλη κάσα μὲ δυὸ πόρτες κι' ἔθεαζαν τὰ ψωμιά κάθε πρωτὶ καὶ τὰ μοίραζαν. Ἐκεὶ μέσσα μπῆκαν καὶ κοιμήθηκαν. Τὸ πρωτὶ ὁ παραγυιὸς τοῦ φούρναρη ἔζεψε τὸ ἄλογο κι' ἀνοιξε τὴν μιὰ πόρτα τῆς κάσσας κι' ἀρχισε νὰ ρίχνῃ ψωμιά. Οἱ μεθυσμένοι, δταν ἀρχισαν νὰ πέφτουν τὰ ψωμιά ἐπάνω τους, ξύπνησαν τρομαγμένοι καὶ τινάχτηκαν. Ὁ φούρναρης, δταν τοὺς εἶδε νὰ ἐμφανίζωνται σὰν βρυκόλακες μπροστά του, κατελήφθη ἀπὸ τρόμον, ἐγκατέλειψε τὰ πάντα καὶ ἐτράπη εἰς φυγὴν.

Αὐτὰ τὰ μεμονωμένα κρούσματα τοῦ κεφιοῦ, ποὺ στὸν μικρὸν τότε Πειραιᾶ δὲν ἀργοῦσαν νὰ γίνουν γνωστὸν τὰ τέσσερα πέρατά του, ἔδιαν ἀφορμὴ στὸ κέφι ποὺ δημιουργοῦσε ἡ ἀφήγησίς των καὶ ἡ ἀπαραίτητη μεγαλοποίησίς.

\* \* \*

«Πέρασαν ἡ Ἀποκρήσες μὲ γέλια, μὲ τραγούδια. Καὶ ἥλθε ἡ Σαρακοστὴ μὲ σκόρδα καὶ κρομμύδια».

Καθαροδευτέρα. Τὰ Κούλουμα. Ἡ ἀνάποδη τῆς μάσκας. Αὔτη ἡ μέρα προκαλοῦσε τὴν μεγαλύτερη καὶ τὴν πιὸ ἀκράτητη ἀκρήλωσι τοῦ γλεντιοῦ.

Ἀπὸ τὰ χαράματα τῆς ἡμέρας αὐτῆς καὶ ἐνῷ ἀκόμη ἀν-

τηχοῦσαν στὰ πειραιώτικα σπίτια τὰ τελευταῖα τραγούδια τῆς Ἀποκρῆσες καὶ κατεβροχθίζοντο τὰ τελευταῖα μεζελίκια καὶ τὰ τελευταῖα γλυκὰ τῆς Τυρινῆς Κυριακῆς, ἡ ἐκστρατεία πρὸς τὴν ὑπαίθρον εἶχε προετοιμασθῆ.

Ἄμαξια τετράτροχα, σοῦστες, κάρρα στὶς γειτονίες, βάρκες στὴν παραλία. Λόφοι ἀπὸ σκόρδα καὶ κρομμύδια καὶ τουρσιά καὶ ταραμάδες. Δαμιζάνες καὶ διπλογάλονα μὲ κρασί. Καὶ τὰ ἄλογα ποὺ ἔζευσαν γιὰ τὶς ἐκδρομές ήσαν κι' αὐτὰ στολισμένα μὲ τὰ σύμβολα τῆς Καθαροδευτέρας. Οἱ ντορήδες, οἱ ψαρρήδες, οἱ καρράδες εἶχαν στ' αὐτιά τους δεμένα κρομμύδια καὶ σέλινα.

Ἡ Πειραιϊκὴ Χερσόνησος εἶχε τὴν προτίμησιν δὲν ἔμενε βράχος ποὺ νὰ μὴ τὸν ἔχῃ καταλάβει παρέα μὲ τὰ καλάθια τῆς.

Τὸ Κερατσίνι, τὸ Πέραμα, ἡ Καστέλλα, τὰ Περιθόλια, ἡ Κρεμμυδαροῦ, δλα τὰ σημεῖα ποὺ χάριζαν στοὺς ἑορταστὰς τὴν ἀπόλαυσι τοῦ βουνοῦ καὶ τῆς θάλασσας, ήσαν πλημμυρισμένα ἀπὸ κόσμο κάθε γένους καὶ κάθε ἡλικίας, ποὺ ἔτρωγε, ἔπινε καὶ στὸ τέλος ἔχόρευε καὶ γλεντοῦσε ἔξωφρενικά πανημέρια. Ἡ συντροφιές ποὺ ἀρχίζαν τὸ γλέντι των χωριστὰ στὴν ἀρχὴν, σὰν ἀπὸ ἔνα σύνθημα ποὺ τὸ ἔδινε τὸ κρασί καὶ ἡ ἀνοιξιάτικη φύσις, καταργοῦσαν κάθε ἔθιμοτυπία, κατέθεταν σὲ κοινὸ συσσίτιο τὶς προμήθειές των καὶ τὰ κρασιά των καὶ κατέληγαν στὸ τέλος, δταν ἐπέστρεφαν στὸν Πειραιᾶ τὸ βράδυ, νὰ φαίνωνται πυκναὶ δμάδες ἐνωμένες μὲ ἀγκαλιάσματα, μὲ ἐκδηλώσεις ἀδελφωσύνης, νὰ γυρνοῦν δπ' δλα τὰ σημεῖα στὸ κέντρον κι' ἀπ' ἔκει νὰ σκορπίζωνται στὰ σπίτια των.

Δὲν ἔλειπαν ἀπ' αὐτὰ τὰ πανηγύρια καὶ ἡ παρεξήγησις καὶ τὸ φιλότιμο καὶ ἡ φοβέρα:

— Ἀδερφάκι, μὰ τὴ φιλία μας σὲ καρφώνω!

— Αὐτὰ δῆμος ήσαν σὰν περιθώριο μέσσα στὴν ἀκρήλωσι τῆς γενικῆς χαρᾶς, ποὺ ήταν σὰν μιὰ διαδήλωσι ὅχι ἀρρωστιάρικων πολιτικῶν φρονημάτων, ἀλλὰ περισσεύματος ζωῆς ποὺ κυκλοφοροῦσε τότε σ' δλους καὶ φώναζαν, καὶ χόρευαν, καὶ τραγουδοῦσαν, καὶ δούλευαν.

Ο Πειραιᾶς τότε μικρὸς, μὲ γνώριμους δλους, καὶ τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, εἶχε γιὰ τὴ ζωὴ του ἔιναν ρυθμό:

Νὰ δουλεύῃ καὶ νὰ γλεντᾶ.

## ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Καὶ τώρα βέβαια δ Πειραιεὺς εἶνε δ τόπος τῆς δουλείας, χωρὶς γι' αὐτὸν νὰ περιφρονήται καὶ ἡ πνευματικὴ παραγωγή.

Τὸ λιμάνι του, τὰ ἔργοστάσια του, ποὺ φιλότιμα προσγονται καὶ παρακολουθοῦν τὴν σχετικὴ παραγωγὴ δλους τοῦ κόσμου, δίνουν σ' αὐτὸν τὸν τόπο τὸν τόπο καὶ τὸ χρώμα, ποὺ δὲν τὸ ἔχει οὔτε θά μπορέσῃ νὰ τὸ ἀποχτήσῃ καμιὰ ἀλληλή πόλι τῆς Ἐλλάδος.

Γιὰ δσους δῆμος ἐγγνώρισαν τὸν Πειραιᾶ τῆς παλαιᾶς ἐπιχής, πρὸ σαράντα χρόνων, ὃς τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ αἰῶνος μας, εἶνε πολὺ δυνατὴ ἡ διαφορά. Ὁραιότερος βέβαια εἶνε τώρα, συγχρονισμένος ἀρκετά, μὰ δὲν κρατεῖ διπλανοῦσε τότε, ποὺ δλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πτωχοὶ καὶ πλούσιοι καταλάθαιναν βαθειὰ ὅτι ἔφτασαν ἀπὸ τὸν τόπο των στὸν Πειραιᾶ, γιὰ νὰ δουλέψουν, γιὰ νὰ δημιουργήσουν. Καὶ τὸ πέτυχαν οἱ θαυμαστοὶ βιοπαλαισταὶ τοῦ παληοῦ καιροῦ καὶ θεμελίωσαν διπλανοῦσαν σήμερα ἔχομένων διπλανοῦσαν στερεωμένο.

Τὰ ύφαντήρια καὶ κλωστήρια τῶν ἀδελφῶν Ρετσίνα, τοῦ Λυγινοῦ, τοῦ Μανούσου, τοῦ Βαρουζάκη καὶ ἀλλων τὰ μηχανουργεία καὶ τὸ ναυπηγεία τοῦ Τζών Μάκ Δονέλλι καὶ Δέρβουρ, τοῦ Βασιλειάδη, τοῦ Κούπα, τοῦ Ἀργυρίου, τοῦ Περράκη, ἡ ύφαντουρκικὴ τοῦ Φαλήρου, τὰ πνευματοποιεῖα τῶν Μπαρμπαρέσσου, τῶν Φινοπούλων, τοῦ Πουρῆ, τῶν Μεταξάδων καὶ ἀλλων, προσείλκυσαν καὶ ἀπὸ ἀλλους τόπους τοὺς δημιουργούς καὶ ἔγιναν ἔτσι τὸ ύλαουργεῖο τοῦ Ἀργυροπούλου καὶ ἀλλα ἔργοστάσια, ποὺ ξεφύτρωσαν μὲ δρμή, δπως φυτρώνουν οἱ ἔκλεκτοι καρποὶ ἀπὸ τὴ δυνατὴ Γῆ, τὴν καλὰ προετοιμασμένη.

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΟΣΜΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Ἡ συνέχεια.

