

ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΒΛΕΠΕΤΕ τόν στρατιώτη τής εικόνας πού δημοσιεύουμε στη σελίδα αυτή; Ήταν, άπλούστατα, ο μάγιστρος τής στρατιάς του λόρδου "Άλλεμπυ, ο οποίος κατέκτησε κατά τόν ευρωπαϊκό πόλεμο τήν Παλαιστίνη.

"Ε, λοιπόν, σ' αυτόν τόν στρατιώτη, ο οποίος μάλιστα ήταν βοηθητικός και γι' αυτό έκανε καθήκοντα μαγείρου, παρεδόθη μιá μεγάλη και ιστορική πόλις, ή "Ιερουσαλήμ.

Αξίζει νά σάς διηγηθούμε τήν ιστορία αυτή: Στά 1917, ο Τουρκός κυβερνήτης τής "Ιερουσαλήμ, έγκατέλειψε μέ τόν στρατό του τήν άγία πόλι, φοβούμενος νά δώση μάχη πρós τήν στρατιά του λόρδου "Άλλεμπυ, ή όποία προήλανε νικηφόρος. Τότε συνήλθαν οι προεστοί τής "Ιερουσαλήμ κι' αποφάσισαν νά παραδώσουν τήν πόλι στους "Άγγλους, οι όποιοι απέιχαν μερικά χιλιόμετρα άπ' αυτόν. Έχοντας λοιπόν έπικεφαλής τόν δήμαρχο, ο οποίος κρατούσε ένα βελουδένιο μαξιλαράκι μέ τά κλειδιά τής άγίας πόλεως, βγήκαν πρós αναζήτησι των "Άγγλων.

Μά οι "Άγγλοι δέν φαινότουσαν πουμενά κ' οι προεστοί έτοιμαζόντουσαν νά ξαναγυρίσουν στην "Ιερουσαλήμ, όταν έξαφνα διέκριναν έναν "Άγγλο στρατιώτη πού προχωρούσε όλομόναχος.

Χωρίς νά διστάσουν τότε προχώρησαν πρós αυτόν και μέ όλες τες διατυπώσεις του παρέδωσαν τά κλειδιά τής πόλεως.

Ο στρατιώτης αυτός ήταν ο μάγιστρος τόν όποιον αναφέραμε στην άρχή κι' ο οποίος είχε βγή εις αναζήτησιν αύγών για τόν γεύμα των άξιωματικών του στρατηγείου.

"Αντί αύγών όμως, πήγε στον άρχιστράτηγό του τά κλειδιά τής πόλεως του Δαυίδ και του Σολομώντος.

Ο δικαστής "Αντριου Κάθανοτς



Τόν τελευταίο καιρό άρχισαν νά κατασκευάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κονσέρβες... ζεστών φαγητών.

Μή σάς φαίνεται καθόλου περίεργο αυτό. Η κονσέρβες αυτές είναι κρύες, όπως όλες ή κονσέρβες, μέ τή διαφορά μόνο ότι τόν κουτί τους είναι χωρισμένο σε δυό μέρη. Στο ένα μέρος, πού είναι και μεγαλύτερο, υπάρχει ή κονσέρβα και στο δεύτερο, τόν μικρότερο, σκόνη άσβέστης. Φτάνει, λοιπόν, νά γυρίση κανείς ένα κλειδάκι πού είναι έξω άπ' τόν κουτί για ν' άνοιξη ένα μικροσκοπικό ντεπόζιτο μέ νερό πού βρίσκεται μέσα και νά χυθή τόν νερό στην άσβέστη. Έτσι ή άσβέστη «άνάθει» και δημιουργείται ή αναγκαία θερμότης για νά ζεσταθή ή κονσέρβα!

Θέλετε νά μάθετε ποιός ύπήρξε ο καλύτερος, ή μάλλον, ο έπιεικέστερος δικαστής τού κόσμου;

Ήταν ο "Αντριου Κάθανοτς, στο "Ιντυχά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος πέθανε τελευταία.

Ο δικαστής λοιπόν αυτός εξάσκησε επί τριάντα χρόνια τόν έπάγγελμά του κι' έδίκασε μόνος του χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ποτέ νά καταδικάση κανένα σε φυλάκιση ή νά επιβάλη τόν παραμικρό πρόστιμο. Τόση ήταν ή καλωσύνη τής καρδιάς του!

Πέθανε τελευταία στο άσυλο Πρέστγουϊτς του Λοιδίνου ένας φρενοπαθής, ο οποίος είχε τή μανία νά καταβροχθίζει ό,τι εύρισκε μπροστά του.

Άκούστε λοιπόν τί βρέθηκε μέσα στο στομάχι του ανθρώπου αυτού κατά τή νεκροψία πού έπακολούθησε. Βρέθηκαν έν συνόλω 184 αντικείμενα, των όποιων ίδού ο λεπτομερής κατάλογος:

20 πόρτες, 14 κομμάτια γυαλι, 10 χαλίκια, 3 κουβάρια σπάγγου, 1 σουβλι, 1 καρφίτσα, 9 οιδερένια κουμπιά και 1782 καρφιά!

Αυτό τόν είδος τής τρέλλας είναι πολύ συνη-

θισμένο. Στά παληά κάτεργα τής Βρέστης, κατά τή νεκροψία ενός καταδικού, βρήκαν στο στομάχι του 52 αντικείμενα, μεταξύ των όποιων πολλά μαχαίρια και κομμάτια άπό στεφάνια βαρελιών μακρους 10 εκατοστομέτρων!

Η "Άγγλία είναι τόν κράτος, του όποιου οι κάτοικοι γράφουν τις περισσότερες έπιστολές και του όποιου ή ταχυδρομική ύπηρεσία λειτουργεί καλύτερα άπό κάθε άλλο κράτος. Κάθε "Άγγλος γράφει περίπου 78 έπιστολές τόν χρόνο. Κατόπιν έρχονται οι "Αμερικανοί, καθέννας άπό τους όποιους ύπολογίζεται ότι γράφει 67 έπιστολές έτησίως.

Έπειτα κατά σειράν έρχονται ή Νέα Ζηλανδία, μέ 66 έπιστολές έτησίως κατά κάτοικον, ή "Ελβετία, μέ 59 έπιστολές κατά κάτοικον, ή Γερμανία, μέ 55 έπιστολές, ή Δανία, μέ 41, ή Αυστρία, μέ 38, ή "Αργεντινα, μέ 37, τόν Λουξεμβούργο, μέ 34, ή "Ολλανδία, μέ 31, τόν Βέλγιο μέ 29, ή Σουηδία μέ 26, ή Γαλλία μέ 25, ή Νορβηγία μέ 20 και ή "Ιταλία, ή "Ισπανία και ή Πορτογαλία μέ 19 έπιστολές κατά κάτοικον.

Η "Ελλάς ούτε αναφέρεται καθόλου στη στατιστική αυτή.

Πρós όλίγων ήμερών συμπληρώθηκε στο Λος "Αντζελες τόν χτίσιμο του μεγαλύτερου νοσοκομείου του κόσμου. Τά έξοδα τής συντηρήσεώς του φτάνουν τά 5 εκατομμύρια δολάρια. Μονάχα τόν χειρουργικό τμήμα του περιλαμβάνει 12 άπέραντες σάλες έχειρήσεων. Μιά βιβλιοθήκη άπό 10.000 τόμους είναι στη διάθεσι των άσθενών. Η κουζίνα του έτοιμάζει 10.000 γεύματα ήμερησίως.

Στό ειδικό πλυντήριό του, πλένονται 60.000 πουκάμισα τόν μήνα.

Ειδικό ταχυδρομικό παράρτημα εξασφαλίζει τήν ταχύτητα άλληλογραφία μέ τόν έξωτερικό κόσμο. Στο νοσοκομείο αυτό, έκτός των άλλων, υπάρχει αίθουσα συναυλιών και αίθουσα κινηματογράφου για τους αναρρωνύοντες.

Όλα τά φάρμακα προέρχονται άπό τά φαρμακευτικά εργοστάσια του νοσοκομείου και παρέχονται δωρεάν στους άσθενείς και μετά τήν έξοδό τους.

Τόν πρώτο πτητικό μηχανήμα, ο πρόγονος δηλαδή του άεροπλάνου, κατασκευάστηκε άπό τόν "Ελληνα σοφό "Αρχίτα τόν 400 π. Χ.! Τόν μηχανήμα αυτό ήταν όλο ξύλινο και είχε σχήμα περιστεριού.

Τόν πρώτο έναέριο ταχυδρομείο έγκαινιάστηκε άπό τόν Βρούτο κατά διαταγήν του Καίσαρος, τόν 44 π.Χ.! Ο Βρούτος έδενε τις διαταγές πού ήθελε νά στείλη στα ρωμαϊκά στρατεύματα τά πόδια ειδικώς γυμνασμένων περιστερών.

Τόν πρώτο αερόστατο, φουσκωμένο μέ ύδρογόνο, έφευρέθηκε άπό τόν "Άγγλο χημικό "Ιωσήφ Μπλαϊκ τόν 1767.

Τόν πρώτο τέλος πτητικό μηχανήμα μέ φτερά κατασκευάστηκε άπό τόν Γάλλο Ζάν-Πιέρ "Ιπλανσάρ.

Δέν υπάρχει άσφαλώς πιό περίεργο φυτό άπό τόν «Νηπενθές Μπικαλκαράτα» ή κοινώς «Μυιγοχάφτη» πού υπάρχει στη Βόονεο. Τά άνθη του φυτού αυτού είναι πάντα έτοιμα ν' άρπάξουν κάθε είδους θύμα. Κάποτε μάλιστα βρήκαν έναν όλόκληρο ποντικό μέσα σ' ένα άπό τά άνθη αυτά.

Κάθε άνθος του «Μυιγοχάφτη» έχει στο βάθος του ένα ύγρό δξύ πού τραβάει τά έντομα, ά όποια γλιστρούν εκεί μέσα. Μά μόλις τόν έντομο μπη μέσα, τόν λουλουδι κλείνει άπό πάνω του και τόν φυλακίζει, έτσι πού ψοφάει άπό άσφυξία. Κατόπιν, χάρις στο δξύ εκείνο ύγρό, τόν διαλύει και τόν άφομοιώνει.



Ο "Άγγλος στρατιώτης, στον όποιο παρεδόθη ή "Ιερουσαλήμ!