

ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η... ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ

Oφρέντ συνάντησε για πρώτη φορά τή «Μεγάλη Δούκισσα» σ' ένα παγκάκι του ζωλογικού κήπου. Ή μικρολεπτομέρεια αυτή θάπτεπε νά τού γεννήση κάποιες ύπόνοιες, ἀν λάθαινε τό κόπο νά σκεφθῆ λίγο. Μά, δύπως είνε γνωστόν, ή σκέψις κουράζει τόν ἀνθρωπό: κι' δ Φρέντ ζητοῦσε ν' ἀποφύγη κάθε κόπο.

Ν νεαρή γυναίκα, λοιπόν, ἀφοῦ ἄλλαξε λίγα λόγια μαζύ του, τού ἀποκάλυψε δτι είνε μιὰ μεγάλη δούκισσα ἀπό τή Ρωσία κι' δτι ἔχει ἔξαιρετική ἀδυναμία μὲ τά διαμάντια. Ο Φρέντ δὲ βρῆκε σ' αὐτὸ τίποτε τό παράξενο, γιατὶ κι' αὐτὸς δ' ἴδιος ἀγαποῦσε τά πολύτιμα πετράδια. Καὶ τής είπε μὲ περηφάνεια πώς εἶχε στό σπίτι του μιὰ τέτοια συλλογὴ ἀρκετῆς ἀξίας.

— Στό σπίτι σας; φώναξε ή Βέρα μὲ κατάπληξι. Δὲν σᾶς φαίνεται δτι αὐτὸς είνε πολὺ ἐπικίνδυνο;...

— Κάθε ἄλλο! Σέ κανένα δὲν θὰ κατέβαινε ξαφνικὰ ή ἰδέα ν' ἀναζητήσῃ διαμάντα μέσα σ' ένα γραφεῖο.

Η Βέρα χαμογέλασε ἔρωτιαρικά.

— Μπορῶ νά δῶ αὐτή τή θαυμάσια συλλογή σας; ρώτησε.

— Μὰ δὲν είνε δυνατόν! ἀποκρίθηκε ο Φρέντ. Δὲν λαμβάνετε ὑπ' ὅψει σας δτι πηγαίνοντας στό σπίτι ἐνός νέου μπορεῖτε νά παρεξηγηθῆτε;

Η Βέρα ὅμως ἤταν μιὰ γυναίκα πολὺ πεισματάρα.

— Μπορεῖτε κάλλιστα νά προσκαλέσετε καὶ μερικούς ἀλλούς γιὰ ἔνα τσάι... τοῦ εἶπε.

— Ο Φρέντ δὲ μπόρεσε νά κρύψῃ τή χαρά του.

— Υψηλοτάτη!... Καταδέχεσθε, λοιπόν, νά πιήτε ἔνα ποτηράκι τσάι στό φτωχικό μου; ρώτησε.

— "Ω, πολὺ εὐχαρίστως φίλε μου! ἀπάντησε μ' ἔνα χαριτωμένο χαμόγελο ή μεγάλη δούκισσα. Μοῦ ἐπιτρέπετε νά σᾶς δνομάζω φίλο μου;

Ο Φρέντ φίλησε μὲ βαθὺ σεθασμό τώμορφο χέρι τής.

Η Βέρα σηκώθηκε.

— Μπορῶ νά σᾶς συνοδέψω, Υψηλοτάτη; ρώτησε ο Φρέν.

Η ὄμορφη κυρία κούνησε καταφατικὰ τό κεφάλι.

— Αφοῦ τό θέλετε, τοῦ εἶπε, συνοδέψτε με δῶς τό «Καφέ Γιόστυ». Εκεῖ μὲ περιμένει μιὰ κυρία τής τιμῆς.

Ούτε σκιὰ κυρίας τής τιμῆς δὲν ὑπῆρχε στό «Καφέ Γιόστυ». Η μεγάλη δούκισσα φαινόταν δῆθεν στενοχωρημένη γι' αὐτό, μὰ δ Φρέντ θέλησε νά διευκολύνῃ τή θέσι της.

— Μποροῦμε νά καθήσουμε σ' αὐτὸς τό τραπεζάκι, τής πρότεινε.

Φανταζόταν πώς ή πρότασις αὐτή θὰ γινόταν δεκτή ἐκ μέρους τής κυρίας μὲ κάποιο δισταγμό. Εκείνη ὅμως κάθησε χωρὶς δυσκολία, χωρὶς ἀντίρρησι. Ο Φρέντ ἤταν καταυγκινημένος ἀπό μιὰ τέτια τιμή.

— Λοιπόν... τήν Πέμπτη! εἶπε ή μεγάλη δούκισσα. Γράψτε τώρα ἀμέσως ἔνα προσκλητήριο στούς φίλους σας που δὰ ταχυδρομήσω ἐγὼ ή ἴδια, γιατὶ δὲν ἐμπιστεύομαι τόσο πολὺ τούς ἔξυπνους ἀνθρώπους, δύπως σεῖς... Καὶ ποιὸν σκέφτεσθε νά προσκαλέσετε;

Ο Φρέντ σκέφτηκε λίγο.

— Ισως τὸν φίλο μου Μπάλκε καὶ τήν ἀρραβωνια-

στικιά του.

— Τί δουλειὰ κάνει δ κύριος αὐτός;

— Εἶνε ἀστυνομικός ύπαλληλος, ένας νέος πολὺ συμπαθητικός.

Εκείνη τή στιγμή ἀκριβῶς ή Βέρα ἔθανε πούδρα τό πρόσωπό της καὶ στὰ λόγια τοῦ Φρέντ χαμογέλασε παράξενα.

Μιὰ ὥρα πιὸ ςτερα, ἐνῷ γυρνοῦσε στό σπίτι του, δ νεαρός ἔρωτεμένος λίγο ἔλειψε νά καταπλακωθῆ ἀπό κάποιο αὐτοκίνητο.. Ο νοῦς του ἤταν στή μεγάλη δούκισσα.

Πέμπτη.

Μέσα στή μικρή του καμαρούλα δ Φρέντ προσπαθοῦσε νά ἔτοιμάση τό τραπέζι, γιὰ τέσσερα ἄτομα. Όλο τό διαμέρισμα ἤταν γεμάτο λουλούδια. Ο νέος ἔξακολουθοῦσε νάνε ἀκόμα ταραγμένος. Καμμιὰ μεγάλη δούκισσα ὡς τότε δὲν εἶχε περάσει τό κατώφλι τής χαριτωμένης του κατοικίας.

Κατά τής τέσσερις καὶ μισή περίπου, ή ιδιοκτήτρια του σπιτιού ἔπρεπε νά πάγη νά ἐπισκεφθῆ στό νοσοκομεῖο τήν ἀρρωστη κόρη της.

— Περνῶντας ἀπ' τό ζαχαροπλαστεῖο, εἰδοποιεῖστε, σᾶς παρακαλῶ, τόν ζαχαροπλάστη νά μοῦ στείλη ἐγκαίρως τό παγωτό, τής εἶπε δ νέος.

— Κατά τής πέντε χτύπησε τό κουδούνι. Μπροστά στήν πόρτα στεκόταν δη μεγάλη δούκισσα Βέρα... μόνη!

— Νόμισα πώς φέρναν τό... παγωτό... μούρμούρισε δ νέος ταραγμένος.

— Τό παγωτό φτάνει πάντα ἀργά! εἶπεν ἔκείνη γελῶντας. Μήπως ἔφτασαν κιόλας οι φιλοξενούμενοί σας; Η κυρία μου τής τιμῆς εἶνε δυστυχῶς ἀρρωστη!

— Επιτρέψτε μου νά σᾶς σερβίρω ἐγὼ δ' ἴδιος τό τσάι. τής εἶπε δ Φρέντ παίρνοντας θάρρος. Η σπιτονοικοκυρά μους ἤταν ἀνάγκη νά πάγη νά δη δρωστη κόρη της.

— Περίφημα! φώναξε δ μεγάλη δούκισσα.

Καὶ μόλις δ Φρέντ βγῆκε δξω, πήδησε κοντά στό τηλέφωνο κι' ἔκοψε τά σύρματα μ' ἔνα σουγιαδάκι πολὺ ἀκονισμένο πούχε βγάλει ἀπό τήν τσέπη της. Οταν γύρισε δ Φρέντ τούριξε μιὰ φλογερή ματιὰ καὶ μ' ἔνα δελεαστικό χαμόγελο ρώτησε:

— Μπορῶ νά σᾶς παρακαλέσω νά μοῦ προσφέρετε ένα ποτηράκι λικέρ;

Ο Φρέντ γέμισε σύντομα δυὸ ποτηράκια. Ένω διαφέρει τό μπουκάλι στό ντουλάπι, ή Βέρα τίναξε ἀπό ἔνα χαρτὶ λίγη σκόνη στό ένα ἀπό τά δυὸ ποτηράκια.

Μὰ δὲν πρόκαναν νά πιοῦν τό λικέρ. Τό κουδούνι χτύπηχαρούμενα κι' δ Φρέντ πήγε ν' ἀνοίξῃ τήν πόρτα.

Ανάμεσα ἀπό τή στιγμή στη πόρτα ή Βέρα ἀκουσε μιὰ ἀνδρικὴ φωνὴ κι' ἀρχίσε νά ἀφουκράζεται.

— Ήλθες, ἐπὶ τέλους! φώναξε δ Φρέντ. Μὰ ποῦ είνε δ' ἀρραβωνιαστικά σου;

— Δὲν σὲ καταλαβαίνω... εἶπεν δ φωνή.

— Δὲν πήρατε λοιπόν τό προσκλητήριό μου;

— Τό προσκλητήριό σου;



— Θεέ μου, τά διαμάντια μου!...

"Όχι!... Ήρθα απλώς νά σου φέρω τό τελευταίο ρομάντο τού Ούάλλας.

Ή μεγάλη δούκισσα γέλασε πονηρά μέσα της.

— "Έχεις φιλοξενούμενον στό σπίτι; ρώτησε ή φωνή.

— Μιά Ρωσίδα μεγάλη δούκισσα, ψιθύρισε δέ Φρέντ.

Ένδιαφέρεται γιά τή συλλογή μου τῶν πολυτίμων λίθων.

— Χούμ!... έκανε ο άστυνομικός Μπάλκε μὲ δυσπιστία, γιατί αὐτός ήταν ο ἐπισκέπτης.

Ο Φρέντ πειράχτηκε. Μὰ ώστόσο ώδήγησε τό φίλο του στήν αἴθουσα ποὺ βρισκόταν ή μεγάλη δούκισσα.

Έκείνη δάγκωσε τά χείλη της μὲ τά λευκὰ δυντάκια της. «"Ασχημα! Πολὺ ἀσχημα τήν ἔχω!"» είπε μέσα της.

Ο άστυνομικός βλέποντας τήν κυρία σταμάτησε γιά μιὰ στιγμή ἐκπληκτος. "Υστερα ξέσπασε σ' ἓνα χαιρέκακο γέλιο καὶ τήν ἐπλησίασε.

— Βέρα Μύλλερ!... τής είπε εἰρωνικά. Πολυαγαπημένο μου παιδί, ποιὸς νὰ τὸ ἔλεγε πώς θὰ μπορούσαμε νὰ συναντηθοῦμε τόσο σύντομα;... Πᾶνε δυὸς χρόνια τώρα, ἀπὸ τότε ποὺ κατασκευάζατε τά κίθηλα τραπεζογραμμάτια. ήαὶ τώρα; Τ' ἀρπάξατε τά διαμάντια τού φίλου μου ή ἔφτασα ἀρκετά γρήγορα γιά νὰ σᾶς ἐμποδίσω;

Πίσω του στεκόταν ο Φρέντ, μὲ τὰ μάτια δρθάνοιχτα, μὴ μπορῶντας ν' ἀρθρώσῃ λέξι.

Ο άστυνομικός πλησίασε τώρα, μ' ἓνα ἐντελῶς ἀδιάφορο ύφος, στό τραπέζι, ἀρπάξατε τό ποτηράκι μὲ τὸ λικέρ καὶ τό ἄδειασε μὲ μιὰ ρουφηξιά.

Η Βέρα τὸν κύτταξε μὲ ἀγαλλίασι. Εἶχε πιῆ τὸ λικέρ μὲ τὸ ναρκωτικό. "Εξαφνα ή τυχοδιώκτις ρίχτηκε χάμου στενάζοντας:

— Είμαι χαμένη!... Δὲν θὰ βαστάξω σὲ τέ τοια ντροπή... Θεέ μου, αἰσθάνομαι τόσο πόνο! Πεθαίνω!... "Ενα γιατρό!...

Ο Φρέντ, πολὺ ταραγμένος ἀκόμα, ἔτρεξε σὰν τρελλὸς ἔξω γιά νὰ βρῇ γιατρό.

Ο άστυνομικός Μπάλκε πλησίασε στό τηλέφωνο καὶ χαμογελῶντας είπε στή Βέρα:

— Μποροῦμε καὶ νὰ τηλεφωνήσουμε στὸ γιατρό!...

Μὰ ξανάθαλε σὲ λίγο στή θέσι του τὸ ἀκουστικό.

— "Εχετε κιόλας κόψει τά σύρματα... εἰ. πε. Όμολογῶ πώς εἰσθε ύπερβολικά ἐπειτήδεια. Μὰ μείνετε ήσυχη! Εἶνε πολὺ τυχερός ο Φρέντ ποὺ ἔφτασα στήν ὅρα μου.

— Πέτυχα τὸ σκοπό μου, ψιθύρισε ἔξαφνα η Βέρα, βλέποντας δτὶ ο άστυνομικός τρίκλιξ. Καὶ τώρα στὸ ἔργον!...

— Θεέ μου! βόγγησε ο Μπάλκε πέφτοντας σὲ μιὰ πολυθρόνα...

Εἶχει κοιμηθῆ κιόλας.

Η «μεγάλη δούκισσα» δὲν κοπίασε καὶ πολὺ γιὰ ν' ἀνοίξῃ τὸ γραφεῖο τού Φρέντ. Σὰ τέλεια ἔμπειρη ποὺ ήταν, διάλεξε τά πολυτιμότερα πετράδια κ' ὑστερα τό ἔσκασε ἀπ' τὸ σπίτι μὲ προφύλαξι.

Μετὰ δέκα λεπτά ἔφτασε κι' ο Φρέντ μὲ τὸ γιατρό. Μόλις εἶδε πώς η Βέρα ήταν φευγάτη, ο άστυνομικός κοιμισμένος καὶ τὰ διαμαντικά του εἶχαν κάνει φτερά, σωριάστηκε κάτω σὰν κεραυνόπληκτος.

— Θεέ μου, τὰ διαμάντια μου!

Ο γιατρός είχε σαστίσει.

— Ασφαλώς σ' αὐτὸ τὸ σπίτι εἶνε ὅλοι ή πορωστοι ή τρελλοί... μουρμούρισε.

R. L. ROSCH

ΤΑ ΠΤΕΡΙΕΡΓΑ

100.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

Πρὸ δύο μηνῶν στήν Αμερική, δέκατομη μυριούχος βιβλιόφιλος Ρούμπερτ Ρίς, ἀγόρασε ἓνα σπάνιο βιβλίο ἀντὶ τοῦ μυθώδους ποσοῦ τῶν 100.000 δολαρίων, δηλαδή 10 περίπου ἑκατομμυρίων δραχμῶν.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶνε τὸ πρώτο ἀντίτυπο τῆς Αγίας Γραφῆς ποὺ τύπωσε δέ Γοι τεμβέργιος καὶ προέρχεται ἀπὸ τή βιβλιοθήκη τῆς μονῆς τοῦ Μέλκ τῆς Αύστριας, ὅπου βρισκόταν διῆς σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΕΖΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ

(Τοῦ Henri Schole)

Δυὸς σιωπές ἔρημες καὶ χώριες εἶμαστε τώρα.

Δυὸς σιωπές γεμάτες θλῖψι καὶ ἀγάπη.

Δυὸς ματιές εἶμαστε, ποὺ ἐνωμένες κάποτε εύφραίνονταν ἀπὸ τήν ήδονή τοῦ ἔρωτος, καὶ τώρα χαμένες βρίσκονται στὸν κόσμο...

Καὶ τώρα σὰν δυὸς ἀστρα μοιάζουμε ποὺ κρυφολάμπουν πίσω ἀπὸ σκοταδερά κλαδιά...

Δυὸς χέρια εἶμαστε χωρισμένα, ποὺ ἄλλοτε μόνο μὲ τ' ἀγγιγμά τους θὰ ἔφερναν χαρά, θὰ ἔφερναν εύτυχία...

Δυὸς ψυχές εἶμαστε ποὺ δέρνονται τώρα στὰ κύματα τοῦ πελάγους...

Δυὸς ἀγκαλιές εἶμαστε δίχως τὰ σώματά των...

Δυὸς ἔρημα πουλιά...

Νά! τί εἶμαστε τώρα...

Μιὰ ώρα ποὺ ἀργεῖ τόσο νάρθη καὶ ποὺ περνάει τόσο γρήγορα...

— Ενα λουλούδι ποὺ ἀνθίζει καὶ μαραίνεται...

Μιὰ σιωπή βαρεία καὶ παρατεταμένη.

— Ενας χωρισμός...

— Ενας θάνατος...

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

(Τοῦ Herder)

Στήν μεγαλόπρεπη πομπή τῆς ζωῆς πέρασε χθές ἓνα πλάσμα ποὺ εἶχε τίς φτερούγες τοῦ ἔρωτα...

Ποὺ εἶχε χέρια σὰν δυὸς κρίνα...

Τὰ χέρια ἔκεινα ἀπλώθηκαν τότε σὲ μένα.

Τὰ χέρια ἔκεινα — σὰν δυὸς κρίνα — κρατοῦσαν τή ζωή μου...

Στή μεγαλόπρεπη πομπή τῆς ζωῆς τὸ πλάσμα ἔκεινο, ποὺ ἔμοιαζε σὰν ἔρωτας, κρατάει τώρα στὰ κρινένια χέρια του κάποια σημαία!...

Κ' εἶνε ἀπὸ βαρύτιμο μεταξωτὸ φτιαγμένη σημαία ἔκεινη...

— Ερωτικοὶ σκοποὶ ύψωνονται στὰ χάρη...

— Ήχοι ἀπὸ παράξενες φωνές, ἀπὸ φωνές δ. γάπης, πόθων καὶ ἐλπίδων...

— Η ἀνοίξις ἔσειε τίς πτυχές τῆς σημαίας σὰν ἀνέμιζαν...

— Η δύναμις τοῦ ἔρωτα σου περνοῦσε στήν καρδιά μου βιαστικά...

Τί λυπημένες δρες!

Τί ίχνη ἀνεξίηλα ἀναμνήσεων...

Μὰ πίσω σου! πίσω ἀπὸ τὸν ἔρωτα κι' ἀπὸ σημαία σου! δ. ἀγάπη... ποιά ήταν ἔκεινη ή σκιὰ ποὺ ἔφτανε μ' ἐσὲ γοργή; Πίσω ἀπὸ σένα ἔφτανε, σὲ μαῦρο κρέπι τυλιγμένος ἔνας ἀντρας.

Σκυφτός καὶ μελαγχολικός ήταν ἔκεινος δ. ἀγάπη!

Κ' εἶχε στεγνό τὸ πρόσωπο καὶ γυάλιζαν τὰ δόντια του, μέσ' ἀπ' τὰ κόκκινα χείλη ποὺ ἐσφιγγε ἀπὸ πίκρα...

Κι' ἔρχόταν ἄφωνος, δ. ἀνθρωπος ἔκεινος...

Κι' ἐσφιγγε τὰ χείλη του ἀπὸ πίκρα...

Οὔτε θυμάμαι πειὰ τὰ λόγια του ποὺ εἶπε ..

— "Εμεινα μόνος κι' ἔτρεμα.

Κάποια φωνή μόνο ή μνήμη μου ἀκόμα υγκρατεῖ...

Κάποια βραχνή φωνή:

— Κύτταξε, δὲν υπάρχει πειὰ πνοή... Ο έρωτας κρατάει τή σημαία κι' ἔγω κρατάω τὸν ἔρωτα...

— «Είμαι δ. θάνατος καὶ κυθερώνω ἀπόψε τίς ψυχές σας...»

