

ΕΥΘΥΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΩΝ ΜΑΞ ΚΑΙ ΑΛΕΞ ΦΙΣΕΡ

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ Κ. ΣΑΛΥΜΩ

Ο ΤΑΝ ο Σαλυμώ ξαναγύρισε στο σπίτι του από τη δουλειά του, βρήκε τη γυναίκα του ξαπλωμένη φαρδιά· πλατειά άπλωτο στο κρεβάτι της.

Ήταν νεκρή! "Η, καλύτερα, είχε αυτοκτονήσει, όπως φανέρωναν ένα σωρό σπέρτα που θρискόντουσαν άπλωτο στο κομμοδίνο, χωρίς κεφάλι. Η δυστυχισμένη είχε θγάλει με άγγελική ύπομνη τά θειάφι τους και είχε δηλητηριαστή!

"Η κ. Σαλυμώ, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε κανένα λόγο να εγκαταλείψει αυτόν το μάταιο κόσμο. Μά ήταν μία γυναίκα που ό,τι έλεγε το έκανε. Και επειδή δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να λέει και να ξαναλέει από το πρωί ως το βράδυ στο σύζυγό της: «Ζωή είν' αυτή μαζί σου ή κόλαση; Βαρέθηκα κιά! Θά σκοτωθώ!» κι' επειδή εκείνος της άπαντούσε: «Σκοτώσου!» άποφάσισε έπιτέλους, μία φορά, να πραγματοποιήσει την άπειλή της και... δηλητηριάστηκε!

Οι μεγάλοι πόνοι, όπως τόσες φορές έχει πιστοποιηθή, είνε βουβοί. Μπροστά στο θάνατο πρέπει να σωπαίνη κανείς και να άποκαλύπτεται. "Ετσι κι' ο Σαλυμώ άντικρύζοντας το πτώμα της σύζυγού του, δεν ξέσπασε σε άναρθρες κραυγές. Κι' επειδή, σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε, άποφάσισε να συλλογιστή τά έγκόσμια. "Αφισε λοιπόν τη νεκρή και μπαίνοντας στην τραπεζαρία, στάθηκε μπρός στο τραπέζι που ήταν στρωμένο.

— Διάβολε! μουρμούρισε. Σήμερα βρήκε ν' αυτοκτονήσει. Κι' εγώ που είχα καλεσμένους το βράδυ σε τραπέζι τους Λαμπέρ! Ποτέ ή γυναίκα αυτή δεν έκανε ένα πράγμα σωστό!...

"Επειτα για να είν' έν τάξει με τις διατυπώσεις, έστειλε τον ύπρητή του για να φωνάξη έναν άστυφύλακα.

Σε λίγο ο άστυφύλακας έφτασε...

Ο Σαλυμώ όταν τον είδε, βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Δέν ήξερε με ποιό τρόπο να του άναγγείλη το τρομερό δυστύχημα που τον είχε χι'πήσει.

"Εδίσταζε...

"Επρεπε τάχα να του πη: «Είνε τρομερό, κύριε άστυφύλαξ! Είνε φριχτό! Η πολυαγαπημένη μου γυναίκα...»

"Η έπρεπε να έκθέση τά πράγματα πιο άπλά και να του πη: «Κύριε άστυφύλαξ, ή κ. Σαλυμώ το γένος Λωράν, αυτοκτόνησε. "Επιστρέφοντας από τη δουλειά μου την βρήκα νεκρή!

Στο τέλος, μη ξέροντας ποιά άπόφασι να πάρη, περιωρίστηκε να γνέψη στον άστυφύλακα να τον άκολουθήση.

Ο άντιπρόσωπος της Δημοσίας "Ασφαλείας, μόλις μπήκε

Περισσότερο από ένα έκατομμύριο λίρες στερλίνες!... "Αν προσθέσουμε δε σ' αυτό το έκατομμύριο και τά δυο έκατομμύρια λίρες στερλίνες που άξίζει το περίφημο χρυσό σερβίτιο για χίλια πρόσωπα, βλέπουμε ότι μόνο με τά χρυσαφικά του ο Βασιλεύς της "Αγγλίας είνε πλουσιώτερος από κάθε άλλον Βασιλέα.

Δέν έχει όμως μόνο πολύτιμα κοσμήματα, αλλά και πολύτιμα βιβλία. Τά παλιά και σπάνια βιβλία του στοιχίζουν σωστές πεντακόσιες χιλιάδες λίρες στερλίνες. Τέλος, ή περίφημη συλλογή γραμματοσήμων του Βασιλέως Γεωργίου Ε', δηλαδή του πατέρα του, που την έκληρονόμησε και αυτήν, άξίζει 450 χιλιάδες λίρες στερλίνες, γιατί είνε ή μεγαλύτερη του κόσμου.

"Επίσης, το βεστιάριό του με τις άναρίθμητες στολές του, είνε άσφαλισμένο με 45 χιλιάδες στερλίνες. "Ακόμη πρέπει να προσθέσουμε ότι ή άξία των σταύλων του, των αυτοκινήτων του και των άεροπλάνων του φτάνει τις 220 χιλιάδες λίρες στερλίνες.

Καθώς βλέπετε λοιπόν, ο Βασιλεύς "Εδουάρδος είνε ο πλουσιώτερος άνθρωπος του κόσμου!...

Π. Α. ΜΠΑΡΤΟΝ

στο δωμάτιο της νεκρής, έρριξε μία ματιά στο πτώμα, έπειτα κάθησε σε μία πολυθρόνα και, δείχνοντάς το με το δάχτυλό του, είνε έπίσημα:

— Αυτή ή γυναίκα είνε νεκρή!

"Επειτα ζήτησε από τον Σαλυμώ να τον καταστήση ένημερο της αίτίας που είχε προκαλέσει το θάνατο.

Ο Σαλυμώ σκέφτηκε λίγο, έψαξε να βρη μία φράσι σύντομη κι' έκφραστική και είνε:

— Πήρε δηλητήριο!

— Πήρε δηλητήριο! έπανέλαβε κι' ο άστυφύλακας.

"Επειτα σηκώθηκε και ξαναείνε:

— Πήρε δηλητήριο, είνε; Πάω να ειδοποιήσω τον κύριο άστυνόμο για τις διατυπώσεις. Θά ξαναγυρίσω μαζί του σε λίγο...

Κι' έτοιμάστηκε ν' άποσυρθη.

Μά περνώντας μπρός άπ' το κομμοδίνο στάθηκε. Κύτταξε μία στιγμή τά άκέφαλα σπέρτα, των όποιων το θειάφι είχε προκαλέσει το θάνατο της κ. Σαλυμώ κι' έπειτα παίρνοντάς τα στα χέρια του άρχισε να τά περιεργάζεται με προσοχή.

— "Ω! "Ω! έκανε.

— Τι συμβαίνει; ρώτησε ξαφνιασμένος ο κ. Σαλυμώ.

— "Ω! "Ω! ξανάκανε ο άστυφύλαξ. Το πράγμα είνε πάρα πολύ σοβαρό!

— Μά τί συμβαίνει, κύριε άστυφύλαξ; Προς Θεού, εξηγηστε μου!

— Μ' αυτά τά σπέρτα δηλητηριάστηκε ή σύζυγός σας;

— Ναι, έπιβεβαίωσε ο Σαλυμώ.

— "Αφού είν' έτσι, είνε ο άστυφύλαξ, είνε υποχρεωμένος να σας κάνω μήνυσι.

— Πώς; Τί; έκανε κατάπληκτος ο Σαλυμώ.

— Ναι, θα σας κάνω μήνυσι, άπάντησε ο άστυφύλαξ, γιατί τά σπέρτα αυτά είνε λαθρεμπορικά. Η σύζυγός σας αυτοκτόνησε με σουηδικά σπέρτα, των όποιων άπαγορεύεται ή κατανάλωσις στη Γαλλία.

Και θγάζοντας το μπλόκ του, πήρε τά στοιχεία του Σαλυμώ.

"Επειτα του είνε:

— Η ιστορία αυτή θα σας στοιχίση τουλάχιστον είκοσι ημερών φυλάκισι και δυο χιλιάδες φράγκα πρόστιμο.

Και άπλώνοντας το χέρι του έπρόσθεσε με φωνή έπιτακτική:

— Και τώρα έτοιμαστήτε να μ' άκολουθήσετε στο Αυτόφωρο.

Ο Σαλυμώ χλώμιασε και τραύλισε:

— Πώς; Τί;

— Στο Αυτόφωρο, επανέλαβε ο άστυφύλακας. "Ελάτε, άς μη χάνουμε καιρό...

— Και ή κηδεία της γυναίκας μου; Ποιος θα φροντίση γι' αυτό...

— Αυτό δεν μ' ενδιαφέρει... "Εμένα μ' ενδιαφέρει μόνο το καθήκόν μου...

Και θγάζοντας το χέρι του επάνω στον ώμο του Σαλυμώ, έπρόσθεσε:

— "Εμπρός! Πάμε...

Ο Σαλυμώ άρχισε τότε να τραθάη τά μαλλιά του και να φωνάξη:

— "Ω! την καταραμένη! Την καταραμένη! Που να την πάρη ο διάβολος! Που να την ρουφήξη ή κόλασις!... Πάντα ήταν ή άφορμή κακών για μένα. Και μία φορά που θέλησε να μου κάνη ένα καλό με το θάνατό της, με στέλνει στη φυλακή!... Δεν μπορούσε να δηλητηριαστή με σπέρτα του μονοπωλίου; Γιατί τήχουμε το μονοπώλιο; Ζημίωνε το Κράτος... Θά ζημιώση κι' έμένα... Ο διάβολος να την πάρη και να την σηκώση!...

ΜΑΞ ΚΑΙ ΑΛΕΞ ΦΥΣΕΡ



— "Ω!... "Ω!... έκανε ο άστυφύλακας.