

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡ ΓΚΕΛΟΥΣ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

KΑΘΙΣΜΕΝΟΣ σ' ένα βράχο κοντά στήν άκρογιαλιά ό Πέτρος συλλογιζότανε... Ήταν τόσο δυστυχισμένος! Είχε χάσει πρό δύλιγων μόλις ώρων τη Φανσέττα του, τήν ώραιά και χαριτωμένη άρραβωνιαστικιά του, πού τήν είχε άγαπησε με σόλο τό πάθος τών είκοσι πέντε χρόνων του... Ή Φανσέττα, ή κόρη του Μπάρμπα-Μπέλκ, είχε πεθάνει και έκεινο τό άπογευμα τήν είχαν θάψει στό μικρό νεκροταφείο τής πόλεως.

Ο Πέτρος σήκωσε λίγο τό κεφάλι του και άναστέναξε βαθειά. Είχε άρχισε πειά νά βραδυάζη. Κατόπιν σηκώθηκε και άρχισε νά περπατά σκοπτα μέσα στους άγρους. Βάδιζε άργα, με τό κεφάλι σκυμμένο, χωρίς νά καταλαβαίνη πού πήγαινε.

Χωρίς νά θέλη τά μάτια του πέσανε στό ψηλό καμπαναριό τής έκκλησιάς του νεκροταφείου. "Εγινε κατακίτρινος και στάθηκε σάν καρφωμένος στή θέσι του... Νά, έκει, πίσω από τά κυπαρίσσια, βρίσκεται θαμμένη ή Φανσέττα... Έκει, είχαν θάλει μέσα σ' έννα ξύλινο φέρετρο τήν άγαπη του, έκει σ' ένα βαθύ λάκκο είχαν κατεβάσει τό άγγελικό κορμί της.

"Η νύχτα άρχισε, ν' άπλωνται πειά τριγύρω στήν έρημη φύσι και τά πρώτα άστερια έλαμπαν στόν ούρανό...

Ο Πέτρος είχε προχωρήσει άρκετά πρός τό δρόμο του κοιμητηριού και διέκρινε πειά τούς πέτρινους σταυρούς τών τάφων του. Σκεφτικός όπως ήταν και με τό ίδιο άργο και κλονισμένο βήμα εκκανε τό γύρο του περιβόλου κι' έφτασε ώς τήν μεγάλη κιγκλιδωτή πόρτα. Έκει έπεσε έξαντλημένος έπάνω στά σιδερένια κάγκελλά της, με τά μάτια θυμισμένα στό πυκνό σκοτάδι, πού τού έκρυψε πειά τή θέα τών τάφων...

Μιά άκατανίκητη έπιθυμία είχε γεννηθή στήν ψυχή του. "Ηθελε νά πάρη νά πέση έπάνω στό νωπό χώμα του μνήματος τής Φανσέττας και νά τό ποτίση με δάκρυα. Τού φαινόταν πώς αύτό θά τόν άνακούφιζε...

— "Οχι! είπε μέσα του. "Οχι. Δέν πρέπει νά πάω τέτοια ώρα στόν τάφο της...

Μά δέν μπόρεσε ν' άντισταθή στήν έπιθυμία αύτή πού τού είχε πειά κυριεύσει τήν ψυχή και σκαροστώνοντας γρήγορα έπάνω άπό τήν κιγκλιδωτή πόρτα πού ήταν θειστή, πήδησε μέσα στόν περίβολο του νεκροταφείου...

Τό σκοτάδι ήταν πολύ πυκνό. "Ενας ψυχρός άνεμος είχε άρχισε νά φυσάνε άνάμεσα άπό τά ψηλά κυπαρίσσια. Ο Πέτρος άρχισε νά αισθάνεται κάποιον φόβο μέσα του. Θυμόταν τίς ιστορίες τών βρυκολάκων πού μικρός είχε άκούσει. Καύσως περπατούσε άνατριχιαζε σε κάθε του βήμα. Τού φαινόταν πώς άκουγε έκει κοντά του τόν παράξενο θόρυβο... Τά μάτια του ήσαν θολωμένα. Δέν μπορούσε πειά νά προχωρήση. Στάθηκε άκινητος και ήταν έτοιμος νά γυρίση πισω γιά νά φύγη άπ' τή φοιτερή αύτή κατοικία τών νεκρών, όταν έξαφνα, καθώς έκανε νά στρίψη άπό μιά δεντροστοιχία, σταμάτησε πάλι και τέντωσε τ' αύτιά του. Ιού φάνηκε πώς είχε άκουσει κάποια φωνή.

— Μπά! είπε μέσα του. "Ο άνεμος θά είνε!

Και παίρνοντας τότε λίγο θάρρος άπεφάσισε νά προχωρήση άκομα μερικά βήματα και νά φθάση στόν τάφο τής Φανσέττας πού ήταν έκει κοντά.

Τή στιγμή άμως αύτή, μιά κραυγή τρόμου ξέφυγε άπ' τό στόμα του. "Ο Πέτρος, με δύλανοιχτα τά μάτια του, κατακίτρινος και τρέμοντας άπό τό φόβο του, ωπιοθοχώρησε με τά μάτια στηλωμένα μπροστά του. Τά γόνατά του λύγισαν και πιάστηκε άπό ένα σταυρό γιά νά μή πέση κάτω. Μη-

πως ώνειρευότανε; Και άμως όχι! Σε όλιγων θημάτων ζόποστασι δυό σκιές κουνιώντουσαν, οάν νά έτρεχαν, μεσα στο σκοτάδι... Χωρίς άλλο θά ήσαν νεκροί, πού είχαν θγή άπ' τόν τάφο τους! "Ενας κρύος ίδρως τού έλουσε τό κορμί και χωρίς νά θέλη έκλεισε τά μάτια και έγειρε οάν λιποθυμισμένος έπάνω στήν μαρμάρινη πλάκα ένός τάφου πού ήταν διπλα του.

Τή στιγμή άμως έκεινη, μιά γυναικεία σπαρακτική φωνή τόν έκανε ν' άναπτηδήση άπ' τή θέσι του... "Η τρίχες τής κεφαλής του ωρθώθηκαν και ένα δυνατό ρίγος τού πέρασε άλλο τό κορμί του. Μα τί συνέβαινε λοιπόν; Μήπως ήτανε άρα γε πεπρωμένο νά δή έκεινο τό βράδυ τίποτε τρομερό, τίποτε ύπερφυσικό! ;...

"Αν και τό θέαμα τών δύο αύτων σκιών τόν τρόμαξε τόσο, έν τούτοις δέν μπορούσε νά ξεκολλήση τά μάτια του άπό τό μέρος όπου τίς είδε. Τή στιγμή έκεινη ή σκιές είχαν έξαφανιστή και άντικρυ του, κάτω στό χώμα, έβλεπε τώρα μερικούς φωσφορίζοντας άτμούς νά χορεύουν έλαφρα μέσα στό σκοτάδι.

Χωρίς πειά νά σκεφθή τίποτ' άλλο, ο Πέτρος άπομακρύνθηκε σιγά-σιγά άπ' τό μέρος έκεινο και πήρε τό δρόμο πού θά τόν έφερνε στήν έξοδο του κοιμητηρίου. Τή στιγμή άμως αύτή, καθώς περνούσε άπό τόν τάφο τής Φανσέττας, είδε μιά λευκή σκιά νά θγαίνη άπό μέσα.

— Θεέ μου! Θεέ μου! ψιθύρισε ο Πέτρος... Ποιά είνε αύτή; Κάπου έχω ίδη τό πρόσωπό της....

Μά δέν μπόρεσε νά τελειώση τή σκέψη του. "Ενα μαύρο σύννεφο πέρασε άπ' τά μάτια του και ζαλιστήκε...

"Η σκιά προχώρησε κατ' έπάνω του σάν νά βιαζότανε νά τόν πλησιάση... Δυό βήματα μόλις τήν χωρίζαν άπ' τόν Πέτρο, άταν έκεινος άνοιξε λίγο τά μάτια του και τήν κύτταξε.

— Παναγία μου, Παναγία μου! έβαλε μιά φωνή ό νέος... Είν' έκεινη... Είν' έκεινη!...

"Ενα λευκό χέρι άπλωθηκε μέσα στό σκοτάδι και μιά φωνή γλυκεία άκούστηκε στήν άπόλυτη έκεινη ήσυχία του κοιμητηρίου:

— Πέτρο, Πέτρο... Ήσύχασε! Εγώ, έγω είμαι. "Η Φανσέττα σου!

— Ο νέος δέν τόλμησε ν' άνοιξη πειά τά βλέφαρά του.

— Πέτρο, Πέτρο... Είμ' έγω, η άγαπημένη σου... Δέν πέθανα!... Ζώ, ζώ άκομα...

— Ο Πέτρος άνοιξε δειλά τά μάτια του. "Ηταν πράγματι ή Φανσέττα πού είχε πέσει στά πόδια του και τόν κυττούσε με δάκρυα...

— Τί τρομερός έφιάλτης! "Ενα ρίγος και μιά άγωνία τόν τράθηξαν. Χωρίς νά θέλη, έκανε νά φύγη, άλλα έκεινη τόν τράθηξε κοντά της...

— "Ακουσε, Πέτρο, τού ψιθύρισε. "Έκεινο πού έβλεπεις μπροστά σου αύτή τή στιγμή είνε πράγματι φρικώδες και άπιστευτο. Και άμως! Ηά. Κύτταξε αύτά τά κόκκινα στίγματα πού έχω στό φόρεμά μου. Λίγες στιγμές πρίν μ' έξυπνησε άπ' τήν κάσσα μου ένας φρικτός πόνος στό άριστερό χέρι... Μόλις σηκώθηκα είδα δυό άνθρωπους νά φεύγουν γρήγορα άπ' τόν τάφο μου και νά τρέχουν σάν μανιασμένοι.

— Και έδειξε στόν Πέτρο τό άριστερό χέρι της... Από τό μεσαίο της δάκτυλο τό αίμα έσταξε σιγά-σιγά σε χοντρές σταγόνες... Ο Πέτρος νόμιζε άκομα πώς θνετεύεται και περίμενε άπό στιγμή σε στιγμή νά δή τή σιλουέττα τής πολυαντημένης του νά έξαφανιστή μέσα στό σκοτάδι έκεινο πού άπλωνόταν γύρω του...

— Μά δέν ήταν ζνειρό αύτό πού έβλεπε. "Η Φανσέττα ήταν (Συνέχεια στή σελίδα 54)



ΤΟ ΣΑΚΚΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 28)

— Εύτυχῶς ποὺ δὲ Ζάκ εἶνε αὐτὴ την ὥρα σκοπὸς, εἰπε κάποιος ἀπ' αὐτούς. "Ετσι δὲν ύπάρχει κανένας κίνδυνος.

— Πότε θὰ περάσουμε ἀπὸ τὸ μέρος ποῦ χωρὶς συμφωνήσει νὰ πετάξουμε τὰ σακκιά μὲ τὸ χασίς στὴ θάλασσα;

— Σ' ἔνα τέταρτο τῆς ὥρας. Θὰ δοῦμε ἐκεῖ ἔνα μικρὸ φῶς κόκκινο.

Η λάμψις τοῦ φαναριοῦ πλησίαζε. "Ο Μέλντον διέκρινε τοὺς ναῦτες μέσ' ἀπ' τὸ πανὶ τοῦ σακκιοῦ. "Ενας ἀπ' αὐτοὺς ἔσκυψε πάνω ἀπ' τὸ σακκί διοῦσαν αὐτὸς κλεισμένος.

— Αὐτὸς τὸ σακκί δὲν εἶνε καλὰ κλεισμένο, μουρμούρισε. Καὶ, παίρνοντας ἔνα σκοινὶ, ἔδεσε γερά τὸ σακκί στὸ ἄπανω μέρος. "Επειτα θέλησε νὰ τὸ σηκώσῃ.

— Εἶνε πολὺ βαρὺ, εἶπε. Βοηθήστε με...

"Ετσι πῆραν τὸν Μέλντον καὶ τὸν ἀπόθεσαν στὴ γέφυρα. Αναρωτιόταν τώρα μὲ ἀγωνία τί θὰ τὸν ἔκαναν; Θὰ τὸν κατέβαζαν τάχα σὲ καμμιά βάρκα αἰγυπτιακή;

Οἱ ναῦτες ἐν τῷ μεταξὺ εἶχαν ξανακατέβει στὸ κῦτος γιὰ νὰ πάρουν καὶ τ' ἄλλα σακκιά. Ξαναγύρισαν ἀλαφροπατῶντας κι' ἔνας ἀπ' αὐτοὺς ψιθύρισε:

— Νὰ τὸ κόκκινο φῶς! "Εφτασε ἡ στιγμὴ...

Κι' ἀμέσως ἄρπαξαν τὸ σακκί, διοῦσαν αὐτὸν διοῦσαν τὸν καὶ τὸ πέταξαν ἐπάνω ἀπ' τὴν κουπαστή.

Ο δυστυχιμένος ἔπεισε στὸ νερὸ σὰν μολυσθένιος ὅγκος, κλεισμένος γιὰ καλὰ στὸ σακκί του. Λίγο ἔλειψε νὰ βγάλῃ μιὰ κραυγή... Μὰ τὸ νερὸ ἔφραξε τὸ στόμα του... Θὰ πέθαινε τάχα; Μιὰ μόνο ἐλπίδα σωτηρίας τοῦ ἔμενε... Νὰ μπόρεσῃ νὰ βάλῃ τὸ χέρι του στὴν τσέπη του, νὰ βγάλῃ τὸ σουγιά του κι' ἔπειτα νὰ κατορθώσῃ νὰ τὸν ἀνοίξῃ.

Μὲ μιὰ ἀπελπισμένη προσπάθεια, κατέβασε τὸ χέρι του καὶ τὸ ἔχωσε στὴν τσέπη του... Δὲν χρειάστηκε κατόπιν περισσότερο ἀπὸ μιὰ στιγμὴ γι' νὰ βγάλῃ τὸ σουγιά του καὶ νὰ τὸν ἀνοίξῃ...

Η ἀναπνοή του κοβόταν... Πνιγόταν... Μὰ ἡ λεπίδα τοῦ σουγιά ξέσκισε τὴ φυλακή του... Καὶ ἀμέσως μὲ φόρα ἀνέθηκε στὴν ἐπιφάνεια...

Εἶδε τότε μιὰ βάρκα ποὺ πλησίαζε... "Ηταν ἡ βάρκα τῶν λαθρεμπόρων, πούρχόντανε νὰ παραλάβουν τὸ χασίς. Ο Μέλντον, Μισοπεθαμένος, κολύμπησε ὡς τὴν ἀραβικὴ ὄχθη διοῦσαν ἔπεισε λιπόθυμος...

Τὴν ἄλλη μέρα προχώρησε στὴν ἔρημο, βάδισε πεθαίνοντας τῆς δίψας καὶ τῆς πείνας, κι' ἔφτασε τέλος ἔδω, διοῦσαν μπόρεσε νὰ ἔργασθη, ἀσφαλής πειὰ ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ δικαιοσύνη, μὰ χωρὶς ἐλπίδα ὅτι θὰ ξαναϊδῇ ποτὲ τὴν πατρίδα του.

— Αὐτὸς δὲν ξέρωπος δὲν εἶνε οὔτε τριάντα χρονῶν, εἰπε τελειώνοντας διοῦσαν πρόδενος. Καὶ φυίνεται γιὰ πενήντα, δὲν εἰν" ἔτσι; Μέσα σ' ἔξι μῆνες ὑπέφερε ὥσα δὲν ὑποφέρουν σὶ ἄλλοι μέσα σὲ εἴκοσι χρόνια...

ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΑΙΓΛΟΡ, ΤΟ ΕΙΔΟΛΟ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 32)

πρόσθεσε:

— Αὐτὴ εἶνε ὅλη ἡ ζωὴ μου... Μιὰ ζωὴ χωρὶς σημασία καὶ χωρὶς ἔρωτα...

— Καὶ τὰ ἀναρίθμητα γράμματα ποὺ λαμβάνετε κάθε ἡμέρα; τὸν ρώτησα ιστάπληκτος.

— "Ε, βέβαια! ἔκανε γέλωντας. Μὲ συγκινοῦν, μ' ἐνθουσιάζουν! Εἶνε ώραιο νὰ ἔχῃ κανεὶς τόσες πολλές θαυμάστριες! "Ωστόσο, ἔγω θὰ προτιμούσα νὰ ἔχω μιὰ μόνο! Γιατὶ, μὰ τὴν ἀλήθεια δὲν μπορῶ νὰ διαλέξω καμμιά. Εἶνε ὄλες τους ἀξιολάτρευτες! "Ετσι ζῶ μόνος, χωρὶς ἔρωτα...

— "Αν εἶνε δυνατόν! φώναξα κατάπληκτος.

— Μὰ τὰ ἔφήμερα εἰδύλλια δὲν λογαριάζονται! Διαμαρτυρήθηκε ὁ Μπόμπ. "Εγὼ μιλῶ γιὰ τὴν καρδιά... Πρὸς τὸ παρόν λοιπὸν εἶνε... διαθέσιμη! Ζῶ μόνος, σ' ἔνα «ράντσο», μακριὰ ἀπὸ τὸ Χόλλυγουντ καὶ δὲν ἔχω συντροφιά μου παρὰ τὰ κυνηγετικὰ σκυλιά μου, τ' ἄλογά μου καὶ τὶς καραμπίνες μου. Εἶμαι ἔνας μανιώδης κυνηγός...

— Γυναικῶν!...

— "Οχι, πουλιῶν! διαμαρτυρήθηκε ὁ Μπόμπ κοκκινίζοντας.

— Οπως σᾶς εἶπα, δηλαδὴ δὲν θέλει ὅλη τὴν ἀφέλεια ἐνὸς νεαροῦ Αμερικανοῦ, καλσόρες σκέψεις κι' ἀγνὲς ίδεες.

Δ. M. ΜΟΝΤΓΚΟΜΜΕΡΥ

Ο ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΛΙΛΙΑΝΑΣ

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 13)

— Θυμᾶσαι τὴν ἔσπερίδα τῶν Μπερτιέ; "Ηταν μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ εὔθυμες γιορτὲς τοῦ Πάρισιο... Εκεῖνο τὸ βράδυ λοιπὸν θέλησα νὰ ἔκπλήξω τοὺς φίλους μου καὶ... μεταφίεσθηκα σ' ἔναν ἄλλο! Φόρεσα μιὰ ξινθιὰ περροῦκα, ἔβαψα τὸ πρόσωπό μου μὲ μιὰ σοφὴ τέχνη, σὰν ζωγράφος ποὺ εἶμαι, φόρεσα ἔνα κομψὸ φράκο, ἄλλαξα λίγο τὴ φωνὴ μου καὶ μιὰ καὶ δυὸ τράβηξα γιὰ τὴν ἔσπερίδα τῶν Μπερτιέ... "Ημουν ἀγνώριστος! Καὶ μπορεῖς νὰ φαντασθῆς πόσο διασκέδαζα διοῦσαν ξαφνικὰ, δίχως νὰ τὸ ξέρω, βρέθηκα μπροστὰ στὴ Λιλιάνα. Ο διάβολος τότε μ' ἔθαλε νὰ ποίει μαζύ της, ἔτσι, γιὰ νὰ γελάσω, γιὰ νὰ τὴν κοροδέψω. Μὰ ὑστερα ἀπὸ τὸν δεύτερο χορὸ, τὰ πράγματα μπερδεύτηκαν. "Ηταν τόσο παράξενο νὰ βλέπω τὴ Λιλιάνα νὰ ἔρωτεμένη κι' ἔτοιμη γιὰ κάθε τρέλλα! "Επειτα ἡ σαμπάνια ἀποτελείωσε τὴν καταστροφή. Τὴν ἄλλη μέρα; Τὴν ἄλλη μέρα ξέσπασε τὸ δράμα. "Οταν ξεμέθυσα πειὰ εἶδυ καθαρὰ πώς δὲν μποροῦσα νὰ κάνω τίποτε. Μπορεῖς νὰ φαντασθῆς τὸ θυμὸ καὶ τὴν ἀπελπισία τῆς Λιλιάνας ἀν τῆς ἔλεγα τὴν ἀλήθεια. Δὲν τόλιησα λοιπὸν νὰ πῶ τίποτε κι' ἀφησα νὰ λησμονηθῇ σιγὰ - σιγὰ αὐτὴ ἡ ιστορία. Μὰ, καθώς βλέπεις, ἀντὶ νὰ ξεχαστῇ, φούντωσε περισσότερο! Κι' ἔπειτα φάνηκα ἀνανδρυς... "Αρχισα νὰ τῆς γράφω... Τί νὰ κάνω λοιπὸν τώρα; Τί νὰ κάνω;

— Νὰ πῆς τὴν ἀλήθεια, ποὺ νὰ πάρῃ ἡ ὄργη! φώναξα ἔξαλλος. Εἶνε ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ σωθῆς. "Επειτα, στὸ κάτω - κάτω τῆς γραφῆς, έσένα ἀγαπάει!

— "Οχι! στέναξε διοῦσαν ἀληθινόν. "Η Λιλιάνα ἀγαπάει έσαν ἄλλο... τὸν ἄλλο! Καὶ θὰ μοῦ κρατοῦσε κάκια σ' ὅλη της τὴ ζωὴ, ἀν τὸν ἔξαφάνιζα αὐτὸν τὸν ἄλλο ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς. Θὰ μὲ μισοῦσε σὰν νὰ τὸν εἶχε δολοφυτεῖσι!...

Κι' δὲ Λουσιέν ἔσκυψε τὸ κεφάλι, ἀπαρηγόρητος. Εἶχε δίκηο! Δὲν μποροῦσε πειὰ νὰ κάνῃ τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ πάπη νὰ κλειστῇ σ' ἔνα φρενοκομεῖο.

ΤΡΙΣΤΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 51)

μπροστά του διόκληρη, διοζώντανη, πραγματική, καὶ τοῦ μιλοῦσε ὅπως πρωτα. Γιὰ μιὰ στιγμὴ ὁ νέος πῆγε νὰ χωη τὸ λογικό του, μὰ στὸ τέλος κατάλαβε καὶ πείσθηκε σ' ἐκεῖνο ποὺ ἔθελεπαν τὰ μάτια του... Καὶ ἡ δύο ἐκείνες σκιές, που τὸν εἶχαν τρομάξει, λίγες στιγμὲς πρὶν, ήσαν κι' αὐτές δυὸ σκιές ἀνθρώπων. Εἶχαν ἔλθει, οἱ ἄθλιοι, ἐκεῖνοι γιὰ νὰ ξεθάψουν τὸν νεκρὸ τῆς Φανσέττας καὶ νὰ τὴν κλέψουν τὸ δαχτυλίδι ποὺ φοροῦσε στὰ χέρια της. Μὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τῆς πάρουν τίποτε, γιατὶ καθώς πῆγαν νὰ τῆς κόψουν τὸ δαχτυλό καὶ νὰ τῆς πάρουν τὸ δαχτυλίδι, ἐκείνη ξύπνησε. "Η Φανσέττα ποὺ εἶχε κατὰ λάθος ταφῆ ζωντανή, εἶχε πάθει νεκροφάνεια, ἔθγαλε τὴ στιγμὴ ἐκείνη μιὰ φωνὴ καὶ ξέφυγε ἀπὸ τὰ χέρια τους.

Η ἀνίερη ἐκείνη ἀπόπειρα τὴν κλοπῆς τὴν εἶχε σώσει ἀπὸ τὸν θάνατο...

ROBERT GOELUS

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 33)

— Ναι. — Σίγουρα; — Ναι... ναι... — "Ασε με τώρα, Ζαννέτα, πήγαινε νὰ παίξῃς... Δὲν τολμοῦσε πειὰ ν' ἀνοίξῃ τὰ μάτια. Τὸν ἔφοβιζαν τακτάδια ποὺ τὸν ἔκύκλωναν.

— Πήγαινε... Μὴ μὲ κυττάς πειὰ... Πήγαινε γρήγορα νὰ παίξῃς... Μὴ ξεχάσης νὰ τὸ δώσης τῆς μαμάς σου νὰ τὸ διαβάσῃ...

Αὐτὴ ὡπισθοδρομίσυσε σιγὰ - σιγά. Σταμάτησε ἀξαφνα καὶ ρώτησε μὲ κάποια ἐπιμονή:

— Μὰ ἔσὺ δὲν θὰ τῆς τὸ πῆγα καλύτερα;

— Εκεῖνος ξανάνοιξε τὰ μάτια· ἡ φωνὴ του εἶχε γίνει ἄδυ νατη:

— Ναι, ναι... μὰ πέσ' της τὸ ἔσυ, ἀν δὲν εἶμαι ἔγω ἔδω... ψιθύρισε ξεψυχισμένα.

HENRI BARBUSSE