



## ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΣΤΑ ΔΩΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΥ

("Άρθρον τοῦ γνωστοῦ "Αγγλος  
έξερευνητοῦ Σ. Τ. Στόνεχαμ.)

λου, μόλις συγκρατιόταν στήν κνήμη ἀπό μερικούς τένοντας. Ἀμέσως, ἀποφάσιστικά, ο Σμίθ ἔσκυψε καὶ μὲ δυὸ χτυπήματα τοῦ μαχαίριού του τις ἔκοψε.

'Ηταν πειά ἐλεύθερος, μᾶ... μ' ἔνα πόδι λιγώτερο!

Προσπάθησε τότε νὰ συρθῇ ὡς τὸ ὅπλο του, μὰ ὁ κροκόδειλος τὸν ἄρπαξε πάλι, ἀπ' τὸ γόνατο αὐτῆς τη φορά, καὶ ξανάρχισε νὰ τὸν τραβάῃ πρὸς τὸ ποτάμι. Γωρα ὅμως ὁ Σμίθ μποροῦσε νὰ τὸν χτυπήσῃ μὲ τὸ μαχαίρι του στὸ κεφαλί. Και πραγματικῶς τοῦ κατάφερε ἐπινειλημένα χτυπήματα.

Μὰ τὰ χτυπήματά του δὲν ἔφερναν κανένα ἀποτέλεσμα, γιατὶ χτυποῦσαν ἀπάνω στὰ σκληρὰ λέπια τοῦ τέρατος. Τέλος τὸ μαχαίρι τοῦ Σμίθ χώθηκε ὡς τὴ λαβὴ του μέσα στὸ μάτι τοῦ κροκοδείλου καὶ, αὐτῆς τὴ φορά τὸ τέρας τὸν παράτησε.

'Εξαντλημένος ὁ ἀτυχος κυνηγὸς σύρθηκε κατόπιν ὃς τὴν κατάσκηνωσί του, δπου οἱ ὑπηρέτες του προσπάθησαν τοῦ κάκου νὰ τὸν περιποιηθοῦν. Είχε χάσει ἐν τῷ μεταξὺ τόσο αἰμα, ὃστε σὲ λαγη ὥρα πέθανε.

\* \* \*

"Οσο γιὰ μένα, ἡ πιὸ δυσάρεστη περιπέτεια μὲ κροκοδείλους μοὺ συνεθῇ στὸν ποταμὸ Πεντζάνι. Μιὰ μερα, εἶχα πάρει τὰ σύνεργά μου μὲ τὸ σκοπὸ νὰ κατέέω στήν ἀκροποταμία καὶ νὰ φαρέψω. Μὰ στὸ δρόμο μου συνάντησα ἀπειρες δυσκολίες ἐξ αἰτίας τῆς ἀφθονῆς όλαστήσεως ποὺ φυτρωνε ἔκει.

Τέλος ὅμως κατώρθωσα νὰ ἀνακαλύψω ἔνα ἰδεῶδες μέρος γιὰ τὸ φάρεμα: 'Ηταν μιὰ γλώσσα ἄμμου ποὺ προχωροῦσε λοξὰ μέσ' στὸ ποτάμι, μήκους δεκαπέντε ποδιῶν καὶ πλάτους τεσσάρων. "Ακρη-ἄκρη σ' αὐτήν ὡρθωνόταν ἔνα δέντρο μὲ πυκνὸ φύλλωμα.

Συγχρόνως ὅμως, μὲ μεγάλη μου δυσαρέσκεια, εἶδα μεταξὺ τῆς ὁχθῆς καὶ τῆς γλώσσας τῆς ἄμμου ἐν' ἄλλο δέντρο γιγαντιαίων διαστάσεων σωριασμένο κάτω ποὺ μού ἔφραζε τὸ πέρασμα.

'Απόθεσα τότε τὸ ὅπλο μου κάτω καὶ τράβηξα τὸ μαχαίρι μου γιὰ ν' ἀνοίξω ἔνα πέρασμα μέσ' ἀπ' τὰ κλαδιά τοῦ δέντρου αὐτοῦ καὶ τ' ἀναρρηχητικὰ φυτὰ ποὺ τὸ τύλιγαν. Κατώρθωσα τέλος ἔπειτ' ἀπὸ πολλὲς προσπάθειες, νὰ οκαρφαλώσω στὸν κορμὸ του, ἀπ' δπου πήδηξα στήν ἄλλη μεριά.

Προχώρησα τότε ως τὸ δέντρο ποὺ ἦταν στήν ἄλλη ἄκρη, κάθησα κάτω ἀκουμπῶντας τὴ ράχη μου στὸν κορμὸ του κι' ἄρχισα νὰ φαρεύω.

"Εξαφνα ἔνας παράδοξος ἥχος τράβηξε τὴν προσοχὴ μου, ἔνας ἥχος ποὺ ἔμοιαζε μὲ τὸ «γλοῦ-γλοῦ» τοῦ νεροῦ. Παράτησα ἀμέσως τὰ σύνεργά μου γιὰ νὰ δῶ περὶ τίνος ἐπρόκειτο.

'Η γλώσσα τῆς ἄμμου, ἀπάνω στήν δποία βρισκόμασυν, προχωροῦσε σχεδὸν παράλληλα πρὸς τὴν ὁχθή, ἀπὸ τὴν δποία τὴ χώριζε ἀπόστασις εἴκοσι ποδιῶν. 'Ερευνοῦσα τὰ καλάμια καὶ τοὺς θάμνους, τῶν δποίων τὰ πυκνὰ φύλλωματα ἔγερναν πάνω ἀπὸ τὸ ποτάμι γιὰ ν' ἀνακαλύψω τὴν προέλευσι τοῦ θορύβου. 'Αγκάλιασα κατόπιν τὸν κορμὸ του δέντρου κι' ἔσκυψα γιὰ νὰ κυττάξω μέσα στὸ ποτάμι. "Εξαφνα τότε τὰ μάτια μου συνάντησαν τὰ κίτρινα μάτια ἐνὸς κροκοδείλου ποὺ βρισκόταν σ' ἀπόστασι τεσσάρων πο-

"Έχω ακούσει πολλούς νὰ μιλοῦν γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς ἀφρικανικῆς ζούγκλας, γιὰ τὰ λιοντάρια της, τὶς λεοπαρδάλεις της, τὰ τεράστια φείδια της. Μὰ ποτέ μου δὲν ἀκουσα κανένα νὰ μοῦ μιλάῃ γιὰ τὸ πιὸ τρομερὸ ἀπ' τὰ θηρία, γιὰ τὸ πιὸ «ἀνθρωποφάγο» ἀπ' αὐτά, γιὰ τὴν Αύτου Σατανικὴ Μεγαλειότητα, τὸ Μάμπα, ὅπως λένε τὸν κροκόδειλο οἱ Ἡθαγενεῖς τῆς Κεντρώας Ἀφρικῆς.

"Όλα τὰ μεγάλα ποτάμια τῆς μαύρης ἡπείρου κ' οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς βάλτους τῆς καὶ τὶς λίμνες της, είνε γεμάτα κροκοδείλους. Αύτὰ τὰ τρομερὰ τέρατα ἔχουν συχνά μάκρος εἰκοσιπέντε ποδῶν καὶ ἡ περιφέρεια τοῦ σώματός τους ξεπερνάει τὰ δύτικά πόδια. Είνε ἀδύνατο νὰ μάθη κανεὶς τὴν ἡλικία του, μὰ φαίνεται πώς ἡ ζωὴ του είνε πολὺ πιὸ μεγάλη ἀπ' δύλων τῶν ἄλλων ζώων. Τὰ δόντια του πού ἔχουν μάκρος τριών δαχτύλων κ' είνε γυριστὰ σάν ἀγκιστρια, ἔτοι ποὺ, δταν χωνονται στὶς σαρκες τῶν θυμάτων του, είνε σχεδὸν ἀδύνατον ν' ἀποσπασθοῦν ἀπ' αὐτές. Η δύναμις τῶν σιαγόνων του είνε καταπληκτική. Μποροῦν μ' ἔνα χτύπημά τους — τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου — νὰ κάνουν κυριολεκτικῶς λυῶμα ἔνα μεταλλινό κουβά ἢ νὰ συντριψουν σὲ χιλια κομμάτια τὴν πρύμνη μιᾶς θάρκας. Μ' ἔνα κλείσιμο ἐπίσης τῶν τρομερῶν σιαγόνων του μπορεῖ νὰ κόψῃ δλόκληρα ἀνθρώπινα μέλη, χέρια ἢ πόδια. Ἀπόδειξις ἡ παρακάτω ἀληθινὴ ιστορία:

"Ο φίλος μου κυνηγὸς "Αρθουρ Σμίθ πλανιόταν κάποιο βράδυ μέσα σ' ἔνα βαλτοτόπι τῆς Ροδεσίας, φάχνοντας νὰ βρῇ μιὰ ἀντιλόπη, τοῦ σπανίου είδους «Σιτουτούνγκα», ποὺ τὴν είχε πληγώσει τὸ ἴδιο ἀπόγευμα. "Εφτασε ἔτοι σ' ἔνα ποταμάκι ποὺ κυλοῦσε μέσ' ἀπ' τὰ καλάμια καὶ, καθὼς είχε ζεσταθῆ πολὺ καὶ διψοῦσε, κατέβηκε νὰ πιῇ. "Ενας νεαρὸς κροκόδειλος δέκα ποδιῶν μάκρους, στεκόταν ἀκίνητος λίγο παρέκει, μέσ' τὸ νερό, μὰ ὁ Σμίθ δὲν τὸν εἶδε. Καὶ ἀφοῦ ἀπόθεσε τὸ τουφέκι του κάτω, ἔσκυψε νὰ πάρῃ λίγο νερὸ υπὲρ χοῦφτα ταν καὶ νὰ πιῇ. Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ δικρόκοδειλος, δρμῶντας ἐναντίον του, τὸν ψούτηξε μὲ τὰ σαγόνια του ἀπ' τὸ πόδι καὶ τὸν τράβηξε μέσ' στὸ ποτάμι.

"Τὸ νερὸ ἦταν ρηχὸ στὸ μέρος ἔκεινο καὶ δὲν ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ πνιγῆ δι κυνηγὸς, μὰ δὲν ἀργησε ν' ἀντιληφθῇ δτι δι κροκόδειλος τὸν τραβοῦσε πρὸς ἔνα βαθὺ βάλτο, δποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ γλύτωνε.

"Ο Σμίθ ἦταν μεγαλόσωμος καὶ δυνατός. Κι' ἀρχισε νὰ παλεύῃ ἀπελπισμένα, προσπαθῶντας νὰ γαντζωθῇ κάπου στήν ὁχθή. Κατώρθωσε τέλος νὰ πιαστῇ ἀπὸ ἔνα χοντρὸ κλαδί κάποιου μεγάλου δέντρου, καὶ τὸ ἐρπετὸ ἀναγκάστηκε νὰ σταθῇ, μὴ μπορῶντας νὰ τὸν κάνῃ νὰ τὸ παρατήσῃ.

"Γαντζωμένος μὲ τὸ ἔνα χέρι δι κυνηγὸς, κατώρθωσε νὰ τραβήξῃ μὲ τὸ ἄλλο τὸ μαχαίρι του. Μὰ τὰ δόντια τοῦ κροκοδείλου είχαν παρατήσει τώρα τὴν κνήμη του δπου τὸν είχαν δαγκώσει στήν ἀρχή, καὶ τὸν είχαν ἀρπάξει πιὸ κάτω, στὸν ἀστράγαλο. "Ετοι τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ χτυπήσῃ τὸ τέρατα μὲ τὸ μαχαίρι του στὸ κεφάλι.

"Τι νὰ ἔκανε; "Εξαφνα τότε εἶδε δτι τὸ πόδι του, τοῦ δπού τὰ κόκκαλα είχαν πριονίσει τὰ δόντια τοῦ κροκοδεί-

διών ἀπὸ μένα.

Τὰ νύχια του, μακρυά δυὸς δάχτυλα, εἶχαν γαντζωθῆ στὶς ρίζες τοῦ δέντρου καὶ τὸ ἔνα ἀπ' τὰ πόδια του ἦταν ἐντελῶς ἔξω ἀπ' τὸ νερό. Διέκρινα καθαρὰ μέσ' στὸ ποτάμι τὶς περιφέρειες τοῦ σώματός του κ' εἰμαι βέσσαιος, παρ' ὅλη τὴν ταραχὴ ποὺ μοῦ θόλωνε τὴν ὄρασι, ὅτι εἶχε μάκρος τούλαχιστον εἴκοσι ποδιῶν.

Μά αὐτὸ ποὺ μοῦ πάγωσε τὸ αἷμα, ἦταν προπάντων ἡ ἔκφρασις τῶν ματιῶν του, δταν μὲ εἶδε, μιὰ ἔκφρασις κρύα σὰν λεπίδα μαχαιριοῦ. Ποτέ μου δὲν ἔνοιωσα στὴ ζωὴ μου τέτοιο τρόμο.

Αθόρυβα τὸ τέρας προχωροῦσε τώρα γιὰ νὰ μὲ φτάσῃ. Ἀμέσως ἔγω ἀρχισα νὰ τρέχω πρὸς τὸ δέντρο ποὺ ἦταν σωριασμένο κάτω, στὴν ἀρχὴ τῆς γλώσσας τῆς ἄμμου. Κατέβαλλα ὑπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατὶ τὰ πόδια μου κολλοῦσαν στὴν ὄγρη καὶ μᾶλακὴ ἄμμο.

Μά κι' ὁ κροκόδειλος μὲ κατεδίωκε μὲ τὸ κεφάλι του καὶ τὴ ράχη του ἔξω ἀπὸ τὸ νερὸ, ὅπου τὸ τεράστιο μουσοῦδι του σχημάτιζε αὐλάκι, σὰν τὴν πρύμνη μιᾶς θεντινακάτου.

Στὴ στιγμὴ ὅμως που ἔγω διέσχιζα μόλις καὶ μετὰ θίας έισα μέτρο, αὐτὸς ἔκανε τρια. "Ἐτοι μὲ προσπέρασε καὶ τότε ἀρχισε νὰ σκαρφαλώῃ στὴν ἄμμο. "Οταν ὅγηκε ἔξω κι' ἀνωρθώθηκε στὰ στριφτὰ πόδια του, ἀπλώνοντας τὸ τεράστιο κεφάλι του μπροστά, ὁ χῶρος ποὺ ἀπλωνόταν ἐλεύθερος μπροστά μου δὲν ἦταν οὔτε δυὸς πόδια.

Τὸν θεώρησα ἀνεπαρκῆ καὶ γιὰ νὰ ξεφύγω, ξαναγύρισα τρέχοντας στὴν ἄκρη τῆς ἄμμουδιᾶς. Ἐ-κεὶ προσπάθησα νὰ σκαρφαλώσω στὸ δέντρο, μά ὁ κορμός του ἦταν λεῖος καὶ γλυστερός καὶ ξανάπεσα ἀμέσως κάτω.

Ἐξαντλημένος, λαχανιασμένος, γύρισα τὸ κεφάλι μου περιμενοντας νὰ δῶ τὸν κροκόδειλο νὰ μ' ἔχῃ πάρει ξοπίσω καὶ νὰ ὅρμα ἐναντίον μου. Μά, πρὸς μεγάλη μου ἀνακουφιοῦ, εἰδα πώς εἶχε ξαναπέσει στὸ νερὸ καὶ κολυμποῦσε τώρα πρὸς τὸ μέρος τῆς ὄχθης, γιὰ νὰ μοῦ κόψῃ τὴν ὑποχώριο.

Ἄντο ἦταν ἔνα μεγάλο λάθιος ἐκ μέρους του, στὸ δικτυό χρωστάω τὴ ζωὴ μου.

Ἐτρεξα πάλι πρὸς τὸ γκρεμισμένο δέντρο, μά καὶ πάλι ὁ κροκόδειλος μοῦ ἔφραξε τὸ δρόμο. Ξαναγύρισα θιαστικά στὴν ἄκρη τῆς γλώσσας τῆς ἄμμου. Μά κι' ἔκεινος μ' ἔφτασε ἐκεὶ κολυμπώντας κι' ἀρχισε νὰ σκαρφαλώῃ γιὰ νὰ ὅγη ἔξω.

Φαίνεται πώς εἶχα ἔκεινη τὴν ἐποχὴ μεγάλη δύναμι ἐνεργητικότητος, γιατὶ, μολονότι ἐπανέλαβα πολλές φορές αὐτὴ τὴν μανιούρα, δὲν εἶχα ἀποκάμει ἀκόμη καὶ διατήρησα τὴν ἐλπίδα νὰ σωθῶ.

Σὲ κάποια στιγμὴ, σταθήκαμε κ' οἱ δυό:

'Ο κροκόδειλος μὲ τὸ μισό κορμί του ἔξω ἀπὸ τὸ νερὸ, κυττάζοντάς με μ' ἔνα θλέμμα γεμάτο τρυμερή ἀπειλὴ κι' ἔγω, μουσκεμένος στὸν ίδρωτα, λαχανιασμένος, ἀναρωτώμενος μὲ ἀγωνία τί θὰ ἔκανε. "Ἐπειτα τὸ γυνήγιον αναρχισε. Τὸ ἔρπετὸ ἀρχισε νὰ κολυμπάῃ πιὸ γρήγορα κι' ἔχῃ ποδοπατοῦσα ἀπελπισμένα στὴν ὄγρη ἄμμο.

Καταλάβαινα ὅτι ἡ μόνη μου ἐλπίδα νὰ σωθῶ ἦταν νὰ μπορέσω νὰ τὸν προσπεράσω πρὶν προφτάσῃ να προχωρήσῃ ἀρκετά ἀπάνω στὴν ἄμμο, ώστε νὰ μπορέσῃ νὰ μ' ἀρπάξῃ στὸ πέρασμα.

Ἀποφάσισα λοιπὸν νὰ τὸν τραβήξω δοσο μποροῦσα πιὸ κοντά στὴν ἄκρη τῆς γλώσσας τῆς ἄμμου γιὰ νὰ μπορέσω ἐστι νὰ κερδίσω καιρό καὶ νὰ φτάσω πρὶν ἀπὸ αὐτὸν στὸ δέντρο ποὺ ἦταν σωριασμένο κάτω.

Τὰ κατάφερα ἀρκετά καλά. Περίμενα νὰ μισοθηγῇ ἀπὸ τὸ νερό, ἔτσι ποὺ τὸ κεφάλι του ἀπειχε δυὸς πόδια ἀπὸ μένα. Τότε ἀρχισα νὰ τρέχω.

Μὲ κυνήγησε καὶ κατάφερε νὰ μὲ προσπεράσῃ, μά τόσο λιγο, ώστε ἀποφάσισα νὰ δοκιμάσω τὴν τύχη μου. Τὴ στιγμὴ ποὺ σκαρφάλωνε στὴν ἄμμο, ὥρμησα μπροστά, ξεφεύγοντας παρὰ τρίχα ἀπ' τὶς μασέλες του.

Σκαρφάλωσα τότε στὸν κορμὸ τοῦ δέντρου ποὺ ἦταν πεσμένο κάτω, συγκεντρώνοντας δλη τὴν ἐνεργητικότητά μου γιὰ νὰ μεγαλώσω τὴν ταχύτητα τῶν κινήσεων μου. Κισσοὶ τυλιγόντουσαν γύρω μου, κλαδιά μοῦ μαστίγωναν τὸ πρόσωπο κ' ἡ μπόττες μου γλυστροῦσαν.

Δὲν ἦταν ἀνάγκη νὰ γυρίσω τὸ κεφάλι μου γιὰ νὰ δῶ

## ΑΠ' ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Τί μελετοῦσε ὁ Βασιλεύς. Τὸ Κιλκίς καὶ ὁ Βουλγαροκτόνος. Ή τανάλια. Τὸ ξάφνιασμα τοῦ Ζακυνθινοῦ. Μέσα στὴ χειμωνιάτικη παγωνιά. Μιὰ ωραία ἀπάντησις τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Α'

κτλ. κτλ.

"Ολίγους μῆνες πρὶν ἐκραγῆ ὁ ἐλληνοβουλγαρικὸς πόλεμος, ὁ μακαρίτης Σπυρίδων Λάμπρος, ὁ γνωστὸς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ιστορικός, ζήτησε μιὰ μέρα ἀκρόασι ἀπ' τὸν Βασιλέα. Μόλις μπῆκε στὸ Βασιλικὸ γραφεῖο, εἶδε τὸν Βασιλέα νάνε σκυμμένος ἀπάνω σὲ κάτι γεωγραφικοὺς χάρτες καὶ νὰ τοὺς ἔξεταζῃ μὲ προσοχὴ.

-- Τί μελετᾶτε αὐτοῦ, Μεγαλειότατε; τὸν ἐρώτησε ὁ Λάμπρος.

-- Ὁρίστε, ἀπάντησε ὁ Βασιλεὺς, δείχνοντάς του στὸ χάρτη τῆς Μακεδονίας τὸ σημεῖο, ὃπου ἔγινε ἄλλοτε ἡ ιστορικὴ τριήμερος μάχη, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκυριεύθη τὸ Κιλκίς. Ἀπὸ τὰ ἴδια αὐτὰ μέρη πέρασε ὁ Βασιλεὺς ὁ Βουλγαροκτόνος καὶ ἀπέκλεισε τοὺς έχθρούς του. Κυττάζω κι' ἔγω λοιπὸν πῶς θὰ μπορέσω νὰ σφίξω μὲ τανάλια τοὺς Βουλγάρους!...

\* \* \*

Κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1912, στὸ Σαραντάπορο κάποιος στρατιώτης Ζακυνθινός, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ ἀντίσκηνό του ἔνα παγερὸ πρωὶ τοῦ χειμῶνα, εἶδε πιὸ πέρα κάποιον σ' γνωστὸ ποὺ φοροῦσε μονάχα τὴ φανέλλο του καὶ νιθόταν μὲ κρύο νερό. Ὁ Ζακυνθινός μπροστὰ σ' αὐτὸν θέαμα δὲν μπόρεσε νὰ κρατηθῇ καὶ φώναξε κατάπληκτος στοὺς συναδέλφους τοὺς:

-- Γ' είνε τοῦτος, τζόγιε, μου!... Τὸν θλέπω καὶ τουρτουρίζω!...

-- Σκασμός μωρὲ μὴ σ' ἀκούσῃ! Εἰν' ὁ Διάδοχος!... τοῦ φώναξαν οἱ ἄλλοι φαντάροι.

Κ' ἦταν πράγματι ὁ τότε Διάδοχος καὶ κατόπιν Βασιλεὺς Κωνσταντίνος.

\* \* \*

"Ωραῖο ἦταν ἔκεινο ποὺ εἶπε στὰ 1912 ὁ Βασιλεὺς Ιωάννης στὴ Θεσσαλονίκη εἰς τὸν τότε Διάδοχον καὶ σήμερον Βασιλέα τῆς Βουλγαρίας, Βόριν.

"Οταν δὲ Βόρις πήγε στὴ Θεσσαλονίκη, δὲ Γεωργίος τοῦ παρέθεσε γεῦμα. Ἀπάνω στὸ τραπέζιο τὸν Βόριος στὸν Φερεντίνο, δὲν έρχεται γιὰ τὸν φιλοξενῶ!...

-- Πολὺ ωραία πόλις ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἐνδιαφέρουσα.

-- Μάλιστα, πολὺ ωραία, ἐπανέλαβεν δὲ Βόριος.

-- Σκέπτομαι νὰ κάμω ἀνάκτορο ἐδῶ καὶ νὰ ἔρχωμαι νὰ μένω ἀρκετὸν καιρό.

-- Καὶ δὲ πατήρ μου Φερδινάνδος σκέπτεται νὰ ἀνεγείρῃ ἀνάκτορο στὴ Θεσσαλονίκη, απάντησε δὲ Βόρις πονηρά, ύπονοιων συγκατοχὴν τῆς πόλεως ὑπὸ Ελλήνων καὶ Βουλγάρων.

-- Δὲν εἶνε ἀνάγκη, τοῦ ἀπάντησε τότε ἔξυπνότατα δὲ Γεωργίος. Θὰ ἀνεγείρῃ τόπο μεγάλο ἀνάκτορο ἐδῶ, ώστε νὰ χωράῃ καὶ τὸν πατέρα σους τὸν Φερεντίνο, δὲν έρχεται γιὰ τὸν φιλοξενῶ!...

Κόκκαλο δὲ Βόριος.

ὅτι δὲ κροκόδειλος ποὺ εἶχε θγῆ πειά δλης ἀπάνω στὴν ἄμμο μὲ κυνηγοῦσε μὲ δλη του τὴν ταχύτητα.

Τέλος θρέθηκα ἐν ἀσφαλεια. "Ἐπεισα τότε ἀπὸ τὴν ζέση μεριά τοῦ κορμοῦ τοῦ δέντρου, μὲ τὰ μούτρα καταγῆς, ἐξαντλημένος κυριολεκτικά. Σὲ λίγο ώστόσο ἀνέκτησα τὴν ψυχραιμία μου. "Αρπαξα τὸ τουφέκι μου καὶ ξανασκαρφάλωσα στὸν κορμὸ τοῦ δέντρου. Ὁ κροκόδειλος εἶχε ξανασουτήσει στὸ νερό, ἔχοντας μόνο ἔξω τὸ κεφάλι του.

Τὸ σημάδεψα ἀνάμεσα στὰ δυὸ μάτια καὶ, μολονότι τὸ χέρι μου ἔτρεμε ἀπὸ τὴν ταραχὴ, ή σφαῖρα μου τὸν πέτυχε, γιατὶ θούλιαξε ἀμέσως σὰν πέτρα.

"Ἐπειτα ἀπὸ λίγη ώρα τὸν ξαναεῖδα, ψόφιο πειά, στὴν έπιφάνεια, νὰ παρασύρεται ἀπὸ τὸ ρεῦμα.

