

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

# ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

— Δυστυχώς, είμαι πολύ μαλακού χαρακτήρος, άπαντησε ειρωνικά δ. κ. Ντουμάν. 'Άλλα μπορείτε νά ήσυχάσετε, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι πειά ζητιανάκια... Τώρα είναι πλούσια. "Έχουν τούλαχιστον δύο έκατομμύρια...

— Δύο έκατομμύρια! Έκανε ή. κ. 'Αμαλία κατάπληκτη. Και πού τά βρήκαν; Χωρίς άλλο θά τάκλεψαν!

— Κάθε σύλλογο!

— Τότε λοιπόν θά τά πλουτίσατε σείς είς θάρος τοῦ Εύτυχίου μου, τοῦ γυιοῦ τοῦ άδελφού σας! "Άι δεν έκανατε καλό!

— Δεν τούς ξέδωσα τίποτε άλλο παρά μόνο τήν άγάπη μου κ' ήθελα νά δω ώς πού φτάνει το μίσος σας έναντίον τῶν παιδιών... Τό ζέρω, θλέπετε... Και άκριθως γι' αύτό θά τά κρατήσω έδω... γιά νά τά ύπερασπιστώ.

— "Υστερ' άπ' όσα έκαναν, θά τολμήσετε νά τά κρατήσετε;

— Ναι!

— Τότε θά φύγω έγω! φώναξε ή. κ. 'Αμαλία, άκρατη πειά.

— "Όπως άγαπάτε, άπαντησε ψυχρό δ. κ. Ντουμάν.

— "Ωστε λοιπόν μέ διώχνετε;

— Διόλου. Σείς θέλετε νά φύγετε...

— Ναι... 'Άλλ' άν μέ παρακαλούσατε νά μείνω, ίσως νά έμενα...

— Τώρα είναι άργα πειά, είπε δ. κ. Ντουμάν, μέ ψυχρότητα. Δεν παρακαλῶ κανέναν...

— "Ετσι λοιπόν; Διώχνετε τή γυναίκα τοῦ άδελφού σας γιά νά βάλετε στή θέσι της τούς κλέφτες;

— Ο. κ. Ντουμάν άνωρθώθηκε θυμωμένος και φώναξε:

— Φτάνουν ή συκοφαντίες, κυρία. 'Άλλοιως θά μέ κάνετε νά ξεχάσω ότι είσθε γυναίκα τοῦ άδελφού μου!... 'Ακούστε, έπειδή οπάρχετε σύζυγος τοῦ μακαρίτου άδελφού μου, σᾶς παραχωρῶ γιά νά ζήσετε τό κτήμα πού έχω στό Λαχαλάι, δέκα λευγες μακριά άπό δω. Δίνει είσοδημα έκατο χιλιάδη φράγκα τό χρόνο. Σᾶς τό χαρίζω!

— Μέ πληρώνετε γιά νά φύγω;... "Ωστε έπιμένετε...

— Ναι, έπιμένω.

— Κάμετε πολὺ όσχημα νά μέ μεταχειρίζεσθε έτσι...

— Σᾶς φέρομαι έτσι, άπαντησε ο. κ. Ντουμάν, γιατί, άντης εύγνωμοσύνης πού περίμενα άπό σᾶς, μέ πληρώνετε μέ όχαριστια.

— Κι' έγω έπισης προτιμῶ νά φύγω άπό δω και νά είμαι έλευθερη στό σπίτι μου, παρά νά ένα άνάμεσα σέ τέτοιους άνθρώπους.

— Έξαφνα ή. κ. 'Αμαλία συλλογίστηκε τό γυιό της τόν Εύτυχιο και δ θυμός της έπεσε μέ μιάς:

— Κι' δ Εύτυχιος τί θά γίνη; ρώτησε. Τόν διώχνετε κι' αύτόν έπως έμένα;

— Καθόλου, άπαντησε δ. κ. Ντουμάν. "Άν δ Εύτυχιος έπιθυμη νά μείνη μαζύ μου, θά τόν κρατήσω εύχαριστως. 'Άλλα δεν έρω, άν θά μείνη άκόμα έδω δ. κ. Γκαζί, δ παιδαγωγός του. Τώρα κι' αύτός είνε πλούσιος...

— "Ωστε δλοι πλούτισαν έδω μέσα, έκτος άπό μένα;

— Πώς; έκανε δ. κ. Ντουμάν. Και τό κτήμα πού σᾶς χάρισα; Τό ξεχνάτε αύτό; Τέλος πάντων, πότε σκοπεύετε νά φύγετε;

— "Όποτε θέλετε... Καταλαβαίνω... Θέλετε νά μέ εξεφορτωθήτε

μιά ώρα άρχητερα... Σε οχτώ μέρες θά φύγω. Χαιρετε. Δεν θά μέ δήτε πειά. Στό έξης, θά τρώω στά δωμάτιά μου.

— "Όπως άγαπάτε. Μού φαίνεται όμως ότι θά ήταν καλύτερα νά μήν άλλαξετε συνήθειες τόν λίγο καιρό πού θά μείνετε άκόμα έδω, γιά νά μήν άντιληφθούν οι άλλοι τί συνέθη μεταξύ μας.

— "Έκείνο τό κορίτσι ξαναγύρισε μαζύ σας;

— "Η Μηλιά; Ναι. Και στό έξης, όπως και δ άσελφος της, θά τρώω στό ίδιο τραπέζι μέ μένα.

— Αύτό άρκει. Χαιρετε!

Και ή. κ. 'Αμαλία θγήκε ξέω, χτυπώντας δυνατά τήν πορτα πίσω της.

— Ωστόσο, καθώς διευθυνόταν στά διαμερίσματά της, σκότωταν: «Τό κτήμα τοῦ Λαχαλάι άξιζε περισσότερο άπό έκατομμύριο. Πάλι καλά. Τό κακό μόνο είνε ότι αύτά τά παιδιά θά πάρουν τή θέσι τοῦ Εύτυχίου μου... Είχα δίκη ο νά τά μισώ τόσο...»

\* \* \*

— Αφού τελείωσε ή θυελλώδης έκείνη σκηνή μέ τή νύφη του, δ. κ. Ντουμάν γιά νά ξεσκάση λίγο, άνοιξε τό παράθυρο και φώναξε:

— Ζοζό, στεῦλε μου έδω τά παιδιά, τά σκυλιά και τόν κ. Γκαζί.

— Αμέσως πρόσχαρα γαυγίσματα άντης σαν στή μεγάλη αύλη τής Λάνδης. Και τά τρία σκυλιά πήδησαν πάνω άπό τό Γιαννάκη γιά νά φτάσουν γρηγορώτερα στήν πόρτα και νά μπούν μέ υπερίγραπτα σκιρτήματα στό σπουδαστήριο τοῦ κυρίου τους.

— Οταν σέ λίγο μπήκαν μέσα δ. κ. Γκαζί και τά παιδιά και κάθησαν γύρω άπό τό μεγάλο τραπέζι τοῦ ίδιο κτήτου τής Λάνδης, δ. κ. Ντουμάν έπήρε τό περίφημο κουτί, τό άνοιξε και ράλωσε τό περιεχόμενό του μπροστά του.

— Και αύτός άκομη δ. κ. Γκαζί δεν μπόρεσε νά συγκρατήση μιά κραυγή θαυμασμοῦ, όταν είδε τά πλούτη έκείνα. Ο. κ. Ντουμάν έπαιρνε μέ τή χούφτα τά πετράδια και τά έρριχνε πάλι μέσα στό κουτί κι' έκεινα έλαμπαν φανταχτερά μέ όλα τά χρώματα τής ιριδος.

— Ποτέ μου δέν είδα τόσα ωμορφα πετράδια, είπε. Και τώρα άκουστε με δλοι: Δεν πρέπει ένας τέτοιος θησαυρός νά μείνη άνεκμετάλλευτος. Έν πρώτοις πώς θά τόν φυλάξουμε; Δέν έπάρχει κίνδυνος νά μάς τόν κλέψουν; "Επειτά τά πετράδια αύτά άξιζουν περισσότερο άπό πέντε έκατομμύρια.

— Πέντε έκατομμύρια!... "Α, τότε τά παιδιά έγιναν πάμπλουτα... και, μά τήν άλήθεια, τούς άξιζε! φώναξε δ. κ. Γκαζί.

— Κύριε, σείς πού είστε τόσο δλακαίος άνθρωπος, έξηγήστε στόν κ. Γκαζί ότι είμαστε τίμιοι άνθρωποι κι' ότι δέν θά πάρουμε ποτέ τήν ξένη αύτή περιουσία! είπεν ή. Μηλιά πιάνοντας τό χέρι τοῦ κ. Ντουμάν γιά νά τραβήξη τήν προσοχή του.

— Η Μηλιά έχει δίκηο, 'Ανδρέα, είπεν δ. κ. Ντουμάν. 'Ο θησαυρός αύτός δέν άνήκει δλόκληρος στά παιδιά. Πρέπει νά τόν μοιραστούν μαζύ σου, άφοι έσύ θά τόν κληρονομούσες.

— 'Εξ δλοι, δέν τόν θέλω! είπε ή. Μηλιά. Φτωχοί άνθρωποι σάν έμας, τί τά θέλουν τέτοια πράγματα.

(Ακολουθεῖ)



## Η ΦΛΩΡΕΤΑ

τής συγγραφέως τῶν «ΜΙΚΡΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ»  
κ. ΖΕΝΝΕΘΡΑΪΟ

— Από τόν μεταπροσεχούς φύλλου θ' άρχιση νά δημοσιεύεται στό «ΜΠΟΥΚΕΤΟ» ένα νέο, δέρροχο, μυθιστόρημα γιά μικρούς και μεγάλους