

Η ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ

(Τοῦ Σμίτ)

"Όταν θά πάρης τὸ χέρι μου, ἀγαπημένη, μέσα στὸ δικό σου χέρι, δὲ οὐρανὸς μὲ τάστρα του καὶ τὸ φεγγάρι θὰ ἐ-ορτάσῃ καὶ θὰ γελάσῃ..."

— Εἶνε μικρὸ τὸ χέρι σου, ἀγαπημένη...

Καὶ τὸ δικό μου πῶς θὰ τρέμῃ, δταν τ' ἀγγίξῃ!

Κι' δταν μοῦ πῆς ἐσύ πώς μ' ἀγαπᾶς ἡ πώς μ' ἀγάπησες μιὰ ήμέρα, "Ω! μήν τρομάξῃς, κόρη μου, ἀν δῆς τὴ νύχτα ημέρα νὰ γενῆ..."

Γιατὶ γιὰ μένα πάντα θασιλεύει μιὰ νύχτα θλιβερὴ ἐπειδὴ ἔσù δὲν θέλησες ποτὲ νὰ μὲ κυττάξῃς.

"Ἐλα λοιπὸν τὸ χέρι σου, ἀγαπημένη, μέσ' τὸ δικό μου χέρι ν' ἀποθέσῃς..."

Κι' ἀπὸ τὸ στόμα σου ποὺ ἡ ἄνοιξι πλασμένο τόχει μὲ λουλούδια, ν' ἀκούσω μιὰ στιγμὴ τὴ λέξι ἐκείνη ποὺ γιὰ μένα θάνε ἡ μοναδική, γιατὶ ζωὴ καινούργια θὰ μοῦ φέρῃ.

"Ἐλα! Προσμένω ὡς τὴν αὔγη.

ΣΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

(Τοῦ Ρίχτερ)

Σὲ ποιὸ μέρος, σὲ ποιὰ κατοικία σὲ θρῆκε δὲν πνος καὶ σ' ἀγκάλιασε, ώραία μου;

"Ἐφυγες ξαφνικά ἀπ' τὴ ζωὴ μου. Πρὶν ἀκόμα τὰ δάκρυα καὶ οἱ πόνοι τοῦ κόσμου σοῦ φλογίσουν τὴν ἀθώα σου φωνή..."

Ποιὸς τόλεγε πώς τὰ ματάκια σου θὰ κλείνανε τόσο γλυκά, τόσο ἀπαλά.

Καὶ πώς τὰ μάτια μου ἔτσι θὰ ἥτανε γραφτὸ νὰ ἀντικρύσουν: Νεκρή κάποιο πρωΐ;

Τώρα, κι' ἀν πέρασε τόσος καιρὸς, στὸ νεοσκαμ- μένο τάφο τὰ κρίνα ποὺ σοῦ φύτεψα, ἀνθίζουνε ἀκό- μα καὶ εἰνε ὑγρὸ τὸ χῶμα τοῦ τάφου σου.

Γιατὶ στὰ κρίνα μέσα κλεισμένη κρατᾶς τὴ ζωὴ μου, γιατὶ στὸ χῶμα σου — ώραία νεκρὴ ἀγάπη — τὰ δάκρυα ἐνὸς ἔρωτος κάθε πρωΐ ποτίζουνε τὸν τάφο...

* * *

Κι' δταν τὸ νοῦ μου κάποτε τὸν φέρνω, σ' ἐκείνον

λαθαίνοντας πειὰ τί εἶχε συμβῆ, θέλησε νὰ κλάψη. Μὰ δὲν ἔκλαψε καθόλου, παρ' ὅλη τὴν ἐπιθυμία του, ἐκείνη τὴν ήμέρα. Τὰ μάτια του ἥσαν φλογισμένα, χωρὶς ἔνα δάκρυ νὰ μπορῇ νὰ βγῆ ἀπ' αὐτά. Κυτ- ταζόταν μέσα στὸν καθρέφτη κι' ἔλεγε πώς ἥταν δυνατὸν νὰ ἔχῃ τὸ ἴδιο πρόσωπο ποὺ εἶχε καὶ χθὲς, ἀφοῦ ἡ μητέρα του εἶχε πεθάνει;

Ο 'Αλῆς θὰ ἥθελε νὰ εἶχε ἀδυνατίσει ξαφνικά, νὰ εἶχαν ἀσπρίσει τὰ μαλλιά του, νὰ εἶχε καμπου- ρίσει ἀπὸ τὸ σπαραγμό του, νὰ εἶχε γεράσει σὰν νὰ ἥταν ἐκατὸ χρόνων.

* * *

Ἐπειτα πήγαινε καὶ κύτταζε τὴ νεκρή. Δὲν ἥταν καθόλου τρομαχτική.

* * *

Ἀπεναντίας τὸ πρόσωπό της ἥταν τρυφερὸ καὶ γλυκό, δπως ἀλλοτε. Σὲ κάποια στιγμή, ἔκλεισε τὰ μοσκλειστα μάτια της...

Κι' οὕτε τὴ στιγμὴ ἐκείνη, βγῆκε ἔνα δάκρυ ἀπὸ τὰ δικά του μάτια...

Τὴ νύχτα ἐκείνη κοιμήθηκε δπως πάντα... Καὶ τὸ πρωΐ, σὰν πάντα, περίμενε τὴ μητέρα του νὰ τὸν ζυπνήσῃ... "Ηδερε πώς ἥταν πεθαμένη, μὰ τὴν περί- μενε..."

Τὴν περίμενε κ' ἡ ώρα περνοῦσε... Τὴν περίμενε κι' δὲ ήλιος ἀνέθαινε στὸν οὐρανό... Τότε, σὰν τρελλός, ἀρχισε νὰ φωνάζῃ:

— Μαμά!... Μαμά!... Μαμά!...

Μὰ δὲν ἥταν πειὰ κανεὶς στὸ σπίτι γιὰ νὰ τοῦ διαπανήσῃ...

ΣΑΪΤ ΦΑΪΚ

τὸν παληὸ καιρὸ, ποὺ μὲ τὰ γέλια σου στὸν υπνό μου ἐμι- λοῦσες...

Καὶ θυμοῦμαι ώραία μου ἀγάπη — κάποιαν ἄνοιξι ἀπὸ ἐ- κείνες ποὺ περάσαμε στὴ θάλασσα κοντὰ, τὰ χρόνια ἐκεῖνα τὰ παληὰ... "Ω! τότε ἡ ζωὴ, ποὺ μόνος τώρα τυραννιέμαι νὰ τὴν περάσω, ἀτέλειωτο μαρτύριο, χωρὶς κανένα φῶς καὶ θέλγητρο, μοῦ μοιάζει..."

Γιατὶ ἔσενα κάπου δὲν πέρασε καὶ σ' ἀγκάλιασε γιὰ πάντα.

Γιατὶ ἔσενα ἀπ' τὴ ζωὴ μου ξαφνικά, χωρὶς νὰ μ' ἔρωτήσῃς, πέταξε μακριὰ μου καὶ μ' ἀφῆσες μονάχο ἐδῶ στὴ γῆ.

ΑΝΑΜΝΗΣΙ

(Τοῦ Σπερέλλι)

"Ήταν μαζύ μου ἐκείνη τότε. Ήταν κοντά μου, ἥταν δική μου. Θυμάμαι ἀκόμα ἐκείνη τὴ στιγμή, τὸ πρῶτο ἔρωτικό φίλι πού πού τῆς ἐπῆρα.

"Ο ἔρωτας μᾶς εἶχε παρασύρει καὶ τρέχαμε σὰν δυδ τρελ- λὰ ἔλαφάκια, στοὺς κάμπους καὶ στοὺς κήπους τῆς ζωῆς...

Πῶς μ' ἔσφιγγε ἐκείνη, πόσο γλυκά ἥσαν τὰ λόγια ποὺ μοῦ ψιθύριζε στ' αὐτή!...

Πόσο γλυκειά ἥταν ἡ ζωὴ.

Μὰ ἔτσι καθὼς τρέχαμε — πῶς τὸ θυμάμαι ἀκόμαι — σ' ἔνα γεφύρι σταματήσαμε μαζύ...

— Ποιὸς θὰ περάσῃ πρῶτος; εἶπε ἐκείνη...

— Μαζύ θὰ τὸ περάσουμε, εἶπα ἔγω...

Καὶ προχωρήσαμε... Καὶ τὸ περάσαμε... Καὶ τὸ γεφύρι τὸ περάσαμε μαζύ.

Μ' ἀλλοίμονο!

"Απ' τὸν καιρὸ ἐκείνο, δὲν εἶδε πειὰ κανεὶς τὴν εύτυχια.

"Η ἀγάπη πέταξε, ἐκείνη ἀλλαξε κι' ἔγω μακριά της βρίσκομαι στὸν κόσμο.

Γιατὶ ἥταν ἡ ἀγάπη μας πολὺ τρελλή, γιατὶ ἥταν ἡ ώραία μου, παιδί ἀκόμα, γιατὶ ἥμουνα κι' ἔγω πολὺ παιδί...

"Ήταν μαζύ μου ἐκείνη τότε...

"Ήταν κοντά μου, ἥταν δική μου...

Μὰ τὸ γεφύρι ἐκείνο ἥταν ἡ ζωὴ...

Καὶ τὸ περάσαμε μαζύ, χωρὶς καλά-καλά νὰ τὸ σκεφτοῦμε...

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

(Τοῦ Τιέρτζε)

"Ή ἔσενα ἀπόψε ἔνα τραγοῦδι ἀπὸ τὴν ψυχὴ θὰ γράψω... "Ενα γλυκὸ τραγοῦδι...

"Οπως ἔσενα μιλοῦσες, δπως ἔσενα φιλοῦσες, κανεὶς ἀλλος δὲν φίλησε, δὲν μίλησε ἀκόμα.

"Οπως ἔσενα ἀγαπημένη. "Οπως ἔσενα, κόρη ώραία!

Στὴν ἀφρισμένη θάλασσα ποὺ πλέω τώρα μὲ ἀ- νοιγμένο τὸ πανί, καθὼς ἀνοίχτηκα μακριά, δὲν μίλησε μου, ἡ σκέψη μου, οἱ πόθοι μου δλοι συντρίφηκαν καὶ μόνο ἔσενα ἀπομένεις... ἔσενα, ποὺ ἀπόψε θὲ ν' ἀ- κούσης τὸ τραγουδάκι αὐτὸ ποὺ σούχω ἐτοιμάσει...

Δὲν είμαι ἔγω ἐκείνος... "Οχι! Πέθανε πειὰ δὲν νέος τῶν χρόνων ποὺ διαβήκανε ἀπὸ τότε...

"Ἐπέθανε τὸ νέο αὐτὸ παιδί...

Καὶ τὸ τραγοῦδι αὐτὸ ποὺ γράφω ἀπόψε ἔγω γιὰ σένα...

Μαζύ, τὸ κλάμα θάχη καὶ τὸ θρήνο ένδις θανάτου...

Καὶ τὸν παλιμὸ ἀκόμα θάχη μιᾶς ἀγάπης...

Ποὺ ζῇ, ἀλλά μακουά. πρὸς ἀλλα μέρη... ἐπέταξε γιὰ πάντα..

