

# Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

## ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

### Η ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μιά φορά κι' ξαναν καιρό ζούσαν σε μιά πολιτεία εξη ἀδελφάδες, πού στην ώμορφιά ήσαν ή μιά καλύτερη ἀπ' τὴν ἄλλη. Είχαν κι' ξαναν ἀδελφό μικρό. "Ολες τους τὸν ἀγαποῦσαν γιατὶ ήταν δι πό μικρός καὶ δι πό καλός. Αὐτός πάλι ξνοιωθε λαχτάρα γιά τὶς ἀδελφές του, φέρνονταν σὰν προστάτης μεγάλος καὶ ήτανε στήριγμα στὴ φαμίλια τους.

Φτωχοὶ καθώς ήσαν, ζούσαν ἀπ' τὴν ἔργασία τους. Μόνον ἡ μεγαλύτερη ἀδελφή ήταν τεμπέλα. Τῆς ἄρεσαν ἡ βόλτες, νὰ κάθεται στὸν ἥλιο καὶ πνιγότανε γιά συζήτησι. Πολυλογοῦ καὶ πεταχτή εἶχε ξεπλανέψει πολὺν κόσμο μὲ τὰ παιγνίδια της καὶ τὰ καμώματά της.

Πολλοὶ, μὰ πάρα πολλοὶ τὴν ἀγαποῦσαν καὶ συνεπαρμένοι ἀπ' τὰ πλανευτικὰ λόγια της, καταστραφήκανε, ἀφήνοντας τὴ δουλειά τοις καὶ τρέχοντας ξοπίσω της.

"Η ἄλλες της ἀδελφές δὲν τὴν εἶχαν καὶ τόσο σὲ υπόληψι, κ' ήσαν τὸ έναντι ἀπ' αὐτήν, δουλέφτρες. Στὴ δουλειά τους ἀπ' τὸ πρωΐ μέχρι τὸ βράδυ, ἔθγαζαν τὸν κόπο τους καὶ τὸν αἰσθέτευε ἡ μεγάλη μὲ κάτι παληοπαρέες σὰν κι' αὐτήν.

"Ολοι σ' ἔκεινη τὴν πολιτεία εἶχαν νὰ ποῦν γι' αὐτὰ τὰ κορίτσια πού πέθαιναν στὴ δουλειά καὶ γιά τὴν προθυμία τους. Κι' ὁ ἀδελφός τους δουλευτής ἀπὸ τὸν πιὸ γερούς. Ήλα καὶ ἡ δεύτερη ἀδελφή ήταν καλὸ κορίτσι κι' ἐδούλευε γερά, ἀλλὰ τῆς ἄρεσε λιγάκι τὸ μαχμουρλίκι. "Ενοιωθε ἔνα γυνικὸ ἀποκάμωμα ἀπάνω στὴ δουλειά, μὰ δὲν τὴν παρατοῦσε. Σκεφτόταν ὅτι πρέπει νὰ ίδρωσῃ καὶ νὰ μὴ δώση τὸ κακό παράδειγμα στὶς ἄλλες, μιὰ καὶ ἡ μεγάλη ήταν ἔξι ὅτι τὸ λογαριασμό. "Η τρίτη εἶχε ὅρεξι γιά δουλειά κ' ήταν φιλότιμη. Μὰ κι' ἀτυχὴ ὅσο δὲν λέγεται γιατὶ ἡ ἀσχημάτικὴ της τὴν ἔκανε σὰ ζώο, τόσο φριχτὸ πρόσωπο εἶχε. Κονταὶ σ' αὐτὸ ήταν θαρυσκιωτὴ καὶ πολὺ γκρινιάρα. "Οταν τὴν ἔβλεπες, συλλογιζόσουν χωρὶς νὰ θέλης, θάνατο, κακὸ καὶ φουρτούνες. "Η ἄλλες τρεῖς ήσαν πολὺ συμπαθητικές, χαριτωμένες, σωστὲς νεράδες, οὔτε τεμπέλες ήσαν καὶ οὔτε γκρινιάρες σὰν τὴν τρίτη. "Η χάρες τους εἶχαν μαθευτῆ σ' ὅλη τὴν πολιτεία κι' ὁ καθένας ήθελε τὴ συντροφιά τους. "Οποιος εἶχε νὰ κάμη μ' αὐτὲς, ἔμενε εύχαριστημένος ἀπὸ τὴ δουλειά τους καὶ μ' ἔνα λόγο αὐτὲς φέρνανε τὸ καλὸ καὶ τὴ χαρά.

Σ' ἔνα γλέντι ἀπάνω, ἔπειτα ἀπὸ μύριες ἀσωτίες πού τὴν λυώσανε ἡ μεγάλη πέθανε. Τὴν λέγαν κυριακούλα. Οἱ φίλοι της λυπήθηκαν γιά τὸ χαμό της: τοὺς ἔφυγες ἔνας γλεντζές πού τοὺς διασκέδαζε περίφημα. Παρηγορήθηκαν ὅμως καὶ σκέφτηκαν ὅτι ἡ κυριακὴ δὲν ἤμποροῦσε νὰ ήταν παντοτεινή. Σὰν κακὴ πού ήταν ἔγινε φάντασμα. Κι' ἀκόμη μέχρι σήμερα δὲν λείπει νὰ πειράζῃ τὸν ἀδελφικὸ της καὶ ὅλο τὸν κόσμο.

Πηγαίνει σ' ὅλη τὴν πλάσι, βρίσκει περίστασι πού οἱ ἀνθρώποι εἰνε κουρασμένοι, τοὺς ἀποτραβάει μὲ τὰ καμώματά της καὶ κείνη τὴν ἡμέρα κανεὶς δὲν ἔργαζεται. "Ετοι ὅλοι τρελλαινόμαστε κάθε ἔφτα ἡμέρες μὲ τὸ φάντασμά της καὶ μόνο. "Ἄς ἔλθουμε στὸ ἀδελφικὸ της. "Ηρθε κι' αὐτῶν ἡ σειρὰ νὰ πεθάνουν, ὅπως ὅλοι μας. Πέθανε ἡ Δεύτερη. Κανεὶς δὲν εἶπε κακὸ λόγο γι' αὐτήν καὶ ὅλοι θυμότανε μὲ σεβασμὸ τὸ ὄνομά της. Τὸ έναντι ἔγινε μὲ τὴν Τρίτη, πού δι καθένας ἀκόμη τρέφει στὸ ἀκουσμά της. "Η γκρινιά της δὲν βρήκε ταῖρι ὡς τώρα. Μὲ τὸ καλὸ μᾶς ἀφοσίων χρόνους καὶ ἡ ἄλλες τρεῖς

ἡ Τετάρτη, ἡ Πέμπτη καὶ ἡ ἔχτη ποὺ τὴν λέγανε παρασκευούλα. Τὸ ἀγόρι ἔπειτα ἀπὸ τὸ θανατικὸ καὶ συμφορές, δὲν ἄντεξε καὶ μὴ ἔχοντας ἄλλο σκοπὸ στὴ ζωὴ του, τελείωσε ὅλες του τὶς δουλειές, ἀποχαιρέτισε ὅλους, προσευχήθηκε πάνω στοὺς τάφους τῶν ἀδελφῶν του καὶ τὰ ἀκολούθησε. Μοναχὸ του στὶς τελευταῖς του δρες, χωρὶς νὰ τοῦ κλείση κανεὶς τὰ μάτια καὶ ἀσαβάνωτο. Κακόμοιρο ἈΣΑΒΑΝΩΤΟ!!

### ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

#### ΚΑΤΩ ΤΑ ΓΕΝΕΙΑ!...

"Ο Μεσαίων δὲν παύει νὰ μᾶς παραξενεύῃ μὲ τὰ ἀπρόσπιτά του. Είνε τόσο πολλά, τὰ ἀλλόκοτά αὐτὰ ἀπρόσπιτα, ώστε ὅσο μελετοῦμε τὴ μεσαιωνικὴ Εύρωπη, τόσο ἀνακαλύπτουμε κι' ἄλλα...

Παραδείγματος χάριν, ἀνοίξτε τὸν τόμο 47 τῶν «Βασιλικῶν Διαταγμάτων» τῆς Γαλλίας, κατὰ τὸ ἔτος 1557. Στὴ σελίδα 43 θὰ διαβάσετε τὸ ἔξῆς:

«Ἐγὼ, Φραγκίσκος Α', ἐλέω Θεοῦ βασιλεὺς τῆς Γαλλίας κλπ. κλπ., διατάσσω τὰ ἔξῆς: Ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ σήμερον ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ Παρισιοῦ, ὅσοι διατηροῦν μακρὰ γένεια, πρέπει νὰ τὰ δυρίσουν ἐντελῶς. Οἱ παραδάται τῆς παρούσης, καθώς καὶ ὅσοι θὰ διατηροῦν στὸ μέλλον γένεια, θὰ τιμωροῦνται μὲ ἀποκεφαλισμό!...»

"Εχετε καμμιά ἀντίρρηση, ἀγαπητοί μικροί μαναγνῶσται!

### ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙΑ

#### Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥ

Μιὰ μέρα δυό πεζοπόροι συνάντησαν στὸ δρόμο τους τὸν τάφο ἐνός διασήμου φιλαργύρου, πού εἶχε ἐπάνω τὴν ἀκολουθὴ ἐπιγραφή:

«Ἐνθάδε περικλείεται ἡ ψυχὴ μου»

"Ο ἔνας ἀπ' αὐτούς, μόλις ἐδιάβασε τὴν ἐπιγραφὴ, ἔβαλε τὰ γέλια κι' ἐξακολούθησε τὸ δρόμο του, ἀφήνοντας πίσω τὸ σύντροφό του. Μόλις ὅμως αὐτὸς ἀπομακρύνθηκε, δι' ἄλλος, πού ήταν πιὸ ἔξυπνος, σήκωσε τὴν πέτρα τοῦ τάφου καὶ βρήκε ἀπὸ κάτω ἔναν ὄλοκληρο θησαυρὸ μὲ τὴν ἔξῆς σημείωσι:

«Ἀφήνω κληρονόμο μου ἐκεῖνον πού θὰ καταλάβῃ ὅτι ψυχὴ τῶν φιλαργύρων είνε τὰ χρήματα.»

### ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ

"Ἀπ' ὅλους τοὺς ἐνοχλητικούς, οἱ διλιγότερον ἐνοχλητικοὶ είνε ὅσοι σιωποῦν. Τολστόι

Στὴν καρδιὰ τῶν φιλοδόξων δὲν ἔρως καταλαμβάνει μικρὴ θέσι.

Φερρύ

"Η δικαιοσύνη είνε καθῆκον, ἡ καλωσύνη ἀρετή. Μπωαρναὶ

Δὲν ξέρει κανεὶς νὰ ζῇ ὅταν δὲν ξέρῃ ν' ἀγαπᾶ. Σάνδη

### ΠΙΚ - ΝΙΚ

Στὸ Λονδῖνο ἔνας δημοσιογράφος ξετρύπωσε ἔναν παράξενο ἀλλὰ εύκαταστατὸ τζέντλεμαν, διόποιος ἐπὶ δώδεκα συνεχῆ χρόνιτ δὲν εἶχε κοιμηθῆ ὅπτε σὲ κρεβάτι, ὅπτε καὶ κάτω ἀπὸ στέγην ἀκόμη.

"Ο περίεργος αὐτὸς Λονδρέζος, διόποιος ὄνομάζεται Σίγκλαιρ Ούτσον καὶ είνε χρηματιστής, διό αὐτὸν τὸν καιρὸ κοιμόταν στὸ υπαίθριο. Ο δυστυχής είνε ψυχοπαθής καὶ νομίζει ὅτι ἀπὸ στιγμῆς Ἰε στιγμῆ μπορεῖ νὰ γκρεμιστῇ τὸ σπίτι του ἀπὸ σεισμὸ καὶ νὰ τὸν καταπλακώσῃ ὅταν θὰ κοιμᾶται.



Γιὰ νὰ λύσετε τὸ παιγνίδι μας, πρέπει νὰ ξεκινήσετε ἀπὸ τὸ Α καὶ νὰ φθάσετε στὸ Β, ἐνώνοντας ὅλες αὐτὲς τὶς κομμένες γραμμὲς μὲ τέτοια τέχνη, ώστε νὰ μὴ διασταυρωθοῦν πουθενά μεταξὺ τους. Τὴν τελευταῖα αὐτὴ λεπτομέρεια πρέπει νὰ τὴν προσέξετε, γιατὶ σ' αὐτήν βασίζετε ὅλο τὸ παιγνίδι.