

ΤΑ ΩΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ



Η ΛΙΛΗ

Κι' έγώ σου λέγω, πώς οι σκύλοι δὲν είνε μόνον περισσότεροι από τὸ ἔγωϊστικὸν αὐτὸν, ποὺ λέγεται ὄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐγενέστεροι, εὐαἰσθητότεροι καὶ... φιλανθρωπότεροι, μοῦ ἔλεγεν ἔνας φίλος μου γνωστὸς εἰς ὅλον τὸν κόσμον διὰ τὰς μισανθρωπιστικάς του ίδεας.

Εἶχε πολὺ αὐτὸς ὁ ὄνθρωπος υποφέρει καὶ σπανίως συνανεστρέφετο μὲ τὸν κόσμον τὸν ὅποιον ἐμίσει ὀλοψύχως, ἔχων πάντοτε ὡς ἀξίωμα, ὅτι διὰ νὰ ζῆς εύτυχής μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν πρέπει νὰ γνωρίζῃς νὰ τὴν περιφρονῇς. Καὶ τὴν ἐπεριφρόνει ὅχι μόνον ἐπιδεικτικῶς καὶ ἐπιπολαίως, ἀλλὰ μὲ δῆλη τὴν δυναμιν τῆς μεγάλης ψυχῆς του.

Μίαν ήμέραν ἔτυχε νὰ τὸν συναντήσω ἐπιστρέφοντα απὸ ἕνα μακρύνον περίπατον μὲ τὸν ἀχώριστον σύντροφόν του, μία σκύλαν σπανίας ράτσας, ὀνομαζομένην Λιλήν. Ὁτο τόσον δλιγόλογος, ὥστε μόλις ἀνταλλάξαμεν δέκα λέξεις καθ' ὅλον τὸν περίπατόν μας. 'Αλλ' ἐπειδὴ ἔγνωριζα τὴν ἀδυναμίαν του διὰ τὴν σκύλαν του, ἔθιξα τὴν εὐαἰσθητὸν αὐτὴν χορδὴν του, ἐπιδαψιλεύων εἰς αὐτὴν μυρίας περιποιήσεις καὶ θωπείας.

— "Ακουσε λοιπὸν τὴν ιστορίαν αὐτῆς τῆς σκύλας, μου εἶπε, ικαὶ θὰ ίδης τί κτηνώδης ποὺ είνε ὁ ὄνθρωπος, καὶ τί ὄνθρωπινον είνε τὸ κτῆνος. Αὐτὴ η σκύλα είνε μία πολύτιμος κληρονομία μιᾶς γυναικός, ποὺ ἀγάπησα μὲ δῆλη τὴν φλόγα τῶν εἰκοσιπέντε μου χρόνων. Είνε τόσον νοήμων, τόσον εὐαἰσθητος, ὥστε ἀν ώμιλει, πολλοὶ ὄνθρωποι θὰ ἐντρέποντο ὅτι δὲν είνε σκύλοι. Ο μόνος σύντροφός μου, ὁ μόνος φίλος ποὺ ἔκλαυσεν εἰς τὸν πόνον μου, τὸ μόνον πρᾶγμα ποὺ μὲ συμπάθησεν εἰς τὰς συμφοράς, είνε αὐτὴ η σκύλα. Ἡξέρω, πώς ἀν τοῦ δώσω νὰ ἔννοήσῃ ἔνα μυστικόν μου δὲν θὰ τὸ προδώσῃ τὴν ἀλλην στιγμὴν, ὅπως μὲ πρόδωσαν τόσοι μου φίλοι..."

"Οταν τὴν ἐκηδεύσαμεν, ἄ! ἐπρεπε νὰ ήσο ἔκει διὰ νὰ κλαύσης μὲ τὰς πενθίμους κραυγάς του, μὲ τοὺς θρηνῶδεις γρυλλισμούς του μέσα εἰς τὸν τάφον ἀπὸ τὸν ὅποιον ἡνιαγκάσθημεν νὰ τὴν σύρωμεν διὰ τῆς βίας.

Ωσάν νὰ τοῦ μετέδωσεν ὅλον τὸν ἔρωτά της πρὸς ἐμὲ, πέντε χρόνους τώρα, ποτὲ δὲν μὲ ἔγκατέλειψε, παρὰ εἰς μίαν μόνην περίστασιν ποὺ θὰ σοῦ διηγηθῶ. Εἶχον παρέλθει τρεῖς χρόνοι ἀπὸ τὸν θάνατον τῆς Δόρας καὶ τὸ πτωχὸν αὐτὸν ζῶν, ποὺ ἀκόμα καὶ τώρα συγκινεῖται μέχρι δακρύων, εἰς τὸνομά της, ἔζη εύτυχισμένον πάντοτε σίμα μου, μαντεῦσιν καὶ τὴν παραμικράν μου ἐπιθυμίαν καὶ τὴν παραμικράν μου στενοχωρίαν.

Μετὰ τὸ χρονικὸν αὐτὸν διάστημα τῶν τριῶν ἐτῶν, χωρὶς νὰ λησμονήσω τὴν νεκράν μου ἔκεινην ἀγάπην, ἐσυμπάθησα μίαν ἀλλην γυναικά. Λέγω ἐσυμπάθησα, διότι μίαν φοράν ἀγαπᾷ κανεὶς εἰς τὴν ζωὴν. "Οταν ἔμαθε τὴν ιστορίαν αὐτῆς τῆς σκύλας, τόσον τὴν ἐμίσησε, τόσον τὴν ἔζηλευσεν ἡ μοχθηρὰ ἔκεινη κόρη, ὥστε μ' ἔθετεν εἰς τὸ δίλημμα νὰ ἔκλεξω μεταξύ αὐτῆς καὶ τοῦ ζῶου. 'Αλλὰ καὶ ή Λιλή τῆς ἀντιπέδιδε τὰ ἵσα. Μόλις ἐνόησεν, ὅτι ἀντικατέστησα τὴν προσφιλῆ τῆς κυρίαν εἰς τὴν καρδίαν μου, ως νὰ μ' ἔμισει, ως νὰ μ' ἐπεριφρόνει διὰ τὴν ἀπιστίαν μου, μετεβλήθη, ἔγινε δύστροπος, κι' ἔπαιυσε νὰ μὲ συνοδεύῃ εἰς τοὺς περιπάτους μου.

Μίαν ήμέραν —δὲν θὰ τὴν λησμονήσω ποτὲ— εἴμεθα μόνοι μὲ τὴν Ρίταν, ή ὅποια μοῦ ἔθετε τὸ ζήτημα νὰ πετάξω τὴν Λιλή εἰς τοὺς δρόμους, ὅταν ἔξαίφνης τὴν βλέπω νὰ ὅρμα ἐπάνω της καὶ νὰ τὴν δαγκάνη εἰς τὸν βραχίονά της. Ἀρπαξα μίαν ράβδον καὶ τὴν ἐκτύπησα ἀμειλίκτως. Τὸ ἔδιον ἔκεινο ἐσπέρας ἔγινε ἄφαντος ἀπὸ τὸ σπίτι. Μετενόησα πικρὰ διὰ τὴν σκληρότητά μου καὶ ἔγύρισα ὅλας τὰς Ἀθήνας διὰ νὰ τὴν εύρω. 'Ανήγγειλα δι' ὅλων τῶν ἐφημερίδων ἀμοιβήν ἐκατὸν δραχμῶν. 'Εσταθή ὀδύνατον νὰ τὴν εύρω. "Ενα βράδυ ἐπιστρέφων ἀπὸ τὸν περίπατον, ἐνόμισα ὅτι τὴν διέκρινα μακρόθεν εἰς τὸ φῶς ἐνὸς φανοῦ νὰ διευθύνεται ἔκει κατὰ τοὺς Στύλους. Τρέχω νὰ τὴν προφθάσω, ἀλλ' ἔγινεν ἄφαντος. Μία ύποψία μοῦ ἦλθε τότε εἰς τὸν νοῦν μου. Μήπως ἐπήγαινεν εἰς τὸ νεκροταφεῖον; "Ετρεξα ἔκει. 'Ἐπήδησα ἀπὸ τὸν τοῖχον κι' ἐπροσπάθησα μέσα εἰς τὸ σκότος νὰ εύρω τὸν τάφον τῆς Δόρας. Μετὰ πολὺν κόπον εύρηκα τὸν δρομίσκον ἔκεινον, ποὺ ἔφερεν εἰς τὸ μνῆμα τοῦ μόνου ἐπὶ τῆς γῆς ἔρωτός μου. Αἴφνης ἐσταμάτησα καταληφθεὶς ἀπὸ τρόμον. Διέκρινα ἔκει ἐπάνω δύο μάτια φωσφορίζοντα, ως δύο λαμπυρίδες.

— Λιλή! Λιλή! τὴν ἐκάλεσα.

Εἰς ἀπάντησιν ἔνας κλαυθμηρισμὸς ὠσάν ὄνθρωπινος μοῦ ἐπάγωσε τὸ αἷμα μέσα εἰς τὰς φλέβας. Αφοῦ συνῆθα, τὴν ἀρπαξα εἰς τὴν ἀγκάλην μου, κι' ἔφυγα, ὠσάν νὰ μὲ κατεδίωκε τὸ φάντασμα τῆς πεθαμένης.

Ἄπὸ τότε, δὲν ἔξερω, διατὶ μὲ ἀγάπησε διπλασίως. Δὲν ἔξερει τί χάδια νὰ μοῦ κάμη, τί φιλήματα νὰ μοῦ δώσῃ εἰς τὰ χέρια. 'Αλλ' ἀς ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν Ρίταν. Ὁτο μία κόρη ταπεινῶν αἰσθημάτων, ἀν καὶ καλῆς οἰκογενείας. "Αλλαζεν ἐραστάς ὠσάν τὰ γάντια της. Διὰ νὰ πείθη τοὺς ἔκαστοτε ἐραστάς της περὶ τῆς ἱερότητος τῶν αἰσθημάτων της, ἔξήρχετο μὲ τοὺς δύο ἡλιθίους ἀδελφούς της, δύο γελοϊαί ύποκείμενα, εἰς τὸν περίπατον καὶ διὰ νὰ διασκεδάζῃ τὴν ἀσημον ζωὴν της, ἐπροσποιεῖτο ὅτι ἡγάπα τὸν δυστυχῆ ἔκεινον, δπου θὰ ἔγένετο θῦμα τῆς βλακώδους κωμωδίας της, ύποδεικνύουσα εἰς αὐτὸν, ὅτι ἐπρεπε νὰ τὴν ζητήσῃ εἰς γάμον ἀπὸ τοὺς δύο ἔκεινους κακοήθεις.

Μίαν ήμέραν εἰς τὸν περίπατον αἰσθάνομαι νὰ μὲ σύρη ἀπὸ τὸ πανταλόνι ή Λιλή μὲ παράδοξον τρόπον ὠσάν νὰ μοῦ ἔλεγε νὰ τὴν ἀκολουθήσω κάπου. 'Εφαίνετο νὰ μυρίζῃ γνωστά της ἴχνη. Τὴν ἀκολούθησα.

Μόλις ἐκάμψαμεν τὴν δόδων Κηφισσίας εἰς μίαν γωνίαν τοῦ Βασιλικοῦ Κήπου βλέπω τὴν Ρίταν νὰ συνομιλή τρυφερῶς καὶ νὰ χαριεντίζεται μ' ἔνα νέον, πρὸς τὸν δρόποιν θὰ ἐπανελάμβανε βεβαίως δσα εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τόσους ἀλλους.

Ἡ Λιλή μου, ή σκύλα μου, ἔγαυγισεν ἀγριώς μόλις τοὺς εἶδε, καὶ ὠρμήσασα ἐπάνω της θὰ τὴν κατέξεσχιζεν, ἀν δὲν ἐπρόφθανα ἔγκαιρως νὰ τὴν ἐμποδίσω.

— Λιλή! Λιλή! τῆς εἶπα τότε ἀποτελούμενος πρὸς τὴν σκύλαν μου, περιφρόνησε τὸ κακόηθες αὐτὸν πλάσμα, καὶ τὸν βλάκα αὐτόν. Λιλή, ἔχεις περισσοτέραν καρδίαν σύ, ἀπὸ τὴν κακοήθη αὐτὴν γυναικία.

Καὶ τοὺς ἀφήσαμεν νὰ ἔμακολουθήσουν τὴν τρυφεράν των κουβένταν. 'Απὸ τὴν στιγμὴν ἔκεινην τὴν περι-



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΑΦΗΡΗΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΦΕΣ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Ή γκάφα του Σαλιάπιν. Πώς ρεζίλεψε τήν ύψιφωνο Γκρανζάν. Ή.. κοιλιακή ένδχλησις! Τό πάθημα τῆς Έμμας Κάλβε. Γό σχισμένο σακκάκι. Τό κοινόν γελάει μὲ τήν καρδιά του. κλπ.



ΙΑ νὰ έπιτυχη μιὰ θεατρικὴ παράστασις, πρέπει νὰ έχουν κανονισθῆ ἀπὸ πρὶν κ' ἡ πιὸ ὀσήμαντες λεπτομέρειες. Τίποτε δὲν πρέπει ν' ἀφήνεται στὴν τύχη. "Οταν λοιπὸν ύπαρχη τάξις καὶ καλὴ ύποκρισίς ἐκ μέρους τῶν ἡθοποιῶν, ἡ ἔπιτυχία τοῦ ἔργου εἰνε ἀπολύτως ἔξησφαλισμένη.. ἐκτὸς ἀν συμβῆ κάτι ἀπρόοπτο. Καὶ τὰ ἀπρόοπτα στὸ θέατρο δὲν εἶνε σπάνια. Μερικὰ ἀπ' αὐτὰ έχουν μείνει ιστορικά.

Πρὸ δλίγων ἐτῶν ὁ διάσημος βαθύφωνος Σαλιάπιν ἔπαιζε στὸ θέατρο τοῦ Μόντε - Κάρλο τὸν «Οθέλλο». Τὴν ὥρα ποὺ τραγουδοῦσε μὲ τὴν ύψιφωνο Γκρανζάν τὸ παθητικὸν ντουέττο τῆς δευτέρας πράξεως, ἀντελήφθη ὅτι ἡ Δεισδαιμόνια τοῦ ἔλεγε διλλα ἀντ' ἄλλων. Συγχρόνως εἶδε ὅτι τὸ πρόσωπό της εἶχε πάρει μιὰ ἔκφρασι πόνου καὶ ἀνησυχίας. Ο Σαλιάπιν τὴν λυπήθηκε, ἔκανε νόημα στοὺς μουσικοὺς νὰ σταματήσουν καὶ εἶπε ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς θεατάς:

— Κυρίες καὶ κύριοι, κάποιο μικρὸ ἀτύχημα μᾶς ἀναγκάζει νὰ διακόψωμεν γιὰ δέκα λεπτὰ τὴν παράστασι.

Καὶ παίρνοντας ἀπὸ τὸ χέρι τὴν Δεισδαιμόνια τὴν διάγησε στὰ παρασκήνια. Τί εἶχε συμβῆ; Ο Σαλιάπιν εἶχε νομίσει πρὸς στιγμὴν ὅτι ἡ ύψιφωνος κατελήφθη ἔξαφνα ἀπό... κοιλιακὴν ἐνόχλησιν, ἐνῷ ἀπλούστατα ἡ δις Γκρανζάν εἶχε ξεχάσει γιὰ μιὰ στιγμὴ τοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ ποὺ τραγουδοῦσε καὶ γιὰ νὰ μὴ χαλάσῃ τὴν παράστασι, προτίμησε νὰ λέη διτὶ τῆς ἔρχοταν στὸ στόμα —στὶς ἀκριθεῖς δύμως νότες. Ειν τούτοις ὁ Σαλιάπιν παρεξήγησε τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν ἔκανε... ρεζίλι!

"Ενας ἄλλος σοθαρός κίνδυνος γιὰ τοὺς ἡθοποιοὺς εἶνε νὰ παρασταίνουν σὲ ξένη γλώσσα καὶ νὰ φαντάζωνται ὅτι τὸ ἀκροατήριον ἀγνοεῖ τὴ γλώσσα αὐτῆ. Νὰ τί συνέθη σχετικῶς στὴν ύψιφωνο "Έμμα Κάλβε": "Ἐπαιζε στὴ Βοστώνη τῆς Αμερικῆς τὴν «Τόσκα», ιταλικά. "Ενας Ιταλός τενόρος ἔκανε τὸ ρόλο τοῦ Μάριου Καθαραντόσορ. "Ἐξαφνα, κατὰ τὴν διάρκεια ἐνός παθητικοῦ ντουέτου ἀκούστηκαν ἀπὸ τὶς πρῶτες σειρές τῆς πλατείας ἀκράτητα γέλια. Ποιὸς λόγος εἶχε προκαλέσει αὐτὰ τὰ γέλια σὲ μιὰ τόσο συγκινητικὴ σκηνή; Απλούστατα: ἡ κ. Κάλβε εἶχε ἀντιληφθῆ

φρονῶ ὡς τὸ κοινότερον γύναιον τοῦ κύτμου, θεωρῶν αὐτὴν ἀναξίαν νὰ τὴν καταστήσω ἀντικείμενον σκέψεως ἡ ἐκδικήσεως. Προσεπάθησα νὰ στρέψω τὴν ἔκδικησίν μου ἐναντίον τῶν δύο ἀδελφῶν της, ἀλλὰ εἶνε τόσον ἀνανδροί, τόσον δειλοί, ὥστε ὅταν μὲ βλέπουν ἀλλάζουν δρόμον: "Ω! καὶ ἐν βλέμμα λοξὸν νὰ μοῦ ρίψουν θὰ τοὺς ραπίσω...

Απὸ τότε τὸ μόνον πλάσμα ποὺ ἀγαπῶ μέσα εἰς τὸν ἀθλιόν, τὸν μοχθηρὸν κόσμον εἶνε ἡ σκύλα μου, ἡ Λιλή μου. Τὸ παράδοξον εἶνε πώς ἔνι καὶ σκύλα, ποτὲ δὲν ἀλλαξεν ἡ Λιλή τόσους ἔραστάς ὅπως ἡ ἀλλη...

Ἐσιώπησε ίκι ἐκάλεσε τὴν σκύλαν του, ἡ ὅποια ἐπροπορεύετο ἐμπρός μας εἰς μίαν ἀπόστασιν ἐκατὸν βημάτων.

— Θέλεις τώρα νὰ ίδης κατὰ πόσον εἶνε οἱ σκύλοι πιστότεροι κι' εύγενέστεροι ἀπὸ τοὺς ἀιθρώπους ἡ μᾶλλον ἀπὸ τὰς γυναίκας; "Α κουσε! Λιλή, ποῦ εἶνε ἡ Δόρα μας; Πού εἶνε ἡ πτωχή μας ἡ Δόρα;

Καὶ ἦταν Λιλή εἰς τὸνομα τῆς κυρίας της ἔλιενεν αἴφνης ἀκινητοῖς οἱ ὀδφθαλμοὶ της ἔλαμψαν ἀπὸ μίαν μυστηριώδη φλόγα, τ' αὐτιά της ἐστηριζαν, καὶ ύψωσασ τοὺς προσήνους πόδας της ἀκούμβησεν ἀύτοὺς εἰς τὸ στῆθος τοῦ φίλου μου, καὶ ἀφῆσε μίαν φωνὴν παραπόνου, ἔνα λυγμὸν θρηνώδη τόσον σπαρακτικὸν, ὥστε ἀνετριχίασα μέχρι μυελοῦ δστέων.

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ὅτι τὸ σακόκι τοῦ τενόρου σκίστηκε ἀπὸ πίσω καὶ ἀρχισε νὰ τραγουδάῃ ιταλικὰ μὲ παθητικὴ φωνή:

— Μὴ γυρίσης! Πρόσεξε! Τὸ σακκάκι σου σκίστηκε στὴν πλάτη!

Η κ. Κάλβε εἶχε προεξοφλήσει ὅτι τὸ ἀκροατήριο ἀγνοοῦσε τὴν ιταλική. Αλλὰ δυστυχῶς γι' αὐτὴ βρέθηκαν πολλοὶ συμπατριώται τοῦ τενόρου ποὺ παρακολουθοῦσαν τὴν παράστασι. Κι' ἔτσι ἐπῆλθε ἡ καταστροφή...

"Ενα ἄλλο χαριτωμένο πάθημά του σιηγεῖται ὁ Γάλλος ἡθοποιὸς κ. Νομπλέ:

«Πρὸ δλίγων ἐτῶν ἔπαιζα στὴ Ρουέν, ὡς πρωταγωιστὴς σ' ἔναν περιοδεύοντα θίασο. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἦταν ἡ πρεμιέρα τοῦ «Αθώου». Περίμενα στὰ παρασκήνια τὴ στιγμὴ τῆς εἰσόδου μου στὴ σκηνή. Φοροῦσα περροῦκα κι' ἀπὸ πάνω τὸ καπέλλο μου. "Οταν ἤρθε ἡ στιγμὴ τοῦ ρόλου μου, έχασα ὅτι φοροῦσα ικαπέλλο κι' ἄρπαξα ἀπὸ μιὰ καρέκλα τὸ ἡμίψηλο ἐνὸς συναδέλφου καὶ βγῆκα θριαμβευτικὰ στὴ σκηνή... φορώντας στὸ κεφάλι μου τὸ σταχτί μου σκληρὸ καὶ κρατῶντας στὰ χέρια μου ἔνα περίφημο ἡμίψηλο!... Άμεσως ἀκούσα ἀπὸ τὴν πλατεία ἀκράτητα γέλια, ἐνῷ ὁ ρόλος μου ἦταν δραματικός. "Ακούσα μάλιστα νὰ μου φωνάζουν: «Τὸ καπέλλο! Τὸ καπέλλο!» Κυττάζω σὰν χαμένος τὸ ψηλὸ καπέλλο ποὺ κρατοῦσα στὸ χέρι μου καὶ μὲ μιὰ ώραία ἀδιάφορη χειρονομία τοῦ δίνω μιὰ καὶ τὸ κλείνω γιατὶ ἦταν ἀπὸ τὰ πλασκὲ ψηλὰ καπέλλα. Μὰ οἱ θαταὶ ἔσακολουθοῦσαν νὰ φωνάζουν: «Τὸ καπέλλο! Τὸ καπέλλο!» Ή ιστορία αὐτὴ ἀρχίζει νὰ μὲ στενοχωρῇ. Τὸ ἀνοίγω πάλι, τὸ στριφογυρίζω στὰ χέρια μου καὶ μὴ γνωρίζοντας πειὰ τὶ να κάνω τὸ βάζω στὸ κεφάλι μου. Τὸ σταχτί σκληρὸ ποὺ φοροῦσα ἦταν μικρότερο κι' ἔτσι τὸ ψηλὸ χώνεται κι' αὐτὸ στὸ κεφάλι μου. Εύχαριστημένος ποὺ τελείωσε αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις κατ' εὐχὴν, κουνάω τὰ ἐλεύθερα πειὰ χέρια μου καὶ προχωρῶ σοθαρός... Μὰ οἱ θεαταὶ εἶχαν τρελλαθῆ ἀπὸ τὰ γέλια... Εφώναζαν, χαχάνιζαν, χειρονομοῦσαν ἀπελπιστικά, ὡς ποὺ ἀναγκάστηκα νὰ ἐγκαταλείψω τὴ σκηνή. "Οταν πῆγα στὰ παρασκήνια ἀντελήφθην τὸ πάθημά μου. Ήταν δύμως πειὰ ἀργά. Καὶ τὸ ικονό δὲν συγχωρεῖ εὔκολα αὐτὰ τὰ πράγματα. "Εφυγα αὐθημερὸν ἀπὸ τὴ Ρουέν κι' οὔτε πειὰ ξαναπάτησα ἐκεῖ».

Κάτι παρόμοιο ἔπαθε κι' ὁ Ταγιάντ στὰ «Ολύμπια». "Ἐπαιζε τὸ ρόλο τοῦ Ναπολέοντος καὶ ἐπρεπε ν' ἀνεβῆ στὸ ἄλογο ποὺ ἦταν στὴ σκηνή. "Αλλὰ ἔκανε λάθος κι' ἔβαλε τὸ δεξί του πόδι στὸν ἀριστερὸ ἀναθατῆρα κι' ἔτσι στὴ σοβαρώτερη στιγμὴ τοῦ δράματος, οἱ θεαταὶ ξέσπασαν σὲ ἀικράτητα γέλια βλέποντας τὸν Ταγιάντ ἀνάποδα καθάλλα.

Συμβαίνει ἐπίσης καμιαὶ φορὰ δ ἡθοποιὸς ν' ἀφοσιώνεται τόσο στὸ ρόλο του ὡστε νὰ ξεχινάῃ τοὺς κινδύνους τῆς σκηνῆς. "Ετσι τὸ ἔπαθε δ τενόρος Νουρί στὴν πρεμιέρα τοῦ ἔργου «Ροθέρτος δ Διάβολος», ὅπου ἐσκόνταψε κι' ἐπεσε μέσα στὴν καταπακτή ποὺ ἦταν πρωρισμένη νὰ καταπιῇ μόνο τὸν Μπέτραμ. Ή ύψιφωνος δις Ταλιόνι... ἔβαλε τὶς φωνὲς καὶ ἡ παράστασις διεκόπη.

Η δις Βέμπερ, πάλι, τὴ βραδὺ τῆς πρώτης τῶν «Ιακωβίνων» παρ' δλίγον νὰ πάθη κάτι χειρότερο. Μεθυσμένη ἀπὸ τὴν ἔπιτυχία της καὶ τὶς ἐπευφημίες τοῦ κοινοῦ έχασε νὰ ἀποσυρθῇ ἐνῷ ἡ αὐλαία ἐπεφτε καὶ θὰ σκοτωνότανε ἀσφαλῶς —ἡ αὐλαίες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχαν στὸ κάτω μέρους ἔνα χοντρὸ ξύλο — ὃν δ ουνάδελφός της Πώλ Μουνέ δὲν πρόφταινε νὰ τὴν τραβήξῃ.

Μοναδικὴ ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Γυναικείων Φορεμάτων ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῆς διαπρεποῦς καλλιτέχνιδος μοδίστας κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σύνταγμα, Μητροπόλεως 14 α', 'Αθῆναι.