

ΕΚ ΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗ ΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ

MΗΠΩΣ ξέρουμε ποτέ, έλεγε ό Μάξιμος, τί μπορεί νά μᾶς κάνη συμπαθητικούς καὶ τί αντιπαθητικούς στις γυναῖκες; Δεν ξέρουμε τί τους άρεσει, τί τις άηδιάζει καὶ τί τις τραβά κοντά μας; Άλλα μήπως τα ξέρουν αὐτά καὶ ή ίδιες; Ή π. χ. λατρεύω τὴν γυναῖκα μου, μ' ἀγαπᾶ, ζούμε σὲ μιὰ τέλεια συμφωνία αἰσθημάτων καὶ σκέψεων... "Ε! λοιπόν, στὴν γυναῖκα αὐτή ἐπὶ πέντε χρόνια ἔκανα κόρτε στὸν βρόντο! Καὶ ἄρχισα ν' ἀπελπίζωμαι ὅτι θὰ τὴν κατακτήσω, ὅταν μιὰ μέρα, ἐντελῶς ἀπροσδόκητα, ἀνταποκριθῆκε στὸν ἔρωτα μου. Καὶ ίδου πώς:

"Ορφανή σὲ ήλικια δεκαοχτὼ χρόνων, ή Φρανσίν thagήκε ἀπ' τὸ μοναστῆρι ὅπου τὴν εἶχαν θάλει γιὰ νὰ σπουδάσῃ. Ζήτησα τὸ χέρι τῆς. Γνωρίζόμαστε ἀπό καιρό. 'Ο κηδεμόνας της ἤξερε ὅτι είμαι πλουσιός, ὅχι κακοῦ χαρακτῆρος, ὅχι ἀσχημος καὶ δέχθηκε πρόθυμα τὴν αἴτησί μου. 'Η Φρανσίν ὅμως ζήτησε μιὰ προθεσμία γιὰ νὰ σκεφθῆ. Τῆς ἔδωκα τρεῖς θδομάδες. 'Έκείνη ὅμως τις ἔκανε πέντε χρόνια, ναι, πέντε ὀλόκληρα χρόνια, κατὰ τὰ ὅποια δὲν ἀπεφάσιζε νὰ μου πῇ ναι ἡ ὅχι. Καὶ ὅμως μ' ἀγαποῦσε, ή τούλαχιστον δὲν ἀγαποῦσε κανέναν ἄλλον ἀντρα περισσότερο ἀπὸ μένα. 'Άλλ' ὅταν ἔφθανε στὸ σημεῖο νὰ συνδέσῃ ἀδιάρρηκτα μαζύ μου τὴν ζωὴ τῆς, αἰσθανομούν ὅτι κατελαμβάνετο ἀπὸ ἔνα πλήθος δισταγμῶν. Δεν μποροῦσα νὰ καταλάβω τις σκέψεις ποὺ προκαλοῦσαν αὐτή τὴν στάσι τῆς. 'Ο φόβος μὴ δὲν ἔρῃ μαζύ μου τὴν εὐτυχία; 'Η διηγήσεις ποὺ ἀκουγε ἀπὸ ἄτυχες στὸ γάμο φίλες τῆς, γιὰ τὰ θάσανα τῆς συζυγικῆς ζωῆς; Μιὰ παρθενική αἰδὼ, τὴν δοπία δὲν κατώρθωνε να καταπνίξῃ, ή ἡ ίδεα ὅτι παντρευομένη θὰ ἔχανε τὴν ἐλευθερία τῆς; Δεν ξέρω, οὕτε μπόρεσα ποτέ μου νὰ μάθω. 'Υπῆρχε ὅμως κάποιος ἀπλούστερος λόγος: δὲν τῆς ἐνέπνεα ἔρωτα, αλλὰ μόνον συμπάθεια κι' ἔκτιμησι.

"Η ζωὴ τῆς Φρανσίν ἦταν μαλαγχολική. 'Ενήλικη πειά, ἔχοντας ἔνα ὅχι σημαντικό εἰσόδημα, ζούσε οἰκονομικὰ μὲ μιὰ γρηγά ύπηρέτρια. Δεν ἔθλεπε κανέναν, δὲν πήγαινε στὸ χορό, στὸ θέατρο, στὸν περίπατο παρὰ μὲ τὴ μητέρα μου μόνον καὶ μὲ μένα. 'Ενα χειμῶνα ὅμως τὴν ἔπιασε τέτοια μανία γιὰ τὸ χορό, ὥστε ἔλπισα γιὰ μιὰ στιγμὴ ὅτι μέσ' στὴ γλυκειὰ ζάλη τοῦ θαλεῖ, θὰ τὴν κατάφερνα. Τῆς ψιθύρισα χορεύοντας λόγια θερμότερα καὶ τολμηρότερα ἀπ' τὰ συνηθισμένα. Μου χαμογελοῦσε τότε ἔκεινη ἀστριστώς, ἀλλὰ σὲ λίγο τὰ ξεχνοῦσε. Καὶ πολὺ πρὶν ἀπὸ μένα θαρέθηκε τὸ χορό. 'Υστερα τὴν ἔπιασε μανία γιὰ τὴ μουσική.

Τότε ἔγω ἔπιστεψα πάλι ὅτι ἡ συγκίνησις ποὺ θὰ αἰσθανόταν ἀκούοντας διάφορα μελοδράματα θὰ τὴν ἔκανε ίσως νὰ ἀνταποκριθῇ στὸν ἔρωτά μου. 'Άλλα τίποτε. Μόλις ἔπεφτε ἡ αύλαία, περνοῦσε ἡ συγκίνησίς της σὰν νὰ μήν εἶχε τίποτε συμβῇ. Τέλος κατέφυγα στοὺς περιπάτους. Τὴν ἔπηγαινα στὸ δάσος τῆς Βουλώνης καὶ ἐνῷ περπατούσαμε ἀργά σιὸν ίσκιο τῶν δέντρων, ἀνέπτυσσα ὅλη μου τὴν τρυφερότητα, ὅλη μου τὴν γλυκύτητα, ὅλη μου τὴν πειστικότητα, γιὰ νὰ τὴν πείσω νὰ γίνη σύζυγός μου. Καὶ ὅταν τὴν ρωτοῦσα γιατί δὲν ἀνταποκρινόταν στὸν ἔρωτά μου, ἔκεινη κουνοῦσε χαριτωμένα τὸ κεφάλι τῆς καὶ μούλεγε:

— Καὶ ἔγω δὲν ξέρω, Μάξι-

με, ὀληθινὰ δὲν ξέρω. "Ισως νὰ εἶνε κοκετταρία, ίσως ἀνόητη περηφάνεια, ίσως φόβος γελοῖος. "Η ίσως, ξέροντας πόσο μ' ἀγαπᾶ, νὰ αἰσθάνωμαι τὴν ἔγωστική χαρὰ νὰ σ' ἔχω πάντα κοντά μου πιστον καὶ ἀφωσιωμένον. Χάρις σὲ σενα ἡ ζωὴ μου κυλᾶ γλυκειὰ καὶ ησυχη. Δεν φαντάζομαι ὅτι θὰ γίνη καλύτερη ἀν παντρευτοῦμε.

Τότε ἔγω τῆς ἀπάντησα ὅτι ως σύζυγος θὰ ήμουν ιδεώδης. 'Οτι ὁ γάμος θὰ μᾶς ἔθγαζε ἀπ' τὴν τελματώδη καταστασὶ ποὺ βρισκόμαστε καὶ λόγω τῆς ὅποιας κινδύνευσαν γιὰ πάντας νὰ μαραθοῦν τὰ αἰσθήματά μας. 'Άλλα ἔκεινη καὶ πάλι κουνοῦσε τὸ χαριτωμένο τῆς κεφαλάκι καὶ μου μιλούσε γιὰ ἄλλα πράματα.

Στὸ σημεῖο αὐτὸν βρισκόταν ἡ σχέσεις μας, δταν μιὰ μέρα, τὴν τελευταία χρονιὰ πρὸ τοῦ γάμου μας, μᾶς συνέσπη ἑνα πολὺ κοινὸ περιστατικό, τὸ ὅποιον ὅμως εἶχε σπουδαιότατα ἐπακόλουθα: Κάναμε τὸν τακτικὸ χειμωνιάτικὸ μας περίπατο στὸ δάσος καὶ δίχως νὰ τὸ καταλάθουμε πῶς, βγήκαμε ἀπὸ τὰ προάστεια. 'Ο οὐρανὸς ἦταν σκυθρωπός καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ χιονίζῃ. "Ενα πένθος ἦταν χυμένο σ' ὅλη τὴν φύσι. Στὴ μοναξιὰ ποὺ μᾶς ἔζωνε, ή Φρανσίν, αἰσθανθεῖσα ἔξαφνα ἔνα ἀόριστο φρικίασμα ἀπ' τὸ κρύο καὶ ἀπὸ φόβο, πέρασε τὸ λεπιό της μπράτσο κάτω ἀπ' τὸ δικό μου. Γύρισα καὶ τὴν κύτταξα. Μιὰ βαθειὰ μελαγχολία εἶχε θολώσει τὰ μάτια τῆς. "Εξαφνα, σ' ἔνα γυρισμα τοῦ δρόμου, πίσω ἀπὸ ἔναν ἔρειπωμενο τοῖχο, πρόσβαλε μιὰ φτωχικὴ κηδεία ἔνα ἀθλιό φέρετρο ποὺ τὸ ἀκολουθοῦσαν πέντε-εξη ἀνθρώποι, φτωχοὶ, κακοντυμένοι, μ' ἔνα ἀπερίγραπτο πένθος χυμένο στὴν ὄψι τους. "Ήταν κάτι ἀπείρως συγκινητικό, κάτι ποὺ ἔσφιγγε τὴν καρδιά, τὸ μαῦρο ἔκεινο κατάγυμνο κουτί, κάτω ἀπὸ τὸν τεφρο, χιονισμένο οὐρανό, στὸ χειμωνιάτικο ξεψύχισμα τῆς μέρας.

Ἐνοιωσα τὴν Φρανσίν νὰ φρικιά. Αὐτὸν ὑπῆρξε ἡ πρώτη ύποχώρησίς της. Καὶ τότε, δὲν ξέρω καὶ γά σὲ τὶ αἰσθήμα ἀπακούοντας, τὴν παρέσυρα πίσω ἀπὸ τὴν κηδεία. "Ενοιωθα ὅτι ἡ θέα τῆς ματαιότητος τῶν ἐπιγείων, τῆς ὅποιας εἶχε μιὰ τύσσο χτυπητὴ εἰκόνα μπροστά τῆς, θὰ τὴν ἔκανε να αἰσθανθῇ πόσο μάταιοι ἦσαν οἱ δισταγμοὶ τῆς, κι' ὅτι, καλὸ ἡ κακοὶ, καποιο σοβαρὸ ἀποτέλεσμα πάντως θὰ εἶχε γιὰ τὴν Φρανσίν ἡ θέα αὐτῆς τῆς κηδείας. "Ήταν τόσο ἀπότομο τὸ αἰσθήμα αὐτὸ, ἀλλὰ καὶ τόσο βαθὺ, ὥστε χωρίς νὰ τὸ καλοσκεφτῷ κάν της εἶπα μὲ κάποια βασιδητα:

— Τοὺς γνωρίζω αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Πρέπει ν' ἀκολουθήσωμε τὴν κηδεία.

Στὴν ὀρχή, καταληφθεῖσα ἀπὸ ἔναν ἔξαλλο τρόμο, ἀρνήθηκε, ἀλλὰ στὸ τέλος ὑπεχώρησε. 'Αμιλητοί, μέσα ἀπὸ τοὺς πενθηφοροῦντας ἀνθρώπους, ἀκούγοντας τοὺς στεναγμούς καὶ τὰ κλάματα, παρακολουθήσαμε τὴν κηδεία ως τὸ νεκροταφεῖο. Στὴν εἰσόδο ή Φρανσίν σταμάτησε. 'Άλλα καὶ πάλι τὴν ἔπεισα ὅτι ἔπερπε νὰ μποῦμε μέσα. 'Αφοῦ προχωρήσαμε κάμποη ὥρα, αἴφνης ἡ νεκρικὴ πομπὴ σταμάτησε. Κάτι ψιθύρισε ὁ παπᾶς καὶ γρήγορα ὁ νεκροθάφτης κατέβασε τὸ ἀπαλούσιο κουτί ποὺ ἔτριζε στὸν ἀνοιχτό λάκκο.

— Τὸ βράδυ ἔπεφτε, ἔνα βράδυ



Τὴν ψιθύριζα λόγια γλυκά καὶ τρυφερά...

ΚΛΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Χ Θ Ε Σ

(Τοῦ Φ. Λίντερμαν)

Χθές άγαπη μου ήταν, χθές πού τό φεγγάρι
Θύγκε μεθυσμένο πίσω απ' τό βουνό,
κι' απ' τή σιωπή σου λέες κάτ' είχε πάρει
κ' ήτανε κι' έκεινο έρημο, βουβο...

Χθές. Δὲν τό ξεχνάω, κόρη άγαπημένη
πούρθες ντροπαλή κι' έκατσες κοντά μου,
νύχτα ήταν βαθειά, νύχτα μυρωμένη,
κ' ήτανε ή πρώτη νύχτα τοῦ έρωτά μου...

Ναι! οπως και πάντα ήσουν σιωπηλή
τό φιλί τό πρώτο κράτησες κρυμμένο...
μά ή ματιά σου πήγε κάτι νά μού πή
κ' είσα τό χειλάκι σου πού ήταν άναμμένε

Τώρα δμως τό χθές πέρασε κι' έχαθη
κι' απ' τή νύχτα έκεινη τίποτα δέ μένε,
μόνο ή θύμησι σου μιά πληγή άνοιγμένη
έχει άφήσει άκόμα στής καρδιάς τά βάθη

ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΠΑΛΗΑ

(Τοῦ Ε. Λονγκφελλάου)

Εινε μακρυα πουλυ μακρυα τά χρόνια έκεινα:
μικρός έγω και σύ μικρή έλαφίνα.
πόσο εύωδιάζαν τότε τά λουλούδια
και πόσα δέν έλεγαμε τραγούδια.

Τι άναμνησις γλυκειά! Με τονα χέρι,
με τράχηξες στού έρωτα τή γνώριμη άγκαλιά,
και με τό άλλο στή ζωή. — Ποιός νά μᾶς φέρη,
άληθεια θά μπορέση στά χρόνια τά παληά;

Τά λόγια έκειν' άκόμα στόν άγέρα,
και τά ματάκια έκεινα άκόμα στήν καρδιά
Μά δμως ο χρόνος φεύγει και περνά
και σύνουν η άναμνησεις καθε ήμέρα.

"Ω! νάταν, μπορετό νά μή ξεχνάμε
ποτέ νά μήν περνούσε αύτή ή έποχή,

του δποίου ήταν άδυνατον νά περιγραφή ή μελαγχολία στό
μέρος έκεινο. 'Αμιλητη, άκινητη, είχε ίδη ή Φρανσίν νά έ-
ζαφανίζεται τό φέρετρο μέσα στή γή... Μιά πρωτοφανής
άγωνία τήν κατείχε. Νά έσκεπτετο τάχα δτι τό μόνο πράγ-
μα πού μπορούν ν' άντιτάξουν οι κακόμοιροι οι άνθρωποι
στή φρίκη τού θανάτου, στή φρίκη τού δριστικού έξαφαν-
σμού, είνε ή λίγες στιγμές τής λήθης και τής μέθης πού μᾶς
χαρίζει ο έρωτας; Δέν ξέρω. "Ισως νά αισθάνθηκε και ά-
πλως τήν άναγκη νά ζητήση, υστερα απ' τόν κλονισμό πού
είχεν ύποστη, μιά ψυχική τόνωσι στόν άντρα πού είχε στό
πλευρό της. "Όπως κι' άν έχη τό πράγμα, άκούμπησε γλυ-
κα αποσνω μου με μιά βαθειά έγκατάλειψι δλόκληρου τού
έσυτού της. 'Ασυνειδήτως και οι δυό έταχύναμε τό βήμα
μας και σέ λίγο ξαναθρεθήκαμε άποτόμως και ώς διά μα-
γειας (είχαμε βγή πειά απ' τήν άλλη πόρτα τού νεκροτα-
φείου) σ' έναν δρόμο γεμάτο θόρυβο και φως.

Διαμινές ή χαρά τής ζωής μᾶς ξαναπλημύρισε. Τότε
ή Φρανοίν στήριξε άπαλά πάνω στόν όμο μου τό ώραίο
τής χλιωμό κεφάλι. Με μάτια θολά άκόμη άπο τά δάκρυα,
μού είπε με μιά άργη φωνή, δπου έτρεμε ή τρυφερότης
πού τήν είχα τόσον καιρό λαχταρήσει:

— Σ' άγαπω, Μάξιμε, και θά γίνω γυναίκα σου δταν τό
θελήσης...

Άυτή είνε ή ιστορία μου — είπε, τελειώνοντας τήν διήγησα
του, ο Μάξιμος. Στούς άτυχείς έρωτοχτυπημένους δέν τήν
συνιστώ ώς άσφαλτη συνταγή, γιατί δέν ξέρω άν πετυχαίνη
πάντα. Σέ μένα έν πάση περιπτώσει πάτυχε. Παντρεύτηκα.
χάρις σε μιά κηδεία!

με τέτοια άναμνησι στό θάνατο νά πάμε
μιά τέτοια νά προσφέρουμε ψυχή...

Θ Λ Ι Ψ Ι Σ

(Τοῦ 'Αντρέ Σενιέ)

Μακρυα από φίλους και γονιούς κι' απ' ζλους τούς δικούς
(μου
με συντροφιά μου άχωριστη τούς μαύρους στοχασμούς μου
ριγμένος απ' τά κύματα σ' αύτό τό έρημονήσι
θυμάμαι τήν πατρίδα μου και πάν τά δάκρυα βρύση.
Μόνος κοντά στό τζάκι μου τή μοίρα καταριέμαι,
μετρώ τίς ώρες τής ζωής, τό μνήμα συλλογιέμαι.
Κι' ούτ' ένας φίλος μου άκριθός νά με παρηγορήση,
τήν όψι μου κυττάζοντας κοντά μου νά καθήση,
στήν άγκαλιά μου πέφτοντας τά δάκρυα νά σφουγγίζη,
«Γι έχεις;» και θερμά τό χέρι μου νά σφίξη!

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

(Τοῦ Ε. Μέρκερ)

υπλο μεν κιτρινο, γιατί νά πέφτης μαραμένο;
Αγάπησα τήν όψι σου στά πένθιμα κλωνάρια.
'Εζησες τόσο λιγοστό καιρό λησμονημένο
και τώρα πάς νά κοιμηθής πάνω στά ωχρά χορτάρια
"Εφυγε άγύριστα δ καιρός έκεινος πού στόν κλώνο
πρασίνιζες περήφανο τό γυμνωμένο τώρα.
Τό Μάτη πώς ήσουν δροσερό! Και τί πειράζει άν μόν
δ άγέρας άνυπόμονος σ' άφήση άκόμα μιά ώρα.
'Απ' δπου δ κρύος κι' απονος χειμώνας κι' άν περαση
παίρνει μαζύ του τίς φωληές πού τά πουλιά είχαν χτίσει
βουθό πεθαίνεις κι' δ βορηδάς θάρη ή νά σ' άγκαλιάση
και με τά κρύα του τάφιλιά θά σ' άποχαιρετήση.

ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

(Τοῦ Σατωμπριαν)

Τήν κάσσα κατεβάζουνε στό χώμα αύτή τήν ώρα
και τά λευκά τριαντάφυλλα πού αφήνει ραντισμένα
στήν κόρη ή μάνα τ' άρπαξες, ω γή, και κρύζεις τώρα
τό λούλουδο μαζύ με τήν παρθένα.

"Αχ! Δὲν ξαναγυρίζει έδω ποτέ του σποιος πεθάνει
στόν κόσμο αύτόν τόν πένθιμο, στής δυστυχίας τή γέννα
φλογίζει ο ήλιος καυτερός κι' ο άνεμος μαραίνει
τό λούλουδο μαζύ με τήν παρθένα.

Κοιμάται ή 'Ελιζα μου ή φτωχή και τώρα δε φοθάται
τίς πικραμένες μέρες μας πού άργοπερνούν θλιμμένα
Τίς δροσερές σας τίς αύγες γλυκα χαμογελάτε,
λουλούδια μου μαζύ με τήν παρθένα.

Μά, 'Ελιζα μου, δ πατέρας σου γέρνει νά γονατίση
πάνω στό μνήμα σου σκυφτός με μάτια θολωμένα...
φτωχόγερε... άπονα δ σκληρός καιρός σούχει θερίσει
τό λούλουδο μαζύ με τήν παρθένα.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

(Τοῦ 'Αλφρέ ντε Μυσοε)

"Οσες φορές ή έλπιδα ή έρωτική
Περνώντας τόν άγκωνα μας άγγίζει
και ρίχνοντας μας μιάν ήδονική
ματιά χαμογελώντας φτερουγίζει

Πού πάμε; "Οπου ή καρδιά μᾶς προσκαλεῖ,
Τό ζέφυρο άκλουθάει τό χελιδόνι
κι' από τό ζέφυρο άλαφρότερος πολύ
είνε δ άνθρωπος τόν πόθο πού σιμώνει

"Ω πεταχτή μου μάγισσα γλυκειά,
τό δρόμο τό δικό σου ξέρεις μόνος
Πρέπει μιά τόσο νιά άγαπητικά
νά στέκεται κοντά στό γέρο-χούνος