

ΕΥΘΥΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡ ΑΚΡΕΜΑΝ

Η ΝΕΟΠΛΟΥΤΗ

O'Ερρικος Ντεγκιντά, μοντέρνος ζωγράφος, έχει αποφασίσει νά φτιάξη έναν πίνακα με τόν τίτλο: «Η Νεόπλουτη», που θά τόν έκθέση στό Σαλόν τού φθινοπώρου. Μά τού λείπει τό μοντέλλο. Γι' αύτό μάλιστα δημοσίευσε στίς έφημερίδες τήν άκολουθη δηγελία:

«Ζωγράφος ζήτει μοντέλλο γιά νά ποζάρη σε πίνακα με τόν τίτλο: «Η νεόπλουτη».

Ακριβώς δὲ σήμερα περιμένει τά ύποψήφια μοντέλλα. Ποιά θά είνε τάχα;

Απλωμένη σε μιά πολυθρόνα βρίσκεται κιόλας μιά του-αλέττα από γαλάζιο βελούδο με δαντέλλες σπόρες, που θά φορέση έκείνη που θά ποζάρη γιά νεόπλουτη, κι' απάνω σ' ένα τραπεζάκι τά βαρειά χρυσά κοσμήματα με τά όποια θά στολίση τό παχύ στήθος της.

Και ή ύποψήφιες έρχονται ή μιά κατόπιν τής άλλης. Μά καμιά δὲν άρεσει στόν ζωγράφο. Καμιά δέν είνε αύτό που τού χρειάζεται...

Περνάνε δέκα διαδοχικά κι' δ φτωχός καλλιτέχνης έχει άρχισει ν' απελπίζεται, όταν έξαφνα ή πόρτα τού ατελιέ του άνοιγει γιά ένδεκάτη φορά και μπαίνει μέσα μιά γυναίκα φηλή, με δύψι που γυαλίζει παρ' όλο τό στρώμα τής πούντρας και με στήθος παχύ και κρεμασμένο.

Τό σαγώνι τής είνε διπλό και τά βραχιόλια της τριπλά. Φοράει τουαλέττα σπόρη κι' έχει στή μέση της μιά πλατειά πράσινη ζώνη. Φοράει ξαχτυλίδια σ' όλα της τά δάχτυλα και καταρράχτες μαργαριταριών γύρω από τό λαιμό της.

— Όλες ή άλλες νά φύγουν! Εσείς, μείνετε! φωνάζει δ ζωγράφος.

— Έχει γίνει κατάχλωμος. Η συγκίνησης τού σφίγγει τό λαιμό. Ποτέ του δὲν έλπιζε νά βρή ένα τέτοιο μοντέλο.

— Πλησιάστε! λέει. Ωραία... Είσαστε και τυμένη!...

— Καλημέρα σας, κύριε μαίτρ...

— Καλημέρα, κοπέλλα μου.

— Ήρθα γιά τό πορτραΐτο...

— Ωραία! τήν διακόπει δ ζωγράφος. Σάς παίρνω... Θαυμάσια... Είσθε ακριβώς αύτό που ήθελα... Φαίνεται μάλιστα πώς είστε και πολύ έξυπνη. Έχετε μεγάλη άντιληψι, όπως δείχνει ή τουαλέττα που φορέσατε γιά νάρθητε έδω... Είχα έτοιμάσει μιά τουαλέττα από βελούδο ιπλέ με δαντέλλες σπόρες, μά ή δική σας είνε έκατό φορές καλύτερη... Αυτή ή πράσινη ζώνη, είνε άριστη ρύγημα... Φτάνει μόνο νά μή τήν βρούν ύπερβολική...

— Υπερβολική; Γιατί, κύριε μαίτρ;

— Μή με λέτε «κύριε μαίτρ»... Είνε άνόητο... Έχετε ποζάρει κι' άλλη φορά;

— Ναι...

— Σέ ποιόν;

— Σέ διαφόρους... φωτογράφους...

— Ο 'Ερρικος χαμογέλασε... Άσφαλως είνε πολύ πρωτότυπη... Είνε δλοζώντανος δ τύπος που χρειάζεται...

Τήν τοποθετεί στό πρώτο σκαλοπάτι μιᾶς σκάλας από ψεύτικο μάρμαρο έτσι που νά φαίνεται τό χοντρό της πόδι σφιγμένο, παραμορφωμένο από ένα γιοέάκι λουδοθίκου 15ου.

— Διαισθάνομαι πώς θά κάνω ένα άριστούργημα! λέει.

— Προηγουμένως θάθελα νά δω τά άλλα σας έργα, του απαντάει ή γυναίκα.

— Α, μπά! "Οταν ή έμπνευσις είν' έδω, δὲν πρέπει νά τήν άφήνη κανείς νά φεύγη με χασομέρια... Λοιπόν, άρχιζουμε!... Μήν κινηθῆτε... Σάς τό άπαγορεύω..."

— Ωστόσο, κύριε ζωγράφε, δὲν μιλήσατε γιά τήν τιμή..

— Είκοσι φράγκα τήν πόζα.



Κι' άρμωντας κατά τού ζωγράφου,
τού σκάζει δυό χαστούκια...

— Πολύ φτηνή!

— "Ας τήν κάνουμε τριάντα, αφού ήρθατε ντυμένη κι' δις μή μιλήσουμε πειά γι' αύτό τό ζήτημα.

— "Εστω, κύριε ζωγράφε... Δέχομαι.

Και ή πρώτη πόζα άρχιζει χωρίς κανένα έπεισόδιο. Γεννεται σ' αύτή μόνο τό σκίτσο.

— Η σπουδαία έργασία άρχιζει με τήν δεύτερη πόζα, τήν διλή μέρα.

Πρό πάντων θέλω νά βάλετε πολλά χρώματα, λέει τό μοντέλλο. Δέν θέλω νά ποῦν δτι τά λυπηθήκατε...

— Μήν άνακατεύεστε σ' δις, τι δέν σας άφορά.

— Πόσα χέρια σκοπεύετε νά τό περάσετε;

— Πώς; κάνει δ ζωγράφος κατάπληκτος.

— Νά, δ πατέρας μου που ήταν ζωγράφος σάν έσας, έλεγε πώς πρέπει τουλάχιστον νά περιάτε μιά πόρτα με δυό χέρια μπογιάδες...

— Μά δέν είσαστε πόρτα!

— "Α! άληθεια! Ναί..."

— Κι' έγώ έξι, άλλου δέν είμαι μπογιατζής.

— Κι' όμως μπογιατζίζετε τώρα!

— «Η φτωχή!» σκέφτεται δ ζωγράφος. Σίγουρα θάνε μεθυμένη!

Και προσθέτει δυνατά:

— Σωπάστε... Μήπως ήπιατε πριν έρθετε κανένα ποτηράκι;

— Ναί... κι' έφαγα ένα πατέ από φασιανό...

— Χά! Χά! ξεπάξει σε γέλια δ ζωγράφος.

Μετά τήν τρίτη πόζα, δ πίνακας έχει σχεδόν τελειώσει.

— Νομίζω πώς θά κάνη έντυπωσι στό Σαλόν! λέει με περηφάνεια δ ζωγράφος.

— Θά τό πάτε στό Σαλόν;

— Ναί. Μήπως σας στενοχωρεῖ αύτό;

— Κάθε άλλο. Θά είνε ή πιό άμορφη μέρα τής ζωής μου. Θά σας φέρω αύριο μιά χρυσή πλάκα με τόνομά μου χαραγμένο έπάνω, γιά νά την βάλετε στό κάδρο που θάνε χρυσό κι' αύτό...

— Τόνομά σας; Νομίζετε δτι τό κοινόν ένδιαφέρεται γιά τόνομά σας; Θά βάλω άπλως κάτω από τό έργο μου τις δυό αύτες λέξεις: «Η ΝΕΟΠΛΟΥΤΗ».

— Αναιδέστατε! φώναξε τό μοντέλο.

— Πώς είπατε;

— Αναιδέστατε! "Ως τώρα μοῦ φερνόσαστε σάν άγροικος, μά σας δικαιολογούσα γιατί είστε καλλιτέχνης. Μά τώρα με προσθάλλετε... Χαίρετε! Νά τάξιενήντα σας φράγκα γιά τίς τρεῖς πόζες..."

— Ο φτωχός ζωγράφος δέν άμφιθάλλει πειά καθόλου πώς έχει γιά κάνη με μιά τρελλή.

— Έγώ σας χρωστάω ένενήντα φράγκα, τής λέει

Και τής δίνει ένα έκατοστάρικο, προσθέτοντας:

— Κρατήστε τά ρέστα γιά πουρμπουάρ...

— Γιά πουρμπουάρ! ούρλιάζει τό μοντέλλο...

Κι' άρμωντας κατά τού ζωγράφου, τού σκάζει δυό χαστούκια,

— Πουρμπουάρ! τού φωνάζει. Σέ μένα πουρμπουάρ, που τά κοσμήματά μου μόνο άξιζουν ένα έκατομμύριο! Πουρμπουάρ σέ μένα, τήν σύζυγο τού κ. Μπερτράν Ντυπόν, τού μεγαλοβιομηχάνου σαρδελλών!...

— Δέν είσαστε λοιπόν μοντέλλο;

— Ναι, κύριε, είμαι μοντέλλο... άλων τών άρετών! "Οταν έμπηκα έδω μέσα, ούτε μ' αφήσατε νά μιλήσω. Έτοιμαζόμουν νά σας προσφέρω είκοσι χιλιάδες φράγκα γιά νά με ζωγραφίσετε... Μά σείς μοῦ είπατε πώς κάθε πόζα στοιχίζει τριάντα φράγκα μόνο. Νά τάξιενήντα σας φράγκα... Παιρνώ τό πορτραΐτο μου!..."

Και φωνάζει τόν σωφέρ της, δ όποιος φορτώνει στήν ύπεροχη λιμουζίνα της τό θαυμάσιο πορτραΐτο...